



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 727**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 5 - 12 - 2021**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

**TÒA SOẠN:**  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
**ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544**  
**BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn**  
**EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn**



## Gặp mặt đảng viên có đạo là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 4/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh tổ chức gặp mặt đảng viên có đạo là đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tới dự.

Những năm qua, đồng bào có đạo trong tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, đạo pháp dân tộc, kính Chúa yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng chùa cảnh, xử hộ đạo 4 gương mẫu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Năm 2021, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ tôn giáo trong tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ quỹ phòng, chống dịch trên 1,5 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2 đại biểu HĐND tỉnh, 12 đại biểu HĐND cấp huyện, 195 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là người có đạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên có đạo là đại biểu HĐND các cấp đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua; đồng thời thông báo một số kết



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THÀNH TÂM

quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh năm 2021. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các đảng viên có đạo là đại biểu HĐND các cấp tích cực học tập, nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ công tác, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, người đại biểu nhân dân; thường xuyên liên hệ chặt chẽ, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các tôn giáo chuyển đến HĐND các cấp và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo nảy sinh trên địa bàn. Gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động chức sắc, tín

đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chức sắc, chức việc, tín đồ sinh hoạt tôn giáo đúng hiến chương, điều lệ của giáo hội và quy định của pháp luật, làm tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai liên quan đến tôn giáo; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 8 đảng viên có đạo đạt thành tích tiêu biểu năm 2021.

THU HIỀN

### Địa chỉ đỏ trên quê hương cách mạng



Trang 2

### Tiếng hót của HỌA MI



Trang 4 + 5

### HÙNG TRIỀU BẢO ĐIỆN



Trang 7

**Covid-19**  
**Toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

#### Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 4/12

**Thế giới: Tăng 144.377 ca nhiễm Covid-19 mới**

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến tối ngày 4/12, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 265,3 triệu người, trong đó hơn 5,26 triệu người đã tử vong.

Trong ngày số ca nhiễm của thế giới tăng 144.377 ca, tử vong tăng 3.024 ca.

**Việt Nam: Trong ngày, ghi nhận gần 14.000 ca nhiễm Covid-19 mới**

Ngày 4/12, cả nước ghi nhận 13.998 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 13.993 ca trong nước và 5 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.294.778 ca nhiễm Covid-19.

#### SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

Đến nay, các tỉnh, thành phố trong cả nước đã thực hiện tiêm hơn 126,8 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.107 bệnh nhân. Hiện 1.007.566/1.294.778 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

**Thái Bình: Trong ngày ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới**  
Ngày 4/12, ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 19 trường hợp ghi nhận tại khu cách ly y tế, 8 trường hợp ghi nhận tại cộng đồng đã xác định được nguồn lây nhiễm.

Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 4/12, toàn tỉnh có 605 trường hợp F1 và 770 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10) đến nay là 28.241 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 415 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 962 trường hợp, trong đó 844 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 118 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 4/12, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.742.671 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

THU HOÀI

**KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ NĂM (31/12/1966 - 31/12/2021)**

# Địa chỉ đỏ trên quê hương cách mạng

■ MINH HƯNG

Vào một buổi chiều cuối năm, ngày 31/12/1966, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, thưởng công mừng tinh đạt năng suất 5 tấn thóc/ha. Đêm đó, Bác nghỉ lại khu sơ tán của Văn phòng Tỉnh ủy ở thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa (Vũ Thư). Sáng hôm sau, ngày 1/1/1967, Bác có buổi nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Bình tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa. Qua 55 năm, hình ảnh thân thương vị Cha già dân tộc mãi khắc ghi trong lòng người dân Tân Hòa, những lời căn dặn của Người trở thành điểm tựa để Tân Hòa vượt khó vươn lên.



Giáo dục truyền thống cách mạng tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

Xuôi theo tỉnh lộ 223, chúng tôi tìm về địa chỉ đỏ Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Đại Đồng, xã Tân Hòa, giữa những ngày cuối năm vàng nắng. Trên khuôn viên rộng 5.000m<sup>2</sup>, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng với kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của miền quê đồng bằng Bắc Bộ kết hợp những yếu tố hiện đại với bốn hạng mục: hồ sen, nhà trưng bày hiện vật, nhà khách và ngôi nhà lá 6 gian nơi Bác nghỉ chân giữa rợp bóng cây xanh. Năm 1986, Khu lưu niệm đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, nơi đây ghi dấu chân Người và những tình cảm thiêng liêng của Hồ Chủ tịch dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình lúc sinh thời. Giữa nhà trưng bày, bức tượng đồng tạc chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua làn khói hương như uy nghiêm mà hiền hậu. Hình bóng Người như lan tỏa trong từng hình ảnh hiện vật của Bác về thăm Thái Bình, vẫn còn đây chiếc thuyền gỗ đưa Bác qua bến đò cống Vực tối ngày 31/12/1966, còn đây phích nước, bộ ấm chén, gạt tàn thuốc lá, chiếc mũ, đôi dép cao su, chiếc đèn bão... những hiện vật bình dị của Người đã dùng khi nghỉ lại Tân Hòa. Qua khu nhà trưng bày, sân gạch nhỏ dẫn xuống căn nhà lá 6 gian, địa điểm làm việc và sinh hoạt của Thường vụ Tỉnh ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ngô Duy Đông giai đoạn 1966 - 1967. Trong không gian tĩnh mịch giữa căn phòng nhỏ, chiếc bàn làm việc, giường gỗ đơn sơ nửa thế kỷ trôi qua như còn ấm hơi Người. Ông Phạm Văn Đất, người cán bộ già gần 20 năm gắn bó, trông coi Khu lưu niệm chia sẻ: Giữa lúc đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc nhưng nghe tin Thái Bình sản xuất giỏi, Bác đã về thăm, đây là lần thứ năm, cũng là lần cuối cùng Bác về thăm quê hương năm tấn. Khi Bác



Căn nhà lá tại Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư).

về đến nơi đã hơn 20 giờ. Lần trở lại thăm Thái Bình này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhận thấy Bác đã yếu hơn trước nhiều. Ai cũng lo cho sức khỏe của Bác. Nhưng Bác nói chỉ cần nghỉ ngơi một chút cho lại sức. Khoảng 15 phút sau, các đồng chí phục vụ đã chuẩn bị cơm nước xong, Bác tươi cười mời mọi người cùng ăn cơm. Bác mời đồng chí Ngô Duy Đông, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Lê Thị Định cùng ngồi bên Bác. Mọi người đều ăn cơm nấu. Riêng Bác vẫn ăn cơm nắm, "tiêu chuẩn" giản dị của Người khi đi công tác. Mặc dù đồng chí Định khẩn khoản mời, Bác vẫn không ăn cơm nấu. Bác nói: "Bác ăn cơm nắm quen rồi!"... Tại ngôi nhà lá trong nơi sơ tán của Tỉnh ủy, Bác đã nói chuyện với các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, thăm

hỏi tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân. Đêm đó, Bác làm việc tới tận 1 giờ sáng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh phải mời Bác đi ngủ. Buổi sáng đầu năm mới 1967, Bác đã dậy rất sớm, xách đèn bão đi chúc tết mọi người: "Năm mới, Bác chúc tết các đồng chí!" và sang Đình Phương Cáp nói chuyện với cán bộ và nhân dân Thái Bình. Sau khi Bác đi xa, tưởng nhớ đến tình cảm và công lao to lớn của Bác, Tỉnh ủy đã quyết định bảo vệ, giữ gìn khu sơ tán, đồng thời trưng bày, giới thiệu những tài liệu, hiện vật, hình ảnh thể hiện tình cảm của Bác đối với Đảng bộ, nhân dân Thái Bình và tình cảm của nhân dân Thái Bình đối với Người. Nơi đây vinh dự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn quy hoạch xây dựng thành Khu lưu niệm Bác Hồ. Hiện nay, Khu lưu niệm Bác

Hồ đang là nơi lưu giữ những kỷ vật của 5 lần Bác về thăm Thái Bình, trở thành nơi hội tụ, niềm tin, lòng kính yêu vô hạn của các thế hệ người dân Thái Bình với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vinh dự được đón Bác về thăm, thực hiện mong ước của Bác "Thái Bình có nhiều tiến bộ, Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt", Đảng bộ xã Tân Hòa đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, ra sức lao động sản xuất, công tác, học tập đạt thành tích cao nhất. Tân Hòa đã giành thắng lợi toàn diện trong phát triển kinh tế, xây dựng quê hương, chi viện cho miền Nam, cùng nhân dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Bằng tư duy sáng tạo và tinh thần đổi mới, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo niềm tin và sức mạnh trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa, năm 2015, Tân Hòa đã cán đích xã nông thôn mới, giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 8,26%/năm. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh, an ninh chính trị được giữ vững, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Ông Bùi Công Trứ, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa cho biết: Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Tân Hòa luôn cố gắng vươn lên để xứng đáng với truyền thống cách mạng của một vùng quê anh hùng. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Tân Hòa đã hưởng ứng thực hiện với tình cảm đặc biệt, tạo nên động lực mới để quê hương ngày một giàu đẹp, văn minh. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, trên mảnh đất ghi dấu chân Bác về thăm, kết cấu hạ tầng nông thôn mới được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, mức sống của người dân từng bước được cải thiện, chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một nâng cao. Năm 2021, trước ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, song với tinh thần vượt khó vươn lên, kinh tế - xã hội địa phương có bước phát triển khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 403,1 tỷ đồng, tăng 11,48%, năng suất lúa cả năm đạt 121 tạ/ha, thu nhập bình quân đạt trên 50 triệu đồng/người, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,6%, 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh... Năm 2021, xã Tân Hòa được huyện chọn là 1 trong 4 xã phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao, hiện tại địa phương đang đẩy mạnh thi công, hoàn thiện một số công trình như đường trục thôn, phòng học trường mầm non, nhà văn hóa thôn, với tinh thần thi công bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng anh hùng, trong công cuộc đổi mới, nguồn sức mạnh của những dấu son lịch sử hơn nửa thế kỷ vinh dự được đón Bác về thăm như điểm tựa để đất và người Tân Hòa chung sức, đồng lòng cùng nhân dân Thái Bình viết nên những trang sử mới.




# 20 năm gắn bó với Báo Thái Bình

■ **ĐẶNG VĂN CAO**  
Thành phố Thái Bình

Sau 40 năm đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo Thái Bình, năm 2002 tôi được nghỉ chế độ và tham gia công tác khuyến học tại Hội Khuyến học tỉnh và được Ban Chấp hành phân công phụ trách công tác tuyên truyền của Hội. Cũng từ đó, tôi đã đến với Báo Thái Bình với tư cách vừa là bạn đọc vừa là cộng tác viên của Báo suốt 20 năm qua.

Từ tuần báo, đến tuần 3 số, những năm gần đây là nhật báo và còn có Báo Thái Bình điện tử, từng bước thỏa mãn nhu cầu của bạn đọc. Cách thức trình bày ngày càng đẹp hơn. Từ chỗ thông tin các hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, của các cấp, các ngành và nêu gương các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đến nay đã có nhiều bài phóng sự, chuyên đề về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và có nhiều chuyên mục như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, giáo dục và khuyến học, kỷ niệm ngày truyền thống của các ban, ngành. Đặc biệt là các chuyên mục về phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều tin, bài cập nhật kịp thời, phong phú. Tuy nhiên, tôi mong Báo Thái Bình chú trọng nhiều hơn nữa các tin, bài đấu tranh phê phán với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí góp phần xây dựng Đảng



**“ Tôi thường xuyên theo dõi các ấn phẩm của Báo và thấy rằng Báo Thái Bình đã có những bước phát triển không ngừng; nội dung, hình thức có nhiều đổi mới, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình.**

và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

20 năm gắn bó với Báo, tôi đã viết nhiều tin bài phản ánh về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Thái Bình, về những điển hình tiêu biểu “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”, “cộng đồng khuyến học”, “cơ quan, đơn vị học tập tiêu biểu” trước đây và từ năm 2015 đến nay là “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập”, “đơn vị học tập” tiêu biểu, cùng một số tin bài về lĩnh vực văn hóa xã hội.

Từ những tác phẩm đăng trên Báo Thái Bình tôi đã đạt 2 giải khuyến khích cuộc thi viết về nhân tố mới, điển hình mới trong thời kỳ đổi mới do Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức năm 2005 và 2007 với tác phẩm “Một gia đình hiếu học ở ven đô” và “Ni sư khuyến học”. Tôi rất trân quý những kỷ niệm đó và rất vui khi là cộng tác viên của Báo Thái Bình.


Tôi mong Báo Thái Bình ngày càng vững mạnh, có nhiều phóng viên, biên tập viên giỏi và ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

## Kỷ niệm khó quên

■ **BÙI MINH KHANG**  
Đông Dương, Đông Hưng

Vào những năm thập kỷ 60 của thế kỷ XX, tôi làm việc ở một cơ quan kinh tế của tỉnh. Ngoài giờ làm việc tôi là bạn đọc say sưa của nhiều tờ báo trong đó có Báo Thái Bình.

Từ niềm đam mê đọc báo, đầu năm 2001, tôi tập viết bài đóng góp cho báo. Ban đầu tôi viết thơ, truyện ngắn và phóng sự gửi cộng tác cho một số báo song đều “bật vô âm tín”. Điều đó khiến tôi rất buồn nản và có ý định “buông” bút. Một hôm, tôi tìm và đọc lại bài báo Bác Hồ viết năm xưa, Bác căn dặn các nhà báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 rằng nghề viết báo là người tuyên truyền chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân. Thấm sâu lời dạy của Người: “Làm báo phải viết cái gì, viết cho ai nghe, viết thế nào ngắn gọn để người dân dễ hiểu”, tôi trăn trở, suy nghĩ chọn đề tài, rút tía kinh nghiệm của những tác giả có bài viết hay. Cuối cùng tôi quyết định gửi bài “Người con gái Trường Sơn năm xưa”, nội dung nói về người con gái Việt Nam đi đánh giặc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau hòa bình họ lại về sản xuất giỏi trên mặt trận đồng ruộng. Bài viết được đăng tải trên Báo Thái Bình vào tháng 9/2001. Nhận được tin bài viết của mình được đăng báo, tôi vô cùng phấn khởi. Bài báo đầu tiên được đăng chính là động lực giúp tôi tiếp tục đi sâu nghiên cứu viết bài sao cho chất lượng để phục vụ công chúng, đồng thời được Tòa soạn chấp nhận. Tôi viết về Đảng, về quê hương, đất nước, về người lính Trường Sơn xếp bút nghiên lên đường ra trận...



**“ Qua báo, tôi nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cũng từ báo, tôi được mở rộng trí tuệ, sự hiểu biết, học được nhiều điều hay. Đối với tôi đó là hành trang của cuộc sống.**

Hơn 20 năm làm cộng tác viên của Báo Thái Bình, tôi đã có hàng trăm tin bài báo, bài thơ được Báo Thái Bình đăng tải. Có những bài báo để lại nhiều kỷ niệm và ý nghĩa như các bài viết về di tích chùa Cẩn Tu, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng. Các bài báo của tôi sau đó đã được sử dụng vào hồ sơ đề nghị cấp bằng di tích cấp quốc gia và đến năm 2012, di tích chùa Cẩn Tu đã chính thức được Nhà nước cấp bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia... Đặc biệt, một kỷ niệm khó quên đối với tôi, đó là bài viết về đề tài lịch sử trong thời kỳ tiền khởi nghĩa đã được Báo Thái Bình đăng tải trong cuốn Nguyệt san Thái Bình số 234, năm 2013. Nội dung bài báo nói lên tinh thần hoạt động cách mạng trong thời kỳ bí mật mà các cán bộ Đảng ta đã đóng góp sức lực cho

công cuộc cách mạng. Năm 2016 có dịp đi dự Hội Báo xuân toàn quốc, tôi gửi tặng Tổng Bí thư Đỗ Mười cuốn Nguyệt san Báo Thái Bình có đăng bài báo đó và được hồi âm lại như sau: Khi Tổng Bí thư xem xong bài báo, Tổng Bí thư Đỗ Mười cảm ơn Báo Thái Bình và nói: Tôi hoạt động cách mạng ở Thái Bình cách đây đã hơn 70 năm mà các đồng chí còn tìm được nhiều tư liệu rất cụ thể, chi tiết, đây là điều vô cùng quý giá trong lĩnh vực tuyên truyền báo chí...

Là cộng tác viên của Báo, tôi rất vinh dự, tự hào đã góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển, trưởng thành của Báo Thái Bình. Cảm ơn Báo Thái Bình đã tạo điều kiện cho cộng tác viên chúng tôi và cho tôi những kỷ niệm đẹp.

# Tiếng hót của HỌA MI

■ PHẠM THANH THÚY  
Hà Nội



Một con chào mào sà xuống sân tranh nhúm hạt cám với đám gà nhà. Tôi rón rén đến gần bắt nó. Lạ thay, nó chẳng những không bay đi, mà còn như cố tình để tôi tóm được. Tôi sung sướng đem con chim nhỏ vào lồng cho ông nội. Ông nội tôi nuôi yêu chim chóc, thấy con chào mào mới này, hẳn ông rất thích.

Ông nội tôi đón lấy con chim, khe lác đầu: Tội nghiệp, nó bị chủ thả đi đây mà.

Nhưng tại sao nó lại không bay đi với đồng loại nó, mà còn để con người bắt lại được?

Ông bảo, nó là con chim bị bắt nhốt lồng từ khi còn non, bây giờ nó không thể tự kiếm mồi trong thế giới tự nhiên được nữa. Nó không thể ăn thứ gì khác ngoài cám công nghiệp, thứ mà từ bé chủ nó đã cho nó ăn. Nhưng con chim như thế này, khi được thả tự do, do quá đói, chúng thường liều mình tìm đến những nhà nuôi chim cảnh, rồi bám vào thành lồng, thò mỏ vào ăn cám của con chim trong lồng. Nhiều con cam chịu để bị bắt nhốt lại, tiếp tục sống cảnh tù túng, chỉ để không phải chạt vật mưu sinh. Loài người cũng lắm kẻ như thế cháu ạ. Có những người sẵn sàng chấp nhận cuộc sống gò bó, chỉ để nhàn thân mà thôi.

Ông tôi sống một mình trong ngôi nhà nhỏ dựng cạnh ao cá, xung quanh là vườn cây quanh năm sum suê, không cây này thì cây khác quả mọng trĩu cành. Ao cá lấy nước từ một cái mạch chảy từ trong núi ra nên lúc nào cũng trong veo, thấy rõ từng con cá đang bơi. Trong ngôi nhà nhỏ của ông tôi không hề có lấy một thiết bị điện tử nào, ngoài cái đèn pin. Tôi thích ngủ ở nhà ông, vì buổi sáng, cứ cỡ năm giờ là những con chim ngủ trọ trong vườn lại ríu ran chào ngày mới. Tôi chẳng hiểu gì về tiếng chim, chỉ thấy thích thú vì vui tai. Ông tôi thì khác, như thể ông hòa được hồn mình vào tự nhiên và thế giới tự nhiên quanh ông cũng hòa vào tâm hồn ông vậy. Ông bảo nghề chơi nào cũng lắm công phu. Chơi cây cảnh thì trước tiên phải hiểu về cây, rồi chăm cây còn hơn chăm bản thân. Nuôi chim cảnh cũng vậy, không hiểu về chúng thì chẳng mấy chúng sẽ bỏ ta đi.

Ông thường kể, hồi còn trẻ, ông cũng như những đứa trẻ làng khác, vì quá yêu chim nên muốn giữ chúng bên mình. Lần đầu tiên bắt được một con sáo đen, tính về dạy cho nó học nói, nhưng khi nhốt con sáo vào chiếc lồng đan bằng sợi cây mây, nó phản ứng dữ dội. Thì, con chim nào đang bay mà bị bắt nhốt chẳng như thế. Nhưng sáng hôm sau, con chim nhỏ đã cấn lưới tự tử.

## HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như CTV Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Đặng Văn Cao, Thúy Mai, Phạm Minh Giang, Xuân Nha (thành phố Thái Bình); Đặng Văn Toàn (Đông Hưng); Tô Hoàng (Sở Tư pháp); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thanh Tâm (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Trịnh Thị Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thu); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiền Hải); Bích Hạnh, Hồng Sơn (Đài TTTT thành phố); Thanh Điệp, Hoàng Thủy, Nguyễn Hương (Đài TTTT Hưng Hà); Thu Thảo, Mai Trang, Mạnh Tường (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Thanh Huyền, Phạm Hưng (Đài TTTT Kiến Xương); Ngô Ngọc Thơ (Thanh Hóa); Trần Thế Mạnh (Gia Lai); Trần Văn Thọ (Đà Nẵng); Lê Thanh Hùng (Bình Thuận); Trần Văn Lợi (Nam Định); Trần Xuân Thụy, Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); Nguyễn Văn Huyền, Bùi Thị Cúc (Hà Tĩnh); Nguyễn Đức Tình (Hà Giang); Thanh Hoàng (Cần Thơ); Trần Văn Thiên, Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Phan Thành Minh (Lâm Đồng); Nguyễn Loan (Thừa Thiên Huế); Cao Văn Quyển, Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Phạm Văn Cường (Quảng Nam); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang); Võ Ngột (Ninh Bình).

Chào mừng 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), CTV Ngô Ngọc Thơ có bài "Quân đội nhân dân Việt Nam" và "Thanh niên xung phong"... Các tin, bài chào mừng ngày thành lập Đảng 3/2 và cộng tác với số báo nhân dịp năm mới 2022, CTV Nguyễn Tường Thuật có thơ "Đang Đảng mùa xuân", "Chào mùa xuân mới"; Nguyễn Văn Huyền có thơ "Xuân về ơn Đảng"; Trần Văn Lợi có bài "Hương sắc tết trong thơ xưa"; "Tết nhớ Lang Liêu", "Đánh thức mùa xanh". CTV Phạm Minh Giang có tản văn "Đánh đụn lợn ngày tết". CTV Ngô Khánh Lâm có bài "Mẹ tôi và chợ tết". CTV Thúy Mai có bài "Bánh cáy làng Nguyễn", "Thành phố Thái Bình", "Mùa xuân đầu tiên"; Phan Thành Minh có thơ "Sắc xuân", "Tinh xuân", "Mùa xuân đất nước". CTV Xuân Nha có các bài "Tờ lịch đầu năm", "Tranh tết", "Xuân về" và nhiều câu đối tết.

Các tin, bài trên lĩnh vực khác, CTV Phạm Hưng đưa tin: Tổ đại biểu HĐND tỉnh huyện Kiến Xương thảo luận chương trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVII. CTV Thu Thảo, Mai Trang đưa tin đoàn công tác HĐND tỉnh làm việc tại huyện Quỳnh Phụ; CTV Dân Nguyễn đưa tin: Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tổ chức đại hội đoàn các cấp năm 2021. CTV Thanh Huyền có bài: Kiến Xương tích cực chăm

sóc cây vụ đông. CTV Lê Lan có bài: Thái Thụy tăng cường phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. CTV Phạm Đông đưa tin: Tiền Hải tổng kết công tác quốc phòng địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021. CTV Hoàng Thủy, Thanh Điệp đưa tin: Hưng Hà tổ chức khám sức khỏe cho công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022.

Tiêu biểu tin, bài về công tác phòng, chống dịch Covid-19, CTV Phạm Đông có bài: Phòng giao dịch Agribank khu vực Nam Thanh (Tiền Hải) chủ động phòng, chống dịch Covid-19. CTV Lê Thanh Hùng có thơ "Phân khúc cuối mùa dịch". CTV Thu Thảo đưa tin: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ tổ chức tuyên truyền lưu động và tặng thiết bị phòng, chống dịch Covid-19 và tin Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Công nghệ tỉnh tặng khẩu trang chống dịch tại huyện Quỳnh Phụ. CTV Bích Hạnh có tin: Thành phố tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại phường Trần Lãm. CTV Phạm Hưng có tin: Kiến Xương tiếp nhận trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. CTV Mạnh Tường đưa tin: Xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ dỡ bỏ phong tỏa 6/7 khu vực, khôi phục sản xuất. CTV Thanh Tâm có tin: Kiểm tra công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch tại Công ty TNHH Long Hành Thiên Hạ ngay sau khi phát hiện ca F0...

Kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số báo đầu, trong tuần tòa soạn nhận được nhiều tin, bài của các CTV trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu, CTV Đặng Văn Cao có bài "20 năm gắn bó với Báo Thái Bình". Bài viết về kỷ niệm, về tình cảm, đóng

Vài lần gặp những con chim như thế, ông nhận ra rằng có những con chim không bao giờ chấp nhận bị nhốt trong lồng. Nó cần tự do. Nếu không được tự do, nó thà chết còn hơn.

Vì thế, tại sao có những người sẵn sàng chịu sống trong gò bó, chỉ để được nhàn thân, tại sao có những con chim chịu sống trong tù túng, không bao giờ được sải cánh bay, chỉ vì muốn có cảm công nghiệp để ăn, như chú chim chào mào kia. Nhưng có những con chim, chỉ cần lấy đi tự do của nó một giây, nó cũng không chấp nhận.

Phía sau nhà ông là những quả đồi, một dòng suối, một thung lũng. Ông bảo, đó là thế giới của ông suốt một đời. Khi còn trẻ, sau những lần nuôi chim không thành, ông không còn muốn bắt chim về nhốt nữa. Thay vào đó, ông tìm cách hòa mình với tự nhiên. Ông mặc vớng để ngủ trưa trong vườn, để nghe tiếng gió xào xạc trong vòm cây và tiếng chim líu lo tìm quả ngọt. Ông ngồi hàng giờ bên bờ suối để nghe những đàn chim đậu trên những cành cây đang hót.

“Có một loài chim có thể bắt chước được tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, mèo kêu, cháu có biết chim gì không?”

“Chim vẹt, sáo, nhông, hay yến ả?”

“Không phải mấy con chim đó, cháu sẽ ngạc nhiên cho mà xem. Nó là họa mi”.

Họa mi? Loài chim hót hay nức tiếng đó sao?

Sau này, có lần tôi ngồi dưới gốc lộc vừng nhà bạn uống trà, bỗng nghe đâu đó tiếng mèo con, cún con âm ỉ. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy con mèo, con cún nào, chỉ có một chú họa mi đang nháy nhót trong cái lồng nhỏ treo trên cây. Bạn bảo con chim này vốn hót rất hay, nhưng bạn đã sai lầm khi để nó tiếp xúc với mèo con, cún con trong nhà, bây giờ nó chỉ kêu tiếng mèo, tiếng cún mà thôi.

Tôi nhớ ông tôi kể ngày nào. Họa mi là loài chim rất thông minh, hót hay nhưng nó rất thích bắt chước giọng của loài khác. Nhược điểm là khi bắt chước quá nhiều, nó sẽ quên luôn giọng thật của mình. Người nuôi chim phải cách ly nó ra, cho nó ở cạnh một con họa mi nguyên giọng khác để nó lấy lại giọng. Nhưng có những con họa mi suốt đời không thể tìm lại giọng hót hay đã mất.

Ở đời cũng vậy mà. Có những người đã để mất chính mình, đến khi muốn trở về thì đã chẳng thể nào được nữa.

góp của tác giả đối với Báo Thái Bình với vai trò là bạn đọc và là CTV của Báo Thái Bình trong suốt 20 năm qua. CTV Tạ Xuân Sinh có bài “Cơ duyên với Báo Thái Bình”... CTV Đoàn Xuân có bài thơ “Chúc mừng!” với tựa đề “Kính tặng các thế hệ làm báo Thái Bình nhân kỷ niệm 60 năm ngày Báo ra số đầu tiên 1/1/1962 - 1/1/2022” và bài “Từ những bài viết đăng trên báo Thái Bình Tiến Lên” viết về kỷ niệm bài báo đầu tiên của tác giả được đăng trên Báo Thái Bình Tiến Lên từ những năm 60 thế kỷ XX và suốt chặng đường tác giả làm CTV với Báo Thái Bình từ đó đến nay...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, để nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc. Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

## Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

■ PHẠM MINH PHƯƠNG  
Đài Truyền thanh xã Vũ An

Ngày xưa chống giặc ngoại xâm  
Đánh Pháp, đuổi Mỹ quyết không chịu lùi  
Giờ đây Cô vít sinh sôi  
Lây thành đại dịch mọi người chung tay  
Quyết thắng trong chiến dịch này  
Nêu cao cảnh giác - chặn ngay từ đầu  
Thấy ho, khó thở, sốt cao  
Khẩn trương đi khám bệnh vào từ đầu  
Đã đi từ những nơi nào  
Giao lưu tiếp xúc với bao nhiêu người  
Y tế khai báo kịp thời  
Để còn xác nhận những người liên quan  
Chỉ thị Thủ tướng vừa ban  
Thực hiện nghiêm chỉnh, an toàn cách ly  
Hạn chế tụ tập - đi về  
Không để dịch bệnh dễ bề lây lan  
Khẩu trang che miệng thường xuyên  
Rửa tay sát khuẩn, chớ quên trong ngày  
Mọi người nên thực hiện ngay  
Lơ là coi nhẹ có ngày mắc oan.

## Hoa tự nhiên hương

■ THÚY MAI  
Thành phố Thái Bình

Là hoa ở giữa muôn hoa  
Vườn hoa mặt trận, mái nhà thân yêu  
Hoa khoe sắc sớm, hương chiêu  
Vời thôn với xóm, với nhiều ước mong  
Còn nhiều người ngóng, người trông  
Còn nhiều cánh khó, còn đông cảnh hàn  
Giúp nhau vượt khỏi gian nan  
Mang niềm vui tới cho ngàn trái tim  
Là mang nghĩa Đảng tình dân  
Yên vui mái ấm, nồng nàn tình thương  
Hoa là hoa tự nhiên hương  
Nối vòng tay lớn, nối nguồn kết liên  
Phong trào mặt trận... ngày đêm  
Như hoa nở rộ, tươi thêm sắc màu.

## Càng quê vào vụ đông

■ XUÂN NHA  
Thành phố Thái Bình

Cánh đồng vừa ngã rạ  
Đã bật lên đường cày  
Đất gồng mình cho lúa  
Lại mở lòng xanh cây.

Công việc bỗng rộn rã  
Chân đi không bết đất  
Tình mơ đã ra đồng  
Tối về sương lạnh ngắt.

Bữa cơm ăn vội vàng  
Nhà bên, người “chạm ngõ”  
Chưa kịp thăm môi trâu  
Lời chào hơn... mâm cỗ!

Thoắt đã khoai lên vồng  
Đậu tương vừa mở mắt  
Nhu nhú mầm ngô non  
Mơn mớn hàng cây ớt...

Dẫu vẫn còn Covid  
Vẫn vui cùng “5 không”  
Làng quê vào vụ đông  
Bạt ngàn xanh vẫy gọi.

## Tình khúc tuổi bảy mươi

■ LẠI TÂY DƯƠNG  
Thành phố Thái Bình

Thả thuyền bằng chiếc lá tre  
Tôi và em chờ mùa hè quanh sân  
Câu thơ vừa mới ghép vần  
Muốn trao, lại sợ em cảm đánh rơi  
Thời gian một thoáng mây trôi  
Ngỡ ngàng cái tuổi bảy mươi còn gì  
Duyên xưa mơn mớn đương thì  
Giờ hoàng hôn đã nhuộm đi nửa rồi  
Gió rung, bão giạt toi bời  
Con thuyền vẫn cập bến đời bình yên  
Mặc ai hám lợi, hám tiền  
Viễn vông cái chúc, hão huyền cái danh  
Rủi may những cuộc viễn hành  
Đại khôn, khôn đại quần quanh vòng đời  
Lẽ thường dâu bể, đầy vơi  
Tránh xa cảm dỗ tìm nơi yên bình  
Lung vẫn thẳng, mắt còn tinh  
Tóc dù trắng, câu thơ tình vẫn xanh.



## Với sông quê

■ NGUYỄN TƯỜNG THUẬT  
Thụy Văn - Thái Thụy

Trở về với bến sông quê  
Ra ngồi với cỏ trên đê ngắm diều  
Xem tre ru gió trong chiều  
Nghe bìm bịp khắc khoải kêu gọi mùa.

Trở về với bến sông xưa  
Nhớ bao kỷ niệm như vừa hôm qua  
Sông thì vẫn đỏ phù sa  
Mà sao bạn cũ giờ xa cuối trời.

Lục bình hoa tím vẫn trôi  
Tươi nguyên ký ức một thời năm nao  
Năm com chiều ấy mẹ trao  
Tiễn con rời bến sông vào Trường Sơn.

Hành quân chân cứng đá mòn  
Dòng sông quê cứ chập chờn trong mơ  
Mơ về một bến đò xưa  
Ngày em đưa tiễn, tuổi vừa biết yêu...

Chiều nay vẫn ngọt sáo diều  
Lục bình hoa tím xuôi theo nước dòng  
Một mình ngồi với bến sông  
Sóng xưa chợt vỗ trong lòng... nao nao...



Với phương châm “cơm ngon từ giống, gạo sạch từ tâm”, Công ty Cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed (ThaiBinh Seed) đã nỗ lực không ngừng trong việc nghiên cứu, chọn tạo, phát triển các giống lúa chất lượng; cùng quy trình canh tác an toàn cho ra các sản phẩm gạo chất lượng tốt nhất. Trong số đó phải kể đến gạo dinh dưỡng lứt tím ThaiBinh Seed đang được người tiêu dùng ưa chuộng.



Sử dụng gạo lứt tím ThaiBinh Seed thay thế gạo trắng trong bữa ăn hàng ngày của gia đình, chị Hoàng Tuyết Mai, phường Trâm Lâm (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Gạo lứt được biết đến

như một thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Nhưng nổi âm ảnh mỗi lần nấu gạo lứt là phải ngâm, phải nấu nồi riêng, cơm gạo lứt thường rất khô, cứng, khó ăn. Nên tôi cảm thấy rất hài lòng khi lần đầu tiên ăn gạo dinh dưỡng lứt tím ThaiBinh Seed, chưa bao giờ tôi chạm vào hạt cơm mềm, thơm, dẻo, ngậy đến như vậy. Bởi tôi bị tiểu đường cũng dùng gạo lứt tím ThaiBinh Seed thay thế gạo trắng để kiểm soát đường huyết.

Cũng là người thường xuyên sử dụng gạo của ThaiBinh Seed, chị Nha Trang, phường Lê Hồng Phong (thành phố Thái Bình) cho biết: Tôi thường trộn 3 loại gạo chính là gạo tẻ Niêu Vàng, gạo nếp A Sào, gạo dinh dưỡng lứt tím của ThaiBinh Seed để nấu cháo cho con. Gạo tẻ là nguyên liệu chính không thể thiếu được rồi, còn gạo nếp thì sẽ tạo thêm độ thơm và gạo lứt tím có nhiều vitamin nên sẽ bổ sung thêm dinh dưỡng cho con. Quan trọng là 3 loại gạo này đều bảo đảm, được sản xuất từ đơn vị uy tín nên tôi rất tin tưởng.

Gạo lứt ngày nay không còn quá xa lạ trong đời sống người Việt Nam. Được sử dụng thường xuyên trong các bữa ăn, gạo lứt được biết đến là thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Không chỉ có màu sắc đẹp, gạo lứt tím còn chứa nhiều chất dinh dưỡng như: chất chống oxy hóa, chất xơ, chất đạm, sắt,... Ăn gạo lứt tím sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khác với các loại gạo lứt đang bán trên thị trường cơm khô và cứng, gạo dinh dưỡng lứt tím ThaiBinh Seed cơm ăn dẻo, dai, mềm, có vị đậm, ngậy rất đặc trưng.

Chia sẻ về sản phẩm, ông Nhâm Xuân Tùng, Phó Trưởng phòng Kinh



# GẠO DINH DƯỠNG LỨT TÍM THAIBINH SEED

## Lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm “ngon, khỏe”

■ NGÂN HUYỀN



Gạo dinh dưỡng lứt tím ThaiBinh Seed nằm trong top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em.

doanh ThaiBinh Seed cho biết: Gạo dinh dưỡng lứt tím ThaiBinh Seed được sản xuất từ giống lúa tím bản quyền của Công ty - đơn vị có lịch sử 50 năm nghiên cứu chọn tạo giống. Vì vậy, với mỗi sản phẩm gạo của ThaiBinh Seed nói chung và gạo dinh dưỡng lứt tím nói riêng đều được sản xuất theo quy trình khép kín và được quản lý chặt chẽ từ khâu chọn giống, kỹ thuật gieo trồng cho đến đầu ra của thành phẩm gạo. Với hàm lượng dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe gạo dinh dưỡng lứt tím ThaiBinh Seed có rất nhiều công dụng: giảm cân, chống béo phì; chống lão hóa, đẹp da; ngăn ngừa bệnh tim mạch; tốt cho người bệnh tiểu đường; hỗ trợ tiêu hóa tốt, ổn định đường ruột; duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh; tăng cường “sức khỏe” của xương. Khi nấu không cần phải ngâm gạo trước, để nấu như

gạo tẻ truyền thống. Đặc biệt, gạo không sử dụng chất bảo quản, chất tạo mùi thơm và không pha trộn với gạo kém chất lượng. Sản phẩm được đóng gói trong bao bì loại PE hút chân không, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng và thuận lợi trong việc sử dụng, bảo quản.

Mới đây, tại lễ vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ đạt top 100 sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho gia đình, trẻ em do Báo Lao động và Xã hội tổ chức, sản phẩm gạo dinh dưỡng lứt tím của ThaiBinh Seed vinh dự là một trong những sản phẩm được người tiêu dùng và độc giả bình chọn nhiều nhất.



# HÙNG TRIỀU BẢO ĐIỆN

■ QUANG VIỆN

Làng Ngạn (nay gọi là làng Thượng Ngạn, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà) có ngôi đền cổ, truyền đời từ thời vua Hùng dựng nước, đến còn câu đối tối cổ: “**Hồng Bàng khai quốc giang sơn cấm tú truyền hậu thế/Linh tích Hùng triều bảo điện huy hoàng vạn niên xuân**”, tạm dịch là: **Hồng Bàng dựng nước non sông giàu đẹp truyền con cháu/Dấu tích vua Hùng đền thờ hoành tráng mãi đẹp tươi. Làng còn tục truyền thi bắt cóc, tương truyền tục này gắn với sự tích thời Hùng Nghị Vương (Hùng Vương 17), giặc Ô Lý ở Châu Bó Chính liên kết với bọn giặc Lục Man chia quân đến xâm lược Văn Lang, làng Ngạn có 5 ông tình nguyện xin vua Hùng cho cấm quân đánh giặc, vua chuẩn y cấp cho 30 vạn hùng binh, lại giao cho chiếc búa tượng trưng cho quyền uy...**



Đền Thượng Ngạn dân gian thường gọi đền nhà vua, làng Ngạn, xã Văn Lang, huyện Hưng Hà, nơi thực hành nghi lễ thờ cúng Hùng Vương độc đáo của Thái Bình.

Các cụ già trong làng Ngạn kể lại, làng Ngạn có tục đuổi bắt cóc, tục lệ này có từ thời vua Hùng Nghị vương. Truyền ngôn, khi ấy giặc Lục Man vào xâm lược ở Thấp Khu (nay là Thượng Ngạn), làng có 5 nam nhi tráng kiện đã tình nguyện ra giúp vua dẹp giặc được vua Hùng phong làm tướng cầm quân đi đánh giặc. Giặc Lục Man thua trận hóa thành chim cuốc trốn chạy, chui lủi trong các đám lau sậy, bờ bụi. Để nhớ công ơn và ôn lại truyền thống đánh giặc cứu nước của “Ngũ vị Đại vương” hàng năm dân làng Thượng Ngạn thường mở lễ hội, trong lễ hội có tục đuổi cuốc. Bắt được cuốc (nay được thay bằng gà đen), người chỉ huy đánh trống lệnh thu quân, mọi người trở về sân đình làm lễ tế thánh. Người bắt được cuốc tắm rửa, thay quần áo chỉnh tề để vào lễ thánh và nhận phần thưởng. Giải thưởng chỉ là một quan tiền và một chiếc khăn điều nhưng cả giáp, cả làng đều phấn khởi. Cuộc được làm thật để tế thánh xong dân làng thụ hưởng. Đâu cuốc được dành cho chủ hội và đái quan trên về dự hội, mặc dù nhỏ nhưng khi làm cỗ mỗi “miếng cỗ” chặt phải có đầu, có mỏ, vì vậy người làm thịt cuốc phải có kỹ thuật cao. Thân cuốc chia đều cho các giáp, mỗi giáp lại phải chia đều cho từng suất đình, vì vậy mỗi suất đình may lắm chỉ được một “miếng” bằng hạt đỗ xanh. Các đình nam mang về nhà lại phải làm thế nào để cả nhà được ăn để lấy may, thế là có một, hai con chim cuốc nhưng cả làng trai, gái, già, trẻ, lớn, bé đều được hưởng.

Thời Tây Hán, trước Công nguyên, Lộ Bác Đức đưa quân vào xâm lược nước ta, thấy vùng đất cửa sông Giữa và sông Dài (sông Thái Bình và sông Hồng ngày nay) có nhiều gò, đồng, càn, cương, phong... nhân đó mà đặt tên là hương Đa Cương (hương có nhiều gò đồng). Phạm Vạng Chinh (1862 - 1922) ghi lại trong “Lịch sử Trần Biên bị khảo” có đoạn viết về đất Long Hưng như sau: “Truyền rằng gò này rất cao và bằng phẳng, cây cối um tùm, các giống chim trời tụ tập về đây, những người dân đánh cá cũng về đây trú ngụ... về sau người đến gò này dần đông, dựng nhà cửa, các họ tụ tập thành làng xóm”.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, đất đai tỉnh ta hình thành đồng thời với quá trình hình thành đồng bằng Bắc Bộ, muộn nhất là vào trung kỳ thời Hùng Vương dựng nước Văn Lang cách ngày nay trên 2.000 năm. Kết quả nghiên cứu của các nhà địa chất học cho biết từ khởi đầu kỷ Đệ tứ (kỷ Nhân sinh) cách ngày nay trên 2 triệu năm vào sơ kỳ đồ đá giữa và đồ đá mới, cả vùng duyên hải Việt Nam và toàn bộ khu vực thềm lục địa Biển Đông sát các quốc gia hải đảo nam Thái Bình Dương

và Ấn Độ Dương lúc bấy giờ tồn tại trong môi trường lục địa. Do băng hà, nước đại dương thấp hơn ngày nay trên 100m, con người có thể đi bộ từ miền duyên hải Việt Nam (cụ thể từ đất Thái Bình) sang tận Philippin và xa hơn nữa. Vào thời canh tân và toàn tân, tuy có vài lần nước biển dâng lên nhưng không xâm nhập lên đồng bằng Bắc Bộ. Lòng đất Thái Bình dưới lớp trầm tích đáy biển từ cửa Lục đến cửa sông Hồng, (có thể xa hơn) các nhà khoa học tìm được dấu vết các dòng

sông cổ chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Sông nhỏ sâu 1,5 - 2m, sông lớn sâu tới 40m, nhiều nơi vẫn còn dòng chảy ngầm chứa nước ngọt hoặc nước khoáng.

Các nhà địa chất thế giới và Viện Nghiên cứu đại dương Việt Nam đều thừa nhận có đợt biển tiến khủng khiếp vào khoảng ba ngàn năm trước Công nguyên. Nước biển do tan băng ở hai đầu địa cực đã dâng cao hơn ngày nay 1,5 - 2m. Hầu hết đồng bằng Bắc Bộ bị biển xâm thực và chia cắt. Tùy theo độ cao - thấp mà vùng tam giác Bắc Bộ bị biển ngự trị 1 - 2 ngàn năm. Hiện trên đồng đất Thái Bình từ các huyện phía Bắc Hưng Hà, Quỳnh Phụ đến các huyện ven biển Thái Thụy, Tiền Hải khi đào sông, đào giếng, khơi ngòi thường gặp một tầng đất dày từ 0,2 - 0,3m chứa đầy bã thực vật. Ở vùng Hưng Nhân (Hưng Hà), Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), Thư Trì (Vũ Thư), Tiên Hưng (Đông Hưng) đều đào được lớp xác các loài thảo mộc. Vùng ven biển Diêm Điền (Thái Thụy) có khá nhiều rừng cây lớn, có cây đường kính 0,3 - 0,4m chết đứng hoặc xô đổ gãy gổ nhau. Vùng Thái Ninh cũ (Thái Thụy), Nam Kiến Xương và Tiền Hải thấy dấu vết những rừng sú vẹt chết đứng hoặc xô đổ... Đó là dấu vết đồng bằng thời kỳ Hùng Vương.

Truyền ngôn, thời Hùng Vương thứ 17, vùng Thấp Khu (nay là làng Thượng Ngạn) có 39 người của 8 họ Đinh, Nguyễn, Lê, Phạm, Bùi, Đặng, Hoàng, Đỗ trong gia thân cùng 5 nam nhi tráng kiện chia quân làm 2 đạo tiến đến địa phận 16 châu, cắm trại, cho quân nghỉ 10 ngày rồi mới giao chiến. Trong lúc đánh nhau, bọn tướng giặc dùng phép yêu quái khiến trời đất tối tăm, những loài hổ, báo, voi, tê giác và các yêu quái vây kín 30 vạn quân ở 16 châu. Quân thám mã báo về, Hùng Nghị Vương ngựa mặt lên trời than thở, cầu khẩn Đức Phật Đại Đạo Thiên tôn. Đức Phật Đại Đạo Thiên tôn và 12 vị Dương niên Hành Khiển và các Phật ở tứ phương đều cầm gậy tích trượng, đáp xuống giữa đám quân của Lục Man, chuyển tối thành sáng, phá tan đạo quân Lục Man. Nghị Vương liền cho 3 vạn quân, lại cho 16 châu chi viện. Giặc Lục Man tan, vua Hùng cảm tạ Đức Đại Đạo Thiên tôn. Ngài tạ từ vua rồi bay lên trời. Vua và 5 vị Đại vương kéo quân về Thấp Khu mổ trâu, bò khao quân, truyền cho dân làng mở hội vào ngày 12/11 (âm lịch). Vua miễn tô thuế và tạp dịch cho dân ở Thấp Khu để phụng thờ Đức Đại Đạo Thiên tôn và khi 5 vị Đại vương của làng “trăm tuổi” cũng được phụng thờ...

Các nghiên cứu chỉ ra rằng đợt biển tiến vào thời kỳ “hậu” Hùng Vương (cách ngày nay hơn 2.300 năm) để lại tầng “bồi”, vùng Hưng Hà thường ở độ sâu 0,8 - 1,2m. Vùng ven thị xã Thái Bình thường ở độ sâu 1,2 - 1,5m. Vùng ven biển Kiến Xương thường có độ sâu trung bình 2 - 2,5m. Tuy nhiên, ở ngay các ô trũng có những đồng, gò, càn, cương không có rừng bị chết ngập, chứng tỏ ngay cả khi lũ cực điểm vẫn có những vùng giúp con người có thể bám trụ “sống chung với lũ”. Quá trình diển đã các địa danh có tên Cương, Bái, Đồng, Sơn... nhóm nghiên cứu chúng tôi nhận thấy các rẻo đất cao vẫn còn dấu tích thời Hùng Vương đến ngày hôm nay như Lập Bái, xã Kim Trung (Hưng Hà), Bái Trang (Quỳnh Phụ), Phong Bái, Quài Bái (Thái Thụy), Bái Long Bối, Phong Lôi (Đông Hưng), Phong Xá (Quỳnh Phụ), Phong Lãm, Hoàn Sơn (Thái Thụy), Mễ Sơn (Vũ Thư), Tảo Sơn (Hưng Hà), Cao Cương, Tiến Cương (Thái Thụy)... đều cao hơn mực nước biển từ 2,2 - 2,5m và có đỉnh cao trên 3,5m. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là độ cao đã bị mưa gió 3.000 năm bào mòn, ngày xưa còn cao hơn bây giờ rất nhiều.

## Thăm, động viên gia đình cán bộ ngành Y tế đang thực hiện nhiệm vụ ở Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 không thể về chịu tang mẹ

Chiều ngày 4/12, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế đã đến thăm, động viên gia đình hộ lý Đặng Thị Châu, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình là nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 (Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình) không thể về chịu tang mẹ.

Tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2, nữ hộ lý Đặng Thị Châu đảm nhiệm nhiều công việc như: bảo đảm đồ dùng sinh hoạt cho bệnh nhân, xử lý khử khuẩn,



Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng lãnh đạo Sở Y tế thắp hương, động viên gia đình hộ lý Đặng Thị Châu.

chất thải... Ngày 4/12, khi đang thực hiện nhiệm vụ, hộ lý Đặng Thị Châu bất ngờ nhận được tin mẹ đi qua đời. Dù chỉ cách nhà 2km nhưng do đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, hộ lý Châu phải chịu tang mẹ từ Bệnh viện.

Chia buồn với gia đình hộ lý Đặng Thị Châu tại xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh mong rằng, hộ lý Đặng Thị Châu cùng gia đình cố gắng vượt lên nỗi đau, biến đau thương thành sức mạnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 cùng Thái Bình sớm đẩy lùi đại dịch.

Bệnh viện điều trị Covid-19 số 2 cũng đã lập bàn thờ để hộ lý Đặng Thị Châu bái vọng mẹ. Tại đây, các bác sĩ, nhân viên y tế trong Bệnh viện đã đến thắp hương, chia buồn, động viên hộ lý Đặng Thị Châu cùng gia đình.

NHU HOÀNG

## Những hình ảnh từ nơi điều trị bệnh nhân Covid-19

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Thái Bình những ngày giữa tháng 11/2021. Trước số ca nhiễm mới tăng nhanh, Bệnh viện Phổi Thái Bình nhanh chóng được kích hoạt, chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến số 1 thực hiện thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thể trung bình. Cùng với cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Thái Bình, các bác sĩ, nhân viên y tế từ nhiều bệnh viện trong tỉnh cũng đã được huy động tham gia điều trị Covid-19. Bước vào trận chiến khó khăn, khốc liệt và cả hiểm nguy, những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thực hiện điều trị cho hàng trăm bệnh nhân. Niềm vui lớn nhất của họ là nhìn thấy bệnh nhân hồi phục tốt, được xuất viện, về nhà.

NHU HOÀNG

Ảnh do bác sĩ Ngọc Ánh (Bệnh viện Phổi Thái Bình) cung cấp



Công việc buổi sáng bắt đầu bằng việc lấy mẫu xét nghiệm, cấp đồ ăn sáng cho bệnh nhân, sau đó các bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đi khám, phát thuốc, thực hiện đo chỉ số SpO2.



Bộ phận trực hành chính tiếp nhận, xử lý thông tin. Đa dạng thông tin được ghi trên "tấm bảng" sáng tạo mùa dịch.



Với tất cả các bệnh nhân, nhất là các em nhỏ, các bác sĩ, nhân viên y tế luôn có sự quan tâm đặc biệt nhằm động viên các em sớm chiến thắng dịch bệnh.



Xong công việc chuyên môn, các bác sĩ lại tất bật chuẩn bị bữa trưa, tối cho bệnh nhân.



Niềm vui của các bệnh nhân và các bác sĩ khi bệnh nhân đủ điều kiện xuất viện, được về nhà. Từ ngày 22/11 đến ngày 3/12, Bệnh viện đã điều trị khỏi cho hơn 200 bệnh nhân Covid-19.