

CHI CỤC HẢI QUAN THÁI BÌNH

# Quyết liệt chống buôn lậu và gian lận thương mại



Chi cục Hải quan Thái Bình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ và quản lý doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, hồ sơ là hai trong số những giải pháp mà Chi cục Hải quan Thái Bình đã tập trung triển khai nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn.

Chi cục Hải quan Thái Bình vừa phát hiện và xử lý một doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về nhập khẩu hàng cấm nhập khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, khai báo sai thực tế về lượng hàng. Ngoài xử phạt tiền vi phạm hành chính nộp ngân sách nhà nước 52 triệu đồng, Chi cục còn tịch thu tang vật sung công quỹ đối với hàng hóa phải tái xuất nhưng không tái xuất được với tổng trị giá 266.105.000 đồng.

Ông Đặng Đại Vương, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Đây chỉ là một trong số những vụ việc doanh nghiệp làm thủ tục hải quan lộ hàng nhập khẩu, được hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS phân luồng vàng, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Tuy nhiên, qua kiểm tra chi tiết hồ sơ, chúng tôi nghi vấn về số lượng, chủng loại hàng hóa khai báo tại các tờ khai nên đã chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi gian lận thương mại.

Trên địa bàn tỉnh hiện nay có hơn 400 doanh nghiệp đăng ký kê khai xuất nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Thái Bình. Các doanh nghiệp chủ yếu sản xuất, kinh doanh nhóm ngành hàng như dệt may, điện tử, bông, da giày, nông sản, thép... Ngoài làm thủ tục các loại hình gia công, sản xuất, xuất khẩu, Chi cục Hải quan cũng tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp nhập khẩu

hàng hóa để đầu tư tạo tài sản cố định khi đầu tư dự án. Qua tổng hợp, theo dõi nhiều năm, tình trạng doanh nghiệp có các hành vi khai sai mã hàng, sai xuất xứ, sai mức thuế, sai số lượng và giá trị hàng hóa, khai sai thuế suất VAT... diễn ra khá nhiều.

Ông Trần Quốc Chính, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết: Nhằm hạn chế doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục hải quan do sơ ý, thiếu kiến thức hoặc cố tình vi phạm, trong năm qua Chi cục đã phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức nhiều lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho doanh nghiệp. Trong đó, chúng tôi hướng dẫn doanh nghiệp xử lý vướng mắc khi hệ thống gặp sự cố, mã số HS không khai báo được đối với hàng tạm nhập tái xuất; giải đáp về các vướng mắc

trong quản lý doanh nghiệp làm loại hình gia công, sản xuất, xuất khẩu, chế xuất và quá trình hoạt động xuất, nhập khẩu, một số vấn đề cần lưu ý đối với các doanh nghiệp FDI trong quá trình thực hiện đầu tư tại Thái Bình.

Là thành viên của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh, Chi cục Hải quan Thái Bình tích cực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Từ đầu năm đến hết tháng 11, bằng các biện pháp nghiệp vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thủ tục hải quan và hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục đã phát hiện và xử lý 128 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước 6,7 tỷ đồng. Trong công tác chống thất thu ngân sách, Chi cục Hải quan Thái Bình đã thu về cho ngân sách nhà nước gần 67 tỷ đồng tiền chống thất thu ngân sách và 3,6 tỷ đồng tiền chậm nộp của các doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật liên quan đến khai sai loại hình, sai mức thuế...

Lãnh đạo Chi cục Hải quan Thái Bình cho biết thêm: Dịp cuối năm và năm 2024, đơn vị sẽ chủ động xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn kịp thời có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn quản lý. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin giữa các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để nắm bắt, nhận diện các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử để đấu tranh, phòng, chống vi phạm. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu thông tin và công tác thu thập, xử lý thông tin, nắm tình hình, tập trung vào những mặt hàng có nguy cơ cao buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, cường quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Thường xuyên rà soát, kiểm soát tờ khai luồng xanh để nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

KHẮC DUẤN

# Hỗ trợ thúc đẩy nghề dệt dũi Nam Cao phát triển

Bằng sự năng động, sáng tạo của HTX Dệt dũi Nam Cao (xã Nam Cao, huyện Kiến Xương), nghề dệt dũi truyền thống nơi đây được bảo tồn và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nhằm thúc đẩy nghề dệt phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã hỗ trợ kinh phí từ nguồn khuyến công quốc gia cho HTX Dệt dũi Nam Cao xây dựng phòng trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Nghề dệt dũi ở Nam Cao có từ lâu đời và rất nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước. Thế nhưng, cũng như bao nghề truyền thống khác, nghề dệt dũi cũng trải qua những thăng trầm, có thời điểm tưởng chừng bị xóa sổ vì sản phẩm làm ra thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HTX Dệt dũi Nam Cao, chủ thương hiệu Hahnsilk cho biết: Trước đây, sản phẩm dệt dũi của làng nghề Nam Cao chỉ là những cuộn vải lụa đơn thuần, thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào những thương lái về thu mua mang đi tiêu thụ. Sau khi HTX thành lập, chúng tôi xây dựng được chuỗi giá trị sản xuất khép kín, chủ động từ vùng nguyên liệu - sản xuất - tiêu thụ.

Đáng kể nhất là HTX Dệt dũi Nam Cao đã sản xuất đa dạng các sản phẩm như vải lụa dũi, lụa tơ tằm, gia công tinh xảo may thành quần áo, khăn mặt, khăn quàng, rèm cửa, trang trí nội thất, chăn ga gối và nhiều sản phẩm phụ kiện khác như khẩu trang, tất, tẩy trang... Mỗi sản phẩm được kết tinh bởi óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của người thợ dệt Nam Cao cùng những họa tiết vẽ tay riêng biệt độc bản nên hàm chứa nhiều giá trị văn hóa hấp dẫn người tiêu dùng. Năm 2022, sản phẩm bộ chăn ga gối tơ tằm tự nhiên của HTX Dệt dũi Nam Cao được Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương)

công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Năm 2016, HTX Dệt dũi Nam Cao có 30 thành viên và vận động được 90 hộ dân quay lại với nghề dệt để cung cấp lụa dũi cho HTX, mở rộng vùng trồng dâu, nuôi tằm và hình thành chuỗi sản xuất - cung ứng khép kín. Đến nay, HTX đã có 2 vùng nguyên liệu, đáp ứng đủ cho đơn hàng xuất khẩu. Không chỉ gìn giữ nghề truyền thống, HTX tạo việc làm, thu nhập khá cho nhiều bà con nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương. Các sản phẩm được sản xuất thủ công từ lụa tơ tằm mang thương hiệu Hahnsilk của HTX Dệt dũi Nam Cao hiện nay đã chinh phục được khách hàng quốc tế ở một số thị

trường: Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Đức. Nhằm hỗ trợ HTX Dệt dũi Nam Cao quảng bá, lan tỏa giá trị thương hiệu góp phần bảo tồn, phát triển nghề truyền thống, nâng cao đời sống người dân, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Bộ Công Thương) phối hợp với Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Thái Bình) hỗ trợ phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho HTX Dệt dũi Nam Cao theo đề án "Hỗ trợ phát triển ngành dệt may trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, giai đoạn 2021 - 2023". Phòng trưng bày có diện tích 52m<sup>2</sup> được hỗ trợ thiết kế, xây dựng, lắp đặt biển tên gắn logo sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; bọc

trung tâm trưng bày sản phẩm gắn biểu tượng sản phẩm công nghiệp nông thôn; bộ máy tính laptop, kệ/giá trưng bày sản phẩm. Bà Trần Thị Diễm, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp cho biết: Phòng trưng bày đi vào hoạt động không chỉ trở thành điểm thu hút thị hiếu khách hàng, tạo ra sự cam kết về chất lượng sản phẩm còn giúp khách hàng có sự lựa chọn và hiểu rõ về nguồn gốc, quy trình sản xuất từ khâu nuôi tằm chuẩn bị nguyên liệu, đến giai đoạn lan thành phẩm là tằm lụa. Phòng trưng bày còn góp phần thúc đẩy các hoạt động du lịch trải nghiệm làng nghề dệt dũi Nam Cao cũng giúp địa phương khôi phục, bảo tồn làng nghề truyền thống và phát triển kinh tế - xã hội.

HÀ THÀNH



Làng nghề dệt dũi Nam Cao ngày càng có nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua sắm.

# Đổi thay ở làng chài Thủy Cơ

Lên đênh theo sóng nước, những năm trước đây, đời sống của bà con làng chài Thủy Cơ, thôn Thái Sa, xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư rất bấp bênh, khổ cực. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp và nỗ lực vươn lên của mỗi ngư dân, đến nay đời sống bà con có nhiều đổi thay rõ rệt.

Trước kia, những chiếc thuyền cũ kỹ, chật chội không chỉ để đánh bắt cá mà còn là nơi trú ngụ, sinh hoạt của các hộ dân ở làng chài Thủy Cơ. Dưới thuyền chật chội, không có

điện lưới, không có nước sạch, tiện nghi phục vụ sinh hoạt lạc hậu. Nghề chài lưới lên đênh sông nước, thu nhập bấp bênh, trẻ em theo bố mẹ rong ruổi các tuyến sông, không có cơ hội đến trường, bởi vậy hầu hết người dân làng chài không biết chữ. Nghèo đói, lạc hậu bủa vây làng chài qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, đây chỉ là bức tranh làng chài trước kia. Giờ đây, bà con đã có nhà ở kiên cố trên bờ, những chiếc thuyền chỉ còn là phương tiện mưu sinh, cuộc sống người dân đã ổn định, khấm khá hơn.

Ông Trần Xuân Triệu, 63 tuổi, một ngư dân làng chài chia sẻ: Từ lúc 6 - 7 tuổi, khi còn sống dưới thuyền cùng cha mẹ, tôi đã có khao khát sau này sẽ có một ngôi nhà trên mặt đất. Đến nay, không chỉ có gia đình tôi mà gia đình các con đều đã lên được bờ, có nhà cửa ổn định, tôi rất phần khởi. Lốp trẻ chuyển nghề, còn vợ chồng tôi vẫn ngày ngày cần mẫn thả lưới trên sông và nhận khoán thêm 3 mẫu đất bãi để nuôi cá, nuôi rươi, thu nhập được nâng lên, đời sống được cải thiện rõ rệt. Đây là động lực để tôi thêm phần khởi,

tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, yên tâm gắn bó với quê hương.

50 tuổi, bà Phạm Thị Mai, làng chài Thủy Cơ có 44 năm sinh sống dưới thuyền, lên đênh trên sông nước, cuộc sống ở đênh và túng thiếu, khó khăn. Năm 2017, gia đình bà là 1 trong 4 hộ dân của làng chài Thủy Cơ được tỉnh, huyện tạo điều kiện cấp đất, các ngành, đoàn thể của huyện, xã hỗ trợ xây nhà. Cuộc đời bà như mở ra một trang mới. Bà chia sẻ: Trước kia, từ đời cha ông đến đời con cháu, chúng tôi quanh năm ở dưới sông, vô cùng khổ sở, khó khăn. Mỗi lần nhìn bà con trên bờ có nhà cửa ấm áp, chúng tôi rất tủi thân, ai cũng ước ao có được ngôi nhà ổn định. Bây giờ

được nhà nước quan tâm cho đất, lại hỗ trợ xây nhà, chúng tôi hạnh phúc lắm. Tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền đã giúp đỡ bà con làng chài chúng tôi.

Có nhà cửa ổn định, người dân làng chài Thủy Cơ tích cực thi đua phát triển kinh tế. Hiện nay, làng chài chỉ còn lớp người trung tuổi, cao tuổi vẫn duy trì nghề chài lưới truyền thống, lớp thanh niên đã lên bờ tìm việc làm khác. Nhiều người đi xuất khẩu lao động, một số người làm công nhân trong công ty, xí nghiệp, một số gia đình trẻ mở cửa hàng kinh doanh nhỏ, có hộ kết hợp sản xuất, chăn nuôi... Thay vì làm nghề chài lưới như cha ông, vợ chồng anh Trần Xuân Tiếp chạy bển tin hiệu, học hỏi kỹ thuật, đầu tư chăn nuôi thỏ kết hợp mở 1 cửa hàng nhỏ kinh doanh sản phẩm may mặc, thực phẩm và sản xuất tương tự chất liệu thạch cao. Đến nay, gia đình anh có điều kiện mua đất, làm nhà, nuôi dạy con cái học hành đầy đủ, các con của anh Tiếp đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, 1 cháu đang theo học đại học.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt xã Vũ Văn luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, tích cực hỗ trợ bà con làng chài phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Vũ Văn cho biết: Đầu tiên, chúng tôi ưu tiên giải quyết việc làm cho lớp thanh niên ở làng chài; tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho họ đi xuất khẩu lao động, đi công ty,

xí nghiệp, làm sao để họ có việc làm, thu nhập ổn định. Đối với người dân vẫn gắn bó với nghề chài lưới, chúng tôi vận động bà con kết hợp thêm sản xuất nông nghiệp và mở một số ngành nghề, dịch vụ tại địa phương. Qua rà soát, làng chài có 4 hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, năm 2017 xã đã đề nghị tỉnh, huyện cấp đất cho 4 hộ, huy động các ngành, đoàn thể huyện, xã hỗ trợ kinh phí xây nhà cho bà con. Các điều kiện của xã luôn tạo điều kiện tối đa cho trẻ em làng chài được đến trường học tập.

Làng chài Thủy Cơ hiện có 52 gia đình với hơn 200 nhân khẩu, 100% là đồng bào Công giáo. Đến nay, 100% hộ dân làng chài đã có nhà ở ổn định. Ngoài trừ 4 hộ nghèo và cận nghèo do tuổi cao, sức khỏe yếu, hiện thu nhập, mức sống của hầu hết các hộ dân làng chài đã tương đương với mức sống bình quân của bà con trong thôn, xã, thậm chí một số hộ bắt đầu vươn lên, trở thành hộ khá, hộ giàu. Nhiều hộ đã xây được nhà khang trang, mua sắm ô tô và tiện nghi sinh hoạt đầy đủ. Đời sống tinh thần của người dân làng chài cũng được cải thiện rõ rệt. Bà con có điều kiện, thời gian tham gia các sinh hoạt văn hóa cùng nhân dân trong thôn Thái Sa hoặc sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ giáo họ Thủy Cơ. 100% trẻ em làng chài hiện đã được đến trường. Từ một làng chài nghèo nàn, lạc hậu, đến nay Thủy Cơ đã thật sự "thay da đổi thịt", góp phần cùng nhân dân vận động xây quê hương Vũ Văn ngày càng giàu đẹp.

QUYNH LƯU

## Xuất khẩu gạo 2024 tiếp tục khả quan nếu Ấn Độ duy trì hạn chế xuất khẩu



Ảnh minh họa

Nằm trong khuôn khổ của Festival quốc tế lúa gạo Việt Nam, sáng ngày 13/12, các chuyên gia trong, ngoài nước, các doanh nghiệp đã thảo luận về thị trường lúa gạo toàn cầu và xu hướng trong thời gian tới.

Sản lượng lúa gạo thế giới có xu hướng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ lại tăng cao. Với diễn biến thị trường lúa gạo toàn cầu, đây là cơ hội cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam đạt những dấu mốc mới trong xuất khẩu thời gian tới.

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2023 - 2024 sẽ đạt gần 518 triệu tấn. Trong khi tổng mức tiêu thụ là 525 triệu tấn, tăng 2,8 triệu tấn so với năm trước.

Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu nhập khẩu của các nước đều tăng. Do vậy, xuất khẩu gạo năm 2024 sẽ tiếp tục khả quan nếu Ấn Độ vẫn hạn chế xuất khẩu.

Các thị trường truyền thống vẫn duy trì tốt. Tuy nhiên, kinh tế thế giới có nhiều biến động, cạnh tranh cao, nguồn cung không ổn định. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị lúa gạo Việt Nam tiếp tục cơ cấu, đẩy mạnh liên kết, rà soát các tiêu chuẩn của thị trường quốc tế, đánh giá, dự báo dài hạn nhu cầu, thị hiếu cũng như ưu tiên xúc tiến thương mại, kết nối giao thương thúc đẩy xuất khẩu. Hiện gạo Việt Nam đã có mặt ở 150 quốc gia, vùng lãnh thổ.

(theo vtv.vn)



Gia đình anh Trần Xuân Tiếp chăn nuôi thỏ để nâng cao thu nhập.