

Tỏa hương sắc vườn hoa "tốt đời đẹp đạo"

(tiếp theo và hết)

KỶ 3: NHỮNG TẤM LÒNG THƠM THẢO



Chùa Long Hưng, xã Nam Hưng, huyện Tiên Hải đầu tư máy sản xuất gạch không nung hỗ trợ gạch xây nhà đại đoàn kết cho nhiều hộ nghèo.

Thực hiện lối sống "tốt đời đẹp đạo", "siêng năng việc đạo nhưng không sao nhãng việc đời", rất nhiều vị chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Những việc làm này đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hàng năm, các nhà thờ, nhà chùa, các vị linh mục, tăng, ni trên địa bàn huyện Tiên Hải tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tâm linh cho đồng bào các tôn giáo, đồng thời cũng là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho giới trẻ, thu hút nhiều học sinh, thanh thiếu niên tham gia, từ đó hạn chế cho giới trẻ, tham vào các hoạt động xấu và các tệ nạn xã hội. Hiện trên địa bàn huyện, các nhà thờ, nhà chùa đã xây dựng được 8 sân vận động, sân bóng đá chất lượng tốt, mặt

sân làm bằng cỏ nhân tạo, tạo điều kiện cho các em tuổi vui chơi giải trí. Việc tổ chức lễ hội, các nghi lễ tôn giáo luôn bảo đảm đúng pháp luật và quy định theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh về nếp sống văn hóa mới. Những ngày lễ trọng của các tôn giáo đã trở thành ngày hội của nhân dân trong huyện, không phân biệt lương - giáo.

Thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế, giáo dục của Đảng, Nhà nước, phát huy đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Tương thân tương ái", các vị linh mục, tăng, ni, tín đồ các tôn giáo có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho việc học tập, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điển hình như ở Giáo xứ Lương Điền (xã Đông Cờ), các vị linh mục, tăng, ni, tín đồ các tôn giáo có nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho việc học tập, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điển hình như Giáo xứ Thủ Chính và Giáo xứ Hữu Vi (xã Nam Chính), các vị linh mục đã tổ chức dạy học văn hóa, tiếng Anh miễn phí cho học sinh; giáo dân Trương Văn Hoàn, cựu

Chủ tịch Hội đồng giáo họ Đông Châu, xã Nam Thắng hàng năm tổ chức trao quà khuyến học cho học sinh ở địa phương. Giáo dân Trương Văn Hoàn cho biết: Hàng năm, trước khi chuẩn bị vào năm học mới, tôi thường lập danh sách kèm bản trình bày điều kiện hoàn cảnh của các cháu học sinh trong xã sau đó gửi cho con em thành đạt đang sinh sống, làm việc trong và ngoài nước, kêu gọi mọi người ủng hộ nguồn kinh phí hỗ trợ các cháu học tập. 5 năm qua, chúng tôi đã tổ chức trao quà khuyến học cho các cháu học sinh trong toàn xã không phân biệt lương - giáo với tổng kinh phí hơn 730 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng được các nhà chùa, nhà thờ quan tâm. Điển hình như Giáo xứ Bắc Trạch (xã Văn Trường), Giáo xứ Thục Thiện (xã Nam Hải) hàng năm tổ chức khám chữa bệnh cho trên 3.000 lượt người, trong

đó tập trung vào đối tượng người nghèo, người khuyết tật. Các vị linh mục, tăng, ni trên địa bàn huyện còn tích cực làm công tác từ thiện nhân đạo giúp người nghèo, hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với hàng nghìn suất quà nhân các dịp lễ, tết như tết Nguyên đán, ngày lễ Noel của đồng bào Công giáo, đại lễ Phật đản của đạo Phật; nhiều giáo xứ đã trao tặng hàng chục con bò cùng nhiều xe lăn cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già cả, khuyết tật. Theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện đặt 32 hòm từ thiện tại các chùa nhằm khuyến khích ủng hộ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân chạy thận nhân tạo, thường xuyên tổ chức "Bữa cơm miễn phí", "Bát cháo tình thương" cho các bệnh nhân với số tiền hàng tỷ đồng. Bà Lê Thị Ngát, thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiên Hải tâm sự: Chồng tôi bị gãy xương hông do tai nạn lao động nên phải nằm điều trị nhiều ngày trong bệnh viện huyện. Hàng tuần, vào

bữa sáng tôi đều xuống lấy cháo do bệnh viện phát miễn phí cho bệnh nhân. Tôi thấy đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó chia sẻ khó khăn với người bệnh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, nằm điều trị dài ngày tại bệnh viện. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết tiêu biểu trong phong trào này là chùa Minh Tân (xã Đông Quý) mỗi năm làm công tác từ thiện với số tiền từ 300 - 500 triệu đồng. Sư thầy Thích Diệu Khuyên, trụ trì nhà chùa cho biết: Nhằm chia sẻ khó khăn với nhiều mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống, nhà chùa thường phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nấu cháo phát miễn phí cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện và một số bệnh viện khác trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, nhà chùa cũng chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài nhằm tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Thông qua các hoạt động từ thiện nhân đạo của đồng bào các tôn giáo đã góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên chăm lo cho đời sống của nhân dân, giáo dục những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.



Lớp học kỹ năng miễn phí nhằm hướng các em tới lý tưởng sống tốt đẹp tại đền xứ Bắc Trạch, xã Văn Trường, huyện Tiên Hải.

Hưởng lợi từ xây dựng nông thôn mới



Xã Bắc Sơn (Hưng Hà) đầu tư kinh phí xây dựng trường học.

Suốt chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM), dù xuất phát điểm thấp nhưng bằng nỗ lực và sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Bắc Sơn (Hưng Hà) đã có những bước đi vững chắc để về đích.

Năm nay đã gần 70 tuổi, chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương, ông Hoàng Ngọc Hay ở thôn Cộng Hòa cũng như nhiều người dân trong xã Bắc Sơn vẫn không thể nghĩ một khối lượng công việc lớn như vậy mà chỉ trong vài năm đã hoàn thành. Đường làng ngõ xóm phong quang, sạch đẹp, bề tông thẳng tắp ra tận cánh đồng. Ông Hay cho rằng, xây dựng NTM là chủ trương lớn, hợp lòng dân, vì lợi ích của nhân dân.

Thôn Cộng Hòa là 1 trong 5 thôn của xã Bắc Sơn, khi bắt tay vào xây dựng NTM cũng gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, từ năm 2010 đến nay, nhân dân trong thôn đã đóng góp gần 4 tỷ đồng, làm 2km đường giao thông nội đồng, 2,8km đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa khang trang phục vụ hội họp, hoạt động văn hóa văn nghệ... Đời sống của nhân dân được nâng lên, bà con phấn khởi xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết xóm làng. Mục đích của xây dựng NTM là vì nhân dân và nhân dân được hưởng lợi. Chính vì vậy mà khi hoàn thành xây dựng NTM, người dân Bắc Sơn là những người thấy rõ được lợi ích nhiều nhất. Điện, đường, trường, trạm khang trang. Giờ đây, trên

đồng ruộng cơ giới hóa đã giải phóng sức lao động cho nông dân, con cái được học hành trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.

Là người gắn bó với địa phương ngay từ những ngày đầu xây dựng NTM, ông Nguyễn Văn Mười, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bắc Sơn chia sẻ: Tôi rất vui mừng khi được chứng kiến sự đổi thay của ngôi trường, từ chỗ chỉ lợp mái ngói thì giờ đây đã được xây dựng cao tầng khang trang; cán bộ, giáo viên, học sinh phấn khởi thi đua giảng dạy, học tập, phụ huynh yên tâm đưa trẻ đến trường.

Cũng từ xây dựng NTM đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân ở một xã thuần nông. Việc khó khăn, đời sống đã tạo đà cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân. Đồng chí Lê Xuân Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM, xã Bắc Sơn luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hưng Hà và sự quan tâm, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể

của tỉnh và huyện. Do vậy, mặc dù là xã rất khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng, đến cuối năm 2018, Bắc Sơn đã về đích NTM. Trước khi xây dựng NTM, bình quân mỗi hộ trong xã có 5 - 6 thửa ruộng; sau khi tiến hành dồn điền, đổi thửa, bình quân chỉ còn 3 thửa/hộ. Với chính sách dồn điền, đổi thửa, người nông dân có điều kiện áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất cây trồng, phát triển nông nghiệp làm mũi nhọn. Ngoài sản xuất nông nghiệp, Bắc Sơn còn có nhiều lao động đi làm trong các công ty, xí nghiệp, tỷ lệ lao động có nghề chiếm trên 96%. Bình quân thu nhập 41 triệu đồng/người/năm. Ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn, UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bắc Sơn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Về đích không có nghĩa là dừng lại, do vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bắc Sơn đang có lộ trình hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

TRÚC LÀNH
(Đài TTTT Hưng Hà)



Đường giao thông nội đồng thôn Cộng Hòa, xã Bắc Sơn.

Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Tiên Hải



Trong quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ người Tiên Hải đã đoàn kết, chung lưng đấu cật vượt qua gian nan thử thách, kiên cường chống chọi với thiên tai địch họa, anh dũng chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hương, đất nước. Văn hóa của người Tiên Hải mang dấu ấn của nền văn minh sông Hồng, đồng thời cũng hun đúc nên những nét văn hóa đặc trưng, mang dấu ấn riêng của mình, đó là "dũng cảm, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo". Phát huy truyền thống đó, nhiều năm qua, đồng bào lương - giáo trong huyện đoàn kết, một lòng đi theo Đảng hướng ứng các phong trào thi đua xây dựng huyện Tiên Hải giàu mạnh, trong đó có phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, làm từ thiện nhân đạo.

Thầy thuốc ưu tú Trần Văn Bội, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải



Đã 10 năm nay, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải phối hợp với các nhà chùa đặt hòm từ thiện để khuyến khích ủng hộ bệnh nhân nghèo, bệnh nhân chạy thận nhân tạo, tổ chức bữa cơm miễn phí, bát cháo tình thương phát cho các bệnh nhân tại bệnh viện. Vào các buổi phát cơm, phát cháo, không chỉ người nhà bệnh nhân xuống lấy mà cán bộ điều dưỡng các khoa còn trực tiếp mang phát tận nơi cho các bệnh nhân nhi, bệnh nhân sức khỏe yếu gặp khó khăn trong việc đi lại. Các suất ăn được bảo đảm chất lượng dinh dưỡng, được bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ghi nhận, phản hồi tích cực.

Linh mục Vũ Văn Hương, đền xứ Bắc Trạch, xã Văn Trường, huyện Tiên Hải



Với quan điểm giản dị "giúp người là giúp mình", nhiều năm qua, đền xứ đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện như mở lớp học kỹ năng miễn phí cho nhiều lứa tuổi nhằm hướng các em tới lý tưởng sống tốt đẹp; trao quà từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với số tiền gần 200 triệu đồng mỗi năm. Ngoài ra còn tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho trên 1.000 lượt người, tặng hàng trăm xe lăn cho người khuyết tật nhân các dịp lễ lớn của đền xứ.

PHAN LỢI - THANH HUỲEN

Liên kết sản xuất đưa nông sản xuất ngoại

Hình thành và phát triển trên nền tảng Công ty Cổ phần Chế biến nông sản thực phẩm xuất khẩu Hải Dương, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản, thương mại dịch vụ Thanh Nhân đã liên kết với nhiều HTX trong tỉnh sản xuất, tiêu thụ nông sản, đưa rau, củ, quả xuất khẩu ra nước ngoài. Vụ đông năm 2019 là vụ thứ 7 HTX DVNN xã Mỹ Linh (Đông Hưng) liên kết sản xuất cây màu với Công ty Cổ phần Chế biến nông sản, thương mại dịch vụ Thanh Nhân. Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX cho biết: Công ty đứng ra hướng dẫn kỹ thuật canh tác, ký cam kết thu mua các loại rau, củ, quả cho bà con, nhờ đó người dân yên tâm đầu tư sản

xuất. Thu nhập từ vụ đông gấp 2 - 3 lần cây lúa; địa phương duy trì được diện tích gieo trồng cây vụ đông đạt khoảng 120ha/năm. Vụ đông năm nay, HTX dự định đưa gieo trồng 7ha cà rốt. Đây là cây trồng mới, vì vậy Công ty cung ứng giống, ứng dụng vật tư sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nông dân sau đó giảm trừ vào doanh số sản phẩm thu mua. UBND xã và HTX hỗ trợ người dân công làm đất, thủy lợi, bảo vệ đồng ruộng để khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ông Tăng Văn Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến nông sản, thương mại dịch vụ Thanh Nhân cho biết: Công ty thu mua nông sản tại Thái

Bình được gần 20 năm. Đến nay, mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân bền vững, phát triển và nhân rộng ra khoảng 60 HTX trong tỉnh. Công ty thực hiện ứng trước vốn, vật tư sản xuất như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống... cho người nông dân, sau đó giảm trừ vào doanh số sản phẩm thu mua. Các loại rau màu vụ đông, cây trồng ngắn ngày được cam kết thu mua tối đa, sau đó vận chuyển về Hải Dương để chế biến và tiêu thụ. Nhờ cách làm trên mà thu nhập của người nông dân, các thành viên HTX bảo đảm ổn định, đời sống ngày một nâng cao. Từ hiệu quả trồng rau màu hơn hẳn trồng lúa, nhiều nông dân đã chuyển đổi sang mô hình này, giúp

tăng sản lượng rau, củ, quả tại Thái Bình. Nhận thấy Thái Bình có nhiều thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp nói chung, rau, củ, quả nói riêng, tôi đã thành lập Công ty Cổ phần Chế biến nông sản, thương mại dịch vụ Thanh Nhân để chế biến nông sản tại chỗ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 12.000m² với hệ thống sản xuất khép kín gồm 3 dây chuyền: đóng gói tự động và đóng hộp, hệ thống cấp đông nhanh IQF, kho bảo quản -18 độ C. Sản xuất ở cả 3 vụ: xuân, hè, đông, mùa nào rau, củ đấy, trung bình mỗi tháng Công ty thu mua khoảng 400 tấn nông sản, tạo việc làm ổn định cho 90 lao động có mức thu nhập trên 4 triệu

đồng/người/tháng. Thực hiện quy trình sản xuất khép kín từ liên kết trồng, thu mua, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thị trường tiêu thụ chủ yếu là xuất khẩu, Công ty đã tích cực tìm kiếm các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc..., mở ra hướng đi mới cho tiêu thụ nông sản Thái Bình.

Luôn cam kết thu mua tối đa sản lượng nông sản đạt chất lượng tại địa phương với giá cả ổn định, tuy nhiên, khó khăn của Công ty là ý thức tham gia liên kết, hợp tác của nông dân. Ông Hải cho biết thêm: Thời gian qua, Công ty chỉ thu mua được khoảng 50% tổng sản lượng theo hợp đồng ký kết với các địa phương, phần còn lại bị thị trường tự do tranh chấp. Vì vậy, để bảo đảm ổn định 400 tấn nguyên liệu mỗi tháng, chúng tôi phải triển khai sản xuất với diện tích gấp đôi. Mong muốn của doanh nghiệp chế biến

nông sản như chúng tôi là ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. Nhà nước, chính quyền các cấp cần có nhiều chính sách, cơ chế

hỗ trợ hiệu quả hơn nữa để động viên, khuyến khích người dân duy trì và phát triển diện tích trồng cây màu đồng thời đẩy mạnh

tuyên truyền để nông dân hiểu được giá trị của việc liên kết bền vững trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

NGÂN HUỲEN



Trung bình mỗi tháng Công ty Cổ phần Chế biến nông sản, thương mại dịch vụ Thanh Nhân thu mua khoảng 400 tấn nông sản để chế biến.