

# 60 năm vang vọng lời Người

Ngày 26/3/1962, khi biết tin Thái Bình có phong trào lấn biển khai hoang và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. 60 năm qua, những lời dạy bảo ân cần, những mong muốn, kỳ vọng của Bác đã in đậm trong tâm trí mỗi người dân Thái Bình, trở thành di sản thiêng liêng, nguồn sức mạnh tinh thần vô giá để Đảng bộ và nhân dân Thái Bình vững bước đi lên xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

## Khắc ghi lời Bác dạy

Là người vinh dự 4 lần được gặp Bác Hồ, mỗi dịp Thái Bình kỷ niệm ngày Bác về thăm, bà Đỗ Thị Xoa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thu Trì (nay là huyện Vũ Thư) lại không giấu được xúc động, nhớ Bác kính yêu. Bà kể: Ngày 26/3/1962, tôi vinh dự được dự hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh tại xã Đông Lâm (Tiền Hải) và được gặp Bác Hồ. Tôi được đứng ở vị trí khá gần Bác, nhìn rõ khuôn mặt và nghe rõ giọng nói ấm áp của Bác. Nội dung bài nói của Bác tại hội nghị hôm đó rất ngắn gọn, rõ ràng, cụ thể, thiết thực. Bác ví dụ từng số liệu cụ thể, chỉ dẫn từng việc một. Bác phân tích, giải thích thật mộc mạc, giản dị để ai cũng hiểu rõ. Bác khen thành tích Thái Bình đạt được cũng rất có chừng mực để mỗi cán bộ không chủ quan, tự mãn. Bác phê bình những hạn chế, thiếu sót của cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng thấu lý đạt tình, chân thành và tin tưởng, cảm thông và bao dung. Cuối cùng, Bác khích lệ, động viên: "Đông bảo và cán bộ phải có quyết tâm làm cho Thái Bình trở nên một trong những tỉnh khá nhất, để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, làm nền tảng vững mạnh cho công cuộc thực hiện hòa bình, thống nhất nước nhà".

60 năm qua, từ lần thứ tư Bác Hồ về thăm Thái Bình, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, một lòng theo Đảng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện lời dạy của Bác, giành được nhiều thành tích to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày trong khói lửa chiến tranh, nam giới huy động cho chiến trường, lao động ở địa phương 70% là nữ nhưng Thái Bình luôn dẫn đầu năng suất lúa toàn miền Bắc, đạt 5 tấn thóc/ha năm 1966, 6 tấn/ha năm 1972, 7 tấn/ha năm 1974. "Quê hương năm tấn" Thái Bình là niềm tự hào, là biểu tượng về tinh thần nỗ lực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp của cả miền Bắc khi đó. Với tinh thần "Thái Bình đốc lòng chi



Tiền Hải hôm nay.

viện cho tiến tuyến", mặc dù chỉ chiếm 5% diện tích đất canh tác của miền Bắc nhưng Thái Bình luôn đóng góp cho Nhà nước từ 10 - 12% tổng lượng lương thực vụ động của miền Bắc. Đến năm 1975, tổng sản lượng lương thực tăng gấp 2 lần, chăn nuôi tăng gần 3 lần so với năm 1954.

Trong lần thứ tư về thăm Thái Bình, Bác đã dạy: "Thái Bình là một trong những tỉnh nhiều người nhất. Nhân dân sẵn có truyền thống anh dũng và cần cù. Đất đai tốt. Thủy lợi tiếng. Lương thực nhiều. Nông nghiệp có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh". Khắc ghi lời Bác dạy, nhân dân qua Thái Bình đã phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm và đầu tư nguồn lực thỏa đáng cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Nhờ tích cực đầu tư hệ thống thủy lợi, chuyển đổi cơ cấu giống, đưa những giống lúa có năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy, đến nay năng suất lúa toàn tỉnh đạt trên 13 tấn/ha. Mỗi năm Thái Bình sản xuất trên 1 triệu tấn lương thực, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực trong tỉnh mà còn tạo ra một lượng lớn sản phẩm hàng hóa phục vụ xuất khẩu. Thái Bình đang đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với tích tụ ruộng đất và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đồng thời, thu hút các dự án lớn vào đầu tư sản xuất nông nghiệp

hàng hóa tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu cho hạt gạo Thái Bình. Cùng với đó, tỉnh đã huy động mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và tự hào là điểm sáng của cả nước trong phong trào này. Hết năm 2019 Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh, đến nay có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Diện mạo các làng quê "thay da đổi thịt", khoác lên mình "tấm áo mới" văn minh, hiện đại. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2%. Cả hệ thống chính trị và nhân dân đang thể hiện quyết tâm lớn, dồn lực phấn đấu đến năm 2025 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10% số xã trở lên đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

## Vươn ra biển lớn

Vinh dự 5 lần được đón Bác về thăm, hôm nay, mỗi địa danh trên quê lúa, nơi Bác đã đặt chân đến đang từng ngày "thay da đổi thịt", liên tục tạo ra những kỳ tích mới. Những khu đô thị, khu công nghiệp mới, những cây cầu, tuyến giao thông kết nối đang hình thành làm bùng lên sức sống mới, tạo thế và lực mới để Thái Bình vươn lên mạnh mẽ. Đây là minh chứng rõ nhất trong 60 năm qua Đảng bộ và nhân dân Thái Bình hiện thực hóa lời căn dặn của Người: "Mọi việc cần gì mới bắt đầu làm đều khó, phải có quyết tâm thật lớn, vượt mọi khó khăn thì mới đạt được những điều

mong muốn". Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thái Bình chủ trương tiến ra phía biển, làm giàu từ biển, tập trung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trung điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Ngay trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, toàn tỉnh đã thu hút được 6 dự án FDI đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình với tổng vốn 540 triệu USD (lớn hơn tổng số vốn đầu tư FDI của cả giai đoạn 2016 - 2020), xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài. Cùng với tuyến đường bộ ven biển, Thái Bình chủ trương xây dựng hệ thống đường trục kết nối với các trục giao thông đối ngoại và các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ trong Khu kinh tế; phát triển nuôi thủy sản công nghệ cao và các ngành thương mại, du lịch, dịch vụ, kinh tế biển có giá trị gia tăng gắn với bảo vệ rừng phòng hộ ven biển và chủ quyền, an ninh biên giới biển. Tất cả đang mở ra cơ hội cho Thái Bình kết nối với các tỉnh duyên hải Bắc Bộ để "vươn ra biển lớn" trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Ông Hoàng Văn Túy, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tiền Hải chia sẻ: Vinh dự, tự hào là địa phương được đón Bác về thăm cách đây 60 năm, Đảng bộ và nhân dân Tiền Hải luôn khắc ghi lời Bác dạy, đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Là huyện ven biển, nằm trong Khu kinh tế Thái Bình, Tiền

Hải xác định tận dụng mọi lợi thế để bứt phá vươn lên. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là tiếp tục giữ ổn định chính trị, phối hợp cùng các sở, ngành của tỉnh rà soát, điều chỉnh các bộ quy hoạch các khu, cụm công nghiệp; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn. Cùng với đó, Tiền Hải sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; đồng thời, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu sớm trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Theo ông Bùi Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Gốm sứ Long Hải: Với định hướng chiến lược phát triển Khu kinh tế của tỉnh chắc chắn Thái Bình sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới. Doanh nghiệp chúng tôi đang đón đợi các cơ hội đầu tư phát triển và cam kết sẽ đồng hành với tỉnh, với huyện kết nối với các doanh nghiệp vào đầu tư tại Khu kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình lần thứ tư (26/3/1962 - 26/3/2022) là dịp để toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh khắc ghi công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nhiệm vụ đặt ra cho tỉnh thời gian tới sẽ rất nặng nề, chặng đường phía trước sẽ còn nhiều cam go, thử thách nhưng rộng mở và tươi sáng. Hành trang của mỗi người dân Thái Bình trong chặng đường đi lên là tinh cảm và những lời dạy bảo ân cần của Bác; là tinh thần vượt khó, chiến thắng gian lao; là sức mạnh, tiềm năng của mảnh đất và con người; là niềm tin và sự đoàn kết đồng lòng; là mục tiêu và khát vọng vươn tới. Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn khắc ghi hình ảnh Bác trong tim, nguyện chung sức đồng lòng, đoàn kết phấn đấu xây dựng Thái Bình sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

NGUYỄN HÌNH

## Nhà văn Bút Ngự, phường Đê Thám, thành phố Thái Bình



Là phóng viên của bản tin Thái Bình (nay là Báo Thái Bình), đại biểu Quốc hội khóa III (1964 - 1971), tôi may mắn được gặp Bác nhiều lần. Đã hơn 60 năm từ lần đầu được gặp Bác nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh giản dị, thân thương của vị Cha già kính yêu của dân tộc, nhớ giọng nói ấm áp, cởi mở, dễ gần khi tiếp xúc với bà con Thái Bình. Mỗi lần gặp Bác, được nghe những lời khuyên bảo ân cần của Bác là kỷ niệm, hành trang, động lực để tôi phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, để có những tin, bài chất lượng, phản ánh đúng, kịp thời lịch sử của cuộc sống, tôi thường sưu tầm, đọc những bài báo Bác viết để rút ra kinh nghiệm, kỹ năng viết báo cho riêng mình. Các bài viết của tôi và đồng nghiệp không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong tỉnh mà còn làm nhiệm vụ báo cáo tình hình của Thái Bình với Hồ Chủ tịch. Tôi rất mừng vì thực hiện lời Bác căn dặn 5 lần Người về thăm, Thái Bình ngày càng đổi mới, phát triển, nâng động hội nhập, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên.

## Ông Vũ Văn Tường, Trưởng thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải



Đối với mỗi người dân Nam Cường, Bác Hồ có vị trí đặc biệt trong trái tim. Những ngày đầu khai hoang lấn biển lập làng, lập xã vô vàn khó khăn, vất vả nhưng chính trong lúc khó khăn nhất Bác đã kịp thời về thăm, động viên nhân dân "gian khổ cố gắng vượt lên". Chính những lời động viên, căn dặn của Người như một nguồn sức mạnh to lớn, tiếp thêm nghị lực cho những người khai hoang lấn biển ngày ấy và các thế hệ nối tiếp vượt mọi khó khăn, gian khổ, xây dựng quê hương Nam Cường trở thành miền quê trù phú, phát triển với hệ thống giao thông và các công trình phúc lợi được xây dựng đồng bộ, kinh tế phát triển. Xã hiện nay được quy hoạch nằm trong Khu kinh tế Thái Bình và có tuyến đường bộ ven biển đi qua. Đây là điều kiện thuận lợi cho bước phát triển vượt bậc của địa phương trong thời gian tới; vì vậy, cấp ủy, chính quyền thôn tập trung tuyên truyền, vận động để người dân thấy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thuận trong giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án. 23/23 hộ trong thôn đã bàn giao đất đúng thời hạn để phục vụ thi công dự án tuyến đường bộ ven biển.

Tôi cũng giống như nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Lâm luôn thấy vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và vinh dự được đón Bác về thăm cách đây 60 năm. Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, nhân dân Đông Lâm luôn nỗ lực phấn đấu cùng cấp ủy, chính quyền xã vượt mọi khó khăn để xây dựng địa phương trở thành một xã văn minh và mở rộng. Vì vậy, từ một xã nghèo hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp, Đông Lâm ngày nay đã thực sự "thay da đổi thịt", trở thành một trong những xã có kinh tế phát triển thuộc top đầu huyện Tiền Hải. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Chúng tôi rất phấn khởi khi công trình Đền thờ Bác Hồ được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm, đây là công trình ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc của người dân Đông Lâm với Bác Hồ kính yêu, là nguyện vọng của nhiều thế hệ người dân quê hương: Bác đã về và ở mãi với Đông Lâm.

## Ông Phạm Đình Niệm, xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải



Tôi cũng giống như nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đông Lâm luôn thấy vinh dự và tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng và vinh dự được đón Bác về thăm cách đây 60 năm. Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, nhân dân Đông Lâm luôn nỗ lực phấn đấu cùng cấp ủy, chính quyền xã vượt mọi khó khăn để xây dựng địa phương trở thành một xã văn minh và mở rộng. Vì vậy, từ một xã nghèo hoàn toàn phụ thuộc vào nông nghiệp, Đông Lâm ngày nay đã thực sự "thay da đổi thịt", trở thành một trong những xã có kinh tế phát triển thuộc top đầu huyện Tiền Hải. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Chúng tôi rất phấn khởi khi công trình Đền thờ Bác Hồ được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác về thăm, đây là công trình ý nghĩa thể hiện sự tri ân sâu sắc của người dân Đông Lâm với Bác Hồ kính yêu, là nguyện vọng của nhiều thế hệ người dân quê hương: Bác đã về và ở mãi với Đông Lâm.

## Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đạo, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình



Là Bộ đội Cụ Hồ nên những năm qua các thế hệ cựu chiến binh Thái Bình luôn nỗ lực học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Bản thân tôi phát huy tinh tiến phong, gương mẫu của người đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực phát triển kinh tế. Gia đình tôi đầu tư chăn nuôi gia cầm, trồng cây ăn quả... mỗi năm thu lãi 500 triệu đồng, tạo việc làm cho 3 - 5 lao động thường xuyên với thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/người/tháng. Tôi luôn cố gắng dạy bảo con cháu trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quy định, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tích cực học tập, lao động sản xuất. Tôi mong thời gian tới các cấp hội cựu chiến binh sẽ tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện; từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên và nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

## Anh Nguyễn Văn Toán, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Duyên Hải (Hưng Hà)



Thế hệ trẻ Thái Bình tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, vinh dự 5 lần đón Bác Hồ về thăm. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần "Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền - Đào núi và lấp biển - Quyết chí ắt làm nên", tuổi trẻ Duyên Hải cũng như các địa phương, đơn vị khác đã phát huy truyền thống, hăng hái, sôi nổi hưởng ứng các phong trào: thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, tình nguyện bảo đảm an sinh xã hội, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục là lực lượng xung kích làm chủ khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, làm giàu chính đáng; nêu cao tinh thần tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, chung sức cùng cộng đồng giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng.

NGUYỄN HÌNH

# Suốt đời học Bác

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn huyện Hưng Hà cụ thể hóa thành những việc làm cụ thể. Ông Nguyễn Thế Thống, Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Chí Hòa học Bác bằng cách truyền đạt chân thực, sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tới từng người dân.

Sau những năm tháng cống hiến trong quân đội, năm 1990 trở về địa phương, ông Thống được Đảng ủy xã tin nhiệm giao nhiệm vụ Phó ban Tuyên giáo Đảng ủy, Chủ tịch

Hội Cựu chiến binh xã. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn miệt mài thu thập thông tin về thân thế, sự nghiệp của Bác thông qua tài liệu, sách báo, tạp chí và nghe đài để có được nguồn tư liệu phong phú rồi khéo léo đưa vào các bài giảng. Những lúc rảnh rỗi, ông lại tranh thủ đến với bà con để hỏi thăm sức khỏe rồi gửi gắm, sẽ chia câu chuyện dung dị về Bác, khi thì câu chuyện về dành tình thương cho trẻ, khi thì câu chuyện kính trọng người già, rồi về học tập, sản xuất... Ông Nguyễn Ngọc Cảnh, thôn An Tiến cho biết: Ông Thống đã làm báo cáo viên 30 năm, ông rất tích cực tham gia các hoạt động ở

thôn xóm, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Mỗi khi ông kể chuyện về Bác, chúng tôi được khơi dậy tinh thần học tập Bác, càng thêm yêu quý và trân trọng Bác hơn.

Trong thời gian làm báo cáo viên, ông Thống đã tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Khắc ghi lời Bác: "Một tâm gương sống còn có giá trị hơn trăm bài diễn văn tuyên truyền", ông tâm niệm: Là một báo cáo viên trước hết phải là một tấm gương mẫu mực, phải học ở Bác ngay từ cách nói, cách viết, cách truyền đạt sao cho gần gũi, giản dị, kết hợp giữa lời nói và việc

làm, như thế mới truyền cảm hứng cho người nghe, lan tỏa tinh cảm của mình đến mọi người, làm cho công tác tuyên truyền có sức thuyết phục cao. Nhiều người nghe học Bác khó lắm nhưng tôi thì lại thấy học Bác là học ngay ở những điều giản dị nhất, nói thì đi đôi với làm, đã làm cần phải thì phải gần dân, sát dân, nghe dân nói và làm dân tin.

Như cánh chim không mỏi, dù ở cương vị nào ông Thống luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên. Trong xây dựng nông thôn mới, ông đã đóng góp công sức và đất của gia đình để mở rộng đường thôn xóm. Việc làm của ông đã góp phần khơi dậy tinh thần thi đua, tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới của nhân dân. Ông

Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Chí Hòa nhận xét: Ông Thống là người có kỹ năng tiếp nhận và sàng lọc thông tin từ các tài liệu, sách báo. Việc thuyết trình bài giảng của ông rất thu hút, dẫn dắt người nghe. Ở ông hội tụ được ba yếu tố cơ bản của một báo cáo viên giỏi, đó là: tâm huyết, giàu trí thức và kỹ năng diễn đạt tốt. Vì thế ông luôn được Đảng bộ và nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Với những đóng góp trong công tác, nhiều năm liền ông Thống được công nhận là đảng viên, hội viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi về Bác, được Hội Cựu chiến binh tỉnh, Huyện ủy Hưng Hà và Đảng bộ xã Chí Hòa khen thưởng. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho công sức, trí tuệ của một báo cáo

viên luôn sát son, vẹn tròn niềm tin với Bác. Năm nay đã 75 tuổi đời nhưng ông Thống vẫn chưa cho phép

minh ngơi nghỉ, với ông còn sức khỏe là còn cống hiến. Trên hành trình làm báo cáo viên, bước chân người

đảng viên 53 năm tuổi đảng vẫn chưa dừng lại.

THANH THUY



Ông Nguyễn Thế Thống luôn tích cực tra cứu thông tin làm phong phú thêm cho các bài giảng của mình.