



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 585
Chủ nhật
Ngày 17 - 3 - 2019

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đổi mới ĐỂ BẢO PHONG PHỦ, HẤP DẪN

(Xem trang 3)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm trường quay Báo Thái Bình điện tử.

Ảnh: THÀNH TÂM

Tạo sức bật mới cho các hợp tác xã



Trang 4

Hy sinh 67 năm chưa được suy tôn là liệt sĩ



Trang 5

NGÀY XƯA LÀNG KHÔNG CÓ PHỐ NHƯ BÂY GIỜ



Trang 6

Hướng về quê hương

(Xem trang 2)



Báo Thái Bình đến với đồng hương tại thành phố Vũng Tàu.

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG



Trang 7

Hương về quê hương

■ SONG MINH

Hội trường Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (số 10, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) một sáng chủ nhật cuối tháng 2, rất đông bà con quê hương Thái Bình đã tề tựu về đây từ sớm để tham dự buổi họp mặt đồng hương. Với họ, đây không chỉ là dịp gặp gỡ, thăm hỏi nhau mà còn là cơ hội chia sẻ những tình cảm hương về quê hương.



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy với bà con Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu.

Là một trong những người có mặt sớm nhất, ông Nguyễn Văn Bút, năm nay 90 tuổi, quê xã Thái Thuận (Thái Thụy) không giấu được xúc động khi gặp đồng hương. Theo con cháu vào Vũng Tàu sinh sống, đã 12 năm xa quê nhưng chưa lúc nào ông thôi nhớ về nơi chốn nhau cất rốn của mình. Ông tâm sự: Năm nào tôi cũng đi để được gặp bà con cô bác cùng quê. Dù sinh sống ở phương xa nhưng chúng tôi luôn hướng về quê hương. Chúc bà con cô bác ở quê hương luôn mạnh khỏe, theo sự lãnh đạo

của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng tươi đẹp.

Tại buổi họp mặt, sự hiện diện của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số ngành của tỉnh làm cho bà con Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu cảm nhận rõ hơn tình cảm ấm áp của quê hương. Trò chuyện với chúng tôi mà bà Bùi Thị Gấm, quê xã Đông Á (Đông Hưng) ánh mắt cứ rưng rưng: Năm nào tỉnh cũng dành sự ưu ái cho Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu khiến chúng tôi rất xúc động. Tôi cũng như bà con Thái Bình ở đây thấy các đồng chí lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm và dõi theo những người con xa quê. Ở nơi xa, tôi luôn hướng về quê hương, mong quê hương ngày càng phát triển và mong bà con Thái Bình luôn nỗ

lực cố gắng, đoàn kết thương yêu nhau.

Cùng chung suy nghĩ như bà Gấm, ông Nguyễn Văn Phụng, Phó Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình phường 9, thành phố Vũng Tàu cho biết, về dự buổi gặp mặt đầu xuân, ông và mọi người rất vui và phấn khởi được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành của tỉnh vào dự và động viên. Ông khẳng định, đây là sự quan tâm đặc biệt mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà dành cho những người con của quê hương ở thành phố Vũng Tàu. Cũng theo ông Nguyễn Văn Phụng, những người con Thái Bình đang sinh sống tại thành phố Vũng Tàu luôn phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, đoàn kết thương yêu nhau, cùng giúp nhau trong học tập, lao động, công tác, chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy định và tích cực hưởng

ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương nơi cư trú. Nhiều người trong số đó giữ vai trò trọng trách của tỉnh và thành phố, các cơ quan, xí nghiệp, phường, xã, đây là vinh dự lớn của hội đồng hương và cộng đồng những người con xa quê, cũng là niềm tự hào của quê hương Thái Bình.

Ông Vũ Anh Miệu, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu cho biết: Hội đồng hương Thái Bình tại thành phố Vũng Tàu thành lập năm 1995. Những năm qua, Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực gắn kết bà con xa quê. Ban Chấp hành Hội chú trọng củng cố tổ chức, phát triển hội viên; quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động gắn với hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua ở địa phương nơi cư trú. Hội cấp thành phố và các phường, xã tổ chức nhiều hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi hội viên ốm đau, mừng thọ, chúc thọ hội viên cao tuổi, động viên con em hội viên đạt thành tích cao trong học tập... Được đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, ông Vũ Anh Miệu và các đại biểu đều rất phấn khởi.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của bà con Thái Bình đang sinh sống, công tác tại thành phố Vũng Tàu; mong bà con luôn mạnh khỏe, ra sức phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương và tinh thần đoàn kết, nỗ lực học tập, lao động, công tác, góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng phát triển đồng thời tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hướng về quê hương, góp phần làm cho Thái Bình ngày càng giàu mạnh.

Tạm biệt thành phố biển, chia tay những người con Thái Bình xa quê, đọng lại trong chúng tôi là tình cảm da diết hướng về quê hương của bà con, như trong những vần thơ của ông Nguyễn Văn Phụng:

*Dù đi góc biển chân trời
Thái Bình quê mẹ là nơi sinh thành
...
Mái đình, giếng nước, cây đa
Hồn quê trong trái tim ta trọn đời.*



Đại biểu dự buổi họp mặt đọc các ấn phẩm của Báo Thái Bình.



Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi họp mặt.

Đổi mới ĐỂ BÁO PHONG PHÚ, HẤP DẪN

■ HÀ DUNG

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng về mọi mặt, Báo Thái Bình đã có bước chuyển mình mạnh mẽ khi phát triển từ cơ quan báo giấy truyền thống đơn thuần thành cơ quan báo chí đa phương tiện. Không ngừng ở đó, Báo Thái Bình đang từng bước thực hiện lộ trình hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thông tin của công chúng.

Thực hiện lộ trình chuyển đổi cơ quan Báo Thái Bình thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ, Báo Thái Bình đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp và bước đầu đạt nhiều kết quả, được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia về báo chí và bạn đọc ghi nhận, đánh giá cao. Theo PGS, TS Vũ Quang Hào, giảng viên cao cấp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ Báo Thái Bình với tư cách là 1 phiên bản báo giấy hiện tại vẫn có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình. Trong 4 - 5 năm qua, Báo Thái Bình đã có bước tiến đáng kể về cả nội dung và hình thức, mang diện mạo của báo chí hiện đại, phục vụ tốt nhu cầu của công chúng. Tuy nhiên, do sự thay đổi của công nghệ, xu hướng phát triển của báo chí cũng như nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc, Báo Thái Bình vẫn cần phải thường xuyên điều chỉnh cải tiến, gia tăng những biện pháp nghiệp vụ nhằm thúc đẩy hơn nữa chất lượng thông tin của tờ báo. Bên cạnh phiên bản báo in thì phiên bản Báo Thái Bình điện tử theo tôi là một tờ báo xứng đáng lọt vào top đầu của những tờ báo điện tử địa phương. Phiên bản này thực sự là một tờ báo đa phương tiện. Về mặt nội dung, đã xuất bản một cách nhanh chóng, tức thời, chính xác các vấn đề chính luận cũng như các phương diện nội dung khác. Ngoài ra, Báo Thái Bình điện tử hiện có một hệ thống nội dung phong phú, đáp

ứng tốt nhu cầu của công chúng đọc báo trên các phương tiện cầm tay. Không thể không kể đến những sản phẩm truyền hình internet và phát thanh internet của tờ báo này, bởi chúng bước đầu đã được sản xuất tương đối chuyên nghiệp và có sức nặng đáng kể về nội dung. Tuy nhiên, cũng theo PGS, TS Vũ Quang Hào trong thời gian trước mắt, Báo Thái Bình điện tử cũng cần được đầu tư hơn nữa cho việc điều chỉnh các chuyên trang, chuyên mục phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại của công chúng Thái Bình cũng như công chúng trong và ngoài nước. Đặc biệt, tập trung sản xuất nhiều hơn nữa các sản phẩm truyền hình và phát thanh cho tờ báo điện tử này với những phạm vi nội dung không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, mà còn tạo ra được nhiều mảng nội dung thiết thực, gần gũi đối với đời sống dân sinh. Đồng thời, quảng bá hình ảnh của tỉnh Thái Bình rộng rãi trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyển, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã nhiều lần ghi nhận Báo Thái Bình thời gian qua tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Song đồng chí cũng khẳng định bên cạnh việc bảo đảm tốt tính thời sự, chuẩn mực, công tâm thì yếu tố phong phú, hấp dẫn của tờ báo là rất cần thiết để thu hút bạn đọc và nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng, tiếp thu các kiến thức mới trong làm báo hiện đại có ý nghĩa quan trọng không chỉ với các phóng viên,

biên tập viên nói riêng, với cơ quan Báo Thái Bình nói chung, mà còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống các cơ quan báo chí truyền thông của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá, thu hút đầu tư ngày càng cao của tỉnh trong giai đoạn hiện nay...

Thực hiện bước chuyển mình từ cách làm báo truyền thống sang báo chí hiện đại đa phương tiện, hướng tới xây dựng tòa soạn hội tụ, thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh, Báo Thái Bình đã tập trung đầu tư kinh phí tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện tại, Báo đã có trường quay hiện đại, hệ thống máy chủ lưu trữ dữ liệu báo điện tử; hệ thống dựng chương trình và làm truyền hình lưu động; mua sắm thêm các máy thu âm, camera có thể sản xuất các chương trình lớn như tọa đàm, giao lưu, truyền hình trực tiếp và các sự kiện lớn của tỉnh. Song song với đầu tư về cơ sở vật chất trang thiết bị, Báo cũng chú trọng nâng cao chất lượng nhân lực như cử nhiều đợt cán bộ, phóng viên tham gia các lớp tập huấn do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Chủ động mời các giảng viên, các chuyên gia báo chí nổi tiếng, có uy tín trong nước và quốc tế về giảng dạy và trao đổi nghiệp vụ như: Tiến sĩ Trần Bá Dung, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam; Tiến sĩ Đinh Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Đào tạo báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam; PGS, TS Vũ Quang Hào, Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Đại học Quốc gia

Hà Nội; ông Niel Summer, đạo diễn cao cấp, Đài Truyền hình Quốc gia Úc, qua đó nâng cao kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ biên tập, phóng viên, cộng tác viên. Vì vậy, thời gian qua, cùng với không ngừng nâng cao chất lượng tờ báo giấy, Báo Thái Bình điện tử cũng đã có những tiến bộ rõ rệt. Đến nay, trên Báo Thái Bình điện tử đã bổ sung thêm nhiều chuyên trang, chuyên mục, tích hợp thêm nhiều phương tiện thể hiện... Không đơn thuần chỉ là chữ và ảnh, truy cập vào Báo Thái Bình điện tử, nhiều bạn xem ngạc nhiên bởi sự phong phú, hấp dẫn khi có thể nghe phát thanh, xem clip, các chương trình truyền hình trực tuyến, các tác phẩm truyền hình internet... Báo Thái Bình điện tử cùng với báo giấy ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thu hút nhiều lượt người xem, đến nay đã đạt trên 86 triệu lượt truy cập... Mới đây, Báo Thái Bình tiếp tục tổ chức lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm báo điện tử, đầu tư, tham vấn ý kiến lãnh đạo quản lý báo chí, các chuyên gia báo chí hàng đầu trong nước nhằm mục đích đổi mới toàn diện Báo Thái Bình điện tử để tờ báo thêm phong phú, hấp dẫn hơn. Với sự đồng lòng, tích cực đổi mới của Ban Biên tập và đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên, chắc chắn Báo Thái Bình nói chung, các ấn phẩm của Báo Thái Bình như báo giấy, báo điện tử, truyền hình internet, phát thanh internet sẽ có bước tiến mới trong phát triển, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền. Để Báo Thái Bình sớm phát triển thành cơ quan truyền thông đa phương tiện, góp phần đắc lực cùng toàn tỉnh thực hiện tốt hơn các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, xây dựng Thái Bình ngày càng phát triển, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt.



Ảnh: THÀNH TÂM

Tạo sức bật mới cho các hợp tác xã

■ NGÂN HUYỀN

Mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của UBND tỉnh đang được triển khai tại 6 HTX trong tỉnh. Chương trình này được kỳ vọng giúp đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học công nghệ, tri thức nông nghiệp cho thành viên, tạo sức bật mới cho các HTX hoạt động hiệu quả.



Mô hình thí điểm đưa cán bộ trẻ về làm việc được kỳ vọng tạo sức bật mới cho các HTX.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm mô hình. 6 đơn vị được lựa chọn là: HTX SXKD

DVNN Bình Định (xã Bình Định, huyện Kiến Xương); HTX DVNN Quỳnh Ngọc (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ); HTX SXKD DVNN Quỳnh Hải (xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ); HTX DVNN An Cầu (xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ), HTX

DVNN Vũ Hạ (xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ) và HTX Thanh niên thành phố Thái Bình (thành phố). Đây là những HTX NN tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012; có hoạt động liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

trong đó ưu tiên các HTX sản xuất theo hợp đồng của doanh nghiệp hoặc tham gia chuỗi giá trị nông sản an toàn, áp dụng công nghệ tiên tiến hoặc công nghệ cao hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn để sản xuất nông sản an toàn; có phương án sản xuất, kinh doanh cụ thể, có phương án sử dụng lao động phù hợp, hiệu quả; có nhu cầu thực sự và có văn bản đề nghị được tuyển dụng, ưu tiên HTX có phương án trả lương bổ sung có cán bộ. Việc tuyển chọn và tuyển dụng cán bộ thí điểm do HTX tự chủ và tự quyết định. Cán bộ tuyển dụng độ tuổi không quá 35 tuổi đối với nữ, 40 tuổi đối với nam. Ưu tiên các trường hợp: cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của HTX; có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, HTX; là con em thành viên HTX, sống ở địa phương; được HTX gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt trình độ từ cao đẳng trở lên; những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học chuyên ngành khác nhau, thạc sĩ, tiến sĩ); có cam kết công tác lâu dài tại HTX. Dự kiến kinh phí thực hiện thí điểm mô hình là trên 590 triệu đồng cho 3 năm (2018 - 2020).

Ông Vũ Văn Thuận, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Ngọc cho biết: Xuất phát từ thực tiễn hoạt động, HTX được hỗ trợ 1 cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học chuyên ngành khoa học cây trồng, chính thức làm việc từ tháng 1/2019. Tuy mới triển khai thực hiện nhưng nhìn chung, việc thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc cho HTX là một chủ trương đúng đắn bởi lẽ thành viên của HTX hiện nay chủ yếu là những cán bộ về hưu, nông dân lớn tuổi, chuyên môn không được đào tạo bài bản, không nắm bắt kịp thời các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Nếu có cán bộ trẻ, vững về chuyên môn, nhanh nhạy về kỹ thuật thì hoạt động của các HTX sẽ thuận lợi hơn.

Tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 1 liên hiệp HTX, 434 HTX và 172 tổ hợp tác. Tuy đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 nhưng hoạt động của đại đa số các HTX vẫn được đánh giá là chưa có sự chuyển biến rõ nét, đặc biệt trong sản xuất, kinh doanh và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, chủ trương thí điểm này được xem là hướng đi hợp lý, góp phần nâng cao sức cạnh tranh cho kinh tế tập thể, thúc đẩy cơ cấu lại ngành Nông nghiệp.



Nông dân xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) trồng rau màu.



Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thảo về ông Trần Đình San, hy sinh đã 67 năm chưa được suy tôn là liệt sĩ.

Hy sinh 67 năm chưa được suy tôn là liệt sĩ

■ NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình

Ông Trần Đình San, nguyên là Huyện đội trưởng huyện Đông Quan (nay là huyện Đông Hưng) và huyện Phụ Dực (nay là huyện Quỳnh Phụ), bị thực dân Pháp bắt năm 1950 và bắn chết tại khu vực bến phà Tân Đệ. 67 năm danh phận ông Trần Đình San chưa được sáng tỏ. Vụ việc vừa được Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thảo về danh phận ông Trần Đình San.

Nhân chứng và cơ sở pháp lý ban đầu

Trong đơn đề nghị các cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Thọ Trúc cháu ngoại ông San nêu rõ: Ông ngoại tôi là Trần Đình San, sinh năm 1905 ở thôn Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, nhập ngũ tháng 1/1946, nguyên là Huyện đội trưởng huyện Đông Quan và Huyện đội Phụ Dực năm 1948 - 1950. Ông tôi bị thực dân Pháp bắt năm 1950 chúng giam giữ ở bốt Đống Năm, năm 1952 chúng đưa ông sang Nam Định và bắn chết tại bến phà Tân Đệ. Đến nay đã 67 năm ông tôi chưa được cơ quan chức năng làm rõ danh phận. Cùng với đơn của ông Nguyễn Thọ Trúc là giấy xác nhận và phiếu phát hiện của những người biết và chứng kiến việc ông Trần Đình San, nguyên Huyện đội trưởng huyện Đông Quan thời kỳ 1949 - 1950 bị thực dân Pháp bắt giam giữ và bắn chết ngày 16/2/1952 tại khu vực bến phà Tân Đệ. Ngày 29/3/2006, ông Nguyễn Văn Khi, sinh năm 1924 quê ở xã Thái Thủy, huyện Thái Thủy, là cán bộ nghỉ hưu xác nhận năm 1949 ông Trần Đình San là Huyện đội trưởng huyện Đông Quan, sau đó chuyển sang làm Huyện đội trưởng huyện Phụ Dực khi ấy ông là chiến sĩ của ông Trần Đình San và biết được ông San bị giặc Pháp bắt năm 1950 và bắn chết năm 1952 tại khu vực bến phà Tân Đệ. Giấy xác nhận ngày 2/7/1997 của ông Bùi Thọ Ty, trú tại số nhà 78, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, nguyên Chính trị viên Tỉnh đội Thái Bình, trực tiếp theo dõi hoạt động của Huyện đội Đông Quan trong kháng chiến chống Pháp (nay ông Bùi Thọ Ty đã mất) xác nhận trong trận càn Trái Quýt, ông Trần Đình San bị thực dân Pháp bắt giam giữ

ở bốt Đống Năm, sau đó dịch bắn chết ông San tại bến phà Tân Đệ năm 1952. Ông Nguyễn Như Khâm, sinh năm 1921, trú quán số nhà 53, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, là người thay thế ông Trần Đình San làm Huyện đội trưởng huyện Đông Quan có xác nhận ghi ngày 1/7/1997: Tôi là người được cấp trên điều động về thay thế ông Trần Đình San làm Huyện đội trưởng huyện Đông Quan và cử bà Vũ Thị Khuyên bắt liên lạc với ông Trần Đình San khi đang bị Pháp giam giữ ở bốt Đống Năm, đề nghị ông San làm nội ứng để diệt bốt, do bị lộ ông San bị địch giải đi Nam Định và bắn chết tại bến phà Tân Đệ (ông Nguyễn Như Khâm đã chết năm 2016). Ngày 23/9/2015 có thêm Đại tá Đỗ Văn Khốn, sinh năm 1930, trú ở số nhà 14, tổ 34, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, nguyên là Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình xác nhận: Tháng 10/1950 đồng chí San bị địch bắt đưa về giam tại bốt Đống Năm. Khi ở trong tù đồng chí San móc nối với một số anh em bị địch bắt giam trước đó làm nội ứng cho ta diệt bốt. Do bị lộ địch đã đưa đồng chí San sang Nam Định và bắn chết đồng chí năm 1952 tại khu vực phà Tân Đệ. Trong dự thảo truyền thống 40 năm (1944 - 1984) xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng, trang 7 từ trên xuống dòng 22 đến dòng 27 có viết: Đồng chí Trần Đình San, Huyện đội trưởng bị địch bắt giam ở bốt Đống Năm, xã Đông Các, sau đó địch đưa đi thủ tiêu trên đường từ Thái Bình đi Nam Định, đồng chí đã hy sinh anh dũng trên dòng nước sông Hồng, trong nổi xúc động, thương tiếc vô hạn của nhân dân và lực lượng vũ trang huyện nhà.

Ghi nhận từ hội thảo về ông Trần Đình San

Chiều ngày 25/1/2019, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội thảo về ông Trần Đình San. Chủ trì hội thảo là Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, thành phần tham dự hội thảo gồm cơ quan chính trị, ban chính sách và bộ phận chức năng Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình, Ban Nội chính, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện UBND huyện Đông Hưng, Ban CHQS huyện Đông Hưng và huyện Quỳnh Phụ cùng nhiều nhân chứng. Tại hội thảo các ý kiến đều khẳng định việc giải quyết tôn đọng sau chiến tranh nhất là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đã kết thúc quá nửa thế kỷ, có nhân chứng cũng chỉ nghe kể lại, dữ liệu và cứ liệu lịch sử còn thiếu cơ sở pháp lý, trường hợp ông Trần Đình San là đặc biệt vì theo cung cấp của gia đình ông San từng là Huyện đội trưởng huyện Đông Quan (Đông Hưng) và cả Huyện đội trưởng huyện Phụ Dực (Quỳnh Phụ). Trong khi cơ quan quân sự huyện Quỳnh Phụ không có tài liệu lưu giữ về ông Trần Đình San, cơ quan quân sự huyện Đông Hưng có dự thảo truyền thống 40 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng. Tuy nhiên tài liệu dự thảo không được xem là văn bản có giá trị pháp lý đối với ông Trần Đình San. Ý kiến tại hội thảo đã có cơ sở xác định khi bị địch bắt giam giữ ở bốt Đống Năm và bị địch bắn chết ở phà Tân Đệ năm 1952 lúc này ông Trần Đình San không còn đảm nhiệm chức vụ

Huyện đội trưởng huyện Đông Quan và huyện Phụ Dực. Đại tá Đỗ Văn Khốn, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định biết ông Trần Đình San là quân nhân, có ngày nhập ngũ tháng 1/1946. Ông Trần Đình San có bị giặc Pháp bắt, có bị tra tấn, đánh đập nhưng trung thành không phản bội xưng khai. Ông Trần Đình San có bị thực dân Pháp bắn chết ở khu vực phà Tân Đệ năm 1952. Ý kiến của Trung tá Thái Đức Thắng, Trưởng ban Chính sách Bộ CHQS tỉnh đưa ra cơ sở pháp lý về hai nhân chứng trực tiếp là ông Nguyễn Như Khâm, nguyên là Chỉ huy trưởng Huyện đội Đông Quan và bà Vũ Thị Khuyên là cán bộ giao liên của Tỉnh ủy Thái Bình (cả hai đã chết) đều có xác nhận để lại về danh phận ông Trần Đình San là chính ông Khâm đã giao nhiệm vụ cho bà Khuyên móc nối giao nhiệm vụ cho ông San đang bị địch giam giữ ở bốt Đống Năm là cơ sở nội ứng diệt bốt sau đó bị lộ dẫn đến việc ông Trần Đình San bị địch đưa sang Nam Định rồi bắn chết tại khu vực phà Tân Đệ. Trong hội thảo cũng có ý kiến đưa ra những tồn nghi về ông Trần Đình San khi giữ vai trò Huyện đội trưởng huyện Phụ Dực. Vì sao ông San bị địch bắt thời điểm huyện Phụ Dực đã có người khác là chỉ huy trưởng. Cũng có ý kiến không đề nghị suy tôn liệt sĩ cho ông Trần Đình San vì hồ sơ không có gì bổ sung thêm. Đại biểu ngành Công an khẳng định trong quá trình tra cứu hồ sơ về ông Trần Đình San cho đến nay chưa có phát hiện nào khác khẳng định ông San bị địch bắt đã đầu hàng và phản bội xưng khai với địch.

Kết thúc hội thảo với 16 lượt ý kiến, Đại tá Khiếu Quang Bình, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh khẳng định ông Trần Đình San có tham gia lực lượng vũ trang, làm Huyện đội trưởng Đông Quan trước tháng 5/1949, từ tháng 6/1949 đến tháng 5/1950 sang Huyện đội trưởng huyện Phụ Dực, ông Trần Đình San có bị địch bắt và bị địch bắn chết. Tuy nhiên khi bị bắt ông Trần Đình San không còn giữ vai trò Huyện đội trưởng Đông Quan và Phụ Dực. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ những tồn nghi về ông Trần Đình San báo cáo ban chỉ đạo của tỉnh để thực hiện chế độ, chính sách đối với ông Trần Đình San theo quy định của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

NGÀY XƯA LÀNG KHÔNG CÓ PHỐ NHƯ BÂY GIỜ

■ QUANG VIỆN

Nhắc đến làng quê người ta thường liên tưởng đến cây đa, bến nước, sân đình, cổng làng và chuyện vào ra cùng con đường làng quanh co uốn khúc ao quê, ngược trông ngõ xóm tre xanh... Những hình ảnh đặc trưng ấy chẳng lẫn vào chốn đô thành chật hẹp được. Công cuộc đổi mới của đất nước tạo điều kiện để đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng thôn quê không ngừng nâng lên, làng quê cũng “thay da đổi thịt” nhưng sự đổi thay ấy cũng kéo theo sự thay đổi nét đẹp văn hóa của làng quê...



Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới đình làng An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy được dân làng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

Sự đổi thay mạnh mẽ ở chốn thành thị tác động không nhỏ đến “lũy tre xanh” khiến những con người thôn quê “hai sương, một nắng” cũng phải gồng mình lên để theo kịp cuộc sống hiện đại. Nhịp sống hiện đại khiến con người và cảnh sắc thôn quê cũng đổi thay theo. Giờ về thăm quê thật hiếm hoi mới nghe thấy tiếng ru hời à ơi cánh võng đong đưa tuổi thơ chìm trong tiếng gà gáy buổi trưa hè, chẳng còn nghe thấy tiếng kéo kệt của bụi tre già trong gió, những hàng rào ruộng, dâm bụt, ô rô... được thay thế bằng những giậu sắt, tường gạch cao ngất, người ta cấm những vật nhọn sắc hoặc thủy tinh lờm chớm để chống trộm. Nhà liền bên kín cổng cao tường, cuộc sống khép kín, thay vì giao lưu thăm hỏi người ta ngồi xem tivi, lướt web trên điện thoại di động... Cuộc sống hiện đại hối hả làm cho người dân thôn quê dần quên đi việc phải lưu lại những giá trị văn hóa xưa.

Trong chuyến đi dã dã về làng An Định, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy để tìm hiểu về những nét đẹp văn hóa truyền thống trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới, chúng tôi được ông Nguyễn Tường Thuật, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình đưa đi thăm các địa

danh cổ còn lưu sót lại ở làng An Định như đình làng An Định, chùa Giành, chợ Giành và gò “tứ mã” lộ Bàng... đất phát tích sinh ra bốn dũng tướng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn phò Lê Lợi đánh tan giặc Minh xâm lược, được dân làng An Định tôn thờ làm Thành hoàng làng. Cao húng ông Thuật đọc lại bốn câu truyền ngôn trong dân gian làng quê An Định kể về sự tích Cao Biền, nhà địa lý phong thủy của Trung Quốc được phái sang nước ta thăm dò triệt các huyết phát để vương thời điểm năm 861 - 868: “Tứ mã tiên triều/Tam thai ứng hậu/Thư hùng giao độ/Huyết tại lộ Bàng”. Ông Thuật giải thích thêm ngày Cao Biền được phái sang nước ta, khi tìm về đất An Định ông ta đã nhìn thấy huyết đất phát lộ sinh nhân kiệt (Lộ Bàng). Nhằm triệt huyết phát tích, Cao Biền dụ dỗ người dân đào một cái hào nước sâu ngang làng để cắt đứt huyết sinh “Tứ mã”. Thế nhưng người dân An Định đoán trước được mưu mô của Cao Biền nên không đào. Quả nhiên sau này làng có bốn dũng tướng phò giúp Lê Lợi đánh tan giặc Minh. Chuyện kể lại rằng khoảng đầu thế kỷ XIV công chúa Trần Huyền Trân từ Chiêm thành trở về đã cùng thị nữ Phương Dung được vua Trần ban cho lộc điền ở trấn Sơn

Nam hạ, công chúa cùng thị nữ Phương Dung đặt chân đến đất làng An Định, thấy cư dân hiền lành, chăm chỉ, đất đai trù mật liền ở lại dạy dân chúng biết nghề đan giành (giống cái gùi của người Chiêm thành), dần dà người dân bỏ nghề sông nước chuyển sang nghề trồng lúa. Nghề đan giành cũng xuất phát từ đó, sau này chính nghề đan giành chuyển thành tên gọi nôm của làng An Định là làng Giành. Theo các bậc cao niên trong làng, người dân làng Giành có nguồn cội từ huyện Yên Định (Thanh Hóa) di cư ra. Chữ “Yên” có âm từ đồng nghĩa với chữ “An” nên lâu dần người dân đọc chệch thành chữ “An”. An chính là mong ước “an cư lạc nghiệp” của người dân làng Giành. An cư và ổn định, gắn bó dài lâu với mảnh đất làng Giành. Làng An Định còn lưu giữ câu đối cổ ở chùa làng:

“Sơn Hoàn, thủy liễu thiên An Định

Nữ chúc, nam canh địa thái bình”

Tạm dịch: Có dòng nước chảy như suối, uốn khúc giữa làng Hoàn Sơn và làng An Định. Nơi đây gái thì xe tơ dệt vải, trai thì làm ruộng cấy cày, cảnh đẹp thanh bình.

Các bậc cao niên còn kể mãi câu chuyện giặc Pháp đến đốt

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh



Bảo tàng Thái Bình là một thiết chế văn hóa có tầm quan trọng trong việc lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa ở tỉnh ta. Những thiết chế văn hóa làng, xã gồm các loại đình, đền, chùa, miếu, phủ thờ, điện, từ đường dòng họ... vẫn được nhân dân lưu giữ, bảo tồn. Cùng với hoạt động xã hội hóa trong tôn tạo, tu bổ, chống xuống cấp các di tích văn hóa, chính quyền các địa phương cũng tích cực chỉ đạo, giám sát công tác bảo tồn, bảo tàng các di sản văn hóa ở địa phương giúp cho nhiều di sản văn hóa thoát khỏi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Tường Thuật, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình, thôn An Định 3, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy



Ở nhiều làng quê bây giờ “bờ xôi ruộng mật” đã được thay thế bằng những khu công nghiệp hoặc đô thị... Nam nữ thanh niên đều muốn thoát ly làng quê đi làm ăn xa kiếm tiền, một số đi làm công nhân ở các khu công nghiệp, một số ít ra thành phố học tập, tìm cách ở lại lập nghiệp tại thành phố để thoát nghèo. Nhiều làng quê chỉ còn ông già, bà cả, trẻ con. Làng An Định quê tôi đã về đích nông thôn mới nhưng vẫn giữ nét đẹp hóa dân gian cũng khá hiếm.

Ông Vũ Tiến Hợp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển văn hóa Việt



Làng quê thường gắn với những kỷ niệm, những hình ảnh “cây đa bến nước sân đình” quá đỗi thân thương, đời sống cộng đồng dân cư đoàn kết gắn bó. Người xa quê đều nhớ về làng quê với những kỷ ức đẹp. Từ lời mẹ ru à ơi từ trong nôi đến những trò chơi dân gian, những câu hát đồng dao... đã ăn sâu vào tiềm thức của con người từng sinh sống ở làng quê. Với tình yêu quê hương, trân trọng giữ gìn nét đẹp văn hóa làng quê xưa, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển văn hóa Việt chúng tôi thường xuyên phối hợp với Bảo tàng Thái Bình triển lãm nét đẹp văn hóa làng, tổ chức góc chợ quê trong kỷ ức, triển lãm thư pháp chữ Việt...

phá làng kháng chiến An Định, chúng bước vào chùa làng thấy có đôi câu đối bằng chữ Hán, bọn chúng bắt nhà chùa đọc và dịch nghĩa đôi câu đối trên cho chúng nghe. Nghe xong, bọn giặc lạng lẽ bỏ đi. Ngày trước, bên cạnh chùa Giành còn có một ngôi nhà dành cho các vị chức sắc trong làng họp bàn việc làng, cũng là nơi gặp gỡ, giải quyết những mối bất hòa giữa những người trong làng. Trong nhà có bức hoành phi ghi rằng:

“Thị phi tự hữu công bình nguyệt

Hy hảo do tổn thái cổ phong”

Tạm dịch nghĩa: Sự công bằng như ánh sáng vốn có để phân biệt phải trái/Thuần phong mỹ tục là nếp sống của dân làng, từ cổ tới kim ít có những chuyện làm mất lòng nhau.

Làng An Định có một tập quán đẹp vẫn được duy trì đến ngày hôm nay đó là vào lúc ngày hôm nay đó là vào lúc giao thừa (tết Nguyên đán hàng năm), tại chùa Giành, dân làng thường tổ chức lễ “Tổng cựa nghinh tân”. Vào giờ khắc giao thừa, dân làng tề tựu nghiêm trang tế lễ. Trước nữa, khi chưa có tivi, làng bố trí một chiếc đài bán dẫn thu sóng Đài Phát

thanh tiếng nói Việt Nam, sau này có tivi, dân làng bố trí một chiếc tivi để nhân dân nghe và xem Chủ tịch nước chúc tết. Sau lời chúc năm mới của Chủ tịch nước, trưởng thôn có lời mừng năm mới. Phần tế lễ và nghe chúc tết vừa kết thúc cũng là lúc diễn ra lễ rước lửa truyền thống. Theo quan niệm của dân làng, lửa được rước từ chùa Giành về là “Lửa thiêng” mang đến sự may mắn cho người dân. Lửa thiêng được rước từ cung cấm ra ngoài sân chùa, mọi người dùng đuốc, ống hồng châm lửa rước về nhà, người nọ trật tự đi sau người kia thành một đoàn rước đuốc kéo dài như một con rồng lửa di chuyển trên đường làng, ngõ xóm rồi vào các gia đình.

Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, làng quê An Định chuyển mình, thay áo mới. Con đường 39B cũ đi qua địa phận làng Giành giờ đã trở thành khu phố sầm uất. Những dãy nhà cao tầng san sát mọc lên, những cửa hàng tự chọn sáng choang thay thế những ngôi nhà lúp xúp thuở nào. Giờ làng đã có phố nhưng dáng vẻ thanh bình của làng Giành, miền quê văn hóa vẫn được người dân nơi đây nâng niu, trân trọng, kế thừa và phát huy.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Ông Chính giờ cao hai bàn tay vỗ vỗ trước bộ trán hói của mình. Ánh mắt vui sướng sáng trên gương mặt trang nghiêm. Ông kêu gọi toàn xã sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ quê hương. Rồi ông hô khẩu hiệu:

- Toàn dân Nguyễn Xá quyết tâm đánh giặc giữ làng! "Quyết tâm! Quyết tâm!". Mấy trăm người hô theo. Tiếng hô vang xa. Những nắm tay giờ lên chắc nịch.

Cuộc diễu hành bắt đầu. Dân quân du kích đi đều bước, hát đồng ca:

Dân quân Việt Nam mau xông súng ra sa trường,

Dân quân Việt Nam không lùi bước trước rừng giặc,

Tay phất cao lá cờ

Tranh đấu mà cứu giống nòi...

Đoàn người diễu một vòng quanh sân đình Thượng. Xã đội trưởng Duyệt vừa bước vừa hô: "Mốt... Hây... Mốt". Tiếng hô xen vào những quãng nghỉ của bài hành khúc. Tiếng chân đạp nền gạch râm rập, nhịp nhàng. Tiếng trống ếch của trung đội du kích thiếu niên rộn ràng, hùng tráng...

Các cụ già và nhân dân làng Nguyễn chen chúc quanh sân. Các chú thiếu nhi leo lên tường đình, lên cây đa nhòm xuống. Cuộc diễu binh của du kích vui như hội làng. Các trung đội du kích thôn đi theo đội ngũ về đến thôn mình mới giải tán.

Bế mạc cuộc duyệt binh, ông Chính lại bên Tuyên, hai tay chống nạnh, thở phào khoan khoái:

- Chính trị viên xem thế nào? Khí thế đấy nhỉ!

- Vâng! Khí thế lắm! - Tuyên hồ hởi nói - Bác diễn thuyết gọn mà đủ. Giá bác làm chính trị viên mới đúng!

Ông Chính mỉm cười. Đúng là hôm nay ông nói gọn. Những cuộc mít tinh trước kia, ông thường bị đồng chí Thế phê bình là nói dài. Lần này ông có ý sửa. Tay Tuyên nói đúng... Thật đấy, mình làm chính trị viên mới phải. Cuộc duyệt binh này mà cậu ấy làm thì lúng túng bằng ếch vào xiếc...

Giọng sáng khoái hơn, ông Chính nói to:

- Khí thế du kích như vậy, giặc đến, nhất định xã mình lập công đầu, nhỉ!

Tuyên chưa biết nói thế nào, Cụ đứng bên xen ngay vào chuyện:

- Nhất định là lập công. Huấn luyện như thế, không lập công, có mà...

Cụ nói lửng rồi cười khờ khờ, làm cho

ông Chính và Tuyên cười theo. Và rất tự nhiên, Cụ lái câu chuyện theo ý mình:

- Bác Chính ạ! Trình bày với bác một việc. Tức là còn mấy anh em chưa sang đường 5. Anh Duyệt định mai kia cho đi nốt. Tôi đề xuất Ủy ban, khao anh em một bữa trước khi lên đường.

Ông Chính nhăn nhó da trán một lúc, rồi vỗ vai Cụ đánh bộp:

- Đông ý! Nhưng làm vừa phải thôi. Kéo những anh em đi đợt trước họ ty - ông hạ giọng - Đợt này lại có thành Chuyển nhà tôi.

- Bác nghĩ xa quá! - Cụ nói vừa có ý trách, vừa có ý ca tụng.

- Phải thế mới được. Mình là cái anh cầm cân nảy mực. - ông Chính nghiêm trang hơn - À này, nhân tiên tôi nói kéo quên. Anh ghi vào sổ tay.

Cụ móc túi lấy sổ, xoáy nắp bút, chăm chăm lắng nghe.

Quên khuấy mình đang nói chuyện với Tuyên, ông Chính quay ra hội ý với Cụ. Trán ông xếp nếp, miệng ông ề ề:

- Thứ nhất, khao du kích đi đường 5, làm nhỏ gọn thôn. Thật nhỏ gọn. Để phòng điều tiếng eo xèo về sau. Thứ hai, tiếp tục xoay lợn, gạo cho du kích ăn, tập lại khoa mục súng trường, lựu đạn. Khoản lợn là khó đấy. Người có thì ủng hộ nhiều rồi. Người không thì vẫn hoàn không. Họ

ngánh nhau là mình khó làm. Thứ ba, mua bằng được mấy cân dây thép, loại to, chằng buộc cánh gà cổng Đông, cổng Bắc, buộc lạt, dao sắc nó phạt đứt tung...

Cụ hí hoáy ghi rồi lẩm bẩm:

- Dây thép hiếm lắm. Hải Phòng mới có!

- Hải Phòng gì. Anh cứ cho người sang Quỳnh Côi là có tất. Chỉ đất thôi. Hàng Hải Phòng tuôn về đấy, thiếu giống

- Vâng, vâng! - Cụ lướt nhanh ngòi bút.

Ông Chính giao cho Cụ cả thầy sáu bầy việc, đều dính dáng đến tiền, gạo, lợn, gà/ Tuyên đứng bên lắng nghe, chợt nhớ ra một việc vội xen vào:

- Còn khoản nữa, bác quên!

- Khoản gì nhỉ?

- Các đoàn thể mở lớp học. Mỗi giới hai ngày, hai tối, phải có chè nước, dầu đèn.

Ông Chính nghĩ nghĩ một lúc:

- Mở lớp cơ à? Hạp phổ biến vào buổi tối thôi!

Cụ phụ họa:

- Vâng, phổ biến buổi tối cho gọn. Với lại... quỹ kết không còn mấy đồng đâu.

Sợ ý kiến của mình bị gạt, Tuyên vịn vào lưng ông Chính, sẽ sàng như nói riêng:

- Huyện ủy quy định phải học đấy, bác ạ. Tài liệu của tỉnh cơ mà!

- Thì tài liệu của tỉnh...

- Vâng, bác để tôi nói đã. Tài liệu nói về kháng chiến toàn dân, toàn diện, chính trị, kinh tế, văn hóa... Đánh giặc có phải chỉ bằng quân sự đâu bác.

- Biết rồi. Những cái ấy cũng cần, nhưng không bằng quân sự được. - Ông quay lại phía Cụ - Anh ghi vào sổ, cấp cho mỗi giới tiền dầu đèn, hạp phổ biến hai tối. Sau này có điều kiện thì tổ chức học.

- Vâng! - Cụ cảm cú ghi, rồi nói với Tuyên, giọng dàn hòa. - Thật đấy, giặc đến, choảng là chính.

Tuyên nể ông Chính phải nghe theo. Chứ tài liệu quan trọng như thế mà phổ biến vài tối thì sao thấm được. "Choảng là chính" thì đặt ra kháng chiến toàn diện làm gì. Ông ấy không đi hạp, không hiểu rõ. Mình đi hạp nói lại, ông ấy không nghe. "Từ mai những cuộc họp như thế ông đi mà dự, rồi về mà làm. Tôi phải van xin ông từng việc thế này, tôi không chịu được!" - Tuyên toan nói vung ra cho đã bực. Nhưng thấy vẻ mặt đăm đăm của ông Chính, Tuyên lại cố kìm mình lại... Một câu nhện là chín câu lạnh. Lửa cháy không nên đổ dầu thêm... Mình nín nhịn, có thể ông ấy càng cho là ông ấy đúng. Có thể ông ấy chủ quan thêm. Có thể ông ấy tưởng là mình sợ ông ấy... Gì gì cũng được, cốt sao cho bên ngoài người ta thấy hai anh cán bộ chủ chốt của xã thực sự đoàn kết với nhau. Rồi nội bộ sẽ phê bình nhau trong cuộc họp... Mà ngay ở cuộc họp cũng phải nói cho có lý có tình. Dù sao ông ấy cũng là người đã diu đất mình. Bây giờ mình giữ nhiệm vụ quan trọng hơn, mình vẫn phải nhờ ông ấy giúp đỡ mặt này, mặt khác... Mà ngay cho dù không phải giúp đỡ, mình vẫn không thể làm ông ấy mech lòng vì những lời nói không có đũa đo cân nhắc. Lời nói không mất tiền mua...

Thấy Tuyên im lặng, ông Chính cho là Tuyên rút lui ý kiến. "Rút lui là phải. Cậu ta làm chính trị viên nên việc gì cũng đòi tổ chức học tập. Giặc đến thì quật vào mặt nó, chứ chính trị chính triếc gì với nó. Chính trị là Chính phủ mình đấu tranh với chính phủ nó kia. Chứ việc đâu của mấy ông nông dân, mấy bà phụ nữ dưới xóm, đi hạp còn bắt giải thích từng cái danh từ... Làm việc với anh cán bộ non, tức anh ách. Đã không biết, người ta bảo lại còn ra cái điều ta đây..."



Ảnh minh họa

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn, tản văn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh gửi cộng tác.

Tiếp tục phản ánh công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, cộng tác viên Bích Hạnh (Đài TTTH thành phố) đưa tin: Thành phố Thái Bình chưa xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi nhưng chủ động phòng, chống bệnh dịch, UBND thành phố đã đẩy mạnh nhiều biện pháp phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch xâm nhập vào địa bàn. Thành phố yêu cầu các xã, phường, cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ việc chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, thu gom, giết mổ lợn tại các cơ sở giết mổ, các chợ, tụ điểm buôn bán thịt lợn để phát hiện bệnh dịch kịp thời. Cùng với đó, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân, cảnh báo mức độ nguy hại của bệnh

dịch; khuyến cáo người dân không nên giầu dịch đồng thời huy động cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở vào cuộc phòng, chống bệnh dịch, vừa bảo đảm không có bệnh dịch xuất hiện vừa không gây hoang mang, lo lắng cho người dân và các hộ chăn nuôi. Cộng tác viên Lê Lan (Đài TTTH Thái Thụy) đưa tin: Huyện Thái Thụy vừa tiến hành tiêu hủy 151 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ở hai xã Thái Hà và Thụy Trường với tổng trọng lượng hơn 8.900kg. Nhằm ngăn chặn bệnh dịch bùng phát, lây lan ra diện rộng, 48/48 xã, thị trấn trong huyện Thái Thụy đã tiếp nhận gần 3.000 lít hóa chất, tổ chức phun vệ sinh, tiêu độc, khử trùng lần 1 theo kế hoạch của UBND huyện. Đồng thời, sử dụng 10 tấn vôi bột rắc tại các đầu mối giao thông và ngã tư ra vào của các xã, thị trấn, khu vực bến đò, phà...

Chủ đề văn hóa - xã hội, cộng tác viên Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương) đưa tin: Huyện Kiến Xương triển khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2019. Tin cho biết, để dự phòng dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể xảy ra, ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người của huyện đặt ra mục tiêu tất cả dịch bệnh mới phát sinh phải được phát hiện sớm và xử lý kịp thời. Cán bộ làm công tác phòng, chống dịch được tập huấn về giám sát, thông tin, kiến thức về phòng, chống dịch. Huyện phấn đấu giảm từ 5 - 10% số ca mắc, chết do bệnh truyền nhiễm phổ biến.

Chủ đề quốc phòng, an ninh, cộng tác viên Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh) đưa tin: Thành phố Thái Bình - trên 90% quân số tham gia huấn luyện dân quân, tự vệ năm 2019. Các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố đã chuẩn bị tốt mọi mặt, đầu tư làm mới giáo án giảng dạy, mô hình học cụ, thao trường bãi tập. Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, các đơn vị

được tổ chức huấn luyện theo đợt và theo địa bàn cụm, xã. Nội dung huấn luyện tập trung vào nhận thức chính trị - pháp luật; điều lệnh đội ngũ; các kỹ thuật sử dụng súng bộ binh tiểu liên AK, súng trường CKC; ném lựu đạn, đào công sự, gói buộc lựu nổ; kỹ thuật băng bó cấp cứu...

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang khác. Đề nghị các đồng chí cộng tác viên chú ý khai thác các tin, bài về lĩnh vực kinh tế. Đồng thời tin, bài gửi về tòa soạn cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng cho quá trình biên tập. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!