



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 568
Chủ nhật
Ngày 18 - 11 - 2018

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CÙNG ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA QUỐC HỘI

Thăm và làm việc tại Thái Bình



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã về thăm và làm việc tại Thái Bình. Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Tiếp và làm việc với Đoàn về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch UBND các huyện, thành phố.

• Sáng ngày 17/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo thành phố Thái Bình đã viếng liệt sĩ, dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (thành phố Thái Bình).

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, thay mặt Quốc hội, cử tri, đồng bào cả nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các thành viên trong Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của quê hương Thái Bình đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ".

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh". Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể nhân dân nước Việt Nam đã đoàn kết một lòng, hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, đưa đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

• Cũng trong sáng ngày 17/11, tại Hội trường Tỉnh ủy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội về thăm và làm việc tại Thái Bình. Đồng chí báo cáo với Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thái Bình năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Năm 2018, được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. GRDP ước tăng 10,58%, giá trị sản xuất tăng 12,26% so với năm 2017, là năm thứ 3 liên tiếp kinh tế của tỉnh tăng trưởng 2 con số, vượt kế hoạch đề ra và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng; bình quân 3 năm (2016 - 2018), GRDP tăng trưởng 10,2%/năm, cao hơn mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Quy mô nền kinh tế tăng mạnh, năm 2018 ước đạt

trên 66,4 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 1,4 lần năm đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 37 triệu đồng, tăng 10,2 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng nông, lâm, thủy sản - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ tương ứng đạt 25,7% - 36,8% - 37,5%. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch đề ra. Trong đó, nông nghiệp tăng gần 4%, đạt cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Công nghiệp, xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế với một số dự án quy mô lớn đã hoàn thành đầu tư, hoạt động hiệu quả. Thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách địa phương 10 tháng đầu năm đạt 12.340 tỷ đồng, vượt 6% dự toán.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, dự kiến hết năm 2018, toàn tỉnh có 234 xã (bằng 88% số xã) và 1/7 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; đã tập trung chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả bước đầu, khá rõ nét Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được tăng cường, trong đó, chú trọng thực hiện chủ trương luân chuyển cán bộ, bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương. Công tác tuyên giáo, kiểm tra, nội chính, dân vận được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt. Đến nay, 4/8 huyện, thành phố đã kiện toàn xong chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là

(Xem tiếp trang 2)
NHÓM PHÓNG VIÊN

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ KIM NGÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh (thành phố Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi sổ lưu niệm tại nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy.

giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; 4/8 huyện, thành phố đã thực hiện mô hình trường ban dân vận huyện ủy kiêm chủ tịch ủy ban MTTQ huyện; hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức một số cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội. Toàn tỉnh đã giảm được 1.848 biên chế so với số được giao năm 2015, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước khoảng trên 129 tỷ đồng/năm; giảm được 640 cán bộ, công chức cấp xã, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước trên 36 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, Thái Bình đang tích cực triển khai thực hiện một số mô hình thí điểm theo Kết luận số 34-KL/TW ngày 7/8/2018 của Bộ Chính trị.

Thái Bình đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và kiến nghị với Quốc hội và các bộ, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số lĩnh vực để phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã phát biểu, thảo luận, đóng góp ý kiến với Thái Bình về các nội dung: phát triển kinh tế - xã hội, tích tụ ruộng đất, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống cho người dân, phát triển công nghiệp, đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông, giải quyết chế độ,

chính sách cho người có công, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế... Các thành viên trong Đoàn cũng đã trả lời những đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ những hạn chế mà Thái Bình cần khắc phục, đồng thời cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp mà tỉnh đề ra trong thời gian tới. Chủ tịch Quốc hội cho rằng những thành tựu mà Thái Bình đạt được thời gian qua rất đáng tự hào nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương không được sớm thỏa mãn mà phải coi đó là động lực để tập trung phấn đấu dồn lực cho 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ; đổi mới với Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX xem tỉnh đã đạt được những gì, từ đó đề ra giải pháp thực hiện mục tiêu, kế hoạch 2 năm còn lại của nhiệm

kỳ. Tập trung sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng đang cần kêu gọi thu hút đầu tư.

Đối với khu kinh tế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thái Bình khi xây dựng cần đặt trong các quan điểm mới của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển; xây dựng phát triển công nghiệp, du lịch hướng biển, khai thác và tận dụng được tiềm năng, lợi thế của biển. Triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển để kết nối hành lang giao thông ven biển của cả nước; từ đó mở rộng quỹ đất phát triển kinh tế, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, cứu hộ cứu nạn, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh. Thái Bình cần đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp. Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nghiên cứu đề nghị Chính phủ xây dựng đề án trình Quốc hội thực hiện thí điểm tích tụ đất đai, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, tạo giá trị hàng hóa gia tăng lớn. Thái Bình cần đẩy mạnh phát triển kinh tế biển toàn diện cả về nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy hải sản gắn với phát triển giao thông đường thủy, đường biển. Cùng với thực hiện tốt chương trình giảm nghèo, Thái Bình tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chỉ đạo phát triển toàn diện sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, dạy nghề, chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, thực hiện tốt chính sách đối với người có công. Nắm chắc và xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chú trọng đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp. Tập trung cao cho đại hội MTTQ các cấp, xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh; chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; quy hoạch, đào tạo cán bộ để chuẩn bị nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Đối với những đề xuất, kiến nghị của Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch

Quốc hội ghi nhận, tiếp thu, giao các ủy ban của Quốc hội, các bộ, ngành nghiên cứu, xem xét báo cáo Chính phủ, Quốc hội xem xét, giải quyết. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với bề dày truyền thống lịch sử, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, phát triển mạnh hơn nữa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác của Quốc hội đã về thăm và làm việc tại Thái Bình; Thái Bình sẽ tiếp thu ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong Đoàn công tác điều chỉnh chương trình, kế hoạch để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đề ra trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định những thành tựu Thái Bình đạt được trong những năm qua ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh còn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành trung ương và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa để Thái Bình hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

• Trong chương trình thăm và làm việc tại Thái Bình, chiều ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thái Thụy đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình, huyện Thái Thụy.

Trong năm qua, Ban công tác mặt trận thôn Nam Ô Trình cùng với các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Tạo điều kiện cho nhiều gia đình được vay vốn phát triển sản xuất; vận động con em xa quê đóng góp xây dựng quê hương, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây dựng



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh với cán bộ, nhân dân thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình (Thái Thụy).

nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn về nhà ở. Đến nay, thôn không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 8 hộ, hộ khá và giàu chiếm trên 70%. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng/năm. Qua bình xét, có 244 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 5 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc. Năm 2014, xã Thụy Trình đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, song từ đó đến nay, cán bộ, nhân dân thôn Nam Ô Trình vẫn tiếp tục ủng hộ trên 1 tỷ đồng góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới của xã. Các gia đình trong thôn đều gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 100% hộ gia đình sử dụng nước máy, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, có điện chiếu sáng, nhân dân trồng được hàng trăm cây xanh, hoa bên ven đường tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhân dân luôn có ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, 6 năm liền, nhân dân thôn Nam Ô Trình đón tết cổ truyền không tiếng pháo. Năm 2018, thôn Nam Ô Trình được UBND huyện Thái Thụy công nhận là “thôn văn hóa”, Chi bộ đảng đủ điều kiện công nhận trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu chung vui với bà con nhân dân tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những thành tích rất đáng trân trọng của thôn Nam Ô Trình đã đạt được thời gian qua, chúc ngày hội của thôn vui vẻ, đoàn kết và thành công. Để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống của nhân dân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương và bà con nhân dân trong thôn đoàn kết cùng chung sức, chung lòng, góp công, góp của xây dựng môi trường trong lành, thôn xóm bình yên, gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, miền quê đáng sống. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và hương ước, quy ước thôn, làng; quản lý, giáo dục, động viên con em nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp, giữ gìn an ninh trật tự thôn, xóm. Ban công tác mặt trận thôn và các chi hội đoàn thể của thôn giúp đỡ bằng các hoạt động thiết thực để các hộ gia đình trong thôn sớm thoát nghèo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thái Bình tăng cường chỉ đạo, phối hợp để ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục làm tốt vai trò

cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Nhân ngày hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các thành viên trong Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng quà cán bộ, nhân dân thôn Nam Ô Trình; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo trong thôn trị giá 40 triệu đồng, trao 20 triệu đồng ủng hộ quỹ khuyến học của thôn, tặng quà các hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo, hộ chính sách của thôn.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng thành viên Đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhớ công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với đất nước, dân tộc, với Đảng và nhân dân ta. Đồng chí là một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiều đóng góp cho công tác tư tưởng, tổ chức của Đảng; tham gia sáng lập và là nhà lãnh đạo đầu tiên của Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ - tổ chức tiền thân của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhà lãnh đạo tiên phong của phong trào công nhân Việt Nam. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh gắn liền với quá trình thành lập, phát triển và những mốc son lịch sử trọng đại, oanh liệt của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên trung, bất khuất, lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã cống hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, đình làng Ô Trình và Khu lưu niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh trồng cây lưu niệm tại Đền thờ Bác Hồ (thành phố Thái Bình).



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình ông Đỗ Tiến Vạn, thương binh 4/4, thôn Bắc Ô Trình, xã Thụy Trình (Thái Thụy).



Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà cụ Nguyễn Thị Xê, mẹ liệt sĩ, thôn Nam Ô Trình, xã Thụy Trình (Thái Thụy).

Rộn ràng ngày hội ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

■ QUỐC CƯỜNG

Đi khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh trong những ngày này đâu đâu cũng thấy bầu không khí vui tươi, ấm áp của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, chào mừng 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). Đường làng, ngõ xóm đều được người dân ở các khu dân cư quét dọn sạch sẽ, cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu nổi bật trên từng đường làng, ngõ hẻm. Mọi người ai nấy đều hồ hởi, phấn khởi.



Múa rồng - lân của Hội Người cao tuổi thôn Thượng Thọ, xã Quỳnh Sơn (Quỳnh Phụ).

Giữa những tiếng loa, tiếng nhạc ngân vang rộn rã ở các khu dân cư, từ các cụ ông, cụ bà đến những nam thanh nữ tú đều lựa chọn cho mình bộ quần áo đẹp nhất để mặc đi dự ngày hội. Khác với mọi năm, năm nay, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở làng Đông Cao, xã Tây Tiến (Tiên Hải) được tổ chức sớm ngay từ đầu tháng 10. Trong ngày hội, mọi người cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của địa phương trong suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ đất nước, nghe báo cáo kết quả sau một năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", công tác "Đền ơn đáp nghĩa", xóa đói giảm nghèo; tổ chức giao lưu văn nghệ và biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu. Năm

nay, người dân trong làng phấn khởi hơn vì các phong trào, các cuộc vận động từng bước đi vào cuộc sống, phát huy được hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Đến nay, làng Đông Cao có trên 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4,91%. Ngày hội không chỉ mang đến không khí đầm ấm tình làng, nghĩa xóm mà còn là diễn đàn để người dân có điều kiện phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết ngay từ cơ sở. Đây cũng là dịp để người dân chia sẻ những kinh nghiệm làm ăn, nhắc nhở, động viên nhau cùng hướng đến những điều tốt đẹp.

Không khí ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở huyện Kiến Xương cũng không kém phần sôi nổi. Có mặt tại nhà văn

hóa thôn Ái Quốc, xã Bình Định, chúng tôi cảm nhận được không khí náo nức chuẩn bị cho ngày hội lớn. Từ sáng sớm người dân trong thôn đã hội tụ khá đông đủ để chuẩn bị những phần việc cụ thể như luyện tập văn nghệ, sắp xếp ghế ngồi, trang hoàng sân khấu tạo nên không khí đầm ấm, vui tươi. Năm nay, niềm vui của người dân trong thôn được nhân đôi bởi chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó thôn Ái Quốc nói riêng, xã Bình Định nói chung đang quyết tâm trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu. Niềm vui còn được nhân lên khi tổ chức ngày hội bà con nhân dân trong thôn còn được đón các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, huyện về dự. Ông Trần Ngọc Sơn, Bí

thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Ái Quốc chia sẻ: Ngày hội năm nay, tôi cũng như bà con nhân dân rất vinh dự đã được đón đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về chung vui chúc mừng. Đây là niềm tự hào, khích lệ, động viên tinh thần cho bà con tiếp tục ra sức thi đua thực hiện các cuộc vận động. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn được bê tông hóa, nhà văn hóa được nâng cấp khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt, hội họp. Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng khởi sắc. Toàn thôn có 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, số hộ nghèo giảm còn 2,29%. Hưởng ứng phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất làm đường, xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng, đoàn kết xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, thôn Ái Quốc còn tích cực phát huy truyền thống tương thân, tương ái đẩy mạnh các hoạt động từ thiện nhân đạo, tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ gìn an ninh trật tự.

Để bảo đảm tốt cho việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, theo bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh: MTTQ tỉnh đã có văn bản chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố hướng dẫn các xã, khu dân cư chuẩn bị cả về nội dung lẫn hình thức từ rất sớm. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với tuyên truyền thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước ở địa phương; đánh giá kết quả và biện pháp thực hiện các nội dung cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". MTTQ tỉnh và các huyện cũng chọn các khu dân cư làm điểm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, tặng quà cho các gia đình khó khăn. Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa, gắn kết và thắt chặt thêm tình đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư. Cũng nhờ sự đoàn kết mà tất cả những khó khăn sẽ vượt qua, những phong trào và cuộc vận động sẽ dễ dàng được thực hiện. Từ sự đoàn kết ấy, MTTQ các cấp trong tỉnh quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp và văn minh.

Ông Vũ Đình Ninh, Bí thư Chi bộ thôn 3, xã Thụy Văn (Thái Thụy)



Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự trở thành hoạt động ý nghĩa, gắn kết và thắt chặt thêm tình đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư, cùng nhau vượt qua những khó khăn để thực hiện tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào của địa phương cũng như nghị quyết đại hội đảng

bộ các cấp đã đề ra. Với ý nghĩa đó, chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bà Bùi Thị Tiu, thôn Thượng Thọ, xã Quỳnh Sơn (Quỳnh Phụ)



Hàng năm, tôi cùng với gần 30 người trong đoàn múa rồng - lân Hội Người cao tuổi của thôn tham gia biểu diễn nhiều sự kiện nhưng không gì vui và hào hứng bằng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cứ tới gần ngày này, chúng tôi lại chuẩn bị trang phục tươm tất với nhiều màu sắc rực rỡ biến mình thành những người nghệ sĩ không chuyên của làng.

Điều này đã trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa tinh thần không thể thiếu của bà con nhân dân trong thôn. Đặc biệt, các thành viên tuổi đều cao song lại rất hăng hái tham gia biểu diễn để gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, làm gương cho các tầng lớp con cháu noi theo.

Bà Phạm Thị Đĩnh, thôn Tiên, xã Mê Linh (Đông Hưng)



Tôi rất xúc động và phấn khởi vì đã nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh những năm qua, đặc biệt trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã dành cho tôi những phần quà có giá trị và ý nghĩa. Đây là niềm động viên, an ủi rất lớn giúp tôi phần nào với bớt khó khăn trong cuộc sống, thêm tự tin để sống nốt quãng đời còn lại

của mình. Ngày hội không chỉ là diễn đàn của nhân dân mà còn thể hiện truyền thống "Tương thân tương ái", đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Tôi hứa sẽ cùng bà con lối xóm thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua ở khu dân cư.



Người “chở đò tri thức”

■ LÊ THỊ NHUNG
Thụy Hồng, Thái Thụy

Trong cái se lạnh đầu đông, lòng tôi lại bồn chồn, nao nức mong đợi ngày 20/11. Vì ngày này, tôi lại được cảm nhận rõ nét nhất, tình nghĩa thầy trò thật đầm ấm và thiêng liêng trong ngày mà cả xã hội thể hiện lòng tri ân với người “chở đò tri thức”...

Đã bao ngày Nhà giáo Việt Nam qua đi trong đời, từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường và giờ đây, phút bồi hồi trong thâm sâu ký ức, trong tiết đông hay bạch lộ có thể trao cho con người ta sự cảm nhận đầy đủ về tình nghĩa vàng “cha sinh không bằng thầy dạy” mà đời nối tiếp đời, thắm đậm nghĩa cử cao đẹp. Sự thiêng liêng ấy, chẳng những đã viết lên bao đời thơ, bao nốt nhạc ca ngợi những người thầy trong nghệ thuật thi ca. Trong tâm thức yêu thương của người Việt Nam, người thầy mọi thế hệ luôn được tôn vinh, kính trọng và biết ơn. Thầy không là của riêng ai nhưng bất cứ ai cũng có thể có người thầy của riêng mình sau những buồn vui của kiếp phận làm người...

Và người “chở đò tri thức” ấy ngày hôm nay lại có nhiệm vụ to lớn và vẻ

vang hơn. Mỗi giáo viên phải góp sức mình đào tạo ra những thế hệ học trò tương lai làm chủ đất nước có đủ đức, đủ tài. Những thế hệ con người giàu lòng yêu nước, có ý thức làm chủ trách nhiệm công dân; có tri thức, có sức khỏe, lao động giỏi, có kỹ năng sống trước mọi biến đổi của cuộc sống; sống có văn hóa và tình nghĩa; có tinh thần quốc tế chân chính. Nhiệm vụ ấy quả thật nặng nề. Để thực hiện được nhiệm vụ ấy, ngoài kiến thức và trình độ chuyên môn ra giáo viên phải có “tâm”, có “tình” với nghề, với học sinh của mình.

Mỗi giáo viên là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo cho học sinh noi theo, chính là cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành. Một người thầy có

phẩm chất đạo đức tốt sẽ có bao thế hệ học trò có phẩm chất đạo đức tốt. Trong xã hội hiện nay, nền kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng nên để đáp ứng được nhu cầu chung, mỗi giáo viên không chỉ nâng cao kiến thức và hiểu biết thông qua con đường đào tạo chính thống trong hệ thống giáo dục mà phải thường xuyên cập nhật kiến thức qua con đường tự học, tự đổi mới, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn, làm gương cho học sinh. Phải biết vận dụng tốt các kiến thức và hiểu biết của mình trong thực tiễn dạy học, biết phát hiện và đề xuất cách giải quyết các vấn đề hợp lý, linh hoạt trong từng tình huống...

Vậy mà đằng sau mỗi bài giảng kia là biết bao vất vả, bộn bề của cuộc sống đời

thường. “Tất cả vì học sinh thân yêu” là mục đích sống của mỗi người thầy. Hàng nghìn, hàng vạn các thầy cô giáo ở mọi miền Tổ quốc, nhất là những vùng núi cao, nơi biên giới, cả hải đảo, nơi nước lũ ngập trường, nơi mỗi trận bão lớn qua đi để lại sự tàn phá nặng nề đã không quản khó khăn, vẫn bám trường, bám lớp từng ngày đêm có khi phải đến tận nhà “gieo cái chữ” cho từng học sinh.

Miệt mài với trang giáo án, trăn trở cách truyền đạt tri thức cho từng đối tượng học sinh sao cho dễ hiểu, dễ nhớ, để làm để nâng cao chất lượng đào tạo của ngành thì cần phải có đạo đức nhà giáo.

Đất nước ta đang chuyển mình trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Những người “chở đò tri thức” càng nhận thức rõ hơn về sứ mệnh của mình trong việc truyền đạt tri thức, giáo dục cách sống, lễ sống cao đẹp cho lớp lớp đàn em thân yêu. Những con người thâm lặng ấy thể hiện sự tiên phong, làm gương trong cách sống, cách dạy, tự giác làm giàu nguồn tri thức và nhân rộng tấm gương ấy trong xã hội. Vẫn biết rằng những biểu hiện tiêu cực trong thời buổi kinh tế thị trường đã tác động lên một bộ phận rất nhỏ nhưng chỉ là “con sâu bỏ rầu nồi canh” mà thôi...

Tôi vẫn tin, những thầy cô giáo chân chính luôn mong muốn ngành Giáo dục kết hợp tốt với gia đình, xã hội tham gia tích cực và đẩy lùi các hiện tượng phản giáo dục, trái ngược với truyền thống “tôn sư trọng đạo” có hàng ngàn đời của dân tộc ta. Thật đáng trân trọng biết bao những người thầy thâm lặng ấy. Dù tên tuổi của họ không được đăng báo, không được thưởng huân huy chương. Từ tấm lòng cao cả của người thầy chân chính, “Tất cả vì học sinh thân yêu” để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” sẽ phát triển sự nghiệp của nước nhà thêm một tầm cao mới. Họ chính là “Những người anh hùng vô danh” như lời Bác Hồ kính yêu đã tặng.

Một ngày đông ấm áp tình người, tôi chợt gặp người chở đò trên bến sông trong dòng sông tri thức. Trên bến sông ấy vẫn đong đầy tiếng lá rơi về cội và trên từng thân cành thẳng hướng điệp lục mà ở đó có niềm vui của mỗi chiếc lá chuẩn bị tách vỏ chào đời; trong tích tắc ngưng đọng của thời gian, tôi chợt như thấy tấm lòng của người thầy đang thì thầm với một cuộc đời riêng vừa đến vừa đi trong bước phân kỳ rất đổi thông thả của thời gian. Như chiếc lá dẫu cuối cùng cũng rơi về cội để có một chiếc lá khác thay thế khê cựa mình choàng tỉnh giấc sau những ngày đông lạnh giá để xanh tươi hơn khi mỗi độ xuân về...

HỢP THỦ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 50 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, chính trị - xã hội nổi bật của các địa phương trong tỉnh, có các tin, bài: Trường THCS Đông Hoàng; Trường Tiểu học Bạch Đằng (Đông Hưng) thi đua dạy tốt, học tốt, lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Trường THPT Nam Tiên Hải, Trường THCS Hồng Tiến (Kiến Xương) tổ chức kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Cộng tác viên Thu Hà đưa tin: Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp các huyện, thành phố tổ chức trên 80 buổi sinh hoạt ngoại khóa về giáo

dục giới tính, phòng, chống xâm hại trẻ em và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Tin “Vũ Thư tổ chức ra quân làm thủy lợi đông xuân từ 10/11/2018 đến 10/1/2019”.

Chủ đề kinh tế, một trong các vấn đề nổi cộm của sản xuất nông nghiệp - “Diệp khúc được mùa mất giá, lâu nay vẫn thường diễn ra, trở thành một nỗi buồn, nỗi lo canh cánh của người nông dân” được cộng tác viên Phạm Văn Lục (Tiên Hải) và Hà Thanh (Vũ Thư) đề cập trong 2 bài viết: “Nhân rộng một mô hình” và “Tìm lời giải cho bài toán tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân”. Phạm Văn Lục biểu dương

cách làm của HTX DVNN Vũ Lăng liên kết, hợp đồng với Công ty An Đình cung ứng thóc giống, thu mua thóc tươi cho nông dân, đem lại lợi nhuận cao hơn. Chủ đề quốc phòng, an ninh, cộng tác viên Văn Cương đưa tin “Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra bắn đạn thật năm 2018”.

Chủ đề văn hóa - xã hội, cộng tác viên Lại Văn Mạnh gửi cộng tác tán vãn “Những con đường không lấm dẫu chân”. Chủ đề tác phẩm không mới nhưng chinh phục bạn đọc bằng tình cảm mộc mạc, hoài cổ, tha thiết với quê hương: “Phan Xá hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Sự khởi sắc rõ nét, nhà cửa đẹp cao tầng với những vật dụng đắt tiền, hiện hữu khá nhiều ở các xóm. Cái đói, cái nghèo đã trở thành hoài niệm.

Dù nắng dù mưa, hình ảnh các em thơ lấm lem bùn đất khi tới trường xưa đã lùi vào dĩ vãng. Ô tô, xe đạp, xe máy đều thuận tiện khi di chuyển. Và chúng tôi, những người xa quê mỗi dịp trở về, rảo những bước chân trên đường làng, dẫu chân để lại không còn lấm lem bùn đất như xưa...”.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trần trọng!

Vọng cố hương

■ QUANG VIỆN

Nguyễn Viêm (1691) tự là Hiếu Khê, người làng Mỹ Xá, huyện Phụ Dực nay là thôn Lam Cầu 1, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Tân Sửu, niên hiệu Bảo Thái năm thứ 2 (1721) với Nguyễn Tông Khuê và Ưông Sĩ Đoan. Ra làm quan khi triều đình vua Lê - chúa Trịnh hục hặc cào xé lẫn nhau và đang độ suy tàn. Chúa Trịnh Giang là kẻ vô cùng bạo ngược, phế vua nọ lập vua kia và sát hại các công thần như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn. Trịnh Giang còn thẳng tay truất bỏ và trừng trị những người dám can ngăn thú ần chơi xa xỉ và dâm loạn của mình như Bùi Sỹ Tiêm người làng Kinh Lũ, huyện Đông Quan... Suốt cuộc đời làm quan thanh liêm, Nguyễn Viêm đã để lại nhiều câu chuyện truyền tụng về tấm gương liêm khiết, thanh sạch giữa cảnh tham quan, ô lại...



Từ đường tiến sĩ Nguyễn Viêm ở thôn Lam Cầu 1 nhỏ bé đơn sơ như chính cuộc đời thanh liêm chính trực của ông. Hiện từ đường đang xuống cấp nghiêm trọng.

Thật khó khăn khi tìm tài liệu nghiên cứu về hoạn lộ của tiến sĩ Nguyễn Viêm, chỉ biết chắc chắn rằng sau khi đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ khoa Tân Sửu, niên hiệu Bảo Thái năm thứ 2 (1721) mà văn bia đề danh tiến sĩ vẫn còn lưu tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội ghi: “Bấy giờ, học trò mặc áo trắng đến đua tài gần 3.000 người, tuyển chọn ghi tên ở bảng mục nhật được 25 người, phép tuyển chọn thật hết mức tinh vi chặt chẽ...”. Nguyễn Viêm là 1 trong 25 người “mục nhật” đỗ Đệ tam giáp đồng tiến sĩ. Làm đại quan dưới thời chúa Trịnh Giang nổi tiếng “ăn chơi” nhưng Nguyễn Viêm luôn giữ cho mình sự trong sạch giữa chốn quan trường nhậy nhụa. Ông được chúa Trịnh Giang tin cẩn giao cho chức “Cống khoa cấp sự trung hàm kiến công lang” chịu trách nhiệm về phần công nghiệp xây dựng cơ bản. Đến năm 1724, do có nhiều công lao với Trịnh Giang, ông được bổ hàm “Cẩn sự Tả lang” tương đương quan Ngự sử. Đây là điều kiện Nguyễn Viêm gần gũi vua Lê - chúa Trịnh, tuy nhiên với bản tính ngay thẳng, cương trực ở nơi cận kề chúa Trịnh ông cũng khó có thể bảo toàn tính mạng.

Chuyện can vua, can chúa thường chuốc họa vào thân. Sinh

thời nhằm lúc thế sự triều chính nghiêng ngả, triều đình Lê - Trịnh với quyền lực chính trị chia hai và được gọi là “Lưỡng đầu chế” mà ngôn từ hiện đại gọi là “cơ cấu quyền lực kép”. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những vị đại quan “có dính dáng” đến triều vua Lê - chúa Trịnh sau này đều bị thất lạc lý lịch “trích ngang”, vì vậy nguồn khảo luận về Nguyễn Viêm là rất hạn chế nên muốn biết rõ hơn về đường hoạn lộ thăng trầm của Nguyễn Viêm chỉ có thể khảo cứu từ tình hình triều chính Lê - Trịnh cuối thế kỷ XVII nơi mà Nguyễn Viêm ngày ngày cù cung tận tụy vua Lê - chúa Trịnh. Muốn làm sáng tỏ đức độ thanh liêm của ông có thể căn cứ vào các nguồn khảo luận của giới sử gia thời ông làm quan ghi chép về sự ra đời của chế độ nhà nước phong kiến “Lưỡng đầu chế” mà thực chất là quyền bính nằm trong tay chúa Trịnh. Xuất phát điểm năm Canh Tý (1600), con trai thứ của Trịnh Kiểm là Trịnh Tùng tranh quyền của anh trai là Trịnh Cối từ Đàng trong đem quân ra Bắc đánh bại nhà Mạc (1527 - 1592) lấy được Đông Đô lập ra nghiệp chúa. Trịnh Tùng ép vua Lê Thế Tông (1567 - 1599) phong cho mình làm

Đô nguyên súy Tổng quốc chính Thượng phụ Bình An Vương tức là người nắm giữ mọi quyền hành trong nước, lập ra vương phủ đặt các chức tham tụng, bồi tụng... nhằm thu tóm quyền lực cai trị đất nước cho dù triều đình vua Lê đang tồn tại, đương triều vẫn có các cấp bộ nhưng mọi quyền bính lại thuộc về phủ chúa. Chúa Trịnh nổi lên thì vua Lê bị át quyền, chỉ là cái bóng vật vờ mờ nhạt trong văn bản chính trị quyền lực của chúa Trịnh, còn kinh tế thì ngân khố chi tiêu đều dựa vào “bổng lộc” do chúa Trịnh ban bố. Trải qua 11 đời chúa Trịnh, đến năm Mậu Thân 1788, Án Đô Vương (Trịnh Bồng) bị sát hại và vua Lê Chiêu Thống bỏ triều đình đem theo quyền thuộc chạy sang cầu viện Trung Quốc mới chấm dứt thời kỳ vua Lê - chúa Trịnh. Trong đó sử cũ chép rằng đời chúa Trịnh Giang (1710 - 1760) là con trưởng của chúa Trịnh Cương (1685 - 1729). Năm Kỷ Dậu 1729, chúa Trịnh Cương mất, Trịnh Giang được lập lên nối ngôi chúa, hiệu là Uy Nam Vương là vị chúa thứ 6 trong các đời chúa Trịnh và là đời chúa ăn chơi sa đọa nhất. Sử cũ ghi Trịnh Giang nối ngôi chúa đã không phát huy được sự nghiệp của cha là Trịnh Cương để lại. Trịnh Giang hoang dâm

Ông Nguyễn Thành Tín, hậu duệ tiến sĩ Nguyễn Viêm, Chủ tịch UBND xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ



Theo nguồn khảo cứu lịch sử địa phương, tiến sĩ Nguyễn Viêm là vị quan thanh liêm giữa chốn quan trường đầy rẫy tệ tham nhũng, ức hiếp dân lành cuối thế kỷ XVII. Ông là người soạn văn bia quốc học tự văn chỉ huyện Phụ Dực. Xã Mỹ Xá thời mặt Lê có 1 người đỗ tiến sĩ là cụ Nguyễn Viêm và có đến 18 vị đỗ hương cống, giám sinh, sinh đồ. Dân gian có câu: “Cống sĩ làng Cầu, đàn trâu làng Hạ” ý nói người học hành đỗ đạt ở làng Cầu rất đông còn làng Hạ thì rất nhiều “đầu cơ nghiệp”.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lam Cầu 1, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ



Thời vua Lê - chúa Trịnh, xã Mỹ Xá thuộc huyện Phụ Dực và nay là thôn Lam Cầu 1, xã An Hiệp từ xưa đã có nhiều người học hành đỗ đạt. Làng Lam Cầu ngoài tiến sĩ Nguyễn Viêm còn có 4 người đỗ Hương cống, sinh đồ, giám sinh. Dân làng tự hào “Lam Cầu cao xứ, tứ đại công khanh”.

Ông Nguyễn Văn Duyệt, hậu duệ tiến sĩ Nguyễn Viêm, tộc trưởng họ Nguyễn, thôn Lam Cầu 1, xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ



Cụ Nguyễn Viêm là đời thứ 6 tộc Nguyễn làng Mỹ Xá. Cụ tôi đỗ tiến sĩ năm 1721 được triều đình bổ chức quan nhưng cụ tôi là người thanh liêm chính trực, chẳng chịu cúi đầu chán cảnh quan trường bỏ về quê ở ẩn. Cụ tôi nổi tiếng văn hay, chữ tốt nên được chọn soạn văn bia quốc học tự văn chỉ huyện Phụ Dực.

vô độ, ăn chơi xa xỉ, cho xây dựng từ đường ở các làng ngoại thích như Tử Dương, Mi Thứ cực kỳ nguy nga tốn kém, xây dựng chùa quán (Thiên viện) như Hồ Thiên, Quỳnh Lâm, Sùng Nghiêm... Những công trình xây dựng đáp ứng nhu cầu ăn chơi của Trịnh Giang đương nhiên hao tổn rất nhiều ngân khố và công sức người dân và để có tiền Trịnh Giang đã cho tăng thêm các loại thuế, làm kiệt sức dân. Trịnh Giang còn thẳng tay phế truất ngôi vua của vua Lê Thuần Tông (1699 - 1735) mà không thông qua đình thần vào năm Nhâm Tý 1732 và đến năm Ất Mão 1735 Trịnh Giang ép buộc vua Lê Thuần Tông phải thất cố tự tử. Là triều thần phụ trách công nghiệp xây dựng, trước nỗi thống khổ của người dân và sự xa xỉ lãng phí của chúa Trịnh Giang chắc chắn nhiều lần Nguyễn Viêm phải hặc tấu các can chúa. Và nhiều lần Nguyễn Viêm phải đối mặt với nguy cơ “mất mạng” bởi sự can chúa của mình. Cuối cùng Nguyễn Viêm cũng thoát khỏi chốn cung thành nhậy nhụa, nớp nớp cảnh trụ lạc của chúa Trịnh Giang bằng con đường xin về làm quan án sát xứ Tuyên Quang xa xôi. Nhưng ở chốn “thâm sơn cùng cốc” cũng chẳng hơn gì chốn cung đình bởi “Thượng bất chính thì hạ tắc loạn”, ở nơi trị nhậm mới Nguyễn Viêm hàng ngày phải đối mặt với đám quan

tham ô lại đầy mưu ma chước quỷ. Vốn tính cương thường, thẳng ngay ông đã vạch trần nhiều âm mưu, thủ đoạn lọc lừa của đám quan tham. 10 năm trị nhậm xứ Tuyên, Nguyễn Viêm gây được cảm tình của chúa Trịnh và được chúa Trịnh Giang thăng chức “Mậu lâm Tả thị lang hàn lâm viện đãi chế”. Năm 1734, ông lại được điều về làm Hiến sát xứ Hải Dương mấy năm thì từ quan về quê.

Đường quan lộ của Nguyễn Viêm không gặp thời vì khi ông “mũ áo xanh xang” cũng là lúc triều đình nhà Lê đã ở phần cuối của giai đoạn suy tàn. Các vua Chân Tông, Huyền Tông, Gia Tông đều là vua thiếu niên và mất sớm. Các vua Thế Tông, Thần Tông, Dụ Tông, Hy Tông, Thuần Tông, Hiến Tông và nhất là Lê Chiêu Thống sau này là những ông vua “khoanh tay rũ áo”. Toàn bộ hoạt động đối nội, đối ngoại, trị quốc, an dân đều do chúa Trịnh quyết định. Dân đã khổ khổ cố “đôi trông” vua Lê - chúa Trịnh mà quan lại từ cung vua đến phủ chúa lại ra sức vơ vét của cải của dân. Làng quê thì đói khổ, xơ xác, trăm họ lâm vào cảnh lâm than, đất nước lâm vào loạn ly, trên cao không còn vua sáng thì hiền tài như Nguyễn Viêm đâu còn đất dụng. Chấn cảnh quan trường, Nguyễn Viêm bỏ về quê làng Mỹ Xá sống ẩn dật cũng là để giữ khí tiết sạch trong của mình.

CẦU BO QUA PHỐ

(tiếp theo và hết)

■ Ký của nhà văn **VÕ BÁ CƯỜNG**

Kỳ 17: Đổi mới

Qua mấy ông rồi đến thời ông Chu Rị. Phải nói ông Chu Rị là người giàu thực tiễn, từ anh Chủ nhiệm nông nghiệp đi lên, ông hiểu dân. Ông là người bình dị, có tư chất của người làm chính trị, sự “khôn ngoan” của ông được giới trí thức và cán bộ khoa học kỹ thuật yêu mến. Chính lẽ đó, ông ổn định được chính trị ở nông thôn. Ông biết bỏ Chỉ thị 100 mà khoán ruộng tới tận hộ nông dân. Người dân tự chọn giống lúa đưa xuống ruộng của mình. Vì vậy, năng suất lúa vẫn giữ vững đứng đầu cả nước. Cách chỉ đạo ấy đến nay vẫn giữ nguyên giá trị. Mỏ đầu cuộc đổi mới nông thôn bằng phong trào “điện - đường - trường - trạm” được cả nước chú ý, rồi giữ vững việc thâm canh cây lúa, phong trào 10 tấn của ông Triu để lại. Dẫn đầu là Vũ Thắng, Quảng Nạp, Tân Phong... và một loạt các xã khác. Giữa hai vụ lúa là cây vụ đông, ông làm một cách triệt để, miếng ăn đã có, miếng để thì chưa. Tôi lại xuống Vũ Thắng với nhà thơ Nguyễn Đức Mậu để viết bài thơ “Con tầm”:
“*Em ơi đừng tính tuổi tầm/Hai mươi ngày đêm ngắn ngủi*”.

Hồi này đỡ lo miếng ăn, ông Nghị là Anh hùng Lao động trong nông nghiệp thường xuyên đón anh em văn nghệ sĩ cả nước. Lần nào có khách ông cũng mổ lợn, đánh tiết canh, chúng tôi đùa nhau: “Ông Nghị thâm canh cây lúa còn cánh ta nằm lâu ở Vũ Thắng (đất Đông Nhuế) để “thâm canh” tiết canh lòng lợn”.

Kể lại việc thâm canh cây lúa thật nhiều chuyện, từ việc ông Nguyễn Ngọc Triu đưa giống lúa xuân về bị nông dân Vũ Thư thưa kiện lên trung ương là phản động vì lúa xuân tra xuống mà không lên được. Họ đặt về: “*Mạ xuân lóm đốm lông cò/Xã viên bụng đói nằm co thờ dài*”. Đến lúc lúa xuân có sức bật mới, đưa sản lượng cả tỉnh đạt 5 tấn, anh em văn nghệ viết được câu: “*Anh đưa em về thăm Đông Nhuế nghèo xưa/Noi Thủ tướng đã về cười bên ruộng lúa*”. Ấy là lúc “Cây lúa xuân làm trẻ Thái Bình ta”. Nhà thơ Nguyễn Khoa Đăng đã viết: “*Tóc đồng*

chí Bí thư ngày càng bạc trắng/Lúa Thái Bình mỗi lúc một xanh thêm”.

Ông Nguyễn Ngọc Triu đã trở thành Phó Thủ tướng rồi có lần kể với tôi: “Được Thủ tướng Phạm Văn Đồng đưa cho 3kg giống lúa mới về Thái Bình làm thí điểm, bị nông dân tố hai đơn kiện lên trung ương, thấy khổ lắm rồi!”.

Anh Trần Lâm, Đài Tiếng nói Việt Nam về thăm đã cho một câu nhớ đời: “Anh như con trâu mộng bị sa xuống bùn không lên được”. Nghe anh Trần Lâm nói, tôi chỉ biết im lặng. Chỉ có Thủ tướng Phạm Văn Đồng là chia “lúa” với tôi, khuyến khích động viên cố làm cây lúa xuân.

Đến lúc Vũ Thắng, Tân Phong đạt 7 tấn, khi cả nước nghe thấy câu chuyện “Chả bao giờ cây lúa thấp bằng cây mạ, chả bao giờ đồng thóc to thấp bằng đồng rơm”. Họ nườm nượp kéo về học tập. Thái Bình lại trở thành nơi dẫn đầu việc

tiếp khách. Có vậy, Thủ tướng mới vội về lộ ruộng, nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Hoàng Vân về cầm đàn hát ngay trên sân kho Vũ Thắng với bà con nông dân. Tối ấy Thủ tướng về Đông Châu nghỉ. Ông Triu cùng bơi ra biển với Thủ tướng.

Thấm cái nỗi đời nông dân khi đi tìm miếng ăn là thế! Mình biết “máu mình sạch”, dù kém tài nhưng rất trung thành với Đảng nên lúc còn là Bí thư tỉnh lúa mạnh dạn đề ra “9 tháng cho người, 3 tháng cho chân nuôi”. Rồi mình cho quai đề lẩn biển với khẩu hiệu “Đẩy sóng ra khơi, kéo chân trời gần lại”, đưa người Thái Bình đi khai hoang, cả tỉnh nô nức câu: “Đất nước đẹp giàu đâu cũng quê hương”. Khi phát biểu ở hội nghị được anh Trường Chinh xuống bắt tay. Anh Đỗ Nhuận nói: “Câu nói của anh đã cho văn nghệ sĩ chúng tôi nhiều ý tưởng sáng tác”. Ông Triu bảo: “Cái tính ulla của cán bộ không thay đổi đã

gây ra nhiều phiền phức. Mấy ngàn năm con người mới biết định canh định cư trong nông nghiệp cho loài người phát triển lên, để khám phá ra nguồn năng lượng mới là máy móc. Thế nhưng con người chúng ta cứ khư khư không chấp nhận sự “đổi mới”, luôn luôn bảo vệ tính “liên tục” của nền kinh tế chính trị, do “tổ chức” đặt ra. Thế mới chết!”.

Ông tâm sự: “Phải nói hồi đó tôi có kíp Thường vụ đều tay, anh Đặng Trinh phụ trách nông nghiệp, chị Định phụ trách công thương nghiệp, anh Hàng, anh Hạng đều là những người “xuống đội lội đồng”. Ông Trinh, bà Định có công lôi kéo những anh em nghệ sĩ về Thái Bình. Vì thế, những ca khúc hay nhất viết về tỉnh lúa cũng có từ thời đó”.

Đối diện với hoàn cảnh khó khăn ấy, không dưới 5 lần ông Triu đã tranh luận tay đôi với ông Lê Đức Thọ, kiểu “không

to tiếng” nhưng hơi nặng lời về đường lối cán bộ và vài quan điểm chỉ đạo nông nghiệp. Sau cuộc ấy, có người khuyên ông nên biên thư làm lành với ông Thọ, ông đâu có chịu.

Nông dân Thái Bình đã có công trong phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Họ đã biết đưa từ giống lúa cổ truyền Dâu - Hìn - Tép Trắng - Nếp Trần - Tám xoan. Rồi giống lúa ngắn ngày, lúa Ba Giang, Thượng Hải, Thanh Tuyên, Mộc Tuyên, giống dài ngày “quyết tâm” đã góp phần quan trọng cho mục tiêu 5 tấn thời chống Mỹ. Rồi giống CR203 đưa nền nông nghiệp Thái Bình lên 10 tấn. Từ thập niên 90 trở đi người nông dân vật lộn với biết bao thứ giống. Những mảnh đất Thị Độc (Hưng Hà), A Mễ, Việt Hùng, Tân Hòa, Đông Lâm, Đông Hải, Quảng Nạp... đã có công thí điểm cái giống lúa mới. Họ đi sâu vào khoa học kỹ thuật “đổi mới” cách nghĩ, cách làm đưa năng suất lên cao.

Ông Triu đã mang giống lúa và cách làm ăn của nông dân Thái Bình đi 470 huyện (cả nước), đã từng đập 3 loại chân của đồng bào các dân tộc. Ông đi qua 21 quốc gia trên thế giới, cũng chỉ để kiếm cái ăn, cái mặc cho dân. Lần về Nam Định với chức danh Phó Thủ tướng, đến cầu Giẽ ông thấy có cái xe đẹp đường bốp còi “oen oét”, rồi tiếp đến hai xe công an, rồi xe anh Xuyên Phó Chủ tịch tỉnh. Ông cho dừng xe, thò cổ qua tấm kính chắn gió hỏi:

- Các anh đi đón ai đấy?
- Dạ thưa, đón anh ạ!
- Tôi làm gì mà phải đón, chỉ là anh nông dân thôi.
- Thưa anh! Đây là quy định của cấp trên.

- Anh dành tiêu chuẩn đấy cho người khác, và cho xe công an về đi. Anh với tôi xuống xã xem lúa má thế nào?

Tác phong của người hậu duệ Nguyễn Công Trứ là giản dị thế, cái bả vinh hoa đâu làm mờ mịt tâm hồn ông. Nên ông không sợ, ông thích nói thẳng và cũng thích nghe lời nói thẳng.



Cầu Bo năm 1963.



Ảnh: DUY ĐÔNG

DANH SÁCH

Đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình “Trái tim nhân ái” lần II

Thực hiện Thông báo kết luận số 530-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy và Công văn số 4118/UBND-KGVX của UBND tỉnh về việc giao cho 3 đơn vị: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Báo Thái Bình, Hội Doanh nhân nữ tỉnh phối hợp tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình “Trái tim nhân ái” lần II năm 2018 vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018 trên truyền hình internet của Báo Thái Bình, trên sóng của Đài PTTH Thái Bình và chuyển tiếp trên truyền hình cáp Thái Bình.

Chương trình “Trái tim nhân ái” nhằm góp sức chăm lo, giúp đỡ người khuyết tật và trẻ mồ côi đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ sự chung tay của các tập thể, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp sẽ được công bố trên Báo Thái Bình số ra hàng ngày, Báo Thái Bình điện tử và tại buổi truyền hình trực tiếp vào hồi 20 giờ ngày 29/11/2018.

Mọi sự giúp đỡ xin được chuyển vào tài khoản: 0211000517489 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình hoặc liên hệ: Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh - điện thoại: **0989.067.439**; Báo Thái Bình - điện thoại: **0984.988.586**; Hội Doanh nhân nữ tỉnh - điện thoại: **0912.643.456**.

Ba đơn vị ủng hộ tiền và hiện vật quy ra tiền là 1.410.000.000 đồng gồm:

1. Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.
2. Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam ủng hộ 488 xe lăn, trị giá 700.000.000 đồng.
3. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ:

1. Vũ Thị Suốt, Phó Tổng giám đốc Bitexco Nam Long.
2. Vũ Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phúc.
3. Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
4. Nguyễn Thanh Ngoan, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
5. Vũ Minh Hiến, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
6. Trần Thị Quy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình.
7. Vũ Thị Nga, Phó Giám đốc Công ty TNHH ô tô An Thái.
8. Phan Thị Châm, Phó Tổng giám đốc Công ty Bánh kẹo Bảo Hưng.
9. Vũ Thị Liễu, Giám đốc Công ty In Thành Trung (Hội Doanh nhân nữ tỉnh Thái Bình).

(Danh sách tiếp tục được cập nhật)

HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ TRẺ MỒ CÔI TỈNH - BÁO THÁI BÌNH
HỘI DOANH NHÂN NỮ TỈNH THÁI BÌNH



PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI
Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



KHÁM TAI - MŨI - HỌNG - PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAO MAI

Phòng khám Tai - Mũi - Họng của Phòng khám Đa khoa Sao Mai với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tình chu đáo, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh kỹ thuật cao. Phòng khám được đầu tư trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay, nhập khẩu từ Karl Storz- Đức, hệ thống sử dụng ánh sáng huỳnh quang, cho hình ảnh chính xác từng milimet, máy nội soi có thể quan sát tất cả các chi tiết trong khe mũi, trong tai, họng và thanh quản. Nhờ vậy có thể phát hiện từ rất sớm các bệnh lý về tai mũi họng, các trường hợp ung thư tai mũi họng giai đoạn sớm mà với phương pháp khám thường không thể phát hiện được, giúp cho điều trị đạt hiệu quả cao.

Phòng khám Tai - Mũi - Họng của Phòng khám Đa khoa Sao Mai cung cấp các dịch vụ chăm sóc như sau:

* Nội soi tai - mũi - họng: Nhằm mang lại lợi ích cao nhất và sự thoải mái nhất cho bệnh nhân, cũng như tiết kiệm chi phí điều trị và thời gian điều trị, chúng tôi thực hiện nội soi tai, mũi, họng theo tiêu chuẩn quốc tế, môi trường sạch sẽ - dụng cụ vô trùng - thao tác không đau - chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.

- * Phát hiện sớm ung thư vòm họng, ung thư thanh quản.
- * Phát hiện và lấy các dị vật ở tai, mũi, họng.
- * Làm thuốc tai.
- * Làm thuốc nấm tai.
- * Hút dịch mũi trong ống tai.
- * Lấy hút biểu bì ống tai.
- * Hút mũi, miệng.
- * Rửa mũi, xông mũi.
- * Hút đờm hầu họng.
- * Khí dung mũi - họng - thanh quản.
- * Làm thuốc thanh quản, lấy dị vật thanh quản.
- * Lấy dị vật thực quản đơn giản.
- * Xông họng



Để được tư vấn thêm các bệnh về mắt, Quý khách liên hệ tổng đài 02273.643.666 hoặc hotline 1900558830, giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần
Quý khách hàng có thể nhận kết quả khám bệnh qua zalo, facebook, tin nhắn SMS, hoặc tra cứu trên website : http://phongkhamsaomai.com

“Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe”