

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (23/11/1946 - 23/11/2021), 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH THÁI BÌNH (23/11/1961 - 23/11/2021)

Cầu nối hoạt động nhân đạo



Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Vũ Thư.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tiền thân là Hội Hồng thập tự Việt Nam, thành lập ngày 23/11/1946. Sự ra đời của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đáp ứng yêu cầu góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân, bước đầu đặt nền tảng cho quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực nhân đạo.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, chung tay góp sức vì sự nghiệp nhân đạo. Hưởng ứng phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam", nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Hội đã huy động hơn 11 tỷ đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho hơn 38.400 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam.

Thăm, tặng quà các bệnh nhân, cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chỉ tính từ đầu tháng 11/2021 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục chỉ đạo hội CTĐ các huyện, thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu cách ly, khu dân cư có trường hợp F1, F2 trị giá hàng chục triệu đồng.

Cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hiến máu tình nguyện phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức hiến máu theo các nhóm nhỏ, góp phần bảo đảm nguồn máu trong cấp cứu và điều trị, bảo đảm công tác phòng, chống dịch. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được 47 cuộc hiến máu, thu nhận 9.244 đơn vị máu an toàn. Tổng giá trị các hoạt động công tác xã hội tính đến hết tháng 10/2021 đạt hơn 25 tỷ đồng.

Nằm trong hệ thống hội chữ thập đỏ (CTĐ) các tỉnh, thành phố, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá là một trong những hội CTĐ cấp tỉnh truyền thông về công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, thị trấn và 45 tổ chức hội trong cơ quan, trường học) với 69.000 hội viên. Mặc dù năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song

trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chỉ đạo hội CTĐ các huyện, thành phố tổ chức các buổi truyền thông về công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức. Đặc biệt, trong năm 2021, được sự hỗ trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, các nhà hảo tâm và từ nguồn quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội đã đến

thăm, tặng quà các bệnh nhân, cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Chỉ tính từ đầu tháng 11/2021 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục chỉ đạo hội CTĐ các huyện, thành phố vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, tặng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các khu cách ly, khu dân cư có trường hợp F1, F2 trị giá hàng chục triệu đồng. Với mong muốn để con đường đến trường của các em học sinh nghèo với bớt khó khăn, tháng 9/2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Đài PTTH Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành công gala "Tiếp sức đến trường", quyền góp được hơn 3 tỷ đồng từ nguồn lực hỗ trợ các em học sinh nghèo vượt khó.

Với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tham mưu các

THU HOÀI

Đến với chữ thập đỏ như là duyên phận cuộc đời.

Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, dù nghèo nhưng vẫn được cấp sách đến trường. Vào một buổi chiều hè, tiếng trống trường cấp III Lê Quý Đôn vang lên hồi cuối, đám "nhất quỷ, nhì ma..." chúng tôi ra trường, mỗi đứa về một phương. Nhớ lại thấy tâm trạng lúc đó sao mà luyến lưu đến thế, một dấu mốc trên chặng đường đời giống hệt tử thơ của nhà thơ Tế Hanh viết trong bài Nhớ con sông quê hương:

"Chúng tôi lớn lên mỗi người một ngã Kể sớm khuya chài lưới bên sông Kể cuộc cày mưa nắng ngoài đồng Tôi cảm sung xa nhà đi kháng chiến..."

Tôi rời quê hương cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Cùng lúc đó, người bạn thân nhất của tôi cũng khoác ba lô lên vai, chúng tôi ngắm ngời chia tay nhau. Anh đã viết:

"Giặc cướp nước đã xé tan bao mơ ước Súng trên vai mỗi đứa mỗi chiến trường Chúng ta nhau càng thấy thân thương Nhớ nhớ kéo suốt chiều dài đất nước..."

Bốn năm quân ngũ trôi qua, thời gian tuy không dài nhưng cũng đủ cho tôi được trải nghiệm và suy ngẫm để có một góc nhìn chứng thực, biết lo cho mình một tương lai sau này. Lúc đó đất nước chưa hẳn được bình yên nhưng sau khi bị thương ngoài chiến tuyến tôi được trở về quê hương và tiếp tục thực hiện ước mơ vào học tại trường đại học y khoa để làm nghề bác sĩ, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Khoá tốt nghiệp đại học y khoa chính quy của chúng tôi thời đó là "oách" lắm nhưng gặp phải thời vận hẩm hiu, học nghề y nhưng không xin được vào bệnh viện, người thì đi buôn bán, người thì chuyển nghiệp, rồi phiêu du kiếm ăn khắp nơi, ai gặp gì làm nấy, tất cả đều không có sự lựa chọn. Cũng vì thời thế lúc đó là vậy mà duyên số đã đưa tôi đã gắn chặt với ba từ "chữ thập đỏ".

Ban đầu, khi mới nhận công tác, tôi chưa hiểu một tí gì về hội chữ thập đỏ (CTĐ) nhưng cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại say mê, nhiệt huyết đến thế, quên cả thời gian, quên gian khổ nhọc nhằn, vất vả, đói ăn, vắng nặng, tất cả đều vượt qua mà cứ vui phơi phới.

Kỷ niệm đầu của tôi với CTĐ là vào mùa hè năm 1989, tôi được giao nhiệm

Mãi tự hào về chữ thập đỏ

vụ dẫn đội hình 10 em của tỉnh đi dự trại hè thanh thiếu niên CTĐ toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Sâm Sơn (Thanh Hóa). Chao ôi, sao mà hào hứng, đợi chờ, từng giây từng phút chuẩn bị, thấp thỏm và mong sớm đến ngày xuất phát. Cảm giác ấy đến tận bây giờ vẫn còn lắng đọng ngọt ngào trong tôi.



Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho gia đình bà Lê Thị Chanh, xã Tân Học (Thái Thụy).

Bên duyên CTĐ, mùa đông năm 1991 tôi được cử đi học lớp phát triển nguồn lực tại Hà Nội do Hiệp hội CTĐ - Trồng lười liềm đỏ quốc tế tổ chức. Tại đây họ dạy chúng tôi cách huy động nguồn lực từ đầu để làm nhân đạo, dạy chúng tôi tầm nhìn, cách lập dự án kêu gọi tài trợ... Những chi tiết dù rất nhỏ trong công tác cứu trợ nhân đạo nhưng đều được đưa ra thảo luận thấu đáo. Một điều kỳ lạ là người nước ngoài giảng giải cho ta nhưng họ toàn trích những câu ca dao, ngôn ngữ thuần Việt, rất gần gũi như: "Bầu ơi thương lấy bí cùng", "Của cho không bằng cách cho", "Một miếng khi đói bằng một gói khi no"... khiến tôi bắt đầu "ngấm" và mê CTĐ. Cũng tại khóa đào tạo, được gọi y viết dự án vừa mang tính chất bài tập vừa khuyến khích học viên phát triển thực tế, thế là tôi không quản ngại đi tìm số liệu, dữ liệu, mạnh dạn đề xuất dự án "Trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa" cho vùng ven biển Thái Bình.

Cấp trong tỉnh, đặc biệt là nhân dân 10 xã ven biển (Thụy Xuân, Thụy Trường, Thụy Hải, Thái Thượng, Thái Đô, Đông Trà, Đông Long, Nam Thịnh, Nam Phú, Nam Hưng) hằng say trồng rừng ngập mặn góp phần giảm nhẹ thiên tai, mang lại sự bình yên cho nhân dân, mang lại nguồn hải sản phong phú - nguồn sống của người dân ven biển. Một công trình nhân đạo thật vĩ đại, một "bức tường xanh" không lồ trải dài vài chục ki-lô-mét tại bờ biển Thái Bình với diện tích 3.919ha rừng vẹt, rừng bần sừng sững chắn bão giông, giữ đất, giữ làng... Thành công của dự án "Trồng rừng ngập mặn phòng ngừa thảm họa" tại Thái Bình đã trở thành mẫu hình cho Hội CTĐ Việt Nam mở rộng dự án ra các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, Hà Tĩnh.

So với các đoàn thể khác, hội CTĐ là đặc biệt và rất khác biệt, bởi lẽ phong trào CTĐ quốc tế đã đưa ra cho mình 7 nguyên tắc soi rọi con đường hoạt động mang tầm vóc rất rộng lớn và cao cả, đó là: Nhân đạo - Vô tư - Trung lập - Độc lập - Thống nhất - Tự nguyện - Toàn cầu. Thực vậy, tất cả các hoạt động tương thân tương ái, đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau đều xuất phát từ truyền thống nhân

ái của dân tộc và nó được quy tụ lại, hòa quyền lại cùng với 7 nguyên tắc hoạt động của phong trào CTĐ quốc tế. Càng say sưa hoạt động CTĐ bao nhiêu tôi càng được mở rộng tầm nhìn và được cảm hóa trên con đường nhân đạo bởi những lần đi cứu trợ, đi thăm hỏi, tặng quà, trao nhà, trao học bổng... cho những giọt máu yêu thương được trao, được nhận... cứ thế sắc màu nhân ái cuốn hút tôi; những ánh mắt, nụ cười thắm đằm tình người luôn dẫn lối tôi trong CTĐ trong tôi từ ấy.

Chặng đường 25 năm (1989 - 2014) trên con đường CTĐ, tôi đã được phong trào CTĐ nuôi dưỡng, rèn luyện, trưởng thành. Kết quả 1/4 thế kỷ hoạt động nhân đạo, một phần thưởng vô giá tôi được nhận đó là những người bạn CTĐ ở khắp mọi miền đất nước và ở nhiều quốc gia trên thế giới luôn gần gũi, thân yêu, gắn bó, sẻ chia. Chúng tôi mãi gắn kết và lắng đọng trong nhau bởi chữ "Tình". Tất cả những điều đó khiến tôi luôn tự hào về CTĐ.

Bác sĩ BUI VŨ KHUĆ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình khóa VI

Khúc ru tình

Gió ru nằng bồng cánh diều
Dòng sông ru mát mái chèo thuyền xuôi
Mẹ ru con ngủ á ơi
Chữ thập đỏ mãi ru lời tình sâu
Ru cho bác những nhíp cầu
Nổi bên nghèo với bên giàu cùng vui
Chữ tình ru mãi không thôi
Nhường cơm sẻ áo kiếp người trái ngang
Lòng nhân ru tiếng dịu dàng
Trao đi giọt máu, giọt vàng ru theo
Voi đày ru biết bao nhiêu
Càng ru nhân nghĩa, càng yêu cuộc đời.

Để văn hóa trở thành động lực, sức mạnh nội sinh, đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

(Tiếp theo trang 1)

của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là thế hệ trẻ phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, kỹ; nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời kỳ mới.

tập huấn, phổ biến các quy định về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện nhằm tích cực đấu tranh phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, lạc hậu, chống các quan điểm sai trái, tiêu cực. Việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quan tâm đầu tư, huy động xã hội hóa trong tu bổ di tích và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Hiện toàn tỉnh có 2.969 di tích đã được kiểm kê (trong đó có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 117 di tích quốc gia và 577 di tích cấp tỉnh) và 493 lễ hội.

Bình đã hoàn thành việc kiểm kê các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh; xây dựng hồ sơ đề nghị, được Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia cổ ngai thờ sơn son thếp vàng thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII. Đang xây dựng hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia "huơng án gỗ sơn son thếp vàng" thời Lê Trung Hưng thế kỷ XVII trong Đền Thánh (tòa Phụ Quốc) tại di tích đặc biệt chùa Keo. Tỉnh Thái Bình cũng đã tiến hành lập hồ sơ nghệ thuật Chèo đồng bằng sông Hồng để trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong xây dựng nông thôn mới được nhân dân hưởng ứng tích cực; các thiết chế văn hóa,

thể thao như nhà văn hóa, sân thể thao được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp. Cùng với việc thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu các địa phương thực hiện tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, để văn hóa trở thành động lực, sức mạnh nội sinh đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây

dựng hệ thống các nhiệm vụ và giải pháp, trong đó tập trung vào các trọng tâm, đó là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử anh hùng và phát huy niềm tự hào dân tộc cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hướng đến với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc - cội nguồn tạo nên bản sắc văn hóa, cốt cách và sức mạnh của con người Việt Nam nói chung, con người Thái Bình nói riêng. Xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình. Quy hoạch các di sản văn hóa trọng điểm và di sản văn hóa truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch. Tiếp tục triển khai việc điều tra, sưu tầm toàn diện các giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu của tỉnh về các loại hình: ngữ văn dân gian, chũ

trình diễn dân gian, các tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian... Tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung, ban hành các quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn hóa; các hương ước, quy ước thôn làng, dòng họ phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương và đúng với quy định của pháp luật. Gắn kết và phát huy vai trò của

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" với giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam và các phong trào thi đua yêu nước, nhân đạo từ thiện nhằm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.



Cảnh trong vở chèo "Trợn nghĩa non sông" của Nhà hát Chèo Thái Bình đạt huy chương vàng Liên hoan chèo toàn quốc năm 2019.

Hân Nôm, nghệ thuật trình diễn dân gian, các tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian... Tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm, bổ sung, ban hành các quy định cụ thể về thực hiện nếp sống văn hóa; các hương ước, quy ước thôn làng, dòng họ phù hợp với truyền thống tốt đẹp của địa phương và đúng với quy định của pháp luật. Gắn kết và phát huy vai trò của

không chỉ tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt lời căn dặn của Người: "Đáng mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt" mà còn là di sản vô cùng quý giá của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong nhiều năm qua.

VŨ THỊ NGỌC HÒA (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)