



# Thái Bình

## Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

**SỐ 806**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 11 - 6 - 2023**

TÒA SOẠN:  
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: [www.baothaibinh.com.vn](http://www.baothaibinh.com.vn)  
EMAIL: [tsbaothaibinh@gmail.com](mailto:tsbaothaibinh@gmail.com)

**KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 - 11/6/2023)**

## Các phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ đưa Thái Bình bứt phá vươn lên

(Xem trang 2 + 3)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án tuyến đường tỉnh ĐT.454 (đường 223 cũ) đoạn từ đường Trần Thái Tông đến nút giao với quốc lộ 10 tại khu công nghiệp TBS Sông Trà.

Ảnh: NGUYỄN THỜI

### XÃ LUẬN

## Phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong thời kỳ mới

Cách đây 75 năm (11/6/1948 - 11/6/2023), Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chế độ xã hội mới. Người chỉ rõ: “Bốn phạm của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh; bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua nhau: Làm cho mau, làm cho tốt, làm cho nhiều... Thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

75 năm qua, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên giá trị, là lời hiệu triệu, thôi thúc hàng triệu trái tim người dân Việt Nam phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất của dân tộc ta. Các phong trào thi đua đã viết nên những trang sử hào hùng, thực sự là trường học cách mạng tôi luyện những con người mới xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, trong hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước

của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày càng được vận dụng sáng tạo, linh hoạt với nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phong phú trên mọi lĩnh vực, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Các phong trào thi đua yêu nước luôn hướng về cơ sở và người lao động, lời cuốn đồng đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tạo khí thế sôi nổi, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ vậy, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Ghi sâu và thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình thường xuyên phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua phù hợp với từng giai đoạn cách mạng và điều kiện thực tiễn. Đã có nhiều phong trào dẫn đầu cả nước, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và gửi thư khen, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của cả dân tộc trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới.

75 năm đã trôi qua nhưng âm hưởng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc vẫn còn  
(Xem tiếp trang 3)  
THÁI BÌNH



# Các phong trào thi đua tạo động lực mạnh mẽ đưa Thái Bình bứt phá vươn lên

■ NGUYỄN HÌNH  
(thực hiện)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Thi đua, khen thưởng là động lực quan trọng cho sự phát triển. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023), phóng viên Báo Thái Bình phỏng vấn đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và những yêu cầu đặt ra đối với công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

**Đồng chí Nguyễn Khắc Thận:** Chúng ta đều biết, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thực dân Pháp đã tìm mọi cách để khôi phục ách thống trị trên đất nước ta một lần nữa. Trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận thức rõ việc động viên sức mạnh của toàn thể dân tộc Việt Nam là điều rất cần thiết để thực hiện nhiệm vụ cấp bách của cách mạng. Ngày 11/6/1948, Bác Hồ đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người kêu gọi: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chúng ta có thể thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi”.

75 năm qua, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, giải phóng đất nước khỏi ách ngoại xâm; xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hướng đến mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

**Phóng viên:** Thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước như thế nào, thưa đồng chí?

**Đồng chí Nguyễn Khắc Thận:** 75 năm qua, thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, giành những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp đổi mới. Suốt những năm kháng chiến gian khổ, Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác đã về thăm Thái Bình 5 lần, mỗi lần Bác về thăm là mỗi lần Thái Bình thêm đổi mới, cán bộ và nhân dân thêm tiến bộ. Bác thường xuyên theo dõi các phong trào thi đua, viết báo biểu dương và gửi thư khen những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được.

Những năm qua, thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trên địa bàn tỉnh Thái Bình, công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước được đổi mới, có bước chuyển biến tích cực. Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp được kiện toàn, củng cố và hoạt động có hiệu quả.

Các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực được phát động, triển khai sâu rộng trong Đảng và toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu,



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên người lao động Công ty Tân Dê.

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng vững mạnh. Cùng với triển khai các phong trào thi đua do cấp trên phát động, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã phát động thi đua theo đợt, theo chuyên đề và theo đặc thù nhiệm vụ riêng. Công tác tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua ngày càng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả. Nội dung các phong trào thi đua phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế của địa phương, hoạt động của cơ quan, đơn vị, sát với từng ngành, từng giới. Hình thức phát động phong trào thi đua ngắn gọn và thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Trên nền tảng mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra là xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, các phong trào thi đua chuyên đề cũng lần lượt được ra đời tập trung vào các khâu yếu, việc khó, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và của tỉnh. Các phong trào thi đua đã kết nối chặt chẽ, đan xen, bổ sung, hỗ trợ tạo nên một sức mạnh tổng thể, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, chính trị để xây dựng các chủ trương, chiến lược, quy hoạch phát triển và đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như: “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”, “Đẩy mạnh phát triển

kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Thái Bình, “Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”, “Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thi đua lao động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”, “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên” trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023, “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”... góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Phòng, chống dịch Covid-19” đã tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, giúp Thái Bình nhanh chóng kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo tiền đề quan trọng để ổn định đời sống nhân dân, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tạo khí thế sôi nổi, góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tạo môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, trách

nhiệm, minh bạch, hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động và triển khai rộng khắp. Các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” gắn với các cuộc vận động: “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nhà giáo ở các cấp học, bậc học.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, phong trào “Thi đua quyết thắng” của lực lượng vũ trang, phong trào “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân được kết hợp chặt chẽ với phong trào xây dựng khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp không có tội phạm và tệ nạn xã hội đã tạo thành sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Để các phong trào thi đua triển khai đúng hướng, hàng năm hoặc từng đợt, từng phong trào thi đua đều có hướng dẫn, các tiêu chuẩn thi đua cụ thể. Định kỳ vào đầu năm, UBND tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng, trong đó chú trọng khen thưởng kịp thời người lao động trực tiếp, quần chúng nhân dân, đối tượng thuộc khối kinh tế ngoài quốc doanh; đồng thời phát động các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ



kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các lĩnh vực cũng được các ngành, các cấp quan tâm; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua đã được biểu dương, nêu gương để mọi người học tập, noi theo.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có 14.550 tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực được khen thưởng. Trong đó, khen thưởng cấp Nhà nước có 951 tập thể, cá nhân, gia đình được tặng thưởng, truy tặng huân chương các loại, các hạng, danh hiệu Anh hùng Lao động, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Nhà giáo ưu tú, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 383 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; nhiều cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến và kỷ niệm chương chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày. Đối với khen thưởng cấp tỉnh có 13.216 tập thể, cá nhân, gia đình được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, bằng khen...

**Phóng viên:** Với sự chỉ đạo bài bản, tổ chức thực hiện chặt chẽ, sâu rộng như vậy, các phong trào thi đua đã đạt được những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng tầm vị thế của Thái Bình như thế nào, thưa đồng chí?

**Đồng chí Nguyễn Khắc Thận:** Nhờ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, hướng các phong trào thi đua tới mục tiêu giải quyết hiệu quả các vấn đề của cuộc sống nên luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ở các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Thái Bình đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, bứt phá vươn lên để trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 2 năm 2021 - 2022 đạt 8,37% (năm 2021 tăng 7,23%, đứng thứ 13 cả nước và năm 2022 tăng 9,52%, đứng thứ 18 cả nước). Quy mô nền kinh tế năm 2022 đạt 110.723 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2021 và gấp 2 lần so với năm 2016, đứng thứ 8/11 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 22/63 tỉnh trong cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 58,9 triệu đồng, tăng 12% so với năm 2021 và gấp 1,9 lần so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt, nhất là thu nội địa hai năm liên tiếp có sự tăng trưởng bứt phá, vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng. Thái Bình luôn nằm trong top đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công. Môi

trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh cũng được cải thiện tích cực. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, tăng 19 bậc so với năm 2021; chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022 xếp thứ 13/63 tỉnh, thành phố tăng 27 bậc so với năm 2021; chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2022 xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố, tăng 7 bậc so với năm 2021; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh đứng thứ 15/63 tỉnh, thành phố.

Cùng từ động lực của phong trào thi đua, Thái Bình đã đi tiên phong trong đổi mới tư duy lãnh đạo, giải quyết dứt điểm các “nút thắt”, “điểm nghẽn” tồn tại từ lâu; ưu tiên triển khai lập quy hoạch, nhất là quy hoạch tỉnh và các quy hoạch quan trọng tạo nền tảng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh cũng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng các tuyến giao thông trọng điểm để kết nối vùng, tạo động lực cho phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2022 đạt 55.895 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2021, gấp 1,4 lần so với năm 2016. Thái Bình cũng triển khai quyết liệt, linh hoạt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Trong đó, khu công nghiệp Liên Hà Thái đã cơ bản hoàn thành thu hút được trên 730 triệu USD, có dự án đã đi vào hoạt động. Khu công nghiệp Hải Long đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Tỉnh đang tích cực hoàn thiện các điều kiện để trình phê duyệt chủ trương đầu tư khu công nghiệp Tân Trường; đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các quy hoạch phân khu: khu đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cồn Vành - cồn Thủ, khu công nghiệp Trà Xuyên, khu phố biển Đông Châu... Giờ đây, Thái Bình

được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến, đánh giá cao về tiềm năng, lợi thế và đặt vấn đề nghiên cứu đầu tư. Thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút vốn FDI có sự bứt phá và có thứ hạng cao trong cả nước. Năm 2021, toàn tỉnh thu hút được 89 dự án với tổng số vốn đăng ký 20.041 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với năm 2020 (trong đó có 8 dự án FDI với số vốn đăng ký 545 triệu USD). Năm 2022, toàn tỉnh thu hút 123 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 33.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần so với năm 2021 (vốn đầu tư FDI đạt gần 660 triệu USD). Giai đoạn 2021 - 2022, toàn tỉnh có 1.965 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 18.100 tỷ đồng; đặc biệt, năm 2022 là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp thành lập mới.

Nếu như năm 1966, Thái Bình dẫn đầu miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha là niềm tự hào, là biểu tượng về tinh thần nỗ lực thi đua lao động sản xuất nông nghiệp của cả miền Bắc khi đó, vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, thì nay năng suất lúa của Thái Bình đã vượt ngưỡng 13 tấn/ha, sản lượng đạt trên 1 triệu tấn. Nông nghiệp, nông thôn mới được quan tâm chú trọng. Trong đó, nông nghiệp đang chuyển sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển nông nghiệp hữu cơ, sản xuất theo chuỗi giá trị. Thái Bình cũng là điểm sáng của cả nước trong xây dựng nông thôn mới. Đến hết năm 2020, 100% số xã trong toàn tỉnh, 7 huyện và thành phố Thái Bình được công nhận đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 25 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, đang tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nước sạch nông thôn là tỉnh đi đầu và là điển hình trong toàn quốc.

Có thể thấy rằng, các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua không chỉ có hiệu quả rõ nét trong việc phát triển

kinh tế - xã hội, giữ vững chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... mà còn xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong nhiều lĩnh vực; đóng góp tích cực vào việc thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

**Phóng viên:** Để tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thời gian tới, công tác thi đua, khen thưởng của Thái Bình cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào, thưa đồng chí?

**Đồng chí Nguyễn Khắc Thận:** Để phong trào thi đua yêu nước tiếp tục là động lực cổ vũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hăng say lao động, học tập, công tác, trong thời gian tới, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt, cần phải tiếp tục quan tâm đổi mới cả về nội dung và hình thức để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, hình thức thi đua phải đa dạng, phong phú và sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, lấy cơ sở là nơi chủ lực trong triển khai phong trào thi đua yêu nước; phát huy tinh thần tự giác, làm sao để mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân chính là những người tổ chức và thực hiện phong trào thi đua. Nội dung thi đua vừa phải gắn với phong trào thi đua chung của cả nước vừa tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Thường xuyên phát hiện các nhân tố mới, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức giao lưu, gặp gỡ, tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến. Phát huy vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng, có các biện pháp, giải pháp cụ thể, thiết thực để thúc đẩy phong trào thi đua. Nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong các phong trào thi đua...

Chú trọng sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua. Trước mắt phải tập trung thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề quan trọng để quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2045 góp phần phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!



Thu hoạch lúa xuân ở xã Đình Phùng (Kiến Xương).

## PHÁT HUY TINH THẦN THI ĐUA YÊU NƯỚC... (Tiếp theo trang 1)

lay động với tính thời sự sâu sắc, ven nguyên những giá trị đời với phong trào thi đua yêu nước hiện nay. Lòng yêu nước luôn tự nhiên sẵn có, mạch ngầm yêu nước vẫn luôn cháy trong tim mỗi người dân đất Việt. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam có sứ mệnh tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc bằng những hành động thiết thực, làm cho phong trào thi đua yêu nước trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong cả nước. Cùng với đó, tích cực tham gia các cuộc vận động lớn, các

phong trào thi đua gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực..., góp phần tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Bác không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua mà còn là tấm gương mẫu mực, là nguồn cổ vũ lớn lao cho các phong trào thi đua. Lời kêu gọi thi đua ái quốc nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước nói chung vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, có sức sống mạnh mẽ, sẽ tiếp tục lan tỏa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, luôn khắc ghi lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”; phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát động và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.





# TIỀN HẢI - THẬT XÚNG VỚI TÊN MÌNH

■ NGUYỄN THANH  
Vũ Quý, Kiến Xương

**Cách đây 195 năm, từ thành quả của công cuộc đại khẩn hoang có quy mô lớn nhất trong lịch sử dân tộc do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ chỉ huy ở vùng đất bãi Tiên Châu, một huyện mới mang tên Tiên Hải đã được thành lập. Theo từ điển Hán Việt thì Tiên Hải nghĩa là biển tiên.**

Gần hai thế kỷ qua, có cứng mới đứng đầu sóng. Ở nơi biển tiên này “dù trong nắng trong mưa, lúa vẫn lên xanh tốt, dù trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi”. Sự nghiệp mở đất và giữ đất ở Tiên Hải liên tục được cha truyền, con nối. Biển khơi ngày một lùi xa. Những làng xã mới nối nhau được lập thêm theo từng thập kỷ.

Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ là người đã chôn nhau cắt rốn ở huyện đường Quỳnh Côi khi cha của mình đang làm tri huyện. Ông vừa là một Tham tướng đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành, vừa là một Doanh điền sứ khai sáng ra huyện Tiên Hải. Chính từ việc dẫn thân vào đánh dẹp nông dân khởi nghĩa mà Nguyễn Công Trứ đã thấm sâu hơn nỗi lo nước thương dân. Bởi ông đã nhận ra rằng, người nông dân cùng cực vì thiếu ruộng đất áo cơm nên mới phải tụ tập nhau nổi loạn. Cũng chính nhờ đi đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành mà vùng đất Tiên Châu hoang vu nhưng đầy tiềm năng đã lọt vào con mắt xanh của nhà Nho tài tử vốn hàng ấp ủ hoài bão lớn “Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông”.

Vào cuối năm 1827, sau khi đánh dẹp xong cuộc khởi nghĩa Phan Bá Vành,

Nguyễn Công Trứ đã dâng sớ xin triều đình cho về mở cuộc đại khẩn hoang ở bãi biển Tiên Châu. Được triều đình chấp thuận, tháng 3/1828, Nguyễn Công Trứ đã về Tiên Châu đích thân chỉ huy cuộc đại khẩn hoang với những kế sách độc đáo và táo bạo để yên dân.

Diệu huyền thay! Chỉ trong vòng sáu tháng, hàng trăm ki-lô-mét sóng, đê đã được đào đắp theo một hệ thống thủy nông khá hoàn chỉnh. Hàng vạn mẫu ruộng hoang hóa được thau chua, rửa mặn. Hàng trăm trại, ấp, lý, giáp mới đã mọc lên. Tháng 9/1828, công cuộc khẩn hoang cơ bản hoàn thành. Theo lời tâu của Nguyễn Công Trứ, triều đình nhà Nguyễn đã phê chuẩn thành lập một huyện mới mang tên Tiên Hải.

Đúng 30 năm sau ngày huyện Tiên Hải được thành lập thì thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam. Cả nước sục sôi, mài gươm chống quân xâm lược. Vào thuở ấy, làng Trình Phố nổi danh có hai người con kiên trung chống Pháp là Đình nguyên Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích và Cử nhân Bùi Viện.

Khi huyện Tiên Hải ra đời đúng 100 năm, cũng là lúc ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam đã về đến quê hương Tiên Hải. Làng Trình Phố là nơi ươm gieo những hạt mầm đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trao truyền qua đồng chí Vũ Trọng từ lớp tập huấn tại Quảng Châu (Trung Quốc). Vào tháng 7/1929, chi bộ Đảng cộng sản Trình Phố là một trong hai chi bộ đầu tiên ở Thái Bình được thành lập. Khi Đảng ta ra đời vào ngày 3/2/1930 thì các tổ chức cơ sở đảng ở Tiên Hải đã có ảnh hưởng sâu rộng bên gốc trong lòng dân. Đó chính là cơ sở để tổ chức và lãnh đạo cuộc biểu tình kinh thiên, động địa của hàng nghìn nông dân Tiên Hải vào sáng ngày 14/10/1930. Đây là sự kiện tạo nên dấu son chói lọi trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam

quang vinh trong năm đầu thành lập, trở thành niềm tự hào vĩnh hằng đối với các thế hệ cư dân Tiên Hải.

Sau cao trào 1930 - 1931, Đảng ta phải chuyển hướng hoạt động nhằm bảo tồn lực lượng. Đảng đảng suốt hơn 10 năm, nằm gai nếm mật, ngọn lửa cách mạng của Tiên Hải vẫn tiếp tục được thắp sáng dưới các hình thức khác nhau để chờ thời cơ nổi dậy.

Thế rồi, Cách mạng mùa thu Tháng Tám đã đến, sáng ngày 22/8/1945, hàng nghìn quân chúng từ khắp các ngã đường kéo về huyện lỵ giành chính quyền cách mạng. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trước cổng huyện đường, báo hiệu một kỷ nguyên mới. Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc đã đến với quê hương Tiên Hải.

Đất nước độc lập. Sống trong không khí hòa bình chưa được bao lâu thì giặc Pháp trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 4/3/1950, giặc Pháp tiến quân đánh chiếm Tiên Hải và nhanh chóng dựng đồn bốt trên toàn địa bàn huyện. Giặc Pháp cùng với bọn phản động tề nguỵ đã điên cuồng mở nhiều đợt càn quét ác liệt đẩy chúng ta vào thế bị động để tiêu diệt lực lượng. Biết bao nhiêu máu xương đổ xuống, biết bao nhiêu nhà cửa, xóm làng bị thiêu trụi.

Các lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện đã trải những ngày gian khổ ác liệt chưa từng thấy. Bằng tinh thần quả cảm và ý chí quật cường, sau hơn 4 năm đánh địch trên quê hương, chiến công nối tiếp chiến công được ghi trên các trang sử hào hùng của huyện. Đến ngày 20/1/1954, giặc Pháp phải chấm dứt càn quét. Tiên Hải sạch bóng quân thù, hòa bình được lập lại.

Tiếp nối truyền thống của cha ông, sự nghiệp khai hoang, phục hóa, quai đê lấn biển được duy trì và đẩy mạnh. Các làng xã mới nối nhau ra đời với những địa danh

gắn với khát vọng của con người Tiên Hải như: Hưng - Thịnh - Phú - Cường. Trong vòng nửa thế kỷ qua, bình quân cứ 10 năm, Tiên Hải lại lập thêm được một xã mới.

Theo dõi những bước đi lên của Tiên Hải, ngày 26/3/1962, Bác Hồ đã về thăm Hợp tác xã Nam Cường để động viên đồng bào khai hoang và cán bộ, nhân dân huyện Tiên Hải. Người ân cần chỉ bảo: “Muốn ăn cam thì phải trồng cam...”. Lời dặn đó của Bác đã được nhân dân Tiên Hải biến thành hiện thực.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Tiên Hải là một miền quê đã đóng góp nhiều sức người, sức của cho tiền tuyến. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, hơn 20 nghìn thanh niên nối tiếp nhau lên đường tòng quân và đi thanh niên xung phong, mang cả truyền thống quê hương vào trận đánh.

Khi đế quốc Mỹ tiến hành leo thang chiến tranh đánh phá miền Bắc thì Tiên Hải là tiền tiêu, là pháo đài bên bờ Biển Đông. Thường xuyên phải đối mặt với máy bay, tàu chiến ngày đêm vào đánh phá. Hầu hết các xã bị triệt hạ. Thiệt hại về tính mạng và tài sản do bom đạn giặc Mỹ gây nên cho quê hương Tiên Hải thật khôn lường.

Chiến tranh ác liệt là thế nhưng trong những năm tháng chống Mỹ, quê hương Tiên Hải đã đóng góp cho Nhà nước hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm. Trong những năm chống chiến tranh phá hoại, Tiên Hải đã bắn rơi 12 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến Mỹ. Đại đội nữ dân quân anh hùng của Tiên Hải mãi mãi là niềm tự hào với truyền thống “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”.

Trong hàng ngũ tướng lĩnh của các lực lượng vũ trang có hàng chục con em của Tiên Hải mà tiêu biểu là Đại tướng Hoàng Văn Thái, vị Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là niềm tự hào vô cùng lớn lao của miền quê thượng võ, yêu nước, xứng danh huyện Anh hùng LLVT nhân dân.

Nửa thế kỷ qua, trên con đường đổi mới và hội nhập, những cụm công nghiệp lần lượt mọc lên giữa biển lúa vàng ở Tiên Hải. Những bãi ngao, đầm tôm cận kề chân sóng ngày càng phát triển thêm. Những vỉa khí nằm sâu dưới đáy biển đã và đang được khơi lên. Đặc biệt, Tiên Hải - biển tiên đang thật xứng với tên mình khi 16 xã của huyện đã lưu danh trên bản đồ Khu kinh tế Thái Bình theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2017.

Kế thừa và phát huy những thành quả, bài học kinh nghiệm từ truyền thống, mấy thập niên gần đây Tiên Hải đã tiến những bước dài chưa từng có trong lịch sử hình thành và phát triển. Vựa hội mới đang đến với Tiên Hải. Khu kinh tế Thái Bình đang đi vào hoạt động, đường ven biển đang triển khai, những dự án lớn đang vẫy gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm về.

Nếu như trong truyền thống, Tiên Hải địa linh đã sản sinh ra những nhân kiệt như Nguyễn Quang Bích, Bùi Viện, Hoàng Văn Thái thì hôm nay Tiên Hải lại tiếp tục xuất hiện những người con ưu tú đã thành danh trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng.

Hẳn là, trên chặng đường mới, Tiên Hải sẽ từ điểm tựa của truyền thống mà lập thêm những kỳ công mới để ngày thêm thật xứng với tên mình.



Bãi biển Đông Châu, xã Đông Minh (Tiên Hải).

Ảnh khai thác internet



# THÁNG SÁU HỌC TRÒ

■ NGÔ THẾ LÂM  
Khánh Hòa

**T**hoáng chốc bồi hồi, rồi lòng bỗng vu vơ ngấm ngội về một nỗi gì xa xăm lắm. Ta đọc được những ý nghĩ chênh vênh trong em, nơi đôi mắt mộng đầy ưu tư giữa mùa tháng sáu. Sân trường đã đổ au sắc phượng, nhúc nhối tiếng ve ran, những ngọn nắng ran người bất chợt lại được xoa dịu bằng cơn mưa sấm sập kéo về. Tháng sáu, nơi gặp gỡ của xiết bao nỗi niềm xao động...

Dễ hiểu vì sao có rất nhiều người làm thơ và có thơ hay về tháng sáu. Đến nỗi có những câu thơ tưởng đã cũ xưa mà mãi hoài thốn thức: "Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt/ Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa..." (Nguyễn Sa). Cái đoản khúc thời gian cuu mang bao luyến lưu, bịn rịn để ta không nguôi nhớ thương mỗi khi bất giác chạm vào: "Hạ đưa em vào tháng sáu/ Áo hoa bịn sân trường/ Tình tôi âm thầm giấu mãi/ Ru về tháng sáu to vương" (Trần Võ Thành Vãn). Tháng tư, mùa đã xao xuyên gọi hè, nhưng có lẽ khi tháng sáu trở về, ta mới ôm trọn cả khung trời biếc xanh mộng mị.

Ngọn đèn đêm vẫn miệt mài chong mắt bên trang sách mùa thi khép mở ân cần. Lặng lẽ mà nao động, êm đềm mà tâm tư thoáng chốc bỗng xôn xao. Bao ước mơ, dự định tương lai em gửi vào tháng sáu, đi cùng tháng sáu bộn bề khắc khoải, lo âu... Tuổi học trò trả về cho em lao xao bao kỷ niệm vui buồn, yêu thương và hờn giận, sôi nổi và trầm tư. Khi bối rối, ưu tư, lúc bức bối đến điên cuồng.

Cái tuổi mộng mơ đầy vụng dại tựa như ngọn nắng, cơn mưa dường như luôn biết cách vỗ về nhau những ngày tháng sáu. Nắng thì bóng râm như muốn thiêu rang mọi thứ, làm cho tiếng ve đang rưng rọi bao thanh âm thê thiết kia cũng yếu lả dần đi, vậy mà lại khiến sắc phượng thêm lộng lẫy, chấy đỏ mèn mèn mang một góc trời. Từng cánh phượng rơi miên man đầy vai áo, lẫn cả vào trong vạt tóc mềm mượt để dệt thành miền nhớ trong veo. Hoa được những cô bé học trò lãng mạn kết thành từng vòng chữ xinh xắn lưu dấu từng khoảnh khắc yêu thương. Và mưa, chua bao giờ mưa kiêu hãnh nhường thế, cứ ào ào cuồng nộ, sấm sập kéo về như muốn gột rửa hết cái oi nồng của nắng hạ trên cao. Nắng thì gắt gỏng, mưa thì lè thè nặng hạt nhưng chẳng ai nỡ ghét, chẳng ai muốn trốn tránh, ngược lại còn thấy vô cùng thi vị.



Ảnh khai thác internet

Nếu hỏi, tháng sáu có màu gì? Hẳn sẽ rất khó đưa ra câu trả lời đích đáng. Màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu thiên thanh... Đó của sắc hoa học trò rực rỡ, chói lọi; của dòng máu nóng nhiệt huyết cuộn chảy cùng ý chí luyện rèn trước ngưỡng cửa tương lai. Màu vàng vữa của nắng, lại vừa là sắc màu của khát vọng và niềm tin chiến thắng. Màu trắng của những cơn mưa hồi hã cuối chiều hay màu áo học trò trinh nguyên khế gấp vào nỗi nhớ mơ hồ. Màu trời biếc xanh diệu vợi, là màu của hy vọng, của giấc mơ thanh bình em ấp ủ cho một ngày mai.

Tháng sáu bung biêng hoài cảm, đong đầy bao cung bậc và thanh âm nao động để ai cũng quay quắt thương về. Nơi chốn ấy, có một màu hoa lộng lẫy mãi hoài khác khoải trong miền nhớ khôn khuây, có cái nắm tay buổi đầu bên lên, cái chạm mắt tình cờ mà rót lại trong nhau bao xốn xang, bối rối. Tháng sáu, cất giữ giùm ai nhịp đập lạ lẫm nơi tim mình về một bóng dáng thân quen, một tà áo trắng tinh khôi đi ngang cửa lớp, một mái tóc bay bay buổi tan trường...

Vẫn mãi còn đó một miền nhớ thương hoang hoải, một dư âm ngọt ngào ta đã gửi vào tháng sáu to vương...

## Mùa gặt ở làng

■ NGUYỄN TƯỜNG THUẬT  
Thái Thụy

Tiếng chim gáy cúc cu gù bên ruộng  
Trên lũy tre làng tiếng ve rộn lao xao  
Lúa tháng năm như kén tầm vàng óng  
Đầy ấp không gian hương lúa chín ngọt ngào.

Giọng mềm ấm bà ơi... à... ru cháu  
Mèo vờn chơi, đùa với nắng ngoài sân  
Đường ngõ xóm thơm nức mùi rom mới  
Em chở lúa về, hương lúa quấn theo chân.

Làng như hội, tháng năm đang mùa gặt  
Qua mưa rét tháng Giêng, lúa trĩu hạt dạt người  
Người với lúa cùng vượt qua giá rét  
Nâng thóc nặng đầm tay, mắt ai cũng như cười.

Đang mùa vụ, cả làng ra đồng gặt  
Đi như say trong hương lúa tháng năm  
Chợt cảm nhận vị dẻo thơm com mới  
Trong hạt gạo đồng làng chất từ những gian nan...

Tháng năm đến, làng đón mùa lúa mới  
Thóc rải đầy sân, thóc xếp chật nhà  
Qua vất vả nay đón mùa gặt mới  
Tháng năm này bận rộn thế mà vui!

## Đợi chờ

■ NGUYỄN THUYỀN  
Vũ Thư

Một mình một bóng đợi chờ  
Đông làng vương vấn sương mờ lối đi  
Nhớ thời con gái đến thì  
Lúa xanh mon mọn hẹn kỳ đơm bông  
Giờ đây trĩu hạt uốn vồng  
Người xa quê lúa nay không kịp về  
Chiều tàn nhạt nắng ven đê  
Bàng làng trông ngóng người về nhớ chăng?



## Bước chân mùa hè

■ NGUYỄN LÊ ÁI NGỌC  
Thành phố Hồ Chí Minh

Nhẹ nhàng men lối phượng hồng  
Gió về trải thảm sắc bông trên đường  
Tóc cài mua giọt vương vương  
Vẹn nguyên mùa cũ bên trường lớp xưa

Tim nhành hoa nắng đong đưa  
Hòa vào vũ khúc ve trưa gọi hè  
Chiếc dù tao nhã nghiêng che  
Không gian dịu dạt lá me buông mình

Tôi yêu thành phố biếc xanh  
Mùa thi góp nhặt long lanh tuổi hồng  
Giở trang lưu bút mèn mông  
Tinh khôi áo trắng nghe lòng thiết tha

Bước chân hè lướt bên hoa  
Chập chờn cánh bướm la đà vu vơ  
Ta về chấp tiếp vần thơ  
Cùng màu phượng thắm đợi chờ bạn xưa.



Ảnh khai thác internet







# ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG, PHẢI LÀM THẾ NÀO?

■ Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC



Ảnh khai thác internet

Cột sống có từ 32 - 34 đốt sống (7 đốt sống cổ, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống lưng, 5 đốt sống cùng, 3 - 5 đốt sống cụt). Dọc theo cột sống lưng có thể bị đau ở nhiều chỗ khác nhau, thường là hay đau vùng cổ và vùng thắt lưng (do vùng cổ và thắt lưng chịu lực mạnh và hoạt động nhiều).

Có nhiều nguyên nhân khác nhau gây đau, tuy nhiên bài viết này chỉ đề cập tới đau cột sống thắt lưng (L1 - L5).

## ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG

Do một nguyên nhân nào đó tác động làm kích thích lên các dây thần kinh quanh đốt sống gây ra đau. Có nhiều nguyên nhân gây đau nhưng hay gặp nhất là do viêm hoặc thoái hóa, thoát vị đĩa đệm, hoặc gai xương phát triển lên trên đốt sống, chèn vào các dây thần kinh, gây ra đau và hạn chế vận động.

### NGUYÊN NHÂN GÂY ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG

Lưng là một cấu trúc phức tạp, được cấu thành bởi gân, cơ, xương, khớp và dây thần kinh. Vì vậy, rất khó để xác định chính xác nguyên nhân đau lưng. Cần tiến hành kiểm tra y khoa cụ thể để xác định rõ nguyên nhân, từ đó có phương pháp điều trị đúng.

- Do viêm khớp: Viêm khớp các đốt sống thắt lưng (L1 - L5) hay xảy ra do chịu áp lực nhiều hơn từ trọng lượng cơ thể. Đau lưng dữ dội hoặc âm ỉ, kèm theo sưng khớp, gù lưng, giảm chiều cao là những triệu chứng do viêm khớp mang lại.

- Do thoái hóa cột sống: Khi tuổi càng cao sự lão hóa cơ thể tự diễn ra, kết hợp với việc ăn uống kém, khả năng hấp thụ kém của người cao tuổi, hoặc là lao động nặng, tư thế tùy tiện, cứ vậy theo thời gian sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình thoái hóa cột sống thắt lưng. Con đau lưng kéo dài từng đợt (một đến vài tuần) rồi giảm nhưng lại dễ tái phát nếu người bệnh hoạt động nhiều và mạnh, hoặc sai tư thế.

- Gai cột sống: Khi hiện tượng viêm tái phát và thoái hóa cột sống diễn ra trong

thời gian dài, sụn bị mất nước, bị vôi hóa, lượng canxi tụ lại ở dây chằng sẽ tạo ra các gai ở xương sống lưng, gai tì cọ vào các dây thần kinh gây đau đớn. Ngoài ra, gai xương còn được hình thành sau những chấn thương, va chạm mạnh gây xơ hóa tạo ra gai sùi.

- Thoát vị đĩa đệm: Quá trình lão hóa tự nhiên hoặc khi có một lực mạnh tác động đột ngột, vòng sụn bên ngoài của đĩa đệm bị xơ hoặc rạn nứt, nhân nhầy trong lòng đĩa đệm thoát ra ngoài thông qua chỗ rách, chui vào cột sống, chèn ép rễ thần kinh, gây đau lưng. Thường gặp nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, khiến cơn đau vùng thắt lưng diễn ra âm ỉ, cơn đau tăng mỗi khi vận động mạnh.

- Giãn dây chằng cột sống thắt lưng: Thường là do vận động mạnh, hoặc sai tư thế; cơn đau thắt lưng đến đột ngột. Hơn nữa, cơn đau thắt lưng sẽ đi kèm với tình trạng cơ cơ xung quanh cột sống, làm biến dạng cột sống thắt lưng.

- Hẹp ống sống: Thoái hóa có thể làm hình thành gai xương từ thân đốt sống. Các gai xương này phát triển vào trong ống sống và chèn ép tủy sống, gây nên

đau cột sống thắt lưng. Thậm chí nếu tình trạng nặng hơn, người bệnh có thể bị đau kéo dài kèm theo liệt hai chân.

- Ung thư: Trong trường hợp đau lưng dữ dội, nghiêm trọng, xuất hiện cùng các triệu chứng toàn thân như: sốt, sụt cân nhanh, nhiễm khuẩn... là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh ung thư tủy sống.

- Gù vẹo cột sống: Cột sống bị gù vẹo khiến cơ thể khi đi bị khom lệch, lâu dần gây nên các cơn đau lưng và khiến người bệnh đau mỗi hơn.

- Các nguyên nhân khác như:

Các bệnh như phình động mạch, lao cột sống (vùng cột sống thắt lưng), bệnh thận cũng có thể gây đau vùng cột sống thắt lưng;

Thay đổi nội tiết tố ở phụ nữ mang thai, hoặc kỳ kinh nguyệt, mãn kinh cũng gây đau thắt lưng;

Những người béo phì do cân nặng tăng sẽ gây áp lực lên cột sống, gây đau cột sống thắt lưng;

Chấn thương (tai nạn lao động, tai nạn giao thông hay va chạm do chơi thể thao hoặc lao động nặng đều có thể làm chấn thương cột sống thắt lưng và gây nên các cơn đau cột sống thắt lưng);

Ngồi lâu, ngồi sai tư thế hoặc vận động sai tư thế khiến các dây chằng, đĩa đệm bị chèn ép, khó lưu thông máu và dẫn đến cơn đau cột sống vùng thắt lưng;

Ăn uống thiếu chất (đặc biệt là canxi), lười vận động, sử dụng nhiều chất kích thích, luôn lo lắng hay căng thẳng cũng có thể gây nên các cơn đau vùng thắt lưng.

### LÀM GÌ KHI BỊ ĐAU CỘT SỐNG THẮT LƯNG?

- Việc đầu tiên là ngừng các hoạt động mạnh. Nghỉ ngơi, nếu thay đổi tư thế phải thật nhẹ nhàng. Nằm ở tư thế ít bị đau nhất.

- Tuyệt đối không đến các cơ sở tư nhân tự phát để xoa bóp, bấm, kéo nắn lưng một cách tùy tiện, có thể gây nguy hiểm đáng tiếc.

- Nhất thiết phải đi chiếu chụp kiểm tra, tìm nguyên nhân đau, xin tư vấn bác sĩ để điều trị đúng hướng và tích cực.

- Dùng thuốc giảm đau: Sau khi khám bệnh, bác sĩ có thể chỉ định cho uống thuốc, hoặc kết hợp thuốc xoa bóp, hoặc tiêm thuốc chống viêm giảm đau phù hợp.

(còn nữa)

## HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Công Liêm, Thúy Mai (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Đỗ Phúc Tâm, Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Phạm Văn Lục (Tiền Hải); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Hà Anh (Sở Nội vụ); Lương Thế Lộc (Ủy ban MTTQ tỉnh); Xuân Vạn (Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Thanh Huyền, Đắc Hà, Thanh Tuấn (Đài TTTT Kiến Xương); Thu Thảo (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Lê Lan (Đài TTTT Thái Thụy); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Lê Thị Kết, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hải (Hà Nội); Đặng Thị Ước

(Hải Phòng); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Nguyễn Ngọc Minh Anh, Lê Thị Ngọc Nữ (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đình Thu (Bình Định)...

Chào mừng 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), CTV Nguyễn Văn Toàn có thơ "Nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh"; CTV Vũ Đăng Bút có bài "Nhà báo là nơi gửi gắm niềm tin" và thơ "Cả nhà làm báo"; CTV Thúy Mai có bài "Tôi yêu nghề báo", "Tôi sẽ viết nhiều về quê hương"; CTV Đặng Thị Ước có thơ "Bông hoa thơm nhà báo"; CTV Cao Bá Khoát có bài "Nhà văn Đức Hậu suy nghĩ về nghề báo".

Hướng tới ngày Gia đình Việt Nam 28/6, CTV Nguyễn Ngọc Minh Anh có bài "Gia đình yêu thương" viết về tình cảm dạt dào yêu thương nhau của các thành viên trong gia đình...

Tin, bài thời sự tiêu biểu, CTV Vũ Sơn Tùng cập nhật thông tin về các buổi làm việc của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV.

Trước thực trạng thời tiết chính hè liên tục có các đợt nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, CTV Lương Thế Lộc có bài "Tiết kiệm điện nên bắt đầu từ cơ quan, công sở".

CTV Lê Lan có phóng sự truyền hình "Huyện Thái Thụy tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻ"; CTV Nguyễn Thị Hải có bài "Dạy bơi sớm cho trẻ là cần thiết".

Chuyên mục "Người Thái Bình - đất Thái Bình", CTV Nguyễn Thanh có bài "Tiền Hải - thật xứng với tên mình" viết về vùng đất Tiền Hải với nhiều tư liệu lịch sử phong phú. Cách đây 195 năm, từ thành quả của công cuộc đại khẩn hoang có quy mô lớn nhất trong lịch sử dân tộc do Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ chỉ huy ở vùng đất bãi Tiên Châu, một huyện mới mang tên Tiên Hải đã được thành lập. Theo từ điển Hán

Việt thì Tiên Hải nghĩa là biển tiên. Sự nghiệp mở đất và giữ đất ở Tiên Hải liên tục được cha truyền, con nối. Biển khơi ngày một lùi xa. Những làng xã mới nối nhau được lập thêm theo từng thập kỷ...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!



Nhìn lại thất bại của cuộc khởi nghĩa nông dân do Phan Bá Vành làm thủ lĩnh chống lại ách áp bức, bóc lột nặng nề của triều đình nhà Nguyễn đầu thế kỷ XIX với ước vọng “com no, áo ấm” cho dân nghèo chứng minh rằng Phan Bá Vành là người có khát vọng giải phóng giai cấp từ rất sớm. Phan Bá Vành gốc họ Ngô, dòng dõi Ngô Từ, công thần khai quốc triều Lê. Là trực hệ của Thái bộc tự khanh Phan Cương Dũng, dòng dõi “danh gia vọng tộc” nhưng đến thế hệ thân phụ của ông, cuộc sống sa vào cảnh bán hàn. Thân phụ ông là Phan Công phải vừa chèo đò trên sông Kem vừa kinh doanh cá giống. Gia đình ông có 5 anh em. Khi thân phụ ông qua đời, thân mẫu ông là bà Mai Thị Vê (quê làng Hội Khê, xã Vũ Hội) vì gia cảnh túng bần phải cho Ba Vành ở đợ nhà địa chủ, chăn trâu cắt cỏ cho nhà Phan Trú.

Truyền ngôn, từ nhỏ Phan Bá Vành đã khỏe mạnh hơn người, một tay có thể vật ngã 10 bạn cùng trang lứa, được trẻ mực đồng làng Minh Giám tôn làm anh cả. Trong các cuộc giao tranh với bọn chân trâu làng Mộ Đạo (cùng thuộc tổng Mộ Đạo, nay thuộc xã Vũ Bình, huyện Kiến Xương), cánh cửa họ Phan đều thắng. Bên thua phải khoanh tay làm khiếu hoặc công kênh họ Phan đi diều quanh đền Mộ Đạo hoặc bờ sông Kem (đoạn sông Hồng chảy qua làng Minh Giám). Có lần mãi chơi, Ba Vành để trâu ăn lúa nhà thị Chiêu Lùng, thị chủ dữ quá. Phan bị chủ đánh mắng, bỏ nhà trốn xuống Bác Trạch (nay thuộc xã Vân Trường, huyện Tiên Hải) xin cho nhà Lân Dương hầu Phạm Đình Thiệp. Các con trai Phạm Đình Thiệp gồm Cả Trụ, Hai Trị, Ba Răng dòng võ tướng thời Lê, côn quyền đều giỏi. Ba Vành xin được dự học. Lân Dương hầu theo Chiêu Thống tông vong, khi Gia Long lên ngôi, ông đưa thi hài Chiêu Thống về nước, triều đình có vời ra làm quan, ông chối từ, ở nhà dạy võ. Thấy Ba Vành có chí, Lân Dương hầu dựng ngược bừa, bảo Ba Vành trèo lên mái nhà nhảy xuống, nếu có gan ấy sẽ truyền hết võ thuật. Ba Vành cả gan lên mái nhà nhảy vào giữa hàng răng bừa. Phạm Đình Thiệp nhanh như chớp quai tay gạt chiếc bừa xa 10 bộ... rồi đem hết tài năng truyền dạy cho. Trong số hàng trăm võ sinh của họ Phạm chỉ có 3 người thành đạt gồm Hai Dao, Ba Vành, Ba Răng. Các ông vùng mạnh đường gươm có thể chém được 7 đầu, thu đường gươm lại có thể hạ sát 3 đối thủ. Dân Kiến Xương đều thuộc bài về “Ba Vành, Ba Răng, Hai Dao”, “Trắng ra thì bấy, lộn vào thì ba”.

Những năm 1824 - 1825, Phan Bá Vành đưa hãn quân về cửa Lân, cửa Trà Lý, trong khi Phan Thành Cầu xây dựng căn cứ đồn Cả ở ngang cống Kem (xã Vũ Bình, Kiến Xương); tướng Vũ Đức Cát chiếm cửa Ba Lạt (xã Nam Hải, huyện Tiên Hải), tướng Nguyễn Văn Yên đóng quân ở Hệ (xã Thụy Ninh, huyện Thái Thụy), đại bản doanh quân khởi nghĩa đóng ở Tiên Châu (Tiên Hải). Nghĩa quân đêm ngày đánh phá các phủ, huyện Chân Định, Thái Ninh, Thụy Anh, Tiên Hưng, Đông Quan, Vũ Tiên. Trận hỏa công chợ Dành (xã Thụy Văn, Thái Thụy), huyện đoàn huyện Thụy Anh và hàng trăm binh biên của nhà Nguyễn bỏ mạng. Trận bao vây quân tuần tiểu ở Tô, Hệ, Quỳnh Phụ làm náo động huyện Thụy Anh. Trận chợ Quán nghĩa quân vây chặt quân triều, đốt cả trại lính (nay gọi là chợ Cháy, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư). Nghĩa quân lại tiến công đạo Nghĩa Dũng Lai Triều (Thái Thụy), san phẳng trại quân triều ở Phúc Khánh (xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình) khiến “nhà giàu thâm bại”, “bỏ thuế bỏ tô” chạy vào ẩn trong trấn thành Nam Định, hoặc trú ngụ trong phủ Bo (lúc đó còn là phủ lỵ Kiến Xương). Phan Bá Vành còn hội quân vây đánh

# NHÂN TRỤ KINH THIÊN

■ QUANG VIỆN

Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, Phan Bá Vành (Ba Vành, Phan Bá Vinh), quê tại làng Minh Giám, huyện Chân Định, phủ Kiến Xương, nay thuộc xã Minh Tân và Vũ Bình, huyện Kiến Xương, tài trí hơn người, ngày đêm phải chứng kiến nỗi thống khổ đến cùng cực của những người nông dân, trong đó có cha mẹ mình bởi ách áp bức, bóc lột tàn bạo của chính quyền phong kiến triều Nguyễn, ông đã đứng lên tập hợp lực lượng, sắm sửa khí giới chiến đấu giành lại quyền sống cho dân nghèo. Chỉ sau thời gian ngắn, ông đã quy tụ được khoảng 5.000 người. Với lực lượng lớn và tài thao lược, Phan Bá Vành chỉ huy nghĩa quân khuyh đảo tinh thần quan quân triều đình nhà Nguyễn.



Đền thờ Phan Bá Vành, làng Minh Giám, xã Vũ Bình (Kiến Xương).

**Một số nhà nghiên cứu lịch sử quân sự nước ta đưa ra lời nhận xét: “Lịch sử quân sự nước ta coi cuộc khởi nghĩa nông dân do Phan Bá Vành làm thủ lĩnh xứng đáng được xếp vào hạng những danh tướng cầm quân xuất sắc mặc dù thời gian tồn tại không lâu vừa phải chiến đấu vừa xây dựng lực lượng nhưng Phan Bá Vành và bộ tướng thuộc quyền của ông đã tổ chức được hàng chục trận đánh với quy mô lớn, nhỏ ở nhiều địa bàn khác nhau, trong đó có 8 trận thủy chiến tiêu diệt nhiều quân, tướng của triều đình Minh Mệnh, khiến triều chính nhiều phen khốn đốn. Bên cạnh tổ chức chiến đấu hiệu quả, Phan Bá Vành đã tổ chức thành công hệ thống căn cứ khởi nghĩa liên hoàn, góp phần rất quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. Phan Bá Vành đã để lại những kinh nghiệm và bài học quý về xây dựng lực lượng, xây dựng căn cứ hậu phương nhất là nghệ thuật tổ chức tiến hành các trận chiến đấu trên bộ cũng như thủy chiến”.**

phủ Bo, thanh thế lừng lẫy, dân gian còn lưu truyền khúc đồng dao: “Đầu quân đã đến phủ Bo/ Cuối quân còn ở mớ đò kênh Kem.../ Triều đình quân tướng đều lo/ Vành đem quân đánh phủ Bo ba ngày...”. Để giải vây cho phủ lỵ Kiến Xương, đô thống tướng Trương Phúc Đặng và phò mã vua Minh Mệnh Lê Mậu Cúc đương giữ chức tổng trấn Sơn Nam phải điều quân đánh tập hậu vào Tiên Châu. Phan Bá Vành bỏ phủ thành Kiến Xương về đánh đồn binh và kho lương dã chiến của đại binh Bắc

Thành tại đồn cửa Lân và cửa Trà Lý, giết hai vệ úy Đặng Đình Diên và Đặng Đình Miễn. Thừa thắng, nghĩa quân bao vây bản doanh Lê Mậu Cúc ở Định Cư (Đông Trà, Tiên Hải). Sau nhiều trận giao tranh, Cúc núng thế phải tìm đường chạy về Dương Liễu (Minh Tân, Kiến Xương) hội quân với Trương Phúc Đặng để nương tựa nhau. Phan Bá Vành dẫn nghĩa quân đuổi gấp, giết chết Lê Mậu Cúc ở Mom Rô (nay thuộc xã Hồng Phong, huyện Vũ Thư), sau Minh Mệnh cho lập đền thờ Lê Mậu Cúc

ở làng Định Cư (xã Đông Trà, Tiên Hải). Nghĩa quân quay lại vây chùa Dương Liễu, thách Trương Phúc Đặng ra đánh. Bị thua liền 3 trận, thống tướng đóng chặt cổng lũy, nghĩa quân bắc loa sỉ nhục, Trương Phúc Đặng đành liều mạng ra đối trận và bị thua to. Sách “Đại Nam thực lục chính biên” chép: “Sau thất bại này, Phúc Đặng bị triệu về kinh, lột hết mũ áo. Đặng sợ quá, đêm gieo mình xuống nước tự tử”. “Minh đô sử” thì chép: “Quân triều có chánh lãnh Uy (tức Trương Phúc Đặng) giỏi dùng côn sắt, không ai địch nổi. Vành giỏi dùng thanh long đao cũng không chịu kém. Bấy giờ Vành đang đóng quân chùa làng Dương Liễu, hàng ngày cưỡi ngựa đánh nhau với chánh lãnh Uy, đến ngày thứ ba, lãnh Uy định dùng kế ám toán, vung côn sắt nhằm đầu Vành mà đánh tới, nhưng Vành né mình tránh được, quay lùi lại vài mươi thước, gọi thủ hạ tên là Vô mang lao sắt tới, Vành liền tiếp phóng hai lao, đều bị chánh lãnh Uy dùng 2 tay bắt được. Vành thân tốc phóng lao thứ 3, Uy vương hai lao cũ không kịp bắt, trúng ngay giữa ngực”.

Để dẹp cuộc khởi nghĩa nông dân do Phan Bá Vành chỉ huy, triều đình Minh Mệnh (nhà Nguyễn) cất cử Tham tán Nguyễn Công Trứ đem quân về Chân Định, Thiên Trường dẹp loạn Phan Bá Vành để rồi cho đến trước khi theo tiên tổ “về trời” Nguyễn Công Trứ phải thốt lên cay đắng: “Kiếp sau xin chớ làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo/ Giữa trời cành lá cheo leo/ Ai mà chịu rét thì trèo với thông!”.



## NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH

# NỖ LỰC VƯỢT KHỖ ĐƯA DÒNG ĐIỆN ỔN ĐỊNH LÊN HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

■ KHẮC DUẨN

Những ngày này, các nhà máy thủy điện gần như ngừng hoạt động vì nguồn nước đang ở mức nước chết, điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà máy nhiệt điện và một phần nguồn điện năng lượng mặt trời, điện gió. Vì vậy, các nhà máy nhiệt điện hiện đang phải

hoạt động hết công suất với cường độ cao và chịu rất nhiều áp lực. Tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy), cán bộ, công nhân đang tập trung cao độ trực vận hành, tăng cường kiểm tra, giám sát thiết bị, máy móc, kịp thời sửa chữa, quyết tâm duy trì hoạt động ổn định 2 tổ máy phát điện. Dẫu gặp nhiều khó khăn do thời tiết nắng

nóng, áp lực công việc cao nhưng mỗi cán bộ, công nhân Công ty Nhiệt điện Thái Bình vẫn nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mọi hoạt động chưa cần thiết đều được hoãn lại, ưu tiên số một của Công ty lúc này là vận hành sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ổn định đời sống nhân dân.



Trung tâm điện lực Thái Bình có 2 dự án nhiệt điện gồm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 với tổng công suất 1.800MW đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân, doanh nghiệp không chỉ tỉnh Thái Bình, các tỉnh đồng bằng sông Hồng mà còn hỗ trợ cung cấp điện cho các tỉnh miền Nam qua đường dây 500kV.



Với nền nhiệt độ 37 - 39°C cộng với sức nóng của lò đốt và máy móc phát ra, các công nhân kỹ thuật người ướt đầm mồ hôi nhưng luôn tập trung cao độ cho công việc sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, bảo đảm hoạt động an toàn, thông suốt.



Từ đầu mùa khô đến nay, 2 tổ máy của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình luôn chạy hết công suất, phát điện liên tục 24/24 giờ, Công ty phân công lực lượng trực làm việc 3 ca, 5 kíp.  
**Trong ảnh:** Các kỹ sư trực vận hành 2 tổ máy phát điện tại phòng điều khiển trung tâm.



Anh Vũ Văn Quang, trực chính điện phân xưởng vận hành cho biết: Hiện nay công suất tiêu thụ lớn dẫn đến công suất vô công tăng đột biến, chúng tôi phải tập trung cao độ theo dõi và điều chỉnh kịp thời bởi nếu sơ sẩy sẽ gây ra mất công suất phát lên lưới điện.



Trong điều kiện máy móc hoạt động liên tục hết công suất và môi trường nhiệt độ cao, hệ thống lò hơi, tua bin, máy phát và hệ thống bảo vệ môi trường đứng trước nguy cơ xảy ra hư hỏng.  
**Trong ảnh:** Công nhân theo dõi, giám sát hoạt động của tua bin phát điện của tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Thái Bình.



Dù được vận hành tự động và có thiết bị giám sát từ xa nhưng các công nhân phân xưởng vận hành vẫn đi kiểm tra trực tiếp các thiết bị, máy móc.  
**Trong ảnh:** Kíp công nhân kiểm tra hoạt động của hệ thống đầu chèn tua bin.



Chị Vũ Thị Vân, máy phó phân xưởng vận hành cho biết: Việc thường xuyên giám sát, kiểm tra, hiệu chỉnh thiết bị sẽ giúp cho hệ thống máy móc của nhà máy hoạt động tin cậy, an toàn, hạn chế tối đa xảy ra hỏng hóc, sự cố.



Được đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại và thực hiện tốt công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu đúng định kỳ nên hệ thống máy móc của Nhà máy nhiệt điện Thái Bình luôn hoạt động ổn định.