



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

NĂM THỨ 57

CHỦ NHẬT

Ngày 2 - 9 - 2018

Thái Bình Chủ nhật 557
và số 7372 + 7373

TÒA SOẠN:

13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544

BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Tự hào “lá cờ độc lập” trong ngày lễ lớn của dân tộc

(Xem trang 2)



**Nâng cao năng lực lãnh đạo,
sức chiến đấu của tổ chức
cơ sở đảng**



Trang 3

**Người chiếu phim về Bác Hồ
giữa sào huyệt địch**



Trang 7

**Cơ sở vật chất
cho năm học mới**



Trang 14

Tập làm nông dân



Trang 21

XÃ LUẬN

Nhân lên niềm tin và sức mạnh

Đúng ngày này cách đây 73 năm, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, đập tan chế độ áp bức bóc lột của thực dân phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã đứng lên làm chủ đất nước. Đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 là bản tuyên ngôn dựng nước của dân tộc Việt Nam thời hiện đại, thể hiện mạnh mẽ ý chí và khí phách của dân tộc Việt Nam: “Thà hy sinh tất cả chứ quyết không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Đó cũng là lời hịch truyền

gửi đến con cháu muôn đời sau với tinh thần: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do, độc lập ấy”.

73 năm qua, giữ vững lời thề độc lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã kiên cường, bền bỉ đấu tranh, đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước ta đã quy tụ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kiên định mục tiêu xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, lạc hậu, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, chính trị - xã hội ổn định;

(Xem tiếp trang 2)
THÁI BÌNH

Nhân lên niềm tin...

(Tiếp theo trang 1)

độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng; uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, các thế lực thù địch vẫn không ngừng gia tăng các hoạt động, âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta, đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định và sự phát triển của đất nước. Bốn nguy cơ Đảng đã chỉ ra trong văn kiện Đại hội XII vẫn còn tồn tại, nhất là nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút ý chí chiến đấu; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, gây bức xúc trong xã hội, gây bất bình trong nhân dân, làm suy giảm lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của chế độ. Vì thế, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải luôn kiên định, trung thành với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu trong Tuyên ngôn Độc lập; phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bình tĩnh, tỉnh táo và sáng suốt xử lý tình hình, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

Hòa chung với niềm hân hoan đón mừng tết Độc lập của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với một khí thế và niềm tin tưởng tuyệt đối vào tương lai tươi sáng của quê hương, đất nước. Cấp ủy, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và làm tốt công tác cán bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện đồng bộ các giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng, an ninh, đưa Thái Bình phát triển nhanh và bền vững.

Nhân lên niềm tin và sức mạnh mới từ hào khí Cách mạng Tháng Tám và chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập nước, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nguyện phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, góp phần xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Bác Hồ kính yêu.

Tự hào "lá cờ độc lập" trong ngày lễ lớn của dân tộc

■ NHÓM PHỎNG VIÊN

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, phóng viên Báo Thái Bình ghi lại cảm xúc của người dân Thái Bình về ngày lễ đặc biệt này.

Ông Lê Quyến, thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng (Đông Hưng)



Cứ mỗi dịp Quốc khánh 2/9, tôi lại thấy bồi hồi, xúc động, trào dâng niềm tự hào. Còn nhớ, trước Cách mạng Tháng Tám, chính sách bóc lột dã man, tàn khốc của giặc Nhật và bè lũ phong kiến tay sai bán nước đã gây nên nạn đói khủng khiếp khắp nơi trong toàn tỉnh; tôi hằng hái tham gia các đoàn người đấu tranh phá kho thóc Nhật chia cho dân, xung phong hàng ngày chèo thuyền chở cán bộ Việt Minh đi phát đồ cứu đói cho dân. Tối ngày 16/8/1945, ngay sau khi Ban Mặt trận huyện Thái Ninh họp bàn kế hoạch hành động vũ trang tuyên truyền tước vũ khí của lính cơ, tôi đã hòa vào đoàn biểu tình của nhân dân xã Đông Hoàng và các xã lân cận tiến về phủ lý Châu Giang để cướp chính quyền. Ngày 18/8/1945, có sự tiên phong của lực lượng vũ trang, các lực lượng cách mạng Thái Ninh tiến vào phủ đường xóa bỏ nguy quyền, lập chính quyền cách mạng. Tôi tay cầm cờ đỏ hồ hởi tham gia và thực sự vui mừng khi cuộc tổng khởi nghĩa thành công mà không mất hồn tên mũi đạn nào. Sau Cách mạng Tháng Tám, tôi lên đường nhập ngũ, sau đó làm thầy giáo dạy học. Trong quá trình dạy học, tôi lòng gắn kết thúc với giảng giải về lý tưởng cách mạng để giác ngộ lý tưởng cách mạng cho học sinh, hướng các em theo Đảng, theo Bác Hồ, góp công góp sức đánh thắng thực dân Pháp, để quốc Mỹ, giành lại hòa bình, độc lập, tự do cho dân tộc.

Ông Trương Đình Sự, khu Tiên Tuyến, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương)



Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ, nhân dân ta đã phá tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, đánh Pháp, đuổi Nhật và thắng Mỹ, thu non sông về một mối, đất nước thái bình và phát triển, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Là một trong những người con của Kiến Xương trở về sau khi kết thúc chiến tranh, đến nay tôi rất phấn khởi trước sự phát triển, đổi mới mạnh mẽ của quê hương trên tất cả các lĩnh vực. Các công trình đường làng ngõ xóm, trường học, chợ, các công trình phúc lợi xã hội, khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp có sự phát triển vượt bậc, cơ sở vật chất được đầu tư, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Sống và trải qua các thời kỳ kháng chiến của dân tộc tới thời kỳ đổi mới của đất nước với tất cả niềm tin yêu và lòng biết ơn Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi nguyện phấn đấu hết sức mình, ra sức đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

Bà Nguyễn Thị Tĩnh, thôn Bồng Điền Bắc, xã Tân Lập (Vũ Thư)



Ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi và cũng nhờ ơn Đảng và Bác Hồ nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người tự do. Sống gần hết đời người, tôi thực sự trân trọng giá trị của tự do, chính từ tự do, độc lập, muôn người như một đã giúp đồng bào ta đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bắt tay xây dựng quê hương đất nước, thực hiện mong ước của Bác Hồ "ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành". Cuộc sống bây giờ sướng gấp trăm lần trước đây. Tôi hứa với lòng mình sẽ giáo dục cháu con tích cực học tập, lao động, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng với công ơn trời biển của Bác.

Ông Tô Như Khoái, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Bình



Ngày 2/9/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Là người lính trở về từ chiến trường, thấu hiểu những mất mát, hy sinh to lớn của dân tộc để có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, bản thân tôi nguyện trung thành với Đảng, không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, tích cực tham gia công tác tình nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ. Trong những ngày cả nước kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức tham quan bảo tàng lịch sử, phối hợp với các nhà trường tổ chức nói chuyện truyền thống cho thế hệ trẻ. Bản thân tôi cũng tích cực tham gia nhằm khơi dậy lòng yêu nước, giúp các em tích cực học tập, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước.

Trung tá Phạm Tiến Luật, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Lán



Mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là cơ hội để cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc. Chúng tôi tự hào là người lính quân hàm xanh tiếp nối thế hệ cha anh đi trước làm nhiệm vụ bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hôm nay và mai sau. Chúng tôi tự nhắc nhở bản thân phải luôn cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, phát huy truyền thống của bộ đội biên phòng, xứng đáng với vai trò là lực lượng nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng khu vực biên giới nói chung, khu vực biên giới biển của tỉnh nói riêng ngày càng giàu đẹp, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

■ NGUYỄN HÌNH

Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSD). Với cách làm quyết liệt, bám sát cơ sở, rõ người, rõ việc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.



Nghề dệt chiếu cói ở xã An Vũ (Quỳnh Phụ).

Đông chí Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giúp họ nhận thức đầy đủ hơn về chức năng, nhiệm vụ của TCCSD; về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tăng cường công tác quản lý đảng viên trong tình hình mới. Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khảo sát, nghiên cứu và đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các loại hình tổ chức đảng, giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy sắp xếp lại các tổ chức đảng cho phù hợp với tình hình thực tế theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Năm 2011 toàn tỉnh có 794 TCCSD, sau khi rà soát, sắp xếp đến nay số TCCSD giảm còn 772.

Đông chí Vũ Duy Cúa, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thái Bình cho biết: Năm 2012, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 2 đảng bộ thuộc khối đảng, đoàn thể và khối cơ quan chính quyền thành phố

trên cơ sở sáp nhập chi bộ của các phòng, ban, đoàn thể và đã giảm được 25 chi bộ. Thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), thành phố chuyển 7 chi bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố về trực thuộc đảng bộ khối cơ quan chính quyền; 6 chi bộ khối sản xuất, kinh doanh về trực thuộc đảng bộ phường quản lý; sáp nhập 2 chi bộ Trung tâm Y tế với Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành Chi bộ Trung tâm Y tế. Như vậy, trong 10 năm qua, số lượng TCCSD của thành phố giảm 42%, từ 76 (năm 2008) xuống còn 44 TCCSD (tháng 7/2018). Quá trình thực hiện đã làm giảm hệ thống các văn bản chỉ đạo, giám thủ tục hành chính và chi cho công tác đảng; việc kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan cũng tốt hơn. Kết quả đánh giá, phân loại hàng năm, số TCCSD hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%, không có TCCSD yếu kém; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%.

Cùng với việc xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSD, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội ở những địa phương, đơn vị chưa có tổ chức đảng; ban hành đề án về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong

các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đến nay, toàn tỉnh đã phát triển được 21 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, kết nạp được 19 chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng.

Để củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 100% TCCSD trong tỉnh đã xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ sung, sửa đổi và ban hành quy định tiêu chuẩn TCCSD trong sạch, vững mạnh đối với từng loại hình; đề ra các giải pháp tiếp tục củng cố, xây dựng TCCSD trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Thông báo số 222-TB/TU ngày 10/2/2012 về thống nhất thời gian sinh hoạt chi bộ và việc phân công cán bộ về dự sinh hoạt với các chi bộ, đảng bộ các xã trong tỉnh, quy định thời gian sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 hàng tháng; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở về việc duy trì nếp sinh hoạt theo quy định Điều lệ Đảng và thời gian sinh hoạt chi bộ trong toàn tỉnh. Trong sinh hoạt, dân chủ được phát huy, cán bộ, đảng viên tập trung thảo luận những

nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhiều vấn đề bức xúc được tập trung giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD. Đông chí Đỗ Văn Hiện, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thái Thụy chia sẻ: Huyện đã phân công 105 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên, trưởng, phó và một số chuyên viên các phòng, ban của huyện về sinh hoạt chi bộ định kỳ với chi bộ nông thôn và mời 31 đồng chí được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công về dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ trong huyện. Khi phân công cán bộ về sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy chú trọng đến những tiêu chí, những ngành, lĩnh vực mà địa phương còn khó khăn, những xã chưa về đích nông thôn mới hoặc những xã đã về đích nhưng còn nợ đọng nhiều để phân công cán bộ trong ngành, lĩnh vực về sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hàng tháng, Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp kết quả sinh hoạt chi bộ, tổng hợp ý kiến phản ánh của đảng viên, báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, có ý kiến chỉ đạo, do đó đã phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc nảy sinh ở địa phương.

Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm điểm

tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng nói chung, sinh hoạt cấp ủy nói riêng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện thường xuyên. Trong kiểm điểm, chú trọng kiểm điểm tập thể và cá nhân cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện kiểm điểm đã phát huy dân chủ, thẳng thắn, khách quan, đoàn kết và xây dựng; có tiếp thu, giải trình rõ các ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân; phân tích sâu sắc, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; tập trung kiểm điểm những hạn chế, khuyết điểm của tập thể cấp ủy, liên hệ kiểm điểm làm rõ những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra nhưng chưa được khắc phục triệt để; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi để sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế. Nhờ làm tốt công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, uy tín của tổ chức đảng, đảng viên được nâng cao. Qua phân loại, đánh giá TCCSD, đảng viên năm 2017, toàn tỉnh có 76,6% TCCSD đạt trong sạch, vững mạnh, 91,29% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSD đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng. Vai trò hạt nhân chính trị, chất lượng của tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra (binh quân 8,6%/năm), đưa tỉnh ta là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 200 xã và 1 huyện về đích, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân, trên 94,2% số hộ đã đấu nối, sử dụng nước sạch thường xuyên, tăng gần 3 lần cùng kỳ năm 2017, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Đến năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của Thái Bình còn 4,01%, giảm 6,29% so với năm 2008. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dân vận trong cơ quan nhà nước

■ ĐÀO QUYÊN

Thời gian qua, công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, qua đó góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.



Nông dân xã An Quý (Quỳnh Phụ) nâng cao thu nhập nhờ trồng cây màu.

Xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư) là địa phương đầu tiên được tỉnh, huyện chọn làm điểm tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân. Tại buổi tiếp xúc, đối thoại, người dân được trực tiếp nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, về những khó khăn, vướng mắc tồn tại để cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo giải quyết trong thời gian tới. Ông Nguyễn Văn Bốn, thôn Dũng Hạ chia sẻ: Tôi rất phấn khởi khi được tham gia cuộc tiếp xúc đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các phòng, ban chuyên môn của huyện, được nghe các đồng chí trực tiếp làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng từng ý kiến của nhân dân ngay tại buổi đối thoại. Tôi mong rằng từ nay về sau sẽ có nhiều hơn những cuộc tiếp xúc, đối thoại như thế. Cùng chung suy nghĩ với ông Bốn, ông Phạm Văn Hạnh, thôn Dũng Thượng cho rằng: Việc tăng cường tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân đã góp phần củng cố thêm niềm tin của dân đối với cấp ủy, chính quyền, tạo sự đồng thuận cao, từ đó làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Từ hiệu quả của các cuộc tiếp xúc làm điểm, đến nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền huyện, xã với nhân dân. Đây là một trong những điểm mới nổi bật trong công tác dân vận chính quyền của tỉnh trong năm 2018, giúp người đứng



Lãnh đạo xã Đông Hoàng (Tiền Hải) thường xuyên thăm hỏi, động viên nhân dân phát triển kinh tế.

đầu cấp ủy, chính quyền nắm được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại để tập trung chỉ đạo giải quyết, phát huy dân chủ, củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh việc tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, thời gian qua, các cơ quan chính quyền các cấp còn duy trì thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, đơn

vị; tăng cường giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, khắc phục tối đa khiếu tố đông người, vượt cấp. Các cơ quan chính quyền tiếp tục rà soát, xây dựng bổ sung nội quy tiếp công dân, quy chế đối thoại với công dân; công khai kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền; lấy hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo làm tiêu chí đánh giá năng lực, kết

quả công tác. 6 tháng đầu năm 2018, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.443 lượt đoàn, 2.970 lượt người đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận 1.432 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Tổng số đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết là 25/39 đơn, đạt 64,1%. Đơn kiến nghị, phản ánh đã giải quyết 431/529 đơn, đạt 81,47%. Số đơn còn lại là đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Thời gian qua, công tác dân vận của các cơ quan chính quyền các cấp thể hiện rõ nét trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến phục vụ người dân. Đến nay, 100% các TTHC đã được đưa ra thực hiện tại trung tâm hành chính công 2 cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, liên hệ của người dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã thiết lập và công bố đường dây nóng để tiếp thu, xử lý những thông tin của tổ chức, cá nhân phản ánh về những vấn đề có liên quan đến tỉnh, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân; thực hiện công bố chuẩn hóa bộ TTHC theo ngành, lĩnh vực của các cấp chính quyền, đồng thời rà soát, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Năm 2017, các sở, ngành đã rà soát, công bố chuẩn hóa trên 1.600 TTHC; cắt giảm ổn định trên 40% thời gian giải quyết TTHC so với quy định hiện hành. Trong 6 tháng đầu năm 2018, UBND tỉnh đã công bố mới 78 TTHC, sửa đổi, bổ sung 5 TTHC, bãi bỏ 71 TTHC. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số TTHC đã công bố đang được thực hiện tại tỉnh là 1.555 TTHC. Hiện nay, 100% số TTHC được niêm yết công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, huyện, xã và tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC. Để phục vụ tổ chức, công dân ngày càng tốt hơn, vừa qua, UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai dịch vụ sử dụng tin nhắn để thông báo kết quả giải quyết TTHC. Trung tâm Hành chính công tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện hệ thống phần mềm dịch vụ gửi tin nhắn và chính thức đưa vào sử dụng từ tháng 4/2018. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Làm công tác dân vận chính quyền thời gian qua đã góp phần quan trọng trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của các địa phương, nhất là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng phục vụ các chương trình, dự án trọng điểm... Các cấp chính quyền đã ban hành kịp thời, đồng bộ hệ thống các cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2018, kinh tế của tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định và tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 23.562 tỷ đồng, tăng 12,32% so với cùng kỳ năm 2017 là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua. Toàn tỉnh có 200/263 xã và 1 huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Tổng thu ngân sách địa phương đạt 70,5% dự toán. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công được quan tâm thực hiện đầy đủ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao.

VỀ VŨ HỘI GIỖ BÁC HỒ

■ THU TRANG

32 năm nay, cứ gần đến ngày 2/9, nhiều gia đình ở xã Vũ Hội (Vũ Thư) lại dọn dẹp nhà cửa, trang trí ban thờ để tổ chức giỗ Bác Hồ. Với bà con, đây không chỉ là ngày tết Độc lập mà còn là ngày tưởng nhớ vị Cha già kính yêu của dân tộc.



Cụ Nguyễn Tiến Lộc, hội viên Hội Người cao tuổi xã Vũ Hội ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương.

Chúng tôi về xã Vũ Hội, cái nôi của Đảng bộ huyện Vũ Thư vào những ngày cuối tháng 8. Nắng thu trải vàng những con đường bê tông, rộn ràng âm thanh của mảnh đất “trăm nghề”. Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của cụ Nguyễn Tiến Lộc, thôn Trung Lập. Cụ Lộc năm nay đã 85 tuổi nhưng đôi mắt vẫn sáng, minh mẫn và nụ cười thân thiện. Tiếp chúng tôi trong căn nhà treo rất nhiều bằng khen, giấy khen, cụ Lộc không giấu nổi niềm vui khi ngày tết Độc

lập sắp đến. Cụ kể: Năm nào cũng vậy, cứ sắp đến ngày 2/9 gia đình tôi lại chuẩn bị trang hoàng nhà cửa, dọn dẹp ban thờ, sắp lễ để tổ chức giỗ Bác. Đây là dịp để các thế hệ trong gia đình đoàn tụ, thấp nhen tâm nhang thành kính tưởng nhớ công ơn của Bác và các bậc tiền nhân. Việc làm này cũng là để giáo dục con cháu kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp cha ông để lại.

Không chỉ gia đình cụ Lộc mà hầu hết các hộ dân tại xã Vũ Hội đều chuẩn

bị khá đầy đủ cho ngày lễ trọng đại này. Từ nhiều năm nay, cứ đến dịp 2/9, bà Lê Thị Yên, thôn Hưng Nhượng lại đi chợ sắm sửa hoa quả, mua sắm thực phẩm để chuẩn bị cho ngày giỗ Bác tại gia đình vào đúng sáng 2/9. Sau nghi lễ giỗ Bác ở xã, năm nào gia đình bà cũng làm mâm cơm để thành kính dâng lên Người, ghi nhớ công ơn to lớn của Người đối với dân tộc.

Có lẽ ít có nơi nào mà người dân địa phương lại tổ chức ngày giỗ Bác Hồ như

ở Vũ Hội. Từ năm 1986 đến nay, ngày 2/9 hàng năm được coi là ngày “lễ trọng” với mỗi gia đình người dân làng Cọi bởi đó là ngày giỗ Bác, ngày kỷ niệm Quốc khánh đồng thời là ngày gắn với sinh hoạt truyền thống của Hội Người cao tuổi xã. Đặc biệt hơn cả, đây không chỉ là ngày hội của các bậc cao niên trong toàn xã mà còn là dịp để mỗi người dân Vũ Hội đi xa trở về hội tụ. Vũ Hội là đất “trăm nghề” nhưng dù bận mải đến đâu, mỗi gia đình đều dành trọn một ngày để làm giỗ Bác. 9/9 chi hội người cao tuổi với hơn 1.300 hội viên đồng loạt tổ chức giỗ Bác. Ngay từ ngày 1/9, ban công tác mặt trận thôn cùng người dân bắt tay vào công việc chuẩn bị. Lễ giỗ được tổ chức theo nghi thức cổ truyền của dân tộc, giản dị nhưng đậm ấm, ý nghĩa. Buổi sáng, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các hội viên hội người cao tuổi quần áo chỉnh tề, tập trung về hội trường thôn thực hiện nghi thức giỗ Bác. Ban thờ được đặt ở nơi trang trọng nhất với hoa tươi, mâm ngũ quả. Mâm cơm dâng Bác bao gồm các món ăn truyền thống của người Việt. Đặc biệt, hoa lễ thường là hoa huệ. Sau nghi lễ chào cờ, từng hội viên hội người cao tuổi sẽ lần lượt lên thắp hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều cụ tuổi đã cao, sức đã yếu, đi lại khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến để thấp nhen tâm nhang, tỏ lòng thành kính với Bác bởi trong tâm thức của họ đây là buổi lễ hết sức thiêng liêng và trang trọng. Sau diễn văn kỷ niệm ngày Quốc khánh, mọi người cùng nhau ôn lại thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ôn lại truyền thống quê hương. Cuối cùng là sinh hoạt truyền thống của hội người cao tuổi.

Ngay sau nghi thức tại xã, các hội viên hội người cao tuổi trở về gia đình chuẩn bị hoa quả, mâm cơm để giỗ Bác tại nhà. Những chủ hộ báo công với Bác và gia tiên về việc làm của gia đình trong năm qua, cầu mong Người và các bậc tiền nhân phù hộ cho mọi thành viên trong gia đình sức khỏe, học tập, công tác tiến bộ, làm ăn phát đạt.

Ông Mai Huy Bông, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Vũ Hội cho biết: Nghi thức giỗ Bác, mừng Quốc khánh 2/9 đồng thời cũng là sinh hoạt truyền thống của Hội Người cao tuổi xã đã trở thành phong tục tập quán tốt đẹp, in sâu trong tiềm thức mỗi người dân Vũ Hội. Đây là việc làm mang ý nghĩa chính trị, là ngày hội của các bậc cao niên trong toàn xã nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang và khí thế hào hùng của cả dân tộc, giáo dục cho con cháu đời sau luôn nhớ đến công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế tục và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.



Làng quê Vũ Hội.

Ảnh: THÀNH TÂM



Lịch sử qua những bộ phim

■ NHƯ HOÀNG

Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân Thái Bình lại được thưởng thức những bộ phim lịch sử.

Cùng với các bộ phim: Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ yêu nước, thương dân, Đất nước giữa biển khơi, Sứ mệnh trái tim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định công chiếu, dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã chất lọc các bộ phim tài liệu và phim truyện hay để gửi tới công chúng như: Chớp mắt cùng số phận; Sinh mệnh;

Biên cương; Ai xuôi vạn lý; Về nơi gió cát; Đường thư; Mùi cỏ cháy; Đường đến dinh Độc Lập; Đi tìm hài cốt liệt sĩ... Đây là những bộ phim có nội dung về đề tài chiến tranh, thời hậu chiến, về tấm gương yêu nước của thế hệ những người đi trước và thế hệ trẻ hôm nay.

Dù các phương tiện truyền thông ngày càng nhiều, công nghệ truyền thông hiện đại, đặc biệt là mạng internet trở nên phổ biến, tích hợp nhiều loại

hình giải trí song những buổi chiếu phim lưu động vẫn thu hút đông đảo khán giả đến xem. Có mặt tại buổi chiếu phim lưu động ở các xã khu Đông huyện Tiên Hải và được xem bộ phim Sứ mệnh trái tim, Hoàng Thị Hằng, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình chia sẻ: Đã nhiều lần được xem các bộ phim chiếu lưu động nhưng Sứ mệnh trái tim là bộ phim lắng đọng trong em nhiều cảm xúc. Nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng có lúc

hồi hộp đến nghẹt thở, bộ phim có ý nghĩa giáo dục rất lớn cho thế hệ trẻ với những thông điệp về ước mơ và nghị lực sống. Sự anh dũng, quả cảm của 7 chiến sĩ trẻ với nhiệm vụ rà soát bom mìn còn sót lại trên mảnh đất nghèo vùng biên giới Tà Lung thời hậu chiến cùng một cô giáo sẵn sàng từ bỏ một cuộc sống đầy đủ về vật chất để đến dạy chữ cho những đứa trẻ nghèo khiến nhiều người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ chúng em phải suy ngẫm. Được công chiếu vào dịp Quốc khánh, với em, bộ phim càng có ý nghĩa nhân văn hơn.

Ông Khiếu Văn Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng cho biết: Trong cuộc sống hiện nay, phim truyện là một trong những yếu tố có tác động mạnh mẽ tới đời sống văn hóa, lối sống, đạo đức của nhiều người. Vì thế, chiếu phim lưu động với những thước phim lịch sử là cách để giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước cho nhân dân. Đợt chiếu phim kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ được tổ chức từ ngày 13/8 đến ngày 5/9. Ngoài tổ chức chiếu tại rạp, Trung tâm còn chiếu phim lưu động. Hai dịp chiếu lưu động của Trung tâm sẽ tổ chức chiếu 40 buổi tại 30 xã, thị trấn của các huyện Thái Thụy, Tiên Hải, Đông Hưng..., trong đó có xã sẽ tổ chức chiếu 2 buổi.

Để chuẩn bị cho đợt chiếu phim lưu động tại các địa phương, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng đã xây dựng kế hoạch phối hợp với trung tâm văn hóa các huyện về ngày chiếu phim và nội dung các bộ phim công chiếu. Từ đó, qua hệ thống truyền thanh xã, nội dung tóm tắt của phim và

thời gian, địa điểm chiếu phim sẽ được thông tin rộng khắp để người dân biết và đến xem. Với công chúng, nhất là người dân ở các vùng nông thôn xa trung tâm, mỗi buổi chiếu phim lưu động là dịp để họ giao lưu, thưởng thức văn hóa sau những ngày làm việc.

Hiện nay, khi phải đối mặt với nhiều khó khăn cả về trang thiết bị lẫn sự cạnh tranh của các loại hình giải trí, chiếu phim lưu động đã có những thay đổi để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kịp thời nhu cầu xem phim của khán giả. Ông Khiếu Văn Dũng cho biết thêm: Nếu như trước kia những bộ phim lịch sử thường được công chiếu tại các sân vận động xã thì nay tùy vào tình hình thực tế địa phương, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng sẽ tổ chức chiếu tại sân các nhà văn hóa thôn. Qua kênh thông tin của trung tâm văn hóa các huyện, Trung tâm đã chủ động liên hệ chiếu phim khi các đơn vị, địa phương tổ chức các sự kiện, ngày kỷ niệm. Dù chịu nhiều tác động của các loại hình giải trí song mỗi buổi chiếu phim cũng thu hút khoảng 200 người đến xem. Đây là nguồn động viên lớn đối với Trung tâm.

Đổi mới, nâng cao chất lượng để có được chỗ đứng trong khán giả, thời gian tới, cùng với việc tổ chức thường xuyên các đợt chiếu phim lưu động, duy trì 12 buổi chiếu/tháng, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng sẽ tăng cường hơn nữa số lượng buổi chiếu phim vào các ngày kỷ niệm, ngày lễ của đất nước đồng thời lựa chọn công chiếu những bộ phim mới, đặc sắc để đáp ứng kịp thời nhu cầu giải trí của người dân.



Người dân nông thôn xem chiếu phim lưu động.



Người chiếu phim về Bác Hồ giữa sào huyệt địch

■ TRỊNH CƯỜNG

Đầu năm 1973, giữa những tháng ngày chiến tranh đẫm máu, lần đầu tiên một bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh được một người con quê lúa chiếu công khai giữa Sài Gòn. Bộ phim như liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp thêm ý chí, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ ta đang đấu tranh giữa lòng địch, không những thế còn gây xúc động mạnh mẽ cho những người lính bên kia chiến tuyến khi nhìn thấy Bác Hồ trên màn ảnh.

Đã 45 năm trôi qua nhưng mỗi dịp 2/9, những kỷ niệm đặc biệt về vị Cha già kính yêu của dân tộc lại ùa về trong tâm trí cựu chiến binh Phạm Văn Lãi, quê xã Tụ Tân (Vũ Thư). Năm 1971, ông Lãi xung phong nhập ngũ khi tròn 19 tuổi, sau thời gian huấn luyện ông được điều động vào chiến trường miền Đông (B2), công tác tại bộ phận điện ảnh quân giải phóng, Cục Chính trị miền. Trên những chiếc xe đạp cà tàng, không quân ngại hiểm nguy, Phạm Văn Lãi cùng đồng đội rong ruổi chở phim cùng máy phát, máy nổ tới các vùng hậu cứ trên các chiến trường Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ để công chiếu động viên tinh thần bộ đội.

Đầu năm 1973, sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trại Davis là nơi đặt trụ sở của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Sài Gòn để đấu tranh, nhằm bảo đảm Hiệp định Paris được thi hành. Trong 823 ngày đêm làm việc trong ban liên hợp quân sự bốn bên và ban liên hợp quân sự hai bên, ông Lãi được giao nhiệm vụ làm công tác tuyên truyền, chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ ta trong trại Davis kiêm công tác thông tin báo chí phục vụ phái đoàn. Hàng tuần, trên những chuyến bay liên lạc, tiếp tế bằng máy bay vận tải C130 từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Gia Lâm, bên cạnh tài liệu, báo chí... không thể thiếu những cuốn phim nhựa quý giá phục vụ đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ ta trong trại Davis. Dù là những buổi chiếu phim phục vụ cán bộ, chiến sĩ ta trong trại Davis song



Cựu chiến binh Phạm Văn Lãi chăm sóc cây trong vườn nhà.

lượng binh lính nguy trong trại cũng xem cùng. Bên cạnh đó còn có rất đông những "vị khách không mời" xem ké từ ngoài hàng rào, đó là vợ con sĩ quan nguy bên khu gia binh, thậm chí nhiều quân cảnh, binh lính nguy trên các bốt gác cũng hạ súng chăm chú hướng mắt vào màn hình.

Trên chiếc máy chiếu phim 35 ly được đưa từ miền Bắc vào, từ bộ phim đầu tiên

là Ngọn lửa Nghệ Tĩnh cùng các bộ phim nổi tiếng của điện ảnh cách mạng như: Trần Quốc Toản, Rừng xà nu, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm... đến bộ phim Giải phóng châu Âu dài 54 tập chiếu liên tục vào ngày 27/4/1975 để che mắt địch trong lúc quân giải phóng đang áp sát Sài Gòn. Trong nhiều bộ phim được công chiếu, phim Bác Hồ với thiếu nhi có lẽ là bộ phim để lại ấn tượng sâu đậm nhất với ông Lãi

trong quãng đời làm điện ảnh phục vụ cách mạng. Tuy là bộ phim ngắn nhưng những hình ảnh thân thuộc, nhân từ của Bác khi chăm sóc, vui chơi cùng các cháu thiếu nhi đã gây niềm xúc động lớn với cán bộ, chiến sĩ ta trong trại Davis nên bộ phim được anh em yêu cầu chiếu đi chiếu lại hàng trăm lần. Không gian và thời gian như ngừng lại trước khoảng sân giữa trại, hàng trăm ánh mắt của ta và địch chăm chú hướng vào màn hình, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh em bởi nhiều người lần đầu tiên được thấy Bác Hồ. Cảm giác khi phim về Bác được chiếu lên như xóa nhòa sự đối đầu của những con người hàng ngày, hàng giờ ở hai chiến tuyến. Hình ảnh của Bác, vị Cha già dân tộc như luồng sức mạnh to lớn tiếp thêm ý chí đấu tranh và niềm tin vào ngày toàn thắng cho chúng tôi - ông Hoàng Duy Hòa, xã Thăng Long (Đông Hưng), nguyên cán bộ địch vận của phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại trại Davis bồi hồi chia sẻ.

Sự giản dị, thanh cao của Bác còn làm lay động trái tim những người bên kia chiến tuyến. Ông Lãi xúc động kể: Ngày 6/2/1973, một phái đoàn của Mỹ vào trại Davis làm căn cứ cho phái đoàn của ta, khi thấy trước sân dựng máy chiếu, họ đề nghị cho phép ngồi xem cùng. Lần đầu tiên được thấy "Ông Hồ", anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ của nhân dân Việt Nam có tầm vóc vĩ đại mà rất mực bình dị, nhân từ, trái ngược hẳn với những gì họ được nhồi sọ khi còn ở chính quốc đã gây niềm xúc động mạnh với 7 người lính trẻ vừa từ căn cứ Trân Châu Cảng tại Hawaii đặt chân đến Sài Gòn. Phim vừa chiếu xong, không ai bảo ai, những người lính trẻ đồng loạt đứng dậy hô vang: "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Khi thấy Huy hiệu Bác Hồ cài trên ngực cán bộ, chiến sĩ ta, những người lính Mỹ nói với sĩ quan liên lạc mong muốn xin được tặng để làm kỷ niệm. Trước khi rời trại Davis, những người lính trẻ bên kia chiến tuyến trang trọng đeo Huy hiệu Bác Hồ trước ngực, xin phép được chụp ảnh lưu niệm dưới bức chân dung của Người và đồng loạt hô vang "Việt Nam - Hồ Chí Minh" một lần nữa. Những chiếc huy hiệu được những người lính Mỹ tháo ra, cẩn thận gói lại, cất kỹ trong ba lô như một kỷ vật vô giá. Một lần khác, bộ phim được chiếu phục vụ phái đoàn 80 phóng viên đến từ các hãng thông tấn lớn trên thế giới tác nghiệp trong trại Davis. Nhiều phóng viên nước ngoài chưa một lần may mắn gặp và phỏng vấn Bác, sau khi xem xong bộ phim đã bày tỏ sự ngưỡng mộ lớn lao với Chủ tịch Hồ Chí Minh và tin tưởng vào thắng lợi chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Ít ai biết rằng lá cờ giải phóng đầu tiên tung bay hiên ngang tại Sài Gòn lúc 9 giờ 30 phút ngày 30/4/1975 do chính người chiến sĩ chiếu phim Phạm Văn Lãi cầm trong trại Davis và ngày 1/5/1975 ông là người được giao nhiệm vụ thay lá cờ mới hơn lá cờ do Bùi Quang Thận cầm trên nóc dinh Độc Lập.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Phạm Văn Lãi được giao nhiệm vụ mới tại Ủy ban Quân quản, năm 1977 chuyển sang công tác tại Văn phòng Chính phủ... Ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hành chính, Văn phòng Chính phủ cho đến ngày nghỉ hưu. Chính trong quãng thời gian cam go, quyết liệt đấu tranh với địch trong trại Davis, những tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác mà ông học được qua bộ phim Bác Hồ với thiếu nhi không những tiếp thêm sức mạnh tinh thần mà với ông đó còn là hành trang quan trọng mang theo trong suốt cuộc đời phục vụ cách mạng của mình.

Luyện tập thể thao theo gương Bác

■ HOÀNG LANH

Cách mạng Tháng Tám thành công, sau nhiệm vụ cấp bách diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm tới phong trào thể dục thể thao (TDTT), rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Không chỉ kêu gọi toàn dân luyện tập, Bác còn gương mẫu thực hiện trước. Đến nay, mỗi lời nói, hành động của Bác đã trở thành kim chỉ nam soi đường chỉ lối cho phong trào TDTT cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng.



Các vận động viên tham gia giải vật tự do năm 2018.

Trong Sắc lệnh thành lập Nha thanh niên và thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục (27/3/1946), Bác đã viết: “Hội đồng bảo toàn quốc! Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi người dân mạnh khỏe, tức là làm cho đất nước mạnh khỏe. Vậy nên luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bốn phận của mỗi người dân yêu nước”.

Lời kêu gọi của Bác là nguồn động viên to lớn đối với phong trào TDTT nước ta. Để sau hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành, TDTT nước ta ngày càng đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đất nước. Không nằm ngoài guồng quay phát triển của TDTT cả nước, qua từng giai đoạn, TDTT Thái Bình đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên bứt phá với những thành tích nổi bật. Tổ chức bộ máy TDTT tỉnh sớm được thành lập ngay sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, miền Bắc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, năm 1960, Ban Thể dục Thể thao tỉnh ra đời. Đến năm 1982, Sở Thể dục Thể thao được thành lập, có bộ máy từ tỉnh, huyện đến cấp xã và chính thức sáp nhập với Sở Văn hóa Thông tin vào năm 1992. Sự ra đời và phát triển của hệ thống tổ chức đã tạo đòn bẩy



Giải thi đấu võ thuật năm 2018.

cho phong trào TDTT tỉnh nhà những năm tiếp theo.

Ở lĩnh vực thể thao quân chủng, Thái Bình được đánh giá là một trong những

tỉnh sớm có phong trào thể thao quân chủng và có nhiều điển hình tiên tiến. Trong những điển hình phải nhắc đến Trường cấp 2 Tân Thuật (nay là Trường

THCS thị trấn Thanh Nê, Kiến Xương). Vào những năm 60 của thế kỷ XX, không chỉ là đơn vị tiên tiến xuất sắc về công tác thể dục vệ sinh, Trường cấp 2 Tân Thuật còn được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào TDTT toàn miền Bắc. Đến năm 1972, phong trào thi đua học và làm theo Tân Thuật lan rộng khắp trong và ngoài tỉnh. Trong giai đoạn vừa kháng chiến vừa kiến quốc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược, công tác TDTT chuyển hướng theo nhiệm vụ quốc phòng với các phong trào về chạy, nhảy, bơi, bắn, võ. Phong trào “Luyện vai trăm cân, luyện chân ngàn dặm” phát triển sâu rộng với nhiều đơn vị điển hình tiên tiến như Nam Bình (Kiến Xương), Tây Tiến (Tiền Hải), Quỳnh Châu (Quỳnh Phụ)... góp phần đưa phong trào TDTT Thái Bình thêm những bước tiến mới, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đất nước hoàn toàn giải phóng, hoạt động TDTT tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều phong trào sôi nổi ở các đơn vị, địa phương. Khi cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được phát động, 8 huyện, thành phố và 21 ngành, đơn vị đồng loạt ra quân hưởng ứng. Ở các cấp học, các trường đều tổ chức hội khỏe Phù Đổng. Năm 2004, đoàn học sinh Thái Bình tham gia hội khỏe Phù Đổng toàn quốc đã giành 24 huy chương, xếp thứ 24 chung cuộc. Tại các xã, phường, thị trấn, các môn bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ, vật... thu hút đông đảo người dân tham gia. Ở các đơn vị, doanh nghiệp, phong trào TDTT được duy trì nền nếp, chất lượng ngày càng nâng cao, góp phần tăng số người tham gia luyện tập TDTT. Theo thống kê, năm 2015 toàn tỉnh có 30% dân số luyện tập thường xuyên, hàng nghìn câu lạc bộ thể thao hoạt động nền nếp.

Cùng với phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị. Ngay từ những năm 1963, 1964, ở các môn chạy, nhảy, bơi, bắn, võ giải miền Bắc, Thái Bình đã có vận động viên tham gia và đạt huy chương vàng. Chưa dừng lại ở đó, thành tích bội lợi của các vận động viên Thái Bình còn đạt giải cao ở nhiều cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế. Ngoài bơi lội thì bóng chuyền, điền kinh, vật cũng là những môn mang lại nhiều thành tích đáng tự hào cho quê lúa. Đội bóng chuyền nữ của tỉnh luôn đạt kết quả xuất sắc khi 6 năm vô địch miền Bắc và toàn quốc, 11 năm xếp thứ hai, 2 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba. Từ “lò” đào tạo Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao, mỗi năm có từ 15 - 18 vận động viên được tập trung vào đội tuyển quốc gia, thi đấu các giải quốc tế.

Thể thao thành tích cao của Thái Bình không chỉ thể hiện ở số lượng huy chương ở các giải đấu, các kỳ SEA Games mà mới đây, tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) 2018, 3 vận động viên Thái Bình là Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo (đội tuyển Rowing) và Bùi Trường Giang (đội tuyển Wushu) cũng đã mang huy chương về cho đoàn thể thao Việt Nam.

Khó có thể kể hết những thành tích TDTT tỉnh nhà đạt được bởi ở lĩnh vực, bộ môn nào Thái Bình cũng có vận động viên ưu tú. Gian nan vẫn còn ở phía trước khi vươn tới ước mơ cao hơn, xa hơn song mỗi chúng ta đều có thể tự hào về những “trái ngọt” mà TDTT tỉnh nhà đã gặt hái được. Với nỗ lực của toàn ngành, sự hưởng ứng tích cực của vận động viên dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại của mỗi người dân, chúng ta có thể thực hiện “mỗi người dân mạnh khỏe, tức là làm cho đất nước mạnh khỏe”.

RẠNG DANH QUÊ HƯƠNG trên đấu trường ASIAD

■ NHƯ HOÀNG

Vỡ òa hạnh phúc trong vòng tay thầy cô, gia đình và người hâm mộ thể thao, đó là cảm xúc của Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Bùi Trường Giang trong ngày trở về. Với tám huy chương vàng ở môn đua thuyền (Rowing) và huy chương bạc môn Wushu tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 18 diễn ra tại Indonesia, 3 động viên đến từ Thái Bình đã góp công vào thành tích của Đoàn thể thao Việt Nam. Thành tích của các vận động viên không chỉ là niềm vui mà đó còn là niềm vinh dự, tự hào của cả dân tộc.



ASIAD 2018 tạo ra sức nóng với những cuộc tranh tài, độ sức khốc liệt của hơn 11.000 vận động viên đến từ 75 quốc gia và vùng lãnh thổ với 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao. 352 vận động viên của Đoàn thể thao Việt Nam tham gia, trong đó có 3 vận động viên đến từ Thái Bình đã mang về những tám huy chương vàng, bạc cho Đoàn thể thao Việt Nam, trong đó Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền đã cùng đồng đội mang về tám huy chương vàng đầu tiên ở bộ môn đua thuyền nội dung thuyền 4 nữ hạng nhẹ. Chiến thắng của các cô gái trẻ đã giải cơn khát vàng cho thể thao nước nhà.

Có mặt tại buổi lễ vinh danh các vận động viên đạt huy chương vàng, bạc do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cả 3 vận động viên không giấu được sự xúc động trước tình cảm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, thầy cô, gia đình và những người hâm mộ thể thao dành tặng. Tạ Thanh Huyền chia sẻ: Chúng em rất vinh dự và tự hào khi giành được những tám huy chương tại ASIAD 2018. Kết quả đó không chỉ là sự nỗ lực rèn luyện của riêng bản thân mà còn là sự dạy dỗ của các thầy cô, sự động viên khích lệ của gia đình, người hâm mộ. Được đón nhận sự quan tâm, động viên, khích lệ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chúng em rất vui mừng, phấn khởi. Đó là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cho chúng em ở những chặng đường tiếp theo.

Thành tích của các vận động viên không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Thái Bình mà còn là niềm vui chung của người dân cả nước. Song, để có được thành công ấy, ít ai biết rằng, các vận động viên phải đánh đổi và hy

sinh rất nhiều thứ. Vì sự nghiệp thể thao, Phạm Thị Thảo dù mới sinh con được 4 tháng nhưng vẫn phải cai sữa sớm để dành thời gian luyện tập, thi đấu. Tạ Thanh Huyền dù tuổi còn rất trẻ nhưng rất siêng năng luyện tập với trần trở làm sao duy trì được thể lực và kỹ thuật tốt nhất. Còn với vận động viên Bùi Trường Giang là không quản ngày đêm khổ luyện, chịu đau đớn với những vết thương để tìm ra lối đánh sở trường, nhanh lẹ, riêng biệt mà hiệu quả.

Trong quá trình luyện tập và thi đấu ở nước bạn, các vận động viên chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết, mưa, nắng thất thường, điều kiện tập luyện. Tạ Thanh Huyền chia sẻ: Ở bộ môn đua thuyền, các vận động viên phải luyện tập ở hồ nhân tạo, sóng gió khác hoàn toàn với luyện tập ở sông. Trên đường đua có nhiều loại gió, vì vậy các vận động viên phải lựa chiều gió để chèo sao cho đạt tốc độ tốt nhất. Dù có sự khác biệt về thời tiết, điều kiện luyện tập song các vận động viên đều cố gắng khắc phục, quyết tâm đạt thành tích cao. Phạm Thị Thảo chia sẻ thêm: Nơi luyện tập gần chỉ cách chỗ ở khoảng 10 phút đi xe. Mỗi ngày chúng em dành 4 giờ luyện tập, 2 giờ buổi sáng và 2 giờ buổi chiều. Khi vào đến chung kết, độ sức với các đội mạnh như Iran, Hàn Quốc, Thái Lan,... các vận động viên luôn động viên nhau cố gắng, thi đấu hết khả năng mang vinh quang về cho Tổ quốc. Tham dự giải đấu lớn, các vận động viên được học hỏi, giao lưu rất nhiều, bổ sung những kinh nghiệm còn thiếu để đạt thành tích cao tại các giải đấu khác.

Đó là những khó khăn của các vận động viên môn đua thuyền còn ở môn Wushu, vận động viên Bùi Trường Giang cũng phải đối mặt với nhiều thử

thách. Bùi Trường Giang cho biết: Trước khi tham gia ASIAD, em có thời gian luyện tập tại Trung Quốc khoảng 1 tháng. Ở trận đấu giành huy chương vàng với vận động viên Trung Quốc, em bị giãn dây chằng nhưng vẫn băng gối, tiếp tục lên sàn đấu. Về điều kiện ăn, nghỉ không có gì lo lắng, tuy nhiên, em phải ăn chế độ riêng để ép cân. Nơi tập luyện xuyên bị tắc, khó đi chuyển nên các thầy tổ chức cho chúng em luyện tập ngay tại làng vận động viên. Em rất vui và tự hào vì lần thứ 2 được tham gia thi đấu ở đấu trường lớn như ASIAD.

Không chỉ đạt thành tích vàng ở môn đua thuyền, Wushu, ở môn thể thao vua - bóng đá, các cầu thủ quê Thái Bình cũng đã ghi danh, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Cùng với Đoàn Văn Hậu, quê Hồng Minh (Hưng Hà), Minh Vương là thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam sang Indonesia thi đấu. Suốt 5 trận đấu, Minh Vương phải ngồi ghế dự bị phải tới trận đấu với Hàn Quốc ở vòng bán kết khi sự kiên nhẫn của huấn luyện viên Park Hang Seo dành cho Xuân Trường đã cạn, Minh Vương mới được vào sân với hy vọng mang lại luồng gió mới cho đội tuyển và sự thực luồng gió đó đã đến. Phút 70 của trận đấu, Minh Vương tự tin đứng trước quả đá phạt, cú sút tuyệt đẹp của anh đã không cho người hùng ở World Cup 2018 của Hàn Quốc là thủ thành Jo Hyeonowoo một cơ hội cản phá. Minh Vương đã làm được cái điều mà các chân sút của đội tuyển Đức không



làm được ở World Cup là chọc thủng lưới Jo Hyeonowoo.

Như vậy, cái duyên thay người để lập công của thầy Park lại đúng bàn thắng danh dự cho đội tuyển U23 Việt Nam nhưng nó lại có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời của Minh Vương bởi nó là sự khẳng định tài năng, khát vọng được cống hiến của chàng trai quê xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, Thái Bình.

Khó và khốc liệt là điều có thể thấy tại ASIAD 2018. Để mang vinh quang về cho Tổ quốc, các vận động viên đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều, đôi khi phải đánh đổi bằng máu và nước mắt. Quên đi cái riêng vì cái chung to lớn, hy vọng vinh quang ngày trở về là nguồn động viên, cổ vũ cho các vận động viên đang thi đấu tại ASIAD và là động lực để các vận động viên tiếp tục rèn luyện, đạt thành tích cao hơn nữa ở những giải đấu tiếp theo.



Về thăm đất cổ

■ MAI THU

Những ngày tháng tám lịch sử, bước chân trên những con đường nông thôn mới trải nhựa thẳng tắp, sạch đẹp, du khách cũng như những người con của quê hương về thăm đất cổ Hưng Hà lại tự hào như về một thời hoa lửa, về những chiến công oanh liệt của cha ông và tự hào với những đổi thay trong quá trình xây dựng quê hương.

Hưng Hà được nhiều người biết đến là vùng đất được Bát Nạn tướng quân lựa chọn về lập căn cứ cùng Hai Bà Trưng chống quân Đông Hán. Đặc biệt, mảnh đất Hưng Hà còn là nơi dấy nghiệp của nhà Trần, góp phần 3 lần chống lại giặc Nguyên - Mông, giữ gìn bờ cõi Đại Việt. Ở những năm đầu thế kỷ XX, Hưng Hà cũng là nơi sớm tiếp thu tư tưởng cách mạng. Năm 1929, Chi bộ đảng Thần Khê - Duyên Hải được thành lập, là một trong sáu chi bộ sớm nhất của tỉnh Thái Bình. Và cuộc biểu tình của hàng nghìn nông dân Tiên Hưng - Duyên Hải ngày 1/5/1930 đã trở thành mốc son lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào nông dân Hưng Hà nói riêng, nông dân Thái Bình nói chung dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi, cùng với cả nước, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà lại bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, huyện Hưng Hà có hơn 6.000 người con đã anh dũng hy sinh, trên 2.700 người để lại một phần xương máu nơi chiến trường, gần 2.900 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị phơi nhiễm chất độc hóa học, gần 600 bà mẹ được tôn vinh mẹ Việt Nam anh hùng.

Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm, trong hòa bình, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã nỗ lực vươn mình, vượt qua những khó khăn, thách thức và viết tiếp bản hùng ca khi địa phương trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh. Xưa, mảnh đất Chí Hòa (Hưng Hà) đã diễn ra cuộc biểu tình của nông dân đầu tiên do Đảng

lãnh đạo ở Thái Bình, mở đầu cho cao trào cách mạng 1930 - 1931 thì nay xã Chí Hòa là một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Theo ông Đỗ Gia Doanh, Phó Bí thư Chi bộ thôn Nhuệ, xã Chí Hòa: Trước đây, đường làng ngõ xóm, các công trình công cộng ở thôn chúng tôi hoặc là xuống cấp hoặc có quy mô nhỏ, hẹp. Hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập. Với sự đồng lòng quyết tâm, bên cạnh sự hỗ

trợ của tỉnh, huyện và đóng góp của con em xa quê, nhân dân địa phương đã tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến 500m² đất, tháo dỡ 25m² mái bằng kiên cố, 800m² tường bao, nhiều công trình phụ trợ để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình dân sinh, góp phần đưa xã Chí Hòa về đích nông thôn mới trong năm 2014. Còn nhớ những năm 2011 - 2013, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà đã chủ

động xây dựng kế hoạch, thực hiện theo lộ trình, huy động mọi nguồn lực sẵn có và kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của con em xa quê về xây dựng quê hương. Nỗ lực không ngừng nghỉ để rồi hái quả ngọt đầu tiên là xã Hồng Minh và sau đó là các xã Liên Hiệp, Văn Cẩm, Chí Hòa... đua nhau về đích nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có 32/33 xã đã về đích nông thôn mới trong niềm tự hào của người dân vùng quê đất cổ. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An chia sẻ: Bên cạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, xã đã chú trọng đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 4,34%, đến nay giảm xuống còn 2,13%.

Trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nếu như năm 2010, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt hơn 10.300 tỷ đồng thì đến nay đã đạt trên 13.360 tỷ đồng. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt. Quy mô trường lớp, số trường chuẩn quốc gia tăng cao so với những năm 2010, đạt 86,11%. Các mục tiêu về y tế được thực hiện hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh ở 2 tuyến huyện và xã có tiến bộ. Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao diễn ra sôi nổi. Phong trào xây dựng dòng họ, thôn làng, cơ quan, đơn vị văn hóa phát huy hiệu quả. Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa là 90%, cơ quan, đơn vị văn hóa đạt trên 74,3%. Công tác quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Qua đó, đã góp phần vào thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với sự đồng lòng, quyết tâm của nhân dân trong huyện cùng với sự quan tâm của đảng bộ, chính quyền các cấp, nhất định Hưng Hà sẽ ngày càng phát triển và ghi thêm những mốc son mới.



Đường nông thôn mới sạch, đẹp.

Kiến Xương chuyển mình

■ THU THỦY

Là địa phương có bề dày lịch sử, văn hóa, truyền thống yêu nước, cách mạng, Kiến Xương hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.



Nhiều doanh nghiệp may lớn hoạt động trên địa bàn huyện.

Vang mãi bài ca cách mạng

Lịch sử huyện Kiến Xương gắn liền lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nơi đây đã có nhiều cán bộ cốt cán bổ sung cho Đảng, cho phong trào cách mạng của cả nước và của tỉnh trong thời kỳ 1930 - 1945 như các ông Nguyễn Công Chuẩn, Nguyễn Danh Đối, Phạm Thuần, Nguyễn Công Truyền, Nguyễn Văn Vực... Khi triển khai lệnh tổng khởi nghĩa, ngày 20/8/1945 nhiều làng ở Kiến Xương đã biểu tình thị uy hô vang các khẩu hiệu: "Việt Minh vạn tuế", "Việt Nam độc lập vạn tuế"... Trước đó, cờ đỏ sao vàng, truyền đơn, khẩu hiệu, chương trình, điều lệ tóm tắt của Việt Minh đã được phát tán khắp nơi. Ngay trong ngày 20/8, lệnh tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng được truyền đến các làng trong toàn huyện. Đêm ngày 20/8, toàn dân hầu như không ngủ, mọi người may cờ, chặt tre làm gậy, mài dao, kiếm chuẩn bị cho sáng hôm sau kéo về phủ đường giành chính quyền. Đúng 13 giờ ngày 21/8, biển người từ các ngã đường kéo về vây quanh phủ lý Kiến Xương tại Phủ Sóc. Chỉ sau mấy phát súng hiệu, đoàn người đã kéo vào tịch thu toàn bộ súng đạn, hồ sơ, niêm phong công sở đồng thời biến phủ lý thành trụ sở UBND cách mạng lâm thời. Ngày 22/8/1945, các làng tiếp tục nổi dậy bắt bọn cường hào gian ác ra thú tội trước nhân dân và buộc bọn lý dịch phải nộp ấn tín, sổ sách. Đến ngày 25/8, hệ thống chính quyền cách mạng được thiết lập từ tổng đến xã.



Một góc thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

Cách mạng Tháng Tám thành công, nhân dân Kiến Xương cùng đồng bào cả nước thoát vòng nô lệ, trở thành người làm chủ của chế độ dân chủ, cộng hòa, tự do, độc lập.

Vùng đất chuyển mình

Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ những ngày tháng tám hào hùng đó, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Kiến Xương đã có bước phát triển vượt bậc. Từ một vùng quê nghèo nay đã trở thành một huyện phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong những năm gần đây, kinh tế của huyện tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất tăng bình quân 9,6%/năm. Trong sản xuất nông nghiệp,

Kiến Xương đã hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Toàn huyện có 24 xã, thị trấn có vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích gần 1.300ha, có trên 250ha đất đã được tích tụ với quy mô từ 2ha trở lên để sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra Kiến Xương còn mở rộng 1.170ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, quy hoạch vùng nuôi cá lồng trên sông và hình thành các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã duyên giang với diện tích gần 200ha. Xác định xây dựng nông thôn mới là khâu then chốt, động lực để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, 8 năm qua, Kiến Xương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,

huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn của huyện được nâng cấp đã làm thay đổi cảnh quan, môi trường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đến nay, bình quân các xã trong huyện đạt 17,5 tiêu chí/xã, 28/35 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Bên cạnh đó, Kiến Xương tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo điều kiện cho các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển, vừa tạo việc làm vừa tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân. Kết quả, huyện có 7 cụm công

nghiệp thu hút nhiều dự án lớn, 31 làng nghề, gần 10.000 cơ sở và hộ gia đình tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với trên 26.000 lao động có việc làm và thu nhập ổn định.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ và nhân dân Kiến Xương tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, tập trung phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, khai thác mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% xã về đích nông thôn mới trước năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Cứu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện



Những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Từ năm 2013, hội viên toàn Hội đã hiến 213.160m² đất, ủng hộ 8,6 tỷ đồng, đóng góp 72.706 ngày công để xây dựng nông thôn mới. Không chỉ anh dũng trong thời chiến, hội viên còn giỏi phát triển kinh tế trong thời bình. Hiện tại toàn huyện có 92 gia trại, trang trại, 22 doanh nghiệp, hợp tác xã do cựu chiến binh làm chủ và có 37 mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực. Hàng năm, Hội đều tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. 5 năm qua có 98,16% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, 94,8% hội viên đạt gương mẫu, 98,3% chi hội và 100% cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh. 5 năm gần đây Hội đều đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và UBND tỉnh khen thưởng, UBND huyện tặng cờ thi đua.

Ông Vũ Ngọc Đường, khu Thống Nhất, thị trấn Thanh Nê



Sinh ra trên mảnh đất Kiến Xương có bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng với nhiều phong trào như "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Ba đảm đang", "Ba sẵn sàng"... tôi rất vinh dự được cống hiến một phần công sức của mình cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày đó, cuộc sống của người dân Kiến Xương vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng vẫn ra sức phấn đấu để trở thành hậu phương vững chắc phục vụ chiến trường. Kết thúc chiến tranh, thực hiện đường lối của Đảng, địa phương đã không ngừng phát triển toàn diện về mọi mặt, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới. Hòa chung với không khí đó, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, mạnh dạn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Đặc biệt, tôi đã tự nguyện phá bỏ tường bao, hiến gần 40m² đất để chỉnh trang đô thị, góp phần đưa thị trấn Thanh Nê xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện.

Anh Trương Văn Chinh, Bí thư Huyện đoàn



Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thực hiện công trình, phần việc thanh niên; đóng góp ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa, cải tạo hạ tầng nông thôn; phát triển kinh tế; xây dựng đời sống văn hóa... 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trong huyện đã thực hiện được 14 công trình cấp huyện, 405 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đoàn viên, thanh niên còn tích cực thực hiện các chủ trương của huyện về phát triển kinh tế, đầu tư vốn sản xuất, tạo dựng thương hiệu, kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động với 145 mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.



Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 60% doanh nghiệp có website riêng, cập nhật thường xuyên thông tin giới thiệu và bán sản phẩm; 80% doanh nghiệp thực hiện đặt hàng hoặc nhận đơn đặt hàng thông qua các ứng dụng TMĐT trên internet hoặc trên nền tảng di động; 100% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại thực hiện lắp đặt thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán (POS) và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng. Duy trì, phát triển sàn giao dịch TMĐT của tỉnh tiến tới liên kết với các đơn vị có liên quan, kết nối với các sàn TMĐT có uy tín trong và ngoài nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT của tỉnh thực hiện đặt hàng và thanh toán trực tuyến, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kinh doanh bằng TMĐT.

“ĐÁNH THỨC” thương mại điện tử

■ KHẮC DUẨN

Ngày nay, thương mại điện tử (TMĐT) đã trở thành phương tiện giao dịch quen thuộc, mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng. Nhận rõ xu hướng và thế mạnh của TMĐT, Sở Công Thương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy TMĐT phát triển, trong đó tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nhanh môi trường thương mại này.

TMĐT là các hoạt động giao dịch, mua bán, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo và giao hàng... thông qua internet và các phương tiện điện tử khác. Nó giúp các nhà cung cấp sản phẩm tiếp cận trực tiếp và nhanh nhất với người tiêu dùng. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn ít quan tâm, chưa phát huy tối đa thế mạnh của loại hình thương mại này cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình. Trong tổng số hơn 6.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ đang hoạt động ở Thái Bình, mới có khoảng 60% số doanh nghiệp đã tham gia giao dịch TMĐT thông qua Email, website; trong số đó có rất ít doanh nghiệp duy trì hoạt động website thường xuyên nên chưa phát huy hiệu quả. Phần lớn các doanh nghiệp mới dừng lại ở việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp tới khách hàng mà chưa thiết lập môi trường đặt đơn hàng, ký kết hợp đồng, mua bán, thanh toán trực tuyến. Nguyên nhân là do kiến thức pháp luật, nhận thức về TMĐT còn hạn chế, thiếu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nguồn lực hạn chế, thanh toán điện tử trong các giao dịch trực tuyến giữa doanh nghiệp với khách hàng còn thấp...

Để thúc đẩy TMĐT phát triển, thời gian qua, Phòng Xuất nhập khẩu (Sở Công Thương) phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức. Năm 2017 và 8 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tổ chức 6 hội nghị tuyên truyền pháp luật về TMĐT cho trên 1.200 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, chủ cửa hàng; phát hành sổ tay TMĐT nhằm thông tin tới doanh nghiệp vai trò, lợi ích của TMĐT. Mở 4 khóa tập huấn về



Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng tích cực ứng dụng thương mại điện tử vào hoạt động của doanh nghiệp.

kỹ năng sử dụng website và khai thác các sàn giao dịch TMĐT cho 750 đối tượng là chủ doanh nghiệp, sinh viên năm cuối khối ngành kinh tế Trường Đại học Thái Bình nhằm chuẩn bị tốt nguồn nhân lực phát triển TMĐT.

Từ năm 2016 đến nay, UBND tỉnh đã đầu tư hỗ trợ kinh phí cho 31 doanh

nh nghiệp xây dựng website riêng, duy trì tên miền 1 năm đầu và tham gia thành viên uy tín trên Cổng TMĐT quốc gia, liên kết với sàn giao dịch TMĐT của tỉnh. Phòng Xuất nhập khẩu cũng phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp sử dụng website có hiệu quả và hoạt động theo quy định của pháp luật. Tổ

chức tư vấn cho doanh nghiệp triển khai quy trình bán hàng trực tuyến, quy trình kinh doanh theo mô hình B2C tiên tiến trên thế giới, cách thức tích hợp công cụ thanh toán trực tuyến, cách thức quảng bá, marketing hiệu quả cho website. Cũng như nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng TMĐT vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý, ông Đào Đức Hưng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu bánh kẹo Bảo Hưng cho biết: Việc duy trì thông tin, giao dịch TMĐT thường xuyên trên trang web của công ty giúp cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mới tới khách hàng nhanh chóng; tạo niềm tin cho đối tác và người tiêu dùng vào thương hiệu Bảo Hưng. Việc ứng dụng TMĐT còn góp phần không ngừng mở rộng thị trường, nâng cao doanh thu và phát triển công ty một cách ổn định, bền vững.

Từ khi hoàn thiện và đưa vào hoạt động đến nay, sàn giao dịch TMĐT Thái Bình đã thu hút được gần 140 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia với trên 1.300 sản phẩm được đăng tải. Đây là kênh thông tin hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thông tin, hình ảnh, tính năng của sản phẩm qua đó giúp khách hàng có thể tìm kiếm được những mặt hàng bảo đảm uy tín, chất lượng. Để quảng bá rộng rãi sàn TMĐT của tỉnh đến nhiều đối tượng khách hàng, trong những năm qua, Sở Công Thương cũng tăng cường quảng bá sàn TMĐT của tỉnh trên các cổng thông tin điện tử uy tín của Bộ Công Thương. Ông Vũ Ngọc Khiếu, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng TMĐT, đào tạo nguồn nhân lực và có những cơ chế hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng TMĐT nhằm thúc đẩy hoạt động TMĐT trên địa bàn tỉnh phát triển phù hợp với xu thế và tình hình mới.



Hướng đi mới cho sản xuất lúa gạo

■ LƯU NGÂN

Giai đoạn I với hai vụ sản xuất thử nghiệm của dự án sản xuất lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgResults (AVERP) đã kết thúc, 6 gói công nghệ được kiểm chứng, đạt hiệu quả cao nhất về giảm phát thải khí nhà kính (KNK), tăng năng suất được lựa chọn để bước tiếp vào giai đoạn II - giai đoạn nhân rộng. Đây được xem là cơ hội mở ra hướng đi mới cho nền sản xuất lúa gạo của tỉnh.

Phát biểu tại lễ trao giải sơ kết giai đoạn I của dự án, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) nhận định: Sản xuất nông nghiệp tại Thái Bình nói chung, sản xuất lúa gạo nói riêng vẫn còn tồn tại thực trạng nhỏ lẻ, chi phí đầu vào lớn, thiếu tính bền vững. Đánh giá cao các doanh nghiệp, đơn vị tham gia cùng nông dân tìm hướng đi mới cho nông nghiệp sạch, bền vững. Qua hai vụ sản xuất, các đơn vị tham gia trình diễn đã quen dần, hoàn chỉnh dần gói công nghệ của mình cũng như cách thức tổ chức thực hiện, thu được kết quả rất đáng khích lệ. Với sự đánh giá, kiểm định độc lập của tổ chức quốc tế, Ban Quản lý dự án đã lựa chọn được các gói công nghệ có thành tích tốt nhất. Tuy vậy, các gói công nghệ không được lựa chọn cũng có nhiều ưu điểm tốt, sẽ tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá, lồng ghép để nhân rộng trong quá trình sản xuất bởi không có công nghệ nào phù hợp với tất cả các vùng sản xuất.

Bà Trần Thu Hà, Giám đốc dự án AVERP tại Việt Nam cho biết: 11 gói công nghệ tham gia dự thi ở giai đoạn I đều có những ưu điểm riêng. Trong đó 6 gói công nghệ đáp ứng hai tiêu chí: giảm phát thải KNK và tăng năng suất với mức đánh giá cao nhất được chọn tham gia vào giai đoạn II. Đồng thời hy vọng những công nghệ được khẳng định ở giai đoạn I sẽ nhanh chóng được ứng dụng, chuyển giao để tiếp cận với nhiều nông hộ nhỏ,



Cơ quan kiểm định độc lập đo lượng khí phát thải tại một điểm tham gia dự án.

hướng tới mục tiêu của dự án: thay đổi phương pháp canh tác nhằm giảm lượng KNK phát thải, nâng cao sinh kế và bảo vệ môi trường.

Gói công nghệ của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Viện cây lương thực và cây thực phẩm đạt giải nhất tại lễ trao giải sơ kết giai đoạn I được thực hiện trên đồng đất thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương). Ông Phạm Văn Hiến, Giám đốc HTX SXKD DVNN thị trấn Thanh Nê cho biết: Theo dõi công nghệ của Công ty triển khai tại địa phương không phải là những kỹ thuật mới, lạ so với sản xuất truyền thống, tuy nhiên phải làm tốt công tác thủy lợi, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật. Kết quả của mô hình không chỉ thể hiện ở những số liệu kỹ thuật mà được những nông dân trực tiếp tham gia dự án đánh giá cao, điều đặc biệt là lúa trong mô hình đều được doanh nghiệp bao tiêu. Đồng thời hy vọng từ thành công ở hai vụ vừa qua, công nghệ của Công ty sẽ được nhân rộng để hướng tới sản xuất lúa gạo bền vững.

Để chứng minh tính hiệu quả cũng như khả năng nhân rộng của công nghệ, ở giai đoạn II, số nông hộ tham gia sử dụng công nghệ là tiêu chí quan trọng, chiếm 40% tổng điểm. Theo bà Trần Thu Hà, ngoài giá trị giải thưởng, dự án còn góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trình độ canh tác lúa cho bà con nông dân theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường, hình thành chuỗi liên kết giữa các nhân tố tham gia như nông dân - nhà khoa học - doanh nghiệp.

AVERP được triển khai tại Thái Bình từ năm 2016 - 2021. Hy vọng với những công nghệ tiên tiến, hiệu quả được lựa chọn từ dự án sẽ góp phần thay đổi tư duy sản xuất lúa gạo của Thái Bình nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian không xa.

Cơ sở vật chất cho năm học mới

■ ĐẶNG ANH

Kỳ nghỉ hè khép lại, cán bộ, giáo viên, học sinh toàn tỉnh náo nức bước vào năm học 2018 - 2019. Các địa phương đang gấp rút hoàn thành xây dựng, sửa chữa trường lớp... để chuẩn bị đón ngày khai giảng.



Học sinh Trường Tiểu học Trần Lâm (thành phố Thái Bình).

Có mặt tại Trường THCS Phương Công (Tiên Hải), chúng tôi được thầy giáo Phạm Trung Úy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học 2017 - 2018, Trường THCS Phương Công có 8 phòng học, không có phòng chức năng, bộ môn, sân trường thường xuyên bị ngập khi trời mưa. Trước khó khăn trên, được sự quan tâm của ngành Giáo dục, các cấp chính quyền và sự ủng hộ, giúp sức của nhân dân địa phương, nhà trường đã đầu tư xây mới cổng, làm mới tường bao, nâng cấp sân trường và xây thêm các phòng chức năng, thư viện với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng. Sau khi kết thúc năm học 2017 - 2018, Ban Giám hiệu

nhà trường đã cùng đơn vị thi công khẩn trương bắt tay thực hiện các hạng mục xây dựng. Bên cạnh đó, dựa vào mức thu theo Quyết định số 2814 của UBND tỉnh, nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh đặt hơn chục bộ bàn ghế học sinh để bổ sung, thay thế những bộ đã cũ, không sử dụng được. Nhà trường cũng tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ bàn ghế, hệ thống quạt điện, đường dây điện, hệ thống nước và nhà vệ sinh để kịp thời tu sửa, thay thế những trang thiết bị cũ, hỏng. Thực hiện việc sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, Trường THCS Phương Công sẽ sáp nhập với Trường Tiểu học Phương Công. Theo

thầy giáo Phạm Trung Úy, việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình sử dụng cơ sở vật chất.

Ông Lê Đình Phúc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải cho biết: Bằng nguồn ngân sách địa phương kết hợp với các nguồn vốn từ huyện, tỉnh và đặc biệt là huy động xã hội hóa, nhiều phòng học, phòng học bộ môn và phòng chức năng được xây dựng mới, trang bị thiết bị tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Từ đầu năm đến nay, nhiều trường được xây dựng mới, xây dựng thêm phòng học hoàn thiện đưa vào sử dụng như các trường: Mầm non Nam Hà, Tiểu học Nam Phú, THCS

Phương Công... Không gian trường học, lớp học đổi mới tích cực. Các trường duy trì tốt tủ sách dùng chung nhằm hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được mượn sách giáo khoa, do đó 100% học sinh có đủ sách giáo khoa và đồ dùng học tập tối thiểu; đầu tư, đổi mới việc tổ chức thư viện, coi trọng bồi dưỡng văn hóa đọc cho học sinh. Đồ chơi ngoài trời, dụng cụ dạy và nuôi trẻ được các địa phương, nhà trường đầu tư tương đối đầy đủ, hợp tiêu chuẩn. Đến nay, 100% trường học được đầu tư camera phục vụ việc quản lý trường học, lớp học. Những ngày đầu tháng 8, các trường tổ chức cho học sinh lao động, vệ sinh trường lớp, khuôn viên, sân bãi, bảo đảm môi trường sạch đẹp, sẵn sàng cho năm học mới.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh bước vào năm học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngành Giáo dục các huyện, thành phố đốc thúc tiến độ thi công xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp. Ngoài các công trình mới, ngành cũng chỉ đạo các trường quét vôi, trang trí lại không gian trường lớp, tạo cảnh quan sư phạm thoáng mát, sạch đẹp để đón các em học sinh. Có thể nói, cơ sở vật chất trường lớp trên địa bàn tỉnh đang ngày một hoàn thiện hơn, chuẩn hóa hơn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng mong mỏi của đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn tăng cường cơ sở vật chất giáo dục cấp huyện năm 2018 với tổng kinh phí 95 tỷ đồng; trong đó, phân bổ kinh phí xây dựng phòng học 58,2 tỷ đồng, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học 36,8 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, 865 trường được đầu tư trang thiết bị để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; 141 trường tiểu học được mua sắm tăng âm, loa máy; 67 trường học các cấp được bổ sung 1.340 bộ máy vi tính; 35 trường THCS được đầu tư trang thiết bị cho phòng học ngoại ngữ. Bên cạnh đó, có 34 trường tiểu học, THCS được đầu tư 14,5 tỷ đồng thực hiện thí điểm để án phát triển văn hóa đọc trong nhà trường, nâng tổng số trường được thí điểm để án lên 71 trường.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập trên địa bàn tỉnh đã được chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đón năm học mới với quyết tâm và nỗ lực cao nhất.



Học sinh Trường THCS Phương Công (Tiên Hải) vệ sinh trường lớp.

...THỨ BA HỌC TRÒ

■ ANH TÚ

Các cụ ta đã tổng kết “Nhất quý, nhì ma, thứ ba học trò” nhưng trên đời này chưa ai nhìn thấy quý cũng chẳng ai nhìn thấy ma. Nhưng học trò thì ai cũng gặp và có lẽ cũng vì lý do đó nên nhiều người nói rằng học trò phải là thứ nhất trên con đường phát triển của mỗi con người không thể bỏ qua giai đoạn làm học trò và chính quá trình làm học trò sẽ là hành trang quyết định chặng đường tiếp theo của mỗi con người.



Võ Hương Giang tại cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Việt”



Vũ Minh Quang: “... em thấy đây là việc nên làm”.

Phải khẳng định rằng, học trò ngày nay giỏi trên mọi lĩnh vực từ học tập đến cuộc sống và những gương sáng trong học trò luôn xuất hiện mọi lúc

mọi nơi. Nhà giáo ưu tú Đặng Phương Bắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đưa ra nhận định: Nhìn chung mọi người rất dễ nhìn thấy những cái đó,

những cái chưa hay, chưa tốt của học trò, trong khi các em có rất nhiều cái hay, cái tốt, cái đáng để cho mọi người học tập thì lại ít được nhìn thấy, ít được quan tâm. Là người công tác lâu năm trong ngành Giáo dục và cũng trưởng thành từ một giáo viên rồi trở thành cán bộ quản lý, tôi thấy cách nhìn như vậy là phiến diện. Phải công bằng mà nói, học trò ngày nay được trang bị hành trang khá đầy đủ để vào đời và các em cũng có điều kiện để tiếp cận với khoa học công nghệ mới và thả sức sáng tạo. Còn hiện tượng học trò nghịch ngợm cãi chửi nhau hay đấu cát trọc rồi sơn màu nọ màu kia, thậm chí đi xe máy khi chưa đến tuổi hoặc đi xe đạp hàng ba hàng bốn... những chuyện ấy là không tránh khỏi nhưng đừng vì những con sâu nhỏ mà làm hỏng cả nổi canh, hãy nhìn các em ngày nay và nhìn lại chúng ta ba bốn mươi năm trước, thì mới thấy học trò bây giờ đáng quý, đáng yêu biết bao. Ngừng một lát như để nghĩ lại và tư duy cho thật chính xác về những gương sáng của học trò mình, rồi ông kể với tôi, trước tiên là cô bé Võ Hương Giang “thần đồng hát xẩm”, học sinh Trường Tiểu học Đông La (Đông Hưng). Giang mới 7 tuổi nhưng đã xuất hiện và trở thành ngôi sao sáng trong cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt, sau khi xem em biểu diễn, giám khảo Trần Thành đã phải đập đầu thán phục. Giám khảo Việt Hương thì cho rằng, tiết mục xuất sắc như một nghệ nhân 70 tuổi hát. Còn giám khảo Huy Tuấn vốn khó tính mà cũng không ngần ngại gọi em là “thần đồng hát xẩm”.

Không có gen của bố, cũng chẳng có gen của mẹ nhưng Hương Giang đã đến với sân khấu và trở thành người nổi tiếng với giọng hát xẩm đầy quyến rũ. Nhìn Hương Giang biểu diễn và nghe giọng hát của em, tôi lại nhớ đến nghệ sĩ hát xẩm tài năng Hà Thị Cầu, không biết bà Cầu đã đi vào Hương Giang như thế nào để em có được giọng hát xẩm đầy quyến rũ hôm

nay, không chỉ giỏi hát xẩm Hương Giang còn hát giỏi các dòng hát dân ca khác.

Học trò chăm ngoan, học giỏi đã trở thành ước mơ không chỉ của các gia đình mà còn của cả nhà trường và xã hội nhưng vượt ra ngoài ước mơ đó, nhiều em ngay ở lứa tuổi nhà trường đã trở thành những nhà nghiên cứu khoa học, với những đề tài sáng kiến mà người lớn cũng phải nể trọng, nhiều người đã gọi các em là “những nhà sáng chế không chuyên” trong số 66 mô hình đạt giải tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thái Bình lần thứ III, có tới 19 mô hình sáng chế dành cho nông nghiệp. Điển hình là sáng chế hệ thống tự động điều khiển tưới nước cho cây trồng của nhóm tác giả Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung và Phạm Thu An, các em đều là học sinh Trường THCS Vũ Hòa (Kiến Xương). Áp dụng sáng chế này, người dân chỉ việc bỏ ra dưới 400.000 đồng là có được hệ thống tự động điều khiển tưới nước sử dụng cảm biến ánh sáng và cơ cấu chuyển đổi hệ thống tự động điều khiển tưới nước cho cây trồng, có thể nhận biết được độ ẩm của đất trong vườn. Với sáng chế này, các em đã đạt giải nhất cuộc thi song niềm vui hơn là được nhiều hộ nông dân ở huyện Vũ Thư, Kiến Xương và thành phố Thái Bình hào hứng đón nhận.

Câu chuyện về tình cảm đẹp của hai em học sinh Trường THPT Tây Tiền Hải, là Vũ Minh Quang và Lê Ngọc Quốc Đạt, không chỉ khiến các bạn đồng trang lứa mà còn khiến nhiều cán bộ, nhân dân ở huyện Tiền Hải phải trầm trồ ngưỡng mộ. Đạt mắc bệnh xương thủy tinh từ nhỏ, chân yếu và teo lại không thể tự đi bằng đôi chân của mình, những tưởng phải bỏ giấc mơ đến trường nhưng Đạt đã may mắn khi 9 năm qua được Vũ Minh Quang đều đặn đưa đi học. Nhận tám bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại buổi lễ tuyên dương gương người tốt, việc tốt, khi được hỏi cảm nghĩ của mình Vũ Minh Quang thần nhiên trả lời các nhà báo, em không nghĩ hành động của mình lại được mọi người biết đến và lại được nhận phần thưởng cao quý, em chỉ biết rằng những việc em làm với Đạt là những việc bình thường, xuất phát từ tình cảm của hai chúng em và là việc nên làm.

Học trò bây giờ là vậy nên dù có là thứ nhất hay thứ ba, thì mọi việc làm của các em cũng rất đáng trân trọng, rất đáng tự hào và chắc chắn trong thời đại công nghiệp 4.0 những suy nghĩ, những cách làm, cùng hiệu quả của nó sẽ đi sâu và vươn xa hơn nữa trong cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của chúng ta và chính những việc làm như thế sẽ làm khác đi và dần mất đi những hình ảnh trái chiều mà người này, người khác cứ nghi kỵ mỗi khi nói đến học trò.



Hệ thống điều khiển tự động máy bơm tưới nước cho cây trồng của em Nguyễn Thành Vinh và em Nguyễn Thị Hồng Nhung (Trường THCS Vũ Hòa, Kiến Xương)



Thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công

■ NGUYỄN CƯỜNG

Quan tâm, chăm lo tới gia đình chính sách và người có công với cách mạng là truyền thống tốt đẹp ngàn đời của dân tộc. Những năm qua, cùng với sự quan tâm kịp thời của Đảng và Nhà nước, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh luôn chú trọng phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc thông qua những việc làm, hành động cụ thể: giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách; xây nhà ở, thăm hỏi, tặng quà... các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Trong những năm qua, hầu hết người có công đã được hưởng đúng, đầy đủ các chính sách ưu đãi của Nhà nước; phạm vi, đối tượng thuộc diện hưởng chính sách ngày càng được mở rộng; chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi từng bước được cải thiện. Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, “Xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ”... được phát triển sâu rộng ở các địa phương, nhằm phát huy mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng, cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng. Việc rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng được tiến hành thường xuyên nhằm bảo đảm chính xác, công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 40 vạn người được xác nhận và giải quyết chính sách, có trên 70.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên. Trong việc giải quyết hồ sơ người có công xác lập mới, 5 năm (2012 - 2017) thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, toàn tỉnh đã xác nhận và giải quyết trên 15.000



Nhiều gia đình người có công được quan tâm hỗ trợ cải thiện nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống.

trường hợp hưởng chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Hàng nghìn gia đình người có công khó khăn về nhà ở đã được hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới. Thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/4/2013 về hỗ trợ nhà ở cho người có công, đến nay toàn tỉnh đã có 6.498 hộ người có công được hỗ trợ cải thiện nhà ở với tổng kinh phí trên 260 tỷ đồng. Ngoài chính sách hỗ trợ nhà ở,

hàng năm đã trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho trên 5.000 người có công và thân nhân liệt sĩ, cấp thẻ BHYT cho 171.000 người có công và thân nhân người có công.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian qua đó là triển khai việc rà soát đối tượng hưởng chính sách đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa

học. Thực hiện Kết luận số 44 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại tỉnh Thái Bình, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành rà soát trên 7.024 hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 26 của Chính phủ. Sau rà soát đã có 3.499 trường hợp phải bổ sung giấy tờ chứng minh chiến

trường để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Đến nay, hầu hết các trường hợp đã bổ sung được giấy tờ chứng minh chiến trường theo quy định. Ngoài ra, Sở cũng đã triển khai rà soát giấy tờ chứng minh của 11.559 hồ sơ theo Nghị định số 54 của Chính phủ và thực chứng 13.513 trường hợp con đẻ người hoạt động kháng chiến để làm cơ sở giải quyết chính sách cho đối tượng trực tiếp và đối tượng gián tiếp.

Cùng với việc quan tâm chăm lo và giải quyết các chế độ, chính sách đối với gia đình chính sách và người có công với cách mạng, những năm qua, các đối tượng chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, sống gương mẫu cho thế hệ trẻ noi theo. Nhiều thương binh, bệnh binh, nhiều gia đình có công đã được vinh danh lao động sản xuất giỏi, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Những kết quả trong công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đã góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo nên nét đẹp trong đời sống văn hóa - xã hội.

Mặc dù đã đạt những kết quả nhất định về công tác chăm sóc gia đình chính sách và người có công với cách mạng, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn, tồn tại cần sớm giải quyết. Vẫn còn trường hợp người có công chưa hoàn thiện được thủ tục hồ sơ để hưởng chính sách; một số gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công... điều kiện kinh tế khó khăn. Một số nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ chưa được khang trang, nhiều mộ của liệt sĩ chưa thể biết tên; vẫn còn liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Đây là những trăn trở, day dứt chúng ta cần tiếp tục quan tâm giải quyết. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc và những kết quả của công tác thương binh, liệt sĩ và người có công trong những năm qua. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, chu đáo các chế độ, chính sách ưu đãi người có công; giải quyết dứt điểm những tồn đọng về công tác thương binh, liệt sĩ và người có công trong các thời kỳ cách mạng và kháng chiến... để người có công và thân nhân người có công được hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước.



Hội Đông y huyện Đông Hưng khám bệnh cho đối tượng chính sách xã Đông Quang.

MANG Y ĐỨC TRỊ ÂN NGƯỜI CÓ CÔNG

■ HÀ DUNG

Phát huy lợi thế nghề nghiệp, các y bác sĩ đã nhân lên truyền thống tốt đẹp của dân tộc bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Đó là tổ chức khám bệnh và tặng quà, thuốc miễn phí cho người có công bằng cả tấm lòng biết ơn và y đức của người thầy thuốc.

Tri ân người có công với cách mạng luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Với ngành Y tế Thái Bình, triển khai các hoạt động tri ân người có công đã trở thành nét đẹp truyền thống của toàn ngành nói chung, các cơ sở y tế và cá nhân y bác sĩ nói riêng. Đặc biệt những năm gần đây, các hoạt động tri ân ngày càng được quan tâm đẩy mạnh cả về số lượng và chất lượng, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Theo bác sĩ Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế: Do đặc thù chuyên môn nghề nghiệp của ngành Y là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vì vậy hàng năm bên cạnh xây dựng, triển khai kế hoạch liên ngành thực hiện các hoạt động tri ân người có công nói chung, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, hội thầy thuốc trẻ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, y bác sĩ trong ngành phát huy đặc thù chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức của người thầy thuốc, chủ động phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động khám bệnh miễn phí, tri ân các thương bệnh binh, cựu chiến binh, mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời chỉ đạo các bệnh viện, phòng khám tạo điều kiện, hỗ trợ trang thiết bị máy móc và kinh phí cho các đợt khám bệnh tri ân người có công tại cộng đồng. Vì vậy, đã có nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho người có công với cách mạng được các đơn vị ngành Y tế phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai thực hiện ở các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là

các xã trọng điểm xa trung tâm, có nhiều đối tượng chính sách. Không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", các hoạt động còn thu hút được nhiều sự ủng hộ, phối hợp của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân hảo tâm cùng tham gia.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện tuyến cao nhất của tỉnh, có lực lượng y bác sĩ đông, có trình độ chuyên môn cao. Phát huy lợi thế đó, ngoài tổ chức quyền góp, tặng quà cho đối tượng chính sách nhân các ngày lễ, tết, Bệnh viện còn tổ chức nhiều đợt khám bệnh từ thiện tại cộng đồng. Theo bác sĩ Hà Quốc Phòng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Riêng trong tháng 7/2018, Bệnh viện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức 2 đoàn đi khám bệnh tại cộng đồng, mỗi đoàn có 35 thành viên đại diện cho các chuyên ngành và đều là các bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao nhất. Để nâng cao chất lượng các buổi khám bệnh tri ân, Bệnh viện cũng bố trí nhiều trang thiết bị khám bệnh hỗ trợ các đoàn khám bệnh từ thiện như các máy siêu âm, điện tim hiện đại nhất... Đồng thời trích kinh phí mua nhiều phần quà, các loại thuốc trị bệnh, thuốc bổ để đoàn tặng miễn phí cho các đối tượng. Là thành



viên tích cực của các đoàn khám bệnh từ thiện, bác sĩ Nguyễn Duy Quyển, chủ nhiệm câu lạc bộ thầy thuốc trẻ Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Ngoài tham gia các hoạt động khác như thấp nền trị ân, hiến máu tình nguyện, lao động công ích, quyên góp tặng quà như tất cả các đoàn viên thanh niên các cơ quan, đơn vị khác, chúng tôi còn biết mình có lợi thế hơn bởi nghề nghiệp là bác sĩ. Vì vậy, không quản ngày nghỉ, cứ có cơ hội là chúng tôi muốn mang kiến thức chuyên môn và tâm huyết của mình đi chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là tri ân các đối tượng chính sách tại cơ sở. Bởi chúng tôi biết, sức khỏe là quan trọng, chăm sóc

sức khỏe cho các đối tượng có công là việc làm thiết thực, ý nghĩa nhất, đáp ứng mong muốn mỗi không chỉ của các đối tượng, mà là của đông đảo cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Ông Phạm Cao Kha, 87 tuổi, xã An Bồi, huyện Kiến Xương là cựu chiến binh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mặc dù sức khỏe yếu, muốn đi bệnh viện tuyến tỉnh khám bệnh nhưng không có điều kiện. Được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về tận xã khám bệnh, tư vấn, ông Kha phấn khởi chia sẻ: Tôi chưa thấy đoàn khám bệnh nào về xã lại có nhiều bác sĩ giỏi, nhiều thiết bị hỗ trợ như thế. Chúng tôi được khám bệnh, chẩn đoán, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe rất kỹ và thấy rất thiết thực, tin tưởng.

Những năm gần đây, các hoạt động khám bệnh, tri ân các đối tượng người có công của ngành Y tế ngày càng được mở rộng. Không chỉ các bác sĩ tây y mà lan rộng, thu hút cả các bác sĩ đông y, các lương y, hội viên y học cổ truyền cùng tham gia. Bác sĩ Phan Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Đông y Thái Bình cho biết: Riêng hội viên Hội Đông y Thái Bình mỗi năm đã khám bệnh, tặng thuốc miễn phí cho hàng chục nghìn đối tượng chính sách, người có công. Điển hình nhất là lương y Nguyễn Văn Thiệu, hội viên Hội Đông y huyện Quỳnh Phụ đã dành hàng tỷ đồng làm từ thiện. Đặc biệt, lương y Thiệu rất quan tâm tới các đối tượng người có công với cách mạng, trong đó có các đối tượng là nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Đã nhiều năm nay, các nạn nhân chất độc da cam/Đioxin được tham gia chương trình tẩy độc, đều được lương y Thiệu mời đến khám bệnh, tư vấn và tặng thuốc miễn phí. Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Đông y huyện Đông Hưng đã bình chọn 18 lương y tiêu biểu nhất trong tổng số 120 lương y, y sĩ, bác sĩ YHCT của hội tham gia các hoạt động khám bệnh từ thiện. Lương y Đặng Trần My, Chủ tịch Hội Đông y huyện Đông Hưng cho biết: Ngoài khám tư vấn, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, mỗi lương y tham gia đoàn khám bệnh tri ân do huyện hội tổ chức đều chủ động chuẩn bị sẵn vài chục liệu trình điều trị các bệnh như: phong tê thấp, viêm họng, tiêu hóa, viêm dạ dày tá tràng, bệnh đại tràng, các liệu trình bồi bổ sức khỏe... để cấp miễn phí cho các đối tượng theo từng mặt bệnh tương ứng. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn và sẽ tiếp tục mang kiến thức và tâm huyết khám chữa bệnh nhiều hơn, góp phần cùng ngành Y tế chăm sóc, tri ân, giúp các đối tượng chính sách sống vui, sống khỏe.

Chiến tranh tuy đã lùi xa nhưng những mất mát, hy sinh to lớn của những gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng trong các cuộc chiến tranh giành độc lập tự do cho Tổ quốc vẫn luôn được mỗi người dân Việt Nam ghi lòng tạc dạ, thôi thúc sự tri ân, bù đắp nhiều hơn, giúp họ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Các hoạt động tri ân của cán bộ ngành Y tế thời gian qua dành cho đối tượng người có công không chỉ thiết thực, hiệu quả trong việc giúp nâng cao sức khỏe, mà còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tấm lòng biết ơn của cán bộ ngành Y tế đối với thế hệ cha anh đi trước. Đồng thời khơi gợi niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ y tế trẻ, từ đó góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

**Ông Nguyễn Văn Vinh,
Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư**



Với 30 mô hình “Dân vận khéo”, Hội CCB huyện Vũ Thư đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên CCB tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới. Huyện hội và các cơ sở hội đã đứng ra tín chấp hơn 36 tỷ đồng cho hơn 1.700 hội viên vay phát triển kinh tế, nhờ đó tỷ lệ hội viên CCB nghèo theo chuẩn mới giảm bình quân 0,2% mỗi năm. Tham gia xây dựng nông thôn mới, hội viên

CCB huyện Vũ Thư đã hiến hơn 41.000m² đất thổ cư, ủng hộ trên 20 tỷ đồng, đóng góp hơn 26.000 ngày công lao động giúp các địa phương xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, Hội CCB huyện Vũ Thư sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp xã chưa về đích sớm hoàn thành các tiêu chí.

**Ông Phạm Mã Siêu, Chủ tịch Hội CCB
xã Nam Hải, huyện Tiên Hải**



Những tuyến đường giao thông thẳng tắp, những con đường nối dài qua cánh đồng là thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nam Hải đạt được trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Đạt được kết quả đó không thể kể đến sự đóng góp tích cực của hội viên CCB với hơn 2.500 ngày

công lao động, hiến hơn 3.000m² đất các loại, quyên góp hơn 760 triệu đồng tiền mặt cùng chính quyền và nhân dân xã Nam Hải hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Các CCB luôn là lực lượng gương mẫu, tiên phong trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

**Cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp,
xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ**



Bản thân tôi luôn vận động gia đình, người thân tích cực lao động sản xuất, hưởng ứng phong trào “CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới” tạo thêm việc làm cho người thân hội viên CCB có hoàn cảnh khó

khăn. Đóng góp xây dựng quê hương, tôi đã làm một số tuyến đường giao thông chính, hỗ trợ trường mầm non, ủng hộ địa phương trên 1,5 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới. Tôi cũng tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ họ vươn lên trong cuộc sống.

Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội căn cứ vào tình hình cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”. Mỗi hội CCB cấp cơ sở đăng ký ít nhất 1 mô hình “Dân vận khéo”, đồng thời lồng ghép với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các cấp hội đã bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thành lập công ty, doanh nghiệp, trang trại, gia trại. Toàn hội hiện có hơn 600 doanh nghiệp, trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm ổn định cho hơn 8.500 lao động là người thân, hội viên CCB với mức thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Các cấp hội CCB trong tỉnh đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp hơn 15.100 gia đình hội viên vay hơn 364 tỷ đồng để đầu

Tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

■ TIẾN ĐẠT

Nhiều năm qua, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vẫn luôn tỏa sáng và được tiếp nối bởi những thế hệ cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, khi trở về với cuộc sống đời thường, họ vẫn luôn giữ gìn phẩm chất ấy, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chung tay cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, làm giàu.

Ông Bùi Quốc Phòng, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, nhiều hội viên CCB còn tích cực tham gia công tác tình nghĩa, ủng hộ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà tình nghĩa, đầu nối, sử dụng nước sạch, tạo điều kiện để đồng đội phát triển kinh tế. Hiện nay, tỷ lệ hội viên nghèo toàn tỉnh giảm còn 0,95%; 58 cơ sở hội xã, phường, thị trấn không có hội viên nghèo.

Không chỉ gương mẫu phát triển kinh tế, hội viên hội CCB từ tỉnh tới cơ sở luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp hội CCB trong



Mô hình nuôi cá giống nước ngọt của hội viên cựu chiến binh xã An Ninh (Quỳnh Phụ).



Mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của hội viên cựu chiến binh xã Bình Định (Kiến Xương) đem lại hiệu quả kinh tế cao.

tỉnh nêu cao vai trò, trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Toàn hội có 1.964 cán bộ hội tham gia các tổ công tác đồn điền đổi thửa, tổ giám sát xây dựng công trình phúc lợi tại địa phương; 42.932 hộ tham gia đồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng đạt 99,6% tổng số hội viên tham gia sản xuất nông nghiệp. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động ở các cấp hội, đến nay toàn tỉnh có 393 công trình phúc lợi tại cơ sở do CCB đóng góp xây dựng với tổng số tiền gần 40 tỷ đồng, chủ yếu là làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng... Ngoài ra, các cấp hội CCB đã vận động hơn 19.000 hội viên đóng góp hơn 83,4 tỷ đồng tiền mặt xây dựng nông thôn mới.

Ông Phạm Văn Cẩm, Chủ tịch Hội CCB xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương chia sẻ: Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới”, hội viên CCB xã Quốc Tuấn đã tham gia hơn 5.000 ngày công, tháo dỡ hơn 1.000m tường bao, vận động nhân dân và con em xa quê quyên góp được hơn 10 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng; quyên góp xây mới 7/7 nhà văn hóa thôn với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng, góp sức cùng địa phương về đích năm 2015.

Những đóng góp tích cực trong thời gian qua của cán bộ, hội viên CCB toàn tỉnh đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức hội trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian tới, các cấp hội CCB trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của CCB trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền; gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới, khẳng định vị trí là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương.



Lau dọn trong Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.



Khám bệnh miễn phí cho đối tượng chính sách xã Trạng Quan (Đông Hưng).



Tham gia bê tông hóa đoạn đường thanh niên thuộc xã Thái Dương (Thái Thụy).

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

■ PHƯƠNG ANH

Công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng được coi là cơ sở đầu tiên cho việc hình thành tư tưởng, tình cảm của tuổi trẻ. Việc này không chỉ giúp thế hệ trẻ có nhận thức đúng đắn về lịch sử mà còn góp phần làm tăng thêm lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đóng góp công sức để xây dựng và bảo vệ quê hương.

Trong các hoạt động, phong trào có mục đích giáo dục về truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ từ đầu năm đến nay phải kể các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thanh thiếu nhi thông qua các buổi tọa đàm, diễn đàn, thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức gặp mặt giao lưu với thương binh, bệnh binh qua các thời kỳ kháng chiến, thân nhân liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tiêu biểu. Bên cạnh đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ với chủ đề ca ngợi truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước, ca ngợi sự hy sinh anh dũng, các chiến công của các anh hùng. Các cấp bộ đoàn cũng tổ chức kết nạp đoàn viên, đội viên, lồng ghép tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi tại các khu di tích lịch sử cách mạng... Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, trong tháng cao điểm “Đền ơn đáp nghĩa”, tuổi trẻ toàn tỉnh đã phối hợp thăm hỏi, tặng trên 2.800 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 423 tỷ đồng; xây mới, tu sửa nhà tình nghĩa, tặng thiết bị điện, công trình nước sạch, sửa

chữa, thay mới đường dây điện cho 73 gia đình chính sách; tổ chức 18 đợt tư vấn, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 1.800 đối tượng chính sách... Em Phạm Hà Linh, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Mỗi lần đến Đền thờ Liệt sĩ tỉnh báo công với các anh hùng liệt sĩ, tham quan, tìm hiểu về những chiến công của thế hệ cha ông đi trước, chúng em rất vinh dự, tự hào và hồi hộp. Chúng em phải học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự hy sinh cao cả ấy.

Chị Nguyễn Thị Hồng Thúy, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Phụ cho biết: Thanh thiếu nhi hiện nay đón nhận thông tin thông qua các phương tiện thông minh như điện thoại, máy tính..., vì vậy cần giáo dục, hướng cho thanh thiếu nhi cách tiếp cận thông tin một cách chính thống, lành mạnh. Những câu chuyện đẹp, đặc biệt là những câu chuyện đẹp của chính các bạn trẻ được đăng trên các trang báo, website, facebook của tổ chức đoàn có sức lan tỏa sẽ tạo nên hiệu ứng tâm lý rất mạnh đối với các bạn trẻ hiện nay. Thực tế qua triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, đã có rất nhiều thông tin tốt đẹp trong xã hội được chia sẻ, tạo sức ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ và cảm xúc của mỗi bạn trẻ. Những

câu chuyện đẹp chẳng ở đâu xa xôi, chính là những gì gần gũi, đơn giản gắn với mục đích giáo dục, bám sát vào đời sống thanh thiếu nhi và tập trung tác động vào cảm xúc nhiều hơn, đặc biệt là đề cao tinh thần sống gương mẫu của cán bộ đoàn và đồng thời là những gương thanh niên sống đẹp, bình dị giữa đời thường.

Việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên không có gì tốt hơn bằng cách triển khai thực hiện các phong trào thực tiễn bảo đảm tính thực chất, vì những giá trị tốt đẹp của đời sống xã hội. Chính vì vậy, các phong trào hành động cách mạng được các cấp bộ đoàn, hội triển khai đồng bộ và hiệu quả. Đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện với 5 nhóm nội dung: tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tham gia tu sửa hơn 12km, làm mới hơn 3,2km đường giao thông; xây dựng khoảng 80 bể chứa vỏ thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các xứ đồng; trao tặng và hỗ trợ hơn 120 công trình nước sạch; phối hợp tặng hơn 7.000 suất quà; khám bệnh, cấp thuốc

miễn phí cho hơn 9.000 lượt người; sửa chữa, xây dựng 13 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi... Ông Đỗ Nguyên Mìn, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Đông Hưng cho biết: Với mỗi cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh từng trải qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thì việc chăm lo, giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là một trong những trọng trách để cho

niềm tự hào dân tộc thêm tỏa sáng. Các hoạt động phối hợp của các cấp hội cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh và đoàn thanh niên cũng nhằm mục đích đó. Chúng tôi tin tưởng rằng, từ các hoạt động phối hợp, các chương trình, phong trào hành động cách mạng của tổ chức đoàn, các cháu hiểu đúng, tự hào và trân trọng truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Người sáng tấm gương người anh hùng

■ TẮT ĐẠT

Gần 70 năm đã trôi qua nhưng câu chuyện về xã đội trưởng Giang Văn La xả thân giết giặc vẫn được lớp người cao niên xã Mỹ Lộc (Thái Thụy) kể cho con cháu nghe. Tấm gương trung nghĩa, kiên trung của đồng chí là niềm tự hào để các thế hệ người dân nơi đây noi theo.

Theo tư liệu lịch sử Đảng bộ xã Mỹ Lộc, đồng chí Giang Văn La sinh năm 1925 tại thôn Chỉ Thiện, xã Minh Đức (nay là xã Mỹ Lộc) trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước, cách mạng. Tháng 8/1945, sau khi tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi, đồng chí được cử giữ chức vụ đội trưởng tự vệ thôn Chỉ Thiện. Đến tháng 8/1947, đồng chí được kết nạp vào Đảng và được tổ chức phân công làm xã đội trưởng xã Minh Đức. Bằng năng lực của mình, đồng chí đã vận động nhân dân tham gia dân quân du kích; đồng thời, chỉ đạo lực lượng rào làng kháng chiến, xây dựng hệ thống phòng thủ và công sự trận địa ở địa phương.

Để làm phong phú thêm nguồn tư liệu, chúng tôi tìm gặp ông Ngô Đình Điển, 96 tuổi, thôn Lũng Tả, xã Mỹ Lộc - người có thời gian hoạt động cùng với đồng chí Giang Văn La. Ký

ức về những năm tháng nhân dân Minh Đức đấu tranh chống thực dân Pháp trong ông vẫn vẹn nguyên. Ông Điển nhớ lại: Năm 1947, đồng chí La làm xã đội trưởng còn tôi làm chính trị viên xã đội. Khi địch chưa chiếm đóng, anh em chúng tôi làm công tác huấn luyện dân quân du kích, củng cố lực lượng vũ trang địa phương. Cùng với đó, chúng tôi phối hợp với đội Thái Hùng các thôn diệt tề, trừ gian, chống lại những tên tay sai phản động có nhiều nợ máu với nhân dân. Đồng chí La là người mưu trí, gan dạ, diệt tề rất giỏi. Ngày ấy chỉ nghe tên xã đội La là đám lính bảo an, phản động trong vùng đều khiếp sợ...

Với tinh thần quyết tâm giết giặc, từ khi tham gia cách mạng đến ngày hy sinh, xã đội trưởng Giang Văn La đã trực tiếp chỉ huy lực lượng dân quân du kích xã Minh Đức đánh 5 trận trong đó có một số trận đánh tiêu biểu



Từ đường họ Giang ở thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc - nơi thờ liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Giang Văn La.

như trận đánh chặn lực lượng hành quân của địch tại chợ Cống, xã Thái Thịnh đầu tháng 3/1950 tiêu diệt 18 tên địch. Cuối tháng 3/1950, vào đêm tối,

địch dùng lực lượng phá kè của ta trên sông Trà Lý. Đồng chí La đã bí mật tổ chức lực lượng áp sát bờ đê tấn công địch, bị đánh bất ngờ địch hỗn loạn bỏ chạy.

Trận này ta tiêu diệt 9 tên, làm bị thương 11 tên, bảo vệ an toàn tuyến kè. Đây cũng là chiến thắng tiêu biểu được nêu gương toàn tỉnh và được Tỉnh đội Dân quân Thái Bình khen. Dưới sự chỉ huy của xã đội trưởng Giang Văn La, ngày 12/9/1952, dân quân du kích xã Minh Đức đã phá tan cuộc càn quét của địch từ bốt Danh Giáo (Thái Đô) vào xã Minh Đức. Sau trận này, quân địch đóng ở bốt Xuân Hòa đã treo thưởng 5 quan tiền cho ai lấy được đầu của xã đội trưởng Giang Văn La.

Trong trí nhớ của bà Giang Thị Nết, 71 tuổi, con gái liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Giang Văn La, hình ảnh về bố chỉ là những mảnh ghép chấp nối qua lời kể của mẹ. Ngày bố hy sinh bà Nết mới vài tháng tuổi. Bố mất, giặc Pháp cho quân đốt nhà ông bà nội, anh em, người thân trong gia đình phải ly tán trước sự lung sục điên cuồng của chúng. Bà Nết tâm sự: Tôi vẫn nhớ lời mẹ kể, trước hôm bố tôi hy sinh ông ở nhà chơi với tôi một ngày rồi đêm đó bố cùng đồng đội đi làm nhiệm vụ phá bốt giặc. Tôi không ngờ ngày hôm đó lại là ngày cuối cùng tôi còn được cảm nhận hơi ấm từ bố...

Đêm ngày 23/9/1950, Chi ủy Chi bộ xã Minh Đức nhận chủ trương từ Huyện ủy Thái Ninh: lực lượng chia làm 3 mũi, đồng chí La tham gia mũi phá tề ở thôn Hanh Thông (Thái Thọ). Sau khi lực lượng của ta tấn công bốt Trà Lý, Xuân Hòa, một phần lực lượng địch cố thủ tại nhà bà Phó Hỷ do tên Quất chỉ huy ở thôn Hanh Thông. Đồng chí La chỉ huy trung đội dân quân du kích của xã bao vây nhà sau đó đồng chí xông vào đập cửa, bọn địch bên trong dùng dao chém đứt 4 ngón tay phải của đồng chí. Dù đau đớn nhưng đồng chí vẫn nhanh trí dùng tay trái lấy lựu đạn ném vào phía trong rồi lấy thân mình che kín cánh cửa. Lựu đạn nổ, toàn bộ lực lượng địch bị tiêu diệt, đồng chí La cũng anh dũng hy sinh.

Ghi nhận thành tích chiến đấu anh dũng của đồng chí Giang Văn La, năm 2010, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Giang Văn La.

Ông Giang Văn Liên, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Lộc



Nói theo tấm gương của đồng chí Giang Văn La và các liệt sĩ của quê hương, Đảng bộ và nhân dân Mỹ Lộc đã đồng sức đồng lòng xây dựng quê hương. Năm 2014 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đời sống nhân dân ngày càng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm. Trên địa bàn xã đã và đang triển khai các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh, góp phần tạo bước đột phá trong tương lai của miền quê giàu truyền thống yêu nước, cách mạng.

Ông Ngô Đình Điển, 96 tuổi, thôn Lũng Tả, xã Mỹ Lộc



Sau khi đồng chí La hy sinh, đồng đội đã lấy được xác và cất giấu. Tuy nhiên, hôm sau địch theo vết máu đã tìm thấy xác của đồng chí ấy. Chúng cho quân lấy thủ cấp của đồng chí La đi bêu khắp nơi còn xác chúng vứt xuống sông Trà Lý. Mãi sau này gia đình mới tìm lại được. Giờ đây, hài cốt nguyên vẹn của xã đội trưởng Giang Văn La đã yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương. Đồng chí La mất đi là tổn thất lớn cho Minh Đức nhưng tấm gương của đồng chí đã cổ vũ tinh thần quyết chiến, quyết thắng của nhân dân trong xã, trong huyện, góp phần bảo vệ vững chắc khu căn cứ Thần Đầu - Thần Huống của huyện Thái Ninh.

Ông Giang Anh Thời, em trai liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Giang Văn La



Gia đình, dòng họ luôn tự hào đã sinh ra và nuôi dưỡng người chiến sĩ cách mạng kiên trung Giang Văn La. Từ tấm gương của anh La, anh em chúng tôi đều giác ngộ lý tưởng cách mạng, tham gia các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ... Lớp lớp con cháu đều noi gương các bậc tiền nhân của dòng họ, ra sức học tập, lao động, công tác, trở thành người có ích cho xã hội, góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước.



Tập làm nông dân

■ TUẤN DUNG



Tôi còn nhớ hồi bé bu tôi luôn nhắc nhở động viên anh em tôi là các con cố mà học cho tốt để sau này khỏi phải làm nông dân, chứ làm nông dân thì khổ lắm thế rồi thỉnh thoảng bu tôi lại chỉ vào một người nào đó gọi là “cặp kè” gánh đôi sọt trên vai, tay cầm đôi xương sườn trâu đi nhặt phân trâu, phân bò rơi vãi ở ven đường. Bu tôi bảo nhớ đốt chỉ sấm cho đôi sọt như thế kia để đi nhặt phân chứ chẳng làm được cái thớ gì. Nghe lời bu dặn, mặc dù cuộc sống gia đình khó khăn nhưng mấy anh em tôi vẫn động viên nhau cố gắng học tập và cuối cùng thì đứa nào đứa nấy cũng kiếm được một việc làm ở thành phố, không là giáo viên thì cũng làm công chức, viên chức nhà nước. Đúng là thoát được cái cảnh làm nông dân, còn bu tôi thì tự hào với hàng xóm vì các con mình không phải ở nhà “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Thời gian thấm thoát trôi nhanh chẳng mấy chốc đã hơn 30 năm làm cán bộ, bây giờ tôi trở về với bu và nhận khối tài sản thừa kế là ngôi nhà ba gian mái bằng, cái áo rộng gần 200m² đầy bèo sùng, bèo tây cùng hơn 4 sào vườn với đủ các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ mà bu tôi trồng từ nhiều năm trước, dưới gốc cây là cỏ mọc um tùm vì

đã ở cái tuổi gần 90, con cái lại đi xa nên vườn tược gần như bỏ hoang. Tiếp quản khối tài sản của bu giao cho, tôi bắt đầu lao vào con đường làm nông dân từ những kinh nghiệm xem được ở thành phố. Việc đầu tiên tôi làm là mua dây thép, mua cọc bê tông về đóng ở trước nhà lắp đặt hệ thống tưới nước tự động và mắc một giàn lan do tôi mang về sau chuyến đi Sa Pa (Lào Cai), Quảng Bạ (Hà Giang) rồi đi động Phong Nha (Quảng Bình), rừng Cúc Phương (Ninh Bình), chùa Hương, làng văn hóa các dân tộc Hà Nội được tôi treo lên ngày một nhiều và khá đẹp. Ngày nào tôi cũng tưới cho lan nhưng buồn thay cây không đẹp lên mà lại xấu đi rất nhanh. Tiếc công, tiếc tiền tôi liền cầm điện thoại điện cho Hùng - một thanh niên làm nghề xây dựng nhưng lại rất ham mê chơi lan ở thành phố. Nghe tôi kể, Hùng nói luôn lan chú tưới nhiều quá sũng nước mà chết. Tôi bảo, cây hay gì thì cũng phải ăn chứ. Hùng bảo, chú mua toàn lan rừng mà ở rừng thì môi trường sống khác hẳn với ở nhà. Những cây lan ở trên rừng có ăn uống gì đâu mà vẫn sống, vẫn đẹp về nhà chú muốn cây sống được thì phải có quá trình thuần hóa và muốn thuần

chứ không thể làm ngay được. Tốt nhất chú nên vào mạng xem người ta hướng dẫn làm thế nào rồi chú làm để khỏi mất công, mất của. Thế là bài học đầu tiên làm nông dân đã đến với tôi. Bên cạnh giàn lan mới, khu ao vườn bỏ hoang cũng được tôi quy hoạch lại khá gọn gàng. Cái ao 200m² được mở rộng gần gấp 2 lần, các loại cá trắm, chép, trôi, mè, rô phi được ồ ạt thả xuống, mới được ngày hôm trước hôm sau cá đã nổi lên ngợp đầy mặt nước, tôi kinh quá không biết làm thế nào liền gọi điện cho Mấn - chàng kỹ sư thủy sản để xin trợ giúp. Mới nghe tôi kể, anh đã nói luôn cá bác thả dày quá nên thiếu oxy, bây giờ bác phải mua cái máy sục khí để tạo oxy cho cá hoặc dùng mấy cành tre kéo quanh ao để tạo môi trường thoáng khí cho cá thở. Nghe Mấn nói vậy, tôi chưa tin nên mời anh sang nhà xem giúp, anh bảo không phải sang, bác cứ làm là hết. Nghe nói vậy tôi làm luôn và đúng là cá không nổi lên nữa, vừa trị được bệnh cá nổi thì đàn cá lại mắc bệnh đốm đỏ đầy mình. Thêm một lần tôi lại phải gọi Mấn để xin trợ giúp, lần này thì anh bảo, bác chưa có kinh nghiệm nuôi cá, đáng nhẽ bác phải đọc hướng dẫn về nuôi cá trước rồi hãy làm, chứ cá ao bác bị như vậy là do việc khử trùng ao không tốt nên cá bị

hoại tử cấp. Bây giờ bác lấy vôi bột khoảng 2kg/100m² hòa với nước tưới vòng quanh ao tuần hai lần, vừa làm vừa kiểm tra đàn cá rồi thông báo cho cháu, cháu sẽ hướng dẫn cách xử lý tiếp. Nghe Mấn hướng dẫn và làm theo cách của anh chỉ một tuần sau những đốm đỏ trên đàn cá đã hết. Sau những năm dài công tác về hưu có vườn cây, ao cá ai mà chả thích. Thích thì là vậy nhưng để có được thì đâu có phải dễ. Khu vườn được tôi tôn cao nhờ đất mới đào ao thay thế cho vườn tạp là một trăm cây bưởi Diễn, giống bưởi đang thịnh hành trên thị trường. Tôi chọn những cây bưởi đã được thu hoạch từ hai đến ba năm để mua về trồng. Những ngày đầu vườn bưởi xanh tươi trông thật bắt mắt nhưng chưa đầy nửa tháng những cây bưởi bắt đầu thi nhau héo, lá rụng, vườn bưởi đứng trước nguy cơ “về mo”. Lần này tôi tìm đến Định - anh kỹ sư nông nghiệp chuyên ngành trồng trọt. Đến vườn nhìn đất, nhìn cây, Định bảo đất vườn bị chua lại nhiều sắt, cây đánh trồng chưa đúng kỹ thuật, thế rồi anh đi từng cây bới đất lên kiểm tra bộ rễ và khẳng định luôn nếu không chăm sóc tử tế thì chắc chết quá nửa. Nghe anh nói tôi bàng hoàng vì sự nông nổi của mình, thế rồi ngay sau đó chiến dịch chăm sóc cây thân tốc đã diễn ra. Tôi bỏ tiền mua lân, mua vôi bột, mua thuốc kích thích sinh trưởng rễ và làm theo đúng sự hướng dẫn của Định, những cây bưởi hồi xanh dần nhưng gần 30 cây cũng chào sớm tôi để ra đi, thế là thêm một bài học cho cái giá phải trả để làm nông dân. Hai năm về hưu ở với bu cũng là quãng thời gian tôi tập làm nông dân. Thế mới biết làm gì cũng phải học, làm nông dân lại càng phải học nhiều hơn vì những việc làm luôn là cụ thể, sát sườn và nếu sai là linh hậu quả ngay. Hai năm tập làm nông dân, tôi đã hiểu làm nông dân khó như thế nào, biết rồi lại càng yêu, càng quý nông dân hơn, đặc biệt là lớp nông dân mới ngày nay, họ vừa có kiến thức vừa nhiệt tình lại ham học hỏi và luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ vốn, giống và liên kết làm ăn với suy nghĩ một mình giàu là chưa giàu mà phải cả làng, cả xã giàu thì cái giàu mới chắc chắn, mới vững bền. Khi chúng ta đang đồng lòng xây dựng nông thôn mới thì càng cần hơn một lớp nông dân mới, lớp nông dân của thời đại công nghiệp 4.0.



Từ đường chi họ Phạm làng Thư Điền, xã Tây Giang, huyện Tiên Hải có đắp nổi 4 chữ "Hội thống tôn Nguyên".

BIỂN VỌNG LỜI CHIÊU TUYẾT

■ QUANG VIỆN

Những thư tịch cổ lưu sót lại ở làng Thư Điền, xã Tây Giang và làng Phương Trạch, xã Phương Công, huyện Tiên Hải có ghi rằng cách ngày nay hơn 600 năm những làng trên còn là cồn bãi hoang sơ. Cát đã kết tinh nước biển thành những đụn muối trắng lấp lánh dưới nắng hè gay gắt. Cư dân họ Phạm là những nguyên mộ từ Lam Kinh (Thanh Hóa) phiêu dạt tới đây tìm kế sinh nhai để tồn tại đã đặt tên đất là Ấp Diêm. Vì hàm oan mà họ đã sống những tháng ngày tủi cực, mai danh, ẩn tích cho đến ngày thủy tổ dòng họ được minh oan...

Ngọc phả họ Phạm ở làng Phương Trạch, xã Phương Công có ghi thủy tổ tên tự là Tất Hiếu, húy là Liên, thụy là Trung Chính. Đôi câu đối còn lưu ở từ đường có ghi:

*Thất đại di lưu đồng tộc phả
Nhất thù ẩm tỳ ngũ chi phương*

Đại ý rằng trong vòng tám đời tính từ cụ thủy tổ được lưu thờ tại vùng đất này vì nặng uẩn khúc hàm oan đã tôn đời thứ bảy lên làm cốt chủ thứ nhất. Từ uẩn khúc phát hiện được ở Phương Công nhóm nghiên cứu chúng tôi quyết định về từ đường chi họ Phạm làng Thư Điền, xã Tây Giang để tìm thêm sự ứng linh. Điều thu hút chúng tôi từ "cái nhìn đầu tiên" là ngôi từ đường đã được tôn tạo lại, màu sơn còn khá mới nhưng vẫn giữ nguyên vị trí tọa thủ hướng Bắc quay lưng ra biển. Con cháu dòng tộc chỉ biết rằng ý chỉ của các cụ xưa muốn từ đường luôn hướng về đình Nam và bái vọng từ đường họ Phạm ở làng Phương Trạch. Những gợi ý đó đã giúp nhóm nghiên cứu chúng tôi tập trung vào mối quan hệ giữa hai chi họ Phạm ở Phương Trạch (Phương Công) và Thư Điền (Tây Giang) để dần hé lộ bí mật về một chi họ lưu lạc từ phương xa đến đất Tiên Hải rất sớm. Sự có mặt của ngôi từ đường dòng tộc họ Phạm tạo nên các cuộc tranh luận về vùng đất "ven bờ cuối bãi" vốn từ lâu đã được coi là sinh sau, đẻ muộn vậy mà nó đã xuất hiện bên biển hơn 600 năm trước.

Chính sự quay lưng ra biển của từ đường họ Phạm, làng Thư Điền, hướng mắt nhìn về Phương Trạch chứa đựng nhiều tôn nghi bởi dân gian có câu: "Lấy vợ hiền hòa, làm nhà hướng Nam" trong kiến trúc đình, đền, chùa thì thường lấy trục Đông - Tây làm hướng chính chứ ít khi tọa Nam hướng Bắc. Một điểm đáng chú ý khác là cả hai ngôi từ đường họ Phạm, làng Phương Trạch và Thư Điền đều có bức đại tự khắc bốn chữ son son, thếp vàng "Hội thống tôn Nguyên", nghĩa là tất cả đều chung một nguyện ước tôn một tước vị có chữ là Nguyên. Câu hỏi đặt ra "Nguyên" trong bức đại tự là cốt chủ hay là mỹ tự? Lấn tìm cáo thơm, sách Đại Việt sử ký toàn thư, bản kỷ, nhà Lê chép: "Mẹ vua Lê Thái Tông là Cung từ Hoàng thái hậu Phạm thị, húy là Trần, người hương Quận Lai, huyện Lô Dương, xứ Thanh Hóa. Vào năm Thái tổ (Lê Lợi) khởi nghĩa thứ 6 (1423) mùa đông tháng 11, ngày 20 sinh ra vua". Đại Việt sử ký toàn thư còn ghi: "Cung hoàng Thái hậu Phạm thị là thứ thất của Lê Thái Tổ sinh ra Hoàng Thái tử Lê Nguyên Long. Hoàng Thái hậu Phạm thị có hai người anh trai là Phạm Văn Xảo và Phạm Tri Vận có công lao to lớn giúp Thái Tổ đánh tan giặc phương Bắc nên được Thái Tổ ban quốc tính". Cả hai người sau này mang họ Lê. Đại Việt sử ký toàn thư trang 295 bản kỷ ghi: "Phạm Tri Vận tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Khi Lê Lợi lên ngôi vua, Phạm Tri Vận

được ban quốc tính. Thái Tổ lấy Lê Tri Vận làm Tri tả hữu ban, phong liệt hầu, sau phong nguyên cứu quan nội hầu". Đại Việt sử ký toàn thư cũng chép Phạm Tri Vận cùng em trai là Phạm Văn Xảo tham gia khởi nghĩa Lam Sơn ngay từ ngày đầu. Phạm Văn Xảo lập công lớn trong trận quyết chiến chiến lược Tốt Động - Chúc Động (1428) đánh tan quân Minh xâm lược, được Lê Lợi xếp vào hạng bốn công thần khai quốc. Năm 1429, ông được ban quốc tính và được thăng hàm Thái Bảo, sau được phong Thái Phó, tước Huyện Thượng hầu. Từ đường họ Phạm làng Thư Điền còn bốn câu thơ chữ Hán khắc treo như sau:

Son hà Nam quốc xuân cầm tú

Phạm tộc Thư Điền đức lưu quang

Tử tự cao minh ân Hoàng Thượng

Tư Nguyên hà ẩm khai Quế hương

Đối chiếu bốn câu thơ chữ Hán này với bức đại tự ở hai từ đường họ Phạm, làng Phương Trạch và Thư Điền là "Hội thống tôn Nguyên" cho ta biết rằng "Tứ tự" nghĩa là bốn chữ trong đại tự được treo kia là nhờ ơn đức Hoàng Thượng (tức là vua Lê Nguyên Long - Lê Thái Tông) ban cho. Đình Nam thuộc xã Tây Giang có nhiều sắc phong qua các niên hiệu Vĩnh Khánh, Cảnh Hưng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định... đều ghi: "Đại huệ hoàn danh cao tiết cung thánh lược

Ông Phạm Quốc Chủ, Chủ tịch Hội đồng họ Phạm huyện Tiên Hải, thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiên Hải



Theo gia phả họ Phạm, làng Thư Điền thủy tổ ban đầu lập ấp Diêm, cụ tổ họ Phạm đã dựng một ngôi nhà thờ nhỏ giáp đê biển để thờ phụng tổ tiên. Con cháu giấu biệt tung tích, đến ngày giỗ cũng không dám kêu tên húy. Khoảng năm 1782 ngôi nhà thờ bị bão quật đổ, cụ trưởng tộc chết, các cụ trong dòng tộc lại quyền góp dựng lại nhà thờ ngay trên nền đất cũ cho đến bây giờ. Bên ngoài mặt chính từ đường có đắp nổi bốn chữ "Hội thống tôn Nguyên". Từ hai chi họ Phạm ban đầu ở làng Phương Trạch và Thư Điền, con cháu họ Phạm ngày một đông vui tỏa ra các vùng lân cận, đặc biệt ở ba xã Nam Hưng, Nam Thịnh, Nam Phú. Các chi họ Phạm ba xã này hiện có 22 chi, 15 nhà thờ, gần 600 hộ với trên 2.200 nhân khẩu.

Cựu chiến binh Phạm Xuân Quỳnh, khu phố Hùng Thắng, thị trấn Tiên Hải, huyện Tiên Hải



Đến bây giờ con cháu dòng tộc họ Phạm hai làng Phương Trạch, xã Phương Công và Thư Điền, xã Tây Giang mới biết cụ tổ chi họ Phạm chúng tôi vốn là công thần khai quốc triều Lê, Huyện Thượng hầu Phạm Văn Xảo. Cụ bị hàm oan mà chết nên con cháu cụ phải phiêu bạt khắp nơi mai danh, ẩn tích. Tướng quân Phạm Văn Xảo được ban quốc tính (họ Lê), được Thăng hàm Thái Bảo, năm Thuận Thiên thứ hai (1429) tên cụ Xảo được khắc ở hàng thứ ba trong bảng danh sách các khai quốc công thần và được thăng hàm Thái phó, tước Huyện Thượng hầu. Nhưng tiếc thay, cụ bị bọn gian thần gièm pha là có âm mưu làm phản bị bắt giam, tra khảo, cụ đã tự sát.

Ông Phạm Quang Trung, Chủ tịch Hội đồng họ Phạm, làng Thư Điền, xã Tây Giang, huyện Tiên Hải



Theo sử cũ ghi chép, công thần được ban áo, mũ, phong tước hầu, được ban họ vua phải là người tuyệt đối trung thành với vua; có công lao lớn trong công cuộc lập quốc; hết mình cống hiến cho sự bình yên của dân tộc... Cụ tổ chúng tôi là Huyện Thượng hầu Phạm Văn Xảo được ban quốc tính mang họ vua Lê tức là cụ tổ chúng tôi đã đáp ứng được những điều kiện tối thiểu đó. trí dũng anh hùng hào kiệt... đạt ân cơ chuẩn nghiệp khai trị đại vương". Đây chính là lời minh oan của các bậc quân vương đối với công thần khai quốc Phạm Văn Xảo. Ngược dòng lịch sử, năm 1418, khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ, Phạm Văn Xảo tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và được Bình Định Vương Lê Lợi trao chức Khu Mật Đại Sư. Từ đó ông bắt đầu cuộc đời cầm quân đánh giặc, xông pha chiến trận. Trận đánh quyết liệt ở Xa Lộ diễn ra vào tháng 10 năm 1426, Phạm Văn Xảo lập công lớn đánh tan quân giặc giải phóng một vùng đất rộng lớn từ Thanh Hóa vào phía Nam. Thắng lợi này giúp Lê Lợi vững tin mở cuộc tấn công ra Bắc. Trong trận Tốt Động - Chúc Động, Phạm Văn Xảo là một trong bốn vị tướng cao cấp của Lê Lợi lập công xuất sắc. Sử cũ chép rằng: "Bây binh bố trận xong, Phạm Văn Xảo đã tình nguyện dẫn một đội quân nhỏ giả vờ tập kích bất ngờ vào thành Đông Quan. Tướng giặc chỉ huy thành Đông Quan là Trần Trí thấy quân Phạm Văn Xảo quá ít liền ào ạt xông ra đánh. Phạm

Văn Xảo vờ thua và chạy về Ninh Kiều (nay thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội). Trần Trí chủ quan cứ thế hăng hái đuổi theo. Hắn bị lọt vào ổ mai phục, quân Lam Sơn xông ra đánh cho tơi tả. Giặc bị giết tại chỗ trên 2.000 tên. Trần Trí hốt hoảng chạy thẳng về Đông Quan". Đáng tiếc thay, công chưa kịp hưởng thì oán đã kê bên. Theo "Đại Việt thông sử" của Lê Quý Đôn, nguyên nhân của sự việc khai quốc công thần Phạm Văn Xảo mắc oan phải chết là do bọn gian thần Trình Hoàng Bá, Lê Quốc Khí, Đinh Bang Bản, Nguyễn Tông Chí, Lê Đức Dư đồn biết ý vua Lê Thái Tổ lo sợ Thái tử Lê Nguyên Long thừa kế ngai vàng khi còn rất nhỏ sẽ bị tiếm ngôi nên chúng tranh nhau dâng mật sớ đổ tội Phạm Văn Xảo và Trần Nguyên Hãn cấu kết với Đạo Cát Hân làm phản, khuyên vua nên trừ đi. Phạm Văn Xảo liền bị bắt giam. Ông uất quá tự vẫn. Để tránh hậu họa, con cháu ông phải lưu tán biệt tích. Sau này vua Lê Thánh Tông đã minh oan cho ông.

CẦU BÒ QUA PHỐ

■ Ký của nhà văn **VÕ BÁ CƯỜNG**

Kỳ 14: Vườn hoa chéo



Cầu Bò năm 1963.

Vườn hoa chéo mỗi ngày một chuyện khó nói. Vừa đây xuất hiện người vãng lai đến phạt lá, quét rác gốc cây, đốt lá mục, đuổi ong bay chiếm đất. Họ mang theo chiếc chiếu nhỏ để trải. Người đầu sông, kẻ cuối bãi. Có anh cướp trực đầu, có người què, có bé cụt, kể cả phường lang chạ. Sau chiến tranh, mỗi người mang theo một thân phận, một cánh đời chấp vá đổ vào vườn hoa. Có đứa ăn ở với nhau nên vợ nên chồng, đẻ con đố, bỏ con đen cũng từ cái xóm “tổ quạ” vườn hoa chéo.

Bao chuyện tào lao con chó vàng hóa thành con hổ vẫn ăn thịt người vào những đêm cuối tháng, được dân lang thang bịa tạc bên đồng gạch vỡ cuối vườn hoa mà ra. Chúng nó “phịa” y như thực, khiến người lành đi qua cũng sợ không dám dừng chân.

Những ông “hủi”, bà “hủi” không nơi nương tựa không chốn dung thân, chống gậy tìm về vườn hoa chéo. Họ khum lên những chiếc chòi lợp bằng lá chuối để ở. Dân lang thang gọi là xóm “hủi”. Thêm một “xóm hủi”, nằm gần xóm “tổ quạ”. Hàng ngày nảy ra bao chuyện...

Họ đều là người áo rách, gặp chuyện không may, dù nổi bất hạnh đến sâu thẳm cuộc đời. Nhưng mỗi người là một nhân vật chói ngời về lòng tốt. Họ sống vị tha. Họ cũng biết yêu và mộng mơ, không bao giờ hờn giận. Có thể mới chịu được những cơn mưa, trận bão, đợt rét đông hàn, ngày ngày giá buốt. Dù biết mình chỉ là hạt bụi cuộc đời nhưng là những hạt bụi vàng để đúc lên bông hồng đem dâng tặng đời sống con người.

Người ta kể với nhau rằng, sau năm 1945 vườn hoa được chính quyền cách mạng giao cho Ty Kiến trúc quản lý. Đất thuộc phường Đề Thám. Cánh trông coi vườn hàng ngày phải báo cáo với ông Bùi Duy Cón. Mãi đầu năm 1973, ông Huệ, Bí thư Minh Lăng nhận quyết định do ông Vũ Văn Bính, Phó Chủ tịch tỉnh ký. Hôm đó, vợ ông Huệ đang nấu cơm ở bếp, nhìn thấy sự nguy hiểm của chồng. Bà dập lửa, dụi bếp, tay cầm que cời, tay chùi mồ hôi trán chạy ra nói: “Ông nên lùi lại, ở nhà với vợ con thì hơn. Lúc nào cũng muốn “tiến lên”. Rồi đến lúc hối cũng không kịp”. Bà ta ề à nói tiếp: “Tôi hối, ông biết gì về cây, về hoa mà nhẩy về chỗ ấy? Phải biết lượng sức mình chứ...”.

Ngày đầu vườn hoa còn trống hoác. Ông Huệ, ông Vị đang ngỡ ngác, bỗng cái xe gát dừng lại cổng vườn hoa. Ông Nguyễn Ngọc Triu cùng ông Đặng Trịnh, ông Thuyên. Các cụ đưa từ đâu mấy cây cau vua còm cõi về. Cây vào thời điểm đó quý hơn vàng ròng. Các vị ngắm hồ nước, ngắm cây xanh lơ thơ trên khoảng đất rộng. Ông Triu giọng thân tình nói với cánh trông vườn:

- Vào đây, như thấy hơi thở của cây lá, nghe thấy cả tiếng chim, tiếng ong

bay thanh khiết. Nhìn ra mặt đường Lê Lợi loáng thoáng mưa bay. Hơi xuân ấm nồng chuyển từ trời cao xuống mầm cây, tạo ra cảnh yên lặng sâu xa. Lòng mình bỗng nhớ tới Thăng Long xưa. Chỗ đất thuộc hậu khán đài Sơn và núi Sura thuộc tổng Yên Thành - Vĩnh Thuận của Hà Nội. Theo sử sách, giữa vùng có núi Xuân hoặc núi Sura (bởi trên ngọn núi có nhiều cây sưa), nay nằm giữa vườn Bách Thảo. Còn cái núi đất là núi Khán, trước cổng Phủ Chủ tịch hôm nay. Giữa núi Khán, danh sĩ Bắc Hà đã dựng tòa Khán Sơn Đình để bình xướng thơ ca. Nơi ấy ra đời những bài thơ hay của Nguyễn Văn Siêu, Đặng Huy Tá... Đất ấy phong cảnh hữu tình. Một số thi nhân đã cho ra tập “Tây Hồ bát cảnh”, lại có bài thơ chợ đêm Khán Xuân. Khán xuân bao tao nhân mặc khách lãng du, cũng là nơi bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương ra đời. Bà để lại bài thơ Chợ khán đài “Êm ái chiều xuân tới Khán Đài/ Lâng lâng chẳng bận chút trần ai”.

Trước cảnh đẹp vườn hoa Thái Bình, liệu các cậu có dựng được chỗ bình thơ chơi xuân cho các văn sĩ tỉnh nhà. Văn sĩ cả nước qua đây có chỗ dừng lại một đêm! Đây là văn hóa lâu bên cửa dân



Ảnh minh họa

tộc. Nó như tiếng chuông chùa Keo, như tiếng trống chèo làng Khuốc. Ông Huệ, ông Vị lúc đó nhìn các vị tức nhỏ cười trừ. Các ông đâu hiểu đến núi Sura và Khán Sơn Đài, đâu nghe thấy nhà thơ họ Hồ? Ông Huệ giờ nghĩ lại câu vợ ông nói, quả không sai.

Ông Đặng Trịnh hiểu được ý tưởng anh Triu, nhìn ông Huệ bằng con mắt đánh thức tâm hồn người trông coi vườn hoa. Ông Huệ trả lời bằng sự im lặng... Hai ông cùng anh em tản bộ quanh vườn, đến gốc cây bưởi, hoa thom màu trắng tinh khôi như ướp hương xuân. Cây bưởi tự mọc, không có trong quy hoạch nhưng cây đẹp, hoa thơm, không ai nở chặt.

Đứng ngắm cây, thưởng hoa, ai nở dờn chân? Tay ông Trịnh khẽ nhón một nụ hoa bưởi. Giọng ông bịn rịn với mọi người.

- Nhân đây tôi xin tặng mọi người câu chuyện về cây bưởi đỏ để nhớ lấy sự tinh tế của lớp văn sĩ Bắc Hà đối với Thái Bình. Đất khai khẩn của Nguyễn Công Trứ. Thái Bình từ xưa tới nay, không một danh sĩ nào không dừng chân thăm chùa Keo, đến đất Lê Quý Đôn, ghé qua làng đại thi hào Nguyễn Du tá túc lúc nghèo khó. Hồi

tôi làm Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách nông nghiệp, lòng dạ rất quý văn nghệ sĩ. Hầu hết các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ tài danh về tỉnh, không lần nào tôi không trực tiếp ngồi ăn cơm với họ. Năm 1987, tôi có thư mời cụ Nguyễn Tuân về ăn tết. Năm đó cụ bận, có thư phúc đáp... Cuối năm, một đoàn văn nghệ sĩ xin về Thuận Vi sáng tác. Tôi nhớ không sai, có nhà thơ Vũ Đình Minh quê ở Mê Linh, Trinh Đường, Quang Huy, Trần Phương Trà, Ngô Quân Niệm, Trần Lê Văn, Nguyễn Thái Vận và Võ Văn Trục. Các anh chỉ muốn ở lại Thuận Vi một ngày, một đêm nhưng làng vườn đẹp quá đã níu kéo thi sĩ gần một tuần lễ.

Làng Thuận Vi nhiều hoa thơm, quả ngọt nhưng chưa có bưởi đỏ Mê Linh. Anh Vũ Đình Minh trong bữa ăn lên tiếng: “Nếu được các bạn đồng ý, tôi sẽ nhờ người chiết một cành thật đẹp”. Trinh Đường nói ngay: “Tôi giao cho chú việc này. Chậm nhất là mùa xuân sang năm ta sẽ rước cây bưởi đỏ về làng Thuận Vi”.

Đúng một năm sau. Võ Văn Trục cùng các anh trong hội thuê ô tô chở cây bưởi từ vườn nhà Vũ Đình Minh về làng Bách Thuận, trồng tại sân trụ sở UBND xã. Đồng chí Thượng, Chủ tịch UBND xã nói: “Chỉ có các nhà văn, nhà thơ mới có sáng kiến này. Vườn Bách Hồ (Phủ Chủ tịch) có bưởi đỏ Mê Linh... Văn sĩ yêu người, yêu cây, yêu hoa như thế đó. Nếu anh Huệ làm được như ý anh Triu, tức là làm đẹp cho Thái Bình, tạo cho Thái Bình giàu về trí tuệ, đẹp về lối sống và đề cao văn hóa vùng Nam Sơn hạ. Ông Huệ biết sức mình không đủ tầm, đành im lặng. Sự im lặng trong dân vật, suy tư trước cái cao sang mà mình chưa vươn tới được.

Ông Huệ nói với ông Vị:

- Việc lớn không làm được, ta làm việc nhỏ. Trước tiên lên vườn bách thảo mua mấy con vật về cho các cháu chơi. Vì thế những chú thú được bước vào vườn hoa trước. Ai cũng muốn làm bằng được việc đưa thú về để có thành tích.

Con vượn từ vườn Bách Thảo Hà Nội về, lạ nước lạ cái lông lộn hú gọi suốt ngày. Để nó có bạn, ông Huệ cho mua mấy con gấu từ Hải Phòng. Vượn thấy gấu càng hú tợn. Dân đến xem đông lắm. Ai cũng khen. Được thế, ông cho mua hai con trăn, mấy con khỉ đỏ đít, lông vàng như nghệ, kêu choen choét cả ngày.

Ông thiết kế giang sơn cho mỗi con. Ông bảo, ở rừng chúng nó có cửa nhà, về đây nhốt chung sao được. Có hôm đi dọc vườn hoa đến chỗ con gấu đen ngồi đọc: “Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối/ ta say môi đứng uống bóng trăng tan”. Rồi như ông tâm sự với nó: “Bây giờ mày ở chuồng đẹp, ăn no. Đâu còn tự do nữa? Mày mất hẳn tự do bởi con người”. Đầu ông hơi cúi xuống, về tư lự. Đọc chậm từng chữ: “Than ôi! Thời oanh liệt, nay còn đâu...?”.

(còn nữa)



THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Bình

2. Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Công ty TNHH Lạc Hồng

3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, số tiền đặt trước:

Thửa đất số: 3442; tờ bản đồ số: 5; địa chỉ: Thôn Kim, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; diện tích thửa đất: 261,0m²; hình thức sử dụng: riêng 261,0m², chung: 0m²; mục đích sử dụng: đất ở tại nông thôn (ONT); thời hạn sử dụng đất: lâu dài; nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Đức Hắc và bà Nguyễn Thị Anh.

Nhà ở địa chỉ: Thôn Kim, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Diện tích xây dựng: -/ -m², Diện tích sàn: 578m², Số tầng: 5; Năm hoàn thành xây dựng: 2001.

(Chi tiết theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC960536 do UBND thành phố Thái Bình cấp ngày 23/9/2010 mang tên ông Đỗ Văn Lành và bà Phạm Thị Thơm, vào sổ cấp GCN: CH 00039/VL-TP)

Giá khởi điểm: 3.456.128.000 đồng.

Số tiền đặt trước: 690.000.000 đồng

Phí hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: Từ ngày 29/8/2018 đến ngày 17/9/2018.

Địa điểm: Tại trụ sở Công ty TNHH Lạc Hồng, số 04, ngõ 28, phố Phan Bội Châu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 0914.927.299

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI

Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



BỆNH LOÃNG XƯƠNG VÀ NHỮNG BIẾN CHỨNG

Cuộc sống hiện đại kéo theo những hệ lụy về thực phẩm không an toàn, không khí ô nhiễm khiến nguy cơ mắc bệnh ngày càng tăng. Tuy nhiên, do chủ quan và lo sợ tốn kém nên nhiều người vẫn chưa thực sự quan tâm đến sức khỏe, họ chỉ đi khám khi cơ thể có biểu hiện mệt mỏi bất thường, khi đi khám thì phát hiện bệnh đã ở giai đoạn tiến triển, lúc này việc điều trị vừa khó khăn lại vừa tốn kém. Vậy ngay lúc này đây, khi chưa muộn, chúng ta hãy thay đổi suy nghĩ, tạo cho mình thói quen tốt, quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe để luôn có một sức khỏe dẻo dai và cuộc sống trọn vẹn niềm vui.

Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cùng bạn một số kiến thức về bệnh loãng xương.

Loãng xương được hiểu là rối loạn chuyển hóa của xương, tức là khối lượng xương giảm, bị thay đổi vi cấu trúc khiến xương trở nên giòn và tăng nguy cơ gãy xương. Loãng xương diễn biến âm thầm đến mức khi thấy được biểu hiện lâm sàng thì cơ thể đã mất trên 30% khối lượng xương và đã có biến chứng như đau cột sống, gù lưng, giảm chiều cao, gãy xương, biến dạng lồng ngực, giảm khả năng vận động...

Để sớm biết mình có nguy cơ bị loãng xương hay không thì có một phương pháp đó là đo mật độ loãng xương. Đo độ loãng xương là phương pháp kiểm tra để biết chính xác mình có mắc bệnh mãn tính này không. Tuy nhiên, loãng xương thường có biểu hiện âm thầm, hầu như không có dấu hiệu gì nghiêm trọng, chúng ta chỉ phát hiện ra khi đã gặp những biến chứng.

Theo thống kê trên thế giới thì cứ 5 phụ nữ thì có 3 người bị loãng xương sau độ tuổi 50. Như vậy đối với loãng xương ở người có tuổi và loãng xương sau mãn kinh, phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh và đã mãn kinh nên được kiểm tra mật độ xương ở tuổi từ 40-45 và việc đo loãng xương ở nam giới nên đo ở độ tuổi 50-60. Để chẩn đoán loãng xương và đo mật độ xương ở hai vị trí là cột sống thắt lưng và cổ xương đùi bằng phương pháp đo hấp thụ tia X năng lượng kép, cho phép chẩn đoán loãng xương ở giai đoạn sớm.



Khi có dấu hiệu đau nhức xương, mỗi khớp hoặc dễ bị chấn thương do va chạm nhẹ thì lúc này bệnh đã chuyển sang giai đoạn nặng. Bởi vậy cần đo loãng xương ngay từ sớm để "đón đầu" quá trình mất khoáng do tuổi tác hoặc do các bệnh lý, lao động vất vả, chế độ ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học, từ đó có những giải pháp làm chậm quá trình loãng xương.

Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên ngành, để phòng ngừa đúng bệnh và đạt hiệu quả cao, người bệnh nên đi đo loãng xương theo định kỳ 06 tháng/lần (ở nữ 40-45 tuổi, nam 50-60 tuổi).

Phòng khám đa khoa Sao Mai là đơn vị đầu tiên tại Thái Bình đầu tư máy đo loãng xương toàn thân tự động Primus hiện đại nhất hiện nay của hãng OSTEDSYS Hàn Quốc với vùng quét rộng, tốc độ nhanh, có thể tự động lựa chọn ranh giới chính xác của mỗi vùng xương giúp bác sĩ có thể hướng đến vùng chính xác để chẩn đoán. Hệ thống Primus có thể đánh giá toàn cơ thể để biết về mật độ xương hay tình trạng loãng xương cũng như đánh giá sự phát triển xương của trẻ em.

Để được tư vấn và cập nhật các chương trình khuyến mại hàng tháng, vui lòng liên hệ:

Tổng đài 02273.643.666 hoặc hotline 1900.55.88.30, giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

Quý khách hàng có thể nhận kết quả khám bệnh qua Facebook, tin nhắn SMS, quét mã QR code trên Zalo hoặc tra cứu trên website: <http://phongkhamsaomai.com>

"Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe"