



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 759
Chủ nhật
Ngày 17 - 7 - 2022

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn

(Xem tin trang 2)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trang 3

DOANH NHÂN CGB HUYỆN QUỲNH PHỤ **Tô bản lĩnh, thắm nghĩa tình**

Trang 4

Nỗi lòng mẹ Tuyên

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH ỦY, HỖND, UBND, ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và các liệt sĩ đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Nhà tưởng niệm liệt sĩ tỉnh Thái Bình nằm trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Tiếp tục các hoạt động tri ân hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), sáng ngày 16/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HỖND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (Quảng Trị). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HỖND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (thuộc thành phố Đông Hà, Quảng Trị) nằm trên một vùng đồi, mặt quay ra hướng quốc lộ 9. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt; đó cũng là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho binh lính Mỹ và ngụy trong những năm 1965 - 1972. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn một vạn các anh hùng liệt sĩ, trong đó có gần 300 liệt sĩ là người con Thái Bình.

Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn tọa lạc trên khu đồi Bến Tắt thuộc huyện Gio Linh, có tổng diện tích 14ha, là nơi yên nghỉ của hơn 10.200 liệt sĩ trong cả nước, trong đó có hơn 700 liệt

sĩ quê hương Thái Bình. Đây là 1 trong số 72 nghĩa trang liệt sĩ ở tỉnh Quảng Trị, chứng tích gắn với lịch sử hào hùng của Binh đoàn 559 cùng lực lượng thanh niên xung phong đã anh dũng chiến đấu suốt 16 năm trên tuyến lửa con đường Trường Sơn huyền thoại. Trong suốt những năm qua, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn không chỉ là nơi các gia đình liệt sĩ, các đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước, chính quyền các địa phương đến viếng thăm mà còn là nơi tụ hội của nhân dân

khắp mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế về bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HỖND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đài tưởng niệm Trung tâm nghĩa trang và thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ quê hương Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, xúc

động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình nguyện sống, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương; tiếp bước truyền thống vẻ vang của các lớp cha anh đi trước, tiếp tục chăm lo, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, giúp đỡ và tạo điều kiện cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng vượt lên khó khăn, mất mát, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HỖND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc và các liệt sĩ đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình kính cẩn nghiêng mình, dành phút mặc niệm để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các thế hệ cha anh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước.



Thắp hương tưởng niệm 10 liệt sĩ nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

DOANH NHÂN CCB HUYỆN QUỲNH PHỤ

Tô bản lĩnh, thắm nghĩa tình

■ KHẮC DUẤN

Động viên, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế; tạo việc làm, thu nhập ổn định cuộc sống cho con em cựu chiến binh (CCB); tặng quà, ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn - đó là những việc làm cao đẹp của các doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ.



Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ hỗ trợ xây nhà tình nghĩa tặng gia đình CCB Trần Xuân Khu ở thôn Lộng Khê 3, xã An Khê.

Trong suốt hơn 2 năm dịch Covid-19 hoành hành, nhiều doanh nghiệp điều đứng phải tạm dừng hoạt động, công nhân mất việc làm nhưng Công ty TNHH Xây dựng và kinh doanh Tuấn Anh (xã Quỳnh Giao) do CCB Nguyễn Quang Tiệp làm chủ vẫn đứng vững, không ngừng phát triển. Có uy tín trong thi công, xây dựng, chất lượng các công trình, Công ty đã ký hợp đồng xây lắp nhiều dự án lớn bảo đảm việc làm thường xuyên cho gần 200 lao động. Doanh nhân CCB Nguyễn Quang Tiệp chia sẻ: Phần lớn người lao động trong Công ty đều là con em của các CCB. Vì vậy, điều tôi trăn trở nhất trong thời gian gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 không phải là lợi nhuận của doanh nghiệp mà làm thế nào để duy trì việc làm, thu nhập bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Rất vui là cán bộ, công nhân trong Công ty không bị thiếu hụt việc làm và thu nhập còn tăng đáng kể với mức bình quân hơn 8 triệu đồng/người/tháng.

Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ có 24 hội viên. Tất cả các doanh nghiệp của CCB đều vượt qua khó khăn của dịch Covid-19 và những biến động giá cả thị trường vươn lên phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến các doanh nghiệp của CCB Nguyễn Thị Ánh Sao ở xã An Quý, CCB Nguyễn Hồng Lĩnh ở xã Quỳnh Trang; Quỹ Tín dụng nhân dân xã An Ninh do CCB Đào Khắc Việt làm Chủ tịch Hội đồng quản trị... Ông Đặng Xuân Chính, Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ

cho biết: Tổng doanh thu của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trang trại do doanh nhân CCB làm chủ đạt từ 200 - 250 tỷ đồng/năm và mỗi năm nộp ngân sách nhà nước gần 10 tỷ đồng. Đặc biệt, các doanh nhân CCB huyện đã tạo việc làm ổn định cho 2.600 lao động

với thu nhập bình quân đạt gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ có bản lĩnh của người lính một thời "vào sinh ra tử" tự vượt qua khó khăn, các doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ còn đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển với những việc làm thiết thực như: chia sẻ

kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp; ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau; quảng bá thương hiệu; giúp nhau vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, dù rất bận mải với công việc sản xuất, kinh doanh nhưng các doanh nhân CCB vẫn dành cả vật chất và tinh thần động viên nhau mỗi khi có hội viên hoặc thân nhân hội viên gặp hoạn nạn, ốm đau, qua đời.

Tình đồng chí, đồng đội của những người lính cựu còn được các doanh nhân CCB tô thắm thêm với những hoạt động chia sẻ với các gia đình CCB trong huyện. Tiêu biểu phải kể đến việc dạy nghề, tạo việc làm cho con, cháu của các CCB; quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; ủng hộ quỹ tình thương, quỹ vì người nghèo của huyện và các xã; tặng quà tết cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. 5 năm qua, các hội viên đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, tặng sinh kế phát triển kinh tế cho gia đình CCB thuộc diện hộ nghèo và hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình nghĩa tặng CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Là một trong những CCB được hỗ trợ xây nhà, ông Vũ Nhậm Nam, thôn Bó Trang 2, xã Quỳnh Hoa xúc động chia sẻ: Do thường xuyên ốm đau vì di chứng của chiến tranh sức khỏe tôi yếu và suy giảm trí nhớ nên không thể cùng gia đình phát triển kinh tế được. Ước mơ lớn nhất của tôi là có được ngôi nhà nhỏ vững chắc để hai vợ chồng già yên tâm sống những năm tháng cuối đời. Năm 2020, nếu không có sự hỗ trợ của các doanh nhân CCB huyện ủng hộ 80 triệu đồng để xây thì chắc ước mơ của tôi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chủ tịch Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ Đặng Xuân Chính cho biết thêm: Mỗi năm, các doanh nhân CCB còn ủng hộ gần 100 triệu vào quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện; năm 2021 ủng hộ 167 triệu đồng cho địa phương phòng, chống dịch góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân đẩy lùi dịch Covid-19, giữ an toàn sức khỏe cho nhân dân. Những việc làm thiết thực đó càng khiến cho cộng đồng thêm yêu quý, trân trọng hình ảnh người lính Cựu Hồ đối với các doanh nhân là CCB.



Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ trao quà cho các CCB nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nỗi lòng mẹ Tuyền

■ HOÀNG LINH
Đài TTHH Đông Hưng

Ở tuổi 87 nhưng mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tuyền, thôn Cốc, xã Phú Châu (Đông Hưng) vẫn khỏe mạnh, tinh tường. Hiếm đáng chồng và con trai cho Tổ quốc trong các cuộc chiến chinh, mẹ giữ lại tuổi thanh xuân cho riêng mình, thay chồng tần tảo khuya sớm nuôi con khôn lớn, trưởng thành. Thời gian trôi đi dần xoa dịu nỗi mất mát đau thương nhưng trong lòng mẹ vẫn còn nỗi niềm chưa nguôi bởi 50 năm qua, mẹ vẫn ngóng đợi tin chồng.

Một buổi chiều tháng 7 cũng như bao buổi chiều tháng 7 của 11 năm qua, mẹ Phạm Thị Tuyền nhờ đưa con trai thứ hai chở xe máy lên Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng thấp hương mộ liệt sĩ Trần Ngọc Hương - con trai cả của mẹ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam năm 1978. Tuổi đã cao, sức lực đang dần cạn nhưng mẹ luôn dặn lòng phải khỏe để một năm 3 lần giỗ, tết và ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 ra thăm con trai. Tự tay mẹ nhổ từng cây cỏ, lau từng mặt đá, chăm chút cho đứa con “mãi mãi tuổi hai mươi” đang yên giấc ngàn thu trong lòng đất mẹ. Và hơn nữa, mẹ còn ráng sức để chờ người chồng 50 năm tròn vẫn còn nằm lại nơi rẻo cao núi đá, nơi thung sâu, ngấm suối một thời từng là chiến trường ác liệt.

Bóng mẹ Tuyền lác giữa những hàng mộ trắng nơi Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đông Hưng.



Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tuyền bên phần mộ con trai là liệt sĩ Trần Ngọc Hương.

11 năm kể từ ngày đưa hài cốt liệt sĩ Trần Ngọc Hương từ Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Châu Thành (Tây Ninh) về yên nghỉ nơi đây, nỗi niềm của mẹ như khuấy khỏa một nửa. Trong ký ức còn giữ lại, mẹ nhớ rõ ngày tiễn chồng, con lên đường. Đó là một ngày đầu Giêng năm Mậu Thân 1968, khi mùi tết vẫn còn vương vấn, cái rét căm căm cắt vào da thịt. “Tôi không biết đi xe nên nhờ một người em trong họ chở anh (liệt sĩ Trần Ngọc Tầm - chồng mẹ Tuyền) bằng xe đạp sang điểm tập kết tại làng Khuốc (Phong Châu). Trước khi đi, anh còn dặn dò tôi rằng anh là đảng viên, khi Tổ quốc cần anh phải lên đường. Em ở nhà thay anh chăm sóc bố mẹ và các con... Lần đó anh đi đến bây giờ vẫn chưa về...” - mẹ Tuyền giải bày lời gan ruột với chúng tôi.

Hy sinh đến nay tròn 50 năm nhưng những thông tin về đơn vị, nơi liệt sĩ Tầm chiến đấu, hy sinh ít ỏi như những lá thư ông gửi cho vợ từ chiến trường. Được biết, trước khi vào Nam chiến đấu, ông Tầm từng là du kích địa phương rồi là cán bộ công tác tại đơn vị lương thực - thực phẩm của tỉnh. Sau tết Mậu Thân năm 1968, ông Tầm khi đó 32 tuổi thuộc diện công nhân, viên chức điều động vào quân đội. Ngày ông Tầm lên đường nhập ngũ, mẹ Tuyền đang mang trong mình giọt máu thứ 5 của ông được hơn 3 tháng. “Thời gian đầu thì anh Tầm gửi thư

về đều đặn nhưng càng vào sâu chiến trường, đôi mắt với những trận đánh ác liệt thì những lá thư tay cũng thưa dần...” - mẹ Tuyền nhớ lại.

Ở quê nhà, mẹ Tuyền vun vén công việc gia đình nội ngoại, chăm sóc đàn con vẫn còn bé dại. Biên biệt gần 4 năm, vào một ngày cuối năm 1972, mẹ Tuyền nhận được giấy báo tử của chồng. Đau đớn hơn khi gia đình mẹ nhận được giấy báo tử nhưng không biết chồng, cha mình hy sinh ở mặt trận nào. Nhìn các con còn nhỏ dại, đứa con gái thứ 5 còn chưa một lần gọi tiếng cha, lòng mẹ thêm quặn thắt. Nhờ sự động viên của gia đình, tổ chức, mẹ Tuyền nén nỗi đau, biến đau thương thành sức mạnh để tiếp tục lao động sản xuất, thay chồng nuôi dạy các con. “Thằng Hương (liệt sĩ Trần Ngọc Hương) là con cả, lớn nhất nên nó hiểu chuyện. Nó an ủi mẹ, cùng mẹ tảo tần nuôi các em. Nó nói sau này sẽ nhập ngũ vào chiến trường để rửa thù cho cha...” - mẹ Tuyền chia sẻ.

Vết thương do chiến tranh của đất nước chưa lành thì cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam nổ ra. Năm 1978, tiếp bước truyền thống gia đình, noi gương cha, anh Trần Ngọc Hương gác bút nghiên lên đường nhập ngũ. Năm ấy, anh Hương tròn 18 tuổi, đang là học sinh Trường cấp 3 Tiên Hưng. Anh Hương nhập ngũ được một thời gian thì mẹ Tuyền hay tin con mình hy sinh trên

nước bạn Lào và được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Châu Thành. Một lần nữa, nỗi đau mất con giằng xé lòng mẹ nhưng mẹ biết rằng đi kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đều khó tránh khỏi hiểm nguy và cái chết. Với tinh thần kiên cường một lần nữa mẹ Tuyền lại nén đau thương, chất thương đau thành “nhựa sống” để lao động sản xuất.

Chiến tranh kết thúc, hòa bình lập lại, cũng như bao người mẹ, người vợ hai lần tiễn người thân ra trận, mẹ Tuyền vui với niềm vui chung của đất nước nhưng lại đau nỗi đau riêng khi chồng con vĩnh viễn không có ngày về. Trên dọc dài đất nước Việt Nam, có bao người ra đi không trở lại là có bấy nhiêu người vợ, người mẹ không thể gặp lại chồng, con mình.

Mẹ Tuyền chia sẻ: Nhiều đêm tôi nằm khóc một mình, thương chồng, nhớ con. Cứ hình dung ông ấy đi làm về tay bông tay bết các con đi thăm khắp làng trên xóm dưới. Vậy mà đã 50 năm rồi, không biết ông ấy nằm lại nơi đâu. Còn sống ngày nào, tôi đều nguyện cầu một ngày nào đó tìm thấy hài cốt của ông ấy để hai cha con được sum họp bên nhau. Tôi cũng may mắn hơn nhiều người mẹ, người vợ khác khi hiếm hoi chồng con cho Tổ quốc nhưng vẫn còn những đứa con bên cạnh mình.

Nói về hành trình đi tìm cha, anh Trần Ngọc Ứng cho biết: Tâm nguyện của mẹ tôi vẫn

mong mỗi được tìm thấy hài cốt của cha để đưa cha về yên nghỉ cùng anh trai. 50 năm qua, mẹ con tôi đã tìm mọi cách từ kết nối thông tin đồng đội, đăng thông tin trên báo chí đến việc nhờ các đơn vị quân đội hỗ trợ nhưng thông tin về nơi hy sinh, an táng cha vẫn như “bóng giăng đầy nước”.

Cầm trên tay giấy báo tử của chồng, mẹ Tuyền rung rung: Trong giấy báo tử gửi về gia đình vào tháng 9/1974 chỉ ghi ông ấy là Chính trị viên Đại đội, đơn vị thuộc mặt trận KN, hy sinh ngày 14/4/1972. Nơi mai táng thuộc khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Từ những thông tin ít ỏi này, gia đình chúng tôi đã vào Quân khu 5 và đến từng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 nhưng cũng chưa xác định được phần mộ.

Dù khó thế nào nhưng hành trình tìm mộ cha của các con liệt sĩ Trần Ngọc Tầm vẫn chưa bao giờ tắt với hy vọng một ngày nào đó, họ sẽ tìm được mộ cha cho người ngoài nỗi niềm của mẹ và vô chờ chồng nữa thế kỷ qua. Cùng với nguồn động viên từ gia đình, nhiều năm nay mẹ còn được sự quan tâm, chăm sóc từ cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài huyện. Đặc biệt, mẹ được Huyện đoàn Đông Hưng và Đoàn Thanh niên Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nhận phụng dưỡng. Hai đơn vị thường xuyên liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương nắm tình hình sức khỏe, đời sống của mẹ để thăm hỏi kịp thời cùng với gia đình chăm sóc mẹ khi đau yếu.

Chị Cao Thị Hiền, Phó Bí thư Huyện đoàn Đông Hưng cho biết: Qua hoạt động này, chúng tôi muốn thể hiện sự tri ân, tình cảm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với sự hy sinh thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của mẹ Tuyền nói riêng, các mẹ Việt Nam anh hùng nói chung; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Đồng thời phần nào làm vơi bớt những mất mát, đau thương, góp phần động viên các mẹ sống vui, sống khỏe, gắn kết tình cảm sâu sắc giữa mẹ với đơn vị phụng dưỡng và cấp ủy, chính quyền địa phương.



Hiệu quả thư viện mở - hiện đại - thân thiện trong trường học

■ ĐẶNG ANH

Được bài trí màu sắc bắt mắt, không gian thoáng đãng, bàn ghế thiết kế độc đáo, học sinh tìm đến không chỉ đọc sách mà còn chia sẻ kiến thức thông qua các hoạt động nhóm và phát triển các kỹ năng khác. Đó là hiệu quả mà thư viện mở - hiện đại - thân thiện tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh mang lại trong thời gian qua.

Đúng như tên gọi thư viện mở - hiện đại - thân thiện, thư viện tại Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy) đã tạo được sự thoải mái, yêu thích cho học sinh mỗi khi đến đọc sách. Không gian thư viện được thiết kế đẹp mắt, sắp xếp khoa học, ngăn nắp, hợp lý để học sinh dễ dàng chọn sách hoặc để sách vào đúng vị trí. Thầy giáo Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện thư viện có trên 3.000 đầu sách và điểm nhấn đó là các ô để sách được phân loại bằng băng màu, dán mã màu tương ứng với từng loại sách và theo các khối lớp khác nhau, nhằm giúp học sinh dễ dàng tìm sách phù hợp với trình độ đọc và tự lấy được sách. Nội quy của thư viện không còn là những từ cứng nhắc, nguyên tắc như "cấm", "không được" mà thay bằng những câu nói nhẹ nhàng như "lấy sách nơi nào, trả sách nơi đó", "đừng vẽ lên sách", hay những quy định bắt buộc không được mang dép vào thư viện, giữ gìn trật tự được chú thích ở ngay ngoài cửa là những điều em cần nhớ. Tại đây còn thiết kế, bố trí các góc hoạt động khác nhau như: góc trò chơi phát triển ngôn ngữ, góc tra cứu, góc sáng tạo. Những góc trò chơi, sáng tạo này đã lôi cuốn học sinh tìm đến với thư viện nhiều hơn, khuyến khích các em tham gia các hoạt động tại thư viện, qua đó tạo thói quen đọc sách và phát huy tính sáng tạo của học sinh. Nhờ vậy, thư viện đã dần trở thành nơi các em muốn đến để thư giãn, để tìm hiểu sau những tiết học.

Thư viện mở - hiện đại - thân thiện tại Trường Tiểu học Tân Phong (Vũ Thư) thời



Học sinh Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy) hào hứng đọc sách tại thư viện mở - hiện đại - thân thiện.

gian qua đã góp phần tích cực trong việc thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; đồng thời khắc phục thực trạng chưa thu hút học sinh đọc sách, chưa phát huy hết giá trị của thư viện, gây lãng phí nguồn sách quý giá trong nhà trường. Cô giáo Trịnh Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Từ khi có thư viện thân thiện, cứ mỗi giờ ra chơi, nhiều học sinh chạy ngay đến đây, nhanh tay chọn cho mình những cuốn sách yêu thích, rồi tìm chỗ ngồi đọc rất say mê. Cùng với việc xây dựng mô hình thư viện thân thiện, nhà trường đã quan tâm xây dựng kho sách. Hàng năm, nhà trường vận động, kêu gọi các phụ huynh, học sinh tham gia xây dựng kho sách với tinh thần "góp một cuốn sách để đọc nhiều cuốn sách". Bên cạnh đó, thư viện còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực về sách như ngày hội đọc sách,

hội thi kể chuyện theo sách, giới thiệu sách, văn hóa đọc, góp phần phát triển tư duy ngôn ngữ cho học sinh. Em Nguyễn Thanh An, học sinh nhà trường hào hứng: Giờ ra chơi em cùng các bạn thường đến thư viện bởi nó không chỉ đẹp, có không gian mở, gần gũi, giúp chúng em giải tỏa căng thẳng sau những giờ học mà còn là kho tàng kiến thức phong phú luôn thu hút chúng em dành thời gian để đọc.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, việc cải tạo, nâng cấp hệ thống thư viện trường học trên địa bàn tỉnh theo mô hình mở - hiện đại - thân thiện được thực hiện từ năm 2017 thông qua đề án thí điểm phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Được triển khai thực hiện trong 3 năm (2017 - 2019), toàn tỉnh có 110 trường học có mô hình thư viện này. Đến nay, hiệu quả thư viện mang lại rất ý nghĩa, giúp xây dựng

văn hóa đọc và rèn luyện thói quen đọc sách để tăng cường kiến thức, sự tự tin, rèn luyện kỹ năng nói và viết thông qua việc cung cấp một lượng sách phong phú, sinh động, phù hợp, đa dạng nhu cầu của học sinh từ học hỏi kiến thức, học ngoại ngữ đến giải trí lành mạnh. Không chỉ thế, còn tăng cường kỹ năng quản lý thư viện và tổ chức các hoạt động tương tác cho các em học sinh của các thầy cô giáo quản lý thư viện nhằm xây dựng cho các em thói quen đọc sách hiệu quả, tích cực.

Cùng với việc cải tạo, nâng cấp thư viện theo mô hình mở - hiện đại - thân thiện, hiện nay, tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì hiệu quả thư viện truyền thống, thư viện xanh và tủ sách lớp học. Qua đó, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.



**Thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19**
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 16/7

Thế giới: Hơn 565,6 triệu ca mắc Covid-19

Tính đến chiều ngày 16/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 565,6 triệu ca, trong đó hơn 6,38 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Đã tiêm hơn 10 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, có 705 ca mắc Covid-19 mới, giảm 251 ca so với ngày hôm qua. Trong ngày, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là 7.359 ca; số bệnh nhân nặng đang điều trị 45 ca. Trong ngày có 734.042 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là

hơn 238,4 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 10 triệu mũi.

Thái Bình: Đã tiêm 115.299 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Trong ngày, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thêm 4 bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 10 bệnh nhân. Tính đến hết ngày 15/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm hơn 3,98 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, 85,53% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi; 99,99% trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm 2 mũi; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm 1 mũi vắc-xin là 112.299 trẻ, đạt hơn 55,70%.

TRẦN TUẤN

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885



HÀNH TÂY

Món ăn ngon - vị thuốc quý

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

Nhiều người thích ăn hành tây nhưng có thể chưa biết hành tây không những chỉ là thực phẩm ngon bổ mà nó còn là vị thuốc quý. Theo đông y, hành tây có vị cay, tính ấm. Tác dụng giải biểu, kiện tỳ, hòa trung, tiêu thực, sát trùng, lợi tiểu tiện. Chữa các chứng cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, đầy bụng chậm tiêu, nhiễm khuẩn đường ruột, tiểu tiện bất lợi, phong thấp nhức mỏi và nhiều bệnh khác...

Thành phần dinh dưỡng của hành tây

Cứ 100 gam hành tây có chứa: Năng lượng 40Kcal, Carbohydrate 9,34g, chất đạm 1,10g, chất xơ 1,7g, tổng số chất béo 0,10g, Axit Pantothenic 0,125mg, Thiamin 0,046mg, Vitamin C 7,4mg, Vitamin A 2 IU, Vitamin E 0,02mg, Natri 4mg, Kali 146mg, Canxi 23mg, Mangan 0,125mg, Photpho 29mg, Kẽm 0,17mg.

Công dụng của hành tây đối với sức khỏe con người

Trên thực tế, tác dụng của hành tây đối với sức khỏe đã được công nhận từ thời cổ đại. Trong các nghiên cứu hiện đại, hành tây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như sau:

1. Chống ung thư

Trong một số nghiên cứu khoa học cho thấy hành tây có thể tiêu diệt các tế bào ung thư vú và ung thư dạ dày, ruột. Điều này là do hành tây có chứa hàm lượng Quercetin và Anthocyanin cao. Đây là hợp chất có thể kích thích các tế bào ung thư tự diệt, thu hẹp môi trường sinh sống và kìm hãm sự phát triển của tế bào ung thư.

2. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Hành tây giàu Organosulfurs và các Flavonoid có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim và tăng cường sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, hành tây cũng có chứa Thiosulfon, giúp làm loãng máu tự nhiên, giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Quercetin có trong hành tây cũng có thể cung cấp khả năng chống oxy hóa, chống viêm, cải thiện nồng độ Cholesterol, tăng cường sức khỏe của tim và chống lại bệnh tim.

3. Ổn định lượng đường trong máu

Lưu huỳnh (S-methylcystein) và Quercetin có trong hành tây có thể làm giảm lượng đường trong máu và ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, hành tây chỉ cho tác dụng hỗ trợ điều trị đái tháo đường khi sử dụng kèm với Metformin (một loại thuốc tiểu đường). Ngoài ra, Polyphenol có trong hành tây cũng hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

4. Tăng cường sức khỏe não bộ

Các chất chống oxy hóa trong hành tây có thể liên kết với các chất độc hại trong não và đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Các hợp chất của lưu huỳnh cũng có thể làm chậm quá trình mất trí nhớ do lão hóa và cải thiện tình trạng thường hay chóng mặt, đau nửa đầu. Tuy nhiên, một phân công dụng của hành tây có thể bị mất khi nấu chín. Do đó, hãy cố gắng ăn hành sống để cải thiện sức khỏe não bộ.

5. Hỗ trợ hệ thống tiêu hóa

Hành tây có chứa một loại chất xơ, chất này hoạt động để bảo vệ các vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Do đó,



Ảnh minh họa

tiêu thụ chất xơ này thường xuyên có thể duy trì nồng độ vi khuẩn có lợi, hạn chế tiêu chảy, khó tiêu và các bệnh lý tiêu hóa khác. Ngoài ra, hành tây cũng được cho là có thể chống táo bón, điều trị đau dạ dày, tẩy giun tự nhiên và hỗ trợ cải thiện tình trạng đầy hơi.

6. Duy trì sức khỏe xương khớp

Nhiều nghiên cứu cho thấy, sử dụng hành tây thường xuyên giúp bảo vệ xương khỏe mạnh, có thể ngăn ngừa nguy cơ loãng xương do thoái hóa lão hóa. Một số nghiên cứu cho thấy sử dụng hành tây có thể làm giảm nguy cơ mất xương tự nhiên. Bên cạnh đó, những người thường xuyên ăn hành tây sẽ có khối lượng xương cao hơn 5% so với người khác. Thường xuyên ăn hành tây cũng được cho là có lợi cho xương khớp ở phụ nữ trên 50 tuổi. Ăn hành tây có thể góp phần ức chế viêm xương khớp, viêm khớp dạng thấp và hỗ trợ điều trị bệnh đau khớp.

7. Chống viêm và dị ứng, tốt cho da

Quercetin và các Flavonoid khác trong hành tây có thể giúp ngừa viêm và ngăn chặn việc giải phóng Histamine. Ăn hành tây có thể giúp bạn thoát khỏi các cơn nghẹt mũi, khó thở do viêm xoang. Ngoài ra, nhờ vào đặc tính kháng khuẩn, chiết xuất hành tây có thể chống lại sâu răng, làm vết thương nhanh lành và chống lại các vấn đề dị ứng khác trong cơ thể.

Hành tây chứa nhiều Vitamin A, E và C, có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe và bảo vệ da khỏi ảnh hưởng của các gốc tự do. Cụ thể, công dụng của hành tây đối với da như sau: Hỗ trợ làm sáng da, hạn chế nám, tàn nhang, mềm da và căng mịn da chống nhăn.

8. Chống oxy hóa

Hành tây là một nguồn chứa các chất chống oxy hóa khá cao. Trên thực tế, hành tây chứa hơn 25 chất Flavonoid khác nhau có tác dụng chống lại quá trình oxy hóa. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc sử dụng hành tây thường xuyên có thể ức chế quá trình oxy hóa, hạn chế tổn thương các tế bào, ngăn ngừa ung thư, bệnh tim mạch và tiểu đường.

9. Giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ

Hành tây có chứa Prebiotic có thể giảm căng thẳng, chống trầm cảm và cải thiện giấc ngủ. Khi các vi khuẩn có lợi tiêu thụ Prebiotic sẽ cải thiện sức khỏe đường ruột và giải phóng các sản phẩm phụ trong quá trình trao đổi chất. Điều này có thể tránh các chất, sản phẩm phụ trong hệ tiêu hóa gây ảnh hưởng đến chức năng não và giấc ngủ.

10. Cải thiện sức khỏe tình dục

Theo một số nghiên cứu cho kết quả dùng nước ép hành tây có thể làm tăng nồng độ Testosterone ở nam giới một cách tự nhiên. Hành tây là một loại thảo dược có thể kiểm soát chức năng tình

dục, điều trị bất lực và rối loạn cương dương. Ngoài ra, uống nước ép hành tây với mật ong cũng có thể hạn chế việc xuất tinh sớm và tăng chức năng sinh sản ở nam giới.

Một số lưu ý khi sử dụng hành tây

Thường xuyên sử dụng hành tây có thể mang lại một số tác dụng phụ cho cơ thể. Cụ thể bao gồm:

- Làm giảm lượng đường trong máu, vì vậy người bệnh tiểu đường cần thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu để tránh hiện tượng hạ đường huyết.

- Kích thích dạ dày, gây nôn mửa và nóng rát ở dạ dày, do ăn quá nhiều hành tây sống.

- Kích ứng da khi thoa lên da để điều trị mẩn ngứa, mụn. Do đó, hãy thử độ dị ứng trên một vùng da nhỏ trước khi áp dụng lên vùng da lớn.

- Gây ợ nóng không kiểm soát được khi sử dụng quá nhiều hành. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng xấu ở bệnh nhân bệnh tim.

- Hôi miệng do hàm lượng lưu huỳnh trong hành tây cao.

- Làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương. Vì vậy, người dùng thuốc điều trị huyết áp không nên ăn quá nhiều hành tây.

- Chống đông máu, làm tăng nguy cơ cầm máu và chảy máu khi bị thương.

Liều lượng dùng và cách dùng

- Mặc dù hành tây có nhiều tác dụng cho sức khỏe, tuy nhiên chúng ta cũng không nên dùng quá nhiều trong ngày. Theo đông y và các nhà dinh dưỡng học khuyên bình thường mỗi ngày chỉ nên dùng 1/2 củ hành tây loại vừa (tương đương với lượng ăn 100g hành tây mỗi ngày).

- Nếu hành tây xào chín có thể ăn nhiều hơn, ăn sống thì nên ăn ít hơn.

- Có thể xào, nấu, ăn sống hoặc ép lấy nước để dùng.



MORI
COFFEE
moricoffee@gmail.com
083 567 6688

thơm ngon từng giọt vị ngọt đọng đầy




CƠ SỞ 1: LÔ 26, ĐƯỜNG LÊ QUÝ ĐÔN, KHU ĐÔ THỊ KỶ BÀ, TỐ 10, PHƯỜNG KỶ BÀ, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
CƠ SỞ 2: SỐ 21, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN NĂNG, TỐ 22, PHƯỜNG TRẦN LÂM, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

HÂN HẠNH ĐỒNG HÀNH CÙNG CHUYÊN MỤC NÀY

Trong những năm đầu thực dân Pháp cai trị đất nước ta, phong trào chống thực dân Pháp trong giới văn thân lúc bấy giờ đáng chú ý có khá nhiều người đang làm các chức quan trong triều đình nhà Nguyễn đã rũ áo từ quan hoặc đương nhiệm tiên phong chống Pháp. Trong dân gian còn lưu truyền câu ca: “Trên, quan Đề Tạ Quang Lang/Dưới, ông Bang Tồn quê làng Hoàng Nông/Lại thêm Ân Kiến - Động Trung/Đông Quan, Ngự sử ở vùng Phù Lưu”. Đại ý là những cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX trên là quan Đề đốc Tạ Hiện ở làng Quang Lang, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, dưới quan Đề đốc là Bang Tồn (Nguyễn Đình Tồn, quê ở làng Hoàng Nông, nay thuộc xã Diệp Nông, huyện Hưng Hà); ở Trục Định lúc bấy giờ có quan Án Sát của triều đình nhà Nguyễn là Nguyễn Mậu Kiến đã cùng con cháu nổi dậy chống Pháp, còn ở huyện Đông Quan (nay là Đông Hưng) có quan Ngự sử Phạm Huy Quang quê làng Phù Lưu, nay thuộc xã Đông Phương, huyện Đông Hưng. Các nguồn sử liệu ghi, năm 1885, hưởng ứng chiếu Cần Vương của Hàm Nghi, phong trào chống Pháp ở Thái Bình phát triển mạnh mẽ. Quân vụ Đại thần kiêm An Định an Đề đốc Tạ Quang Hiện đã chỉ huy nhiều cánh quân chiến đấu chống thực dân Pháp. Lúc đó, với hàm Đốc binh kiêm lý đốc biện quân vụ, theo lệnh Tạ Hiện, Đình Khắc Nhuờng cho truyền đi bản lịch kêu gọi nhân dân cùng các thân hào, chí sĩ góp sức chung lòng ủng hộ kháng chiến, bản lịch nhấn mạnh: “Nay bản chức (chỉ Tạ Hiện) vâng mệnh “Cần Vương” đem quân gấp đến các địa phương, hợp lực cùng các thân hào, kêu gọi nhân dân vì nghĩa lớn, lạc quyền để chi dùng vào việc quân. Nước mà còn thì nhà còn. Nước mà không giữ được, nhà cũng chẳng còn, vợ con, tài sản sẽ về tay giặc. Nước - nhà mất hay còn là ở lúc này đây”. Các sử gia cho rằng, như mất trộm giữa ban ngày, thực dân Pháp bất ngờ bị lực lượng nghĩa quân tấn công chiếm lĩnh hai huyện lỵ là Diên Hà (Hưng Hà) và Tiên Hưng (Đông Hưng) đã điên cuồng trả thù. Quân Pháp tổ chức tấn công từ phía Hải Dương tràn sang qua đò Nhố, đò Góc Mít, bến Trại (Quỳnh Phụ), lực lượng kháng chiến do Phạm Huy Quang chỉ huy đã tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đây là một trận đánh đáng nhớ của thời kỳ gay go và ác liệt của nhân dân Thái Bình trong cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược giai đoạn cuối thế kỷ XIX.

Bị tấn công bất ngờ từ nhiều phía, nhằm kiểm soát và ngăn chặn sự nổi dậy của người dân vùng đất “cứng đầu” này, thực dân Pháp cho lập hai tiền đồn võ trang cảnh sát kiểm soát sự thông thương, một ở Phúc Hà (nay là xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) là địa phận giáp cửa sông Luộc thuộc huyện Hưng Nhân (cũ), nay là huyện Hưng Hà; một ở cửa sông Trà Lý thuộc huyện Tiên Hải (vùng đất xã Tây Ninh và Đông Quý, huyện Tiên Hải ngày nay). Thời điểm cuối thế kỷ XIX, làng Động Trung như một tâm điểm thu hút phong trào kháng Pháp từ các làng khác trong vùng, chính điều này đã giúp Động Trung dễ dàng xây dựng phòng tuyến chiến đấu, đồng thời xây dựng mối liên hệ mật thiết với các làng xã xung quanh như Đông Nhuế, Đông Vinh, Xuân Vũ, Thân Thượng, Luật Nội, Luật Ngoại, Cổ Ninh, Niêm Hạ, Thượng Cầm, Cam Đích, Đông Trì, Lai Trì, An Bồi, Trình Hoàng, Trì Lễ, Phụng Thượng... Ở làng Động Trung (nay là xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương), dưới sự chỉ huy của cha con nhà văn thân yêu nước Nguyễn Mậu Kiến. Hưởng ứng cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược, miền đất dải tả ngạn sông Hồng từ bến Gù thuộc địa phận xã Nguyên Xá (Vũ Thư) cho đến Yên Tú Hạ thuộc xã Nam Hải, huyện Tiên

Trọng quốc văn thân

■ QUANG VIỆN

Sau tiếng súng của đế quốc Pháp năm 1858 tại Đà Nẵng nã vào thành trì phong kiến nước ta, đến năm 1883 chúng kiểm soát toàn bộ đất nước, trong đó địa danh Thái Bình (ngày nay) được coi là một vùng trọng yếu. Thời điểm lúc bấy giờ, tên đất Thái Bình chưa xuất hiện, chỉ được coi là “ven bờ, cuối bãi” giáp ranh giữa Nam Định và Hưng Yên. Người Pháp đặt tên là An Định. Bị áp bức, tất dẫn đến đấu tranh, vốn xưa kia nơi đây là căn cứ địa của Lý Nam Đế sau đến sự nương nhờ của Đình Tiên Hoàng và là đất “quan hà” của nhà Lý, vùng đất hưng nghiệp phát tích của nhà Trần... người An Định vốn không chịu khuất phục trước thiên tai, giặc dã đã bắt đầu tập hợp lại dưới ngọn cờ của các văn thân yêu nước, cùng nhau chiến đấu chống lại ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp.



Khu vực chùa Tây Linh, xã Thụy Liên (Thái Thụy) xưa kia từng là nơi hoạt động của nghĩa quân Tạ Hiện chống Pháp thời gian cuối thế kỷ XIX.

Hai thủ lĩnh kiên cường Đề Hiện và Bang Tồn trong cuộc tranh đấu chống ách đô hộ của thực dân Pháp lên đất nước Việt đã không tránh khỏi sự truy sát của quân Pháp, các cánh quân còn sót lại buộc phải phân tán. Ngọn cờ lãnh đạo các cuộc nổi dậy chống thực dân Pháp từ tay các văn thân cứ thưa mờ dần và vắng bóng nhưng tiếng vang của các cuộc nổi dậy vẫn còn truyền mãi đến mai sau. Lòng kiên trung với giang sơn gấm vóc là nét tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của người Thái Bình trong những ngày đầu chống thực dân Pháp.

Hải có sự tham gia nhiệt tình, quyết tâm chống thực dân Pháp đến cùng của đông đảo nhân dân khốn khổ dưới sự chỉ đạo của đốc học Doãn Khuê. Thời điểm ấy, tại làng Động Trung, dưới sự chỉ huy của quan Án sát Nguyễn Mậu Kiến, nhân dân quanh vùng nghe theo tiếng gọi yêu nước đứng lên chống thực dân Pháp. Nghe tin làng Động Trung dấy binh chống Pháp, dân làng ở xung quanh đã kéo đến “nghĩa môn” của làng để thâm thể cứu nước. Tiếng vang ấy cứ lan truyền đến các khu lân cận như Động Nhuế, Đông Vinh, Xuân Vũ, Thân Thượng, Luật Nội, Luật Ngoại, Cổ Ninh, Niêm Hạ, Thượng Cầm, Cam Đích, Đông Trì, Lai Trì, An Bồi, Trình Hoàng, Trì Lễ, Phụng Thượng... Các ông Nguyễn Điển, Vũ Bằng, Nguyễn Công Úc, Nguyễn Vỹ, Phạm Mối, Nguyễn Khí, Nguyễn Đình Kinh, Nguyễn Đình Huân là những nhân sĩ cũng dốc lòng tham gia kháng Pháp với vai trò những người đội trưởng cầm quân. Không

lâu sau khi dựng cờ dấy binh, lực lượng nhân dân tham gia chiến đấu chống Pháp có tới hai nghìn người. Vũ khí trang bị chủ yếu là giáo mác. Sự ảnh hưởng của phong trào kháng Pháp ở Động Trung bởi cha con quan Án sát Nguyễn Mậu Kiến đang lan rộng, cổ vũ cho các làng xã ở các địa phương khác từ Tiên Hải đến Hưng Nhân lan sang tận căn cứ Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật ở Hưng Yên khiến cho chỉ huy quân đội Pháp trấn thủ ở Nam Định đau đầu. Chúng liều chết tấn công căn cứ Động Trung. Các nguồn sử liệu ghi ngày 12 tháng 12 năm 1873, sau khi đánh “thủng” thành Nam, tướng Pháp Gác-ni-ê cho quân tiến về Động Trung. Chiến thuyền của quân Pháp xuôi theo dòng sông Hồng đến cửa Hưng, vị trí đền Sóc Lang (nay thuộc xã Vũ Vinh, huyện Vũ Thư) rồi quay nòng đại bác nhà từng đợt đạn man dại vào tàn phá xóm làng bình yên. Chúng định đổ bộ vào làng Ngô, làng Lừa (nay thuộc xã Nguyễn

Xá, huyện Vũ Thư) nhưng chúng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng du kích nơi đây. Nghĩa quân từ làng Động Trung nghe tiếng súng biết là thực dân Pháp tổ chức càn liên ra tiếp ứng cho lực lượng du kích. Nếu nhìn vào lực lượng của quân Pháp, rõ ràng nghĩa quân do các văn thân yêu nước chỉ huy không thể đối đầu được vì quân Pháp được trang bị vũ khí quân dụng và hỏa lực mạnh, thế nhưng với lòng yêu nước của văn thân và nghĩa quân cùng hỗ trợ của nhân dân, quân Pháp vẫn bị nghĩa quân đốt trại một chiến thuyền, gấn chục tên lính bỏ mạng chỉ vì giáo mác của nghĩa quân với tinh thần quyết chiến. Quân Pháp không dám nghênh ngang tiến quân bằng đường trực chính vào làng nữa. Chúng dẫn nhau tạt ngang cánh đồng vào đến đầu làng chúng thi nhau đốt phá, tạo lên một vệt lửa kéo dài từ đền Sóc Lang đến Động Trung. Nghĩa quân rút dần về cố thủ Động Trung. Lực lượng không tương quan, thế lực có vẻ nghiêng về quân Pháp. Bị mất chiến thuyền, lại thêm thương vong, quân Pháp điên cuồng đốt phá để trả thù.

Cũng một lòng cùng cha ông chống Pháp, ở làng Động Trung, Nguyễn Công Riệu (ba Liệu) là con trai thứ ba văn thân yêu nước Nguyễn Hữu Cương (con trai cả Nguyễn Mậu Kiến) đã từ bỏ con đường “mũ cao, áo dài” để dấn thân vào con đường chiến đấu chống Pháp “đền nợ nước, trả thù nhà” mà thế hệ ông của ông là Nguyễn Mậu Kiến; cha của ông là Nguyễn Hữu Cương còn dang dở. Năm 1883, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Thái Bình bước sang giai đoạn đấu tranh chống kế hoạch bình định và cướp bóc.

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Chúc mừng Geleximco Thái Bình vào chung kết giải vô địch bóng chuyền quốc gia

Chiều ngày 16/7, tại trận bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang năm 2022, đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình đã xuất sắc vượt qua VTV Bình Điền Long An với tỉ số thuyết phục 3-0, qua đó chính thức giành quyền vào thi đấu trận chung kết.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã gọi điện chúc mừng thành tích xuất sắc của toàn đội, mong ban huấn luyện và các vận động viên tiếp tục nỗ lực, có sự chuẩn bị tốt nhất và quyết tâm cao nhất để bước vào trận chung kết. Đồng thời, UBND tỉnh thưởng nóng cho đội 300 triệu đồng, mức thưởng sẽ là 500 triệu đồng khi các cô gái Geleximco Thái Bình đạt ngôi vị cao nhất tại mùa giải năm nay.

Trước đó, ở trận tứ kết của giải, các cô gái Geleximco Thái Bình đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua đương kim vô địch Bộ Tư lệnh Thông tin; ở trận bán kết, Geleximco Thái Bình tiếp tục chứng minh sức mạnh và quyết tâm của một đội bóng giàu truyền thống khi thi đấu bùng nổ và giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn là VTV Bình Điền Long An với tỉ số 3 set đấu lần

lượt là 27-25, 25-20 và 25-22. Điều đáng nói, tại vòng bảng, cùng với tỉ số 3-0, VTV Bình Điền Long An đã vượt qua Geleximco Thái Bình; ở trận tái đấu, đấu pháp hợp lý

cùng quyết tâm cao của cả đội, đặc biệt là sự xuất sắc của Polina Rahimova đã giúp Geleximco Thái Bình giành chiến thắng thuyết phục.

Trận chung kết của giải diễn ra chiều ngày 17/7, Geleximco Thái Bình gặp Hóa chất Đức Giang để tranh ngôi hậu.

TÚ ANH



Các cô gái Geleximco Thái Bình đã có màn thể hiện xuất sắc để giành chiến thắng thuyết phục trước đội bóng giàu thành tích VTV Bình Điền Long An.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Văn Thuyền, Lê Văn Chuy (Vũ Thu); Phạm Minh Giang, Hà Thị Luyến (thành phố Thái Bình); Nguyễn Xuân Ấm (Hưng Hà); Nguyễn Khắc Hiếu, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Bình Vân (Công an tỉnh); Nguyễn Hiệu, Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Bích Hạnh, Đinh Dũng, Lan Hương, Hồng Sơn (Đài TTTT thành phố Thái Bình); Hà Thanh, Tiên Dung (Đài TTTT Vũ Thu); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Thanh Huyền, Thanh Tuấn (Đài TTTT Kiến Xương); Tất Đạt (Đài TTTT Đông Hưng); Lê Lan (Đài TTTT Thái Thụy); Mạnh Tường (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Đỗ Thanh Khương (Hà Nam); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Lê Anh Phong, Thạch Bích Ngọc (Thành phố Hồ Chí Minh); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Chu Giang Phong (Gia Lai); Trần Thị Thanh Tú (Phú Thọ)...

Hương tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -

27/7/2022), CTV Nguyễn Xuân Ấm có thơ "Nhớ ơn liệt sĩ"; Đỗ Thanh Khương có bài "Màu xanh bình dị"; Ngọc Tuyền có bài "Một thời máu lửa"; Trường Thiên có bài "Khúc tri ân tháng bảy". CTV Nguyễn Thanh Hoàng có bài: "Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thương binh, liệt sĩ". Theo bài viết, cách đây 75 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định chọn ngày 27/7 hàng năm là ngày Thương binh - Liệt sĩ để "tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái" với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công. Người yêu cầu phải quan tâm, báo đáp để các đối tượng chính sách "yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần và có dịp tham gia hoạt động có ích cho xã hội", với phương châm "đồng bào sẵn sàng giúp, Chính phủ ra sức nâng đỡ, anh em có quyết tâm". Ngày 27/7 hàng năm, Bác Hồ không những gửi thư thăm hỏi mà còn phát động nhân dân quyên góp tiền, vật chất... ủng hộ thương binh, bệnh binh, gia đình người có công... Cùng chủ đề, CTV Lê Khắc Niên có bài "Những vì sao không tắt của vùng đất Thái Bình ở nghĩa trang Trường Sơn" viết về cảm nhận khi đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đứng trước những tấm bia mộ anh hùng liệt sĩ người Thái

Bình: Đến với khu mộ các liệt sĩ quê Thái Bình, ai cũng ngậm ngùi trước vong linh của những anh hùng đã ngã xuống. Các anh, các chị - những người con ưu tú của vùng đất Thái Bình cùng với những người đồng đội chung chí hướng từ khắp mọi miền đất nước đã tụ họp tại đây để lại bao nỗi tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng đội. Điều khiến ai cũng thất lòng bởi những người con Thái Bình đã ngã xuống phần lớn chỉ mới bước vào tuổi mười tám đôi mươi... CTV Hoàng Linh có bài "Nỗi lòng mẹ Tuyền" viết về sự hy sinh cống hiến của người mẹ có chồng và con là liệt sĩ. Song điều day dứt là dù chiến tranh đã lùi xa, mẹ Tuyền vẫn ngày đêm đau đầu vì chưa tìm được phần mộ của chồng để đưa về quê hương đoàn tụ cùng phần mộ con trai ở nghĩa trang liệt sĩ huyện...

Kịp thời phản ánh công tác phòng, chống đuối nước trong thời điểm các em học sinh nghỉ hè, CTV Thanh Huyền đưa tin Kiến Xương tập huấn kỹ năng bơi lội cứu người đuối nước và sơ cấp cứu người bị đuối nước cho 50 người là tình nguyện viên hội chữ thập đỏ của các xã. CTV Tiên Dung đưa tin Huyện đoàn Vũ Thu triển khai gần biển cảnh báo về phòng tránh đuối nước ở các khu vực hồ ao, sông sâu thường có thiếu niên, nhi đồng đến bơi lội... Bàn về vấn đề xã hội nhiều người quan tâm, đặc biệt trong thời điểm các em đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, CTV Nguyễn Thị Loan có bài "Cần lưu ý khi dạy dỗ con trẻ ở tuổi dậy thì"

và "Còn có muôn lối mở để các em... vào đời".

Viết về gương điển hình tiên tiến, CTV Bình Vân có bài "Nguyễn tiếp bước con đường cha đã đi" viết về gương Thiểu tá Nguyễn Thị Lệ Oanh (Công an huyện Hưng Hà). Gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tuần này, CTV Lê Lan nêu gương hội viên nông dân Vũ Đình Khải, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy. Nhờ năng động, tích cực đầu tư sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi trồng trọt hiệu quả, mỗi năm gia đình ông Khải có thu nhập hàng trăm triệu đồng từ trang trại VAC.

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!