



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 812
Chủ nhật
Ngày 23 - 7 - 2023

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



QUỲNH PHỤ

Khơi nguồn sức mạnh từ học Bác

(Xem trang 2)



Nhân dân xã Đông Tiến (Quỳnh Phụ) đồng thuận hiến 2,2ha đất nông nghiệp để thi công tuyến đường ĐT.455 đoạn qua địa bàn xã.

“Nam Bình từng vũng máu hồng chưa phai”



Trang 4

NƠI GẠO THƠM, NƯỚC MẮT



Trang 7

QUỲNH PHỤ Khơi nguồn sức mạnh từ học Bác

■ ĐÀO QUYÊN

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ thời gian qua, từ đó khơi nguồn và nhân lên sức mạnh giúp huyện bứt phá vươn lên mạnh mẽ, từng bước trở thành “cực tăng trưởng” mới của tỉnh.

Đi đầu trên mọi mặt trận

Trở về địa phương sau 9 năm cống hiến trong quân ngũ, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh (CCB) Trần Huy Vụ, tổ dân phố số 2, thị trấn Quỳnh Côi không ngừng nỗ lực, vươn lên phát triển kinh tế với việc tập trung kinh doanh hiệu quả hiệu thuốc đông y của gia đình. Nếu tính cả bán buôn và bán lẻ, doanh thu trung bình mỗi năm của hiệu thuốc đạt khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập từ 6,5 - 10 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ gương mẫu trong phát triển kinh tế, ông Vụ còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện như: giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ người nghèo; mừng thọ người cao tuổi; tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội với số tiền mỗi năm trên 50 triệu đồng. Ông chia sẻ: Sinh thời Bác đã từng dạy “việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng nên làm” nên khi có điều kiện kinh tế tôi luôn mong muốn được giúp đỡ đồng đội và những hoàn cảnh khó khăn khác trong xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái và cũng là làm gương cho con cháu noi theo. Theo ông Tạ Chí Hiến, Chủ tịch Hội CCB thị trấn: Học và làm theo gương Bác, cán bộ, hội viên CCB thị trấn luôn gương mẫu đi đầu trên mọi mặt trận. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, vượt qua giới hạn của tuổi tác, nhiều hội viên đã nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, trong đó có 12 gia đình hội viên làm kinh tế giỏi với thu nhập trên 600 triệu đồng/năm, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Các hội viên CCB còn luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào,



Hiệu thuốc của cựu chiến binh Trần Huy Vụ, tổ dân phố số 2, thị trấn Quỳnh Côi tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập 6,5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

hoạt động của địa phương. Năm 2022, 43 gia đình hội viên đã tự nguyện bàn giao đất để giải phóng mặt bằng khu dân cư Đồng Quỳnh. dịp tết hàng năm, các hội viên trong đội tự quản an toàn giao thông đều phối hợp với các lực lượng tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn với trên 700 ngày công. Ngoài ra, các hội viên còn thường xuyên duy trì hiệu quả hoạt động của 6 tổ tự quản ở các khu dân cư. Gia đình các hội viên CCB đều là nòng cốt trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hàng năm 100% gia đình các hội viên đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Xây dựng quê hương giàu đẹp

Trong những năm qua, xã Quỳnh Giao luôn đẩy mạnh việc học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, coi đây là yếu tố quan trọng, then chốt để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Theo đồng chí Nguyễn Viết Đợi, Phó Bí thư Đảng ủy xã: Bám sát nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), chuyên đề toàn khóa và các chuyên đề hàng năm, Đảng ủy đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm khơi dậy sức mạnh, nguồn lực, ý chí của mỗi cá nhân, tập thể, cộng đồng dân cư nêu cao ý chí quyết tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh - quốc phòng... Quá trình thực hiện luôn đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời chú trọng việc học và làm theo Bác bằng

việc làm cụ thể, thiết thực. Cô giáo Đặng Thị Nụ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quỳnh Giao cho biết: Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong Trường đều đăng ký việc làm cụ thể, thiết thực gắn liền với các hoạt động thực tế chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ như: tích cực đổi mới phương pháp giáo dục, chú trọng giáo dục văn hóa, truyền thống cho trẻ; đưa môi trường chữ viết, tiếng Anh vào các mảng trang trí và các hoạt động để trẻ làm quen và trải nghiệm; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ. Tích cực sưu tầm các nguyên vật liệu để chế tạo thành các đồ dùng phục vụ công tác giảng dạy, trang trí lớp học và các góc trải nghiệm cho trẻ... Việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đã góp phần giúp nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm học 2022 - 2023, Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, được Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng. Nhờ đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, thời gian qua, xã Quỳnh Giao đã phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu đề ra đều hoàn thành. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt 10,2%; thu nhập bình quân đạt 56,5 triệu đồng/người/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nâng lên rõ rệt. Đảng bộ 3 năm liền đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Nhân lên các điển hình tiêu biểu

Theo đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ: Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai cho cán bộ, đảng viên cập nhật, bổ sung nội dung học tập và làm theo cho phù hợp và sát với nhiệm vụ được giao. Nội dung đăng ký phải cụ thể, rõ việc. Nội dung làm theo của tập thể phải được thảo luận, thống nhất trong tập thể cấp ủy, chi bộ; nội dung đăng ký của cá nhân phải báo cáo trước chi bộ để chi bộ tham gia đóng góp ý kiến. Việc đăng ký và kết quả thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn, nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, việc lựa chọn, xây dựng mô hình tiêu biểu được chỉ đạo, hướng dẫn triển khai đồng bộ trong toàn huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu ban hành mẫu đăng ký và gợi ý lựa chọn các mô hình; hàng năm, các tổ chức, cơ quan, đơn vị xây dựng ít nhất 1 mô hình tiêu biểu của cấp mình tiêu biểu trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; có nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, được tập thể suy tôn; có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn, nêu gương, nhân rộng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn Đài TTHH Huyện; đồng thời, phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông trong cung cấp thông tin, tư liệu viết bài tuyên truyền về điển hình tiêu biểu của huyện để đăng tải tuyên truyền trên hệ thống báo, đài của tỉnh và trung ương, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong 2 năm qua, toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 453 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực. Mỗi tập thể, cá nhân điển hình với việc làm cụ thể trong thời gian qua đã tạo nên sức mạnh tổng hợp giúp huyện vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu đề ra.



Trường Mầm non Quỳnh Giao trang trí lớp học và các góc trải nghiệm cho trẻ.

Thương binh làm kinh tế giỏi

■ TIẾN ĐẠT

Với phẩm chất của người lính Cụ Hồ, những thương binh, cựu chiến binh (CCB) trở về với cuộc sống đời thường đã chiến thắng bệnh tật, vượt khó làm giàu, vươn lên trong cuộc sống.

“Cô Hạnh sửa”

Nhắc đến “cô Hạnh sửa”, có lẽ người dân khu 8, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy không ai là không biết. Bà Hạnh, người chiến sĩ Trường Sơn quê lúa làm giàu từ nghề chế biến hải sản trên quê hương. Nếu như một phần thân thể không để lại nơi chiến trường thì Tạ Thị Hạnh là cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, mang nét đẹp rắn rỏi của người con gái miền biển. Thương tật đến 61% khiến bà không khỏi đau đớn mỗi khi thời tiết thay đổi, nhưng có lẽ vì thế nên bà vẫn luôn tự nhủ với bản thân phải không ngừng nỗ lực vươn lên làm giàu, đóng góp xây dựng quê hương.



Cơ sở chế biến thủy hải sản của thương binh Tạ Thị Hạnh (người bên phải) tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn huyện.

Là chủ cơ sở chế biến hải sản, bà Hạnh đã đem các sản phẩm truyền thống của quê hương đi khắp mọi miền của Tổ quốc, liên kết bao tiêu sản phẩm với hơn 20 đơn vị từ Bắc vào Nam giúp thương hiệu nước mắm Diêm Điền ngày càng vươn xa. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy, bà đã vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên, hàng năm tổ chức trao quà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng hội viên qua đời. Những hoạt động ấm áp nghĩa tình của CCB Tạ Thị Hạnh đã lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên CCB tham gia phong trào của hội. Nhiều năm liền, CCB Tạ Thị Hạnh được Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho công tác hội. CCB Tạ Thị Hạnh cho biết: Vợ chồng tôi đều là những chiến sĩ mang thương tật do chiến tranh, chúng tôi luôn động viên nhau mỗi khi đau ốm và đồng hành cùng nhau trên chặng đường xây dựng và phát triển quê hương. Tâm nguyện lớn nhất đời tôi chính là đưa các sản phẩm quê hương Diêm Điền vươn ra thế giới, để không chỉ mỗi người dân ở Thái Bình mà cả những người con đi làm ăn xa xứ cũng được thưởng thức hương vị quê hương.

Ông Hữu nuôi cua

Có lẽ người dân xã Nam Cường, huyện Tiên Hải không còn xa lạ với khu nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Trần Xuân Hữu, thôn Hoàng Môn. Ngoài cá song, cá vược, ông Hữu còn nổi tiếng nhờ nuôi ngao giống và thành công với mô hình nuôi cua biển thương phẩm của mình. Xuất ngũ năm 1976, CCB Trần Xuân Hữu trở về địa phương để làm kinh tế. Chứng kiến những bãi bồi ven biển có mọc hoang hóa, ông đã mạnh dạn vay vốn người thân, quyết lập nên trang trại có diện tích hơn 2ha với 9 ao nuôi thả để đầu tư phát triển sản xuất. CCB Trần Xuân Hữu cho biết: Tôi nuôi cá vược, cá song, ngao giống và cua biển để có thể hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế mỗi khi được mùa nhưng mất giá. Đặc biệt, tôi thành công nhất với mô hình nuôi ngao giống và cua biển. Với hơn 1ha ao nuôi, vừa qua tôi thả hơn 200 triệu đồng tiền ngao giống, đến hết tháng



Cựu chiến binh Trần Xuân Hữu thu gần nửa tỷ đồng mỗi năm nhờ nuôi trồng thủy sản.

6 xuất bán ngao giống thu về gần 400 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lãi 200 triệu đồng. Mấy năm qua, tôi cũng dày công nghiên cứu, học hỏi và tìm hướng nuôi cua biển. Quá trình nuôi cua tuy cũng có lần thất bại nhưng cơ bản đã giúp tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm. Máy vục của gần đây tôi nuôi thành công, giá xuất bán ra thị trường từ 200.000 - 250.000 đồng/kg đối với cua thịt và 250.000 - 300.000 đồng/kg cua gạch. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về gần 500 triệu đồng/năm, mô hình của tôi cũng tạo việc làm ổn định cho 4 lao động thời vụ với mức thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Chiến xây dựng

Đến thăm CCB Đào Trọng Chiến, thôn Nguyễn Trãi, xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình trong những ngày hè, chúng tôi thấy người lính già đang cẩn thận chăm sóc những chậu hoa lan của mình. Mới nghỉ công việc xây dựng và bàn giao bến bãi cho người thân quản lý được hơn một năm nay, ông Chiến giờ đây chọn cho mình lối sống vui thú điền viên bên gia đình. CCB Đào Trọng Chiến kể: Là thương binh hạng 1/4, di chứng chiến tranh ở mắt và tay khiến tôi gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt. Nhưng với quyết tâm của người lính, tôi cố gắng lao động, dạy bảo con cháu trong gia đình đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Từ hai bàn tay trắng, tôi đã vay mượn người thân, bạn bè để đầu tư xây dựng bến bãi vật liệu xây dựng, mua máy để sản xuất gạch không nung. Thời điểm hưng thịnh, cơ sở của tôi thu về cả tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 15 lao động. Hai năm trở lại đây, do tác động của đại dịch Covid-19, cơ sở của tôi có thu hẹp sản xuất nhưng vẫn duy trì việc làm cho 7 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Tôi luôn căn dặn các con dù có khó khăn đến mấy cũng cố gắng xoay sở, giữ lấy chữ tín trong công việc thì khách hàng mới luôn gắn bó với mình. Sản phẩm gạch không nung của gia đình nhờ đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng nên sản xuất đến đâu bán hết đến đó.



Thương binh Đào Trọng Chiến (người áo trắng) vui thú tuổi già bên những chậu lan của gia đình.

Những người lính như bà Hạnh, ông Hữu hay ông Chiến đều đã từng “vào sinh ra tử”, để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường ác liệt. Giờ đây, khi đất nước ngày càng đổi mới và phát triển, họ kiên cường vượt qua nỗi đau của thể xác, mạnh dạn phát triển kinh tế, tiếp tục cống hiến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.



Đình làng Đa Cốc là chứng tích lịch sử ghi sâu tội ác của giặc Pháp và tay sai.



“Nam Bình từng vũng máu hồng chưa phai”

■ ĐỖ HỒNG GIA

Từ xa xưa, dải đất Đa Cốc (xã Nam Bình, huyện Kiến Xương) là sự bồi tụ của biển và phù sa sông Hồng. Đến những năm triều đại hậu Lê sang đến triều đại nhà Nguyễn, các vị thủy tổ của các dòng họ đã lần lượt về đây khẩn hoang mở đất, lập nên Đa Cốc trung thôn. Trải qua những biến cố của lịch sử, làng Đa Cốc từng là cái nôi cách mạng của khu vực phía Nam huyện Kiến Xương. Chính tại nơi đây đã chứng tích tội ác của giặc Pháp và quân tay sai, những mất mát đau thương ấy đã đi vào lịch sử qua câu thơ: “An Ninh xác chết đầy đồng/Nam Bình từng vũng máu hồng chưa phai”.

Cần cứ vào nhiệm vụ cách mạng, những năm 1942 - 1944, Xứ ủy Bắc Kỳ giao nhiệm vụ cho nữ cộng sản Nguyễn Thị Kim Ruyến về làng Đa Cốc tuyên truyền đường lối cách mạng cho lớp thanh niên, trong đó có các đồng chí: Hoàng Vang, Lê Mẫn, Lê Quý, Hoàng Thừa, Ngô Mùi, Ngô Khuê, Đào Hoan và nhiều đồng chí khác. Năm 1944 tại sân đình làng Đa Cốc, đồng chí Hoàng Vang tập hợp lớp thanh niên trung kiên của làng đi biểu tình tại chợ Cao Mại chống sự áp đặt của chính quyền Pháp. Năm 1947, tình hình tàn sát của giặc Pháp ngày một ác liệt, các đồng chí ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ và cán bộ huyện Kiến Xương đã về đình tuyên truyền, vạch kế hoạch cho du kích và thanh niên địa phương tiến tới việc phải đào hầm bí mật để bảo vệ và xây dựng lực lượng. Đầu năm 1949, nhân dân làng Đa Cốc đào hầm tại đình làng ở cung trong, dưới gầm hậu cung thờ đức Thánh. Cũng thời gian này, lực lượng cách mạng trong làng đã tổ chức vạch kế hoạch đào hầm bí mật ở miếu Tây thông sang chùa Đa Cốc. Hầm ngầm tiếp theo được đào ở nhà đồng chí Hoàng Vang, thủ lĩnh của phong trào cách mạng, mục đích để cán bộ tỉnh, cán bộ huyện trú ẩn và du kích hoạt động. Ngoài ra, còn nhiều căn hầm khác ở miếu thổ thần, ở vườn các nhà dân trong làng. Tháng 3/1950 tại đình làng, lực lượng cách mạng bàn kế hoạch đào thông hào dọc làng, đắp ụ đất đầu làng rào bằng tre hóa để chống giặc, đeo keng tại đình, thổi tù và làm hiệu lệnh khi có địch đến còn ẩn hiện.

Năm nay đã 89 năm tuổi nhưng trong tâm trí của cụ Lê Duy Thịnh vẫn không thể nào quên sự kiện đau thương của người dân làng Đa Cốc. Đó là vào khoảng 3 giờ đêm ngày 1/2/1951, giặc bốt Cao Mại tràn xuống bao vây làng Đa Cốc. Đến tờ mờ sáng, chúng ập vào chùa làng bởi đây chính là một trong những nơi có hầm bí mật phục vụ hoạt động cách mạng. Cụ Thịnh bấy giờ là sư tiểu đi tu tại chùa, bị chúng bắt, tra khảo nhưng cụ nhất định không khai. Cuối cùng chúng cũng phát hiện ra cửa hầm và bắt được 9 người, trong đó có



Cụ Lê Duy Thịnh (người ngoài cùng bên trái) không thể nào quên sự kiện đau thương của người dân làng Đa Cốc đêm ngày 1/2/1951.

2 cán bộ tổng phản công của tỉnh phái về phụ trách phong trào cách mạng, 2 cán bộ huyện đoàn và 5 người nữa là cán bộ của xã. Tra khảo không được, chúng đã đưa 9 chiến sĩ cách mạng của ta ra sân đình làng và xử bắn tại đó. Đến đầu giờ chiều, bọn chúng tiếp tục kéo về nhà đồng chí Hoàng Vang để lùng sục, tìm cán bộ kháng chiến của ta. Bọn chúng bắt thêm được 9 người nữa và xử bắn ngay tại sân nhà đồng chí Hoàng Vang.

Chỉ trong ngày 1/2/1951, bọn giặc đã giết hại dã man 18 đồng chí cán bộ. Trong trận chiến đấu này, tiêu biểu có đồng chí Ngô Văn Nghĩa mặc dù bị trói hai tay nhưng đã anh dũng chiến đấu với địch, dùng hai chân đạp vào mặt quân giặc, đồng chí còn hô vang: “Xung phong các đồng chí ơi!”. Đồng chí Lê Thị Ngán là nữ liên lạc dũng cảm, bị chúng bắt và tra tấn để lấy thông tin nhưng quyết không khai và bị chúng bắn chết tại sân đình. Do lực lượng ta và địch không cân sức, các chiến sĩ cách mạng đã bị bọn chúng giết hại. Máu của các đồng chí chảy lênh láng trên sân đình. Ngày 1/2/1951 là một ngày đau

thương vô tận của người dân Đa Cốc. Làng xóm tiêu điều, nhiều nhà dân tang thương cùng cực, tội ác của bọn giặc làm cho cha mẹ mất con, nhiều gia đình vợ góa, con côi; tổ chức cách mạng mất đi những chiến sĩ du kích, những thanh niên ưu tú có chí khí đấu tranh.

Sau này, trong giai đoạn kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đình làng Đa Cốc còn chứng tích nhiều dấu ấn lịch sử khác nữa như: Năm 1952, đây là nơi đón nhận chăm sóc 20 thương binh của Trung đoàn 42 đánh bốt Đại Đồng (Nam Định). Năm 1953, tổ chức du kích họp ở đình đi đánh trận Bốt Bật. Tháng 3/1954, lực lượng du kích làng Đa Cốc bàn kế hoạch đánh trận cống Kim, đón lõng tiêu diệt hàng trăm tên giặc Pháp và tay sai vượt Ngô Đồng sang Nam Định để chạy vào miền Nam...

Đa Cốc cựu thôn là mảnh đất tổ phát tích của 4 làng có chung cội nguồn, nay thành 5 thôn của 3 xã. Từ mảnh đất này, chỉ với cây lúa bờ tre nhưng thời kỳ nào, làng Đa Cốc cũng có những người con chí khí, học rộng tài cao, giúp dân giúp nước. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ

Ông Đỗ Xuân Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Bình



Người dân xã Nam Bình nói chung, làng Đa Cốc nói riêng luôn tự hào với truyền thống cách mạng của quê hương. Phát huy truyền thống ấy, nhân dân Nam Bình đang

ra sức thi đua, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày một đổi mới. Năm 2021, Nam Bình đã về đích nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, chúng tôi đang nỗ lực phấn đấu, hoàn thành các tiêu chí để sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Anh Hoàng Quốc Dương, thôn Đa Cốc, xã Nam Bình



Tôi rất tự hào khi được sinh ra trên mảnh đất là cái nôi của phong trào cách mạng. Qua nghe lời kể của thế hệ đi trước, bản thân tôi vô cùng khâm phục sự anh dũng, gan dạ của

thế hệ cha ông. Được sống trong cuộc sống hòa bình ngày hôm nay, tôi rất biết ơn sự hy sinh máu xương đó và tự nhủ phải cố gắng, nỗ lực học tập, lao động thật tốt để xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương.



Tổ quốc, hiện nay làng Đa Cốc có 37 liệt sĩ, 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 5 cán bộ tiên khởi nghĩa cùng hàng chục người là thương binh, bệnh binh và bị nhiễm chất độc hóa học. Sự kiện đau thương tại làng Đa Cốc đã diễn ra hơn 7 thập kỷ, những ký ức cũng sẽ xa dần theo thời gian nhưng sự hy sinh của những chiến sĩ cách mạng năm xưa vẫn mãi là niềm tự hào của người dân Đa Cốc. Những vũng máu hồng năm ấy chắc chắn sẽ còn mãi được lưu truyền qua nhiều thế hệ và là niềm tự hào không bao giờ phai nhạt đối với mỗi con người nơi đây.

Viết ở lễ cầu siêu liệt sĩ

■ LAI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Quần gì dậm thẳm đường xa
Sụt sùi thảng bầy, nắng nhòa trong mưa
Ta tìm lại chiến trường xưa
Bao nhiêu đồng đội giờ chưa thấy về

Để ai trắng mảnh tang thể
Nổi đầu lan tỏa bốn bề khói hương
Nhưng năm cả nước lên đường
Hậu phương xẻ nửa, chiến trường chia hai

Đã từng nếm mật, nằm gai
Tuổi xuân như ánh nắng mai rực hồng
Xôn xao mơ ước trong lòng
Thiên liêng tiếng gọi non sông giống nòi

Coi thường đạn rỏ, bom rơi
Xả thân quyết tử, cho đời quyết sinh
Làng quê khoáng lắng yên bình
Mẹ già mòn mỏi mái tranh đợi chờ

Người nằm lại đất ven đô
Người heo hút dưới nấm mồ vô danh
Hồn thơm các chị, các anh
Hòa vào đất rộng trời xanh nông nàn

Cúi đầu thấp một tuần nhang
Dâng lên liệt sĩ muôn ngàn tiếc thương!



Linh hồn liệt sĩ

■ BUI MINH KHANG
Đông Hưng

Làm trai thời chiến mẹ ơi
Tuổi xuân dẫu phải một đời hy sinh
Con vì Tổ quốc quên mình
Trở thành liệt sĩ, thương binh một thời

Mẹ nuôi con cả cuộc đời
Giờ đây vắng bóng, nghẹn lời nhớ con
Con tô điểm những mốc son
Cho nền độc lập luôn còn sáng trong

Mẹ là người mẹ chiến công
Đứng trong sự nghiệp Lạc Hồng Việt Nam
Con là liệt sĩ vinh quang
Bóng hình luôn quỳen, khói nhang hàng ngày

Trường Sơn khắp dải đất này
Linh hồn bên mẹ, đó đây chẳng rời
Một thời son trẻ mẹ ơi
Mẹ thương mẹ nhớ, suốt đời ghi tâm

Con đi xa, vẫn linh thiêng
Hương thơm mẹ thấp, quây quần bên con
Sáng danh liệt sĩ luôn còn
Muôn đời ghi nhớ, mốc son sáng ngời

Linh hồn con thật tuyệt vời
Luôn luôn phảng phất bên người mẹ thương
Anh hùng liệt sĩ bốn phương
Hy sinh xương máu chiến trường vì dân

Tưởng niệm liệt sĩ mỗi lần
Hương hoa thành kính tri ân suốt đời
Linh hồn liệt sĩ thành thoi
Luôn luôn vang vọng, sáng ngời vinh quang!

Nén nhang đồng đội

■ NGỌC TUYẾN
Kiến Xương

Tháng bảy về lòng ta càng thương nhớ
Vội các anh như món nợ ngàn năm
Triển đê xanh, bến nước, ánh trăng rằm
Thời thơ ấu anh đấm mình cùng con trẻ.

Anh lớn lên từ quê hương đất mẹ
Rời lên đường với sức trẻ thanh xuân
Tạm biệt người thương khi Tổ quốc cần
Vào xung trận với đôi chân người chiến sĩ.

Kẻ thù kia chúng đâu cần công lý
Muốn xâm lăng cai trị đất nước ta
Những bom rơi, đạn xối giữa quê nhà
Càng thấm thía thiết tha lời của Bác.

Trong trận chiến giữa bom rơi, đạn lạc
Anh hy sinh mới trạc tuổi hai mươi
Trong tay anh khẩu súng vẫn không rời
Bên khe suối là nơi anh nằm lại.

Đồng đội thương anh con tìm khắc khoải
Không nén nhang hoa dại có còn đâu
Xung quanh anh nước suối cũng đục ngầu
Bởi đất đá nhuộm màu dòng máu đỏ.

Mấy mươi năm chiến trường xưa còn đó
Nay đã xanh cây cỏ cũng hồi sinh
Mảnh đất kia nay cũng đã chuyển mình
Cùng sánh bước với bình minh ngày mới.

Tháng bảy về thấp nén nhang đồng đội
Lòng nghẹn ngào gạt vội những lệ rơi
Vinh quang thay, ơi Tổ quốc ngàn đời
Những liệt sĩ đã thành người... bất tử!

Đón anh về...

■ TRẦN QUANG HỘI
Hà Nam

Về thôi anh... chiến tranh đã lùi xa
Bao năm tháng Việt Nam ta thống nhất
Độc lập, tự do trở thành sự thật
Đón anh về với mảnh đất quê hương

Anh nằm đây, trên dải đất biên cương
Rừng xanh thắm trải bao mùa thay lá
Uớt sương rơi con mưa dầm gió phả
Nắng hạ Lào đốt cháy cả thịt da

Về thôi anh, nơi có mẹ, có cha
Làng xóm cũ ông bà ta ở đó
Trong trang sách tuổi thơ con thuyền nhỏ
Khói lam chiều đêm trăng tỏ hương cau

Ký ức xưa, mẹ mua nắng dãi dầu
Con gió buốt đòn gánh tre kéo kẹt
Mạ non cấy chiều vào đông giá rét
Đêm trở mình ngày giáp hạt tới nơi

Mấy mươi năm, khi sạch bóng thù rồi
Anh trở lại nơi quê nhà yên nghỉ
Cạnh anh đó còn có thêm đồng chí
Chung chiến hào, bia: liệt sĩ vô danh

Trước anh linh, phút mặc niệm tâm thành
Cả dân tộc khác tên anh ghi nhớ
Dòng máu nóng chảy trong từng nhịp thở
Các anh làm nên rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay đây, Tổ quốc đã sang trang
Một dáng đứng huy hoàng và tươi đẹp
Trang sử đó bốn ngàn năm viết tiếp
Những anh hùng bất diệt của non sông...



■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

MỘT SỐ THÓI QUEN SINH HOẠT DỄ GÂY TAI BIẾN, ĐỘT QUY Những thay đổi nhỏ mang lại giá trị lớn về sức khỏe

Có những thói quen trong cuộc sống tưởng chừng như không liên quan gì đến sức khỏe nhưng nếu ta giữ thói quen đó trong một thời gian dài thì rất có thể dẫn đến nguy cơ sinh ra các bệnh nguy hiểm. Nếu khi biết rõ nguồn gốc bệnh sinh, ta chỉ cần thay đổi một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt sẽ mang lại giá trị lớn cho sức khỏe bản thân.

Các thói quen sinh hoạt không có lợi, dễ gây tai biến, đột quy là:

1. Thức khuya

* Khi thức khuya, đồng hồ sinh học của tim và mạch máu não bị rối loạn. Điều này có thể làm cho cơ thể tiết ra nhiều hơn chất adrenaline và norepinephrine khiến mạch máu co lại, hạn chế máu lưu thông, đặc biệt là các mạch máu não, nếu co thắt đột ngột, dễ dẫn tới nguy cơ đột quy.

Nhiều bạn nói là đã từng thức khuya nhiều nhưng có sao đâu. Thực tế thức khuya quen rồi, cơ thể tự thích nghi, mãi cũng chẳng sao nhưng khi gặp thêm một yếu tố tác động khác kết hợp như: cơ thể yếu, gặp gió lạnh, hoạt động quá sức... mà không may nó sao cho một lần (đột quy), thế là một cả đời.

* Lắng nghe cơ thể khi thức quá khuya: Giấc ngủ bị đảo lộn không theo giờ giấc sinh lý bình thường; người mệt uể oải, bồn chồn; đầu nhức ong ong; soi gương thấy mắt thâm quầng, các nếp nhăn xuất hiện tăng lên...

* Bạn nên làm gì?

- Hãy đặt chuông điện thoại, tự quy định giờ ngủ nghiêm túc cho bản thân.

- Nếu đến giờ đi ngủ mà thấy khó ngủ thì hãy làm như sau:

+ Day 2 bên huyệt thái dương và chỗ hõm ở 2 bên chân tóc sau gáy (huyệt phong trì).



Ảnh minh họa

+ Lấy ngón tay cái và ngón tay trở ôm trọn vào cổ tay bên kia và day xoay tròn quanh cổ tay, sau đó đổi tay day cả hai cổ tay (ở cổ tay 2 bên, đều có huyết thần môn, xoa day như vậy sẽ làm cho an thần dễ ngủ).

- Cố gắng đừng để rối loạn giấc ngủ kéo dài, sau rất khó điều chỉnh trở về giấc ngủ sinh lý bình thường và sẽ rất mệt mỏi.

2. Tự chuốc căng thẳng mệt mỏi vào thân (stress)

* Có rất nhiều vấn đề cuộc sống bắt ta phải căng thẳng, đáng lẽ ta cứ từ từ, bình tĩnh giải quyết nhưng đôi khi ta lại đổ thêm dầu vào lửa, đẩy sang chấn lên cao hơn, làm cho tinh thần càng trở nên bức xúc quá mức, dễ gây tăng xông, tai biến, đột quy.

* Lắng nghe cơ thể khi căng thẳng quá

mức: cổ họng uất nghẹn lại, 2 bên thái dương giãn giãn, mặt đỏ, mắt hoa, đầu căng đau nhức... (bốc hỏa).

* Bạn nên làm gì?

- Nhanh chóng dùng ngón tay trở và ngón tay cái bóp chẹn vào 2 bên cổ họng, phía dưới góc hàm (hạn chế máu từ động mạch cảnh dôn lên não - làm cho hạ hỏa).

- Mỗi khi căng thẳng, bạn hãy dùng hai tay: xoa, day, véo, gõ lên mặt, mắt, mũi, tai, đầu, cổ gáy một hồi là sẽ thấy thư giãn dễ chịu.

- Hãy dành thời gian tìm đến người bạn tri kỷ mà chia sẻ và xả "rác".

- Buông bỏ cho vơi đi những bức xúc buồn phiền, tiếp cận với những điều mới mẻ, tích cực hơn.

3. Lười uống nước

* Những người lười uống nước sẽ khiến

cơ thể thiếu nước, máu có xu hướng đặc hơn, làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, tăng nguy cơ tai biến, đột quy. Đặc biệt vào mùa hè, bạn dễ bị đổ mồ hôi, mất nước nhiều hơn.

* Lắng nghe cơ thể khi lười uống nước (cơ thể thiếu nước): Miệng khô, người háo khát, mệt mỏi, da kém tươi nhuận. Đầu có cảm giác váng vất, có thể hoa mắt chóng mặt.

* Bạn nên làm gì?

- Bạn đừng đợi đến khi khát mới uống nước, mà nên tạo thói quen thỉnh thoảng uống một vài ngụm nước lọc.

- Bạn có thể đặt một cốc nước cạnh giường và uống vài ngụm tầm nửa tiếng trước khi đi ngủ và uống khi thức dậy vào buổi sáng.

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Bùi Minh Khang (Đông Hưng); Nguyễn Khúc, Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Nguyễn Thúy (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Lương Thế Lộc (Ủy ban MTTQ tỉnh); Đỗ Văn Dũng, Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Lê Lan (Đài TTTT Thái Thụy); Phạm Hưng (Đài TTTT Kiến Xương); Đỗ Hà (Đài TTTT Tiên Hải); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn Lê Ái Ngọc, Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Trần Quang Hợp, Thanh Thủy (Hà Nam); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Hoàng Thị Huyền, Đặng Thị Ước (Hải Phòng); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Lê Thị Kết, Nguyễn Tiến Bình (Hà Nội); Đinh Hạ (Nghệ An); Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa)...

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), CTV Nguyễn Tiến Bình có chùm thơ: "Nhớ bạn chiến trường", "Trước nghĩa trang", "Từ tình đồng đội", "Vọng phu", "Dấu chân trở", "Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Xa mái trường lên đường cứu nước", "Tượng đời", "Thầy giáo thương binh", "Ghi nhớ công ơn anh hùng liệt sĩ"...; CTV Bùi Minh Khang có thơ "Hôn liệt sĩ"; CTV Nguyễn Khúc có thơ "Nhớ tháng ngày vào tuyến lửa Trường Sơn" và "Thăm Huê cố đô"; CTV Nguyễn Lê Ái Ngọc có bài "Nén hương tưởng niệm"; CTV Lâm Thế Ngô có bài "Huyền thoại mẹ"; CTV Nguyễn Thị Khảo có bài "Nhớ ngày tòng quân"; CTV Đặng Thị Ước có thơ "Một thời để nhớ"; CTV Nguyễn Ngọc Minh Anh có thơ "Tri ân người nằm xuống". Bên cạnh viết về những kỷ niệm nơi chiến trường, sự tri ân thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công còn có những bài viết về nỗi đau hậu chiến tranh. Trong đó, CTV Vũ Đăng

Bút có thơ "Tổ quốc ghi công anh" với nhiều nỗi niềm day dứt: "Nước nhà thống nhất đã lâu/Mà anh vẫn ở nơi đầu chấu về.../Bao năm đất nước hòa bình/Nhà ta chỉ vắng một mình anh thôi/Tổ quốc ghi công anh rồi/Anh hùng liệt sĩ - đời đời nhớ ơn!..." Bài "Hơn nửa thế kỷ không có tin về" của CTV Nguyễn Công Liêm viết về trường hợp quân nhân Nguyễn Minh Đệ, quê xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư đã hơn nửa thế kỷ trôi qua và kháng chiến chống Mỹ đã kết thúc 48 năm song vẫn không có thông tin; cả gia đình đang ngày đêm ngóng trông câu trả lời của cơ quan chức năng.

Trong tuần, các CTV kịp thời gửi về Tòa soạn nhiều tin, bài thời sự khác, đặc biệt là các tin về hoạt động kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống bão số 1; CTV Trúc Lành có tin "Truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Hương, tổ dân phố Đông Tu 2, thị trấn Hưng Hà"; CTV Công Liêm có tin "Trao trên 30 triệu đồng hỗ trợ xây nhà bia tưởng niệm anh hùng liệt sĩ"; CTV Văn Dũng có bài "Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt chính sách người có công và chính sách hậu phương quân đội"; CTV Thành Đô có bài "Hàng trăm tỷ đồng hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính

sách, người có công"; CTV Hà Thanh có tin "Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Văn ra mắt mô hình nhóm cán bộ chi, tổ phụ nữ cùng tiến"; CTV Lê Lan có bài "Huyện Thái Thụy - nhiều hoạt động tri ân người có công" và bài "Thái Thụy tăng cường chống khai thác IUU"; CTV Đỗ Hà có bài 2 kỳ chủ đề "Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên"...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Sử cũ chép, thời điểm Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Giao mang thai Lê Tư Thành (Lê Thánh Tông) trong kinh thành luôn bị Tuyên từ Thái hậu Nguyễn Thị Anh tìm mọi cách hãm hại. May thay, lúc đó có vợ chồng quan Thừa chỉ Nguyễn Trãi và Lễ nghi học sĩ Nguyễn Thị Lộ tìm cách chở che. Nguyên cớ đó, sau này nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có thể đó là một trong những lý do mà Nguyễn Trãi và Thị Lộ bị “roi” vào thảm án (vụ án Lệ Chi Viên) do Thị Anh tạo dựng. Sau khi lên ngôi, Hoàng đế Lê Thánh Tông đã ban chế minh oan và truy phong chức tước cho Nguyễn Trãi, khai quốc công thần triều Lê vào năm 1464. Nghĩa cử của một bậc Hoàng đế anh minh dẫu có muộn màng nhưng có thể coi đó là sự “đền ơn đáp nghĩa” với những người đã vì sự sinh thành của mình mà cam chịu cái chết oan khuất.

Nhiều nghiên cứu lịch sử, văn hóa không đồng nhất quan điểm cho rằng những quần thần thân tín đã đưa bà Ngọc Giao ra lánh nạn ở chùa Huy Văn và sinh ra Lê Tư Thành ở đó để tránh bị Tuyên từ Thái hậu Nguyễn Thị Anh hãm hại. Thế nhưng, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chùa Huy Văn nằm ngay trong kinh thành khó bề tránh được sự truy lùng của tay chân thân cận với Thị Anh. Suy luận cho là sau khi được đưa đến chùa Huy Văn, những người thân tín với bà Ngọc Giao đã phải tìm đường đưa bà đi lánh tiếp ở một nơi xa mới có thể bảo đảm an toàn tính mạng cho hai mẹ con. Phải chăng nơi xa đó chính là làng Đô Kỳ, quê ngoại của bà, nơi có họ Đinh đang sinh sống. Dân gian vùng Đô Kỳ (nay thuộc xã Đông Đô, huyện Hưng Hà) vẫn truyền ngôn, bà Ngô Thị Ngọc Giao sắp đến kỳ sinh nở, do lánh nạn Nghi Dân mà chạy về đến cầu Chay (địa danh giáp Đông Đô và Văn Cấm, Hưng Hà nay), bà chuyển dạ. Con sông Chay là con sông tự nhiên cũng là ranh giới giữa Duyên Hà và Thần Khê, tới đây bà Ngọc Giao trong cơn đau “trở dạ” đã thốt lên: “Nếu là con mẹ, con cha/Thì sinh ở đất Diên Hà, Thần Khê/Nhược bằng Bác, Mẹ chẳng sinh/Thì quãng ra đất Vạn Ninh cho rồi”. Dứt lời, bà sinh hạ một hoàng nhi. Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Giao là con cháu họ Đinh, nhà thờ tổ họ Đinh ở làng An Lão (Vũ Thư) còn lưu được đôi câu đối trong đó có một vế ghi rõ sự tích của họ Đinh: “Đồng bào tam quốc công, quán Đô Kỳ, thiên Thúc Cối, biệt cư An Lão hương”. Nghĩa là: cùng một bọc sinh ra ba khai quốc công thần, quê gốc ở Đô Kỳ, chuyển cư vào Thúc Cối rồi lại biệt cư về An Lão. Sử cũ ghi: Danh Đô Kỳ có “nhất gia tam Đinh” (Đinh Lễ, Đinh Liệt, Đinh Bổng) là ba anh em ruột vốn có quê gốc ở làng Đô Kỳ đã cùng cha là Đinh Lan sớm tìm vào dự hội thê Lũng Nhai, có nhiều công lao giúp Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh, được ban quốc tính. Ba người này chính là cậu ruột của bà Ngô Thị Ngọc Giao. Làng An Lão xưa thuộc tổng An Lão, huyện Thư Trì nay thuộc xã Song An, huyện Vũ Thư có tên Nôm là Sáo Đền. Truyền thuyết dân gian cho rằng, khi bà Ngọc Giao lánh nạn Nghi Dân đã sinh ra Tư Thành (sinh ngày 20 tháng 7 năm Nhâm Tuất - 1442) ở làng Đô Kỳ, sau đó lại đưa Lê Tư Thành về ẩn náu ở làng An Lão và Lê Tư Thành thường chơi diều sáo ở Sáo Đền.

Theo các tài liệu khảo cứu, được sinh ra ở đất cổ linh thiêng “Diên Hà, Thần Khê”, được hưởng “gạo thơm, nước mát” ở An Lão, lớn lên trong sự đùm bọc yêu thương của người dân thiện lành nên Hoàng tử Lê Tư Thành khi được trao ngôi báu đã trở thành vị vua anh minh nhất triều đại Lê sơ, sách “Đại Việt sử ký toàn thư” còn ghi chép lại việc Lê Thánh Tông là người quan tâm sâu sắc

NƠI GẠO THƠM, NƯỚC MÁT

■ QUANG VIỆN

Truyền ngôn, trong cuộc khủng hoảng ngai vàng, triều đình nhà Lê sơ (1428 - 1527) “bùa” đi tìm Hoàng tử Lê Tư Thành để trao ngôi báu, đoàn cận thần của triều đình “cờ rong, trống mở” tìm về làng An Lão (nay thuộc xã Song An, huyện Vũ Thư), bắt gặp Hoàng tử Lê Tư Thành đang chơi diều sáo cùng lũ trẻ, để kiểm chứng, cận thần nhà Lê đã thử tài Lê Tư Thành bằng cách ra chủ đề cho một bài thơ vịnh con cóc. Chỉ vài phút ngẫm ngợi, với tư chất thông minh khác thường, Lê Tư Thành đã đọc liền một mạch bốn câu: “Bác mẹ sinh ra vốn áo sồi/Chốn nghiêm thăm thẳm một mình ngôi/Chép miệng dăm ba con kiến gió/Nghiến răng chuyển động bốn phương trời!”. Nghe xong, cả đám cận thần reo lên, đây chính là hoàng tử của triều đình...



Đền thờ Ngô Thị Ngọc Giao, làng Đô Kỳ, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, nơi gắn bó cuộc đời tam quốc công họ Đinh và cũng là nơi Hoàng đế Lê Thánh Tông từng được cứu mang.

“Lê thị Khai Cơ, Đinh Gia khai tổ” là nội dung bức đại tự cổ còn lưu giữ tại từ đường họ Đinh ở điện thờ “Quang Thục Hoàng Thái hậu Ngô Thị Ngọc Giao” và nhà thờ họ Đinh thờ các liệt tổ họ Đinh với Đinh Lễ, Đinh Liệt, Đinh Bổng ở Đốc Hồ điện, làng An Lão, xã Song An, huyện Vũ Thư. Đốc Hồ điện được xây dựng với quy mô lớn tại Sáo Đền dưới thời Hoàng đế Lê Thánh Tông chính là để các triều vua Lê về tế tự ngoại tổ.

việc bảo vệ giang sơn xã tắc, gìn giữ chủ quyền quốc gia và đề cao sức mạnh của Đại Việt. Hoàng đế Lê Thánh Tông luôn kiên quyết ngăn chặn những hành động xâm phạm biên giới của ngoại bang, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trong việc tranh luận, đàm phán về vấn đề biên giới Lê Thánh Tông chủ trương mềm dẻo nhưng quyết không nhân nhượng. Tháng 4 năm Quý Tỵ (1473) vua nói với các quan phụ trách việc biên cương, đứng đầu là Thái bảo Kiến Dương bá Lê Cảnh Huy rằng: “Một thước núi, một tấc sông của ta, lẽ nào lại tự tiện vứt bỏ đi được, người phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai

sứ sang phương Bắc bày tỏ rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người dám đem một thước một tấc đất của Thái tổ làm môi cho giặc thì tội phải tru di”. Chính dưới thời Lê Thánh Tông, bản đồ đầu tiên của quốc gia Đại Việt đã được vẽ. Theo các nguồn khảo luận, bộ máy nhà nước trung ương tập quyền dưới triều Lê Thánh Tông đã đến mức “hoàn bị” từ trung ương xuống địa phương. Thế lực của đại quý tộc bị hạn chế, thay vào đó là sự tham chính của tầng lớp sĩ phu nho giáo được tuyển lựa bằng con đường thi cử. Bộ luật Hồng Đức là một trong những thành tựu đáng tự hào nhất của sự nghiệp Lê Thánh Tông và của cả triều đại nhà Lê. Sự ra

đời của bộ luật Hồng Đức được xem là sự kiện đánh dấu trình độ văn minh cao của xã hội Việt Nam thế kỷ XV. Hoàng đế Lê Thánh Tông là người khởi xướng luật Hồng Đức cũng là người thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật đã ban hành. Ông đã thu lại quyền chỉ huy của tổng quân đô đốc Lê Thiệt vì con Lê Thiệt giữa ban ngày phóng ngựa trên đường phố dung túng gia nô đánh người. Lê Thánh Tông thường bảo với các quan rằng: “Pháp luật là phép tắc chung của nhà nước, ta và các người phải cùng tuân theo”. Các tài liệu khảo cứu khẳng định: Thời phong kiến chưa bao giờ nền giáo dục, thi cử lại thịnh đạt cũng như vai trò của trí thức lại được đề cao như đời Hoàng đế Lê Thánh Tông. Ngoài Hàn lâm viện, Quốc sử viện, nhà Thái học, Quốc Tử Giám là những cơ quan văn hóa, giáo dục lớn, ông còn xây kho chứa sách. Trong 38 năm làm vua, đất nước đã có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ... Ông khởi xướng lập bia tiến sĩ và tiến hành cho dựng bia để ghi danh, tôn vinh những người tài và đức của dân tộc Đại Việt ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám để các thế hệ, các triều đại sau này tiếp tục bổ sung các tấm bia vinh danh mới. Các tác phẩm: Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Hồng Đức quốc âm thi tập, Hồng Đức thiên hạ bản đồ, Thiên Nam dư hạ... là những tác phẩm văn hóa tiêu biểu của triều đại Lê Thánh Tông.

Sôi nổi phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ

■ THU TRANG

Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), các cấp công đoàn trong tỉnh còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Hội thao CNVCLĐ là một trong chuỗi các hoạt động được Công đoàn ngành xây dựng tổ chức hướng tới kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023). Tham gia hội thao, gần 300 vận động viên đến từ các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ngành xây dựng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ về mặt tinh thần và thể chất để cống hiến hết mình cho các môn thi đấu. Anh Đặng Xuân Vinh, công nhân Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Tiên Phong cho biết: Tôi thấy hội thao là hoạt động rất bổ ích, ý nghĩa đối với chúng tôi, mang lại không khí vui tươi, thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Hy vọng sắp tới, Công đoàn ngành xây dựng và Công đoàn Công ty sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao hơn nữa cho CNVCLĐ.

Kéo co, cầu lông và cờ tướng là 3 môn thi đấu được các vận động viên tranh tài tại hội thao. Thông qua đó, giúp đoàn viên, CNVCLĐ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Ông Đào Ngọc Tuấn, Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng cho biết: Hàng năm, nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống của ngành xây dựng, ngành giao thông vận tải và tổ chức công đoàn, Công đoàn ngành xây dựng đều tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao bởi đây không chỉ là



Hội thi nấu ăn của Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình.

sân chơi bổ ích cho đoàn viên, CNVCLĐ mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, qua các giải thi đấu cũng đánh giá được sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Thời gian qua, không chỉ có Công đoàn ngành xây dựng mà các cấp công đoàn trong tỉnh đều chú trọng việc tổ chức các hoạt động thể dục thể thao trong đoàn viên, CNVCLĐ. Hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có sân tập cầu lông, bóng bàn... Một số đơn vị, doanh nghiệp còn đầu tư kinh phí xây mới, nâng cấp sân bóng đá, sân tennis cho đoàn viên, CNVCLĐ rèn luyện sức khỏe. Việc duy trì và phát triển phong trào này đã và đang góp phần quan trọng để xây dựng

nét đẹp văn hóa, tác phong làm việc, hình ảnh thân thiện, gắn gũi của đoàn viên, CNVCLĐ trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Song song với các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đội ngũ đoàn viên công đoàn. Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình là một trong những công đoàn cơ sở tiêu biểu trong việc tổ chức các hội thi, giao lưu văn hóa văn nghệ cho công nhân viên. Chị Đào Thị Tươi, công nhân Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình chia sẻ: Vào tháng 6 hàng năm, tôi đều được tham gia hội thi nấu ăn do Công đoàn Công ty tổ chức. Thông qua đó, tôi được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm

nấu ăn với chị em cùng Công ty. Đây là hoạt động trải nghiệm rất thú vị. Tôi mong rằng Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này cho công nhân viên chúng tôi.

Ông Đoàn Văn Nam, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình cho biết: Nhân các ngày lễ lớn như ngày Quốc tế phụ nữ (8/3), ngày Quốc tế lao động (1/5), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)..., Công ty đều có các hoạt động văn hóa văn nghệ như: tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi nấu ăn, bốc thăm trúng thưởng nhằm động viên tinh thần làm việc của đoàn viên trong Công ty, cũng như sự tri ân của Công đoàn Công ty đối với những công nhân viên gắn bó lâu dài với Công ty. Tổng số tiền chi cho các hoạt động này mỗi năm khoảng 700 - 850 triệu đồng.

Có thể nói, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do các cấp công đoàn tổ chức ngày càng thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Tùy vào điều kiện về con người, kinh phí và cơ sở vật chất cũng như nhu cầu của đoàn viên, CNVCLĐ để các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp, qua đó giúp nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ. Bà Phạm Thị Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Để tiếp tục thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ phát triển mạnh mẽ, có chiều sâu, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để CNVCLĐ tham gia tập luyện thể dục thể thao. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao như: hội diễn văn nghệ, hội thi nấu ăn, hội thao, giải thể thao với nhiều môn thi đấu... nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ.



Hội thao công nhân viên chức lao động Công đoàn ngành xây dựng năm 2023.