

NGÀNH TÒA ÁN

Xét xử công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật

Để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, thời gian qua, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, bám sát các nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử, góp phần giữ cho pháp luật được thực hiện công bằng, nghiêm minh.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh cho biết: Xác định nâng cao chất lượng xét xử là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện lộ trình cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, thời gian qua, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, thực hiện tốt việc tranh tụng tại phiên tòa theo hướng thực chất, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức toàn ngành. Cùng với đó, tăng cường công tác sơ kết, tổng kết thực tiễn trong công tác xét xử, giải quyết các loại án bảo đảm việc áp dụng thống nhất pháp luật... Đối với những vụ án hình sự, vụ án được đủ luận quan trọng, tòa án nhân dân hai cấp đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, truy tố, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử.

Bên cạnh việc làm tốt công tác giải quyết, xét xử các loại án và thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, các mặt công tác khác của tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, duy trì và phát triển nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức. Các tập thể, đội ngũ cán bộ, công chức tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh luôn tích cực tham gia đóng góp ủng hộ cho "Đền ơn đáp nghĩa", quý vị người nghèo, quý tình nhân... Hướng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cán bộ, công chức ngành Tòa án Thái Bình đã đóng góp 60 triệu đồng ủng hộ xã Thụy Việt (Thái Thụy) xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị. Tập trung chỉ đạo công tác nghiệp vụ, nâng cao chất lượng xét xử, kiên quyết không để xét xử oan sai, lọt người, lọt tội, xét xử công minh, khách quan, có vụ án nào bị oan, bỏ lọt tội phạm, chất lượng xét xử ngày một nâng cao. Tỷ lệ án bị hủy, sửa thấp (án hủy 0,5%, trong khi Tòa án nhân dân tối cao quy định 1,16%; án sửa 1%, trong khi Tòa án nhân dân tối cao quy định 3%).

NGUYỄN TÙNG



Tòa án nhân dân tỉnh xét xử lưu động đối tượng buôn bán ma túy.

"Con nuôi" của bộ đội

Bùi Gia Phước, sinh năm 2009, học sinh Trường Tiểu học Đông Hợp (Đông Hưng) là một trong hai học sinh được Ban CHQS huyện Đông Hưng hỗ trợ theo chương trình "Cặp lá yêu thương" do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động. Năm 2012, bố Phước chết do tai nạn giao thông. Cũng từ đó mẹ em bỏ đi biệt lập, không có tin tức gì, để lại em bơ vơ cùng bà nội đã già yếu. Ngoài nuôi Phước, bà còn chăm sóc vợ chồng người chú bị cảm dietic bẩm sinh nên cuộc sống rất khó khăn. Từ năm học này trở đi, bà và Phước yên tâm hơn khi mỗi tháng em được nhận 300.000 đồng hỗ trợ từ cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện. Bà nội của Phước tâm sự: Gia đình rất cảm ơn các anh bộ đội đã quan tâm đến hoàn cảnh của cháu để cháu yên tâm đến trường, không tự ti về hoàn cảnh mà hòa nhập với bạn bè. Tôi chỉ mong cháu được học hành đến nơi đến chốn để cuộc đời đỡ khổ. Với Phước, em tự nhủ sẽ học thật giỏi để thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ giúp đỡ bệnh nhân nghèo.

Cũng như hoàn cảnh của Phước, Nguyễn Thị Thùy Dương, sinh năm 2005, học sinh Trường THCS Thủy Xuân (Thái Thụy) mồ côi bố mẹ từ khi em bước vào lớp 1. Hai chị em ở cùng bà nội ở thôn Bình Xuân, xã Thủy Xuân. Cuộc sống hàng ngày đè nặng trên đôi vai của bà nội. Mặc dù hoàn cảnh éo le nhưng Dương cố gắng vượt lên trong học tập, năm nào em cũng là học sinh giỏi của trường. Tiếp thêm nghị lực và là chỗ dựa cho em chính là những "người bố" mang quân hàm xanh.

Cùng với Phước, Dương, thời gian qua đã có 47 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn tỉnh được Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng. Đại tá Phạm Đức Kiên, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh hưởng ứng chương trình "Cặp lá yêu thương". Với hình thức cán bộ, chiến sĩ tự nguyện tiết kiệm hàng tháng từ 10.000 đồng trở lên đóng góp vào quỹ hỗ trợ học sinh. Mỗi cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu 2 cháu trở lên. Tuy nhiên, có nhiều đơn vị như Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh nhận đỡ đầu 6 cháu, Ban CHQS huyện Thái Thụy nhận đỡ đầu 4 cháu. Các cháu sẽ được hỗ trợ đến khi tốt nghiệp THPT. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng sẽ phần nào giúp đỡ, động viên các cháu trong học tập.

Nhân lên những "cặp lá yêu thương"

Tiếng trống trường đã điểm, báo hiệu năm học 2017 - 2018 bắt đầu. Cùng với bạn bè, những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tự tin bước vào năm học mới nhờ các chương trình "Cặp lá yêu thương", "Nâng bước em đến trường" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.



Bộ đội Biên phòng Thái Bình trao học bổng và quà cho học sinh nghèo vượt khó theo chương trình "Nâng bước em tới trường".



Cán bộ Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh động viên học sinh Trường THCS Vũ Tiên (Vũ Thư) được hỗ trợ theo chương trình "Cặp lá yêu thương".

hợp thật sự xứng đáng. Ưu tiên những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập. Thượng tá Vũ Kim Tấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Sau gần 4 năm triển khai, chương trình "Nâng bước em tới trường" của BĐBP tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, trong dịp khai giảng năm học 2017 - 2018, đơn vị đã trao học bổng trị giá 60 triệu đồng cho 15 học sinh nghèo vượt khó mà đơn vị nhận đỡ đầu. Số tiền này đều do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đóng góp.

Không chỉ chăm lo, động viên các em bằng vật chất mà các em bằng tâm, đơn vị LLVT tỉnh còn quan tâm, động viên tinh thần gia đình và các em học sinh. "Các đơn vị phụ trách quản lý, đỡ đầu các em lập sổ liên lạc với gia đình, thường xuyên đến nhà theo dõi sát sao việc học tập của các em, đồng thời giúp đỡ gia đình khi có công việc. Tùy vào sở trường của từng em, chúng tôi trực tiếp tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp cho các em để mai này các em có công việc ổn định, giúp đỡ gia đình. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những "cặp lá yêu thương" để ngọn lửa yêu thương, giúp đỡ các em vươn lên, đạt được ước mơ của mình". Đại tá Phạm Đức Kiên chia sẻ.

TẮT ĐẠT

Nữ dân quân sông Hồng - những bông hoa thép làm nên lịch sử

Trong những năm giặc Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc, lớp lớp trai tráng tòng quân ra trận. Ở lại hậu phương, những nữ dân quân luôn chắc tay súng, vững tay chèo, cùng viết nên trang sử hào hùng của dân tộc. Lấn theo những tư liệu lịch sử, chúng tôi tìm về xã Vũ Văn (Vũ Thư) gặp những nữ dân quân trực chiến sông Hồng năm xưa. Những cô gái tuổi mười tám, đôi mươi ngày ấy nay tuổi đều đã xấp xỉ 70. Trung đội nữ dân quân sông Hồng được thành lập năm 1963 với 24 chị em thuộc Hợp tác xã Quang Trung (gồm 3 xóm Việt Thắng, Văn Trung và An Thịnh) xã Vũ Văn. Khi đó, Bà Nguyễn Thị Lợi được bầu làm trung đội trưởng, được cử đi học tập kinh nghiệm của 7 cô gái làng Nè (thị trấn Thanh Nè, huyện Kiến Xương). Hoạt động của trung đội lúc đó chủ yếu là tham gia tập luyện quân sự, làm công tác hậu phương quân đội, hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chính sách và nhân dân lập nhà, phòng, chống lụt bão, sản xuất.

Khi nhớ về trận đánh điển hình ngày 7/3/1967, ánh mắt của những nữ dân quân ấy vẫn ánh lên niềm tự hào. Lực lượng lúc này đã có trên 80 chị em tham gia, được phát triển thành 2 trung đội, mỗi trung đội biên chế 40 chị em. Trong số đó 12 chị em được cử đi trực chiến ở bến đò Sa Cao (thôn Thái Sa). Khi máy bay địch đến khu vực trận địa, trung đội nữ dân quân sông Hồng bố trí ở bến đò Sa Cao đã phối hợp với các đơn vị phòng không bắn bị thương 1 máy bay Mỹ. Năm 1972, trung đội tham gia trực chiến bảo vệ bến đò Sa Cao, trực bóng hidro, trực kèng bảo động. Lực lượng hiện



Các thành viên trung đội nữ dân quân sông Hồng cùng nhau ôn lại kỷ niệm.

lượng đã lên đến trên 100 người. Nhờ sự dũng cảm, linh hoạt của các chị trong trung đội mà bến đò Sa Cao và đê Thái Hạc luôn được bảo vệ an toàn. Trung đội còn tham gia làm nhiệm vụ thu dọn bom mìn ở xóm 8 xã Vũ Trung, huyện Vũ Tiên (nay là xã Vũ Trung, huyện Kiến Xương), tham gia chống

lụt, đắp đê ở thôn Lạc Đạo, xã Vũ Lâm, huyện Vũ Tiên, tham gia cứu vớt tàu chèo hàng, đào hầm trú ẩn... Bà Nguyễn Thị Hương, thành viên trung đội nữ dân quân sông Hồng nhớ lại: Mỹ đánh bom 2 cái thuyền, mỗi thuyền có 2 công nhân lái tại khu vực chúng tôi trực chiến. Chị em chúng tôi bơi ra chỗ thuyền bị

đánh bom, dùng dây chèo kéo thuyền vào cái lạch gần đó, lấy chèo vung ra cẳng 4 công nhân vào trạm xá để trị thương. Còn đối với bà Nguyễn Thị Mận - một thành viên của trung đội nữ dân quân sông Hồng thì những ngày đi làm thủy lợi là kỷ niệm khó quên nhất: Tính điều duy nhất của huyện Vũ Thư cho đến thời điểm hiện tại.

để làm kè. Nếu như không kịp thời 4 huyện sẽ ngập hết. Được sự chỉ đạo của tỉnh, chị em chúng tôi đã làm 8 ngày đêm ngâm mình dưới nước cắm kè cho đất xuống để ngăn chặn dòng chảy. Khi lên bờ thì cả người đã nhợt nhạt hết. Với những nữ dân quân như bà Mận, bà Hương thì kỷ ức về 54 năm trước vẫn vẹn nguyên, để rồi mỗi khi nhắc lại niềm tự hào lại được nhân lên gấp bội. Ngày ấy, đa số các bà, các chị có chồng đi bộ đội xa nhà, một mình phải gánh vác công việc nhà chồng, lo nuôi dạy con cái, lại tham gia hoạt động dân quân. Mỗi người một hoàn cảnh, khó khăn vất vả là thế nhưng với tình yêu Tổ quốc, bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự động viên, cảm thông từ gia đình, ai cũng nỗ lực vượt qua để hoàn thành mọi nhiệm vụ cấp trên giao. Họ luôn chắc tay súng, vững tay chèo, thi đua cùng tiến tuyến. Trong số họ có nhiều bà, nhiều chị còn tích cực tham gia công tác địa phương như bà Nguyễn Thị Gái là chủ tịch UBND xã; bà Vũ Thị Thanh là chủ tịch hội phụ nữ; bà Lê Thị Hương là bí thư đoàn thanh niên. Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Mận - người có sáng kiến thiết kế ra bằng tải chuyển bùn làm tăng năng suất lao động lên 300% vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, đây là nữ Anh hùng Lao động duy nhất của huyện Vũ Thư cho đến thời điểm hiện tại.

Ghi nhận chiến công của những nữ dân quân sông Hồng, năm 1966, trung đội vinh dự được công nhận là đơn vị nữ dân quân đầu tiên trong toàn quốc và được Quân khu 3 tặng cờ đơn vị quyết thắng 6 năm liền. Đặc biệt, trung đội được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, mái tóc xanh của những nữ dân quân năm xưa giờ đây đã điểm bạc nhưng lúc nào, ở đâu họ vẫn luôn phát huy bản lĩnh của người nữ dân quân đã được tôi luyện và trưởng thành trong gian khó. Họ luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào, tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương giàu mạnh. Họ đã và đang truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay. Chị Nguyễn Thị Minh Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Văn khẳng định: Nhắc đến trung đội nữ dân quân sông Hồng đây là vinh dự của xã Vũ Văn nói chung, niềm tự hào của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Văn nói riêng. Trong thời kỳ ác liệt của đất nước, các bác đã đóng góp sức lực vừa chiến đấu vừa sản xuất bảo vệ quê hương, làm công tác hậu phương quân đội. Thế hệ trẻ chúng tôi luôn khắc ghi và tri ân những đóng góp của các bác đối với thành tích chung của Đảng bộ và nhân dân trong xã nói riêng, cả nước nói chung.

THU TRANG