

Kiến Xương Sôi nổi phong trào thi đua quyết thắng

Trong phong trào thi đua quyết thắng (TDQT) giai đoạn 2012 - 2017, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Kiến Xương đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng và đơn vị vững mạnh toàn diện. Phong trào TDQT thực sự là đòn bẩy thúc đẩy LLVT huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.



Lực lượng dân quân, tự vệ huyện Kiến Xương tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện năm 2017.

5 năm qua, LLVT huyện Kiến Xương đã phát động 9 đợt thi đua dài ngày và 15 đợt thi đua đột kích như "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông", "Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy", "Xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp", "Ghi sâu lời Bác, quyết tâm thi đua giành 3 nhất", "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", "Cán bộ, đảng viên miệng nói lời hay, tay làm việc tốt"... Nội dung các đợt thi đua luôn gắn với các phong trào, cuộc vận động lớn của quân đội và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ khí thế của phong trào TDQT đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện... Thượng tá Vũ Đình Cường, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Nổi bật trong phong trào TDQT của LLVT huyện là việc thực hiện trên cơ sở gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện và xây dựng nếp chính quy... Đối với nhiệm vụ huấn luyện, Ban CHQS huyện luôn chú trọng nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử lý các tình huống; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các phương án, kịp thời sửa chữa, uốn nắn những khâu yếu, mặt yếu theo phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc". Hàng năm, LLVT huyện luôn hoàn thành tốt các chương trình, nội dung huấn luyện. Qua kiểm tra, 100% nội dung huấn luyện của các đơn vị đều đạt yêu cầu,



Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Kiến Xương tham gia ngày công xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách.

trong đó có trên 80% đạt khá, giỏi. Trong công tác xây dựng Đảng, 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ... 5 năm qua, trong LLVT huyện không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra, tỷ lệ vi phạm thông thường dưới 0,1%. Ban CHQS huyện Kiến Xương luôn gắn phong trào thi đua với xây dựng, quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị phát động nhiều hoạt động thiết thực thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Trong giai đoạn 2012 - 2017, LLVT huyện đã ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" gần 32 triệu đồng cùng với sự hỗ trợ của cấp trên và phối hợp với các văn, ngành của địa phương đã xây dựng được 2 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 100 triệu đồng tặng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn... Ngoài ra, Ban CHQS huyện đã thực hiện chi trả chế độ theo các

quyết định số 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho hơn 14.000 đối tượng với số tiền trên 56,3 tỷ đồng, không để xảy ra sai sót... Thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", 5 năm qua, LLVT huyện Kiến Xương đã tham gia gần 10.000 ngày công lao động, ủng hộ 55 tấn nội dung, chỉ tiêu của phong trào TDQT gắn với phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017 - 2022, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói riêng, nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung, tổ thắm truyền thống về vang của quân và dân Kiến Xương anh hùng.

TÁT ĐẠT

Cô Thẩm hai giỏi

Vượt qua hàng trăm thí sinh để giành giải nhất hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" toàn tỉnh năm 2017, tham dự hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" toàn quốc, cô giáo Bùi Thị Thẩm, giáo viên kiêm Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Minh Châu (Đông Hưng) giành giải ba. Không chỉ xuất sắc trong một cuộc thi, trong công việc hằng ngày, cô Thẩm còn là một giáo viên tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Trong cuộc sống, cô là người vợ, người mẹ hết lòng vì gia đình.

Cách đây 10 năm, cô giáo Bùi Thị Thẩm tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình và được nhận công tác ở Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình). Hai năm sau, cô chuyển về huyện Đông Hưng dạy tại Trường Tiểu học Đông Cường. Từ tháng 8/2010 đến nay, cô làm Tổng phụ trách Đội kiêm giáo viên dạy môn Âm nhạc tại Trường Tiểu học Minh Châu. Trải qua giai đoạn đầu nhiều bỡ ngỡ, bằng nghị lực bản thân và nhất là

niềm tin yêu với nghề, cô giáo Thẩm luôn phấn đấu, nỗ lực rèn luyện, tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và tích lũy kinh nghiệm để mỗi khi đứng trên bục giảng có thể đem hết kiến thức truyền đạt cho các em học sinh. Cô tâm sự: Với tôi, công việc trọng tâm của người giáo viên chính là những giờ lên lớp. Tôi luôn tâm niệm làm thế nào để có những giờ học hay, thu hút được sự hứng thú, say mê học tập của học sinh. Tùy theo độ tuổi học sinh mà mình đưa ra những phương pháp dạy học

phù hợp, làm cho tiết học sinh động hơn, giàu tính sáng tạo, giúp học sinh học và nhớ nội dung bài tốt và lâu hơn. Trong quan niệm của nhiều người, môn Âm nhạc chỉ là môn phụ nhưng cô giáo Thẩm không nghĩ vậy, cô luôn tìm tòi đổi mới hình thức học để mang đến những tiết học hay, truyền cảm hứng, tình yêu âm nhạc cho học sinh. Vì vậy, ngoài những bài dạy trong sách giáo khoa, vào những tiết học bài hát địa phương tự chọn, cô thường xuyên đưa những bài hát thuộc

Theo văn bia được lưu tại từ đường và gia phả dòng họ Lại: họ Lại ở Ô Mễ có nguồn gốc từ huyện Tống Sơn, phủ Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1547, Lại Mẫn cùng mẹ di cư ra tổng Ô Mễ (nay là thôn Ô Mễ, xã Tân Phong) sinh sống. Từ nhỏ vốn là cậu bé thông minh, hiếu học nhưng do nhà nghèo không có điều kiện nên ban ngày Lại Mẫn đi làm thuê, buổi tối về tự học. Tương truyền, một hôm đi làm về, trên đường Lại Mẫn gặp quan huyện kinh lý qua làng, ông nép vào vệ đường. Ngó thấy cuốn sách cậu bé cầm trên tay, quan huyện ra về đối: "Gạo trắng không già thành ô mễ". Cậu bé Lại Mẫn nhanh trí ứng khẩu: "Đổng đen chẳng luyện vẫn hoàng kim". Nhận thấy cậu bé có khí tiết thông minh, lanh lợi, tương lai ắt thành người có tài giúp nước nên quan huyện nhận Lại Mẫn làm con nuôi, đưa về chốn công môn cho ăn học.

Năm 26 tuổi, Lại Mẫn lên kinh đô dự thi, đỗ Tam giáp Tiến sĩ, được triều đình nhà Mạc trọng dụng và trải qua các chức quan: Tri phủ Phụng Thiên, kiêm bí thư các, trải thăng hàm Thượng thư kiêm Đô ngự sử. Trong những năm làm quan dưới triều nhà Mạc, Lại Mẫn được cử đi sứ sang Trung Quốc, nhà Minh đặt trọng tài, ông ứng đối trôi chảy. Cảm phục đức độ, tài năng của vị tiến sĩ nước Nam, vua Minh phong làm "Tiến sĩ Minh triều". Ông cũng là một trong số ít sứ bộ nước ta được phong tặng "Lương quốc đại khoa" dưới triều Mạc. Không chỉ là một vị quan nổi tiếng liêm khiết, đức độ, Lại Mẫn luôn quan tâm đến đời sống của người dân nghèo bởi ông cũng chính là vị quan xuất thân từ miền quê nghèo. Ông nhiều lần dâng sớ biểu tâu lên triều đình góp ý về cải cách chính sự giúp dân nhưng trước những thế lực, bè lũ xu nịnh trong triều đình, nhà vua không quyết đoán cho thi hành. Trong suốt cuộc đời làm quan cho nhà Mạc, Lại Mẫn là người tận tụy, trung thành. Khi nghỉ hưu, ông về quê mở lớp dạy học cho con cháu trong làng. Sau khi tạ thế tại quê nhà, ông được an táng

Ghi danh muôn đời

Về thôn Ô Mễ 4, xã Tân Phong (Vũ Thư) một ngày đầu thu, chúng tôi được nghe câu chuyện của các bà lão kể về một người con ưu tú của quê hương đỗ Tam giáp Tiến sĩ khoa Ất Sửu (1565) thời nhà Mạc. Ông là Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn, sinh năm 1539.



Đình làng Ô Mễ, nơi lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử về Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn.

tại cánh đồng Ô Mễ. Người dân Ô Mễ vẫn quen gọi là mộ quan nghèo. Đến nay người dân Ô Mễ và con cháu trong dòng tộc vẫn chưa rõ ông mất năm nào. Để tri ân công đức của người con quê hương, Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn được người dân tôn thờ làm phước thần, đưa vào hàng ngũ hậu thần, phối thờ hương tại đình làng Ô Mễ.

Hử đường và lăng mộ Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2012. Trải qua hơn 400 năm, từ đường và lăng mộ đã bị phong hóa và xuống cấp nhưng vẫn giữ được một số hiện vật cổ có giá trị về lịch sử văn hóa. Hiện nay, khu lăng mộ còn lưu giữ tấm bia đá cổ khắc chữ Hán "Ô Mễ Tiến sĩ Lại tiên sinh mộ" và cột đá "Chu viên cấm địa". Ông Lại Văn Quân, trưởng họ Lại xã Tân Phong chia sẻ: Từ khi cụ về mảnh đất Ô Mễ an cư đến nay đã 470



Lăng mộ Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn tại thôn Ô Mễ 4, xã Tân Phong (Vũ Thư).

năm, dòng họ Lại ở đây đã phát triển được 18 đời, có hơn 200 suất đình trong 9 chi. Theo tục lệ từ xưa để lại, hàng năm dòng họ tổ chức lễ tế vào hai tiết là ngày giỗ cụ Lại Mẫn (25/2 âm lịch) và ngày Thường Tân (15/9 âm lịch). Trong hai ngày này, con cháu từ khắp nơi trở về từ đường và lăng mộ làm lễ dâng

hương bái yết tổ tiên. Ngoài ra, cứ 5 năm dòng họ tổ chức lễ hội một lần, tiến hành các nghi lễ như: rước chân nhang của cụ từ lăng mộ về từ đường, lễ tế cầu cho quốc thái dân an, dòng họ hưng thịnh... Lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.

<p>Ông Tưởng Văn Định, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong</p>  <p>Người dân xã Tân Phong rất tự hào là nơi nuôi dưỡng và an táng Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn. Dòng họ Lại ở địa phương tuy không lớn nhưng là dòng họ phát triển, đoàn kết, không có tệ nạn xã hội. Ngay sau khi từ đường và lăng mộ của cụ được xếp bằng di tích, địa phương đã thành lập ban quản lý di tích. Theo sổ sách ghi lại, trước đây lăng mộ của cụ Lại Mẫn rất bé thế nhưng do thời gian vật đổi sao dời, khu lăng mộ bị xuống cấp, xâm lấn. Vừa qua, căn cứ vào các số liệu lịch sử chính thống, chính quyền địa phương đã thu hồi diện tích đất bị xâm lấn xung quanh lăng mộ để trả lại cho dòng họ. Hiện nay, diện tích khu lăng mộ là 224m², được con cháu trong dòng họ công đức, đóng góp tiền tạo xây dựng tường bao xung quanh bảo vệ. Địa phương tiếp tục làm tốt công tác quản lý để giữ gìn di tích đến muôn đời sau.</p>	<p>Ông Lại Đình Hồ, thành viên ban quản lý di tích từ đường và lăng mộ Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn</p>  <p>Không chỉ thủy tổ dòng họ Lại ở Ô Mễ là Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn được sử sách tạc ghi công ơn mà hậu duệ của cụ còn có cụ Lại Triệu Bảng làm quan Giám trường Lê triều Quốc Tử Giám, cụ Lại Đức Tuấn được phong Trung dũng tướng quân. Con cháu đời nay noi gương các bậc tiền nhân, nhiều người đỗ cử nhân, thành đạt, phụng sự Tổ quốc. Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, dòng họ Lại ở Tân Phong đã tiễn đưa nhiều người con lên đường nhập ngũ. Kết thúc chiến tranh, dòng họ có 9 liệt sĩ. Dòng họ chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành và địa phương quan tâm, có giải pháp nâng cấp khu di tích để xứng tầm với công lao của thủy tổ Lại Mẫn đối với đất nước.</p>	<p>Ông Nguyễn Văn Chức, người trông coi đình làng Ô Mễ</p>  <p>Từ bé tôi đã được ông bà kể cho nghe về khu lăng mộ của quan nghèo Lại Mẫn. Sau này, qua tìm hiểu lịch sử tôi mới biết đó là vị quan lớn của triều đình, sau khi tạ thế được triều đình xây dựng lăng mộ bề thế, khang trang. Những hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa vẫn còn lưu giữ tại đình Ô Mễ đó là ngai, mũ quan và hài của cụ được thờ ở gian trung trong đình. Hiện nay, đình còn giữ nhiều sắc phong của các vua triều Nguyễn. Trong sắc phong cũng đề cập khá rõ đến công trạng của Thượng thư, Đô ngự sử, Tiến sĩ Lại Mẫn.</p>
--	---	---

THIÊN AN

thể loại âm nhạc truyền thống, đặc biệt là múa hát chèo vào giảng dạy. Qua các tiết dạy, cô đã giúp học sinh biết cảm nhận và yêu thích ca hát, mạnh dạn thể hiện năng khiếu của mình. Cô giáo Thẩm chia sẻ: Trong quá trình giảng dạy, tôi thấy nhiều học sinh có năng khiếu hát, múa song các em còn rất rụt rè khi thể hiện năng khiếu của mình. Nhiệm vụ của giáo viên âm nhạc là phải biết phát hiện và khơi gợi để các em triển năng khiếu của các em. Vì vậy, tôi cố gắng bồi dưỡng các kỹ năng âm nhạc cho học sinh trong các tiết học, chọn lựa những nội dung phù hợp với năng khiếu của từng em... Từ sự tò mò, các em đã thật sự say mê những ca từ đậm đà, mượt mà của làn điệu chèo truyền thống. Nhờ sự ham học hỏi, luôn tự trau dồi kiến thức nghề nghiệp cộng với niềm đam mê, sự tìm tòi sáng tạo và tấm lòng vì học sinh, cô giáo Thẩm đã dần khẳng định mình, trở thành một trong những giáo viên âm nhạc tiêu biểu của huyện Đông Hưng nói riêng,

ngành Giáo dục Thái Bình nói chung. Cũng nhờ năng khiếu và tình yêu với môn Âm nhạc, trong hội thi "Cô giáo tài năng

duyên dáng" toàn quốc, vượt qua nhiều thí sinh của cả nước, cô giáo Bùi Thị Thẩm đã xuất sắc giành giải ba. Với những thành tích trong hội thi và trong

giảng dạy, cô giáo Bùi Thị Thẩm được Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen.

DANG ANH



Cô giáo Bùi Thị Thẩm cùng đội văn nghệ của trường.