



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 558
Chủ nhật
Ngày 9 - 9 - 2018

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ĐOÀN ĐẠI BIỂU TỈNH LAI CHÂU VÀ TỈNH THÁI BÌNH Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ.
Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 8/9, đoàn đại biểu tỉnh Lai Châu và tỉnh Thái Bình tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Dự lễ dâng hương về phía tỉnh Lai Châu có các đồng chí: Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Chủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đoàn đại biểu

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh. Dự lễ dâng hương về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Xuân Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại lễ dâng hương, đoàn đại biểu hai tỉnh Lai Châu và Thái Bình bày tỏ tấm lòng thành kính với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta đập tan ách áp bức bóc lột của thực dân, đế quốc, xây dựng đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp. Trước anh linh Bác Hồ kính yêu, các đại biểu hứa vững mãi niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; tích cực rèn luyện, học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ngay sau lễ dâng hương, đoàn đại biểu đã đi thăm khuôn viên Đền thờ Bác Hồ. Đây là công trình mang đậm nét văn hóa, có ý nghĩa tâm linh, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước "Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây" của cán bộ, nhân dân Thái Bình và của cả dân tộc.

MINH HUONG

GIẢM NGHÈO CHO ĐỐI TƯỢNG YẾU THỂ Cần những chính sách phù hợp



Trang 2

Xử lý dứt điểm vi phạm tại cồn Vành



Trang 3

Dấu chân phía trước



Trang 6

CẦU BO QUA PHỐ



Trang 7

Kiểm tra sát sao đồng ruộng, phòng, trừ sâu đục thân hai chấm hại lúa kịp thời



Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã An Ninh (Quỳnh Phụ).

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi kiểm tra tình hình sâu bệnh tại xã An Ninh (Quỳnh Phụ) sáng ngày 8/9.

Vụ mùa năm 2018, xã An Ninh gieo cấy 470ha, nhìn chung đến nay lúa phát triển tốt, dự kiến trở tập trung từ 15 - 20/9. HTX chỉ đạo nông dân tập trung phun thuốc phòng, trừ các đối tượng sâu bệnh hại: sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy.

Đến thời điểm này, toàn huyện Quỳnh Phụ có trên 2.000ha lúa mùa đã trở bông, trước diễn biến phức tạp của tình hình sâu bệnh, huyện chỉ đạo các địa phương phát động đợt phun trừ sâu đục thân hai chấm, bệnh đạo ôn cổ bông và rầy cho khoảng 9.000ha lúa mùa trở bông sau ngày 10/9, thời gian phun từ ngày 8 - 11/9.

Sau khi kiểm tra tình hình sâu bệnh trên lúa mùa, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Phụ nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung bám sát đồng ruộng, huy động nhân lực tập trung phun thuốc phòng, trừ sâu đục thân hai chấm. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết cũng tạo thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông phát sinh, do đó, yêu cầu các địa phương theo dõi sát sao diễn biến bệnh đạo ôn, khi phát hiện cần tập trung xử lý, phòng, trừ ngay. Các địa phương cần tăng cường quản lý các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật; bà con nông dân cần sử dụng thuốc của các đơn vị có uy tín do cơ quan chức năng khuyến cáo.

LƯU NGẮN

Theo điều tra của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, hiện nay, sâu đục thân hai chấm đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các huyện phía Bắc tỉnh như: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Mật độ trung bình 0,1 - 0,3 ổ/m², cá biệt nơi cao từ 2 - 3 ổ/m². Nếu không được phun thuốc phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn tới năng suất lúa mùa.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo các địa phương phát động đợt phun trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 7 - 12/9, trong đó các huyện phía Bắc phun đầu lịch, các huyện Tiên Hải, Kiến Xương phun cuối lịch.

Ngoài ra, chú ý các đối tượng sâu bệnh hại khác như bệnh đạo ôn cổ bông, rầy, lùn sọc đen...

GIẢM NGHÈO CHO ĐỐI TƯỢNG YẾU THỂ

Cần những chính sách phù hợp

■ NHÓM PHÓNG VIÊN

KỶ 2: MUỐN THOÁT NGHÈO - KHÓ THOÁT

Với nhiều chính sách hỗ trợ cùng nỗ lực vượt khó vươn lên của bản thân, nhiều đối tượng yếu thể đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, chiếm tỷ lệ cao trong hộ nghèo là những đối tượng yếu thể, bản thân họ đều mong muốn thoát nghèo nhưng với những hoàn cảnh đặc biệt, việc thoát nghèo với họ sẽ mãi là hy vọng.

Những người không thể thoát nghèo

Năm nay 88 tuổi, nhưng cả cuộc đời của cụ Vy Thị Thuý, thôn Trà Đông, xã Quang Trung (Kiến Xương) không có lấy một ngày được vui vẻ. Trong số 5 người con của cụ thì 3 người khuyết tật (người mắc bệnh tâm thần, người bị mù, người bị một xương), 2 người con lành lặn thì cuộc sống cũng khó khăn. Gia đình cụ thuộc diện hộ nghèo có "thâm niên" trong xã. Năm 2017, người con trai mắc bệnh tâm thần của cụ qua đời nhưng gánh nặng khó khăn cũng chẳng giảm bớt là bao. Hàng tháng, với 270.000 đồng từ kinh phí trợ cấp người cao tuổi của cụ cùng số tiền trợ cấp gần 1 triệu đồng cho 2 con bị khuyết tật, mọi chi phí sinh hoạt và tiền thuốc cho các con, việc chi tiêu trong gia đình cụ cũng không đủ, vì vậy mong muốn thoát nghèo đối với gia đình cụ thực sự rất khó khăn, nếu không nói là không thể. Chưa kể, căn nhà cấp 4, không có vật dụng gì đáng giá được xây dựng hơn 60 năm luôn trong tình trạng ẩm ướt do thấm dột cũng không biết khi nào mới có tiền để sửa. Chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, cụ Thuý tâm sự: Với hoàn cảnh gia đình tôi, mẹ cao tuổi, con khuyết tật, hàng tháng phải trông chờ vào trợ cấp của nhà nước và sự quan tâm của các tổ chức xã hội, chẳng biết khi nào mới thoát khỏi cảnh nghèo khó. Chắc chỉ chết mới hết cảnh nghèo. Không muốn mẹ mãi thuộc hộ nghèo, người con trai thứ trong số 2 người con còn khỏe mạnh của gia đình cụ Thuý xin rút khỏi hộ nghèo. Song với điều kiện sức khỏe của cụ Thuý ngày một già yếu, con cái bệnh tật không khá hơn; mọi vật dụng của gia đình cũng chẳng được cải thiện, vì vậy dù có mong muốn rút khỏi danh sách hộ nghèo thì cái nghèo vẫn đeo đẳng với gia đình.

Đã nhiều năm nay, gia đình anh Phạm Đức Dư, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) luôn bị cái nghèo đeo bám. Gia đình anh Dư có 5 thành viên thì có tới 3 người khuyết tật. Bản thân anh Dư bị khiếm thị từ năm 7 tuổi, sức khỏe yếu không thể làm công việc nặng. Bố anh - ông Phạm Văn Lành, 65 tuổi và chị gái Phạm Thị Huyền, 40 tuổi đều bị



Người khiếm thị làm việc tại cơ sở sản xuất tăm tre thuộc Hội Người mù huyện Thái Thụy.

khuyết tật thần kinh, không thể tự lo việc sinh hoạt hàng ngày. Vì thế, mọi việc trong gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của vợ chồng anh. Bị khiếm thị lại sức khỏe yếu nên anh Dư không thể đi lao động mà chỉ ở nhà vừa trông con nhỏ mới 2 tuổi, vừa chăm sóc, trông nom bố và chị. Hiện, toàn bộ chi phí sinh hoạt của gia đình chỉ trông chờ vào tiền lương hơn 3 triệu đồng/tháng của vợ anh và tiền trợ cấp của 3 người. Tuy nhiên, số tiền trợ cấp cũng chỉ được gần 1,5 triệu đồng/tháng. Anh Dư chia sẻ: Trước kia, khi chưa lập gia đình, tôi đã được Hội Người mù tỉnh cho đi học nghề tẩm quất nhưng hoàn cảnh gia đình quá éo le. Đi học mà tôi không thể tập trung bởi lo cho bố và chị ở nhà. Vì thế, việc học nghề cũng đành bỏ dở. Sau đó, tôi xin đi bán gạo nhưng mất kém, sức khỏe yếu do cột sống bị thoái hóa không bê được đồ nặng phải nghỉ làm.

Mới ở tuổi 35 và còn trong độ tuổi lao động, dù rất muốn có được một công việc, có thu nhập để giảm bớt gánh nặng kinh tế gia đình nhưng với hoàn cảnh như hiện nay, anh Dư cũng khó có thể thực hiện được niềm mong ước của mình.

Hạ tỷ lệ hộ nghèo, ngày càng khó

Những năm qua, các chính sách hỗ trợ giảm nghèo đã được các ban, ngành, địa phương triển khai tương đối đồng bộ, trong đó



Gia cảnh của anh Phạm Đức Dư (thành phố Thái Bình).

chính sách hỗ trợ vốn phát triển kinh tế và đào tạo nghề là hai chính sách lớn đem đến nhiều cơ hội giúp người nghèo thoát nghèo. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong giai đoạn 2011 - 2015, Ngân hàng Chính sách xã hội đã cho 35.700 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất với số tiền hơn 504,107 tỷ đồng; 12.677 lượt hộ nghèo vay tín dụng học sinh, sinh viên với số tiền hơn 200,899 tỷ đồng; 2.850 hộ vay làm nhà ở với tổng số tiền 22,796 tỷ đồng... Riêng năm 2017, đã có 1.077 hộ nghèo và 1.609 hộ cận nghèo được hỗ trợ chính sách vay vốn ưu đãi với số tiền 100 tỷ đồng, trong đó 902 hộ cận nghèo vay tín dụng học sinh, sinh viên với số tiền 38,9 tỷ đồng, 690

hộ cận nghèo vay tín dụng phát triển sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 24,1 tỷ đồng. Trong năm 2017, các cơ sở đào tạo nghề đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 1.516 lao động nông thôn, trong đó có 43 lao động thuộc hộ nghèo. Song sự hỗ trợ đó chỉ có tác động đến các hộ nghèo do thiếu vốn, phương tiện sản xuất còn đối với các hộ nghèo không có sức lao động như gia đình cụ Vy Thị Thuý hay anh Phạm Đức Dư thì mọi sự hỗ trợ về vay vốn hoặc đào tạo nghề đều không thể thực hiện. Ông Vũ Văn Nho, cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Quang Trung (Kiến Xương) cho biết, theo rà soát vào năm 2017, toàn xã còn 129 hộ nghèo, chiếm 4,28%, trong đó có tới 95 hộ

không có khả năng thoát nghèo bởi hoàn cảnh gắn bó như gia đình cụ Thuý, như gia đình nhiều người khuyết tật, hộ cao tuổi neo đơn, ốm đau, bệnh tật, không có sức khỏe làm việc. Còn trên địa bàn toàn tỉnh, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, xét theo tiêu chí nghèo đa chiều, đến hết năm 2017 còn 25.349 hộ nghèo (chiếm 4,01% số hộ toàn tỉnh) và 21.250 hộ cận nghèo (chiếm 3,41%). Theo khảo sát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nếu như năm 2016, trong tổng số 28.747 hộ nghèo toàn tỉnh, trong đó có 20.168/28.747 hộ nghèo trong hộ có ít nhất một thành viên trở lên là đối tượng bảo trợ xã hội (chiếm 70,15%); 12.017/28.747 (chiếm 41,8%) hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội (tất cả các thành viên trong hộ đều là đối tượng bảo trợ xã hội) thì đến năm 2017, trong tổng số 25.349 hộ nghèo có 20.106 hộ nghèo (chiếm 79,3%) trong hộ có ít nhất một thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội và có 11.519/25.349 (chiếm 45,4%) hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, tất cả các thành viên trong gia đình đều là các đối tượng bảo trợ xã hội.

Qua nhiều năm giảm nghèo, với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước cùng sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân, những năm trước đây, số hộ nghèo trong tỉnh đã giảm tương đối mạnh. Như trong giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm từ 8,12% xuống còn 2,9%, trung bình mỗi năm giảm 1,3%. Song từ năm 2016 - 2017, tỷ lệ hộ nghèo chỉ giảm 0,6%. Nếu theo cách tính theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay, số hộ nghèo cao hơn so với cách tính theo chuẩn nghèo đơn chiều. Mặc dù vậy, theo đánh giá, việc hạ tỷ lệ hộ nghèo sẽ ngày càng khó khăn bởi số hộ nghèo còn lại hiện nay phần lớn nằm trong các đối tượng yếu thể như hộ có nhiều người khuyết tật, già cả neo đơn, ốm đau dài ngày... Như trong hai năm 2016 - 2017, tổng số hộ nghèo giảm 3.398 hộ, song số hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội chỉ giảm được 498 hộ. Hộ nghèo thuộc nhóm đối tượng bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ cao trong khi đó chưa có chính sách riêng nên số hộ nghèo thuộc nhóm này hầu như không giảm và là nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc không đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% trở lên/năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Theo đánh giá của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, do số hộ gia đình thuộc diện chính sách bảo trợ xã hội chiếm tỷ lệ cao, họ hầu như không có bất kỳ một sức lao động nào nên việc tác động các giải pháp giảm nghèo cho những hộ gia đình này là khó khả thi. Vì vậy, với những hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội nên đặt trong chính sách trợ giúp xã hội, tách khỏi chính sách giảm nghèo, từ đó mới có cơ sở xác định và thực hiện chính sách giảm nghèo hiệu quả.

(còn nữa)



Xử lý dứt điểm vi phạm tại cồn Vành

■ MẠNH THẮNG

Thời gian qua, tại khu du lịch sinh thái cồn Vành (Tiền Hải) nhiều hộ dân đã cố tình vi phạm chiếm đất làm lều quán để kinh doanh gây bức xúc dư luận và nhân dân. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, Tiền Hải kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm đất đai, đưa công tác quản lý đất đai đi vào nền nếp, bảo đảm theo đúng quy hoạch khu du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Theo thống kê tại khu du lịch sinh thái cồn Vành có 1 tổ chức, 21 hộ lấn chiếm đất, xây dựng lều quán trái phép để kinh doanh tại 4 khu vực: khu vực dịch vụ 3 (DV3), dịch vụ 2 (DV2), khu vực quảng trường và khu vực rừng do ông Tô Văn Long quản lý. Những diện tích vi phạm nêu trên nằm trong 143ha đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết. Trước thực trạng trên, huyện Tiền Hải đã thành lập tổ công tác cùng với xã Nam Phú và Ban Quản lý khu du lịch sinh thái cồn Vành rà soát và xác định vi phạm đối với các trường hợp trên. Trong đó, năm 2017, UBND xã Nam Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính với các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, buộc các trường hợp vi phạm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong việc tiến hành giải tỏa, cưỡng chế đối với các hành vi vi phạm về đất đai, huyện Tiền Hải đã tiến hành triển khai các bước xử lý bảo đảm đúng trình tự theo pháp luật. Đến nay, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo cưỡng chế, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tiến hành rà soát, thẩm định lại hồ sơ liên quan đến việc xử lý các sai phạm tại khu du lịch sinh thái cồn Vành. UBND huyện đã chỉ đạo tổ công tác của huyện trực



Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành chấp hành nghiêm việc tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu tại khu du lịch sinh thái cồn Vành.

tiếp xuống kiểm tra hiện trạng vi phạm của các hộ dân. Ngày 14/8, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành, 21 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 21 cá nhân, hộ gia đình vi phạm. Ngày 26/8,

các ngành liên quan cùng chính quyền địa phương đã tiến hành niêm yết công khai quyết định cưỡng chế tại UBND xã Nam Phú; khu du lịch sinh thái cồn Vành và giao cho các tổ chức, cá nhân vi phạm (có biên bản giao - nhận quyết định). Mặc dù đã được các cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền, vận

động, lập biên bản vi phạm xử phạt hành chính và yêu cầu thu dỡ nhưng đa số hộ gia đình, cá nhân vi phạm vẫn không chấp hành. Sau khi được vận động, tuyên truyền, tính đến ngày 5/9 Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm. Trong 4 ngày qua, Công

ty tiếp tục huy động máy móc, phương tiện thực hiện tháo dỡ toàn bộ, bảo đảm trả lại nguyên trạng ban đầu. Cùng với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tất Thành là nhà hàng Hoa Miện thuộc khu vực DV3 và hộ ông Trần Văn Mẫn khu vực quảng trường cũng đã có những động thái thu dọn mái tôn, công trình vi phạm.

Để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, theo kế hoạch vào ngày 11/9 huyện Tiền Hải sẽ tổ chức giải tỏa, cưỡng chế đối với các hộ cố tình không tháo dỡ vi phạm tại khu du lịch sinh thái cồn Vành. Để phục vụ cho việc cưỡng chế bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Tiền Hải tiếp tục tuyên truyền thông qua đài truyền thanh cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương tích cực vận động các cá nhân vi phạm, tự giác thu dỡ công trình xây dựng trái phép cho đến thời điểm cưỡng chế. Yêu cầu các ngành liên quan cùng phối hợp với địa phương sở tại xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phương tiện bảo vệ và bảo đảm tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau khi thực hiện công tác cưỡng chế. Nắm bắt tình hình kịp thời phát hiện các hành vi cản trở, chống đối, chống người thi hành công vụ để áp dụng các biện pháp xử lý nhằm ổn định tình hình địa phương. Lực lượng công an triển khai biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia cưỡng chế. Chuẩn bị các điều kiện thiết yếu phục vụ cho hoạt động cưỡng chế tại khu du lịch sinh thái cồn Vành.



Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung cho biết: Trường Tiểu học Quang Trung có hai dãy nhà trong đó dãy nhà gồm 10 phòng học được xây dựng từ năm 1986 nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Để bảo đảm an toàn cho học sinh, địa phương đã quyết định đóng cửa, tạm thời niêm phong các lớp học đó, chấp nhận khắc phục khó khăn. Việc đóng cửa 10 phòng học đã ảnh hưởng tới số lớp học của Trường, dẫn tới tình trạng thiếu phòng học. Trước thực trạng đó, địa phương đã đưa ra nhiều phương án trong đó lựa chọn phương án tổ chức học theo ca, học cả thứ bảy, chủ nhật, tăng số tiết trong 1 buổi và tăng số buổi học trong 1 tuần.

Cô giáo Trần Thị Toan, Phó Hiệu trưởng nhà trường dẫn chúng tôi đi thực tế dãy nhà 2 tầng với 10 phòng học đã được niêm phong. Ngay từ lối đi, cầu thang, lan can, bên trong phòng học đều đã hư hỏng nặng, rêu phong, vết loang lổ, vôi vữa bong tróc bao phủ, nền phòng học nhiều chỗ nước mưa ứ đọng, phía trên mái nước ngấm dột, có chỗ chảy thành dòng. Chúng tôi cảm nhận dãy nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, việc ngừng dạy và học là một quyết định cấp thiết để bảo vệ tính mạng của các thầy cô giáo và hàng trăm học sinh. Cô giáo Trần Thị Toan cho biết: Hiện tại, nhà trường có 536 học sinh, cần tới 19 lớp học, tuy nhiên do thiếu giáo viên, cơ sở vật chất không bảo đảm, phòng học không đủ nên phải dồn lại còn 18 lớp. Song thực tế hiện tại nhà trường mới chỉ có 10 phòng học trong đó có 3 phòng tận dụng để khắc phục tình trạng thiếu lớp học buộc nhà trường phải tổ chức học tăng ca, tăng giờ và tận dụng tất cả các phòng như thư viện, nhà ăn, phòng hội đồng để chuyển thành phòng

Gồng mình đón năm học mới

■ NGUYỄN TÙNG - THU THỦY

Những ngày này, khi các trường học trên địa bàn tỉnh tung bừng đón năm học mới trong không khí vui tươi, phấn khởi thì thầy và trò Trường Tiểu học Quang Trung (Kiến Xương) lại phải "gồng mình" tăng tiết, tăng ca, học cả thứ bảy và chủ nhật, học trong những phòng học tạm bợ, chật hẹp như nhà ăn, thư viện, phòng hội đồng... Nguyên nhân là do một dãy nhà 10 phòng học của Trường đã xuống cấp trầm trọng, có thể sập bất cứ lúc nào.



Ngoài trường đã xuống cấp trầm trọng.

học. Vì thế, nhà trường phải dạy 8 tiết/ngày và lồng ghép các tiết chào cờ, sinh hoạt, tiết thể dục, tiết âm nhạc để đủ số lượng tiết học theo quy định. Việc tăng tiết học như vậy sẽ gây quá tải đối với học sinh, cả thầy cô và học sinh đều mệt mỏi. Ngoài ra, việc học theo ca rất bất cập, nhất là đối với

khối lớp 1 khi các cháu còn nhỏ cần phải rèn giữa, uốn nắn ngay từ đầu vào thì lại bị cách đoạn do không có lớp học và mức độ tiếp thu kiến thức không được liên hoàn. Theo các thầy cô giáo, việc dạy và học dồn như vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng giảng dạy cũng như việc tiếp thu kiến

thức của các em học sinh. Trước thực trạng trên, nhiều gia đình đã lựa chọn phương án chuyển con em mình sang trường khác học. Hiện tại có hơn 70 học sinh ở xã Quang Trung đã xin chuyển trường sang các địa phương lân cận; trong đó, tính riêng trong 10 ngày qua có 30 cháu chuyển

trường, chỉ khi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương có ý kiến không cho các trường lân cận tiếp nhận học sinh thì việc chuyển trường mới dừng lại.

Cô giáo Bùi Thị Thuyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B, Trường Tiểu học Quang Trung cho biết: Từ đầu năm học tới nay, lớp chỉ có 2 cháu chuyển trường nhưng nhiều lớp chuyển cả 5 - 7 cháu, đây là thiệt thòi lớn đối với nhà trường. Điều bất cập nhất theo cô giáo Thuyền là nhiều phụ huynh có ngày nghỉ cuối tuần để chăm sóc các cháu hoặc đưa các cháu đi thăm gia đình, người thân hoặc đi chơi nhưng các cháu lại phải đi học. Ngược lại, những ngày phụ huynh đi làm các cháu lại ở nhà (nhà trường nghỉ xen kẽ) không có người trông coi. Đặc biệt, việc tăng tiết trong buổi học khiến các thầy cô phải giảng dạy liên tục, rất mệt mỏi và áp lực.

Trong trạng thái lo lắng, ông Đặng Văn Tiến, hội trưởng hội phụ huynh nhà trường cho biết: Vì sự an toàn cho con em, mấy năm nay hội phụ huynh cũng như nhà trường đã đề nghị lãnh đạo xã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đặc biệt là khu nhà 2 tầng xuống cấp để con em có chỗ học tập. Tới năm học này chúng tôi đã kiến nghị nhà trường, chính quyền địa phương không tiếp tục bố trí lớp học trong dãy nhà 2 tầng xuống cấp quá nguy hiểm đến tính mạng con em chúng tôi. Hiện tại các cháu phải học luân phiên cả ngày thứ bảy và chủ nhật gây nhiều khó khăn cho phụ huynh và ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng học tập. Điều mong muốn nhất của các bậc phụ huynh hiện nay là xã sớm xây dựng trường để có đủ phòng học cho các cháu.

Ông Nguyễn Duy Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Cái vướng nhất của Quang Trung là địa phương mới về đích nông thôn mới nhưng lại có nợ đọng xây dựng cơ bản nên không thể khởi công xây mới các công trình. Song đây là trường hợp đặc biệt nên xã chỉ cần có nguồn để trả nợ sẽ được tiến hành xây dựng. Do đó, địa phương đã quy hoạch khu trung tâm xã để đấu giá đất và đã làm công tác vận động thỏa thuận với người dân. Từ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đều đồng thuận, tuy nhiên vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chưa thống nhất về giá đền bù giải phóng mặt bằng. Dự trù kinh phí xây dựng 10 phòng học mới khoảng 8 tỷ đồng, người dân địa phương sẵn sàng ủng hộ 200.000 đồng/khẩu, với 9.000 nhân khẩu số tiền có được là 1,8 tỷ đồng nhưng đến nay chủ trương xây trường vẫn chưa được thực hiện.

Để hóa giải bài toán khó, địa phương đang tập trung làm tốt công tác dân vận, huy động sự vào cuộc từ chính quyền thôn, mặt trận, các đoàn thể đồng thời có phương án sẽ trả đất ở những vị trí khác cho những hộ không nhận tiền đền bù, quyết tâm khởi công xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung trong năm 2018.



Luong y Hà Sỹ Thiện hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Thuốc quý từ tâm

■ MINH HƯNG

Chất lọc những cây thuốc quý vùng cao trong tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, qua gần nửa thế kỷ, nhà thuốc y dược cổ truyền Hà Sỹ Thiện tại số 256, đường Ngô Thị Nhậm, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình đã trở thành địa chỉ tin cậy, cái tử hoàn sinh cho nhiều bệnh nhân.

Trong căn nhà nhỏ 215, đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng với nụ cười rạng rỡ và những câu chuyện thân tình của chủ nhân như ấm lại ngày mưa trên thành phố cảng. Nhìn ông Nguyễn Chi Năng, tuổi đã hơn 80 nhưng dáng vóc vẫn tráng kiện, nhanh nhẹn ít ai ngờ được chỉ hơn 1 năm trước cuộc sống của ông bị đảo lộn khi phải chống chọi với căn bệnh phi đại tuyến tiền liệt quái ác. Khám qua nhiều bệnh viện, giải pháp phẫu thuật được các bác sĩ đưa ra với bệnh tình của ông. Nhưng ông đã lựa chọn giải pháp sử dụng thuốc đông y để điều trị và đặt niềm tin vào nhà thuốc y dược cổ truyền Hà Sỹ Thiện tại thành phố Thái Bình. Ông Nguyễn Chi Năng chia sẻ: Khi bị bệnh bản thân tôi rất lo lắng, nhưng với thói quen không dùng thuốc tây đã nhiều năm qua, tôi đã lựa chọn thuốc đông y của ông

Hà Sỹ Thiện để điều trị bệnh. Qua 2 tháng dùng thuốc, tôi thấy sức khỏe được cải thiện nhiều, sau khi chiếu chụp, tháng thứ 3 tôi phát hiện mình bị sỏi thận. Bác sĩ khuyên nên mổ để lấy sỏi, tôi tiếp tục dùng thuốc điều trị thêm sỏi thận của nhà thuốc. Kiên trì dùng thuốc trong 7 tháng kết hợp duy trì lối sống tích cực, lành mạnh và niềm tin khỏi bệnh, phi đại tuyến tiền liệt và sỏi thận đã mất hẳn. Trong quá trình điều trị, không quản ngại đường xa, nhà thuốc còn thường xuyên cử người tới thăm hỏi, động viên, nhờ đó, tôi có thêm động lực để nhanh chóng vượt qua bệnh tật.

Niềm hạnh phúc khi qua cơn bệnh hiểm nghèo còn lan tỏa tới gia đình ông Phạm Văn Phú, thôn Quả Quyết, xã Đông Động (Đông Hưng) khi ông và gia đình quyết định chống chọi với căn bệnh ung thư gan bằng thuốc đông y. Ông Phú chia

sẻ: Năm 2012, khi đang mắc bệnh u tiền liệt tuyến, khối u 10cm trong gan như tin dữ ập xuống đầu, khiến ông lâm vào tình trạng mê sảng, đi lại phải có người dìu và tiểu tiện không kiểm soát được. Qua nhiều bệnh viện chuyên ngành, giải pháp phẫu thuật cắt bỏ thùy gan có khối u được bác sĩ lựa chọn để điều trị cho ông, tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của ông Phú không bảo đảm an toàn khi tiến hành phẫu thuật. Còn nước còn tát, người thân đã tìm đến nhà thuốc y dược cổ truyền Hà Sỹ Thiện cất thuốc điều trị cho ông. Kết quả thật bất ngờ, sau 1 tháng dùng thuốc, sức khỏe của ông Phạm Văn Phú đã dần hồi phục, ăn uống tốt hơn và tự đi lại được. Qua 6 tháng kiên trì dùng thuốc, kết quả xét nghiệm và siêu âm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết khối u trong gan của ông Phú đã giảm đi một nửa, tuyến tiền liệt đã trở lại bình thường. Qua thời gian

bệnh nặng, ông Phú vẫn dùng thêm thuốc đông y như một thức uống hàng ngày, sau khi kiểm tra lại, khối u đã nhỏ dần và mất hẳn. Đến nay, ông đã khỏi bệnh và khỏe mạnh, hàng ngày, ông vẫn phụ giúp việc gia đình, chơi thể thao, chơi nhạc...

Với những kinh nghiệm chẩn bệnh của đông y được cha ông truyền lại kết hợp những bài thuốc gia truyền độc đáo được chiết xuất từ thảo mộc tự nhiên của người Tày vùng núi Bắc Kạn kết hợp kiến thức y khoa hiện đại, nhà thuốc y dược cổ truyền Hà Sỹ Thiện đã cứu chữa cho nhiều bệnh nhân từ cõi chết trở về mắc các bệnh hiểm nghèo liên quan đến u bướu như u nang buồng trứng, u thận, bướu tuyến giáp, u tiền liệt tuyến... Điều trị các vấn đề về ung thư như ung thư tiền liệt tuyến, gan, phổi, vòm họng, dạ dày, thực quản... Các vấn đề liên quan đến phổi, gan và hiếm muộn con cái.

Ngoài việc điều trị tại cơ sở, những bệnh nhân ở tỉnh xa tìm đến chữa bệnh luôn được đón tiếp tận tình, tư vấn chu đáo và thường xuyên được nhà thuốc cử người đến thăm hỏi, động viên với mong muốn bệnh nhân có thêm niềm tin vào cuộc sống và kiên trì điều trị giúp mau khỏi bệnh. Khi điều kiện giao thông còn khó khăn, hình ảnh lương y Hà Sỹ Thiện với dáng người nhỏ bé trên chiếc xe đạp cà tàng, không quản ngại đường xa tới thăm bệnh nhân vẫn luôn là hình ảnh đẹp đọng trong tâm trí nhiều người. Giờ đây, dù tuổi đã cao, những bí quyết gia truyền và công việc đã được chuyển giao dần cho con cháu, song ông vẫn trực tiếp thăm khám, điều trị cho nhiều bệnh nhân. Những bài thuốc quý được chất lọc, thu mua từ thảo dược do bà con người dân tộc kỳ công tìm kiếm, hái lượm, thu gom trên những vùng núi cao cũng là điều kiện giúp đồng bào cải thiện kinh tế và trả ơn quê hương nơi mình sinh ra như lời ông Hà Sỹ Thiện tâm sự.

Với tâm và tài của mình, nhà thuốc y dược cổ truyền Hà Sỹ Thiện đã mang nụ cười hạnh phúc đến với hàng nghìn bệnh nhân trong suốt những năm qua và những bài thuốc quý ngày một lan xa theo niềm tin, sự tin nhiệm của những bệnh nhân khỏi bệnh.

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN
HÀ SỸ THIỆN
256 NGÔ THÌ NHẬM - P. KỲ BÁ - TP. THÁI BÌNH
 KHÁM CHỮA BỆNH BẰNG Y HỌC CỔ TRUYỀN GP SỐ: 000213/SYT-GPHD MST: 8242662141
 THỜI GIAN LÀM VIỆC: SÁNG 6h30 - 11h CHIỀU 13h15 - 17h ĐT: 02273.831.500 - 02273.648.500

Dấu chân phía trước

■ QUANG VIỆN

Trong cuốn “Lịch triều hiến chương loại chí” Phan Huy Chú đã nêu nhận xét: “Phủ Kiến Xương đất rộng, ruộng tốt, nhiều người giàu”. Trước đó, thế kỷ XV, Lý Tử Tấn cùng thời với Nguyễn Trãi cũng đã viết: “Vùng đất Sơn Nam bằng phẳng, cao ráo, cấy lúa thích hợp, nhân công làm ruộng hơn các lộ khác, phú triêu nuôi quân đều lấy ở đó”. Khi Hồ Quý Ly tiếm ngôi nhà Trần, để củng cố ngân khố triều đình, Hồ Quý Ly đã nhìn nhận đúng mức về vùng đất ven biển Ba Lạt (Chân Lợi) là một “kho người, vựa lúa”, ngay lập tức ông đã tiến cử viên quan tri phủ Kiến Xương thời nhà Trần đã nghỉ hưu lãnh xướng nhiệm vụ chiêu mộ dân nghèo khai hoang, đắp đê ngăn mặn từ Chân Lợi đến cửa Đại Toàn (Diêm Điền nay)...



Đất đai Tiên Hải vẫn không ngừng vươn ra biển lớn.

Cuối thế kỷ XIII, đầu thế kỷ XIV địa danh Kiến Xương được xác lập sau đó đổi thành phủ Kiến Xương. Chân Lợi là một trong ba huyện của phủ Kiến Xương trấn giữ mặt biển và là vùng đất bãi bồi giàu tiềm năng. Đến thế kỷ XV, huyện Chân Lợi đổi thành Chân Định và cuối thế kỷ XIX đổi thành Trục Định. Theo sách Hồng Đức đồ bản viết vào khoảng năm 1460 - 1490 huyện Chân Định có 62 xã và 1 trang, 1 tổng Đại Hoàng (gồm các xã Tây Lương, Tây Ninh và Tây Sơn ngày nay). Năm 1828, đầu thế kỷ XIX, Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ sau khi dẹp xong loạn Phan Bá Vành đã dâng sớ tâu vua Minh Mệnh thành lập huyện Tiên Hải. Năm 1949, thôn Thư Điền thuộc huyện Kiến Xương được cắt về huyện Tiên Hải. Năm 1969, các xã Bắc Hải, Phương Công, Văn Trường, Vũ Lăng và An Ninh tiếp tục được cắt về huyện Tiên Hải cho đến hôm nay.

Ngược dòng thời gian để tìm lại dấu chân phía trước, tổng Đại Hoàng xưa dấu tích còn lưu lại ở ba xã Tây Lương, Tây Ninh và Tây Sơn. Theo tài liệu khảo cứu ở xã Tây Lương do quá trình biển lùi lại được phủ sa các sông Hồng, sông Trà đắp đất đai Tây Lương ngày được rộng mở, cư dân ở các nơi tụ về đây ngày một thêm đông. Quá trình di dân về đất Tây Lương diễn ra qua nhiều

thế kỷ và cộng đồng cư dân Tây Lương có nguồn gốc từ nhiều địa phương khác nhau. Một số tộc phả của các làng, các dòng họ có ghi người dân Tây Lương chủ yếu từ trấn Sơn Nam (Phủ Lý nay) xuống và vùng cửa Càn (Nghệ An) ra. Cũng theo nguồn các tộc phả ở Tây Lương, thời điểm dân di cư đến đây đông đảo nhất và ổn định nhất vào năm 1727. Thời điểm này triều chính vua Lê - chúa Trịnh ở giai đoạn suy tàn, thối nát. Kinh tế suy yếu, triều chính rối ren dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra liên tiếp. Quan quân nhà Chúa tiếm quyền vua Lê hoành hành dân chúng, đẩy dân chúng đến bờ khổ cực, khiến họ phải lang thang phiêu bạt khắp nơi và họ đã tìm đến vùng đất Tây Lương. Đất đai Tây Lương thời kỳ này còn là đất bãi bồi, nhiễm phèn mặn nên việc trồng cấy gặp nhiều khó khăn. Những cư dân đến vùng đất này đầu tiên đã lập lên các ấp, trại sống bằng nghề đánh bắt cá, tôm. Thiên nhiên khắc nghiệt, bão gió phong ba thường xuyên lại thêm cướp biển quấy nhiễu (thôn Thiên Kiều xưa là nơi trú ngụ của cướp biển, nay thuộc xã Thái Học, huyện Thái Thụy) khiến nhiều cư dân phải bỏ đất ra đi. Những người ở lại đã đoàn kết chống chọi thiên nhiên, đào đắp đê ngăn mặn, trồng rừng

vet ngăn sóng dữ, cải tạo đất đai lập làng ấp mới. Đến năm 1757, các làng mới được thành lập, các dòng họ lấy tên làng cũ hoặc ghép địa danh nơi quê cũ với địa danh mới thành tên làng mới. Đại Hoàng cũng là tên một con sông ở trấn Sơn Nam (Phủ Lý), một số làng mang tên cũ của Càn (Nghệ An) ví dụ như làng Lương Phú ngày xưa gọi là ấp Phú Lương, tên ghép của địa danh thuộc cửa Càn. Làng Đại Hoàng có ba thôn là Thượng, Nghĩa, Hiên. Người dân thôn Nghĩa trước đây rất giỏi nghề đánh bắt cá, tôm, tương truyền phụ nữ làng Nghĩa bắt cá, tôm bằng tay rất giỏi hoặc người làng chỉ đánh bắt cá, tôm bằng những dụng cụ rất thô sơ. Làng Lương Phú xưa cũng nổi tiếng với nghề đánh bắt cá, tôm, nhưng biển đã lùi xa, đất đai mở rộng, nghề đánh bắt cá, tôm không còn được duy trì nữa, người dân đã chuyển làm nghề mộc, nghề xây dựng... giờ thì Lương Phú nhà nào cũng có người làm nghề, cả làng làm nghề. Do từ nhiều nơi tụ hội về đây nên từ xa xưa lệ làng vẫn được đặt lên hàng đầu, mọi người dân ngoài việc chấp hành nghiêm chỉnh quốc triều hình luật (sau này là pháp luật) đồng thời với việc thực hiện nghiêm lệ làng. Những mối quan hệ họ hàng, thân tộc, đồng hương, đồng tộc thường được họp lại

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Từ huyện Chân Lợi (thế kỷ XV) tiến tới đất Tiên Châu (thế kỷ XIX) là khoảng thời gian bồi đắp khá dài. Năm 1827, vì việc đánh dẹp khởi nghĩa Phan Bá Vành, Uy viên tướng công Nguyễn Công Trứ được triều đình nhà Nguyễn cử về Chân Định. Khác mọi văn thân, võ tướng chỉ cần vua thăng thưởng mà đánh, riêng Nguyễn Công Trứ lại thấy nỗi đau “vì dân phải làm phần, chung quy tất cả chỉ vì đói, vì khổ”. Dẹp xong loạn Phan Bá

Vành, ông cho các nguyên mộ, thứ mộ dẫn tòng mộ đi tự do và được phiên chế vào các giáp, lý, ấp hoặc tùy số dân mộ khá hơn để cử ra lý trưởng, ấp trưởng. Chỉ trong vòng 3 tháng sở doanh điền Tiên Châu đã tập hợp được 109 nguyên mộ, trong đó có 93 người xuất thân dòng con cháu quan lại, nhà nho và giàu có, 16 nguyên mộ thuộc tầng lớp nghèo (có 1 nguyên mộ người công giáo). Các vị có gia cảnh khá giả hoặc có kiến thức đều bám trụ vững, chỉ có 7 nguyên mộ nghèo bỏ cuộc (tương truyền quan doanh điền cho qua, không truy cứu đòi bồi thường, vì họ cũng không có gì để tịch biên gia sản).

Ông Phạm Xuân Đào, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật



Năm 1427, khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng, năm 1428 Lê Lợi xưng Hoàng đế. Ngay sau ngày lên ngôi, vua đã xuống chiếu “hai năm không thu thuế ruộng, đầm phá, bãi dâu trong cả nước”, “trả lại ruộng đất đã bị tịch thu cho những người dân bị giặc bắt vào thành”. Vua Lê còn thực hiện một chính sách quan trọng bãi bỏ chế độ điền trang có từ thời Trần, giải phóng nông dân, chia ruộng đất cho nông dân và thực hiện chế độ quân cấp công điền... giao cho chính quyền cơ sở phải quan tâm đến sản xuất... giao cho các công thân đi khai hoang, phục hóa, mở đất... Đó cũng là điều kiện để nhân dân Chân Lợi có điều kiện phát triển sản xuất, mở mang ruộng đất, khai hoang lấn biển.

Ông Phạm Quốc Chử, chủ tịch hội đồng họ Phạm, huyện Tiên Hải



Sau 20 năm dưới sự đô hộ của nhà Minh, kinh tế đất nước kiệt quệ trong đó 10 năm liên dưới sự chỉ huy của Lê Lợi nhân dân ta tiến hành cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi vua đã thi hành chính sách khôi phục kinh tế, huy động các công thân tiên phong đi khai hoang, mở đất. Huyện Chân Lợi thuộc phủ Kiến Xương thế kỷ XV đã đón tiếp nhiều công thân nhà Lê về mở đất, trong đó Phạm Phúc Thiện (Trình Phố), Phạm Tri Vận (Công Bồi, nay là Phương Trạch, xã Phương Công), con cháu Huyện Thượng hầu Phạm Văn Xảo (làng Thư Điền, xã Tây Giang), những công thân họ Phạm này là bậc tiên công mở đất cho đến nay khoảng 17 đến 20 đời.

thành một giáp. Giáp có vai trò quan trọng trong sinh hoạt của cộng đồng làng xã và cũng vì tha hương đến nơi này bèn gốc rễ ở lại nên các tộc họ ở đây không hoàn toàn chi phối mọi hoạt động cộng đồng. Giữa các tộc họ có mối quan hệ bình đẳng, tương thân, tương ái. Nhìn lại quá khứ, tổng Đại Hoàng vốn là nơi tụ hội của nhiều họ tộc từ các nơi dồn tụ về. Tổng Đại Hoàng gồm các làng lớn như Đại Hoàng, Lương Phú, Trà Lý, Tam Đông, An Khang, Tiểu Hoàng, Hoàng Môn. Theo tài liệu lưu trữ, tổng Đại Hoàng thuộc huyện Chân Định, phủ Kiến Xương. Năm 1828, với kết quả khẩn hoang biển Tiên Châu, huyện Tiên Hải được thành lập, tổng Đại Hoàng thuộc về huyện Tiên Hải.

Ngay từ thời nhà Trần thế kỷ XIII, các vua Trần luôn coi trọng việc nhà nông. Năm 1266, vua

Trần Thánh Tông xuống chiếu cho “vương hầu, công chúa, phò mã, cung tần chiểu tập dân phiêu tán không có sản nghiệp làm nô tỳ để khai khẩn ruộng bỏ hoang lập thành điền trang” đặc biệt đặt hệ thống quan chức trông coi đê sông, đê biển, đặt quan hà đê sứ ở Chân Lợi. Hàng năm vào tháng 6, tháng 7 quan coi đê phải tổ chức canh phòng và tổ chức ứng trực “nếu biếng nhác, không làm tròn nhiệm vụ để đến nỗi dân cư trôi dạt, lúa má bị ngập, tùy tội nặng nhẹ mà khiến phạt”. Do vậy, nhiều tôn thất, ngoại thích nhà Trần đã về vùng biển Chân Lợi khai ấp. Từ cuối triều Lê niên hiệu Quang Thuận (1460 - 1469) đê biển ở Chân Định đã được đắp sừng sững chắn sóng dữ từ làng Trình Phố xuống Cồn Trắng - Bạch Xa (nay thuộc xã Văn Trường, huyện Tiên Hải)

CẦU BO QUA PHỐ

■ Ký của nhà văn **VÕ BÁ CƯỜNG**

Kỳ 14: Vườn hoa chéo



Cầu Bo năm 1963.

Ông Vị kể về cái đoạn phiến muộn, hai ông đưa thú về gặp phải bao cảnh khó khăn. Ông bảo:

- Khốn khổ cho chúng tôi, vườn hoa gần bệnh viện, những thằng "trời đánh thánh vật" chẳng chết, đã lấy thuốc an thần trộn vào thức ăn cho thú. Ăn xong nó ngủ như chết làm cả công ty chạy loạn lên như nhà mình bị cháy. Hôm đó tôi chạy vấp phải gạch xước mắt móng chân cái có khổ không? Tôi là y tá. Nếu thú chết tôi trùm đầu. Ai bệnh cho tôi lấy một câu? Khổ lắm! Lúc ấy lại có người "đổ thêm dầu vào lửa" cho mà xem.

Mãi sau mới phát hiện ra bọn nghiện, chơi xấu anh em vườn hoa.

Nhớ lúc thú không dậy ăn thịt gà, uống mật ong, bọn tôi nhìn thấy mà thêm. Con người cả năm không kiếm được miếng thịt, giờ thịt kê miệng, thú không xoi. Tôi đang nghĩ vẩn vơ, mắt nhìn vào lùm cây bắt gặp cái chân thò ra. Thân nó quăn quặt trong chiếc chân rách. Tôi nghĩ: "Lại thêm một người chết". Tôi kêu toáng lên, từ trong đồng chăn rách người đó khẽ cựa quậy rồi rên rỉ. Họ bảo: "Tôi vẫn còn sống. Sao anh đã vội kêu tôi chết để đem chôn". Người đó ngồi dậy, kể hết mọi chuyện chúng cho trần say thuốc, tìm cách buộc cổ lòi đi bán. Tiếc thay "vô" ông Vị cao quá, chưa có cách lòi đi được.

Sáng hôm sau, muôn vật đều dậy, nó đói. Bà Núi vớt cho "ông" trần con gà hơn một cân. Ông tấp mấy miếng hết trơn, quán mình vào cây vạng rang rạc.

Tội vệt chưa qua, tội gà đã đến. Con gấu đục tự nhiên quay ra ồm. Nó bị viêm phổi, bỏ ăn. Con gấu thứ hai sưng gan. Cả cơ quan lại bỏ việc ra vườn hoa lo mấy ông "kềnh". Ông Ninh lo thú ốm hơn con mình ốm.

Bấm đốt mấy chục năm rồi, mà chuyện cây, chuyện thú như mới xảy ra hôm qua.

Ông Ninh kể: "Hôm đó sau khi bác sĩ bệnh viện tỉnh khám cho gấu, biết chắc nó không sao, chữa sẽ khỏi". Lúc đó ông Ninh nhìn ông Huệ đứng im thín thít, đi lại lừ rừ như gà ốm chẳng dám cất lời.

Ông Ninh hỏi:

- Ông sợ gì chứ?

Ông Huệ lừ mắt.

Ông Ninh tiếp lời:

- Ông là người sắt đá, mà

chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen, luôn tin vào Đảng. Đảng bao giờ lại bắt tội người trung thành với mình, đi theo mình. Nếu bây giờ ông bị "lườm", rồi người ta "cách", ông sống sao? Họ không "cạo" thì thôi, chứ "cạo" thì đầu ông trắng phớ cho mà xem.

Ông Huệ bảo:

- Đừng "vô" mồm nữa. Chết đến đít mà không biết.

Mấy hôm sau vườn đổ bệnh. Hai con trần nhớ "thuốc phiện" phá chuông biển mất. Nó cứ phương nam mà luôn qua đồng Thượng Lạc - Hạ Lạc bò tới ruộng lúa nhà ông Kiều, đội hai xà Trần Lâm, trần nằm lại ngủ nghỉ một giấc dài. Hôm sau ông Kiều kêu người gạt lúa. Mới bước xuống gặt được vài lối, một chị nhìn xuống cuối ruộng thấy ngọn lúa cuộn tròn như gió xoáy, to bằng cái chiếu. Họ gọi nhau lại xem "người hay ma" gây ra sự quái dị giữa ban ngày. Ai ngờ cái con rắn gì to bằng bắp cày lưng đen lấp lánh, mắt đỏ như hai ngọn đèn, đang thờ phỉ phò, quật đuôi làm nát cả lúa. Phụ nữ bỏ chạy, thanh niên dùng đòn càn đòn xóc, rón rén đi xuống ruộng rồi bắt thân đập con rắn. Họ luôn mồm gọi nó là "con măng xà". Trần chịu trận nằm đườn đườn, một thanh niên tảo tợn dùng rọ cày luồn vào cổ trần buộc chặt lòi từ đồng về chùa Ngàn.

Các cụ nhà chùa nhìn thấy trần cho là diêm lạ, lập đàn thờ cắm hương cúng bái cho trần. Giấy tiền rải vàng sên, kín đất vườn chùa. Hương khói nghi ngút, chiêng trống vang đồm. Trần gập hơi khói tỉnh lại, khẽ cựa mình, dân ngọc đầu bò quanh sân. Sư thấy bảo: "Đó là trần thân".

Vài hôm sau nhà chùa được tin con trần đó là của vườn hoa trên tỉnh.

Năm đó vào tháng 7/1978, ông Huệ kéo ông Vị, ông Ninh cùng một số cán bộ nữa xuống chùa xin lại. Lúc kéo trần lên được cái xe gát thùng băng, ông Vị ngồi riêng ghé quán trần vào cổ tay vuốt lưng nó, coi nó như bạn thân của mình.

Ông Ninh nhìn ông Vị, cười bảo:

- Yêu mến thú vật như ông Vị quả ít người.

Sau đó quay sang nói với ông Huệ:

- Phải sang ngay tỉnh báo cáo bác ạ!

- Giờ làm gì có điện mà gọi?

- Thì ta điện mồm có sao? Nếu không tôi chạy bộ...

- Nghe mày nói tao ghê cả người (ông Huệ trả lời).

Về tới vườn hoa, mấy đồng chí của ông ngồi tản vào gốc cây sau cửa hàng sách tránh mưa. Có anh dọa ông Huệ:

- Đợt này có lẽ thủ trưởng phải ngồi "bệt" xuống đất mà thờ. Người ta đầu sắp ghé cho cụ nữa.

- Các anh bảo tôi nằm, tôi nằm luôn. Còn nói gì đến ghé. Tôi nghĩ đến hai chữ kỷ luật đã muốn chết luôn rồi.

- Nghe đầu ngày xưa Tư Mã Thiên nghĩ lại lúc bị hình phạt "thiến" thì rùng mình vã mồ hôi... Giờ tôi cũng thế. Anh vừa dọa ông Huệ nói thêm.

- Kể ra ông cứ ở xã làm anh chủ nhiệm, ăn ngô nướng, cơm gạo xay, tối về ngủ với vợ có vui không? Đàng này ông lại thích trèo cao vật quả ngọt, muốn hơn người mới khổ! Không nghe lời bà ấy, lại cứ đòi "tiến lên". Bây giờ biết đại, chạy về với bà ấy cũng không kịp.

Ông Huệ trừng mắt:

- Không biết thì đừng mở miệng.

- Tôi đâu không biết, tôi chỉ muốn hỏi...

- Thì hỏi đi, nói đi!

- Cái khoản kinh phí tỉnh cho chăn nuôi gấu, vượn, các cụ có... chাম mút được tí nào không?

- Anh hỏi bà Núi vợ ông Chủ tịch Tuyên ấy. Rõ là thằng ...

Ông Ninh chen ngang:

- Thế là mày đã khơi vào nguồn cơn lúc ông đang tức giận.

Anh ta bảo:

- Tôi là thằng đầu chày, đít thót. Tôi chẳng được học hành bao giờ. Nhưng ít ngày ra quét dọn vườn hoa tôi nhìn ra mặt thật của nó. "Có chề chén đấy"!

Giọng anh lúc ấy ngang như cưa, cay như ớt, ông Ninh chỉ muốn cầm hòn gạch... Ông biết khi thường không ai để ý đến anh ta, khi lâm sự thấy thằng này cũng thật đáo để.

Tối đưa được con trần về, ông Huệ, ông Ninh như đã hoàn hồn. Ông Huệ gọi mấy anh ngồi uống cốc rượu trắng. Có hộp rượu con người cũng thay đổi, vui thêm, buồn thêm. Lời nói đùa cợt... thêm một chút, bớt một chút. Rồi anh nào anh nấy loạng choạng bước ra khỏi phòng họp, khoác áo toi, đầu về đó.

Ông Mùi người bé nhỏ, nhanh thoăn thoắt đi vào ngạch đường Trần Hưng Đạo. Nơi ở ông trồng ba cây cau vua, cũng là kiếm được từ vườn hoa thì phải?

Nhiều tối Vị ngồi ở ngôi nhà như chiếc chuông chim gần đài tưởng niệm để ngắm đời cây, đời người. Có đêm gió lùa đùng đùng, ông đang ăn cơm nguội, húp nước bí đỏ nấu, thằng "thối mồm" đi qua vừa nhìn thấy ông nó cười tùm tùm. Cái kiểu cười rất đều, khó ai chịu được. Rồi nó hát: "Sáng trăng em ngỡ tối trời/Em đem khoe cái nợ đời ấy ra/Nợ đời như chiếc lá đal/Đen như mồm chó chém cha cái nợ đời".

Rồi nó gọi:

- Ông chủ vườn hoa ơi! Có trông thấy cái "nợ đời ấy" không?

Vị ngẩng lên bắt gặp một đứa con gái ở đâu đến, nó mặc váy chống móng mức nước giếng gần đấy. Nó khoe ra tất cả. Vị bực

minh chửi bâng quơ: "Người đầu không biết xấu hổ?"

Rồi ông lại gục mặt xuống ăn. Trong bữa ăn ông cảm thấy lẫn cả đất cát, bởi cái bát ăn để "hớ hênh" quá. "Hớ hênh" cát mới bay vào. Cái gì "hớ hênh" cũng hổng.

Rồi Vị kể lại chuyện những năm anh nhận được cái giấy của tỉnh cho phép ở lại coi mấy con vật vườn hoa. Anh cũng được coi trọng và tin cậy. Rồi anh ta tô vẽ cái mặt cháy nắng, đút mảnh giấy vào túi, nện gót giày đi tuần đường. Vị nhận được giấy tỉnh, cái "bùa hộ mệnh". Ngày đó ông đút cái giấy vào túi, đạp xe về mãi kho vật liệu xây dựng cầu Đống Năm mua được hai cỗ áo ghép gọi là quan tài tiết kiệm bán theo giá cung cấp, chỉ có tám nghìn gỗ liễn. Thuê xích lô, anh ta vừa đạp vừa ho. Đến gần Trục Nội ông bảo: "Nghỉ đã" (lúc đó mới ba giờ sáng). Vừa ngồi xuống vệ cỏ sương lạnh, bập được điều thuốc lá vào mồm rít một hơi. Tự nhiên bàn tay ai đó đưa ra dợt phất điều thuốc đang cháy. Hấn ta vội đưa lên miệng rít như trâu khát nước vớ được vũng cạn. Mặt Vị đờn đờn chẳng hiểu ra sao. Hấn ta mới kịp lên tiếng:

- Xin bác Vị trưởng vườn hoa một hơi. Rồi em nhờ bác giúp em một tay khênh cái bao tải này lên gác ba ga xe đạp. Ôi! Ông bác sĩ Sánh, bạn rượu của tôi.

Ông Vị quát lên:

- Hàng lậu à?

- Bác bảo gì cũng được.

Vị sờ vào bao thấy nhun nhun, rồi một cái đầu người còm cọt tóc tôi ra khỏi bao tải. Vị rứt tay, hét lên:

- Xác chết! Sao bác sĩ Sánh lại làm như vậy?

- Em vào nhà thương nhận xác, đèo về An Bài, Quỳnh Phụ cho vào bể hoóc môn ngày mai sinh viên trường y thực nghiệm. Đến đây giầy cao su đứt, bao tải đựng xác rơi xuống đường. Một mình không bê lên gác ba ga được, cái chân chống xe yếu quá. Mấy lần bê lên bê xuống không xong, đành ngồi đây chờ người qua đường. May quá gặp được bác. Cái nghề ôm người chết, chôn người chết, em và bác làm quen rồi, sợ gì. Anh xích lô bảo.

- Sợ chứ! Mình văng vật người ta thế này, không sợ người ta bắt tội sao? "Tội ác" qua được mặt người sống, không qua được linh hồn người chết, làm gì họ đều biết cả đấy.

(còn nữa)



Ảnh minh họa

HỘP THU BẠN ĐỌC



Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 60 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh niềm vui, phấn chấn ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, lễ khai giảng năm học mới là sự kiện nổi bật trong tinh thần qua được các cộng tác viên phản ánh qua loạt tin bài: Trường THCS Minh Quang (Vũ Thu) đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia giai đoạn II trong ngày khai giảng và khánh thành 18 phòng học mới; Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh dự khai giảng, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, học tốt tại Trường THPT Nguyễn Huệ (Quỳnh Phụ); Quỹ khuyến học “Thầy giáo San” ở Trường Tiểu học Tự Tân. Bài “Viết cho con ngày khai giảng”, tác giả Phạm Quốc Bảo suy tư: “Vậy là hôm nay con trai bước vào khai giảng năm học mới, bắt đầu cho một cuộc hành trình rất dài ở phía trước, đánh dấu một sự kiện quan trọng của cuộc đời. Đưa con đến trường, bố lại nhớ về hơn 30 năm trước, ngày bố cũng bắt đầu như con bây giờ, xúng xính trong bộ quần áo lành lặn nhất, được bà nội đưa đến trường, bằng đôi chân trần trên con đường lấy lợi đất bùn sau ngày mưa bão...”.

Chủ đề kinh tế, nổi bật là các tin: “Huyện Kiến Xương phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đạt từ 3% trở lên”; “Huyện Vũ Thư hơn 1.000ha lúa mùa đã trở bông”. Tin từ cộng tác viên Thu Hiền “Vũ Thư tổ chức hội thảo nhân rộng mô hình trồng dâu lai mới và nuôi tằm con tập trung”. Cộng tác viên Đài TTHH Tiên Hải đưa tin: “Tiên Hải phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019”. Tác giả Hoàng Hương có bài “Thái Hà vực dậy phong trào xây dựng nông thôn mới”.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, phản ánh kết quả kiểm tra của Bộ Tham mưu, Quân khu 3 đối với công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của các pháo thủ, thuộc Trung đội Pháo binh dân quân của hai huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ, là nội dung bài viết “Khẩu đội “xung trận” của cộng tác viên Văn Dũng. Đồng thời tác giả đưa tin: Huyện Đông Hưng khai mạc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh năm 2018. Cộng tác viên Văn Cuong viết về “Bộ đội Biên phòng Thái Bình dân vận khéo”. Thông tin từ tác giả Bình Vân, Công an tỉnh vừa tổ chức “Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giai đoạn 2013 - 2018”.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, với tất cả tấm lòng tri ân, tôn kính, cô giáo Phạm Thị Nguyệt gửi cộng tác bài “Thầy tôi”, viết về thầy giáo Phạm Hồng Anh: “Là học sinh của thầy, tôi rất tự hào có được người thầy mẫu mực. Tôi nguyện noi theo tấm gương của thầy tôi, nguyện suốt đời là người giáo viên xuất sắc”. Cộng tác viên Phạm Minh Đức gửi bài “Kỳ Đông - người viết tiếp truyền thống văn hiến của huyện Hưng Hà”.

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!

3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC CHẤT BẢO QUẢN MÀU TỔNG HỢP

Biba Bibô
Sữa gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI

Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



DỊCH VỤ LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẬN NƠI NHANH, CHÍNH XÁC, TIỆN ÍCH, TIẾT KIỆM CHI PHÍ.

Hiện nay, mô hình bệnh tật ở nước ta là mô hình bệnh tật kép, các bệnh lây nhiễm, suy dinh dưỡng vẫn ở mức khá cao, trong khi nhóm các bệnh không lây nhiễm và tai nạn thương tích tăng nhanh dẫn đến nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân ngày càng tăng; việc sàng lọc, theo dõi, quản lý, điều trị bệnh mãn tính tại cộng đồng là hết sức cần thiết, đòi hỏi việc nâng cao năng lực y tế tuyến cơ sở ngày càng trở nên cấp bách. PKBK Sao Mai là đơn vị đầu tiên trong tỉnh Thái Bình được Sở Y Tế Thái Bình cấp phép cho hoạt động Chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tại gia đình theo định hướng y học gia đình. Với định hướng này, Phòng khám Sao Mai đã triển khai tư vấn, lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả tận nơi thực sự có hiệu quả, đây là hoạt động mang tính nhân văn đem lại sự tiện ích, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Sau hơn một năm hoạt động, phòng định hướng y học gia đình của phòng khám Sao Mai đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm tận nơi cho bà con tại nhiều xã trong địa bàn tỉnh, đặc biệt là những xã xa trung tâm thành phố như xã Thụy Trinh, Xã Thụy Tân, Diêm Điền huyện Thái Thụy hay Xã Kim Chung, Diệp Nông, Chi Hòa huyện Hưng Hà...PKBK Sao Mai cũng tổ chức đến tận nơi lấy mẫu xét nghiệm để thuận tiện cho bà con có thể chăm sóc sức khỏe mà không cần đi xa. Nhiều khách hàng già yếu, cán bộ cơ quan, nhân viên văn phòng không thể đi lại được hoặc không có điều kiện về thời gian, khi biết đến dịch vụ này đã gọi điện đăng ký và được cán bộ y tế của Sao Mai nhanh chóng đến tận nơi khám và lấy mẫu xét nghiệm, sau khi khách hàng nhận được kết quả và tư vấn từ các bác sĩ của phòng khám Sao Mai đã rất hài lòng với dịch vụ đồng thời đăng ký khám định kỳ và lấy mẫu xét nghiệm tận nơi cho cả gia đình.



Vậy làm thế nào để tiếp cận được với dịch vụ vô cùng tiện ích này? Thực ra, để sử dụng dịch vụ tiện ích này vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần nhấc máy lên gọi số 1900558830 hoặc 02273 643 666 để đăng ký lấy mẫu xét nghiệm và thông báo địa chỉ cho nhân viên chăm sóc khách hàng biết, phòng y học gia đình của PKBK Sao Mai sẽ cử cán bộ y tế đến địa chỉ của bạn để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm sẽ có ngay trong 2 giờ đồng hồ, bạn có thể đăng ký trả kết quả qua nhiều hình thức như: trả trực tiếp, qua Email, Facebook, qua tra cứu mã QR code trên zalo hay tra cứu Website: <http://phongkhamsaomai.com>. Ngay khi có kết quả đầy đủ bạn sẽ được các bác sĩ giàu kinh nghiệm tư vấn, hướng dẫn các việc tiếp theo cần làm.

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi bạn có thể liên hệ qua tổng đài của phòng khám đa khoa Sao Mai 02273.643.666 hoặc 1900558830.

“Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe”