



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 628
Chủ nhật
Ngày 12 - 1 - 2020

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

NHIỀU VẤN ĐỀ NÓNG được làm rõ

(Xem trang 2)



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đầu tư thiết bị hiện đại phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Xuân về trên cánh đồng hoa

(Xem trang 3)



Vườn hồng cổ Sa Pa của gia đình chị Nguyễn Thị Nga (xã Minh Tân, huyện Đông Hưng) đưa nở trong nắng xuân.

Ấm tình hậu phương lính đảo



Trang 4

ÔNG DƯƠNG XUÂN HỮU

ở ngoại NHƯNG TRÁI TIM luôn hướng nội



Trang 5

THÁNH TỬ PHỤ TRẦN QUỐC



Trang 6

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG



Trang 7

NHIỀU VẤN ĐỀ NÓNG được làm rõ

■ NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

Kỳ 4: Quản lý chặt chẽ chất lượng thuốc và hành nghề y dược tư nhân

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, đại biểu Nguyễn Thanh Tuấn (tổ Vũ Thu) chất vấn đồng chí Phạm Văn Diệu, Giám đốc Sở Y tế về thực trạng quản lý hành nghề y dược tư nhân, vấn đề quản lý giá thuốc và chất lượng thuốc, việc phân bổ chỉ tiêu khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được thực hiện như thế nào? Giải pháp của ngành trong thời gian tới?



Khám chữa bệnh tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện tại trên địa bàn tỉnh các loại hình hành nghề y dược thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Y tế gồm các doanh nghiệp kinh doanh thuốc, các cơ sở bán lẻ thuốc, cấp phép hoạt động cho các phòng khám tư nhân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp kinh doanh thuốc đã được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc - GDP, 800 cơ sở bán lẻ thuốc được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP. Tất cả các cơ sở đều phải bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản bảo đảm chất lượng thuốc tại cơ sở. Các nhà thuốc, quầy thuốc đã trang bị trang thiết bị theo dõi nhiệt độ, độ ẩm tự ghi. Tất cả các nhà thuốc cấp mới và đánh giá duy trì, đáp ứng GPP đều đã triển khai phần mềm quản lý và kết nối theo quy định.

Từ năm 2012 đến nay, Sở Y tế đã thẩm định cấp 8.450 chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và 475 giấy phép hoạt động khám chữa bệnh. Với các cơ sở bán lẻ thuốc trong cơ sở khám chữa bệnh, Sở Y tế cũng có văn bản chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát về giá thuốc để bảo đảm theo đúng thị trường số bán lẻ tối đa theo quy định. Với cơ sở bán lẻ thuốc trong quá trình kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở phải niêm yết giá và không được bán thuốc cao hơn

giá đã niêm yết. Đến nay, Sở Y tế chưa nhận được phản ánh của các cơ quan chức năng và người dân liên quan đến việc các cơ sở bán lẻ thuốc bán cao hơn giá đã niêm yết. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đã tiến hành kiểm tra chất lượng với 642 mẫu thuốc. Kết quả, phát hiện 1 mẫu thuốc tân dược không đạt tiêu chuẩn chất lượng (chiếm 0,2%, tỷ lệ trung bình trong toàn quốc giai đoạn 2015 - 2017 là 1,5% - 2%). Đối với mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên, Sở Y tế đã kịp thời báo cáo Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) và thực hiện thu hồi thuốc theo quy định.

Để nâng cao chất lượng quản lý giá thuốc, thời gian tới Sở Y tế sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, cấp giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán thuốc bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, không để xảy ra tình trạng hồ sơ quá hạn phải xử lý. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện việc cài đặt phần mềm quản lý, cập nhật dữ liệu lên phần mềm quản lý và kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế. Trong năm 2020, Sở sẽ tập trung việc thanh tra, kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân và các cơ sở bán lẻ thuốc trong

bệnh viện để phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm (nếu có). Trình cấp có thẩm quyền trong việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm. Chỉ đạo Trung tâm đẩy mạnh hoạt động lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm đang lưu hành trên địa bàn, kịp thời phát hiện, báo cáo, xử lý mẫu vi phạm chất lượng.

Quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2018 đến nay thực hiện giao quỹ khám chữa bệnh BHYT, Sở Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh họp bàn với các cơ sở khám chữa bệnh thống nhất phương án, kế hoạch thực hiện giao quỹ khám chữa bệnh BHYT. Việc phân bổ dự toán năm 2019 dựa trên các nguyên tắc: Dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2019 được giao bảo đảm tính tương đồng về số chi khám chữa bệnh bình quân của một người tham gia BHYT trong năm, theo hạng bệnh viện và theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, phù hợp với thực tế từng cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHYT. Dự toán được phân bổ chi tiết từng cơ sở khám chữa bệnh. So với kinh phí 2 ngành tạm phân bổ cho các cơ sở khám chữa bệnh có điều chỉnh ở một số

cơ sở khám chữa bệnh. Điều chỉnh giảm kinh phí ở một số cơ sở khám chữa bệnh có chi phí khám chữa bệnh bình quân cao so với cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến trong tỉnh và tỷ lệ nhập viện điều trị nội trú cao so với mức bình quân chung. Điều chỉnh tăng kinh phí ở một số cơ sở khám chữa bệnh có nâng hạng bệnh viện, triển khai dịch vụ kỹ thuật mới tại đơn vị, số lượt bệnh nhân ngoại trú tăng cao. Đến ngày 31/10/2019, số quỹ khám chữa bệnh BHYT đã sử dụng trên 1.252 tỷ đồng, chiếm 96,4% nguồn kinh phí được phân bổ cho các cơ sở khám chữa bệnh, kinh phí còn lại trên 47 tỷ đồng. 7 cơ sở khám chữa bệnh đã vượt kinh phí giao, 20 cơ sở khám chữa bệnh đã sử dụng kinh phí trên 90%.

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng nước sinh hoạt

Đại biểu Trần Thị Bích Hằng (tổ Quỳnh Phụ) chất vấn đồng chí Giám đốc Sở Y tế về việc: Thời gian qua, cử tri lo lắng, băn khoăn về chất lượng nước của các nhà máy trên địa bàn tỉnh; thực trạng xét nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng nước tại các nhà máy và nước của các hộ gia đình. Giải pháp của ngành?

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có 65 doanh nghiệp sản xuất nước sinh hoạt quy mô lớn cho người dân. Việc thực hiện xét nghiệm chất lượng nước cũng đã được triển khai, tuy nhiên các cơ sở đều chưa thực hiện đầy đủ về chỉ tiêu và tần suất nội kiểm theo quy định. Theo số liệu báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, một số cơ sở cấp nước có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước nguyên liệu do các hoạt động xả thải, các hoạt động kinh doanh và các chu kỳ biến động nước tự nhiên (khả năng nhiễm mặn khi vào mùa đông) trên phạm vi bảo vệ nguồn nước nguyên liệu theo quy trình. Với năng lực xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh hiện tại mới xét nghiệm được 30/99 chỉ tiêu cần thực hiện do chưa được đầu tư thiết bị chuyên dùng hiện đại để xét nghiệm chất lượng nước; chưa phát hiện những chỉ tiêu không thể khắc phục; một số chỉ tiêu cần khắc phục, Trung tâm đã có phản hồi với các cơ sở cấp nước. Sau khi tiến hành khắc phục, các cơ sở cấp nước đã tiến hành xét nghiệm lại các chỉ tiêu theo quy định. Bên cạnh đó, do quy định về chế độ nội kiểm chất lượng nước của các cơ sở cấp nước còn nhiều bất cập dẫn đến tình trạng các cơ sở khó khăn trong việc thực hiện các chế độ nội kiểm. Các cơ sở chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua theo dõi kết quả giám sát thường xuyên từ năm 2016 đến nay cho thấy, chất lượng nước sạch đã được nâng lên rõ rệt (năm 2016 các mẫu thử chỉ đạt 30 - 50% ở mức theo quy chuẩn, nay đã nâng lên 84,5%).

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng nước sinh hoạt phục vụ nhân dân, Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo và sớm phê duyệt kế hoạch xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt để việc thực hiện chế độ nội kiểm, ngoại kiểm được công khai và công bố thường xuyên. Việc xây dựng quy chuẩn địa phương cần có sự tham gia của các ngành liên quan và chuyên gia của trung ương. Phê duyệt dự án đầu tư hệ thống máy xét nghiệm chất lượng nước đặt tại cơ quan thường trực Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Hàng năm cấp kinh phí sự nghiệp cho hoạt động xét nghiệm chất lượng nước, đồng thời có cơ chế giao cho các cơ sở sản xuất cung cấp nước chi trả chi phí xét nghiệm nội kiểm, ngoại kiểm.

(còn nữa)



Xuân về trên cánh đồng hoa

■ THU HIỂN



Vườn đào Minh Tân (Đông Hưng) khoe sắc đón xuân.

Xuân Canh Tý đang về. Hòa chung sắc xuân mới, người trồng hoa, cây cảnh ở Hồng Việt, Minh Tân (Đông Hưng) cũng đang rất phấn khởi bởi một năm bội thu, một cái Tết đủ đầy.

Về Hồng Việt những ngày cuối năm, ai cũng bị cuốn hút vào những vườn hoa đang đua nhau khoe sắc thắm. Tới nơi đây, bạn sẽ lựa chọn được những chậu hoa đẹp nhất về trang trí khuôn viên gia đình cho những ngày tết ngập tràn sắc xuân. Để có những bông hoa đẹp, nở đúng dịp tết phục vụ nhu cầu khách hàng, người trồng hoa ở Hồng Việt đã phải thao thức cùng hoa. Những ngày cuối năm, bà Vũ Thị Ngọt, thôn Quán Thôn lúc nào cũng tất bật ngoài vườn. Vợ chồng bà đã chuyển đổi 2 mẫu ruộng cấy lúa kém hiệu quả xây dựng nhà vườn trồng 20 loại cây cảnh và hoa các loại. Do có kinh nghiệm trồng hoa cộng với sự tỉ mỉ, khéo léo của hai ông bà nên các loại hoa của gia đình đều nở đúng độ, luôn được khách hàng tin

tưởng lựa chọn. Bà Ngọt cho biết: Nhà vườn hiện có trên 6 vạn cây cảnh và hoa các loại, trong đó chủ yếu là hoa đồng tiền, hoa nhài Nhật. Để có vườn cây đẹp, tôi phải chọn giống tốt, tưới nước đúng thời điểm, đủ lượng, cân đối đạm, lân cho từng loại cây. Trồng cây, trồng hoa vất vả như chăm con mọn, lúc nào cũng phải có mặt tại nhà vườn nhưng lãi cao gấp nhiều lần cấy lúa. Kỹ thuật do hai vợ chồng đảm nhận, ngoài ra thuê 3 - 5 lao động để cùng chăm sóc hoa, cây cảnh. Dù còn một thời gian nữa mới đến tết Nguyên đán song phân lớn hoa và cây cảnh đã được khách đến tận vườn đặt với giá cao. Sau bao ngày kỳ công, chất chăm sóc, năm nay gia đình dự kiến thu lãi từ nhà vườn khoảng 300 triệu đồng.

Nghề trồng hoa, cây cảnh ở Hồng Việt ngày càng phát triển mạnh, thu hút 90% hộ dân của xã tham gia, trong đó đào, quất chiếm 50 - 60%. Một số chủ vườn ở Hồng Việt đã đầu tư hàng trăm triệu đồng làm hệ thống nhà màng, hệ thống tưới tự động để nâng cao chất lượng giá trị của hoa, cây cảnh. Từ năm 2018, gia đình bà Nguyễn Thị Nữ (xã Hồng Việt) đã đầu tư hơn 100 triệu đồng làm hệ thống nhà màng trồng hoa hồng, hoa đồng tiền. Chỉ sau vụ tết năm 2018, gia đình đã thu hồi được vốn, đến giờ bắt đầu cho thu lãi. Bà Nữ cho biết: Trước gia đình trồng hoa đồng tiền ngoài đồng không mấy hiệu quả, giờ trồng trong nhà màng dù trời có nắng, mưa hoa cũng không bị thối rữa, bông to, đều, đẹp, bán được giá hơn. Không chỉ có hoa, từ lâu quất và quýt đã trở thành một trong những

loại cây chủ lực của Hồng Việt đem lại nguồn thu lớn cho các gia đình. Chị Hà Thị Thư, thôn Quán Thôn cho biết: Mỗi năm gia đình trồng trên 3.400 cây quất và quýt, chủ yếu là cây mini. Do nhu cầu chơi tết lớn nên cùng với đào, cây công trình, mỗi năm quất và quýt đem về nguồn thu trên 500 triệu đồng cho gia đình chị Thư.

Đến Hồng Việt mọi người mê mẩn với trăm loài hoa đua nhau khoe sắc, còn đến Minh Tân lại đắm mình trong những vườn đào. Đào Minh Tân nổi tiếng trong cả nước, đem lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần trồng các loại cây khác, góp phần làm đẹp cho đời. Hàng trăm hộ trồng đào của các thôn Đình Phùng, Hoàng Đức, Hưng Sơn... đã không quản ngày đêm kỳ công tạo thế, chăm tưới, canh thời tiết rã lá, để đến giờ này sắc xuân đã ngập tràn khắp các vườn đào. Bà Nguyễn Thị Nga, thôn Đình Phùng phấn khởi cho biết: Gia đình trồng trên 1 mẫu đào với 600 gốc. Để có cây đào đẹp phải chăm bón, tưới đúng chu kỳ, thời tiết ấm rã lá muộn, thời tiết lạnh thì rã lá sớm hơn. Hiện vườn đào của gia đình đã có rất đông khách đặt mua cây mang đi các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, gia đình còn trồng gần 1.000 cây hồng cổ Sa Pa, giá bán 1 - 1,2 triệu đồng/cây. Nhờ vụ hoa được mùa lại được giá, người trồng hoa chúng tôi chắc chắn sẽ có một cái Tết đủ đầy.

Không chỉ trồng đào, ở Minh Tân còn nổi tiếng với nghề làm tháp phát lộc. Người dân nơi đây không ngừng nghiên cứu tạo ra nhiều mẫu mã đẹp, độc, lạ để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Ông Nguyễn Đăng Duyên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Trước đây người dân chỉ làm tháp phát lộc với 3 - 5 tầng, nay đã nâng lên 15 - 17 tầng. Ngoài ra họ còn làm nhiều mẫu mã khác nữa như thuyền, lộc bình, hồ lô, lọ thủy tinh... Trên các sản phẩm phát lộc trang trí chữ phát tài, phát lộc, chúc mừng năm mới... vừa đẹp mắt vừa tăng không khí cho mùa xuân. Để chậu phát lộc chơi được bền hơn, đặc biệt là không có mùi, các hộ chuyển từ làm khung bằng nứa, bằng tre sang làm bằng nhựa, từ cắt phát lộc bằng tay sang bằng máy vừa giảm thời gian, công sức vừa giảm chi phí lại đều, đẹp hơn.

Năm nay, các loại cây đều được mùa, được giá nên người trồng hoa, cây cảnh ở Đông Hưng sẽ có một cái Tết đủ đầy. Cũng nhờ những bàn tay khéo léo của người Hồng Việt, Minh Tân, nhiều người chơi hoa trong và ngoài tỉnh cũng có thêm những chậu hoa, cây cảnh trang trí trong nhà, làm cho sắc xuân thêm tươi thắm, đậm đà.

Bà Lê Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hồng Việt



Thời gian qua, Hội Nông dân xã đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên mua phân bón trả chậm và đứng ra tín chấp với các ngân hàng cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, chăm sóc hoa, cây cảnh. Thu nhập từ trồng hoa, cây cảnh ở Hồng Việt cao gấp 6 - 7 lần cấy lúa, mang lại đời sống ấm no cho mọi người.

Bà Lương Thị Nữ, thôn Đình Phùng, xã Minh Tân



Năm nay thời tiết thuận lợi, gia đình rã lá vào đầu tháng 11 âm lịch nên đào nhiều hoa, dự kiến sẽ nở đúng dịp tết. Hầu hết đào của gia đình đã có khách hàng đặt mua đi các tỉnh bán phục vụ bà con chơi tết. Chắc chắn năm nay gia đình thu được hàng chục triệu đồng tiền bán đào, sẽ có một cái Tết đủ đầy.

Ấm tình hậu phương lính đảo

■ TẮT ĐẠT



Giây phút hạnh phúc của gia đình Thượng úy Nguyễn Văn Tuyên trước ngày anh lên đường về đơn vị.

Với mỗi người dân đất Việt, tết là khoảng thời gian thiêng liêng để gia đình đoàn viên, quây quần bên nhau ôn lại những buồn vui của năm cũ, chia sẻ những dự định của năm mới, trao cho nhau những lời chúc ngọt ngào, hạnh phúc. Thế nhưng, với những người chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo, tết là khoảng thời gian các anh gác lại hạnh phúc riêng vì nhiệm vụ canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Nơi hậu phương - cha mẹ, vợ con và những người thân yêu các anh luôn sẵn sàng sẻ chia, gánh vác công việc gia đình để các anh yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tết vẫn luôn ấm áp tình hậu phương...

Tôi tình cờ gặp lại Thượng úy Nguyễn Văn Tuyên, Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân tại nhà anh ở thôn Nghĩa Phương, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình). 5 năm trước, chúng tôi gặp nhau tại điểm đảo Đá Lớn B, quần đảo Trường Sa. Trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020, anh tranh thủ cất phép về thăm gia đình mấy ngày rồi vào đơn vị nhận nhiệm vụ mới. 13 năm công tác, anh cùng đồng đội rong ruổi khắp các đảo từ Bắc vào Nam để xây dựng công trình. Hội ngộ nơi quê nhà, anh vẫn thế, vẫn là anh lính công binh dạn dày gió sương với nước da rám nắng, nụ cười tươi tắn và hiền hậu. Anh chia sẻ với tôi: Minh nghĩ ít ngày rồi lại vào đơn vị. Có lẽ năm nay cũng không ăn tết ở nhà. Những ngày này mình dành nhiều thời gian hơn cho vợ con vì cả năm rồi mới được gặp nhau, ăn với nhau bữa cơm sum vầy. Vậy là quý lắm rồi, cũng may vợ con hiểu nên lúc nào cũng động viên mình cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Dù chưa đến tết nhưng nhà mình những ngày này vui như tết. Hai cháu quấn bố, lúc về đơn vị chúng nó bịn rịn lắm đây...

Lập gia đình hơn 8 năm nhưng anh Tuyên chỉ ăn tết ở nhà có đôi ba lần. Cũng ngần ấy năm hai vợ chồng anh chung lưng đấu cật giữ "lửa" hạnh phúc. Trái ngọt của tình yêu vợ chồng là hai con ngoan ngoãn, vâng lời ông bà, bố mẹ. Chị Phạm Thị Huệ, vợ anh Tuyên tâm sự: Ngay từ khi nhận lời yêu anh ấy rồi đi đến hôn nhân, tôi đã chấp nhận những vất vả, thiệt thòi khi có chồng là lính đảo. Cũng may mắn khi bố mẹ đôi bên còn khỏe, lại ở gần nên những ngày tết vắng anh, ba mẹ con cũng bớt trống trải. Tôi chỉ mong anh "chân cứng, đá mềm", những khó khăn, vất vả đã qua, ba mẹ con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi hậu phương để anh yên tâm công tác.

Lấy nhau gần 10 năm thì có đến 7

năm chị Phạm Thị Nguyệt, giáo viên Trường THPT Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ), quê ở thôn Trung Thành, xã Đông Động (Đông Hưng) đón tết vắng chồng. Đôi khi nghĩ đến gia đình người ta ngày tết được quây quần bên nhau chị cũng thoáng chút giận hờn, tủi thân. Nhưng đó chỉ là những cảm xúc vụt qua, chỉ còn lại trong chị nỗi nhớ thương, niềm tự hào về chồng - Đại úy Vũ Đức Khoa, nhân viên tài chính, Tiểu đoàn 883, Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân. Hiện tại anh Khoa đang công tác tại đảo Đá Tây A.

Nhà chồng bên xã Đông Vinh (Đông Hưng). Nói về hoàn cảnh gia đình anh Khoa thì làng trên, xóm dưới đều biết. Bố mẹ chồng sinh được 3 anh em thì cả 3 đều là bộ đội hải quân. Kể từ ngày anh cả hy sinh khi làm nhiệm vụ, người mẹ thương con, suy nghĩ nhiều nên đổ bệnh. Hiện tại bà phải điều trị dài ngày tại bệnh viện. Gia đình chị dâu cả, chồng, gia đình em chồng công tác xa nhà nên ở quê chị Nguyệt trở thành trụ cột, đảm nhiệm mọi công việc của cả đôi bên nội, ngoại. Hàng ngày bận mãi với công việc lên lớp, chăm con nên tranh thủ những ngày nghỉ, trống tiết chị lại lên bệnh viện thăm mẹ. Chị Nguyệt tâm sự: Dù có vất vả, khó khăn đến mấy những khi gọi điện cho anh, tôi chỉ kể qua loa công việc ở nhà chứ không dám than vãn với anh, sợ anh suy nghĩ mà ảnh hưởng đến công việc. Ngày trước, khi con còn nhỏ, có khi cháu đau ốm liên tục tôi cũng không dám nói ra vì sợ chồng lo lắng. Chấp nhận hy sinh, gánh vác trách nhiệm làm một người cha của anh để chăm sóc cho gia đình, nuôi dạy con cái, chị Nguyệt chưa một lần than vãn hay trách cứ anh. Với chị, chồng đã thiệt thòi khi không nhận được sự chăm sóc thường xuyên của vợ thì mình càng phải cố gắng hơn để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Cái tết vắng anh cũng tươm tất, đủ

đầy để bù đắp cho con khi thiếu thốn tình cảm của bố. Chị Nguyệt chia sẻ thêm: Những ngày gần tết, khi đã thu xếp công việc trường lớp, tôi lại tất tả về bên nội để dọn dẹp, sắm sửa đồ tết bên nội để cùng con đón mẹ về ăn tết. Đưa con đi sắm bộ quần áo mới, mua lễ bày trên bàn thờ tổ tiên rồi lại tất tả lo dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có một mình trong những thời khắc ấy khiến tôi cũng thoáng chút tủi thân, nhưng tôi hiểu chồng tôi còn gánh trên vai trách nhiệm với Tổ quốc. Vì vậy, tôi phải thật vững vàng để anh yên tâm làm nhiệm vụ.

Là người lính từng kinh qua chiến trường, ông Phạm Gia Ngạch, bố đẻ chị Nguyệt luôn thấu hiểu công việc của con rể. Dù thời bình hay thời chiến, nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc vẫn nặng nề như thế. "Tôi luôn động viên con rể mỗi khi con gọi điện về nhà, còn với con gái, tôi cũng khuyên con phải là dâu hiền, chấp nhận hy sinh thay chồng gánh vác công việc để chồng yên tâm làm nhiệm vụ" - ông Ngạch cho biết. Còn với Vũ Phạm Đức Hùng, 9 tuổi, con trai chị Nguyệt, anh Khoa, con chỉ khao khát những ngày tết có bố để có người chơi cùng. Tuy nhiên, càng lớn con càng hiểu về công việc của bố, thương bố làm nhiệm vụ xa nhà, Hùng càng chăm ngoan nghe lời ông bà và mẹ. Hùng khoe: Ở lớp ai cũng biết bố con là chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam. Các bạn rất yêu quý con. Con luôn tự hào về bố. Con sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng bố mẹ...

Trò chuyện với tôi, ông Doãn Thanh Phóng, thôn Trung, xã Song Lãng (Vũ Thư) nhắc đến con trai với niềm tự hào khi đã nối tiếp truyền thống gia đình. Ông Phóng tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc từ năm 1978 - 1983. Hiện tại ông là bệnh binh. Con trai ông là Trung úy Doãn Văn Toàn,

công tác tại Tàu 722, Hải đoàn 128 Hải quân. Ông Phóng chia sẻ: Gia đình tôi "tứ đại đồng đường" chung sống dưới một mái nhà. Ngày Toàn chưa lấy vợ thì nó đi biển biệt, khi ở đảo, khi ở đơn vị. Tết vắng con, cả nhà cũng buồn lắm nhưng ai cũng hiểu và chia sẻ với công việc của con nên khi Toàn gọi điện về chúc tết tôi động viên con "khi đã là Bộ đội Cụ Hồ thì con phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ"... Với chị Hoàng Thị Lan, vợ Trung úy Doãn Văn Toàn, nhớ về lúc "vượt cạn", đêm khuya chăm con nhỏ ốm đau không có chồng bên cạnh, chị lại tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, kiên cường làm chỗ dựa tinh thần để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ thiêng liêng nơi đảo xa. Những món quà anh gửi về đất liền chỉ đơn giản là những bông hoa được làm từ ốc biển nhưng ba mẹ con chị cảm thấy ấm áp lạ thường. Mỗi lần nhớ chồng, chị và các con lại ngói ngấm những món quà giản dị, ý nghĩa ấy. Chị Lan chia sẻ: Có những năm 3 cái tết liên tục anh ăn tết cùng đồng đội ngoài đảo hay trên tàu. Chúng tôi đều là những người trẻ, cũng có lúc vợ chồng giận hờn nhau nhưng điều đó càng làm cho chúng tôi yêu nhau hơn. Ba mẹ con luôn là hậu phương vững chắc, tiếp thêm động lực để anh vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió. Tết này ba mẹ con sẽ chờ anh về để gia đình sum vầy.

Dù người lính đảo có gia cảnh khác nhau song họ đều có điểm chung là xa cách nghìn trùng với đất liền, với người thân. Nơi quê nhà, những người thân yêu luôn gửi gắm niềm tin, tình yêu thương, tạo động lực tinh thần lớn lao để các anh nỗ lực vượt qua gian khó, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng Tổ quốc. Một mùa xuân nữa lại về, xin chúc các anh vững tay súng, chắc niềm tin, xứng đáng là những người canh thức mùa xuân về với mọi miền Tổ quốc.

ÔNG DƯƠNG XUÂN HỮU

Ở *ngoại* NHƯNG TRÁI TIM *luôn hướng nội*

■ QUỲNH LƯU

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Định cư ở Liên bang Nga gần 30 năm qua, nhưng ông Dương Xuân Hữu, Chủ tịch Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga - một người con thôn Tân Hưng, xã An Bồi, huyện Kiến Xương luôn có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa hướng về Tổ quốc, về quê hương Thái Bình thân yêu.



Ông Dương Xuân Hữu với cô và trò Trường Mầm non An Bồi.

Kết nối kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga

Năm 1994, ở tuổi 28, khi đã lập gia đình và có 2 cậu con trai, Dương Xuân Hữu theo một người bạn quyết tâm sang lao động tại Mat-xcơ-va, Liên bang Nga. Trải qua rất nhiều khó khăn, sóng gió khi mưu sinh, lập nghiệp ở nước bạn xa xôi, đến nay, ông Hữu đã có cuộc sống ổn định. Ông và gia đình làm công việc kinh doanh và hiện là một trong những đại lý phân phối mặt hàng giày dép lớn tại Thủ đô Mat-xcơ-va.

Ở nước ngoài nhiều năm, ông Hữu cảm nhận được tình cảm gắn gũi nhưng rất đỗi thiêng liêng mỗi khi có dịp gặp gỡ, tiếp xúc với đồng bào Việt Nam nơi đất bạn. Nhận thấy kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga khá đông nhưng lại chưa có tổ chức nào kết nối bà con lại với nhau. Cuối năm 2016, mặc dù công việc kinh doanh rất bận rộn, nhưng ông Hữu quyết định dành thời gian vận động, thành lập Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga. Hội là nơi gắn kết, tập hợp kiều bào Thái Bình để cùng chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và đồng lòng hướng về quê hương. Ông Hữu kiên trì gặp gỡ, vận động, thu hút người Thái Bình đang làm việc tại Liên bang Nga tham gia Hội. Đến tháng 3/2017, Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga đã tổ chức kỳ đại hội đầu tiên thành công, thu



Ông Dương Xuân Hữu (người ngoài cùng bên trái) tích cực ủng hộ kinh phí xây dựng nông thôn mới tại quê hương.

hút 180 hội viên. Ông Hữu được tin nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

Với vai trò Chủ tịch Hội, ông Hữu luôn là người tiên phong đưa ra các ý tưởng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa của Hội. Trong mỗi dịp lễ, tết của hai nước, Hội đều tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gặp gỡ, giao lưu sôi nổi, tạo tình thân đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng kiều bào Thái Bình tại nước sở tại. Tranh thủ các dịp gặp gỡ, Hội tuyên truyền, vận động kiều bào Thái Bình ủng hộ kinh phí tổ chức hoạt

động thiện nguyện, thu hút sự hưởng ứng tích cực của bà con. Với kinh phí này, sau gần 3 năm thành lập, Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga đã cử đại diện về nước, phối hợp tổ chức trao 106 suất quà, tổng trị giá trên 110 triệu đồng cho học sinh nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Với tinh thần thương yêu đồng bào, những năm qua, cá nhân ông Hữu và Hội đã giúp đỡ nhiều con em Thái Bình tại Nga gặp tai nạn, rủi ro. Tiêu biểu như đầu năm

2019, chị Giang, quê ở huyện Thái Thụy, mới sang lao động tự do tại Nga bị mất đột ngột; anh Bách quê ở xã Đông Phú, huyện Đông Hưng bị tai biến mạch máu não dẫn đến nằm liệt, cả hai gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn. Những trường hợp này, khi nhận được tin báo, ông Hữu đều kêu gọi kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga giúp đỡ kinh phí, hỗ trợ từ 20 - 50 triệu đồng/gia đình nạn nhân. Đồng thời, ông chủ động phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga lo chu toàn các thủ tục an táng, đưa thi thể hoặc nạn nhân về nước an toàn.

Công việc kinh doanh bận rộn, nhưng bất cứ khi nào có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước sang thăm, làm việc tại Liên bang Nga, ông Hữu đều dành thời gian tham gia đón tiếp chu đáo. Tháng 4/2019, khi nhận được lời mời của Đảng, Nhà nước, ông Hữu vội gác lại mọi công việc kinh doanh bận rộn để về nước thăm cán bộ, chiến sĩ công tác ở quần đảo Trường Sa.

Ông Vũ Đức Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Bình khẳng định: Với nhiệt tình, trách nhiệm cao, ông Dương Xuân Hữu đã tập hợp, thu hút được hội viên Hội đồng hương Thái Bình tại Liên bang Nga và kiều bào Thái Bình tại đây tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Những việc làm tốt của ông Hữu đã góp phần lan tỏa, nhân thêm nhiều việc hay, huy động sự đóng góp vật chất và tinh thần của kiều bào Thái Bình tại Liên bang Nga trở về xây dựng quê hương giàu đẹp hơn.

Tấm lòng hướng về quê hương

Nhận thấy ở Liên bang Nga phát triển kinh tế thuận lợi, những năm qua, ông Hữu vận động, giúp đỡ hơn 60 người ở xã An Bồi (Kiến Xương) sang Mat-xcơ-va lao động, sinh sống. Những người này hiện đều có cuộc sống khá khá ở nước ngoài và thường xuyên gửi ngoại tệ về giúp đỡ gia đình, xây dựng quê hương.

Mặc dù bận rộn, nhưng ông Hữu và vợ con thường dành thời gian về thăm quê hương đều đặn mỗi năm một vài lượt. Ông Hữu chia sẻ: Đất nước Nga là quê hương thứ 2 đậm ân tình, mang lại cuộc sống ấm no, khá khá cho gia đình ông, còn Việt Nam mãi mãi là Tổ quốc thiêng liêng của ông, Thái Bình là quê hương, nơi "chôn nhau, cắt rốn", gắn bó với bao kỷ niệm buồn vui thuở ấu thơ cùng cha mẹ, họ hàng, làng xóm. Mỗi dịp về thăm quê, thấy bà con trong làng, xã xây dựng, kiến thiết công trình công cộng ông Hữu đều ủng hộ kinh phí. Cô giáo Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Mầm non An Bồi phấn khởi cho biết: Điều kiện kinh phí của xã khó khăn, nhờ sự ủng hộ 20 triệu đồng của ông Hữu, Trường có điều kiện nâng cấp cơ sở vật chất, lắp đặt đồ dùng, đồ chơi cho trẻ... Ngoài ra, ông Hữu vận động kiều bào xã An Bồi tại Nga ủng hộ 40 triệu đồng, riêng gia đình ông ủng hộ 10 triệu đồng giúp xã xây dựng nông thôn mới. Hiện tại, thôn Tân Hưng, xã An Bồi đang triển khai thi công cống vào nghĩa trang nhân dân thôn, tổng trị giá công trình ước 150 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí này do gia đình ông Hữu ủng hộ. Ông Nguyễn Văn Dũng, Quyền Chủ tịch UBND xã An Bồi cho biết: An Bồi là xã khó khăn, tuy nhiên với sự giúp sức của con em quê hương nói chung và gia đình ông Dương Xuân Hữu nói riêng đã giúp xã về đích nông thôn mới năm 2018 đúng lộ trình.

Trong điều kiện đất nước, quê hương còn gặp nhiều khó khăn, tinh thần tự tôn dân tộc, luôn hướng về quê hương, thiết thực đóng góp vật chất, tinh thần của mỗi kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài như ông Dương Xuân Hữu càng trở nên có ý nghĩa và đáng trân trọng.

THÀNH TỬ PHÙ TRẦN QUỐC

■ QUANG VIỆN

Đình Đoài, thôn Đoài, làng Vũ Thành, xã Vũ Nghi, tổng Lễ Thần, huyện Thanh Quan nay là thôn Vũ Thành Đoài, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy thờ Thành hoàng làng Bùi Công Đán đồ Tiến sĩ đời vua Lý Huệ Tông làm quan tri phủ Khoái Châu sau thăng làm Tham tri bộ Lễ nhà Trần cùng hai con trai là võ công hiển tướng quân đội vương triều Trần là Bùi Long và Bùi Thược (Thạc) được Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương giao cai quản cửa Trà Hải và Bến Mơ, hai anh em ông lập công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông và tử chiến trong trận Bạch Đằng Giang bảo vệ non sông Đại Việt được gia phong Thánh tử...



Đình Đoài và miếu Bà được xây dựng trên cung Phúc Lộc xưa thờ hai danh tướng thời Trần.

Sau chiến thắng Bạch Đằng Giang (1288), nhà quân sự vĩ đại thời Trần, Quốc Công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương khẳng định: “Cả nước góp sức chiến đấu nên giặc phải bỏ tay”. Nhà sử học thế kỷ thứ XIX Phan Huy Chú nhận định: “Đời nhà Trần nhân dân ai cũng là binh lính nên mới phá được giặc dữ, làm cho thế nước được mạnh”. Trong chuyến điền dã hạ lưu sông Diêm Hộ (Thái Thụy) tìm hiểu về chiến lược quân sự nhà Trần trong các cuộc chiến chống quân xâm lược bạo tàn Nguyên Mông, tôi được ông Phạm Thanh Miển, 86 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thái Hưng, phó trưởng ban quản lý di tích lịch sử đình Đoài dẫn đi tham quan làng Đoài và giới thiệu di tích lịch sử đình Đoài thờ Thành hoàng làng Bùi Công Đán, Tham tri bộ Lễ nhà Trần, là thân phụ hai thuộc tướng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là Bùi Long và Bùi Thược được giao trọng trách bảo vệ cửa biển Bến Mơ và Trà Hải ngăn chặn đường rút lui của quân giặc và yểm trợ quân đội nhà Trần tiến đánh quân Nguyên Mông ở Bạch Đằng Giang cùng phối thờ trong đình. Ông đọc cho nghe đôi câu đối: “Giáng tại Trần triều danh tại sử/Sinh hủy lương tướng tử vi thần” và “Ô Mã rì tiên Trần quốc hân/Thạc Hà di tích biệt Đảng Giang” đại ý nói trong cuộc đại chiến Bạch Đằng Giang tướng giặc Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp đã bị quân đội nhà Trần bắt sống

và được giải về Chiêu Lăng (Tiền Đức, Hưng Hà nay) để bái yết tổ tông nhà Trần, trong đó có công lao của hai võ tướng... Ngọc phá đình Đoài, thôn Vũ Thành Đoài, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy ghi rằng: Cuối thời nhà Lý, triều vua Huệ Tông ở Châu Xích Đằng, phủ Khoái Châu, xã Hưng Vũ gia tộc họ Bùi có tên Bùi Công Đán vốn được cha mẹ cho theo học quốc sử từ nhỏ văn chương đều quán triệt xứng đáng là thánh đồng xuất thế. Đến tháng 9 năm Giáp Tý, Bùi Công ra Thăng Long ứng thí trúng ngay Hương cống ở hàng thứ hai, năm sau Bùi Công dự thi đình và đỗ Đệ nhị giáp tiến sĩ. Vua phong cho làm Tả thị giảng chăm lo cho các hoàng tử, vua lại ban chức tri phủ Khoái Châu. Thuở ấy, ở thôn Đoài, xã Vũ Nghi, huyện Thanh Quan có gia tộc họ Giang sinh hạ được một người con gái tuyệt thế giai nhân, đức hạnh thiên hạ ít ai sánh kịp, tên gọi Cẩm Dung. Năm 16 tuổi, Cẩm Dung sắc nước nghiêng thành khiến phủ quan Bùi Công say đắm, phủ công liền chỉnh biện lễ vật chọn ngày lành, tháng tốt đến Đoài thôn xin gia tộc họ Giang cho rước nàng Cẩm Dung về làm vợ. Nền duyên cầm sắt mấy năm mà Cẩm Dung chưa một lần “mãn nguyệt khai hoa”, ông bà phủ công ra sức làm việc thiện, mở hầu bao giúp đỡ dân chúng hy vọng “quả ngọt đầu cành” nên được mọi người nể trọng. Truyền ngôn, một hôm đương mùa hạ, Cẩm Dung phu nhân ra tắm tại dòng sông trước

du cung, chợt thấy một con giao long lao thẳng tới và cuốn quanh người bà ba vòng làm phu nhân sợ quá ngất đi. Trong khoảnh khắc, giao long bơi ra sông biển mất, phu nhân hồi tỉnh vội vã về cung thưa chuyện với phủ công... Quảng nửa đêm hôm đó phủ công đang nằm mơ màng tại mái tây hiên cung Phúc Lộc, nửa mê thấy có một vị thần từ trên trời giáng xuống đứng tại cửa cung hai tay cầm cờ xanh oai vệ bước vào, lại thấy bóng một người thân dài chín thước từ tọa lập ngay trước mặt quan và nói: nay Ngọc Hoàng thượng đế xuống sắc cho phủ quan và phu nhân cho hai vị thủy thần đầu thai làm con, sau xuất thế giúp nước cứu dân, nay lệnh cho phủ quan biết rõ, tuân theo lệnh này. Lời nói vừa dứt thì hai vị thần đều biến mất. Bùi Công chợt tỉnh mở tay ra thấy tay vẫn cầm phong thư có đề tên hai vị một là Bùi Long Bến Mơ Đại vương, một là Thạc Thân Trà Hải tướng quân. Từ đó Cẩm Dung phu nhân có thai. Tới năm Tân Tỵ mùa thu, chợt thấy hương thơm khắp cung Phúc Lộc, phu nhân trở dạ sinh ra một bọc xanh, phá xuất ra hai người con trai tướng mạo khôi kỳ khác người... Ngọc phá chép: “Mãn nguyệt khai hoa” được hơn một tháng, Cẩm Dung phu nhân bỗng lâm bệnh trọng rồi qua đời, đó là vào ngày 20 tháng 9, phủ quan vô cùng thương xót tìm ngày tốt an táng phu nhân tại phía tay trái của du cung. Năm lên ba tuổi, hai người

Ông Phạm Thanh Miển, 86 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thái Hưng, phó trưởng ban quản lý di tích đình Đoài, thôn Vũ Thành Đoài, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy



Thời kỳ tiên khởi nghĩa năm 1945, đình Đoài là nơi hoạt động của du kích Thần Đầu, Thần Hương, Cách mạng Tháng Tám nổ ra, đình là nơi tập hợp nhân dân đi giành chính quyền. Cụ Giang Đức Tuệ, là hậu duệ phủ quan phu nhân Giang Thị Cẩm Dung, cán bộ lão thành cách mạng, nguyên Chủ tịch Ủy ban hành chính tỉnh từng về đình hoạt động.

Ông Nguyễn Văn Tú, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy



Cán bộ, hội viên cựu chiến binh thôn Vũ Thành Đoài nói riêng và xã Thái Hưng nói chung tích cực thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của quê hương, trong đó chú trọng giai đoạn lịch sử chống giặc Nguyên Mông của quân dân nhà Trần.

Ông Tạ Ngọc Lân, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thôn Văn Hàn Bắc, xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy



Tôi nghe các cụ kể lại, ngoài hai nam tướng Bùi Long, Bùi Thược còn có 36 nghĩa sĩ là con dân xã Vũ Nghi đi theo đánh giặc Nguyên Mông trận Bạch Đằng Giang và tận hiến phù Trần.

con trai phủ công thông tuệ khác người, chưa cần đến lớp học mà đã tự viết được chữ. Phủ quan liền làm biểu tâu lên vua. Vua được tin liền sai sứ thân triệu hai vị về kinh đô để trực tiếp đối diện. Hai công bái tạ nhà vua và ứng đối lưu loát như nước chảy, lại biểu diễn những phép thuật như gọi gió, hú mưa. Nhà vua liền ban cho người anh hiệu Bùi Long Bến Mơ Đại vương; người em Bùi Thạc Trà Hải tướng quân. Ngay trong ngày hôm đó, nhà vua xuống lệnh phong cho phủ quan Bùi Công Đán chức Tham tri Hình bộ; tái gia phu nhân Cẩm Dung tiên nương cần tiết phu nhân, chuẩn cho huyện Thanh Quan, tổng Lễ thần, xã Vũ Nghi, thôn Đoài xây dựng miếu đường để thờ phụng. 20 năm sau, quan Tham tri bộ Lễ (trước là Hình bộ) bị mắc bệnh và qua đời, nhà vua thương xót truyền lệnh cho an táng tại phía Tây thành vùng Bắc sông Tô Lịch và gia phong cho làm Thượng đẳng phúc thần, chuẩn cho huyện Vĩnh Lại, tổng Long Thiên, xã Tô Lịch là nơi đặt lăng tẩm chính để phụng thờ và huyện Thanh Quan, tổng Lễ Thần, xã Vũ Nghi, Thôn Đoài đồng phụng tự. Triều đình nhà Trần (thế kỷ XIII) đã ban sắc chỉ cho dân làng Đoài thôn, xã Vũ Nghi lập đền thờ Bùi Công Đán và Giang Thị Cẩm Dung tại cung Phúc Lộc. Hai vị tướng Bùi Long Bến Mơ Đại

wương và Bùi Thạc Trà Hải Đại tướng quân có đền thờ riêng ở hai nơi trong làng và được phối thờ cùng thân phụ, thân mẫu tại đình làng Đoài, đồng thời các triều đại phong kiến phong tiếp theo sắc phong truy tặng hai tướng công là Thành Hoàng, Phúc thần của làng. Khảo tả di tích, tòa tiền đường đình Đoài có quy mô 5 gian được xây theo kiểu mái cong đao guột có chiều dài 16,5m, chiều rộng 8m. Phần mái lợp ngói cổ hình vây cá, có 2 con ngạc long ngậm đại bờ. Đao và bờ cong có trang trí hoa văn họa tiết lá lật, rồng châu phượng múa. Khung kiến trúc làm theo kiểu tứ trụ lòng thuyền. Các vì kèo đều làm theo kiểu thượng giá chiêng, hạ chông rường, có đầu sen soi chỉ kép, thân và đầu các thanh rường chạm hoa văn lá lật, các đầu dư đều làm thành đầu rồng mắt lồi, mỏm bạnh to, râu bờm dữ tợn. Hệ thống các bẩy tiên và bẩy hậu đều trang trí họa tiết lá lật, kỹ thuật đắp vẽ chành bong. 2 gian giáp hai bốn bùng kín để cửa sổ tròn, 3 gian giữa để trống thông thoáng suốt vào tòa trung đình. Các cột cái đều trang trí bằng các câu đối. Câu đối: “Độc sinh Thánh tử phù Trần quốc/Điệp thụ Hoàng Ngân bảo Vũ Thành” đã khẳng định hai tướng công Bùi Long và Bùi Thạc là thánh tử thôn Đoài, làng Vũ Thành phủ Trần hộ quốc...



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Ông Chính nhìn Cụ. Ông nhớ sau một tháng Cụ chạy dài chỉ ủy đã quyết định đình chỉ công tác ủy viên tài chính của Cụ. Yêu cầu Cụ làm bản tự kiểm điểm. Nếu thành khẩn nhận rõ sai lầm, hứa sửa chữa thì giao công tác mới, tạo điều kiện cho Cụ vươn lên... Ông nói với Cụ về điều ấy và nghiêm giọng:

- Anh phải tự phê bình thật sâu sắc. Để chi bộ có cơ sở đánh giá sự giác ngộ của anh. Nghe đâu anh có ý so mình với mấy cán bộ ngoài Đảng. Họ còn chạy xa, chạy lâu hơn anh. Điều ấy có. Nhưng so như vậy không được. Mình là đảng viên, mình phải nhìn lên, đừng có nhìn xuống.

Cụ lặng lẽ bứt bứt mấy cái lá si. Cụ không ngờ chỉ ủy làm căng đến thế. Mấy tháng qua, Cụ gặp toàn chuyện không ngờ. Không ngờ giặc đang bám riết cần quét hàng tháng trời, bỗng rút quân đi. Không ngờ ta đang ở vào thế bí lại vọt lên đánh một trận chết cả nguy lẫn tây. Cụ không ngờ mình lại hoang mang đến đến bỏ nhiệm vụ mà chạy dài, khiến bây giờ lúng túng như gà mắc tóc thế này...

Thấy Cụ lâm li, ông Chính tưởng Cụ khó chịu đối với ông. Ông nhỏ nhẹ phân trần:

- Nói thật với anh, mọi công việc chi bộ bây giờ anh Tuyên quán xuyên. Mà anh ấy thì thẳng mực tàu. Tôi có khuyết điểm, anh ấy cũng chẳng nề... Cái việc giáo Lạc, tôi chân chừ chờ có chứng cứ rõ ràng, anh ấy báo cáo tuột lên huyện... Còn anh, cũng vậy thôi. Chắc chắn công tác mới không hợp với sở thích của anh, anh vẫn phải nhận làm cho tới. Phải nghĩ về mai sau. Không thì hỏng mọi cái đấy. Tình đồng chí, tôi nói thật để anh liệu.

Cụ bứt trụi cành si trước mặt. Lá si lá tả ngồng ngang rơi quanh chỗ Cụ đứng. Lòng dạ Cụ cũng rời rã ngồng ngang như thế. Nghe ông Chính nói, Cụ biết chỉ ủy đã quyết định rồi. Cụ không ngờ ông Chính vốn không thích Tuyên, nay lại phục tùng Tuyên như vậy. Đến tận đây thì Cụ chỉ còn mỗi cách là phục tùng nghị quyết. Còn ai nâng đỡ nữa mà hồng cựa quậy?...

Hai người lặng lẽ đứng bên cây si, không biết nói gì với nhau nữa. Chợt Cụ nghĩ ra một chuyện, thử xem thật lòng ông Chính đối với Tuyên thế nào:

- Hôm nay không thấy anh Tuyên đến đây?

- Tuyên... đi họp huyện.
- Gần đây anh ấy làm việc lên tay đấy, bác nhỉ!

Ông Chính nghĩ nghĩ một lúc:

- Làm được. Công việc bây giờ làm tập thể... Với lại... xã mình làm việc có nề nếp từ trước. Mọi cái ông Thế để lại chỉ cần thừa hưởng cho khéo!

"Ông này chưa hẳn đã chịu Tuyên!" - Cụ nghĩ - Nhưng riêng cái việc của mình thì ông ấy nhất trí với Tuyên. Mình phải biết chắc như vậy để liệu cách.

Leng keng... leng keng...
Tiếng chuông kéo kéo từ phía đường vọng vào làm ông Chính nghĩ đến Phụ. Ông đập tay vào vai Cụ:

- Thôi nhé! Có gì hôm nào bàn thêm.

*
* *

Ba giờ sáng ngày 29 tháng tám.

Ông Chính đốc chiến ở cổng Tây. Tin quân báo tới tập về, đúng như Phụ báo cáo với ông chiều hôm xưa. Để trả thù trận đánh ở đầu làng Khuốc, giặc huy động quân của mười bốn đồn ven đường 10 và một tiểu đoàn trực thuộc séc-tơ Thái Bình đánh vào Nguyễn và Khuốc. Giặc tiến theo ba mũi. Mũi thứ nhất từ đường 10 rải dọc cổng Đông, cổng Bắc quặp lại cổng Tây, khuấy quanh làng Nguyễn. Mũi thứ hai từ Đông Các xuyên qua Lam Điền thọc vào đầu làng Khuốc. Mũi thứ ba, từ Đình Thượng, Cao Mỗ rải trước mặt làng Khuốc.

Bốn giờ, súng giặc nổ sôi sùng sục. Trời chưa sáng. Lửa đạn moóc màu da cam lập lòe. Lửa đạn trung liên, đại liên

vàng cháy cong vút, đan lưới làng nhàng... Vẫn lối đánh muôn thuở của giặc: bắn thật ác, bắn đổ đạn, làm cho du kích phát hoảng để dễ tiến quân.

Tuyên chỉ huy ở cổng Đông. Anh nhận rõ mặt mấy tên nguy đóng ở đồn Nguyễn. Chúng tỏ ra thông thạo đường ngõ, nắm được phần nào cách đánh của du kích. Chúng cho moóc 81 bắn tãi vào khúc đường sát cổng Đông. Ở đấy, những ngọn rào tre chà chạnh gai góc, rập ngang rập dọc, bèn dưới chôn mình.

Ba khẩu moóc tới tập già gạo. Những ngọn rào bị hất tung xuống ruộng, gãy nát. Những quả mìn chôn dưới rào nổ theo, hất thêm một ít rào nữa. Chặng đường quang lạng... Giặc ồ ạt xông vào.

Tổ súng trường của Tiệm bắn gât, chặn giặc. Giặc vón lại ở vệ đường, chờ moóc dọn tổ súng trường lấy đường tiến.

Tuyên xách khẩu sit-tốc theo rãnh hào, bất ngờ nã một phát vào tụi giặc ở ven đường. Chúng nằm rạp xuống, tản ra bờ ruộng.

Lập tức mấy quả moóc nổ trả đũa ngay chỗ Tuyên phục. Mảnh đạn bằng lưới hái phạt vào đùi Tuyên. Miếng thịt to bằng nửa bàn tay xé ra, Tuyên vội bóp chặt lại. Máu chảy đầm ống quần.

Thấy khẩu sit-tốc ngừng bắn, bọn giặc gân đấy hò hét xông vào định bắt sống Tuyên. Tuyên vội buông tay khỏi vết thương, nấp đạn bắn liên hai phát, không cho bọn giặc ngóc đầu dậy. Vừa lúc ấy, tổ bộ đội cơ động của đồng chí Đức đưa trung liên từ cổng Bắc sang, chặn đứng

không cho giặc ồ vào. Hai thằng giặc ngã chúi. Cả bọn sững lại rồi rút ra quán Kèn.

*
* *

Ở cổng tây, ông Chính chỉ huy hai tiểu đội du kích quần nhau với giặc đến 11 giờ. Giặc không vào được. Chúng rút ra đường 39. Xốc lại chiếc dây lưng xẽ xuống hông, ông Chính nghiêm giọng:

- Bà Sen đã có cơm. Các cậu ăn nhanh lên. Để phòng nó vào!

Ông cầm gói cơm, xé từng mẩu lá, cắn dần. Tay ông lấm nhưng không muốn bỏ trận địa đi rửa.

Từ sáng đến giờ dốc sức đánh giặc, ai nấy đói mềm, ăn một loáng hết nắm cơm. Riêng ông Chính vẫn còn một góc to. Trừ cười:

- Nam thực như hổ, nữ thực như miêu. Ông ăn chậm như con gái.

Ông Chính tùm tùm:
- Ăn thì mình thua các cậu!
- Thấy bảo... cái hôm ông chỉ huy thổi kèn đuổi Tây, về bà nhà khao ông to lắm à?

- To. Những ba bát cơm úp chặt, ủ vào cái áo đụp của bà ấy, lâu quá, nguội ngắt. Mở ra, đũa xáy không núng, tưởng phải bổ bằng rìu.

- Khiếp! Ông chỉ nói ngoa! - Bà Sen cười.
- Thật đấy. Nhai trọ cả hàm. Mấy chục cái răng lung lay như lên đồng, tưởng rụng hết.

Mọi người phì cười. Ông vẫn tỉnh khô:
- Quả cà muối thâm sì lẫn lóc giữa cái đĩa sành. Thoạt trông tưởng bà ấy giết chó đực.

Mọi người lại cười rộ.
Giữa lúc ấy, Thăng chạy miết từ đầu hào giao thông trở lại nói với ông Chính:

- Giặc rút sang Khuốc, bác ạ!
Ông Chính rút cái tâm khỏi miệng, uống vội bát nước rồi trở lại vị trí.

Nhìn qua lỗ châu mai, ông thấy giặc rút vội và như bị đuổi. Ông cho Quý lại cổng Đông và cổng Bắc xem giặc có rút hết không.

Một giờ chiều. Giặc dồn hết quân từ Nguyễn sang đánh Khuốc. Súng các loại nổ gay gắt, ráo riết, sôi sục.

Khoảng ba giờ chiều, quân báo dẫn một đồng chí bộ đội từ làng Khuốc tắt cánh đồng sau sang Nguyễn.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như: Vũ Đông (Đài TTTT Kiến Xương); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Thu Hiền, Trịnh Hà Thanh (Đài TTTT Vũ Thư); Phạm Minh Giang, Nguyễn Minh Hữu, Bùi Hảo Trường, Phạm Minh Đức (thành phố Thái Bình); Đỗ Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Lê Anh Phong (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Song (Hưng Yên); Nguyễn Như (Đắk Nông); Nguyễn Chí Diễm (Bắc Giang); Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Trần Thị Thắm (Bình Định); Cao Văn Quyền, Tăng Hoàng Phi (Hà Nội); Huỳnh Thị Quỳnh Nga (Tiền Giang)...

Nhân dịp chuẩn bị tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tác giả Bùi Hảo Trường cộng tác bài thơ "Tết và

người thợ điện". Bài thơ viết về công việc bận rộn hàng ngày của những người thợ điện dịp tết Nguyên đán để bảo đảm nhân dân vui tết đón xuân an toàn, tươm tất. Tác giả Phạm Minh Giang có bài thơ "Người Thái Bình" gửi tham gia cuộc thi viết về đề tài người Thái Bình, đất Thái Bình: "Không thể lẫn với những người tỉnh khác/Cái đức tính thật thà chất phác/Hiện ra trong nụ cười, trong ánh mắt tin yêu/Tính siêng năng chịu khó sớm chiều/In bóng dáng trên đôi bàn tay bốn mùa tần tảo/Người Thái Bình thông minh, tài trí/Bay lên vũ trụ, chế tạo tàu ngầm/Mãi mê, cần mẫn, lặng thầm/Mà làm nên nghiệp lớn..."

Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao thông, an ninh, quốc phòng trong tỉnh, tác giả Vũ Đông đưa tin "Công an huyện Kiến Xương đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự giao thông trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý". Theo đó, Công an huyện

đã huy động tối đa lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xử lý các trường hợp vi phạm từ đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Tác giả Tạ Xuân Sinh có bài "Vụ đông thắng lợi của nông dân xã Thống Nhất". Qua thực tế sản xuất, bà con nông dân xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà đã áp dụng công thức luân canh cây trồng đạt giá trị thu nhập cao như: lúa xuân - lúa mùa - bí đông; lúa xuân - lúa mùa - dưa hấu, dưa lê hay cà chua... Thu nhập bình quân của nhiều hộ đạt từ 230 - 300 triệu đồng/hai năm. Tại các thôn có truyền thống làm vụ đông như thôn Đa Phú 1, Đa Phú 2, thôn Mai Đình, thôn An Khoái có nhiều hộ đạt 310 - 330 triệu đồng/hai năm... Triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, Thái Bình đã và đang sắp xếp lại bộ máy ở các thôn, tổ dân phố. Tác giả Phạm Minh Đức có bài "Bàn về việc đặt tên thôn làng". Theo tác giả, sau nghị quyết của HĐND tỉnh, một loạt các tên thôn

làng, tổ dân phố mới ra đời với quy mô rộng lớn hơn, nhiều thôn làng mới được thành lập. Việc làm trên là hợp với quy luật phát triển của lịch sử, nhằm làm cho bộ máy quản lý hành chính tinh gọn, làm việc có hiệu quả song điều đáng bàn ở đây là đặt tên thôn làng như thế nào để giữ gìn được truyền thống lịch sử của thôn làng...

Tin, bài, ảnh, thơ, truyện... cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo giấy. Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

3 KHÔNG
ĐƯỜNG HÓA HỌC
CHẤT BẢO QUẢN
MẪU TỔNG HỢP

Biba Bibo
Sữa gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn

CÔNG TY TNHH TM & SX NỘI THẤT GIANG NGỌC
45 TRẦN THỦ ĐỘ, PHƯỜNG TIỀN PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273.842.149 - Hotline: 0913.530.946

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nữ bán lẻ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

Nội thất Giang Ngọc
bừng sáng không gian của bạn