



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 594
Chủ nhật
Ngày 19 - 5 - 2019

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

KỶ NIỆM 129 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2019)

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: THÀNH TÂM

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và thành phố Thái Bình.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã

thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Lãng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình mang dòng chữ: "Đời đời ghi nhớ công ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sinh thời, Bác Hồ đã 5 lần về thăm Thái Bình. Người đã để lại những tình cảm to lớn cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh cùng những lời di huấn thiêng liêng. Khắc ghi lời Bác dạy, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển

kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Di chúc của Người; đồng thời, phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong.

TẮT ĐẠT

Khắc ghi lời Bác dạy



Trang 2

Dệt bài ca chiến thắng TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN



Trang 5

GIẤU VÀNG ĐỒI NGÃI



Trang 6

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG



Trang 7

XÁ LUẬN

Học Bác để lòng ta trong sáng hơn

Hôm nay, muôn triệu trái tim người dân nước Việt bồi hồi, xúc động nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2019) - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới với lòng kính yêu vô hạn.

Sinh thời, trước cảnh đất nước chìm trong lâm than nô lệ, khi mới 21 tuổi Người đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân, hiến trọn cuộc đời, sự nghiệp của mình thực hiện lý tưởng cách mạng, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử Việt Nam. Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, dân tộc ta đã đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á; làm nên hai cuộc kháng chiến thần kỳ, đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giải phóng quê hương khỏi ách nô lệ lâm than, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Đó chính là sự kết tinh từ truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại để mọi người Việt Nam học tập và làm theo.

(Xem tiếp trang 8)
THÁI BÌNH

Khắc ghi lời Bác dạy

■ MẠNH CƯỜNG

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 3 năm qua, việc học tập và làm theo Bác ở Thái Bình trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.



Công nhân Công ty Cổ phần Đô Lương thuộc Tổng công ty Đức Giang (cụm công nghiệp Đô Lương, huyện Đông Hưng) thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

3 năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở xã Thụy Duyên (Thái Thụy) mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng chí Bùi Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng bộ, từng đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể đều xây dựng chương trình hành động học tập và làm theo Bác, chống tư tưởng qua loa, hình thức, trong đó tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy chỉ đạo duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu; làm tốt việc phân công công tác cho đảng viên, quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Trong sinh hoạt cấp ủy phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế và rút kinh nghiệm ngay trong cấp ủy, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong xây dựng nông thôn mới, cấp ủy, chính quyền xã quán triệt, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, công khai, minh bạch, vận dụng và làm tốt công tác dân vận như lời Bác dạy “Để trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Với cách làm đó, Thụy Duyên đã huy động được 46 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới; trong đó doanh nghiệp hỗ trợ 4,5 tỷ đồng, nhân dân và con em xa quê đóng góp 6 tỷ đồng, nhân dân hiến, góp đất làm giao thông, thủy lợi trị giá gần 11 tỷ đồng, tham gia lao động 50.000 ngày công xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, tạo diện mạo quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.

Về xã Đông Hoàng (Tiền Hải) hỏi chị Đinh Thị Khiết ở thôn Bạch Long nhiều người đều biết bởi chị là một cán bộ nhiệt tình với công việc, hết lòng vì nhân dân trong thôn, điển hình trong học và làm theo gương Bác. Chị Khiết chia sẻ: Bản thân tôi luôn thấm nhuần tư tưởng, lời dạy và mong ước của Người lúc sinh thời “Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. Tôi nghĩ, học Bác không phải cái gì cao xa mà là từ những điều bình dị nhất. Với vai trò là đảng viên, Chi hội trưởng Chi hội nông dân thôn Bạch Long tôi tích cực tham mưu với chi ủy, chi bộ tìm giải pháp vận động, hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết quả nhân dân thôn Bạch Long luôn đoàn kết tích cực tham gia các phong trào của thôn, của xã; hiến 4.255m² đất, tham gia 1.094 ngày công, đào đắp 11.700m³ đất, làm 9 tuyến đường với chiều dài 2,4km, đóng góp gần 280 triệu đồng xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Đông Hoàng về đích nông thôn mới, là điển hình trong học tập và làm theo gương Bác ở huyện Tiền Hải.

Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thái Bình có vinh dự đặc biệt khi 5 lần được đón Bác Hồ về thăm. Tình cảm và những lời dạy ân cần, sâu sắc của Người là động lực quan trọng giúp Thái Bình thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, cả trong kháng chiến và quá trình thực hiện công cuộc đổi mới hôm nay. Biết ơn Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình càng ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy. Đặc biệt trong 3 năm qua,

thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Thái Bình không chỉ đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách mà cả những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hành động, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và đưa vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt định kỳ của từng cơ quan, đơn vị theo từng chủ đề. Từng đảng bộ, chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên đều lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác. Các địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, phức tạp, những vấn đề cán bộ, đảng viên, nhân dân và dư luận quan tâm để tập trung giải quyết; nhất là những nội dung đã được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII): quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, vệ sinh môi trường, thực hiện chế độ chính sách, cải cách hành chính, đạo đức công vụ...

Thực hiện lời dạy của Bác về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, những năm qua Thái Bình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. UBND tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thiết lập đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ và 7 ngày trong tuần để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, xử lý kiên quyết, kịp thời những sai phạm, thiếu sót, tặc trách của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Hiện

nay, 100% thủ tục hành chính được đưa ra giải quyết tại trung tâm hành chính công 2 cấp, đồng thời cắt giảm 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với quy định hiện hành, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”, cấp ủy tỉnh và nhiều đảng bộ: Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Thái Thụy... đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân. Huyện Vũ Thư tiến hành điều tra dư luận xã hội để đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức ở tất cả các xã, thị trấn trong toàn huyện, từ đó có những giải pháp để kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân cũng như trong tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn xã hội. Toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến, hàng trăm tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết thành “vườn hoa đẹp” dâng Bác kính yêu nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Người (19/5/1890 - 19/5/2019).

Thực hiện lời căn dặn của Bác “Thái Bình phải trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt” trong lần cuối Người về thăm, những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Những năm qua, kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, năm 2018 GRDP tăng 10,53%; giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017; bình quân 3 năm 2016 - 2018 tăng 10,6%/năm, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (mục tiêu là 8,6%/năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, năm 2018 cao gấp 1,6 lần so với năm cuối nhiệm kỳ trước. Đến nay, Thái Bình đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Toàn tỉnh có 237 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới, 228 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. 100% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,35%, gần bằng một nửa mức bình quân chung của cả nước.

Ngát hương vườn hoa "NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT"

■ THIÊN AN - ANH ĐÀO

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thái Bình có nhiều mô hình hay, cách làm mới, điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực của đời sống, đó là những bông hoa đẹp trong vườn hoa "Người tốt, việc tốt" ngát hương.

"CẮT CÁNH" CÙNG NÔNG DÂN



Ông Vũ Văn Thuận,
Giám đốc HTX DVNN xã
Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ)

Từ năm 2016, HTX DVNN xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) mạnh dạn đổi mới hoạt động, tăng cường hỗ trợ bà con xã viên. Không chỉ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, HTX đã thực hiện "4 cùng" với xã viên. Các khâu chọn giống trồng cây, vật nuôi, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật được HTX cam kết bảo đảm chất lượng, giá cả nên đã đem lại lợi nhuận lớn cho người nông dân. Ngoài nhiệm vụ hướng dẫn, giúp đỡ xã viên trồng trọt, chăn nuôi và làm tốt các khâu dịch vụ bảo đảm năng suất, HTX cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa. Từ năm 2016, Quỳnh Ngọc quy hoạch được 24ha đồng bãi luân canh các cây màu có giá trị kinh tế cao, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho xã viên. Địa phương còn tích tụ ruộng đất, cho doanh nghiệp thuê, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau sạch để nâng cao hiệu quả kinh tế. Hiện nay, Quỳnh Ngọc duy trì hiệu quả 162 gia trại, 8 trang trại chăn nuôi, mở rộng liên doanh, liên kết với doanh nghiệp theo mô hình VietGAP; đồng thời phát triển mô hình nuôi cá lồng trên sông cho hiệu quả kinh tế cao... Những việc làm sáng tạo của HTX DVNN xã Quỳnh Ngọc đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con xã viên. Người nông dân không phải đi đâu xa mà vẫn có thể phát triển kinh tế, làm giàu ngay trên đồng đất quê hương. HTX nhiều năm là lá cờ đầu trong phong trào sản xuất, kinh doanh của huyện, của tỉnh.

HỌC BÁC LÀ THỰC HIỆN TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Với cương vị Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, tôi đã không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tôi làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội; chỉ đạo thành lập hai mô hình "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ"



Bà Hoàng Thị Hải Yến,
Chủ tịch Hội Liên hiệp
Phụ nữ xã Minh Hòa
(Hưng Hà)

và "Hũ gạo tình thương". Trong năm 2018, Hội đã quyên góp được trên 300kg gạo và 600.000 đồng trao cho 11 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã thành lập 6 tổ tiết kiệm với số tiền trên 55 triệu đồng hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể và hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Ngoài ra, các chi hội còn xây dựng và nhân rộng các mô hình "Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật", "Đường hoa phụ nữ"... Nhiều năm liền, tôi vinh dự được các cấp khen thưởng. Song với tôi, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy cuộc sống của hội viên ngày một ổn định, ấm no.

HỌC BÁC TỪ NHỮNG ĐIỀU BÌNH DỊ NHẤT



Thượng úy Trần Thị Thu,
nhân viên Văn phòng
Bộ CHQS tỉnh

Với tôi, việc học và làm theo Bác được vận dụng trong công việc hàng ngày, từ những điều bình dị nhất. Khi là nhân viên ở căng tin phục vụ bếp ăn cơ quan, bản thân tôi không quản ngại giờ giấc, đêm ngày phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao. Tôi cùng anh chị em trong bộ phận thường xuyên cải thiện bữa ăn cho bộ đội theo tiêu chuẩn định lượng, chất lượng bữa ăn, bảo đảm sức khỏe bộ đội cũng như xây dựng bếp nuôi quân đạt "Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt". Với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh, tôi chủ động cùng chị em trong Ban Chấp hành tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức tốt các hoạt động, phong trào của phụ nữ gắn với các hoạt động chung của đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, hội viên hưởng ứng, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua "Phụ nữ quân đội tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2017, tôi đại diện phụ nữ Quân khu 3 tham gia thi cấp toàn quân đạt giải xuất sắc. Năm 2018, cá nhân tôi trực tiếp tham gia hội thi cán bộ phụ nữ giỏi do Quân khu tổ chức đạt giải nhì...

SÁNG MÃI PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ



CCB Nguyễn Đình Thường,
thôn Bạch Long,
xã Đông Hoàng (Tiền Hải)

Là một người lính Cụ Hồ, tôi luôn khắc ghi những điều Bác dạy, tâm niệm học và làm theo Bác trong mọi điều kiện, mọi công việc. Vì vậy, sau khi xuất ngũ về địa phương, tôi luôn suy nghĩ phải làm gì để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, tạo việc làm cho nhiều lao động khác. Học Bác đức tính kiên trì, tôi đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách đầu tư nuôi thành công 50ha ngao giống, ngao thương phẩm, thành lập một đội khai thác, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản ven biển với 4 chiếc tàu để phát triển dịch vụ khai thác ngao, 4ha đầu tư nuôi tôm thẻ chân trắng theo công nghệ cao, tạo việc làm cho 20 - 25 lao động thường xuyên, có thu nhập ổn định. Tôi tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, tham gia xây dựng nông thôn mới, sẵn lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 1997, tôi đã dựng nhà, nhận phụng dưỡng cụ Đoàn Thị Thận là người cô đơn, không nơi nương tựa cho đến khi cụ mất.

XÂY DỰNG NHỮNG ĐỊA CHỈ XANH TÌNH NGUYỆN



Chị Phan Thị Ngân Phương,
Phó Bí thư Huyện đoàn
Vũ Thư

Hưởng ứng hành trình "Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác", đầu năm 2019, Huyện đoàn Vũ Thư đã phát động và nhân rộng mô hình "Địa chỉ xanh tình nguyện". Các địa chỉ mà mô hình hướng đến là những đối tượng chính sách xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, những người mất khả năng lao động, già cả, neo đơn không nơi nương tựa... Tùy điều kiện, hoàn cảnh của từng đối tượng mà các cơ sở đoàn có sự hỗ trợ khác nhau như hỗ trợ gạo, hỗ trợ tiền điện, tiền nước sinh hoạt hoặc đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó hàng tháng. Thông qua hoạt động này, nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh nghèo vượt khó đã nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hiện nay, mô hình đã lan tỏa đến tất cả các tổ chức, cơ sở đoàn trong toàn huyện với 35 địa chỉ thường xuyên; 62 địa chỉ cao điểm. Thời gian tới, Huyện đoàn Vũ Thư tiếp tục nhân rộng mô hình đến tất cả các xã trên địa bàn huyện.

CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN



Ông Trần Tuấn Anh,
Hiệu trưởng Trường THPT
Nguyễn Đức Cảnh
(thành phố Thái Bình)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, gắn với các phong trào thi đua của ngành như: "Dạy tốt, học tốt"; "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo nhóm giáo dục công dân, nhóm ngữ văn và đội ngũ các thầy cô chủ nhiệm triển khai giảng dạy tài liệu "Bác Hồ với những bài học đạo đức dành cho học sinh các khối lớp". Ngoài ra, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt đầu tuần bằng việc kể chuyện, nêu gương "Người tốt, việc tốt", tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình những tập thể, cá nhân thiếu trung thực, nói không đi đôi với làm... Nhờ triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các thầy cô giáo trong Trường luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, giữ đúng chuẩn mực đạo đức, lối sống. Các em học sinh ngày một chăm ngoan hơn, có ý thức tự giác cao trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, học tập, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Trong kỳ thi học sinh giỏi vừa qua của khối 12 có 38 em đạt giải. Nhiều năm học trở lại đây, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT của Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh luôn đạt 100%, tỷ lệ học sinh đỗ đại học, cao đẳng đạt trên 80%.



Nhiều trang trại chăn nuôi là thành viên HTX DVNN xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ) sản xuất hiệu quả.

VŨ THƯ

Học và làm theo Bác

■ ĐÀO QUYÊN

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, đạt hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực.



Các bồn hoa, đường hoa của xã Duy Nhất (Vũ Thư) luôn được chị em phụ nữ chăm sóc thường xuyên.

Áp ủ giấc mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, năm 2017, gia đình chị Nguyễn Thị Dung, thôn Lộc Điền, xã Việt Thuận mạnh dạn tích tụ 19ha đất nông nghiệp; trong đó, 12ha trồng bí xanh và dưa các loại, 2ha đào ao nuôi cá và làm vườn nuôi gia súc, gia cầm, diện tích còn lại cấy lúa nếp Nhật và Bắc thơm. Năm 2018, gia đình chị thu hoạch được trên 500 tấn bí xanh thu về trên 2,2 tỷ đồng. Từ diện tích cấy lúa, gia đình chị thu hoạch được khoảng 60 tấn thóc trị giá 450 triệu đồng. Cùng với đó, gia đình chị chăn nuôi 12 con bò và hơn 300 con gà thịt cùng một số thủy cầm khác. Ngoài ra, chị còn trồng

các loại cây ăn quả, tận dụng đất ven sông để trồng cỏ nuôi bò, nuôi cá, đánh bắt tôm cá tự nhiên dưới sông cải thiện bữa ăn gia đình. Từ mô hình sản xuất của gia đình chị Dung đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 - 7 lao động với thu nhập 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng, tạo việc làm mùa vụ cho khoảng 20 lao động. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Chị Dung là một trong rất nhiều điển hình học tập và làm theo gương Bác trên lĩnh vực phát triển kinh tế của huyện Vũ Thư. Theo đồng chí Vũ Hồng Quân, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch

HĐND huyện: Để việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực, hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân lựa chọn nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua trên các lĩnh vực trong đó có phát triển kinh tế, “Đền ơn đáp nghĩa”, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, toàn huyện đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao

động địa phương. Năm 2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Thư đã phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác” với trọng tâm là thực hành đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Qua phong trào, toàn huyện đã quyên góp, tặng quà cho đối tượng chính sách với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Hữu Ngạn, Bí thư Đảng ủy xã Tân Phong cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, địa phương đã phát động phong trào thi đua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về công tác “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, con em xa quê thành đạt và đã huy động được 340 triệu đồng. Với số tiền quyên góp được, địa phương đã trích 70 triệu đồng để chỉnh trang, nâng cấp nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của xã; số còn lại dùng để thăm, tặng quà các đối tượng gia đình chính sách và tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trong xây dựng nông thôn mới, nhờ gắn với phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt, báo công dâng Bác” đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Cán bộ, đảng viên trong huyện đã phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sâu sát, bám nắm địa bàn, tham mưu giải quyết, chia sẻ khó khăn với các địa phương, tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp hàng vạn ngày công lao động, hiến trên 300.000m² đất, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng, trong đó có hàng trăm gia đình ủng hộ từ 50 triệu đồng đến trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, có những hộ ủng hộ hàng tỷ đồng cho địa phương xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 24/29 xã về đích nông thôn mới. 3 năm qua, toàn huyện đã vận động hỗ trợ sửa chữa, xóa nhà ở dột nát, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 13 tỷ đồng. Ngoài ra, các phong trào tiết kiệm đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, vì người nghèo, nhân đạo, phòng, chống thiên tai... được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Điển hình như Trường THPT Phạm Quang Thám, năm 2018 đã quyên góp được gần 345 triệu đồng hỗ trợ em Trần Thị Như Quỳnh, lớp 12A5 phẫu thuật cột sống...

Từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua ở Vũ Thư đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.



Dệt bài ca chiến thắng TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN

■ TẮT ĐẠT

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)

Còn gì ý nghĩa hơn khi đúng 60 năm trước, ngày 19/5/1959 đánh dấu sự ra đời của “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam đánh Mỹ cứu nước. Nhớ về một thời hoa lửa, những người con Thái Bình, người lính Trường Sơn năm xưa như sống lại những ngày tháng hào hùng “Xe dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”...



Hiện vật trưng bày tại triển lãm 60 năm bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tại Bảo tàng tỉnh.

Trong căn nhà nhỏ nép mình trong những bóng cây ở thôn Ký Con, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng vang lên những bài hát về Trường Sơn từ chiếc radio nhỏ. Cựu chiến binh Đặng Ngọc Cư, 79 tuổi, đôi mắt vẫn tinh tường đang chăm chú đọc từng dòng nhật ký của mình viết trong những năm tháng ở chiến trường. 8 năm ở Trường Sơn, ngoài những kỷ vật đã hiến tặng Bảo tàng tỉnh thì cuốn sổ là thứ quý giá nhất với ông bởi đây là vật kỷ niệm mà người anh trai đã tặng khi ông trở lại chiến trường. Ông Cư cũng luôn tự hào là người lính của Trung đoàn 98 - “Trung đoàn mở đường thần tốc”.

Nhập ngũ năm 1960, đến năm 1964, ông Cư được biên chế về Đại đội 2, Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 98 làm nhiệm vụ mở đường vận tải. Lúc đầu đơn vị tập kết tại Làng Ho (Lệ Thủy, Quảng Bình), sau đó bí mật hành quân vượt đường 9, vượt sông Sê Pôn vào tập kết tại La Hạp. Ông Cư kể: Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 được giao nhiệm vụ bố trí nhất loạt thi công trong niềm phấn khởi, lạc quan. Thi công vất vả trăm bề, rừng rậm, địa hình phức tạp, không đủ dụng cụ lao động nhưng với quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chỉ sau 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8/1964), tuyến đường ô tô đầu tiên dài 104km xuyên Trường Sơn nối từ Mường Noong đi Sông Bạc hoàn thành. Tuyến đường này cũng là mốc đánh dấu sự hình thành mạng lưới đường vận tải cơ giới chiến lược của chiến trường Trường Sơn.

Sau chiến công đó, Trung đoàn 98 nằm trong đội hình của Đoàn 559 (Bình đoàn Trường Sơn) tiếp tục là lực lượng công binh chủ yếu trên Trường Sơn, mở



các tuyến đường theo chiều dọc đến tỉnh Atapur (Lào) và các tuyến đường ngang ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên cũng như các tuyến đường tránh, đường kín. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp cùng với các lực lượng khác mở đường, tạo thành một hệ thống mạng đường chằng chịt, liên hoàn, bí mật khiến kẻ địch bất ngờ nơi núi rừng Trường Sơn. Từ tháng 5/1964 đến tháng 5/1975, Trung đoàn 98 đã mở trên 3.000km đường cơ giới, xe thô, đường sông, suối trong mạng lưới đường Trường Sơn; đồng thời, xây dựng trên 150 cầu, cống, tháo gỡ, phá hủy hàng nghìn quả bom các loại, chiến đấu hàng trăm trận với bộ binh và không quân Mỹ.

Cựu chiến binh Đặng Ngọc Cư chia sẻ: Anh em chiến sĩ chúng tôi chẳng quản ngại gian khổ, hăng say làm việc và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mở đường vận tải với tốc độ nhanh nhất. Dịch đánh cả ngày lẫn đêm, sử dụng nhiều loại bom, đạn để tàn phá nhưng anh em vẫn bảo

đảm thông suốt cho những tuyến đường, góp phần làm nên tuyến đường Trường Sơn - đường mòn Hồ Chí Minh lịch sử được coi là mạch máu chi viện, nối liền hậu phương với tiền tuyến.

Kỷ vật đặc biệt nhất đang được lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng tỉnh trong những ngày kỷ niệm 60 năm truyền thống bộ đội Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là mớ tóc của cựu chiến binh Trần Thị Hoa, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà). 45 năm qua, bà Hoa đã giữ gìn mớ tóc đó như để nhắc nhớ về một thời gian khổ, khắc nghiệt, sống và chiến đấu nơi rừng thiêng, nước độc...

Bà Hoa nhớ lại: Tháng 8/1974, tôi là 1 trong 1.200 nữ chiến sĩ Thái Bình xung phong nhập ngũ. Khi đó tôi mới tròn 17 tuổi. Sau 4 tháng huấn luyện, tôi được biên chế về Tiểu đoàn 24 (Đoàn 559) làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa từ hậu phương vào chiến trường ở mặt trận Bình - Trị - Thiên, chủ yếu trên địa bàn Quảng

Trị. Ngày ấy gian khổ lắm, một mặt chiến đấu với địch một mặt bộ đội ta phải chống chọi với những cơn sốt rét rừng, sốt rét ác tính, ăn uống, sinh hoạt thiếu thốn, kham khổ. Tuy nhiên, vượt lên trên nỗi đau về thể xác thì tinh thần chúng tôi luôn lạc quan, ý chí kiên cường, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với cái chết vinh quang.

Phục vụ ở chiến trường một thời gian, bà Hoa được điều chuyển về công tác văn thư bảo mật tại Trường Quân chính Đoàn 559. Đến năm 1979, bà Hoa chuyển ngành về UBND huyện Hưng Hà công tác. Về quê, bà mang theo những kỷ vật chiến trường, trong đó có mớ tóc đó về làm kỷ niệm. Theo cựu chiến binh Trần Thị Hoa, sốt rét rừng ác tính là căn bệnh mà hầu hết những người lính Trường Sơn đều gặp phải. Những người lính nữ, những nữ thanh niên xung phong, rất nhiều chị em đã vĩnh viễn nằm lại với những nẻo đường, cánh rừng Trường Sơn ở độ tuổi thanh xuân mà chưa có cơ hội làm vợ, làm mẹ...

Còn với ông Lại Ngọc Thư, thôn Nam Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư), cựu chiến binh Trung đoàn 52, Sư đoàn 320B thì đường Trường Sơn đã in dấu những năm tháng tuổi thanh xuân của ông và đồng đội. Ông Thư cho biết: Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi chia tay gia đình, quê hương lên đường nhập ngũ. Khi biết ngày ấy sôi nổi lắm, năm 1965 là khi biết mình sẽ được đi vào tuyến cuối Trường Sơn, mặc dù chưa biết trước nhiệm vụ sẽ làm gì nhưng trong lòng rạo rực chỉ muốn đi ngay. Vào tuyến lửa Trường Sơn khi đã bước vào giai đoạn 2 của quá trình xây dựng tuyến đường lịch sử này, là giai đoạn củng cố và phát triển từ “gùi thô hàng trên vai bộ đội, sang giai đoạn phá đá mở đường xuyên rừng rậm để những chuyến xe hàng hóa, trang bị vũ khí và con người ngày đêm qua lại đi vào tuyến lửa chiến trường Bù Gia Mập (Bình Phước). Tôi đã tham gia nhiều hoạt động trinh sát mở đường, đánh nhiều trận nhỏ đời trên tuyến đường này để bảo vệ tuyến đường được thông suốt.

Trên tuyến đường Trường Sơn những năm tháng ác liệt đó, không biết bao nhiêu trận đánh đã diễn ra, không có ngày, đêm nào là không có máy bay địch hoạt động đánh phá. Ông Thư nhớ lại: Sau khi bị thương trong một lần đơn vị bị địch tập kích, năm 1971, tôi được cử ra Hà Nội học đến năm 1973 thì tiếp tục vào chiến trường. Kết thúc chiến tranh, bộ đội Trường Sơn chuyển sang xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng. Có thể nói, cả đời quân ngũ của tôi đã gắn bó với Đoàn 559 (Bình đoàn Trường Sơn) cho đến ngày về hưu.

Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, có người ở lại quân ngũ tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới, làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, có người chuyển ngành, phục viên về địa phương. Dù ở đâu, với cương vị nào nhưng họ luôn phát huy tinh thần của người lính Trường Sơn năm xưa, tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước. Ký ức đẹp về Trường Sơn và con đường Hồ Chí Minh huyền thoại vẫn cứ đẹp trong từng câu hát ngân vang đến hôm nay.

GIẤU VÀNG ĐỐI NGÃ

■ QUANG VIỆN

Truyền ngôn rằng, Chế Bồng Nga (Chiêm Thành) nhờ Đỗ Tử Bình mang về dâng vua Trần Duệ Tông 10 mâm vàng nhằm tạo mối hòa hiếu nhất thời, đánh lạc hướng Đại Việt để yên bề củng cố lực lượng với âm mưu đánh chiếm, quấy nhiễu biên cương phía Nam của Đại Việt. Nhận thấy âm mưu thâm độc của vua Chiêm, Đỗ Tử Bình giấu vàng đi và tâu với vua Trần Duệ Tông rằng Chế Bồng Nga vô lễ, cần phải đem quân đi hỏi tội. Vua Trần Duệ Tông nóng giận, khinh thường vua Chiêm, bỏ qua lời can ngăn của quần thần tức tốc thân chinh đem quân đi đánh Chiêm Thành. Mắc phải mưu của vua Chiêm, vua Trần Duệ Tông sa bẫy thành Đồ Bàn (Quảng Nam nay) tử trận, Đỗ Tử Bình bị bắt giam xa cũi về kinh thành xử tội...



Đền Thái Bảo (thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng) - di tích lịch sử cấp quốc gia đang xuống cấp nghiêm trọng.

Sử cũ ghi, thân phụ của Đỗ Tử Bình quê làng Tam, xã Hưng Nguyên, huyện Anh Đô, trấn Hoan Diễn (nay là huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An). Thân sinh ông là Đỗ Thiên Thư vốn là quan trị nhậm xứ Nghệ vì việc hình án bị biếm chức thiên cư đến phủ Long Hưng để lập nghiệp và dạy học ở chùa Dương Mai (chùa làng Tứ, xã Hồng Việt nay). Một gia nhân họ Nguyễn ở làng Tứ thấy Đỗ Thiên Thư là người "có chữ" đã gả con gái cho. Đỗ Tử Bình sinh ra ở làng Tứ vào năm Giáp Tý (1324) triều Trần Minh Tông. Thuở nhỏ Đỗ Tử Bình đã nổi tiếng thông minh, hiếu học. Đỗ Tử Bình được cha mẹ dành dụm cho ăn học, ông ham học và học rất giỏi, còn ít tuổi đã thi đỗ ngự tiền học sinh (tương đương tiến sĩ). Đến năm 22 tuổi (1346) ông được vua vời ra làm quan. Năm Mậu Tý (1348) tháng Giêng, mùa xuân Đỗ Tử Bình được bổ nhiệm làm Thị giảng. Năm Mậu Tuất (1358) tháng bảy, mùa thu Đỗ Tử Bình được cử giữ chức Viện xu mật sau được cử vào trấn giữ Thuận Hóa. Năm Tân Sửu (1361) tháng năm, mùa hạ Đỗ Tử Bình được giao việc điểm duyệt quân đội ở Lâm Bình và Thuận Hóa, sửa đắp thành Hóa Châu (Nghệ An nay). Tháng 12 cùng năm, Đỗ Tử Bình được cử làm Đông tri Môn hạ bình chương sự. Năm Đinh Mùi (1367), Đỗ Tử Bình được vua Trần cử đi đánh Chiêm Thành. Năm Nhâm Tý (1372), tháng Tư, mùa hạ Đỗ Tử Bình được phong

Hành khiển, tả tham mưu quân sự tiếp tục đem quân đi đánh Chiêm Thành. Được vua Trần vời vào triều làm quan văn nhưng Đỗ Tử Bình lại tinh thông nghiệp võ nên chẳng bao lâu sau ông được triều đình chuyển làm võ quan trực tiếp đem quân chinh phạt Chiêm Thành và tham gia xây dựng phòng tuyến phía Nam bảo vệ đất nước. Những năm tháng chinh chiến bình Chiêm, Đỗ Tử Bình đúc rút được nhiều bài học quân sự. Ông đã cùng một số tướng sĩ nhà Trần tham gia xây dựng phòng tuyến phía Nam viết nên kế sách "Bình Chiêm an quốc" được coi là kế sách quân sự hữu ích. Theo các nguồn khảo luận, nội dung kế sách "Bình Chiêm an quốc" là kê khai hộ khẩu và ruộng đất để huy động sức dân vào cuộc kháng chiến, dân đình phải nộp tiền, ruộng đất tùy loại mà nộp thuế... nắm chắc dân đình để tuyển thêm lính. Một điều đặc biệt trong kế sách của Đỗ Tử Bình thuở ấy mà ông đã đề cập đến kỹ thuật làm đường ngầm qua các sông, lạch giúp người và phương tiện qua sông không phải cầu đò; voi ngựa lội qua sông không bị ngộp nước. Mặc dù bị mang tiếng tham lam giấu đi 10 mâm vàng nhưng Đỗ Tử Bình với tài trí thông minh, kinh nghiệm xử lý địa hình sông nước - nét đặc trưng nổi bật của địa hình Đại Việt địa thế sông ngòi chằng chịt, ông đã soạn dâng kế sách "Bình Chiêm an quốc" góp phần vào chiến thắng

quân Chiêm giữ yên bờ cõi phía Nam và cũng vì vậy cuối đời Đỗ Tử Bình vẫn được triều đình phong kiến nhà Trần thăng chức Hành khiển. Thân tích đền Thái Bảo và làng Đỗ Tử Bình ở làng Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng còn ghi: "Năm Canh Thân (1380) vua sai Đỗ Tử Bình và Hồ Quý Ly xuất cả thủy, lục quân đại phá quân Chiêm, quân ta đại thắng về triều, Đỗ Công được phong Hành khiển đại thần (tể tướng)... các khe lạch đã có thần giúp nên khi quân qua sông không phải cầu đò cho đỗi Long Hưng huyện thành Thần Khê huyện". Năm Thành Thái thứ năm (1905) sắc phong: Sắc cho Thái Bình tỉnh, Tiên Hưng phủ, Thần Khê huyện, Phú Khê tổng, Phú Khê xã, Tứ Thôn từ trước tới nay đã thờ Thần Triều Thái Bảo Đỗ Tử Bình tôn thần đã chứa đựng nhiều linh thiêng... nay gia ban thêm cho 4 chữ: "Dục bảo trung hưng". Duy Tân năm 1911 sắc phong: "Trung Đẳng tôn thần". Khải Định năm thứ hai (1917)... Sắc "Thôn Tứ đã được chuẩn chỉ thờ phụng Dục bảo trung hưng Trần triều Thái Bảo Đỗ Tử Bình trung đẳng tôn thần... nay thêm cho 2 chữ đẹp là Quang úy tụy mục trung đẳng tôn thần. Sau khi ông mất vào năm Tân Dậu (1381), tướng nhớ công ơn quan Hành khiển Đỗ Tử Bình, dân làng Hưng đã lập đền thờ ông. Sách "An Nam chí" của Cao Hùng Trúng đời nhà Minh (Trung Quốc) ghi rằng: Khi còn sống, nơi Đỗ Tử Bình ở được ghi "huyện Cổ Lan có vườn Tử Bình

Cựu chiến binh Trần Xuân Thao, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng



Đền Thái Bảo và làng mộ Thái Bảo Đỗ Tử Bình được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia năm 1999 nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Chùa làng bị giặc Pháp đốt phá năm 1953, toàn bộ tượng Phật được nhân dân cất giấu đến năm 2000 nhân dân đã đưa tượng Phật vào nhà sập lể của di tích để tôn thờ. Chúng tôi mong các cấp chính quyền thể theo nguyện vọng tín ngưỡng của nhân dân tạo điều kiện để nhân dân thôn Tứ chúng tôi khôi phục chùa làng thờ tự Phật pháp, trả lại cảnh quan cho di tích.

Cựu chiến binh Phạm Quang Hải, Trưởng ban quản lý di tích lịch sử quốc gia đền Thái Bảo



Mùa mưa bão năm 2019 đã tới, chúng tôi rất lo ngại di tích có thể bị sụp đổ do xuống cấp nghiêm trọng, chúng tôi tha thiết đề nghị các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện chống xuống cấp cho di tích.

Ông Trần Văn Sửu, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng



Chi hội Cựu chiến binh thôn Tứ rất chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử văn hóa di tích đền Thái Bảo nhằm khơi dậy niềm tự hào và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ Hồng Việt.

Ông Phạm Minh Cảnh, nguyên trưởng thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng



Sau hòa bình lập lại năm 1954, nhân dân thôn Tứ chúng tôi đã tích cực vận động quyền góp tu sửa di tích, nhưng do kinh tế hạn chế, khó khăn về vật liệu xây dựng nên chất lượng công trình không bảo đảm, nay đền đã xuống cấp nghiêm trọng.

trong vườn có mai, trúc, khe suối và hồ ao, là một chỗ thắng cảnh để du thưởng". Theo sử cũ ghi thời thuộc Minh huyện Thần Khê sáp nhập vào huyện Cổ Lan, nơi ấy nay dấu tích mờ phai. Đền thờ Đỗ Tử Bình được xây trên một gò cao, cây mọc xum xuê phía trước có dòng nước uốn khúc như rồng lượn châu vào, xung quanh có những thửa đất hình voi châu, hổ phục, nhạc ngựa, cán cò.... Trước cửa làng có chiếc cầu đá chếch lên phía Tây Nam có gò Quán Cháy. Các bậc cao niên làng Tứ vẫn thường kể cho con cháu nghe: Trước khi "thác" Đỗ Tử Bình nói với những người lính đã từng theo ông bao năm chinh chiến: "Ai nhớ vợ, nhớ con thì về". Có một người lính nghe nói vậy bèn sốt sáng xin ông cho về quê. Không hiểu sao đi được nửa đường người lính ấy lại quay trở lại. Lúc này thì hải Đỗ Tử Bình đã được an táng. Người lính chạy đến bên hầm mộ nhưng cửa hầm đã bị lấp. Giận mình không phải người "ân sâu, nghĩa nặng" với quan Hành khiển, người lính này đã dậm chân lên cầu đá, dẫu chân hàn lên mặt cầu to hơn chân người bình thường. Quanh quần

bên hầm mộ của Đỗ Tử Bình một hồi lâu, người lính ấy tiếp tục đi, nhưng đi được một đoạn đường, bỗng trời trở giông gió, sấm chớp âm âm, người lính ấy bị sét đánh chết. Dân làng thương tình đắp cho ngôi mộ thành gò cao và dân gian quen gọi là gò Quán Cháy. Sử cũ ghi: Đời vua Trần Duệ Tông (1372 - 1377), quan Hành khiển Đỗ Tử Bình được lệnh trấn giữ ở Hóa Châu (nay là tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị). Vua Trần Duệ Tông là con thứ mười một của vua Trần Minh Tông và là em của ba vị vua Trần Hiến Tông, Trần Dụ Tông và Trần Nghệ Tông. Mẹ ông là Đôn Từ Hoàng Thái phi. Lên ngôi, Trần Duệ Tông tiếp tục đường lối của các vua Trần liên tục tuyển chọn nhân tài cho quốc gia. Sử cũ chép: "Át Mão (năm 1375),... xuống chiếu chọn các quan viên, người nào có tài năng, luyện tập nghề võ, thông hiểu thao lược thì không cứ là tôn thất đều làm tướng coi quân, đồng thời cho ra khỏi quân ngũ những người lính già cả, ốm yếu, bệnh tật...". Đỗ Tử Bình đã được Trần Duệ Tông phát hiện và bổ nhiệm làm quan võ mặc dù ông vốn là một quan văn là vì vậy.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Tuyên gãi gãi đỉnh đầu. Anh thấy nóng nóng ở đấy. Giữa lúc giặc đánh đến, có ông chủ tịch quen công quen việc lại xin đi. Tuyên nhớ lần này là lần thứ ba ông Chính đòi đi. Lần trước, ông thiếu kiên quyết, không kịp thời vẫy bắt tên buôn thuốc phiện lậu lén lút về nhà chánh Củng. Chi ủy phê bình. Ông khó chịu, xin đi công binh xưởng của tỉnh; ở đấy đang cần thợ rèn. Nhưng huyện không cho đi. Lần thứ hai, vợ ba cứu Thạch nài ông cấp giấy thông hành đi thăm quê ngoại ở Hải Dương, rồi nhảy vào vùng tề buôn hàng xa xỉ phẩm. Chi ủy phê bình ông nhẹ dạ, mất cảnh giác, ông nổi nóng xin chuyển công tác: “Các đồng chí cho tôi lên huyện, tôi làm chân loong toong cũng được”. May dạo ấy đồng chí Thế về góp ý kiến ông mới nguôi cơn tức. Lần này, ông tức không phải vì chi ủy phê bình, mà vì Tuyên phê bình ông khá thẳng thắn... “Ông ấy ngày càng khó tính. Ai nói trái ý là bực mình. Vậy nhưng ông ấy đi thì việc để ai làm. Tìm người thay cũng phải dần dần. Giặc đến, cần có người thạo việc, có uy tín góp sức chỉ huy đánh giặc...”.

- Ông cụ nói thật đấy chứ? Tuyên hỏi Chuyển.

- Chả biết thế nào?

- Cậu bàn với ông cụ, lúc này không nên đi. Giặc đánh đến nơi. Làng kháng chiến phải có cán bộ chỉ huy có năng lực.

- Lúc nào anh nói với thầy tôi một tiếng. Cương vị bí thư mà nói. Rồi tôi nói thêm vào.

Tuyên ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Chuyển đi xuống đồng, Tuyên xếp mạ vào quang: “Mình nói với ông ấy?... Cũng được thôi. Nhưng rồi ông ấy lại càng lên nước. Mai đây có chuyện gì, ông ấy càng làm già. Việc là việc của Đảng, chẳng phải của nhà mình mà van xin ai...”.

Tuyên xếp mạ vào quang. Chẳng để ý mạ đã hết, xếp cả vào một bên đây lên tận óc quang, không gánh được. Tuyên lại san từ bên nọ sang bên kia...

Đặt gánh mạ lên vai, Tuyên uể oải bước. Những dòng suy nghĩ về ông Chính vẫn chảy xuôi, chảy ngược trong đầu: “Mình chả phải van xin. Mình là bí thư, có trách nhiệm làm công tác tư tưởng cho mọi đảng viên trong chi bộ, kể cả ông Chính. Muốn làm gì thì làm, lúc giặc sắp đến, cả chi bộ phải đồng tâm

nhất trí. Ông ấy tự ái chứ mình cũng tự ái à?... Mình là bí thư...”.

*
* *

Ông Chính chống gậy ra cổng Bắc. Trăng đầu tháng lâu lâu mới lộ khỏi lớp mây dày, tỏa chút ánh sáng nhợt nhạt, rồi lại chìm đi. Ông Chính bước nhanh do nhớ đường hơn là do ông nhìn. Ông mới năm mươi tuổi mà mắt đã quáng.

Ông lặng lẽ bước lại gần cái ụ đang đắp. Trên ụ, năm sáu người khom lưng bê từng tảng đất trên vai những người ở dưới. Bên dưới, mười mấy người lần lượt vác đất từ bãi sông lên.

Có tiếng Quát đánh đá:

- Cậu nào ném đấy? Mất dạy vậy à? Anh Tuyên có báo các cậu ấy, không em chả làm nữa đâu!

Từ bãi sông, tiếng Tuyên vọng lên:

- Đùng trêu cô ấy nữa, các cậu ơi!

- Tay Chuyển ném chứ ai! - Cậu nào đó vạy quanh.

- Chuyển lập tức cãi:

- Tớ ném đâu! Nói liều!

- Không phải anh Chuyển. Chỉ cậu nào đấy thôi. Quát tiếp lời.

Ông Chính vui vui trước sự nô đùa nghịch ngợm của lớp trẻ. Ông lặng lẽ để cuối cùng gậy đột ngột cho họ về chuyện có mặt của mình. Ông chống gậy đi lần vào mấy ông lão cất vó tôm xuống bãi. Ở

đấy, bốn người đào đất bốn người móc lò. Những người vác đất trên vai qua lại như mắc cửi.

Tuyên đang móc lò. Đất đào đến thâm mai thứ tư. Mỗi tảng đất móc lên, rước róc nóc chảy vào lò. Ông Chính ngó xuống lò đất sâu thăm thẳm. Tuyên cao như thế mà đứng lút tới ngực. Móc mỗi tảng đất, Tuyên phải cúi gò lưng, tay đỡ, tay bung, đặt gọn lên chiếc mo cau lót vai người vác. Việc của người móc lò nặng nhất, ông Chính chẳng còn lạ. Ông nghe Tuyên thở mạnh và nhanh, tiếng thở mệt nhọc. Ông chợt nhớ Tuyên chưa ăn cơm. Tay này cố một lúc nữa khéo nhọc lả. Khỏe bằng voi, không ăn cũng gục.

Ông Chính hắng giọng rồi lên tiếng:

- Anh Tuyên làm dưới này à?

Tuyên ngừng tay, ngược nhìn lên.

Ánh đèn pin trong tay ông Chính lóe sáng. Ông thấy mặt Tuyên lốm đốm bùn đất, áo ướt đầm hai tay, hai vạt, chỉ khô có mảng lưng. Chiếc quần đùi bê bết đất. Tuyên run run vì đói và rét. Anh cọp hai vai lại nện một cái rùng mình, nói với ông Chính:

- Tôi cứ tưởng ông cụ nào ở xóm bãi.

- Khả... khả... bí mật kiểm tra xem các cậu làm ăn thế nào - Ông Chính chiếu đèn lại chỗ con trai mình: - Chuyển xem có ai bốc lò thay anh Tuyên. Anh ấy chưa ăn cơm đâu.

Chuyển quay lại:

- Anh chưa ăn à? Về ăn đi. Thế mà không báo.

Tuyên ngậm ngại. Ông Chính nói như ra lệnh:

- Còn phải làm việc lâu dài, phải giữ sức. Đồng chí Tuyên cứ giao việc lại cho anh em. Giao khắc họ làm được.

- Chuyển bước lại bên Tuyên:

- Ăn xong nghỉ luôn, đừng ra đây nữa. Việc để tôi trông nom cho. Tuyên khóa tay xuống nước cho sạch bùn, gột bớt những mảng lấm ở áo, vắt nước cho kiệt, rồi leo bốn bậc đất lên bờ. Thấy hai ống quần dài vào cổ úp chiếc nón vào ngực che gió, Tuyên nói to:

- Tôi có lý do về trước các đồng chí nhá!

- Đồng ý... ý... ý... Mọi người đáp lại.

Tuyên đi qua chỗ Quát. Quát chìa bàn tay bê bết bùn đất:

- Bắt tay chính trị viên nào!

Tuyên rút tay tránh. Quát cười khinh khích.

Ông Chính chiếu đèn pin cho Tuyên lên dốc đê. Lưng Tuyên hơi cúi xuống, vai cọp lại, chân chạy lách xấp cho bớt rét.

Chuyển xuống móc lò thay cho Tuyên. Ông Chính soi đèn lên chiếc ụ cao sừng sững, án ngữ hết đoạn đường đầu cầu. Những cánh bàng, cánh đa rụng tua tua trên nóc ụ. Chỉ xếp ba bốn lượt đất trên mặt nữa là xong. Ông muốn góp với anh em một tay nhưng lại thấy ngại ngại. Minh tuổi nhiều, sức yếu, cởi áo ra vác đất, chẳng may cảm hàn nằm liệt thì nguy. Ông đành đứng động viên sông:

- Các cô, các cậu cố lên! Đợt nữa là xong đấy!

Trừ nói từ nóc ụ:

- Ông về khỏi rét, ông ạ! Ở đây gió lắm!

Rồi anh ta giả giọng hội Tù ngục mũi:

- Quát đã... àu... Đưa bố về con... Làm đầu làm con người ta, hừ...ừ...

Đám thanh niên cười ô. Quát im thin thít, lẩn vào chỗ mấy cô bạn.

Một lúc sau. Một người thâm thấp, to ngang từ ngã ba đi ra, cất giọng oang oang như nói vào chum:

- Ông Chính về thôi, để tôi! Ông đứng dầm rét, mai nằm ho khò khộ, ai làm chủ tịch thay ông?

Ông Chính nhận ra tiếng Duyệt. Tuyên vừa về cổng Đông giục Duyệt ra đây, cùng Chuyển chỉ huy đắp bằng xong cái ụ. Duyệt nói có thể, rồi cởi quần dài, bước xuống lò đất.

(còn nữa)



Ảnh minh họa

HỌC BÁC ĐỂ LÒNG TA TRONG SÁNG HƠN

(Tiếp theo trang 1)

50 năm qua kể từ khi Người về cõi vĩnh hằng, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng ta đã nêu cao bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, đã khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường. Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Ý Đảng hợp lòng dân góp phần tạo thế và lực cho đất nước vững bước đi lên.

Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đúng dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta cũng đang quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị để "xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân". Những kết quả đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua là minh chứng rõ nhất cho quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm nức lòng nhân dân, được nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ, đánh giá cao, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Đất nước ta đang trên đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tư tưởng, tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng con đường đi lên của dân tộc ta, là niềm tin vững chắc để Đảng và nhân dân ta tiếp tục con đường cách mạng mà Người đã lựa chọn. Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Trong lúc này, việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân là nhân tố hàng đầu nhằm nâng cao sức mạnh của Đảng. Như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn, mỗi ngày, mỗi người hãy cố gắng làm thêm một việc tốt, có ích cho mình, cho cơ quan, đơn vị, có lợi cho dân, cho nước, tạo thành động lực mạnh mẽ, xây dựng Việt Nam ngày càng cường thịnh.

Nhớ Bác, nghĩ về Bác với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kỷ niệm ngày sinh của Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, tin tưởng, ra sức thi đua, thực hiện hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; dồn hết tâm sức, trí tuệ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như lúc sinh thời Bác hằng mong.



HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Bước vào trung tuần tháng 5, lượng tin, bài của các cộng tác viên trong tỉnh gửi về Báo Thái Bình tiếp tục giảm ở báo in, tăng nhanh trên Báo Thái Bình điện tử. Các cộng tác viên là phóng viên đài TTTH các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Hưng Hà, Thái Thụy, Tiên Hải... luôn tích cực gửi tin, bài cộng tác với Báo Thái Bình điện tử (<http://www.baothaibinh.com.vn>) như: Lê Trung, Hà Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Hà, Trần Hiền (Đài TTTH Tiên Hải)...

Trong tuần, tòa soạn nhận được hơn 250 bài thơ, gần 100 tản văn, truyện ngắn... của các cộng tác viên khắp mọi miền Tổ quốc gửi về. Các cộng tác viên tuổi cao như: Lại Tây Dương, Công Liêm (thành phố Thái Bình); Nguyễn Tường Thuật (Thụy Văn, Thái Thụy); Đặng Văn Cao (Hội Khuyến học tỉnh)... vẫn thường xuyên có bài gửi cộng tác. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cộng tác viên - đồng thời là nhà nghiên cứu văn hóa dân

gian Nguyễn Thanh (Vũ Quý, Kiến Xương) vẫn tích cực viết và gửi bài cộng tác với Báo Thái Bình, trong đó đáng chú ý có bài "Anh hùng Nguyễn Đình Chính". Bài viết cho biết, trong số cán bộ lãnh đạo hoạt động bí mật trong lòng địch có Nguyễn Đình Chính là Trưởng ban Công tác 1, tiền thân của lực lượng biệt động thành Sài Gòn. Nguyễn Đình Chính tên khai sinh là Nguyễn Đình Giai, sinh ngày 28/8/1924 trong một gia đình có truyền thống Nho học tại làng Nguyễn, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng. Nam bộ kháng chiến, Nguyễn Đình Chính trở thành chiến sĩ trinh sát của lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định. Tháng 3/1946, ông được giao chỉ huy Ban công tác 1. Chỉ trong 6 tháng, Ban công tác 1 do ông chỉ huy đã chiến đấu 57 trận lớn nhỏ, diệt nhiều tên địch và tay sai của chúng ở Khánh Hội, Hòa Hưng, Bàn Cờ, bến cảng Lãng Tô...

Các cộng tác viên khu vực phía Nam như: Nguyễn Thị Bích Nhàn, Nguyễn Văn Danh (Phú Yên); Mai

Mộng Tường (Đà Nẵng); Phan Thành Minh, Lý Minh Châu (Lâm Đồng); Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh); Lê Văn Trường, Trần Kỳ Duyên, Trần Thùy Linh (Sóc Trăng); Huỳnh Thị Kim Cương, Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang)... có nhiều bài thơ hay gửi về tòa soạn.

Vui sao một sáng tháng năm, kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), các cộng tác viên khắp mọi miền Tổ quốc gửi rất nhiều tác phẩm thơ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu, trong đó có bài "Mênh mông tình Bác" của tác giả Lê Văn Trường (Cù Lao Dung, Sóc Trăng). Bài thơ có đoạn: "Tháng năm lại về trong thương nhớ/Có một vầng dương vẫn chói ngời/Tấm gương của Bác lung linh mãi...". Cộng tác viên Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh) gửi về tòa soạn tản văn "Sen tháng năm", tản văn có đoạn: "Đi trong những ngày tháng năm, ta làm sao quên được ngôi làng bình dị với cái tên gọi bao thương nhớ: làng Sen. Nơi đó chính là quê hương, là mạch nguồn sinh ra một nhân cách lớn, một tượng đài kiên trung, bất khuất,

vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong tim mỗi người dân đất Việt ai mà không nhớ ngày 19/5 là ngày sinh của Bác, cũng là vào mùa sen nở thuần khiết, trắng trong. Những đóa sen tỏa hương dịu vợi, như kính dâng lên Người tất cả những thảo thơm, tinh túy".

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang. Tòa soạn đề nghị các đồng chí cộng tác viên đài TTTH các huyện, thành phố tích cực đưa tin, viết bài cộng tác về lĩnh vực kinh tế, đầu tư, bảo vệ lúa xuân, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi...

Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc có tin, bài gửi về tòa soạn cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng cho quá trình biên tập. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trần trọng!