



# Thái Bình

## Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH  
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

**SỐ 555**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 19 - 8 - 2018**

TÒA SOẠN:  
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn  
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

**KỶ NIỆM 73 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9**

# Phát huy sức mạnh toàn dân để phát triển toàn diện

(Xem trang 2)



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ, nói chuyện thân mật với cán bộ và nhân dân xã Tây An (Tiên Hải) ngày 1/2/2018. Ảnh: THÀNH TÂM

## Ký ức mùa thu



Trang 3

## Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân



Trang 4

## Biển ru chân sóng



Trang 6

**XÃ LUẬN**

## Tự hào đi tới

Cách đây tròn 73 năm, ngày 19/8/1945, trong khí thế sục sôi cách mạng, năm bất thối cơ "ngàn năm có một", Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã phát động toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám "long trời lở đất", đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, phát xít, lật đổ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, giành chính quyền trong toàn quốc, lập nên nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Thời gian đã lùi xa nhưng tâm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử đất nước, một dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Đánh

giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

(Xem tiếp trang 3)

# Phát huy sức mạnh toàn dân để phát triển toàn diện

■ NGUYỄN HÌNH

Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Thái Bình hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bộ Việt Minh vùng lên khởi nghĩa giành chính quyền từ tỉnh đến các làng xã. Ngày 24/8/1945 trở thành mốc son trong lịch sử Đảng bộ Thái Bình khi Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời ra mắt nhân dân, thiết lập chính quyền cách mạng. Từ đây, nhân dân Thái Bình bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên sống trong độc lập, tự do.

73 năm đã qua, Thái Bình có biết bao đổi thay to lớn, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong hành trình đó, bài học về nắm bắt thời cơ; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Cách mạng Tháng Tám trở thành hành trang vô giá cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình bứt phá đi lên. Cũng trên tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển" đã đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, huy động mọi nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm, dồn lực thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) là một điển hình. Đồng chí Hoàng Văn Kháng, Chủ tịch UBND xã Nguyên Xá cho biết: Cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng các cấp, cấp ủy, chính quyền xác định rõ mục tiêu "Xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn" để đưa Nguyên Xá phát triển. Với lợi thế có nghề mộc truyền thống, xã quy hoạch điểm công nghiệp làng nghề 15ha, đầu tư hệ thống điện, hạ tầng giao thông, kết hợp hỗ trợ, động viên, khuyến khích nhân dân phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đến nay, xã có 3 công ty may, 2 công ty và 4 cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ vào đầu tư trong điểm công nghiệp, thu hút gần 1.000 lao động tham gia với mức lương bình quân 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Toàn xã hiện có 695 hộ với 2.658 lao động làm nghề tiểu thủ công nghiệp tại địa phương, chiếm 31,5% số hộ trong xã. Giá trị thu nhập từ công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2017 đạt 165,8 tỷ đồng, chiếm 65,4% giá trị thu nhập các ngành kinh tế. Nguyên Xá là một trong những xã đầu tiên của huyện Vũ Thư về đích nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Bình quân thu nhập của người dân trong xã năm 2017 đạt 40,68 triệu đồng.

Hưng Hà là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (năm 2015) sau 5 năm triển khai thực hiện. Theo đồng chí Vũ Kim Cừ, Bí thư Huyện ủy: Đạt được kết quả trên là do sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh và huyện cộng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, các tầng lớp nhân dân

trong huyện. Minh chứng rõ nét nhất là toàn huyện đã huy động được trên 4.482 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn mới, trong đó nhân dân đóng góp, con em xa quê tài trợ, ủng hộ 1.667,411 tỷ đồng, chiếm 37,2%. Định hướng trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới là đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hỗ trợ các địa phương giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được; chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân... phần đầu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Cũng chính từ sự đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh mà sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các huyện, thành phố đều đạt mức tăng trưởng giá trị sản xuất trung bình từ 8,17 - 16,59%/năm, cơ bản đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện, thành phố đề ra. Trên bình diện chung, toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các mục tiêu, định hướng lớn của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trong đó có một số mục tiêu lớn được đề ra từ nhiều nhiệm kỳ trước đã được thực hiện như: việc thành lập khu kinh tế Thái Bình, đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, hình thành khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp tại Quỳnh Phụ... tạo nền tảng quan trọng, thúc đẩy

sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh ta trong tương lai. Tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVI vừa qua, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đó là: Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số, năm sau cao hơn năm trước, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (bình quân 8,6%/năm), đưa tỉnh ta là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Các ngành kinh tế chủ yếu đều đạt mức tăng trưởng khá, cao hơn mục tiêu kế hoạch, nhất là sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018 tăng gần 36% so với cùng kỳ năm trước, gấp 2,3 lần kế hoạch năm và đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp tăng mạnh cả về lượng dự án, số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đầu tư. Đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có gần 6.000 doanh nghiệp, 775 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 57.282 tỷ đồng. Trong đó, Thái Bình đã thu hút được một số tập đoàn kinh tế lớn như TH, Trường Hải, Lộc Trời, Hòa Phát và KIC - Hàn Quốc cùng nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào nghiên cứu, thực hiện dự án đầu tư. Đây là những tín hiệu vui, là những hạt nhân, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các ngành kinh tế của tỉnh phát triển. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực với 200/263 xã và 1 huyện về đích, vượt

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; 100% xã, phường, thị trấn đã có nước sạch phục vụ nhân dân, trong đó trên 94,2% số hộ đã đầu nối, sử dụng thường xuyên, tăng gần 3 lần cùng kỳ năm trước, về đích trước 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự phát triển. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh đạt kết quả tích cực. Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh tăng 6 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) tăng 4 bậc so với năm trước - là 1 trong 9 tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước. Toàn tỉnh đã rà soát, cắt giảm ổn định 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Bình đầu năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: So với trước đây, Thái Bình có sự đổi thay rất lớn. Diện mạo quê hương ngày càng đổi mới và phát triển, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng lên, chính trị - xã hội ổn định. Đảng bộ đoàn kết, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả đó Thái Bình đạt được là do tập thể Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất và nhân dân chung sức, đồng lòng vì sự phát triển của quê hương.

Đúng như lời Tổng Bí thư nói, những thành tựu nổi bật Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đạt được hôm nay là kết tinh của sự năng động, sáng tạo với ý chí quyết tâm cao, tinh thần chủ động, tìm tòi, dám nghĩ, biết làm; không ngừng vươn lên, biết phát huy tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển. Tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được, bài học kinh nghiệm quý báu từ cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại của dân tộc cộng với quyết tâm cao trên tinh thần đoàn kết, đồng thuận của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, Thái Bình tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới, hướng tới mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.



**C**húng tôi gặp nhà báo Lê Trọng, nguyên Tổng biên tập Báo Thái Bình ở quê nhà xã Tụ Tân (Vũ Thư). 90 tuổi đời, 70 năm tuổi đảng, ông vẫn minh mẫn. Dù đôi mắt không còn tinh tường nhưng hàng ngày ông vẫn chuyên tâm học tập, nghiên cứu sách báo. Ông chia sẻ: Dù tuổi già nhưng vẫn phải học, phải đọc báo và thường xuyên nghe đài để cập nhật thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế mà còn để rèn luyện trí óc không bị lão hóa trước tuổi tác. Cũng chính vì ham học, ham đọc nên những ký ức những ngày Cách mạng Tháng Tám vẫn là những kỷ niệm tôi không bao giờ quên. Đó cũng là năm tháng rèn luyện, sỏi nổi của tuổi trẻ đã đưa tôi đến với nghề báo sau này.

Tháng 3/1945, Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, thời cơ thuận lợi cho cách mạng Việt Nam bùng nổ, khi ấy Lê Trọng vừa tròn 16 tuổi, ông rời ghế nhà trường tham gia hoạt động thanh niên ở xã Phú Lễ (nay là xã Tụ Tân). Theo ông Trọng: Lúc bấy giờ chủ yếu là tập hợp thanh niên gồm học sinh nghỉ học về làng, thanh niên nông dân đi biểu tình, quyền góp gạo cứu đói và dạy bình dân học vụ. Ngoài ra, thanh niên chúng tôi còn tập luyện văn nghệ, đóng kịch, tham gia gọi loa tuyên truyền cho nhân dân và vẽ khẩu hiệu tuyên truyền... Băng biển, khẩu hiệu có ở khắp nơi làm không khí làng quê thêm phần sôi nổi, hân hoan. Cùng từ những hoạt động này mà lớp thanh niên chúng tôi được giác ngộ cách mạng. Ngày 21/8/1945, đề làng Mỹ Lộc (Thư Trì) bị vỡ, nước ngập lụt khắp huyện. Đến ngày 22/8, lệnh tổng khởi nghĩa của Việt Minh huyện được truyền đi các làng. Ngày hôm sau, lực lượng cách mạng của An Lão, Bình An do Lương Mạnh Khuyến và Nguyễn Kiến Thiết dẫn đầu chiếm huyện lỵ Thư Trì, có một số người dân La Điền nhập vào đoàn biểu tình này. Không khí khởi nghĩa sục sôi như làn gió mới lan tỏa khắp làng quê nghèo. Ngày 25/8, nhân dân tập trung mít tinh ở huyện, đồng chí Hoàng Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng lâm thời huyện Thư Trì ra mắt đồng bào. Ông Trọng nhớ lại: Ngày 26/8/1945, chúng tôi ra sân đình Phú Lễ dự mít tinh thành lập chính quyền cách mạng. Ông Phạm Duy Đệ làm chủ tịch lâm thời đầu tiên của xã Phú Lễ. Sau khi mít tinh ở xã, chúng tôi kéo nhau lên huyện, lên tỉnh xem xử án việt gian, truyền nhau bố cáo của Việt Minh. Không khí ngày 2/9 năm đó cờ hoa nhiều lắm,

# Ký ức mùa thu

■ TẮT ĐẠT

**73 năm qua, cứ mỗi độ thu về, không chỉ những người đã may mắn được chứng kiến thời khắc lịch sử quan trọng mùa thu Tháng Tám mà cả thế hệ trẻ hôm nay đều không khỏi tự hào, xúc động khi nhớ về những ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền trên quê hương Thái Bình.**



Những ngày Cách mạng Tháng Tám lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức nhà báo Lê Trọng.

đoàn viên thanh niên mít tinh kéo lên thị xã Thái Bình. Ở Phú Lễ, các đội thiếu nhi Chim Sơn Ca hát các bài hát cách mạng, tất cả mọi người đều vui mừng, hân hoan.

Trong Cách mạng Tháng Tám, Duyên Hà (nay là huyện Hưng Hà) là một trong những địa phương giành chính quyền sớm ở tỉnh. Với ông Mai Văn Liên, sinh năm 1922, 70 năm tuổi đảng, quê ở thôn Mỹ Lương, xã Văn Lang (Hưng Hà) là một trong số ít nhân chứng còn lại của địa phương được chứng kiến những ngày tháng mùa thu lịch sử năm ấy. Trời phú cho sức khỏe và trí nhớ minh mẫn nên mỗi dịp kỷ niệm ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền 19/8 và dịp Quốc khánh 2/9, ông vẫn chăm chú xem các bộ phim tư liệu lịch sử được chiếu trên truyền hình. Ông Liên tâm sự: Đầu năm 1945, tôi tham gia đội tự vệ cứu quốc của

thôn, tôi được các đồng chí trong tổ chức Việt Minh ở xã tuyên truyền cách mạng tại đình làng. Năm ấy, đề Địa vỡ, khắp huyện chìm trong biển nước nhưng tinh thần tổng khởi nghĩa từ Hà Nội và các địa phương lân cận đã lan tỏa về đến Duyên Hà. Chúng tôi cùng một số anh em trong đội tự vệ cứu quốc của thôn tham gia công tác giành chính quyền ở huyện lỵ Duyên Hà. Tối ngày 19/8/1945, từng đoàn người mang theo vũ khí thô sơ, gậy gộc hòa vào dòng người từ các xã phía Nam huyện theo đường 223 tiến về trung tâm phủ huyện. Ngay trong đêm hôm đó, Ủy ban Cách mạng lâm thời huyện Duyên Hà được thành lập.

Từ đói nghèo, nô lệ rũ rồn đứng lên, Đảng bộ và nhân dân Hưng Hà ngày nay đã đoàn kết, đồng tâm xây dựng quê hương vững bước đi lên trên đường đổi

mới. Thành quả cách mạng ấy đã đơm hoa, kết trái trên mảnh đất địa linh nhân kiệt ngàn đời. “Thấy huyện nhà được công nhận là huyện nông thôn mới, quê hương đang trên đà phát triển, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên, tôi luôn thấy tự hào và trân quý sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ. Lớp con cháu hôm nay và mai sau luôn phải biết kế tục và phát huy sự nghiệp dựng nước, giữ nước của ông cha, phải nhắc nhớ nhau về cội nguồn lịch sử, không bao giờ được phép lãng quên” - ông Liên chia sẻ thêm.

Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cũng là lúc cậu bé Nguyễn Văn Tích, thôn 2, xã Vũ Quý (Kiến Xương) cất tiếng khóc chào đời. Để rồi từ khi biết đến cách mạng, ông đã tự nguyện tham gia quân ngũ, trở thành người lính Cụ Hồ và phục vụ trong quân đội suốt 32 năm. Vào sinh ra tử, kinh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích vẫn nhớ hình ảnh đoàn người nối tiếp nhau diễu hành lên huyện lỵ Kiến Xương giành chính quyền vào trưa ngày 21/8/1945. “Lúc đó tôi 15 tuổi, đang chăn bò ở rìa làng thì thấy đoàn người tay cầm gậy gộc, khẩu hiệu vừa đi vừa hô hào, tôi cũng gia nhập vào đoàn, tiến về phủ lỵ Kiến Xương tại phủ Sóc. Chỉ sau vài phát súng hiệu, đoàn người đã kéo vào tịch thu toàn bộ súng đạn, giấy tờ, con dấu đồng thời biến phủ lỵ thành trụ sở Ủy ban Cách mạng lâm thời của Kiến Xương” - cựu chiến binh Nguyễn Văn Tích bồi hồi kể lại.

Chỉ trong vài ngày cuối tháng 8/1945, các địa phương trong tỉnh đều đồng loạt nổi dậy giành chính quyền và nhanh chóng thành lập hệ thống chính quyền cách mạng từ tổng đến xã. Mỗi người dân Thái Bình đều có công lao riêng, góp sức cùng quân, dân cả nước đập tan xiềng xích nô lệ, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Qua ký ức các bậc cao niên như ông Trọng, ông Liên, ông Tích..., thế hệ trẻ hôm nay có cơ hội tìm hiểu thêm về lịch sử đất nước, thêm tự hào về ý chí chiến đấu và khát vọng giải phóng dân tộc của thế hệ cha ông đi trước. Đã gần ba phần tư thế kỷ trôi qua nhưng tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám vẫn sống mãi trong lòng người dân Việt Nam nói chung, người dân Thái Bình nói riêng. Và nó sẽ được thế hệ trẻ tiếp nối và phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

## TỰ HÀO ĐI TỚI

(Tiếp theo trang 1)

*Tinh thần tiến công và giá trị to lớn của những bài học từ Cách mạng Tháng Tám vĩ đại luôn khơi nguồn, bồi đắp sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, chuyển động theo hướng tích cực: Đảng ban hành và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết quan trọng; Chính phủ hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng; Quốc hội có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, chăm lo đời sống nhân dân được đồng đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa.*

*Năm nay, chúng ta kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cả hệ thống chính trị đang vào cuộc, chuyển động theo hướng tích cực: Đảng ban hành và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết quan trọng; Chính phủ hành động quyết liệt thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng; Quốc hội có những đổi mới mạnh mẽ, được cử tri và nhân dân cả nước hoan nghênh. Nhiều quyết sách và việc làm cụ thể của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, chăm lo đời sống nhân dân được đồng đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đang đòi hỏi, kỳ vọng phải làm tốt hơn nữa.*

Trên quê hương Thái Bình, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh đang dồn hết tâm lực, trí lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Các cấp, các ngành đặc biệt chú trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh cũng thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Xây dựng đồng

bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; xây dựng khu vực ven biển thành trọng điểm kinh tế của tỉnh; không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, chúng ta càng hiểu rõ quá trình lịch sử thực tiễn sâu sắc, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý, những tư tưởng mang tầm vóc vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám vào thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước hôm nay. Biến tinh thần hào hùng của Cách mạng Tháng Tám thành hiện thực, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, tận dụng thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

# Xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân

■ NGUYỄN TÙNG

Tháng 8 năm 1945, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an Thái Bình được thành lập để bảo vệ chính quyền, trấn áp những tên đầu sỏ cầm đầu các tổ chức mật vụ, đảng phái phản động, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội khóa I (tháng 1/1946). Từ tháng 12/1946 đến tháng 2/1950, Công an Thái Bình vừa tập trung củng cố, xây dựng tổ chức vừa chuẩn bị sẵn sàng cùng quân, dân trong tỉnh chống thực dân Pháp xâm lược; khám phá 3 vụ gián điệp, 7 vụ nhen nhóm phản cách mạng, bắt 58 tên cầm đầu nguy hiểm, bóc gỡ hầu hết các tổ chức phản động, làm trong sạch địa bàn ở 12 phủ, huyện, triệt tiêu chỗ dựa của quân Pháp trước khi chúng đặt chân lên đất Thái Bình.

Đầu năm 1950, Pháp đánh chiếm Thái Bình, chúng đã lập nhiều đồn bốt, lập hệ thống nguy quyền từ tỉnh đến xã. Từ đấu tranh trực diện, các lực lượng Công an Thái Bình đã chuyển hướng tổ chức và nhiệm vụ, luôn sâu vào vùng địch xây dựng cơ sở, tổ chức mạng lưới điệp báo, phản gián; phối hợp lực lượng bộ đội địa phương, du kích ngăn chặn và đánh trả quyết liệt các cuộc tấn công của địch; đẩy mạnh tấn công, trấn áp bọn phản cách mạng, gián điệp, phá âm mưu chia rẽ lương giáo, tham gia diệt ác phá tề. Trong đó, Công an Thái Bình đã truy quét, bắt 457 tên Việt gian đầu sỏ, bóc gỡ 13 cơ sở gián điệp chỉ điểm, xử lý 10 tên có nhiều tội ác; xác minh, kiểm soát chặt chẽ quan hệ 2 vùng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động tình báo, gián điệp, tuyển chọn người để cài cắm, bố trí vào một số trung tâm chỉ huy của địch, góp phần cùng quân, dân trong tỉnh chống càn, trong đó có nhiều trận càn lớn như Trái Quýt, Trâu Lồng, Con Cóc...

Ngày 30/6/1954, thực dân Pháp rút khỏi thị xã Thái Bình, lực lượng Công an Thái Bình nhanh chóng tiếp quản thị xã và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự ở đô thị và các vùng giải phóng, bắt và trừng trị 74 tên phản động đầu sỏ; phát hiện thêm 21 tên quốc dân đảng, 34 tên đại Việt, 24 tên gián điệp chỉ điểm. Sau ngày giải phóng, Công an Thái Bình tích cực tham gia đấu tranh chống địch cường ép di cư (bọn phản động gây ra trên 50 vụ cưỡng ép 33.000/80.000 giáo dân, 41/52 linh mục, 320 học sinh chủng viện và hầu hết tu sĩ di cư vào Nam). Từ tháng 12/1955 đến tháng 6/1956, Công an Thái Bình tích cực tham gia phục vụ cải cách ruộng đất và sửa sai sau cải cách ruộng đất, trấn áp hàng trăm đối tượng gây rối, xử lý hàng nghìn vụ liên quan đến

an ninh trật tự, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng.

Bước vào thời kỳ khôi phục kinh tế, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công an Thái Bình đã làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện và lập hồ sơ, kết hợp phát động quần chúng đấu tranh giáo dục, cải tạo hàng nghìn đối tượng tề nguy, gián điệp, đảng phái phản động. Trong chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (giai đoạn 1965 - 1972), Công an Thái Bình đã nắm chắc tình hình, đấu tranh chống các hoạt động gián điệp, chiến tranh tâm lý, phản động; thu hủy hàng trăm ki-lô-gam truyền đơn, bạc giả, hàng tâm lý, xét duyệt hàng vạn lý lịch quân sự, bảo vệ các đợt giao quân; điều tra, xử lý nghiêm tội phạm kinh tế, hình sự; bảo đảm an toàn giao thông, vận tải, các chiến dịch hành quân, vận chuyển hàng hóa, lương thực, thuốc men, đạn dược chi viện cho chiến trường miền Nam và bảo vệ an toàn cho nhân dân đi sơ tán đồng thời tích cực chi viện cho an ninh miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong 15 năm (1961 - 1975) đã có trên 300 cán bộ, chiến sĩ Công an Thái

Bình tình nguyện vào Nam chiến đấu, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Sau ngày 30/4/1975, đất nước thống nhất, Công an Thái Bình tích cực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chỉ viện cán bộ cho công an các tỉnh biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế. Trong thời kỳ đổi mới từ 1986 - 1996, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã giành được những thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, trong đó lực lượng công an đã làm tốt công tác tham mưu giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vào những năm 1997 - 1999, do những sai lầm, khuyết điểm trong công tác quản lý kinh tế - xã hội ở cơ sở đã xảy ra khiếu kiện phức tạp, gây mất ổn định, nhiều nơi trở thành "điểm nóng", lực lượng công an đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền những chủ trương, giải pháp và cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống các xã, phường, thị trấn tham gia giải quyết ổn định tình hình và khôi phục phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", xây dựng thể trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở, đóng góp quan trọng vào đường lối

dân vận của Đảng, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lực lượng Công an Thái Bình đã làm tốt chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng vũ trang thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Lực lượng công an từ tỉnh đến xã đã tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công, liên tục mở các đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm; điều tra, xử lý hàng nghìn vụ án kinh tế, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự, ma túy đạt trên 70%, trọng án đạt 100%. Tập trung đánh mạnh, đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm hoạt động lưu động, có vũ khí gây án nghiêm trọng. Giải quyết cơ bản các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp; kiểm chế và làm giảm tội phạm, không để hình thành các ổ nhóm hoạt động công khai lộ hành.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; từ năm 1999 đến nay được Bộ Công an tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc; Chính phủ tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua. 5 tập thể, 2 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

**Phát huy truyền thống chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, thời gian tới, các lực lượng Công an Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.**

(ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN MINH, GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH)



Lực lượng công an giúp dân thu hoạch lúa.



## TRƯỜNG MẦM NON TÂM VIỆT

# Nơi phụ huynh gửi trọn niềm tin

ĐỨC DŨNG

Trường Mầm non Tâm Việt (phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình) đi vào hoạt động từ năm học 2017 - 2018 với 120 học sinh. Sau 1 năm, Trường đã thu hút 240 học sinh ở 12 nhóm lớp, trở thành địa chỉ tin cậy để phụ huynh lựa chọn, gửi gắm con trẻ trong những năm tháng đầu đời.



Các bé hào hứng trong giờ học Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài.

Tọa lạc gần khu trung tâm y tế với các bệnh viện lớn của tỉnh, thuộc phường Trần Lâm, ngay từ khi thành lập, Trường Mầm non Tâm Việt đã đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại: 100% lớp có điều hòa, camera nối mạng, máy vi vỉnh và tivi, đầu đĩa phục vụ việc học tập và ăn nghỉ của các cháu trên lớp. Các phòng chức năng của Trường như: phòng hoạt động thể chất, giáo dục âm nhạc, hội họa, thư viện được trang bị đầy đủ thiết bị phục vụ tốt hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ toàn diện. Trường tận dụng mọi không gian để xây dựng môi trường xanh, an toàn, lành mạnh cho học sinh như: khu vườn tuổi thơ với thiên nhiên, vườn cổ tích, khuôn viên cây xanh, sân chơi trải thảm cỏ, không gian chợ quê và khu phát triển vận động thể chất...

Với phương châm hoạt động: "Hãy yêu thương trẻ để chăm sóc và nuôi dạy trẻ một cách tốt nhất" nên đội ngũ giáo viên được tuyển chọn đều qua đào tạo, 100% cán bộ quản lý, giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và trên chuẩn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non hiện nay. Đội ngũ này được phân bổ theo mỗi lớp từ 2 - 3 giáo viên nhằm chăm sóc và dạy các con tốt nhất. Ngoài phương pháp giáo dục mầm non

truyền thống, Tâm Việt đã áp dụng tinh tế các phương pháp giáo dục hiện đại khác nhau của các nước như Glenn Donan, Shichida, Montessori vào nuôi dạy trẻ. Chỉ với 20 - 30 học sinh, các bé được tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh theo mong muốn, giáo viên chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn. Qua đó, giúp trẻ phát triển sự tự tin, độc lập, có thể tự chăm sóc bản thân. Trẻ có kỹ năng trong giao tiếp ứng xử, kỹ năng thực hành cuộc sống, kỹ năng xử lý tình huống và hơn cả là có niềm đam mê trong học tập từ nhỏ.

Với đặc điểm của cấp học mầm non, phần lớn thời gian ban ngày bé ăn, ở tại trường, vì vậy, việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ bảo đảm theo quy định luôn được nhà trường chú trọng. Trường Mầm non Tâm Việt đã thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dạy trẻ như: một ngày trẻ được ăn 3 - 4 bữa; xây dựng thực đơn theo mùa, tính khẩu phần ăn bảo đảm về số lượng, cân đối về thành phần dinh dưỡng. Thực phẩm cho trẻ ăn hàng ngày đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có hợp đồng mua bán, đặc biệt lượng rau xanh và hoa quả phần lớn do nhà trường tự cung cấp; bếp ăn gọn gàng, sạch sẽ.

Cùng với đó, Tâm Việt chú trọng rèn luyện cho trẻ làm quen với môn học Tiếng Anh, với cả giáo viên người Việt và người nước ngoài. Trong không khí tình cảm hòa quyện giữa các cô giáo cùng các cháu, chúng tôi thấy các cháu nhỏ sinh hoạt rất tự tin khi được các cô rèn kỹ năng sống, văn hóa ứng xử, các cháu rất linh hoạt các môn học ở giờ thể thao Aerobic, các môn nhạc, họa, say sưa ngồi bấm các phím đàn Organ... Qua đó, phát huy tối đa tính tự lập của trẻ và những kỹ năng biết hợp tác, tư duy, tự phục vụ, tự bảo vệ an toàn bản thân, mạnh dạn giao tiếp trong xã hội, có thói quen nề nếp. Ngoài việc dạy trẻ chăm ngoan, học giỏi, Trường Mầm non Tâm Việt còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các chương trình dã ngoại để tăng thêm vốn hiểu biết về thế giới xung quanh cho các em.

Với những đổi mới và cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non, năm học 2018 - 2019, Trường Mầm non Tâm Việt phấn đấu xây dựng trở thành trường tư thục kiểu mẫu của thành phố Thái Bình và phát triển bền vững, phù hợp với xu thế đa dạng hóa các loại hình đào tạo hiện nay.

**Cô giáo Đoàn Thị Thúy Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Tâm Việt**



Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định, học mà chơi, chơi mà học là điều cần thiết trong hoạt động giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển toàn diện. Các hoạt động vui chơi ở

trường phải mang tính sáng tạo, để các bé hứng khởi khám phá những điều mới lạ của cuộc sống. Nhằm tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thực sự tin cậy với các bậc phụ huynh, nhà trường chú trọng rèn kỹ năng sống, khơi dậy ở trẻ sự chia sẻ lòng nhân ái, sự tự tin... Những kỹ năng này được các cô giáo chuyển tải, hướng dẫn tới các bé thông qua các hoạt động học tập, vui chơi mọi lúc, mọi nơi.

**Chị Bùi Thị Hương, tổ 19, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình**



Sau khi được bạn bè giới thiệu và tham khảo nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố, gia đình tôi quyết định cho cháu theo học Trường Mầm non Tâm Việt. Với hệ

thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng yêu cầu giảng dạy cũng như rèn luyện thể chất, các cô giáo luôn nỗ lực chăm sóc, dạy dỗ các cháu bằng tất cả tình yêu thương nên gia đình tôi rất yên tâm khi gửi con em mình ở đây. Cháu nhà tôi rất yêu trường, yêu lớp, được học đàn, học hát, tiếp xúc với Tiếng Anh, máy vi tính nên cháu rất tự giác và học được nhiều điều hay.

**Anh Phạm Ngọc Dũng, tổ 29, phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình**



Khi chọn Trường Mầm non Tâm Việt để gửi con vào học, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất của Trường.

Mỗi sáng đưa con đến trường, tôi luôn yên tâm bởi con mình sẽ được chăm sóc bởi những cô giáo mang tấm lòng và trách nhiệm của người mẹ với chuyên môn giỏi và đầy tình yêu thương. Hơn nữa, Trường có nhiều không gian phù hợp với từng độ tuổi, phòng học được trang trí đẹp mắt, an toàn, sân chơi thoáng, rộng để bé thoải mái vận động. Đặc biệt, nhà trường rất chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ dinh dưỡng của các cháu.

# Biển ru chân sóng

■ QUANG VIỆN

Theo các tài liệu khảo cứu, hơn 2.000 năm trước đồng bằng Thái Bình đã được hình thành. Từ miền đất hoang hóa, lau sậy mọc thành rừng, bằng sức lao động không mệt mỏi, biết bao thế hệ cư dân từ khắp nơi tìm về miền đất này “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” nhọc nhằn công sức khai hoang, lấn biển, chống lại sự tàn khốc của thiên tai, thú dữ... tạo dựng cơ nghiệp. Trong những thế hệ cư dân đến khai phá vùng đất hoang sơ ven biển Tiên Châu có những dòng họ, những con người bản lĩnh kiên gan chịu đựng khó khăn, gian khổ dựng xây cơ nghiệp “gốc bền, xanh lá” ngay bên mép sóng biển ru...



Từ đường Trần Đại Tôn, làng Trình Trung, xã An Ninh (Tiên Hải) - nơi gần 400 năm trước đức Trần Pháp Duyên đặt dấu chân bên bờ sóng lập nên làng Trình Phố.

Cũng từ miền đất hoang Tiên Châu, trải qua bao thế kỷ đã trở thành huyện biển Tiên Hải trù mật, đông ruộng tốt tươi cùng với quá trình chinh phục thiên nhiên, chống giặc xâm lăng đã hun đúc lên tính cách con người Tiên Hải “ăn sóng, nói gió” kiên cường, dũng cảm biết chinh phục thiên nhiên để làm cho quê hương vững mạnh. Trong các tài liệu khảo cứu về văn hóa đồng họ ở Thái Bình, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề xu hướng liên kết các dòng họ và tiến hành biên soạn hợp phả trong toàn quốc nói chung và Thái Bình nói riêng, thông qua hoạt động này nhiều dòng họ đã tìm được cội nguồn, tìm được cái “tông” của dòng họ, tìm được tổ chất văn hóa của dòng họ mình. Trong số những dòng họ từ Nghệ An, Thanh Hóa đến Thái Bình thời hậu Lê, ông dành nhiều thiện cảm với dòng họ Trần từ Hậu Lộc (Thanh Hóa) tìm đến vùng đất Ngoại Đê của huyện Trực Định, phủ Kiến Xương (nay là làng Trình Phố, xã An Ninh, huyện Tiên Hải), lưu lại nơi đây đồng cam cộng khổ với cư dân các dòng họ khác như họ Chu, họ Phạm, họ Đỗ... dựng xây vùng đất Tiên Hải khang thái, đồng thời duy trì mạch nguồn cội về Hậu Lộc.

Một đặc điểm rất dễ nhận ra về văn hóa dòng họ ở Thái Bình là chịu sự chi phối của phong thổ, môi sinh bởi vùng đất Thái Bình vốn được xác định là “pháo đài” bên bờ biển Đông với ba mặt sóng một mặt biển thuận lợi cho triển khai thế trận thủy chiến theo đường sông tiến đánh sâu vào nội địa, do vậy ta dễ tìm thấy truyền thống quật khởi, thượng võ ở nhiều dòng họ. Để minh chứng cho nhận định này, đoàn nghiên cứu chúng tôi tìm về làng Trình Trung, xã An Ninh, huyện Tiên Hải thăm từ đường Trần Đại Tôn “khán thính” ngọc phả dòng họ. Ông Trần Quốc Ân, trưởng

ban khánh tiết họ tộc ân cần đón tiếp và trân trọng giới thiệu thân thế tộc phả. Theo ngọc phả, thủy tổ họ Trần làng Trình Phố (Trình Phả) bắt nguồn từ Hậu Lộc (Thanh Hóa). Trong cuốn “Sử ký Thanh Hoa” hiện đang được lưu trữ tại Thư viện kinh thành Thuận Hóa (Huế) của tác giả người Pháp là Raubequain ghi rõ: “Họ Trần làng Trình Phố có cội nguồn là Trần Pháp Duyên, thời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa (1680 - 1705), được phong tước Phú Vinh Hầu, sinh quán tại làng Diêm Phố (thường gọi là Diêm Phả) huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Phú Vinh Hầu rời làng Diêm Phố ra huyện Chân Định, phủ Kiến Xương lập ấp, đặt tên làng Trình Phố”. Ngọc phả tộc họ Trần Đại Tôn chép rằng thủy tổ Trần Pháp Duyên do có công lớn giúp triều đình nhà Lê nên được vua phong tước Hầu nhưng không bằng lòng với cuộc sống chật hẹp, thiên tai tàn phá nặng nề đã quyết tâm ra đi tìm miền đất trù mật khai hoang, lấn biển lập làng ấp cho con cháu muôn đời thịnh. Thủy tổ Trần Pháp Duyên nhằm hướng Bắc mà đi, hơn một ngày đường, gặp trời tối, trước mặt là con sông rộng mênh mông, nước chảy cuộn cuộn, đỏ nặng phù sa. Vượt sông bằng thuyền, thủy tổ Pháp Duyên đến được vùng đất Kỳ Bó nơi tương công Trần Lâm chọn làm cứ địa vài thế kỷ trước. Đi tiếp về hướng Nam đến lúc chạng vạng tối, Pháp Duyên nghe ì âm sóng biển như ở quê nhà liền dựng lều ở lại. Hôm sau, Pháp Duyên đi một vòng quan sát thế đất có nhiều ngòi lạch, đất bồi tốt tươi, cư dân hiền hòa liền ở lại lập ấp. Pháp Duyên đặt tên ấp là Trình Phả (sau đổi là Trình Phố) để luôn nhớ về cội nguồn Diêm Phả (Diêm Phố cổ hương) của mình. Một thời gian chống chọi thiên tai, dịch dã gây dựng quê hương mới, thủy tổ Pháp Duyên tin tưởng ý nguyện của mình thành công liền lấy tên hiệu là Quảng Đức. Ông bà Quảng Đức sinh quý tử đặt tên là Vinh Đạt để thể hiện thành công và lạc quan

vào công cuộc khai khẩn mở đất, lập làng của dòng tộc Trần. Vinh Đạt lớn lên trong vòng tay ôm ấp của xóm làng Trình Phố, ông sớm thay thân phụ Quảng Đức lo toan công cuộc trị thủy, khai hoang, lấn biển xây dựng cơ đồ rộng. Trưởng thành, Vinh Đạt lập gia thất. Ông bà Vinh Đạt cũng sinh hạ được quý tử tên húy là Trác, tên thụy là Nhân Trí. Do có công khai khẩn đất đai giúp triều đình chống giặc biển nên được phong tước Hải Dương Hầu. Hải Dương Hầu kết duyên cùng Tô thị sinh hạ được quý tử Tăng Huy. Cũng từ đây, Hải Dương Hầu được tôn làm tổ họ Trần làng Trình Phố. Gia phả không giải thích rõ nhưng các bậc cao niên trong họ tộc lý giải rằng thủy tổ Pháp Duyên (Quảng Đức) do vẫn gánh trọng trách trưởng tộc ở quê cũ nên “một chốn đôi quê” thường đi về Hậu Lộc chăm lo tổ cụ. Đến đời Nhân Trí có quý tử “nổi đôi tông đường” lại được phong tước hầu của triều đình nên việc giao trọng trách tộc trưởng họ Trần ở quê hương mới là điều cần thiết. Tăng Huy lớn lên trí tuệ thông minh khác người, học một biết mười có tiếng ở đất Nam Định. Dân gian truyền tụng “Thứ nhất Tăng Huy, thứ nhì Quang Hoa, thứ ba Lộng Điền”. Do thông minh, nhớ nhanh nên Tăng Huy còn có tên thụy là Văn Kiến.

Những thế hệ tiếp nối của tộc họ Trần làng Trình Phố kế thừa truyền thống quả cảm trong chống chọi thiên nhiên, giặc dã, cần cù lao động, nhân hậu trong “đối nhân xử thế” nên được tôn quý. Ngọc phả họ Trần làng Trình Phố chép rằng, thời Cảnh Hưng (Lê Hiến Tông, 1740 - 1786) đời thứ 5 là Trần Huệ Dịch (thường gọi là Tống Cửu) giàu có bậc nhất trong làng nhưng giản dị, chuyên cần, giao lưu rộng có công giúp Phạm Đình Sỹ người làng Bắc Trạch (xã Văn Trường nay) thoát tội với chúa Trịnh, sau này Phạm Đình Sỹ làm tỳ tướng của Thượng thư bộ binh Phạm Đình Trọng dẹp yên khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu và

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Những năm đầu thập kỷ 90, thế kỷ XX, tôi có vài lần tìm về Hậu Lộc để nghiên cứu các dòng họ “thế gia lệnh tộc” đến Thái Bình khai khẩn đất đai, lập nghiệp, trong đó đáng chú ý họ Trần ở Hậu Lộc có mối quan hệ huyết thống sâu sắc. Đặc biệt, ở Hậu Lộc (Thanh Hóa) có làng Diêm Phố (thường gọi là Diêm Phả, Diêm Phố) có dòng họ Trần “thế gia lệnh tộc” được vua ban tước hầu đã tách ra về vùng Trực Định (Kiến Xương) sinh sống. Thủy tổ họ Trần ở đây đã đặt tên làng, ấp mới ở Trực Định là Trình Phả (Trình Phố), con cháu sau này sinh sôi, nảy nở mở rộng làng ấp cũng tiếp tục đặt tên cho những nơi mới như Trại Diêm, Thư Điền...

Ông Hoàng Văn Thông, Giám đốc Bảo tàng Hoàng Long, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa



Bảo tàng Hoàng Long hiện lưu giữ hàng nghìn cổ vật nhà Trần qua các triều đại ở Thanh Hóa, trong đó dòng họ Trần ở làng Diêm Phố, huyện Hậu Lộc có rất nhiều hiện vật

quý báu ở tầng sâu văn hiến. Dòng tộc họ Trần ở Hậu Lộc có nhiều đại khoa, vương, hầu. Họ không tự bằng lòng với cuộc sống sóng gió khắc nghiệt, nhiều chi phái họ Trần đã tỏa đi khắp nơi trong đó có Thái Bình sinh cơ, lập nghiệp nhưng dù ở nơi nào con cháu dòng tộc họ Trần ở Hậu Lộc vẫn nhớ về nguồn cội và phát huy truyền thống “danh gia vọng tộc”.

Ông Trần Quốc Ân, 80 tuổi, hậu duệ đời thứ 12 Trần Đại Tôn, làng Trình Trung, xã An Ninh, huyện Tiên Hải



Thời vua Lê Hy Tông (1680 - 1705) đức thủy tổ chúng tôi là Trần Pháp húy Duyên sinh ra và lớn lên tại hương Diêm Phố (Trình Phả), Hậu Lộc, Thanh Hóa nổi tiếng hiếu học,

khoa bảng. Dòng tộc Trần Đại Tôn làng Trình Phố do Đức thủy tổ Pháp Duyên đến sinh cơ, lập nghiệp ở đất Tiên Châu đã gần 400 năm. Từ thuở khai thiên lập địa, cha ông chúng tôi đã đổ bao mồ hôi, công sức gây dựng lên cơ đồ và đặt tên làng là Trình Phố để cháu con luôn nhớ đến cội nguồn Trình Phả. Các thế hệ trong dòng tộc vẫn ra sức gìn giữ, kế thừa tiếp bước và phát huy truyền thống dòng họ “Thế gia lệnh tộc”, lấy đức làm đầu, lấy hiếu làm trọng, lấy tâm làm gốc.



Nguyễn Danh Phương, lập công hiến hách được phong Thượng tướng quân Tuyên lực công thần Đế đốc tử vệ quân, Viêm quận công. Chịu ơn sâu, nghĩa nặng Tống Cửu, Phạm Đình Sỹ tâu vua phong Trần Huệ Dịch là Thái Tướng Sĩ. Con trai là Trần Quốc Dương được đình thần hậu Lê tiến cử làm trọng quan.

# CẦU BO QUA PHỐ

■ Ký của nhà văn VÕ BÁ CƯỜNG

## Kỳ 14: Vườn hoa chéo

(tiếp theo kỳ trước)



Cầu Bo năm 1963.

Nói đến địa danh vườn hoa là chạm vào đời sống con người, con vật, thân phận của muôn cây, hoa lá, giếng nước, mái nhà, con giun, con đế, cỏ mọc, tường rêu, vách đất, phen thưa, ong kêu, chim hót.

Chuyện nào xảy ra trong vườn hoa cũng thương tâm động cảm.

Đối mặt với con người, hiện thực được bày ra trước mắt. Và ta tự lắng nghe sự phản ứng của lòng mình mới thấy thân phận con người đi qua chốn nương thân được bao phủ trong màn sương huyền thoại.

Vườn hoa chéo thời xa xưa bịt bùng tím mít. Nó “chéo” bởi lúc mở đất làm vườn hoa đã tránh ngôi đền cuối phố Lê Lợi. Năm Pháp tạm chiếm thị xã, chúng phá vườn hoa thông ra tận sân vận động làm sân bay dã chiến cho máy bay ba càng lên xuống. Pháp làm một đường băng chạy dài từ khách sạn Dầu khí hôm nay, cắt thẳng sang vườn hoa ra tới sân vận động.

Từ cầu Phúc Khánh, máy bay đã cho hạ thấp độ cao những chiếc bà già cánh quạt thổi rạp cây cối, như con lốc bụi, rồi chân bánh xe từ từ lăn xuống đường ray một cách cẩn trọng, chậm chạp như bước chân “bà già” đi trong ngõ hẹp.

Đường băng hai bên đắp đất thó, đầm chặt chắc như đường tàu vậy. Rồi chúng cho chôn những hàng gạch quét vôi trắng để phi công nhìn rõ. Máy bay chờ những tên quan chức hoặc giấy tờ tài liệu về Thái Bình. Rồi ngày mai chiếc bà già ấy quay về Hà Nội. Máy ông công chức hoặc người có máu mặt, mấy ông nhà buôn có thể đi nhờ viên phi công về Hà Nội, miễn là biết “xỉa tiên” hoặc được người giới thiệu một cách tin cậy là nó cho ngôi liền, không thu lệ phí.

Năm 1954, Pháp thất thế chạy khỏi Thái Bình, cho phá sân bay dã chiến qua vườn hoa chéo.

Ta đứng từ góc vườn nơi hai đầu phố Lê Lợi - Trưng Trắc gối vào nhau như hai người nằm ngủ, chỗ rẽ xuống là phố cô đầu An Tập, trông sang là bãi tha ma của người Tàu. Gò đất ấy bây giờ còn cây hoa gạo, tuổi độ gần hai trăm năm, một vài cây bằng lăng, dăm ba cây sưa. Mắt nhìn như bắt gặp bóng người con gái tay nhặt cánh hoa rơi, đi sâu vào vườn lòng không khỏi bồi ngùi liên tưởng đến hai câu thơ trong bài “Trăm hoa” thời cổ nói đến thân phận cô gái nhà giàu, tính đỏng đảnh kiêu sa để rồi rơi vào cảnh khốn khổ... “*Hoa gạo đỏ chót trên cao/Đông đà đông đánh rơi vào cỏ may*”. Người ta làm vườn hoa, cốt để có chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ, lấy nơi tĩnh dưỡng tuổi già, nơi hò hẹn của lớp người đang xoan.

Những người trông coi vườn hoa thường nói với nhau: “Cây là một thực thể, có sự sống, dẫu nó chưa có tiếng nói”. Nhưng cây có tên tuổi như người vậy. Nó thâm lặng, khiêm nhường, tồn tại

với tháng năm. Ít ai biết đến! Có cây tự vận trui lá mình, trơ với đông tàn rét buốt để sẻ chia cái gian lao cùng nhân thế. Nhưng thoát cái, lộc non trở lại nồng nhiệt với đời tạo cho không gian thoáng mát, chào đón hè về. Ai ngờ! Đó là cây bàng. Tâm hồn rất trẻ. Giữa vườn hoa, ông Vị cho trồng dây bằng lăng, cây muôm, cây si. Tổ tông sinh ra từ vùng đất nào rồi di cư vào Việt Nam. Đố ai biết được? Còn cây sưa đã đến thời nào cho hương thơm nồng nàn giữa vườn. Đứng dưới gốc cây với cánh hoa sinh trẻ từ thư viện Lê Quý Đôn chạy ra đón gió. Ông Mùi, Phó Giám đốc Công ty Thị chính kể: Năm ấy, gặp nhà thơ Tố Hữu, thời ông là Phó Thủ tướng phụ trách nông nghiệp. Ông hỏi cánh sinh viên lâm sinh:

- Cây sưa có mặt ở Việt Nam từ bao giờ? Nghĩ mãi, ông Mùi trả lời: “Ở vườn hoa Ba Đình”. Nhưng có từ năm nào thì ông chịu? Ông Tố Hữu bảo: “Có từ thời Pháp. Người Pháp thích hương sưa, khi sang Việt Nam mang theo vào đất Thăng Long”. Như thế tuổi cây sưa ở ta có gần 200 năm rồi đó.

Dây bằng lăng ông Vị thích nhất. Thường ngày ông đứng ngắm hoa. Ông bảo, nó thâm thì như đời người con gái, sung sức, non tơ. Những đêm trăng khuyết, trăng đầy, cây đều được nghe chuyện tình đôi lứa. Nó biết mình đang xuân. Đêm qua, bỗng động lòng thương mỗi tình thâm kín, khe buồng những

cánh lá xuống vai người con gái. Dáng cây đẹp nhất vào mùa xuân thay áo. Chỉ qua một đêm, búp lá trở đỏ như mỏ chim sáo sậu tua tủa vút lên trời xanh. Gọi nắng.

Nói đến cây là nói đến sự sống, sự vận động xê dịch của một thực thể. Với 4ha cây xanh vườn hoa, một con số giản dị, thấp so với dân số Thái Bình. Ngày 15/8/1973 người ta mới ra nghị quyết thành lập Công ty Thị chính, cũng mong vực lại sức sống cây xanh từ thời Pháp để lại.

Ông Vị thường dạo bộ quanh vườn hoa, tay khẽ dắt những bông bìm tím vào dậu. Hoa bìm về thơ mộng thân thiện với con người. Có lúc ông dừng lại cái lối đi vào nhà thờ Tin Lành, nhặt những cánh lá vàng vừa đặt mình xuống đất như tiễn người ra trận. Ông chợt nhớ lại:

- Xế chiều hôm đó, gió đùng đùng từ phía cửa sông Ba Lạt thổi lên. Con gió đi qua cầu Bo vào thành phố, dừng lại vườn hoa. Tất cả đều im lặng. Im lặng đến lạ lùng. Chỉ còn những bông hoa bìm tím vừa khoe sắc, vừa đưa hương thơm như khẽ lay động.

Từ phía đường Lê Lợi, đoàn chiến sĩ rậm rạp đi vào vườn hoa. Tự nhiên cái không gian im lặng lúc trước được phá vỡ...

Đoàn tới đâu, cành lá rung rinh xao động tới đó. Đi theo họ, biết bao cô gái từ cánh đồng lúa vừa bỏ tay cày, tay sừng, chạy theo chồng. Họ hồi hộp đứng bên

nhau, tản vào các bụi cây. Họ thâm thì to nhỏ “ngày mai anh ấy qua phà Tân Đệ vào sông Tuyến, rồi vượt Trường Sơn vào Nam. Biết bao giờ trở lại?”.

Đôi trai gái đứng dưới gốc cây gọi cao vọi. Người con trai vừa thi đỗ vào Trường Đại học Sư Phạm (khoa văn), còn người con gái ngày mai về Châu Quy nhập Trường Đại học Nông nghiệp. Người thanh niên để lại trang văn, đôi mắt, mái tóc đầy hương chanh, hương bưởi mà đi. Cô cậu cứ dùng dằng đòi tiễn nhau tới bến Tân Đệ. Nhưng cái ông “trung úy” sắt đá quá, không cho cô sinh viên theo ra bến. Người con trai nắm chặt tay cô gái rằng: “*Dua người ta không đưa qua sông?/Sao có tiếng sóng ở trong lòng...*”. Cái nỗi buồn ly biệt của con người thấm sâu vào lòng người chinh phu... Cô ấy. Chỉ đưa người ấy. Mà chỉ một mà thôi! Nhìn vào mắt cô, thoáng màu hoàng hôn tím ngắt, tay cô gái dúi vào ba lô cuốn sách “*Thời niên thiếu của Mác Xim Gooc Ki*”. Cuốn sách được cô dùng dao nhỏ sắc, xén cận mép chữ. Nó nhỏ nhẹ đi nhiều. Tình cảm đó làm tư tưởng cuốn sách lớn hơn. Không những vậy cô còn chia cuốn sách ra làm hai, thay bìa giấy cứng bằng bìa nilon. Cô bảo: “*Để anh dễ đọc, dễ mang. Nhét vào đâu cũng được*”. Chiến trường cần như thế. Hình ảnh đó làm cuộc chia ly càng day dứt... Cô đùa: Anh “hành” phương Nam đánh Mỹ, có nhớ câu thơ Nguyễn Bính không? “*Giày cỏ, gươm cùn, ta đi đây!*”. Rồi cả hai cùng cười.

Đoàn người ra đi, cành lá ngụy trang phấp phới, gương mặt hào hùng vì cái chí nam nhi “*chí lớn chưa về, bàn tay không*”.

Phà Tân Đệ đêm đó bom dội. Chiến sĩ ra nghỉ lại qua đêm tại ngã tư An Tập hoặc vào chợ Gốc Mít nằm dưới lều quán. Đôi trai gái đứng dưới gốc cây gọi tặng sách nhau, chẳng đứng đầu yên. Chỗ nào cũng có người. Khó thực hiện được niềm tâm sự riêng. Họ đành trở lại gốc cây gạo. Tay người con gái nhẹ nhàng trải tấm áo mưa xuống mặt đất lồm chồm những sành gạch, rồi đỡ ba lô từ vai anh. Họ vừa quàng tay lên vai nhau, từ đầu ba anh tự vệ khu phố đi tới. Họ lập biên bản, rồi dẫn vào trao cho ông Vị. Chuyện xảy ra ở vườn hoa, ông là người quản lý.

Vị hiểu tất cả, chờ ba ông “*Thần thám sét*” đi khỏi. Ông nhìn hai người... Hiểu rằng cuộc đời người đang ở tuổi thanh xuân. Ngày mai anh ấy phải vào chiến trường... Vị lặng lẽ vo viên quần áo của mình quàng xuống bếp, giữ lại giường chiếu, quay lại nói:

- Chỗ này giờ là của hai em... Anh ngủ dưới bếp. Có ai phiền hà gì. Cứ lên tiếng gọi.

Thôi ngủ đi. Không nói nữa. Anh đưa tay sập cánh cửa cho chặt. Bốn giờ sáng, đôi trai gái đã ra chỗ tập trung. Thời khắc đó vào mùa hè 1970. Vị nhớ rõ lắm...



Ảnh minh họa

(còn nữa)

**HỘP THƯ BẠN ĐỌC**

Trong tuần, Báo Thái Bình nhận được gần 50 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, chính trị - xã hội nổi bật của các địa phương, các cộng tác viên phản ánh tinh thần tích cực, chủ động ứng phó với bão số 4, thực hiện nghiêm Công điện khẩn số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt đối với huyện ven biển Tiên Hải những thông tin về công tác phòng, chống bão liên tục được các cộng tác viên Văn Cương, Đỗ Hà cập nhật: Đón Biên phòng Cửa Lân phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các xã ven biển Tiên Hải kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; Công an huyện Tiên Hải tập trung lực lượng ứng phó với bão số 4... Tin từ cộng tác viên Thành Đô: Bộ CHQS tỉnh huy động nhiều phương tiện tham gia phòng, chống bão số 4. Cộng tác viên Vũ Đông phản ánh: Huyện Kiến Xương chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 4. Cộng tác viên Thu Thủy đưa tin: Huyện Đông Hưng chủ động các phương án phòng, chống ngập úng cho lúa mùa.

Hướng tới kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2018), cộng tác viên Đài TTH Vũ Thư có bài viết: "Vũ Văn phát huy truyền thống Cách mạng Tháng Tám" khẳng định những thành quả của Cách mạng Tháng Tám đang được tiếp nối và phát huy trong xây dựng nông thôn mới ở xã Vũ Văn (Vũ Thư).

Lĩnh vực kinh tế, nổi bật là bài viết của cộng tác viên Quách Thuốc, Chủ tịch Hiệp hội Gia cầm và trang trại nông nghiệp tỉnh: Giá lợn hơi tăng kỷ lục - nguyên nhân và sự phát triển chăn nuôi lợn thời gian tới ở Thái Bình. Trên cơ sở phân tích những thông tin rộng trên phạm vi cả nước và địa phương Thái Bình, bài viết đưa ra những nhận định của tác giả, đi tìm câu trả lời: Sắp tới đây ngành chăn nuôi lợn sẽ phát triển theo hướng nào. Tác giả cho rằng: "Hiện nay các hộ cần liên kết chặt chẽ với nhau, nhất là các hộ chăn nuôi lợn nái, giúp các hộ chăn nuôi lợn thịt để có con giống tái đàn, không chạy đua mua con giống quá đắt, kết hợp

tiết kiệm chi phí để giảm giá thành chăn nuôi. Sản xuất và kinh doanh trong cơ chế thị trường thì không thể có giá mua, bán ổn định, phải biết chịu và tiết kiệm, thực hiện đúng quy trình kỹ thuật thì giá thành sẽ giảm, chăn nuôi sẽ có lợi nhuận". Cộng tác viên Thu Thủy đưa tin: Đông Hưng thí điểm xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ tưới, tiêu cho khu cánh đồng mẫu sản xuất sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao theo hướng tăng trưởng xanh tại 3 xã trong huyện.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cộng tác viên Đài TTH Tiên Hải, Kiến Xương gửi cộng tác các tin: Huyện Tiên Hải tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã năm 2018; Huyện Kiến Xương tổ chức hội nghị triển khai chứng thư số chuyên dùng và an toàn thông tin mạng; Xã An Ninh (Tiên Hải) tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho công an xã và thành viên tổ tự quản.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, góp thêm tiếng nói cho thành công của hội thảo khoa học "Đại thi hào Nguyễn Du với Thái Bình", hai nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Thanh và Phạm Minh Đức có các bài viết: Đất lành chim đậu; Họ Đoàn và làng Hải An với Nguyễn Du. Nhiều tư liệu lịch sử quý được phân tích, bình luận có lý, thuận tình, khẳng định: Xưa và nay, miền quê Thái Bình vốn vẫn được tôn xưng là nơi "đất lành chim đậu". Từ hàng chục thế kỷ trở lại đây, đã có biết bao bậc "tao nhân mặc khách" đã từ những năm tháng tầm mình ở đồng đất Thái Bình mà nên công danh sự nghiệp, mà có trước tác để đời. Hai đại thi hào của dân tộc là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du đều là giai cấp của Thái Bình...

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trần Trọng!

**3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC CHẤT BẢO QUẢN MÀU TỔNG HỢP**

**Biba Bibô**  
Sữa gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn

**PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI**

Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương  
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



**GIẢM TỶ LỆ MẮC UNG THƯ NHỜ TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM**

Với các phương pháp hiện đại ngày nay, ung thư có thể phát hiện từ rất sớm, khi người bệnh chưa có bất kỳ triệu chứng nào. Nhờ đó, việc điều trị sẽ dễ dàng và cơ hội sống sẽ cao hơn. Có thể tầm soát phát hiện sớm ung thư qua 3 bước quan trọng sau:

**1. Khám lâm sàng:**

Nếu như bạn chưa biết mình có nguy cơ mắc bệnh ung thư nào, cần tầm soát ra sao thì việc khám lâm sàng là bước quan trọng để giải đáp những băn khoăn của bạn. Khám lâm sàng nhằm mục đích phát hiện bất thường, tìm kiếm khối u, đánh giá nguy cơ ung thư.

**2. Xét nghiệm:**

Với mỗi loại bệnh, bác sĩ sẽ chỉ định làm các xét nghiệm khác nhau, gồm:

- Xét nghiệm máu: Có nhiều loại xét nghiệm máu được sử dụng trong tầm soát ung thư nhằm tìm kiếm dấu hiệu khối u hoặc đánh giá nguy cơ ung thư của người bệnh.
- Xét nghiệm nước tiểu
- Xét nghiệm tìm máu trong phân
- Xét nghiệm sinh hóa như Pap hoặc ThinPrep, HPV

**3. Chẩn đoán hình ảnh, nội soi thăm dò chức năng**

Chẩn đoán hình ảnh, nội soi thăm dò chức năng có thể cho thấy hình ảnh chi tiết bên trong các cơ quan trong cơ thể, hình ảnh khối u, kích thước khối u, vị trí di căn.

Sau 3 bước cơ bản tầm soát ung thư, nếu phát hiện khối u hoặc tổn thương nghi ngờ ung thư, bác sĩ có thể chỉ định thêm phương pháp chuyên sâu khác để

khẳng định bệnh, xác định giai đoạn bệnh, mức độ xâm lấn... để tư vấn phác đồ điều trị phù hợp.



Việc tầm soát ung thư là thủ tục đơn giản, tùy từng loại bệnh mà thời gian khám khác nhau và được bác sĩ chỉ định riêng. Phòng khám đa khoa Sao Mai xây dựng rất đa dạng các gói khám sàng lọc ung thư sớm để khách hàng có thể lựa chọn tùy theo mong muốn cũng như sức khỏe của mình. Với các hệ thống thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đặc biệt hệ thống nội soi tai mũi họng và nội soi tiêu hóa ống mềm tân tiến nhất hiện nay được nhập khẩu của hãng Karl Storz- Đức và trung tâm xét nghiệm công nghệ cao theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012, có thể sàng lọc sớm các bệnh ung thư và nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Để được tư vấn và cập nhật các chương trình khuyến mại hàng tháng, vui lòng liên hệ:

Tổng đài 02273.643.666 hoặc hotline 1900.55.88.30, giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần.

Quý khách hàng có thể nhận kết quả khám bệnh qua Facebook, tin nhắn SMS, quét mã QR code trên Zalo hoặc tra cứu trên website: <http://phongkhamsaomai.com>

**"Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe"**