



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 728
Chủ nhật
Ngày 12 - 12 - 2021

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt

“Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”

Sáng ngày 11/12, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19, thanh bảo kiểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội”. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới dự. Cùng dự có các đồng chí: Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Nèn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có Thượng tá Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ phong trào thi đua đặc biệt này đã xuất hiện hàng trăm điển hình tiên tiến, việc làm tử tế, cách làm sáng tạo và những tấm gương dũng cảm hy sinh, sẵn sàng vào tâm dịch thực hiện nhiệm vụ. Những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng đồng cảm, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân đã thấp sáng lên niềm tin về tinh thần đồng lòng quyết tâm cao độ, sự nỗ lực, ý chí lớn lao để chiến thắng đại dịch. Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, tính đến ngày 7/12/2021 đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhiệm và nghi nhiễm SARS-CoV-2; 17 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong liên quan dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc Bộ và công an các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo, phân tích, tham mưu, đề xuất các giải pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Tiếp tục phát huy hiệu quả nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia phục vụ công tác quản trị xã hội, nắm chắc di biến động dân cư, phục vụ điều tra, truy vết dịch trong điều kiện bình thường mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, chông chéo về chức năng, nhiệm vụ các bộ, ngành trong quản lý nhà nước về an ninh trật tự, hoàn thiện chính sách hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch kịp thời, thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an nhân dân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Công an biểu dương, khen thưởng vì có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Bộ Công an tổ chức trao quà động viên một số thân nhân cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

TẮT ĐẠT



Công an xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) phối hợp kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn.



Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/12

Thế giới: Số ca mắc trong ngày tăng hơn 127.800 ca

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến chiều ngày 11/12, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 269,5 triệu ca, trong đó hơn 5,31 triệu người đã tử vong.

Trong ngày, số ca mắc tăng hơn 127.800 ca, tử vong tăng hơn 2.900 ca.

Việt Nam: Tăng 1.285 ca mắc mới so với ngày 10/12

Ngày 11/12 cả nước ghi nhận 16.141 ca mắc mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 16.104 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.285 ca so với ngày 10/12). Việt Nam hiện đã ghi nhận 1.398.413 ca mắc Covid-19.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 130,9 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.084 bệnh nhân. Hiện 1.053.425/1.398.413 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Thái Bình: Ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 mới

Ngày 11/12, ghi nhận 45 ca mắc Covid-19 mới, trong đó khu cách ly y tế 30 ca, 15 ca tại cộng đồng đã xác định nguồn lây. Tính từ ngày 10/11/2021 đến nay, Thái Bình đã ghi nhận 1.488 ca mắc Covid-19.

Tính đến 19 giờ 30 phút ngày 11/12, toàn tỉnh có 1.606 trường hợp F1 và 1.659 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ các vùng có dịch (tính từ ngày 12/10 đến nay) là 29.349 trường hợp.

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 353 bệnh nhân.

Tổng số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 709 trường hợp, trong đó 631 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, 78 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính đến 19 giờ ngày 11/12, Thái Bình đã thực hiện tiêm 1.881.596 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ THĂM THÁI BÌNH LẦN THỨ NĂM (31/12/1966 - 31/12/2021)

Hiệp Hòa đón Bác về thăm



Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân tỉnh Thái Bình tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư), ngày 1/1/1967.

Ảnh tư liệu

■ TẮT ĐẠT

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Thật tự hào khi quê lúa vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm. Trong lần thứ năm về thăm, ngày 1/1/1967, Bác nói chuyện với cán bộ, nhân dân Thái Bình tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư).

Vinh dự được 4 lần gặp Bác Hồ nhưng ấn tượng sâu đậm nhất đối với bà Đỗ Thị Xoa, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thư Trì (nay là huyện Vũ Thư) vẫn là lần được gặp Bác tại đình Phương Cáp quê mình. Bà Đỗ Thị Xoa nhớ lại: Từ đêm ngày 31/12/1966, chúng tôi được lệnh triệu tập họp ở họp tác xã Tân Phong, xã Việt Hùng. Đến tờ mờ sáng ngày 1/1/1967, chúng tôi được thông báo thay đổi địa điểm họp tại đình Phương Cáp quê tôi. Khi Bác đến, tôi và tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, xúc động. Khi đó Bác gầy và sức khỏe có vẻ giảm sút. Bệ chần cửa ở đình Phương Cáp khá cao, tôi thấy đồng chí Tố Hữu

và đồng chí Hoàng Anh phải dìu, đỡ Bác bước qua bệ cửa. Bác vào, chào hỏi mọi người xong, quan sát một lượt thấy có rất ít phụ nữ, chị em lại e dè ngồi tận phía sau, Bác nói: “Các cô phụ nữ ngồi hàng ghế trên cho dễ nghe”. Rồi Bác nhìn về phía các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy nhẹ nhàng bảo: “Các chú triệu tập hội nghị thiếu thành phần”. Mọi người nhìn nhau không hiểu ý Bác, Bác cười và nói: “Thiếu các em thiếu nhi”.

Trong suốt buổi nói chuyện, ngoài khen ngợi, động viên, căn dặn nhân dân và cán bộ toàn tỉnh về công tác sản xuất, xây dựng Đảng, phấn đấu làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, Bác không quên nhắc nhở, phê bình thói xấu đánh chửi vợ của nam giới. Kết thúc buổi nói chuyện, mọi người quây quần bên Bác để chụp ảnh lưu niệm tại sân đình.

Năm nay đã 86 tuổi nhưng ký ức về những lần được gặp Bác Hồ vẫn vẹn nguyên, với bà Đỗ Thị Xoa đó mãi là kỷ niệm vô giá. Cũng bởi vậy, kể từ ngày Bác đi xa, bà đã lập bàn thờ Bác Hồ trong nhà để thể hiện lòng biết ơn vô hạn, sự tôn kính với Bác Hồ kính yêu. Bà chia sẻ thêm: Niềm vui lớn nhất của tôi là được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương. Tôi mong muốn thế hệ trẻ hôm nay của Hiệp Hòa sẽ kế thừa và phát huy

truyền thống cách mạng của quê hương, tiếp tục ra sức rèn luyện, phấn đấu, cống hiến sức trẻ cho quê hương để xứng đáng với thế hệ cha anh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Bác Hồ.

Còn tại đình Phương Cáp, tấm ảnh chụp Bác Hồ về thăm, mừng địa phương đạt 5 tấn thóc/ha tại đình làng năm ấy vẫn được giữ gìn và treo trang trọng. Đây vừa là tư liệu quý vừa để nhắc nhở các thế hệ người dân Hiệp Hòa niềm vinh dự, tự hào được đón Bác về thăm. Trải qua thăng trầm của lịch sử và biến thiên của thời gian, đình Phương Cáp đã trở thành “địa chỉ đỏ” để mỗi người dân quê lúa nói chung, người dân Hiệp Hòa, Vũ Thư nói riêng khi trở lại nơi này vẫn thấy mình như được gặp lại vị lãnh tụ kính yêu với cử chỉ ân cần và những lời huấn thị sâu sắc hôm nào.

Đồng chí Đỗ Chí Định, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: Lịch sử Đảng bộ xã ghi lại: Sau khi Bác Hồ về thăm quê, thực hiện lời huấn thị của Người, Đảng bộ, nhân dân Hiệp Hòa hăng hái thi đua lao động sản xuất. Hiệp Hòa là 1 trong hơn 30 địa phương có hợp tác xã cao cấp đầu tiên của vùng tả ngạn sông Hồng và là hợp tác xã kiểu mẫu với phong trào trồng cây, cấy cấy dây thừng hàng, cải tiến giống lúa mới. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hiệp Hòa thực hiện

tốt khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tất cả vì miền Nam ruột thịt.

Quê hương Hiệp Hòa hôm nay trên đường đổi mới và phát triển. Bức tranh nông thôn mới đang điểm tô những gam màu tươi sáng. 55 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa luôn nỗ lực đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí Chủ tịch UBND xã thông tin thêm: Năm 2018, Hiệp Hòa về đích nông thôn mới. Kế thừa những thành tích đạt được, địa phương đang nỗ lực thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao. Khai thác thế mạnh về nông nghiệp, hiện nay xã duy trì và phát triển 1 cánh đồng mẫu lớn hơn 50ha sản xuất lúa chất lượng cao. Bên cạnh đó, xã đã quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản, cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của dịch Covid-19 nhưng với sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, Hiệp Hòa tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tổng giá trị sản xuất ước đạt 190 tỷ đồng. Với những thành tựu đã đạt được, tận dụng thời cơ, vận hội mới, Đảng bộ và nhân dân Hiệp Hòa quyết tâm xây dựng quê hương sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.



Đồng chí Đào Trọng Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa

Thế và lực mới, luồng sinh khí mới của vùng đất Hiệp Hòa hôm nay chính là sự kết tinh ý Đảng lòng dân với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hiệp Hòa tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, vững tin, mạnh mẽ bước vững chắc trên con đường đổi mới và phát triển, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác hằng mong.



Ông Bùi Đình Mậu, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hiệp Hòa

Cho dù thời gian đã mài mòn những hiện vật tại đình Phương Cáp nhưng ký ức dù ngắn ngủi khi Bác về xã Hiệp Hòa cũng đủ để người dân nơi đây truyền lại cho thế hệ sau niềm vinh dự, tự hào. Người dân Hiệp Hòa rất vui mừng khi được các cấp, các ngành quan tâm tôn tạo, tu bổ đình Phương Cáp để đình mãi trường tồn với thời gian cũng như tình cảm kính yêu Bác vĩnh hằng trong lòng mỗi người dân Thái Bình.

Cuối tháng 7/2015, trận mưa lũ lịch sử được coi là lớn nhất trong 50 năm tại Quảng Ninh đã gây ra những thiệt hại không nhỏ cho địa phương cả về người và tài sản. Thấu hiểu những khó khăn của người dân vùng lũ về tình trạng bị cô lập, thiếu lương thực thực phẩm, vật dụng sinh hoạt, đoàn xe của Báo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình cùng nhà tài trợ đã ngay lập tức vượt gần 200km mang 5 tấn gạo, 500 chiếc quạt, 500 chiếc màn đôi với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng từ Thái Bình đến với đồng bào Quảng Ninh. Không quản ngại những bất lợi về thời tiết, trở ngại về giao thông, địa hình, các thành viên trong đoàn đã đến với các phường: Hà Lâm, Hà Trung, Cao Xanh, Giếng Đáy, Hùng Thắng (thành phố Hạ Long) và hai phường Quang Hanh, Mông Dương (thành phố Cẩm Phả) kịp thời trao tận tay những món quà của người dân Thái Bình cho bà con, giúp bà con nhanh chóng khắc phục và vượt qua hậu quả mưa lũ.

Tháng 11/2020, sau trận mưa lũ lịch sử tại miền Trung, Tây Nguyên, Báo Thái Bình cùng với Ban Từ thiện xã hội Hội Phật giáo Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình đã vượt đường xa đến trao quà và kinh phí hỗ trợ cho người dân thị xã Quảng Trị và huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Bà Nguyễn Thị Thuận, lãnh đạo xã Gio Quang, huyện Gio Linh cho biết, trận mưa lũ lịch sử đã khiến hàng nghìn hộ dân trong xã phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Đón đoàn thiện nguyện của những người làm báo tỉnh Thái Bình và Ban Từ thiện xã hội Hội Phật giáo Thái Bình, được nhận quà vào lúc khó khăn, bà con ai cũng phấn khởi.

Phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, nhiều tin, bài, phóng sự về các hoạt động nhân đạo từ thiện đã được Báo Thái Bình chú trọng sản xuất, việc vinh danh những tấm gương vượt khó làm kinh tế giỏi cũng luôn được quan tâm, tạo động lực cho nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu...

Với sự ra đời của Báo Thái Bình điện tử vào tháng 3/2018, Báo Thái Bình ngày càng đổi mới, phát triển và đa dạng hơn về các loại hình báo chí. Tháng 11/2018, chương trình “Trái tim nhân ái” do Báo Thái Bình phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức thành công rực rỡ đánh dấu bước đột phá của Báo Thái Bình cả trong công tác chuyên môn và công tác xã hội. Chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, nhân dân, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh sẽ chia sẻ với những mảnh đời không may mắn. Sau chương trình, quỹ “Trái tim nhân ái” tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ tích cực của nhiều tổ chức, cá nhân. Điều đặc biệt và ý nghĩa hơn cả đó là từ sau khi chương trình “Trái tim nhân ái” được tổ chức, rất nhiều tổ chức, cá nhân vẫn tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời không may mắn như Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại Hải Bình, Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, Công ty TNHH Hoa Việt, Công ty TNHH Vĩnh Trà, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVCbank Chi nhánh Thái Bình... Tiếp nối hành trình “Trái tim nhân ái”, ba đơn vị tiếp tục phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tặng quà, trao sổ tiết kiệm cho những người có hoàn cảnh khó khăn... Ông Bùi Văn Hào, xã An Vinh (Quỳnh Phụ) cho biết: Số tiền 30 triệu đồng được nhận từ chương trình giúp tôi sửa chữa ngôi nhà đã xuống cấp. Tôi rất cảm kích trước sự quan tâm, giúp



THU HOÀI

Những năm qua, song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Báo Thái Bình còn thực hiện sứ mệnh đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa giá trị yêu thương, tô đẹp thêm cuộc sống. Bằng những việc làm cụ thể, kịp thời, Báo Thái Bình đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong hoạt động nhân đạo từ thiện.

đỡ của các đơn vị tổ chức chương trình “Trái tim nhân ái” và nhà tài trợ.

Đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, Báo Thái Bình phối hợp với các doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; tặng vật dụng, thiết bị sinh hoạt cho trẻ em khó khăn, gia đình chính sách; trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp tết đến xuân về. Đặc biệt, từ tháng 3/2021, Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình nhận đỡ đầu em Hà Nguyễn Phương, học sinh Trường Tiểu học và

Cầu nối yêu thương

THCS Đông Thọ và em Đào Đăng Chấn Hưng, học sinh Trường Tiểu học Vũ Lạc, thành phố Thái Bình mỗi tháng 300.000 đồng. Ngoài việc nhận đỡ đầu cho các em, hàng tháng Chi đoàn hỗ trợ thêm đồ dùng học tập, đồng thời kêu gọi các đơn vị khác cùng chung tay giúp đỡ để gia đình các em vui bớt khó khăn. Em Hà Nguyễn Phương chia sẻ: Bố em mất sớm, mẹ em bị tai nạn không còn khả năng lao động nên gia đình em không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Em rất xúc động và biết ơn những món quà và

sự hỗ trợ của Báo Thái Bình đối với gia đình và bản thân em. Đây sẽ là nguồn động lực to lớn để em cố gắng vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, Báo Thái Bình cũng tích cực tham gia hoạt động chung tay giải cứu nông sản giúp bà con nông dân cũng như ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chi đoàn Thanh niên Báo Thái Bình đã phối hợp với chi đoàn một số đơn vị hỗ trợ nông dân xã Vũ Văn (Vũ Thư) tiêu thụ gần 6 tấn bắp cải; phát miễn phí hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho người dân; tham gia nấu cháo từ thiện cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn... Những hoạt động trên có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên Báo Thái Bình cùng chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

Với những người làm Báo Thái Bình, ngoài trách nhiệm truyền tải thông tin, họ còn luôn hăng say và sẵn sàng với công tác xã hội để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời không may mắn. Niềm vui, sự đổi thay trong cuộc sống của những hoàn cảnh khó khăn luôn là động lực to lớn để đội ngũ cán bộ, phóng viên Báo Thái Bình cùng các nhà hảo tâm tiếp tục vững bước trên hành trình thiện nguyện, viết tiếp những ước mơ còn dang dở của những “chiếc lá chưa lành”, làm cầu nối yêu thương đến mọi người, mọi nhà.



Lãnh đạo Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình trao quà cho người dân vùng lũ tỉnh Quảng Trị, tháng 11/2020. Ảnh tư liệu



Chương trình “Trái tim nhân ái” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, nhân dân, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh sẽ chia sẻ với những mảnh đời không may mắn. Ảnh tư liệu

Đón em về với Thái Bình

■ NGỌC KIM
Thành phố Thái Bình

Thái Bình tốt lúa tươi hoa
Mời em thăm lại quê nhà cùng anh
Chùa Keo cổ tự miên xanh
Bốn bề hương lúa người lành đất thiêng
Phật đường khói tỏa trăng nghiêng
Dáng em khiêm hạ niềm riêng đã dành
Dãi mềm lụa cuốn hôn anh
Qua Hưng Hà nhớ sấm sanh nếp mùa
Ngàn dâu thắm hẹn tơ xưa
Dịu dàng chi để cho vừa lòng anh
Đua em đón gió mát lành
Cồn Đen trái hết ngọn ngành nước mây
Cồn Vành dềnh sóng ngắt ngày
Anh nghe vị mặn thấm đầy con tim
Vàng dương ánh nguyệt trốn tìm
Thương người mờ ngọc nổi chìm Đông Châu
Đền Trần sương phủ mái đầu
Bàng khuâng dạo gót dưới lầu ngắm hoa
Dắt em về giếng Tiên La
Bát Nàn nữ tướng Hai Bà uy nghi
Nghe sông Trà Lý thấm thì
Đôi bờ hoa thắm cũng vì... thương nhau.

Một thoáng với Núi Đồi

■ LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Chưa được một lần thăm Xuân Dục
Không đành lỗi hẹn với Núi Đồi
Đá vẫn thủy chung tình chồng vợ
Sừng sững nghìn năm giữa đất trời

“Làng không trẻ nhỏ sao lạ thế”
Tôi hỏi đùa em bên lên cười
Gương mặt dịu dàng hồng nắng đỏ
Mắt huyền đong nổi nhớ xa xôi

Chưa dễ phôi pha những nỗi niềm
Chạm vào ký ức tuổi hoa niên
Chiều nghiêng bóng núi mờ sương khói
Chẳng lẽ người xưa đã lãng quên

Khoảng lặng xôn xao giữa dòng đời
Núi chông núi vợ vẫn sóng đôi
Cánh cò đậu xuống gầy vai mẹ
Cây lúa trên đồng đậm mỡ hời

Dấu trái bao nhiêu cuộc bể dâu
Ngôi sao thao thức suốt canh thâu
Hoa thơm tỏa ngát lan triển núi
Ngàn mây lững thững quấn ngang đầu

Gửi lại Núi Đồi những đa mang
Nỗi đau khóa lấp dấu thời gian
Xuân Dục - Đồi Đông hương cốm mới
Bao giờ đôi lứa đón nhau sang.

Thành phố Thái Bình

■ THÚY MAI
Thành phố Thái Bình

Thái Bình thành phố quê ta
Đậm đà sắc lúa, thiết tha giọng chèo
Trải qua cái khó cái nghèo
Mấy tao nắng gió, mấy chiều mưa tuôn

Vượt bao ngày tháng phong sương
Mà thành câu hát vắn vương ân tình
Phố phường giờ đẹp như tranh
Nhà cao rợp đất cây xanh rợp trời

Dang tay tình cảm đón mời
Đón khách du lịch, đón người đầu tư
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa
Đất lành chim đậu, nắng mưa thuận hòa

Bài ca năm tấn ngày xưa
Bây giờ mới thực ấy là lung linh
Ai ơi đến với Thái Bình
Đến nơi thân thiện, thấm tình bao la.



“Thiên thần” áo trắng

■ HOÀNG QUÂN
Thành phố Thái Bình

Khắp nơi Covid tung hoành
Người đang khỏe mạnh bỗng thành bệnh nhân
Y bác sĩ... những “thiên thần”
Đánh giặc Covid xuất quân hàng đầu
Đi về bất cứ nơi đâu
Thôn quê, thành thị, xa sâu núi rừng
Covid biến hóa khôn lường
Muôn ngàn sinh mạng vô cùng hiểm nguy
Nơi nào có “giặc” là đi
Thân mình chẳng tiếc ngại gì khó khăn
Hết lòng vì nước vì dân
Chăm lo người bệnh chuyên cần sớm hôm
Xa chồng, xa vợ, xa con
Hiểm nguy rình rập, không sờn lòng ta
Đến đâu thì cũng là nhà
Bệnh nhân ai cũng tựa là người thân
Ngành Y cùng với toàn dân
Khẩn trương chống dịch quyết tâm sớm ngày
Kẻ thù ẩn hiện ai hay
Vi-rút phát tán đêm ngày giấu thân
Kính yêu sao những thiên thần
Lương y - từ mẫu cứu dân, cứu đời.



Về làng tìm lại

■ NGUYỄN TƯỜNG THUẬT
Thụy Văn, Thái Thụy

*Tôi trở về làng tìm lại tuổi thơ
Tìm lại bạn bè thuở còn bé nhỏ
Tìm lại thời cùng chăn trâu cắt cỏ
Cùng tung tăng cắp sách tới trường.*

*Làng quê nghèo mà rất đổi thân thương
Nhớ ngày nhỏ cùng mò cua tát cá
Ngày ấy đói nghèo chỉ ngô, khoai, rau má
Những bạn quê nghèo càng thân thiết nhau hơn.*

*Rồi lớn dần... khoác súng vượt Trường Sơn
Đêm nằm võng giữa rừng nhớ về làng cũ
Có những đêm thao thức chùng không ngủ
Cứ nao nao thương nhớ về làng.*

*Ôi! Mảnh đất làng - nỗi nhớ vượt thời gian
Nhớ đồng làng đàn cò bay mỗi cánh
Những đêm đông chùng như bột lạnh
Nằm ổ rom, nghe mẹ kể chuyện xưa...*

*Nay trở về làng tìm kỷ niệm tuổi thơ
Tóc trắng trên đầu, bạn bè xưa đã vắng
Ngước nhìn bầu trời cao xanh thăm thẳm
Lắng nghe tiếng của làng đánh thức thời gian...*

Chị Lá em Hoa

■ PHẠM MINH GIANG
Thành phố Thái Bình

*Dịu hiền chị Lá áo xanh
Em Hoa đồng đánh cú tranh áo hồng
Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Nết na thùy mị, chị không đòi gì
Em Hoa thì đến câu kỳ
Cánh vàng, cánh thắm thứ chi cũng đòi*

*Nhường em, chị Lá chỉ cười
Cứ xanh xanh biếc dưới trời biếc xanh...*



Chuyện HAI ÔNG THÔNG GIA

■ NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình

Thật hạnh phúc và thật tự hào 54 năm sau ngày nhập ngũ, cựu chiến binh Nguyễn Công Xô và cựu chiến binh Nguyễn Văn Lữ cùng quê xã Thái Thủy (nay là xã Dương Hồng Thủy, huyện Thái Thụy) lại có dịp cùng nhau về Trung tâm Tẩy độc của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Thái Bình thực hiện chương trình tẩy độc. Được sống bên nhau hai mươi mốt ngày, cùng ăn cơm tập thể, được nằm giường cá nhân, được ở chung phòng như ngày đầu vào quân ngũ - có niềm vui nào hơn thế.

Tôi chụp bức ảnh cựu chiến binh Nguyễn Công Xô và cựu chiến binh Nguyễn Văn Lữ sau khi rời phòng xông hơi tẩy độc, ngôi thư giãn cùng các đồng đội. Nhìn nụ cười vui rạng rỡ của hai ông, tôi hiểu họ trân quý nhau vô cùng.

Tôi được nghe hai cựu chiến binh Nguyễn Công Xô và Nguyễn Văn Lữ mở lòng về tình bạn, tình đồng đội và bây giờ là tình nghĩa thông gia của hai người. Khi ở tuổi học trò, hai ông đều trong phận gia đình nghèo, trang sách thì ít, gian khó thì nhiều, Nguyễn Công Xô thì thân quen với cánh đồng Mũi Cày ngoài xóm Trại còn Nguyễn Văn Lữ thì giới bất cá tôm ở cánh đồng Đàng Lim. Hai người hợp và quý nhau, chia sẻ cùng nhau khi ốm đau, lúc thả lờ, khi ra đồng tát mức bắt tôm bắt cá. Kỷ niệm của hai ông còn là có cùng năm sinh Kỷ Sửu (1949), cùng nhập ngũ tháng 12/1967, cùng là chiến sĩ Trung đoàn 209, Sư đoàn 312, cùng vào chiến trường miền Nam đánh Mỹ. Cựu chiến binh Nguyễn Công Xô kể: Đợt tòng quân năm ấy xã Thái Thủy tiễn 12 người con ra trận, kết thúc chiến tranh 6 người con của Thái Thủy nằm lại đất rừng phương Nam, chỉ còn 6 người được trở về với quê hương. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Lữ thì nhắc tên 6 người bạn ra đi không trở về có hai người cùng tên là Ba, là Tiêm, là Ngón, là Tiến, là Miêu và điểm danh 6 người bạn đồng ngũ là Xô, Lữ, Ổn, Hoạch, Cửa, Nha bây giờ đang sinh sống hạnh phúc ở quê hương Thái Thủy. Nguyễn Công Xô là thương binh mất 61% sức khỏe, Nguyễn Văn Lữ hai lần bị bom B52 vùi lấp và bị sức ép, may mà sinh mạng không gửi lại chiến trường, 4 người đồng đội còn lại sức khỏe cũng nay ốm, mai đau, tất cả đều bị ảnh hưởng của chất độc da cam/Điôxin từ những ngày tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam.



Cựu chiến binh Nguyễn Công Xô (bên phải) và cựu chiến binh Nguyễn Văn Lữ (bên trái) tại Trung tâm Tẩy độc của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Thái Bình.

Có duyên phận nào kết nối để sau chiến tranh hai người bạn kết thành thông gia? Tôi hỏi. Nguyễn Công Xô và Nguyễn Văn Lữ đều cười vui: Có chứ! Có cam kết trước khi ra trận kia mà. Hai cựu chiến binh tiếp tục mở lòng. Trước khi vượt Trường Sơn sang chiến trường nước bạn Lào và vượt sông Bến Hải vào chiến trường Bình Trị Thiên ác liệt, hai người bạn Nguyễn Công Xô và Nguyễn Văn Lữ đã ôm nhau với cam kết, kết thúc chiến tranh nếu còn sống trở về lấy vợ sinh con sẽ làm thông gia với nhau. Hai người đã may mắn thực hiện được cam kết của mình. Lời kết giao trước khi ra trận trở thành hiện thực. Bốn năm ở chiến trường gian khổ ác liệt, cuối năm 1971 Nguyễn Văn Lữ phải chia tay đồng đội xuất ngũ về quê hương, hơn một năm sau thì lấy vợ và lần lượt bốn người con ra đời Nguyễn Thị Linh, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Hôi. Út Hôi hiện đang ở cùng bố mẹ vì phát triển không bình thường. Còn cựu chiến binh Nguyễn Công Xô để lại chiến trường 61% sức khỏe, một mảnh đạn găm giữa trán phải qua nhiều lần phẫu thuật các bác sĩ mới lấy ra được, năm 1972 được về nhà hơn một tháng và lấy vợ sau đó được đi nghỉ điều dưỡng ở đoàn 153 tới cuối năm 1973 tình nguyện rời Trung tâm Điều dưỡng người có công về gia đình. Cùng năm ấy, con trai đầu Nguyễn Công Minh ra đời, tiếp đó có thêm hai người con gái Nguyễn Thị Liễu và Nguyễn Thị Tơ. Về làng Nguyễn Công Xô và Nguyễn Văn Lữ gặp lại nhau, lại tay cước tay cày, sớm hôm với cánh đồng Mũi Cày và Đàng Lim và lời ước hẹn trước ngày ra trận

hai người không thể nào quên. Năm 2000, trai cả Nguyễn Công Minh của bố Nguyễn Công Xô đã thành rể hiền của bố Nguyễn Văn Lữ và thứ nữ Nguyễn Thị Giang trở thành dâu trưởng của bố Nguyễn Công Xô. Hạnh phúc của đôi trẻ thêm gắn kết tình bạn tuổi học trò, tình đồng đội và bây giờ là tình nghĩa thông gia. Nguyễn Công Minh bây giờ là xã đội trưởng xã Dương Hồng Thủy còn Nguyễn Thị Giang cán bộ dân số của xã. Thật hạnh phúc được sống và trở về, được thực hiện cam kết trước khi ra trận, được ôm nhau cười suốt 21 ngày tại Trung tâm Tẩy độc của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Thái Bình. Câu chuyện của hai cựu chiến binh Nguyễn Công Xô và Nguyễn Văn Lữ sau 21 ngày ở Trung tâm Tẩy độc xin được ghi lại cùng bạn đọc bởi sự giản dị, khiêm nhường và đó chính là tình yêu của người lính lúc trận mạc thì chia lửa sẵn sàng hy sinh vì đồng đội, khi về đời thường trân quý và cùng nhau vun đắp cho hạnh phúc của các con.

Một buổi chiều tại Trung tâm Tẩy độc của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Thái Bình, nhiều đồng đội được chứng kiến tình cảm nồng ấm của hai cựu chiến binh Nguyễn Công Xô và Nguyễn Văn Lữ, họ ôm nhau trong tình bạn tri kỷ, tình đồng đội và bây giờ là tình nghĩa thông gia gắn kết. Cựu chiến binh Nguyễn Công Xô ôm lấy thông gia Nguyễn Văn Lữ mà rằng: Ông thông gia tôi đây tốt tính vô cùng, tuần nào cũng đôi ba lần đạp xe ra xóm Trại thăm vợ chồng tôi, thăm và chơi với các con, các cháu và bây giờ là chất nũa.



Đồng hành cùng
NGƯỜI NÔNG DÂN MỚI

THAIBINH SEED

Đổi mới để phát triển

■ NGÂN HUYỀN

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed - tiền thân là Công ty Giống lúa Thái Bình là một trong những công ty giống cây trồng được thành lập sớm nhất ở Việt Nam. Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, kết quả lớn nhất mà Thai Binh Seed đóng góp cho ngành Nông nghiệp và ngành giống cây trồng Việt Nam là luôn đi đầu trong quá trình đổi mới.

Cái “mới” đầu tiên mang tính “xé rào”, cũng là đột phá tạo đà để Thai Binh Seed vững vàng tiến lên trên con đường đổi mới phải kể đến là việc thực hiện thành công cơ chế “khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động” tại trại giống lúa cấp 1 Đông Cơ. Trong buổi nói chuyện ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, ông Trần Mạnh Báo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Thai Binh Seed chia sẻ: Trại

giống Đông Cơ có 56ha đất dành cho sản xuất lúa giống nhưng từ năm 1987 trở về trước, mỗi năm chỉ được giao sản xuất 60 tấn lúa giống, nghĩa là mỗi năm mỗi héc-ta đất chỉ làm ra khoảng 1,1 tấn lúa giống, trong khi hơn 20 năm trước (1966), Thái Bình đã là quê hương 5 tấn. Khi được phân công phụ trách trại Đông Cơ, ước muốn tạo được những giống lúa có năng suất cao, có chất lượng tốt, xác lập được thương hiệu giống Việt Nam trên



Những giống cây trồng của Thai Binh Seed đã góp phần mang lại những mùa vàng cho người nông dân.

thị trường đã nhen nhóm trong tâm trí tôi để từ đó hình thành ý tưởng “khoán sản phẩm cuối cùng đến người lao động”.

Đây là đơn vị đầu tiên trong hệ thống nông nghiệp quốc doanh thực hiện cơ chế này. Sau một năm làm thử, kết quả thật bất ngờ. Trước đây, nhân viên của trại giống Đông Cơ chỉ được 13kg gạo/tháng, còn người lao động trực tiếp cấy ruộng được hưởng 16kg gạo/tháng. Sau khoán, người lao động được hưởng 40kg gạo/tháng. Trại giống Đông Cơ đã sản xuất được trên 600 tấn thóc/năm, tăng gấp 10 lần trước đây. Chỉ trong hai năm 1988 - 1989, Công ty đã vượt qua thời kỳ bao cấp một cách ngoạn mục bằng cách xóa bỏ toàn bộ chế độ tem phiếu. Nhờ thành tích đó, năm 1992 trại giống Đông Cơ vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, đây là tấm huân chương lao động đầu tiên của Công ty.

Trong cuốn “Đối thoại với cánh đồng”, lãnh đạo Thai Binh Seed viết: Quyền được tự chủ trong sản xuất, quyền được hưởng thành quả đúng với công sức của mình đã bỏ ra trên đồng ruộng của người lao động là hoàn toàn chính đáng, là xu thế tất yếu của xã hội. Chỉ có đi theo con đường ấy chứ không còn con đường nào khác. Còn nếu cứ chần chừ công kiểu gọng vó, cào bằng thì chúng ta chỉ ngày càng lụi bại.

Cũng từ trại giống Đông Cơ, năm 1989 lãnh đạo Thai Binh Seed là Trưởng trại

lúc bấy giờ có quyết định táo bạo: xây dựng cửa hàng bán lẻ thóc giống, xóa bỏ chế độ bán hàng theo kế hoạch, tổ chức hệ thống bán lẻ đến tận tay nông dân. Bao bì thô sơ, tự làm từ vỏ bao xi măng, đóng gói theo quy cách 5kg/túi, 10kg/túi là mẫu bao bì bán lẻ thóc giống đầu tiên trong lịch sử ngành giống cây trồng Việt Nam, qua đó đẩy mạnh thương mại hóa, là tiền đề cho hệ thống bán lẻ rộng khắp của Thai Binh Seed hiện tại. Cũng từ đây, ý tưởng xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nhen nhóm, logo đầu tiên do chính Tổng giám đốc Công ty Trần Mạnh Báo vẽ từ năm 1988 được lấy làm logo của Công ty giai đoạn 1994 - 2015. Chữ G với hình ảnh mầm lúa nhú lên có nhiều ý nghĩa: G cũng là giống, G cũng là vàng (golden), những hạt giống Thái Bình đem lại những hạt vàng cho nông dân, cũng là cái đích của người làm lúa giống.

Một doanh nghiệp không có chiến lược phát triển giống như người đi trong đêm tối mà không tìm thấy đường ra. Bên cạnh trí tuệ - công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác là một trụ cột chiến lược mà Thai Binh Seed đặc biệt quan tâm. Năm 2002, Thai Binh Seed trở thành doanh nghiệp đầu tiên ở miền Bắc tham gia Hiệp hội Giống cây trồng Châu Á Thái Bình Dương (ASPA). Hiện nay, Thai Binh Seed có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu, công ty giống cây trồng các nước trong khu vực và trên thế giới như: Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Israel, Ấn Độ, Pháp, Hà Lan, Đan Mạch, Bangladesh, Thái Lan... Ở trong nước, Thai Binh Seed là thành viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), là đơn vị đưa ra ý tưởng và là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam; và có quan hệ với hầu hết các viện nghiên cứu, đại học, công ty và trung tâm giống cây trồng trong cả nước. Thai Binh Seed cũng đơn vị đầu tiên thành lập “Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới” trực thuộc doanh nghiệp tại Thái Bình và trong ngành giống cây trồng Việt Nam; đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng Việt Nam xây dựng phòng thử nghiệm quốc gia (mã số VILAS 110) và thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng quốc tế (ISO 9001 - 2015, ISO 17025 và TQM).

Mới đây, Thai Binh Seed đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập đoàn SATAKE (Nhật Bản) về phát triển ngành hàng lúa gạo ở Việt Nam như một cam kết khẳng định quyết tâm hiện thực hóa chiến lược từng bước vươn ra thị trường nước ngoài, tiếp tục đưa Thai Binh Seed trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam.



Năm 2021, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thai Binh Seed ủng hộ khoảng 2,3 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.



Để phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2022, Thai Binh Seed cung cấp ra thị trường trên 10.000 tấn lúa giống.

Trầm tích bên sông

■ QUANG VIỆN

Những năm 2000, không riêng các nhà nghiên cứu văn hóa mà dư luận cũng đặt nhiều dấu hỏi về việc người dân ven sông Hồng thuộc tỉnh Thái Bình đào được 2 chiếc trống đồng Đông Sơn có niên đại hơn 2.000 năm. Những dấu hỏi vẫn chờ các nhà nghiên cứu chứng minh về khảo cổ học ở một tấm rộng lớn hơn về mảnh đất “ven bờ cuối bãi” có phải đã hình thành cách ngày nay hơn 2.000 năm.



Chùa Công, còn gọi là chùa Đống Lâm, chùa Phụng Công, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà - nơi phát lộ trống đồng Đông Sơn năm 2000.

Các bậc cao niên làng Công cũng kể lại, từ xa xưa người dân làng Công vẫn lưu truyền truyền thuyết lộn vàng “Tàu để cửa” cùng sông song tồn tại với những tên nôm làng cổ xung quanh như làng Hà, Diêm, Diêm, Địa... cùng xứ Đống Trâm thuộc xã Minh Tân. Xung quanh khu vực phát hiện trống đồng cổ, mấy chục năm trước, người dân còn đào được nhiều di vật cổ như kiếm sắt, bạc hoa xòe... Theo thống kê của tác giả Nguyễn Ngọc Chương (Cục Bảo tồn Bảo tàng) trong bài “Về tình hình phân bố các di tích lịch sử thuộc thời các vua Hùng” sách Hùng Vương dựng nước tập IV trang 127: “Thái Bình có 244 di tích thờ các vị thần thời Hùng Vương đến thời Triệu Đà (trong khi đó 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ nội Văn Lang cũng chỉ cộng được 432 di tích. Địa bàn Hà Tây (nay thuộc Hà Nội) chỉ có 164 địa điểm. Tác giả khẳng định Thái Bình là tỉnh có mật độ thờ công thần thời Hùng cao nhất cả nước”. Các di chỉ khảo cổ thời Hùng Vương trên địa bàn tỉnh ta vẫn chưa có dịp khai lộ, năm 2000, trong lúc đào đất làm gạch, người dân làng Công (xã Minh Tân, huyện Hưng Hà) đã vô tình tìm được 2 trống đồng có niên đại trước Công nguyên 500 năm, đó là một hố nhỏ ở độ sâu 0,5m trên mảnh đất ven sông Hồng đã gập trống đồng, đào thêm 0,5m để lấy trống, khảo thêm 0,3m tìm được những di vật gồm Đường Cổ sớm, tầng văn hóa còn dày, sâu, chưa có khả năng khảo sát tiếp.

Trước đó, năm 1960, giới khảo cổ học Việt Nam cũng đã từng sững sốt khi những người dân làng Lương, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ khi tát cạn ao và

Các nhà nghiên cứu văn hóa và khảo cổ học trong và ngoài nước đã có nhận xét sơ bộ về 2 chiếc trống đồng phát hiện dưới lòng đất làng Công, xã Minh Tân (Hưng Hà) là minh chứng khảo cổ học đồng nhất với bề dày lịch sử vùng đất bởi vùng phân bố di vật rất rộng trên tầng văn hóa rất dày cộng với chất liệu đất có chứa trong lòng trống cũng như than, xỉ và nhiều vật liệu khác còn lẫn với trống cho biết quá trình định cư lâu dài của chủ nhân trống và vùng đất là từ 2.500 - 2.000 năm và khẳng định nơi phát lộ trống đồng thuộc chùa Đống Lâm (làng Công) là di chỉ khảo cổ học thuộc tầng văn hóa Đông Sơn trên đất Thái Bình.

tiến hành nạo vét cũng vô tình phát hiện những mũi tên đồng và nhiều đồ đồng được xác định giống như đồ dùng bằng đồng khai quật ở thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Những hiện vật bằng đồng đó gợi cho các nhà nghiên cứu văn hóa về vùng đất phía Tây Bắc tỉnh ta bao gồm các huyện Hưng Hà, Quỳnh Phụ đã tồn tại cách ngày nay hơn 2.000 năm, đặc biệt sự xuất hiện của 2 chiếc trống đồng thuộc nền văn hóa Đông Sơn cách ngày nay hơn 2.000 năm cùng với những mảnh vỡ của gốm Đường Cổ sớm đã nhen nhóm lên niềm hy vọng để khẳng định bề dày trầm tích của mảnh đất ven bờ cuối bãi này. Các nhà nghiên cứu văn hóa khi khảo cứu về Thái Bình đã thống nhất nhận định vào thời đại đồng thau, nhất là giai đoạn cuối thời Hùng Vương, khi người Lạc Việt xuống đồng bằng, dòng cư dân đã xa rời

hang động hoặc ở nhà sàn, lấy hái lượm và săn bắn làm nguồn “thu nhập” theo dòng chảy của các con sông, họ hòa vào môi trường sông nước, “giao chạ” với “người ở thuyền” thuộc nhóm “Nam Á cổ”, thậm chí cả dòng Mêlanêdiêng vùng hải đảo đang đánh cá ở cửa sông, ven biển. Trải ngàn năm, người Việt - Mường cổ, người Tây Âu Việt cổ đã “phai nhạt” sắc màu và người Đán, người Thán Sín (thậm chí cả người Lê ở đảo Hải Nam, người Chà Và Indônêxia) nhập vào nội đồng cũng không còn là người trên rừng nữa, về với vùng sông nước nhưng không thường xuyên “ở thuyền”, ở “long hộ”. Cộng đồng dân đồng bằng vừa phải biết trồng trọt vừa phải biết đánh cá, mò cua bắt ốc. Hoàn cảnh tự nhiên đồng trũng, người dân cấy lúa nước, đê lợi sông, ngày lợi ruộng, tuy không hoàn toàn

“sống ngâm da, chết ngâm xương” như người “ở thuyền”, song cũng không phải dân Việt cổ lung thất dao, thạo trèo cây, leo núi thoăn thoắt nên tên nhiều cánh đồng với những càn Sớ, đống Nu, đống Nồng, đống Sang, đống Sẻ, làng Nguồn, làng Típ, làng Tuộc, làng Và... vẫn còn lưu giữ dấu đó trên địa bàn tỉnh ta. Bởi họ suốt ngày phải bấm 5 đầu ngón chân xuống đất, phải xòe ngón chân khi vượt đường trơn, khi dẫm ruộng lầy để hình thành cái mà sử sách Trung Hoa gọi là “người Giao Chỉ”, chủ nhân duy nhất vùng châu thổ, đại diện tiêu biểu cho cộng đồng Bắc Việt Nam (danh từ người Giao Chỉ được đặt từ thời thuộc Hán khoảng 110 trước Công nguyên đến 226 sau Công nguyên). Nhưng cộng đồng người đồng bằng được các dân tộc miền núi gọi là Keo - Kinh, tiền thân của Giao Chỉ thì ít nhất có từ trung kỳ đồ đồng và Thái Bình là một trong những địa chỉ quan trọng tạo thành đặc thù “người Giao Chỉ”. Cố Giáo sư Trần Quốc Vượng viết trong bài: “Đất nước, con người và văn minh Việt Nam thời cổ” sách Hùng Vương dựng nước tập IV trang 93 cho rằng: Người Giao Chỉ là xuất phát từ khái niệm “người ở nước Long Hộ”; “Giao nhân” chèo thuyền giỏi, vượt biển thạo, họ thờ Giao Long - tiền thân của Thủy Tinh đời Hùng”. Theo gợi ý của cố Giáo sư, dù hiểu theo cách nào thì yếu tố “Giao Chỉ” cũng rất đậm trong cộng đồng cư dân Thái Bình.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, khái niệm văn hóa Đông Sơn bao trùm các di tích khảo cổ học phân bố chủ yếu khu vực sông Hồng và sông Mã (Thanh Hóa); theo đó, văn hóa Đông Sơn là tên địa điểm phát hiện di chỉ khảo cổ học năm 1924 bên bờ phải sông Mã cách Hàm Rồng khoảng 1km, được đặt tên cho giai đoạn phát triển văn hóa vật chất ở nước ta được phân thành hai giai đoạn: giai đoạn I thuộc nửa đầu thiên niên kỷ I trước Công nguyên thời kỳ Hùng Vương. Giai đoạn II được tính từ cuối thời kỳ Hùng Vương cho đến đầu thiên niên kỷ I thời kỳ khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trống đồng là loại hình văn hóa vật chất tiêu biểu của chủ nhân văn hóa Đông Sơn vì nó được tìm thấy đầu tiên ở Đông Sơn (Thanh Hóa). Hai chiếc trống đồng được người dân là Công (hay còn gọi là làng Phụng Công), xã Minh Tân (Hưng Hà). Có nhiều người đặt câu hỏi trống đồng Đông Sơn tồn tại trong lòng đất làng Công bao nhiêu năm và lịch sử vùng đất tỉnh ta có trùng khớp thời gian tồn tại của trống đồng hay không?

Địa điểm phát hiện 2 chiếc trống đồng là vị trí trước cửa chùa làng Công, hay còn gọi là chùa Đống Lâm, theo các bậc cao niên của làng thì vị trí phát lộ 2 chiếc trống được đặt ngay ngắn trước cửa Đức Ông của chùa. Thời xa xưa, ngôi chùa có tòa đại bái to và có kiến trúc cổ hoành tráng. Những năm giặc Pháp xâm lược đã phá hoại làm hư hại nặng, đến những năm cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX tòa đại bái bị phá dỡ, nhiều người có ý kiến di dời chùa đi chỗ khác nhưng “xin dài” thì Đức Ông không cho đi và thế là ngày phát lộ 2 chiếc trống đồng đã làm sáng tỏ điều mà “Đức Ông” muốn ở lại trông giữ trống đồng. Vị trí phát lộ trống đồng cách chân đê tả sông Hồng khoảng 10m về phía Đông, ở độ sâu 58cm so với mặt đất canh tác và cách chùa 10m về phía Tây (chùa tọa Đông, hướng Tây).

Các khối thi đua tổng kết năm 2021

* Khối thi đua các cơ quan Đảng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm, các đơn vị thuộc khối đã quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các quy định của trung ương, bộ, ban, ngành về công tác thi đua; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các ngày lễ lớn. Nội dung thi đua có nhiều đổi mới, được cụ thể hóa bằng các tiêu chí đánh giá phù hợp với tính chất, đặc điểm, tình hình thực tiễn; hình thức tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Các đơn vị luôn quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Kịp thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua, góp phần động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, bình xét thi đua năm 2021, thống nhất bầu trưởng khối, phó trưởng khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2022.

TRỊNH CƯỜNG

* Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021.

Năm 2021, các đơn vị trong khối đã chủ động phát động các phong trào thi đua, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương.

Năm 2022, công tác thi đua, khen thưởng của khối tập trung tuyên truyền cán bộ, hội viên, đoàn viên thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến và bình xét thi đua năm 2021; bầu trưởng khối và phó trưởng khối thi đua năm 2022.

XUÂN PHƯƠNG

* Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed, khối thi đua doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế vừa tổ chức tổng kết năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tuy nhiên các doanh nghiệp trong khối đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đăng ký thi đua. Tổng doanh thu toàn khối đạt khoảng 10.727 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,03 triệu đồng/tháng. Các doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật, đóng góp cho ngân sách nhà nước, thực hiện đầy đủ chế độ, chăm lo cho người lao động..., đồng thời luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện: tặng quà tết cho người nghèo, gia đình chính sách; ủng hộ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... với tổng số tiền khoảng 14,5 tỷ đồng.

Năm 2022, các doanh nghiệp trong khối phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký, đặc biệt về kết quả sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp; xây dựng tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh; hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ với người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất bình xét, đề nghị 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 1 đơn vị được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh; 1 đơn vị được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, thống nhất bầu Công ty Cổ phần Hải sản Thái Bình là trưởng khối thi đua năm 2022.

NGÂN HUYỀN

ĐÓN BIÊN PHÒNG TRÀ LÝ

10 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào thi đua quyết thắng

Đồn Biên phòng Trà Lý vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2021.

Năm 2021, Đồn Biên phòng Trà Lý duy trì nghiêm công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển của tàu thuyền nước ngoài, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định; tổ chức 4 cuộc cứu nạn trên sông, trên biển với 11 nạn nhân. Qua công tác trinh sát đã trực tiếp bắt giữ và ra quyết định khởi tố 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; ra quyết định xử phạt 8 vụ/31 đối tượng với tổng số tiền phạt 46,9 triệu đồng. Duy trì hiệu quả các hoạt động vận động quần chúng, “Đền ơn đáp nghĩa; đơn vị đã nhận thêm 1 con nuôi đồn biên phòng; tổ chức khánh thành, bàn giao nhà ở cho 1 con nuôi đồn biên phòng do đơn vị nhận nuôi dưỡng, bàn giao 1 nhà đại đoàn kết cho gia đình khó khăn; tặng quà các đối tượng chính sách với số tiền trên 10 triệu đồng... Công tác chính trị tư tưởng, hậu cần, kỹ thuật, huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện luôn được duy trì và đạt chất lượng cao, tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,7%.

Năm 2021, Đồn Biên phòng Trà Lý có 1 tập thể, 9 cá nhân được UBND tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng.

MINH HƯNG



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Trà Lý xử lý đối tượng người nước ngoài vi phạm quy chế khu vực biên giới biển.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021 - 2022 kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Ngày 11/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 năm học 2021 - 2022 với sự tham gia dự thi của 1.738 thí sinh đến từ 34 đơn vị trong toàn tỉnh.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, kỳ thi diễn ra tại 8 điểm thi tại 8 huyện, thành phố. Buổi sáng, các thí sinh dự thi ở các môn Ngữ văn, Toán, Sinh học, Địa lý và Giáo dục công dân. Buổi chiều, các thí sinh dự thi ở 4 môn còn lại: Vật lý, Hóa học, Lịch sử và Tiếng Anh.



Giờ ôn tập của học sinh đội tuyển Vật lý, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh.

Kỳ thi năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, vì vậy, tại các điểm thi Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí khu vực thi riêng dành cho các thí sinh F1, F2 và khu vực phong tỏa. Ngoài ra, tất cả thí sinh dự thi và cán bộ coi thi đều phải test nhanh Covid-19 trước khi đến điểm thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức hàng năm với mục đích động viên, khuyến khích giáo viên, học sinh phát huy năng lực sáng tạo, dạy giỏi, học giỏi; góp phần thúc đẩy việc cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục, qua đó thực hiện mục tiêu đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.

ĐẶNG ANH

SỞ CÔNG THƯƠNG

Phổ biến giáo dục pháp luật

Sở Công Thương vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị thuộc Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản của một số luật liên quan đến công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là những kiến thức quan trọng giúp nâng cao trình độ, năng lực của cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Việc nâng cao kiến thức pháp luật góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thực, công tâm, liêm khiết, chuyên nghiệp, có chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử phục vụ nhân dân, phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật.

KHẮC DUẨN

THÁI THỤY

Tuyên truyền về an toàn giao thông cho học sinh

Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Thái Thụy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) vừa tổ chức tuyên truyền trực tuyến về ATGT cho học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh (thị trấn Diêm Điền).

Tại buổi tuyên truyền, 432 học sinh Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh được phổ biến những kiến thức về ATGT, văn hóa giao thông và một số nội dung tuyên truyền như: đội mũ bảo hiểm đúng cách, kỹ năng tham gia giao thông an toàn... thông qua hệ thống kết nối bằng phần mềm học trực tuyến với các lớp học.

Việc ứng dụng phần mềm học trực tuyến để tuyên truyền về ATGT cho các em học sinh vừa góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa giúp học sinh nhà trường nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh.

TRẦN TUẤN