

VŨ THƯ Quan tâm tu bổ, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ



Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hòa (Vũ Thư) được tu bổ, nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Với mong muốn các công trình ghi công liệt sĩ ngày càng khang trang, thời gian qua, huyện Vũ Thư tích cực quan tâm tu bổ, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ. Qua đó thể hiện lòng tự hào và biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hòa được xây dựng từ năm 1956, hiện là nơi yên nghỉ của 155 liệt sĩ thuộc các xã Tân Hòa, Minh Lăng, Phúc Thành, Tân Phong (Vũ Thư) và xã Tân Bình (thành phố Thái Bình). Niềm mong mỏi xây dựng được một nghĩa trang bề thế, đẹp để xứng đáng với sự hy sinh của các liệt sĩ được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã ấp ủ từ rất lâu nhưng vì nhiều lý do mà chưa thực hiện được. Cuối năm 2022, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước, xã Tân Hòa huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để tiến hành tu bổ, nâng cấp công trình nghĩa trang liệt sĩ xã. Sau thời gian triển

khai với tiến độ khẩn trương, công trình đã hoàn thành theo đúng như ước nguyện của cán bộ và nhân dân. Ông Nguyễn Xuân Kha, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa chia sẻ: Với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, chúng tôi đã tiến hành xây mới phần nhà bia ghi tên liệt sĩ, xây mới phần mộ liệt sĩ và sửa chữa, xây mới phần cổng, dậu của nghĩa trang. Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hòa tuy cũng có vài lần được tu bổ nhưng trải qua thời gian, công trình dần xuống cấp. Qua đợt tu bổ, nâng cấp vừa rồi, công trình như được khoác lên mình một "tấm áo mới" khang trang hơn, đẹp hơn đúng như nguyện vọng và mong mỏi của cán bộ và nhân dân địa phương. Hơn 20 năm gắn bó với công việc quản trang, hàng ngày ông Trần Ngọc Đạt cẩn mẫn chăm chút cho từng ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hòa. Với ông, làm công việc này giống như một lời tri ân tới công lao không gì có thể đong đếm được của các liệt

sĩ đã ngã xuống vì nền hòa bình ngày hôm nay. Ông Đạt cho biết, cứ vào mùa một và ngày rằm là ông thấp hương ở nhà bia ghi tên liệt sĩ; ông cũng thường xuyên mở cửa nghĩa trang để nhân dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng, thấp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Tại xã Duy Nhất, những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Nhà nước cũng như sự góp sức, đồng lòng của nhân dân, công trình nghĩa trang liệt sĩ xã cũng đã được nâng cấp, cải tạo lại khang trang, bề thế. Chị Phạm Thị Vui, công chức lao động - thương binh và xã hội xã Duy Nhất cho biết, đây là nơi yên nghỉ của trên 150 liệt sĩ trong và ngoài xã. Công trình được quan tâm, đầu tư nâng cấp với diện mạo mới rất đẹp và trang trọng. Hàng năm, cứ vào các dịp lễ, tết là các ban, ngành, đoàn thể xã lại tổ chức vệ sinh, chăm chút lại từng chi tiết nhỏ trong khuôn viên nghĩa trang. Dịp 27/7, UBND xã

tổ chức thấp nền tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đây là nơi giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những cống hiến, hy sinh của cha ông để có được cuộc sống hòa bình hôm nay. Trên địa bàn huyện Vũ Thư hiện có 28 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 21 nghĩa trang liệt sĩ, 4 nhà bia ghi tên liệt sĩ và 3 đài tưởng niệm liệt sĩ. Những năm qua, việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, đồng thời lập kế hoạch xây dựng, tu bổ, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ. Ông Phạm Văn Uyển, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vũ Thư chia sẻ: Vài năm trở lại đây, cùng với nguồn vốn ngân sách của trung ương, của tỉnh, của huyện và các nguồn hỗ trợ khác, Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" huyện Vũ Thư đã dành hơn 1,9 tỷ đồng để nâng cấp, cải tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Tiêu biểu nhất có thể kể đến như công trình đài tưởng niệm liệt sĩ huyện, nghĩa trang liệt sĩ cụm xã Tam Quang - Dũng Nghĩa, nghĩa trang liệt sĩ xã Việt Thuận, nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Hòa, nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Nhất, nghĩa trang liệt sĩ xã Song Lăng, đài tưởng niệm liệt sĩ xã Vũ Vinh, nhà bia ghi danh liệt sĩ xã Bách Thuận... Các công trình ghi công liệt sĩ được đầu tư nâng cấp thể hiện lòng biết ơn của nhân dân huyện Vũ Thư đối với những người con ưu tú của quê hương đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

HỒNG ANH

TRẠM Y TẾ XÃ ĐÔNG TRUNG Nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh

Để thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, một trong những mũi nhọn Trạm Y tế xã Đông Trung (Tiền Hải) triển khai là đẩy mạnh khám chữa bệnh (KCB) y học cổ truyền (YHCT), kết hợp YHCT với y học hiện đại. Nhờ đó, tỷ lệ người dân đến KCB tại Trạm ngày càng cao.

Bị xương khớp, đau dây, đại tràng, nhiều năm ông Vũ Văn Nghiêm, xã Đông Cơ (Tiền Hải) thường đến Trạm Y tế xã Đông Trung để điều trị bằng phương pháp YHCT kết hợp với y học hiện đại. Ông chia sẻ: Tôi lựa chọn điều trị đông tây y kết hợp, trong đó chủ yếu là đông y và phương pháp này hiệu quả, có thể điều trị bệnh mà ít gây ra tác dụng phụ. Khi đến khám tại Trạm, các bác sĩ, nhân viên y tế rất nhiệt tình. Qua thời gian điều trị, tôi thấy tình trạng bệnh đã giảm, sức khỏe cải thiện đáng kể nên rất yên tâm. Việc KCB YHCT kết hợp y học hiện đại được Trạm Y tế xã Đông Trung xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, cùng với chủ trương tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về hiệu quả của việc kết hợp YHCT với y học hiện đại, sử dụng thuốc nam trong điều trị bệnh; Trạm đã trung tâm bảo đảm duy trì trồng các nhóm cây được liệt kê theo quy định của Bộ Y tế. Hiện có 8 nhóm thuốc với 70 cây thuốc nam được trồng tại Trạm. Ngoài trang thiết bị được hỗ trợ từ một số dự án, Trạm đã đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư một số thiết bị phục vụ KCB ban đầu. Đến nay, Trạm Y tế xã đã có một số thiết bị phục vụ KCB YHCT như: đèn hồng ngoại, thiết bị kéo giãn cột sống. Cùng với việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cán bộ cũng thường xuyên được tham gia các lớp đào tạo, tập huấn. Nhờ vậy, Trạm đã triển khai hiệu quả việc KCB YHCT kết hợp y học hiện đại, được

nhiều người trong và ngoài xã biết đến. Một số bệnh điều trị YHCT kết hợp y học hiện đại tại Trạm như: châm cứu, xoa bóp, điều trị phục hồi sau tai biến mạch máu não; chiếu đèn hồng ngoại vào các vùng có hội chứng đau; dùng thuốc xông để phòng bệnh về đường hô hấp, hội chứng cúm thời điểm giao mùa; dùng thuốc nâng cao thể trạng chữa bệnh mạn tính... Với những hiệu quả mang lại, tỷ lệ KCB tại Trạm ngày càng cao. Riêng năm 2023, Trạm tiếp đón gần 3.200 lượt người đến khám, điều trị cho gần 1.300 lượt người, trong đó tỷ lệ điều trị bằng phương pháp YHCT đạt 35%, tăng so với năm 2022. Ông Trần Xuân Phương, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Trung chia sẻ: Gia đình tôi có truyền thống về YHCT. Bản thân tôi cũng đã tốt nghiệp cử

nhân dược, y sĩ đa khoa và hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Đông y huyện Tiền Hải. Khi về công tác tại Trạm, tôi rất muốn phát triển KCB YHCT kết hợp y học hiện đại bởi qua thực tế, phương pháp điều trị này đã chứng minh được hiệu quả. Nhờ việc kết hợp YHCT với y học hiện đại, tỷ lệ KCB tại Trạm tăng, không chỉ các xã lân cận, nhiều người tỉnh ngoài cũng tìm đến khám, mua thuốc. Dù đạt được nhiều kết quả song hiện nay theo ông Trần Xuân Phương, việc KCB YHCT tại Trạm còn khó khăn do nhiều dịch vụ kỹ thuật YHCT chưa được bảo hiểm y tế phê duyệt, thanh toán; vẫn còn thiếu một số trang thiết bị phục vụ KCB. Với quyết tâm đẩy mạnh phương pháp YHCT kết hợp y học hiện đại, Trạm Y tế xã Đông Trung đã đề ra những mục tiêu xa hơn.

"Mong muốn của tôi sau khi sáp nhập Trạm Y tế xã Đông Trung với Trạm Y tế các xã Đông Quý và Đông Phong có thể mở rộng diện tích trồng, sử dụng thuốc nam tại các vùng chuyển đổi; hoàn thiện thủ tục hồ sơ xin thực hiện một số dịch vụ kỹ thuật tại Trạm như: cấy chỉ, chôn chỉ chữa đau thái dương, vai gáy; đồng thời kết hợp với một số công ty được tạo ra sản phẩm OCOPI từ nguồn dược liệu giúp nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch, chống dị ứng..." - ông Trần Xuân Phương chia sẻ. Chặng đường phía trước sẽ còn những khó khăn. Song, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã Đông Trung vẫn đang quyết tâm thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng KCB YHCT kết hợp y học hiện đại để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn.

HOANG LANG



Trạm Y tế xã Đông Trung đẩy mạnh khám chữa bệnh y học cổ truyền.

CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ THÚY "Truyền lửa" tình yêu văn học

"Văn học là tâm hồn của tôi, yêu văn, yêu học trò đã giúp tôi đưa "ánh sáng của văn học" vào trái tim học trò của mình" - đó là những chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Thúy, giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Chuyên Thái Bình, người đã dui dắt bao thế hệ học trò say mê, thay đổi tư duy trong cách tiếp cận văn học.



Cô giáo Nguyễn Thị Thúy "gieo" văn chương vào trái tim học trò.

Lớn lên cùng những bài giảng của ông ngoại vốn là giáo viên dạy văn, tình yêu văn chương trong cô gái trẻ ngày nào cứ thế lớn dần. Những thành tích trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn suốt năm tháng học ở Trường THPT Chuyên Sơn La đã khiến cô Nguyễn Thị Thúy có thêm động lực để trở thành giáo

viên dạy văn. Năm 2012, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Thúy lựa chọn trở về quê hương Thái Bình, Trường THPT Chuyên Thái Bình dạy học. Hẹn gặp cô Thúy sau tiết dạy của cô trên lớp, nhìn cô nán lại trò chuyện với học trò, ánh mắt các em lấp lánh tràn ngập sự tin yêu dành cho cô giáo, chúng tôi mới hiểu được

những lời khen ngợi của phụ huynh, học sinh khi nhắc về người giáo viên trẻ này. Cô Thúy chia sẻ: Tôi đến với nghề giáo vì tình yêu văn học, văn chính là tâm hồn mình. Chính phục học trò bằng tình yêu nghề và sự chân thành, khoáng đạt cách nghĩ của cô và trò gắn lại giúp tôi dễ dàng đưa ánh sáng của văn học vào trái tim của các em.

Cô Thúy luôn say sưa với văn chương, hết mình với từng bài giảng, luôn tìm hiểu, sáng tạo và thay đổi phương pháp giảng dạy để phù hợp với học sinh. Em Trần Ngọc Hiếu, học sinh lớp 12 Chuyên Địa, Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Cô Thúy dạy chúng em bằng cái tâm, bằng sự nhiệt huyết và hết mình với học trò. Cô không chỉ dạy chúng em kiến thức mà còn dạy những bài học cuộc sống, cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà văn học mang lại. Cô Thúy không chỉ là một giáo viên mà còn là người mẹ, người chị luôn quan tâm, chia sẻ và thấu hiểu học trò bằng những lời động viên, khích lệ kịp thời. Mỗi tiết văn, cô luôn bắt đầu từ những câu chuyện gần gũi của cuộc sống, thổi hồn vào trong mỗi tác phẩm văn chương bằng những trải nghiệm thực tế suốt năm tháng tuổi trẻ bằng giọng nói trong trẻo, đạt dào cảm xúc. Không rập khuôn, sáo rỗng hay dạy văn theo lối mòn ghi chép nhiều, cô Thúy truyền đạt cho các em hiểu và biết cách tư duy mạch lạc trong văn chương. Cô Thúy luôn tâm niệm dạy văn là dạy lối sống, cũng chính vì thế mà cách giảng dạy của cô giúp các em hiểu bài và biết cách áp dụng trong bài văn của mình, nhiều phụ huynh tin tưởng chia sẻ học văn cô Thúy khiến các con sâu sắc hơn. Em Phan Hà My, cựu học sinh lớp chuyên Anh 1, Trường THPT Chuyên Thái Bình, thủ khoa khối D toàn tỉnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tâm sự: Theo học cô Thúy suốt 3 năm

THPT, cô giống như người mẹ thứ hai của em, luôn đồng hành cùng em trong hành trình chinh phục môn Ngữ văn. Học văn cô Thúy em thấy trái tim mình rộng lớn hơn, biết đồng cảm và yêu thương hơn, bởi cô luôn nhấn mạnh "Văn học là nhân học". Dù đã là sinh viên năm thứ hai nhưng em vẫn luôn ghi nhớ những bài giảng, sự ân tình, ấm áp của cô dành cho chúng em, chính là điểm tựa để em cố gắng hơn nữa trong học tập. Kể về hành trình 12 năm giảng dạy tại Trường THPT Chuyên Thái Bình, cô giáo trẻ vẫn nhớ rõ từng kỷ niệm, từng tên học trò của mình, ánh mắt cô sáng lên niềm tự hào khi thấy các em trưởng thành và thành công. Cô Thúy bộc bạch: Thành công lớn nhất trong cuộc đời của một nhà giáo chính là sự trưởng thành của học trò. Tình cảm của các em học sinh và sự tin tưởng của phụ huynh chính là nguồn động lực to lớn để tôi vững bước trên hành trình "gieo" văn chương vào trái tim học trò. Không chỉ vững về chuyên môn, tâm huyết với nghề, cô Thúy còn luôn sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhờ có những năm tháng khốn khó khi còn đi học tại một huyện miền núi của tỉnh Sơn La, cô Thúy đã nhận được sự giúp đỡ của những người chưa từng biết tên, vì vậy cô luôn ghi nhớ và biết ơn điều đó, để khi trở thành giáo viên, cô luôn muốn được "cho đi", được giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tháng 6/2023, cô đã trích tiền lương từ việc dạy

học để thành lập quỹ ước mơ xanh với mong muốn giúp các em học sinh viết tiếp những ước mơ chưa trọn vẹn. Em Vũ Thị Ngọc Huyền, lớp 8, Trường THCS Thái Phương (Hưng Hà), mồ côi mẹ từ khi vừa chào đời, sống cùng bà ngoại đã ngoài 70 tuổi là một trong những em học sinh được cô Thúy trích quỹ ước mơ xanh trao tặng 5 triệu đồng. Em Ngọc Huyền xúc động chia sẻ: Em chưa bao giờ thôi khao khát được đến trường, được trở thành học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, đạt thành tích cao để không phụ lòng mong mỏi của bà ngoại và thầy cô dành cho. Ngoài Ngọc Huyền, cô Thúy còn giúp đỡ 8 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác với tổng số tiền 40 triệu đồng, hỗ trợ và tặng quà tết cho học sinh khó khăn... Trò chuyện với những học trò nhận được sự hỗ trợ và động viên của cô, chúng tôi thêm trân trọng những đóng góp của cô Thúy cho sự nghiệp "trồng người". Với tình yêu nghề, lòng nhiệt huyết và sự nỗ lực trong dạy học, cô Nguyễn Thị Thúy đã và đang "truyền lửa" đam mê văn học đến các thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình nói riêng và ngành giáo dục Thái Bình nói chung. Cô Thúy chính là tấm gương điển hình trong việc luôn phấn đấu, tận tâm, tận tụy với nghề, hết lòng với học sinh thân yêu, để nghề dạy học là "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý".

HÀ TUYẾT

Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên đoàn"

Sáng ngày 18/3, Liên đội Trường THCS Trần Lâm (thành phố Thái Bình) tổ chức ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên đoàn", phát động phong trào "Thiếu nhi Thái Bình thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2023 - 2027, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Đây là đơn vị được Hội đồng Đội thành phố chọn tổ chức làm điểm quy mô cấp thành phố. Với chủ đề "Cùng em làm việc tốt mỗi ngày", tại ngày hội, các đại biểu và các em học sinh ôn lại truyền thống 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); tổ chức đồng diễn flashmob tại sân trường trên nền nhạc các bài hát truyền thống của đoàn, đội. Thông qua ngày hội nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các em học sinh về truyền thống vẻ vang của Đoàn, khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, ý chí quyết tâm thi đua học tập và rèn luyện; tạo động lực mạnh mẽ cho các em phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh để các em được giao lưu, tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tích cực rèn luyện sức khỏe; phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong công tác đội và phong trào tại cơ sở. Cũng tại ngày hội, Hội đồng Đội thành phố tặng 15 suất quà, mỗi suất 200.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường THCS Trần Lâm.

TUYẾT PHƯƠNG



Tiết mục đồng diễn của học sinh Trường THCS Trần Lâm theo chủ đề tại ngày hội.