



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 826
Chủ nhật
Ngày 29 - 10 - 2023

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



TIỀN HẢI

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát

(Xem trang 2)



HẢI TRIỀU, CHIẾU HỜI TIỀN VUA



Trang 4

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về ATGT trong trường học



Trang 8

TIỀN HẢI

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát

■ MẠNH THẮNG

Những năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) hai cấp của Đảng bộ huyện Tiên Hải đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thường xuyên quan tâm tới công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), công tác xử lý, khắc phục sai phạm, góp phần củng cố, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.



Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Hải tổ chức giao ban công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng bộ xã Đông Lâm có 296 đảng viên, những năm qua Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đời sống nhân dân tiếp tục được nâng lên. Cùng với việc chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch KTGS hàng năm, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy xã đã phân công từng đồng chí cấp ủy phụ trách các chi bộ thực hiện công tác KTGS thường xuyên các tổ chức đảng và đảng viên. Hàng tháng, thông qua sinh hoạt chi bộ tích cực tuyên truyền, quán triệt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của cấp ủy cấp trên về công tác KTGS và thi hành kỷ luật trong Đảng đến từng cán bộ, đảng viên. Từ đó đã phát huy tác dụng trong phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế các vi phạm, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ luật của các tổ chức đảng và đảng viên.

Ông Phạm Trọng Ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Lâm cho biết: Từ năm 2022 đến nay công tác KTGS của Đảng bộ đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành 100% chương trình xây dựng, từng bước nâng cao chất lượng, từ đó đã phát huy tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Trong năm 2022, nhờ công tác KTGS được chú trọng, địa phương đã phát hiện doanh nghiệp khi thực hiện thi công đường 221A đi qua địa bàn sử dụng diện tích 10.000m² đất được thuê đã tổ chức xây dựng một số hạng mục không đúng mục đích sử dụng.

Chính quyền xã đã tiến hành lập biên bản yêu cầu doanh nghiệp dừng thi công các hạng mục không đúng với văn bản cam kết khi được thuê đất. Từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị thi công đã chấp hành tháo dỡ, trả lại mặt bằng, không phải thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Với Đảng bộ xã Đông Quý, thông qua KTGS đã giúp tổ chức đảng, đảng viên phát huy những ưu điểm, đồng thời chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo nên sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã Đông Quý có 8 chi bộ với 300 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy xã đã thành lập đoàn kiểm tra về 4 nội dung theo Quy định số 15-QĐ/TU, ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó, kiểm tra quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản thu đóng góp của nhân dân; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản; thực hiện chính sách xã hội. Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra quyết toán công trình tu sửa các hạng mục Trường Mầm non; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân; công tác thu, chi quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"; thực hiện chính sách xã hội. Sau các cuộc

KTGS đều có kết luận chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và có nội dung, biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận KTGS. Từ đó, Đảng ủy đã giao cho các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, lĩnh vực chịu trách nhiệm giám sát và đôn đốc thực hiện các kết luận của cấp ủy, UBKT cấp ủy.

Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tiên Hải cho biết: Đảng bộ huyện Tiên Hải có 10.400 đảng viên, sinh hoạt tại 53 tổ chức cơ sở đảng. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, cấp ủy và UBKT các cấp trên địa bàn huyện Tiên Hải đã chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ KTGS theo quy định của Điều lệ Đảng, thực hiện tốt công tác KTGS, kỷ luật Đảng. Công tác KTGS tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ công tác; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ huyện đến cơ sở đã đổi mới nội dung, phương pháp KTGS theo hướng chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời bám sát tình hình thực tiễn và công tác xây dựng Đảng, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên bằng các quy định, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và thực

hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Thông qua KTGS đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần tăng cường và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, UBKT hai cấp đã hoàn thành 140 cuộc kiểm tra, 62 cuộc giám sát chuyên đề đối với 186 tổ chức và 208 đảng viên. Thực hiện thi hành kỷ luật Đảng đối với 13 đảng viên. Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với 55 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, tiếp nhận, xử lý 10 đơn thư, tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ KTGS đối với 110 đảng viên.

Thời gian tới, UBKT Huyện ủy Tiên Hải sẽ tích cực, chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức đảng, đảng viên. Thi hành kỷ luật kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục đối với những tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Đồng thời, chủ động tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các cuộc KTGS theo kế hoạch đề ra và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện hoàn thành các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch.

Chuyện của những nông dân trẻ

■ NGUYỄN TRIỆU

Trở về quê hương phát triển kinh tế nông nghiệp đang trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Nhờ nhạy bén trong ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, những nông dân trẻ đã phát triển thành công các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao.

“Nông dân trẻ là lực lượng nòng cốt trong phát triển nông nghiệp ở nông thôn. Nhiều tấm gương nông dân trẻ dám nghĩ, dám làm, sáng tạo, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo động lực để nhiều nông dân trẻ ở các địa phương tự tin vươn lên làm giàu với các mô hình mới. Tuy nhiên, họ vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong xây dựng và phát triển mô hình kinh tế do thiếu vốn, kinh nghiệm và quỹ đất. Thời gian tới, tổ chức hội nông dân mong muốn các cấp, ngành, cơ quan liên quan sẽ quan tâm hỗ trợ, có cơ chế phù hợp để nông dân trẻ tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi, tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế sức trẻ đầu tư cho sản xuất, chung tay giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.”

Ông LÊ HỒNG SƠN, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

KỸ SƯ ĐIỆN LÀM NÔNG

Ra trường với tấm bằng kỹ sư điện nhưng anh Phạm Phú Diệp, thôn An Cúc Tây, xã Thụy Việt (Thái Thụy) lại lựa chọn ở lại quê hương lập nghiệp. Theo anh Diệp, niềm đam mê với chăn nuôi, trồng trọt đã nhen nhóm từ khi anh còn là sinh viên. Lần đầu tiên được xem mô hình nuôi ốc bươu đen trên truyền hình, anh đã quyết tâm đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, đặt mua 1.000 con ốc giống ở xã Hồng Lý (Vũ Thư) về nuôi thử. Vừa học ở Nam Định, anh vừa tranh thủ ngày nghỉ để về quê nuôi ốc. “Nuôi ốc bươu đen cho hiệu quả cao hơn so với nuôi cá truyền thống. Thức ăn của ốc rất dễ kiếm quanh nhà như bèo tấm, bèo cái, lá sắn tàu, quả mướp, lá khoai nước... Tôi chủ yếu học kỹ thuật nuôi thông qua mạng xã hội và các chương trình trên ti vi. Thời gian đầu, do chưa làm chủ được kỹ thuật nuôi, thời tiết nên ốc thường bị mắc bệnh sưng vôi, hao hụt đi rất nhiều khiến tôi thiệt hại hàng trăm triệu đồng” - anh Diệp chia sẻ.

Với những người trẻ như anh Diệp, đối mặt với khó khăn cũng là cách giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau hơn 3 tháng kiên trì vừa học vừa làm, ốc bươu đen đã trưởng thành và cho thu hoạch ốc thương phẩm từ 35 - 40 con/kg. Ngoài việc bán con giống, anh Diệp còn bán trứng ốc cho các hộ có nhu cầu nuôi và nhận bao tiêu ốc thương phẩm cho bà con các tỉnh phía Bắc. Không chỉ nuôi ốc bươu đen, chàng trai 9X này còn phát triển thêm mô hình nuôi trùn quế. Anh còn đầu tư chế tạo máy móc để sản xuất con giống, phân trùn quế cung cấp cho khách hàng ở nhiều tỉnh lân cận. Mỗi năm mô hình của anh Diệp xuất ra thị trường khoảng 30 vạn ốc giống, 70 - 80kg trùn quế, 5 - 7 tạ ốc thương phẩm và khoảng 50 tấn phân trùn quế. Sau khi trừ các khoản chi phí cho thu lãi khoảng 150 triệu đồng/năm.



Mô hình nuôi ốc bươu đen, trùn quế của anh Phạm Phú Diệp, xã Thụy Việt (Thái Thụy) cho thu lãi khoảng 150 triệu đồng/năm.

“CỨU” RUỘNG HOANG



Anh Phạm Tiến Quân, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) đầu tư máy móc hiện đại để cấy lúa.

Giống như bao bạn trẻ khác, anh Phạm Tiến Quân, xã Thụy Ninh (Thái Thụy) từng cố gắng trụ ở Hà Nội với nhiều công việc khác nhau hy vọng làm giàu. Sau thời điểm khó khăn do dịch bệnh, năm 2019, anh Quân quyết định về quê tìm hướng đi mới. Nhận thấy nhiều người dân lựa chọn vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp không mặn mà với đồng ruộng, anh quyết định thuê, mượn lại đất của bà con để trồng lúa. Hành trình “cứu” ruộng hoang của chàng trai trẻ bắt đầu từ đó. Với 5 mẫu ruộng tích tụ được, anh Quân thuê máy móc, nhân công để tập trung sản xuất. Thời gian đầu, do ruộng nằm rải rác nhiều nơi trên cánh đồng nên việc canh tác của anh gặp rất nhiều khó khăn, chi phí sản xuất tăng cao. Khó khăn là vậy nhưng anh Quân vẫn quyết tâm gấn bó với đồng ruộng.

Sau 2 năm miệt mài, những giọt mồ hôi, công sức của anh nông dân trẻ xã Thụy Ninh đã được đền đáp xứng đáng khi thu về lợi nhuận cao từ việc cấy lúa. Với hy vọng làm ăn lớn, anh Quân lại tiếp tục đến từng hộ động viên người dân đổi ruộng, cho thuê lại ruộng để quy vùng sản xuất tập trung, mở rộng diện tích lên 60ha. Để thuận tiện cho việc sản xuất, anh mạnh dạn vay mượn hàng trăm triệu đồng đầu tư các loại máy hiện đại: máy cày, máy cấy, máy phun thuốc... Anh Quân cho biết: Nhờ quy vùng sản xuất, đầu tư trang thiết bị hiện đại nên việc sản xuất của tôi rất dễ dàng và tiết kiệm được khá nhiều chi phí. Sản lượng mỗi năm đạt 200 tấn, cho thu khoảng 1,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tôi còn hỗ trợ việc làm cho 6 - 7 lao động thường xuyên trong thôn với mức thu nhập khoảng 200.000 đồng/người/ngày.

THẦY GIÁO “VỀ VƯỜN”

Vốn đã quen với công việc cầm phấn, đứng trên bục giảng nhưng anh Hoàng Cao Cường, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) đã khiến nhiều người bất ngờ khi quyết định trở thành nông dân chính hiệu. “Nhiều người cũng nói là biết gì về nghề nông mà làm. Gia đình cũng hy vọng tôi kiên trì theo nghề giáo đã chọn. Nhưng có những thời điểm bản thân phải đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Để xây dựng mô hình chăn nuôi cần vốn rất lớn nhưng may mắn được Hội Nông dân xã cho vay vốn nên tôi quyết tâm triển khai mô hình” - anh Cường cho biết.

Bắt đầu làm quen với nghề nông từ vài mẫu ruộng chuyển đổi, anh Cường vay mượn thêm để đầu tư xây chuồng nuôi lợn, ao nuôi cá. Sau khi mô hình cho thu lợi nhuận, anh lại mạnh dạn nuôi thêm gà, bò câu để tận dụng diện tích trống và thực hiện mục tiêu “lấy ngắn nuôi dài”. Thế nhưng khó khăn cũng bắt đầu đến với anh, bệnh dịch tả lợn châu Phi năm 2019 khiến mọi công sức “đổ sông đổ bể”. Chấp nhận đối mặt với thất bại, anh tiếp tục tái đầu tư và nuôi thêm bò thịt, bò giống để duy trì sản xuất. “Người tính không bằng trời tính”, mô hình của anh thêm một lần nữa đối mặt với khó khăn khi đàn bò mắc bệnh viêm da nổi cục. Sau 2 lần thất bại, anh Cường thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Chia sẻ về quãng thời gian sóng gió ấy, anh cho biết: Khi ấy tôi không có nhiều kinh nghiệm phòng, trị bệnh nên số lượng bò ngày càng giảm. Sau 2 lần thất bại tôi cũng cảm thấy nản chí nhưng được sự động viên, hỗ trợ của gia đình nên tôi cố gắng đứng lên làm lại từ đầu. Tôi bắt đầu đi học hỏi, tham quan các mô hình lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi khép kín để bảo vệ đàn vật nuôi.

Từ diện tích rộng 2 mẫu, anh Cường đã dần mở rộng lên hơn 8 mẫu nuôi 30 con lợn nái, 200 con lợn thịt và 40 con bò New Zealand. Sau 8 năm kiên trì, anh đã có thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với thu nhập ổn định.



Mô hình chăn nuôi của anh Hoàng Cao Cường, xã Đoàn Hùng (Hưng Hà) cho thu nhập cao.



HẢI TRIỀU, CHIỀU HỜI TIỀN VUA

■ NGUYỄN THANH
Vũ Quý, Kiến Xương

Làng Hới có tên chữ là Hải Triều, nay thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà. Từ thế kỷ XV, chiếu Hới đã được người ở nhiều vùng biết đến qua những giai thoại về Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ - người làng này đi sứ sang Trung Quốc học được kỹ nghệ dệt chiếu gon về truyền cho dân làng để mở mang nghề dệt chiếu. Dân gian gọi ông là Trạng Chiếu và tôn thờ là Tổ nghề dệt chiếu. “Ăn cơm hom, nằm giường hom, đắp chiếu Hới” là ước mơ của các thế hệ cư dân vùng Bắc Bộ. Tương truyền, theo định lệ hàng năm, chiếu Hới thường được dâng tiến vua.

Theo các nguồn sử liệu thì vùng đất ven sông thuộc hạ lưu sông Luộc, từ thời Lý - Trần (thế kỷ XI - XIII) đã có nghề dệt chiếu. Làng Hải Triều sở dĩ có tên Hải Thị vì nằm kề ngã ba sông, nơi con sông Hồng chảy vào sông Luộc vốn sớm tập nập trên bến dưới thuyền. Hàng hóa, nông sản đã sớm từ vùng đất này ngược dòng sông Hồng, sông Luộc tỏa đi các phủ lộ, ngược lên kinh đô, ngang qua phố Hiến. Cho nên, sự tôn thờ Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ là Tổ nghề dệt chiếu hoặc dân gian tôn xưng ông là Trạng Chiếu thì cũng chính là sự tôn vinh vị quan Trạng đã có công lao đưa kỹ thuật mới về để mở mang thêm nghề dệt chiếu.

Sách “Danh nhân Thái Bình” cho biết: “Nghiên cứu về sự phát triển của kỹ thuật dệt chiếu ở Hải Triều thấy có 2 giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1: bàn dệt đứng, không có ngựa đỡ sợi. Giai đoạn 2: bàn dệt nằm có ngựa đỡ sợi. Giai đoạn 2 của kỹ thuật dệt chiếu tiến bộ hơn. Sợi đay căng thuận lợi cho người trao gon (tức trao cỏi), chiếu dệt ra đẹp hơn, sợi đan đều hơn và dĩ nhiên, vì thế, sản phẩm càng được ưa chuộng hơn... Công lao cải tiến kỹ thuật này, theo tài liệu văn hóa dân gian, thuộc về Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ. Như vậy, dòng họ Phạm từ thế kỷ X - XI đã có công lao truyền bá nghề dệt chiếu vào miền duyên hải, trong đó có Hải Triều. Trải gần 5 thế kỷ tồn tại và phát triển đến cuối thế kỷ XV, kỹ thuật dệt chiếu có sự cải tiến do chính ông Trạng nguyên họ Phạm và bảo lưu đến ngày nay, tạo nên một truyền thống kỹ thuật của thủ công nghiệp chiếu ở Bắc Việt Nam nói chung, Hải Triều nói riêng”.

Theo định lệ truyền thống, hàng năm dân làng Hới mở hội làng vào ngày mồng 6 tháng giêng âm lịch ngay tại đình làng thờ quan Trạng. Trong những ngày hội có nhiều trò diễn xướng, đua tài nhưng cuốn hút khách ở các phương dệt chiếu xa gần là tục tế Tổ nghề và tục thi dệt chiếu. Đầu xuân, khách thập hội về làng Hới cũng cố tìm mua cho được đôi chiếu để cầu may.

Đón tết Nguyên đán xong, cả làng Hới nô nức vào hội. Các gia đình trong làng bày chiếu ra bán la liệt ở các trục đường làng, ngõ xóm. Phiên chợ Hới đầu năm được coi là chợ chiếu với một rừng chiếu xuân bạt ngàn đủ các sắc màu: chiếu in hoa, chiếu kẻ màu, chiếu song hỷ, chiếu phúc - lộc - thọ, chiếu cạp điều, chiếu cải, chiếu đậu, chiếu đót, chiếu trơn... Sự mua bán chiếu trong phiên chợ xuân ở làng Hới thường theo tâm thức mua bán để cầu may hơn là giá cả, kinh doanh.

Khi ngoài chợ đang chen vai, thích cánh xem chiếu, mua bán chiếu thì trong sân đình lại náo nức với cuộc thi dệt chiếu của các giáp trong làng. Theo xếp đặt của từng giáp, các đàn dệt đã sẵn sàng mắc sợi và chuẩn bị đầy đủ các loại cỏi màu. Đề bài thi do chủ khảo xin Thánh ban và được giữ bí mật đến phút chót. Có thể là dệt một lá chiếu cài hoa hình rồng, phượng. Cũng có thể dệt chiếu cài màu thành chữ song hỷ hoặc chữ phúc, chữ lộc, chữ thọ... Mỗi giáp được phép chọn hai thợ giỏi vào dự thi. Một người trao gon, một người đập go, phối hợp nhịp nhàng. Khi trống hiệu nổi lên, cuộc thi bắt đầu, tiếng hò reo vang dậy của mỗi giáp cổ vũ cho giáp của mình. Theo thời gian quy định, chiếu phải dệt xong. Tiêu chí chấm là dệt nhanh, đúng kỹ thuật và đẹp. Giải cao thấp với mỗi giáp không chỉ là điểm may đầu năm mà còn là tiếng tăm



Công đoạn in hình thủ công chiếu Hới.

Ảnh: THANH THỦY

lan truyền về tài nghệ của từng phường sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín làm nghề của cả giáp. Để kích lệ dân trong giáp thuận thực với các công đoạn của nghề dệt chiếu, trong những ngày hội làng, các giáp còn tổ chức các cuộc thi làm go, xe đay, chẻ cỏi...

Chiếu Hới có nhiều loại khác nhau: cải, đậu, đót, trơn, kẻ dọc màu, in hoa, cạp điều, sợi xe... với các kích thước khác nhau. Chiếu mới có màu trắng ngà, ưa nhìn, mùi thơm dễ chịu của cỏi đồng. Chiếu dùng lâu ngả sang màu vàng, trơn nhẵn, độ mềm vừa phải, dễ giặt, thoáng sạch, thoát nước nhanh, phơi mau khô.

Nguyên liệu dệt chiếu là cỏi và sợi đay. Cỏi dễ thích ứng với những vùng đất còn chua mặn. Đay rất thích hợp với đồng đất ở các triền sông, bãi bồi nhiều phù sa. Sau khi thu hoạch, các loại cây này được chế biến qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo, kiên trì, tỉ mỉ để thành nguyên liệu dệt chiếu. Tùy theo những loại chiếu cần dệt mà nguyên liệu được nhuộm màu theo những yêu cầu khác nhau. Thợ chiếu Hới thường dệt cải chữ thọ, bông hoa, chân dung, chữ lồng hoặc họa in hay vẽ. Đây cũng chính là phương pháp dệt chiếu khó nhất, đòi hỏi phải có những bí quyết, sáng tạo kỹ thuật và kinh nghiệm.

Dệt chiếu là một nghề thủ công truyền thống, vốn có ở nhiều làng xã của Việt Nam. Riêng ở huyện Hưng Nhân (cũ) có tới hơn 20 làng làm nghề dệt chiếu. Theo

sách “Đại Nam nhất thống chí”, vào thế kỷ XVIII, chiếu của vùng này đã được các lái buôn nhà Thanh tìm đến mua về nước. Những năm đầu thế kỷ XIX, một số người Hoa đã sang mở xưởng sản xuất đưa về nước hoặc đưa sang thị trường Hồng Kông và một số nước châu Âu. Vào thời kỳ này, nhiều xưởng dệt chiếu và các cơ sở tiêu thụ chiếu cỏi của các nhà tư bản người Việt, người Hoa, người Pháp được mở ra ở một số nơi trên địa bàn tỉnh Thái Bình như ở Luật Trung (Kiến Xương), Diêm Điền (Thái Thụy) nhưng so với chiếu của các nơi khác thì chiếu Hới có kỹ thuật cải điều luyện. Những hình hài tạo ra đa dạng và sinh động, nhiều nơi chưa làm được. Phương ngôn có câu: “Mua chiếu xem biên, người hiền xem mặt”. Người làng Hới có đôi tay bất biên theo kỹ xảo riêng làm cho biên chiếu bên, đẹp để làm tăng thêm giá trị của chiếc chiếu mang tên làng mình.

Từ sau năm 1945, các xưởng dệt chiếu của người nước ngoài không còn nhưng nghề dệt chiếu ở làng Hới vẫn tồn tại vì chiếu là mặt hàng không thể thiếu cho mỗi gia đình ở mọi thời kỳ lịch sử. Đương nhiên, do chiến tranh và do phương thức sản xuất, do cơ chế của từng thời điểm nên vào những năm 1955 - 1985, nghề chiếu Hới cũng trải nhiều thăng trầm. Ở thời kỳ bao cấp, các thợ dệt chiếu làng Hới được tổ chức vào các HTX sản xuất chiếu. Do cơ chế sản xuất theo chỉ tiêu kế hoạch được giao và việc thu mua cỏi và

chiếu cỏi chỉ chú trọng đến số lượng nên chất lượng chiếu Hới bị sa sút nghiêm trọng. Hầu hết nghề nhân có tay nghề cao thường ít chuyên tâm dệt ra những chiếc chiếu bên, đẹp như họ vẫn thường làm. Chiếu Hới nhạt nhòa dần trong mặt hàng chiếu phân phối ở thời bao cấp.

Từ những năm 1986 - 1990 trở lại đây, trong xu thế cạnh tranh, thương hiệu chiếu Hới từng bước được khôi phục, nghề dệt chiếu làng Hới đã phát triển và mở rộng hơn bao giờ hết. Không chỉ làng Hới mà các làng khác trong xã Tân Lễ đã giàu lên nhờ nghề dệt chiếu. Đến thời điểm năm 2010, ở nhiều làng nghề khác trong tỉnh Thái Bình giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế nhưng làng Hới và cả xã Tân Lễ sống chủ yếu bằng nghề chiếu. Thường thì trong một năm nghề chiếu chỉ tập trung sản xuất cao độ khoảng 8 tháng, còn lại 4 tháng có thể dành thời gian cho sản xuất nông nghiệp nên nhiều hộ gia đình trong xã vẫn nhận ruộng cấy lúa nhưng phần đông là thuê khoán người làm từ những người không có nghề hoặc từ các nơi khác đến làm thuê. Nghề chiếu đã thu hút đa phần số lao động của làng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng chiếu làm ăn ổn định và phát đạt. Mặt hàng chiếu Hới truyền thống xuất ra các thị trường trong và ngoài nước ngày một thêm nhiều. Chắc chắn nghề dệt chiếu làng Hới sẽ phát triển bền vững như đã nổi danh từ nhiều trăm năm trước.

Thái Bình khát vọng đổi thay

■ VŨ TRỌNG LỢI
Hà Nội

Quê hương anh không có non xanh núi biếc
Chỉ có những dòng sông và bãi biển phù sa
Quê hương anh có cánh đồng bát ngát bao la
Đàn cò trắng sà bay trên lúa vàng óng mượt.

Nghe thuật tha điệu chèo hát tích dân ca
Làng xóm quê ta rực sắc vàng lúa chín
Em đến quê anh vào vụ chính tháng mười
Tiếng trống năm ba mươi vẫn ngồi vang mãi.

Bờ bãi thôn quê nắng trải sương giăng
Nghĩa khí Ba Vành - vua dân gian dành tặng
Sử sách non sông còn tạc dấu nhà Trần
Hung Đạo Vương thánh nhân thắng quân xâm lược.

Trai gái tảo tần xuôi ngược sớm hôm
Thái Bình là cái tên ôm ước vọng ngàn đời
Bờ phía trước là biển khơi trùng trùng sóng cả
Người Thái Bình lành hiền đức cả chịu thương
Quyết đổi đời bằng chí lớn khiêm nhường
Tiếp bước bao người lên đường theo lời Đảng gọi
Nguyễn Đức Cảnh gương sáng ngôi huyền thoại
Nói theo anh lớp lớp người vì đồng loại
Dùng cảm hiền ngang chiến đấu ngoan cường
Nhu Nguyễn Thị Chiên bắt giặc Pháp giữa đường
Chiến sĩ Điện Biên phát cao cờ trên nóc hầm Đờ Cát
Anh giải phóng quân cắm cờ trên nóc dinh Độc Lập
Những anh hùng như phi công vũ trụ Phạm Tuân
Cùng đồng đội tấn công bán tan xác B52 giặc Mỹ.

Truyền thống hào hùng đang tiếp nối từ đây
Lập những chiến công thâm lặng hàng ngày
Trên đất Thái Bình bao khát vọng đổi thay
Thịnh vượng hôm nay thành hiện thực hàng ngày
Yêu tha thiết quê hương ta ngày càng đổi mới
Biển rộng sông dài dân hạnh phúc trong tay.



Thắng tích chùa Keo

■ LẠI TÂY DƯƠNG
Thành phố Thái Bình

Chùa Keo khoan nhặt tiếng chuông ngân
Thắng tích danh lam đẹp tuyệt trần
Hồ nước lung linh ngàn cánh sóng
Thiện nam, tín nữ rộn bước chân

Cổ kính rêu phong cong mái phủ
Bốn mùa hương ngát vọng tiên nhân
Thập phương du khách về hội tụ
Thịnh cầu Đức Phật rạng hồng ân.

Mùa gặt

■ NGỌC TUYẾN
Kiến Xương

Trên cánh đồng tiếng máy vang rộn rã
Người nông dân đang tất tả ngược xuôi
Con đường thôn bồng đầy áp tiếng cười
Mùa rom mới cứ thơm nơi đầu ngõ.

Ngày tháng mười khi mặt trời chưa tỏ
Đã gọi nhau mang bao, dợ ra đồng
Lúa vụ mùa, hạt chín đến tận bông
Ba tháng hè thu ngóng trông thành quả.

Máy cù chạy, tro đàng sau gốc rạ
Thóc đầy xe bao vất vả qua mau
Để sáng mai lại vào vụ làm màu
Đất sinh lợi, ta làm giàu từ đất.

Người nông dân quanh năm luôn tất bật
Đổ mồ hôi giành giật với thiên nhiên
Bao công sức nay đã được đáp đền
Cánh đồng quê, ai xứng tên - mùa gặt.



Giếng quê

■ LÊ VIỆT HÙNG
Hải Phòng

Vườn quê kéo kẹt tre xanh
Uốn mình ngã bóng che vành giếng khơi
Nẻo hồn quê tự bao đời
Chất từ lòng đất mãi ngồi ngồi trong.

Tháng năm chẳng thể đếm đong
Đôi tay mẹ vục, trán rờng mồ hôi
Đêm rằm vót ánh trăng rơi
Bốn mùa múc cả mây trời soi gương.

Bình minh còn dẫm hơi sương
Bàn chân mẹ đã sớm vương lối mòn
Tuổi thơ con chạy lon ton
Tươi gầu nước mát ngọt thơm giàn trâu.

Sẻ non lúu rúu ngọn cau
Mẹ đợi chim xuống gọi đầu làm duyên
Con đi xa nhớ không quên
Mơ về tắm nước giếng bên hiên nhà.

VU KIM KIẾN THÁNH HIỀN

■ QUANG VIỆN

Cả thiên niên kỷ đã trôi qua nhưng những câu chuyện ly kỳ về Thiền sư Từ Đạo Hạnh vẫn thấm đẫm huyền thoại gắn với mảnh đất làng Thọ Lộc (xã Minh Khai, huyện Vũ Thư) và ngôi chùa nhỏ mang tên Phương Vũ (dân gian gọi là chùa Múa). Mặc dù sự tích thiền sư Từ Đạo Hạnh đã được các nhà nghiên cứu lịch sử thống kê khá đầy đủ trong các tư liệu và thư tịch cổ như “Việt Điện u linh”, “Linh Nam chích quái”, “Thiền uyển tập anh ngữ”, “Đại Việt sử lược”, “An Nam chí lược”, “An Nam chí nguyên”, “Việt sử tiêu án”, “Đại Việt sử ký toàn thư”, “Đại Nam nhất thống chí...” nhưng với người dân làng Thọ Lộc thì chuyện về Thiền sư vẫn nhuộm màu huyền bí.



Lễ hội chùa Phương Vũ hay còn gọi là chùa Múa, làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, nơi thờ Thiền sư Từ Đạo Hạnh.

Thiền sư Từ Đạo Hạnh được gắn với nhiều huyền thoại bao phủ theo từng bước đi, gần ngàn năm trôi qua nhưng dấu chân thiền sư vẫn còn in đậm trên mảnh đất làng Thọ Lộc trong tận cùng tâm thức, hạnh nguyện độ sanh vẫn lớn dần theo nhịp tử sinh, kỳ bí trong vô cùng không tận, không ngôn ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn. Đặc biệt, tương truyền, ngài được gọi là “Kiếp người ba thân phận” - “vi tăng, vi đế, vi thần”, (nghĩa là vừa là sư, là vua và cuối cùng được phong thần). Lúc nhỏ, Thiền sư có tên húy là Lộ, tự là Đạo Hạnh, có tiên phong đạo cốt. Thuở niên thiếu thích giao du, hào hiệp phóng khoáng, chí lớn phi phạm, hành động cử chỉ không ai có thể lường được. Đêm thì mài miết đọc sách, ngày thì đá cầu thổi sáo đánh bạc, ham sự chơi bời. Cha thường trách con là lười nhác không nghiêm túc. Một đêm bí mật dòm qua khe cửa, thấy trong phòng ánh đèn rực rỡ, sách vở chồng chất, Đạo Hạnh thì gục xuống án mà ngủ nhưng tay vẫn không rời sách, cha ông vì thế không còn lo lắng nữa. Năm sau Đạo Hạnh dự thi khoa Bạch Liên, đỗ Đệ nhất danh (triều Lý có kỳ thi riêng cho tầng đồ tức là khoa này).

Để rộng đường luận nghiệm, theo các tài liệu khảo cứu được hợp tổng và đề xuất khảo tả của nhiều nhà nghiên cứu khoa học về Thiền sư và thế thời cùng tạo tác di tích chùa Phương Vũ hòa chung những diễn xướng dân gian độc đáo trong lễ hội làng Thọ Lộc hiện diện trên đất tỉnh ta, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, vua Lý Nhân Tông (1072 - 1128) chưa có con nối ngôi, việc ban chiếu thư để cầu tìm con đồng

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” viết: “Nhâm Thìn, Hội Tường Đại Khánh năm thứ 3, 1112, bấy giờ vua Lý Nhân Tông tuổi đã nhiều mà chưa có con trai nối dõi, xuống chiếu chọn con của tông thất để lập làm con nối. Em vua là Sùng Hiền hầu (không rõ tên) chưa có con trai. Gặp lúc nhà sư núi Thạch Thất là Từ Đạo Hạnh đến chơi nhà, hầu nói với Đạo Hạnh về việc cầu tự. Đạo Hạnh dặn rằng “Bao giờ phu nhân sắp đến ngày sinh thì phải báo tôi biết trước”. Rồi Đạo Hạnh cầu khẩn với sơn thần, 3 năm sau phu nhân có mang, sinh con trai là (Lý) Dương Hoán...”

tông thừa kế còn chưa quyết định. Đến năm Mậu Tuất (1118) nhà vua tuổi tác đã hơi cao, bèn ban chiếu thư xuống cho con trai của các em ruột nhà vua là Sùng Hiền hầu, Thành Khánh hầu, Thành Chiêu hầu, Thành Quảng hầu và Thành Hưng hầu vào cung để giáo dục chọn người tài giỏi lập làm Hoàng Thái tử, ông (chỉ Đạo Hạnh lúc này đã đầu thai làm con của Sùng Hiền hầu) là người được lựa chọn vậy. Khi ấy “Thiền sư” mới lên ba tuổi, thông tuệ minh mẫn, nghe một biết mười, ứng đối tiến thoái không gì không hợp lòng thánh

thượng. Vua Nhân Tông vô cùng yêu quý, đặt tên là Dương Hoán và lập làm Hoàng Thái tử, sai Thân Anh nguyên phi làm mẹ nuôi dưỡng. Năm Đinh Mùi niên hiệu Thiên Phù nguyên niên 1127 đời vua Lý Nhân Tông (1072 - 1128) vua Nhân Tông băng hà, triều đình đưa ngài lên ngôi (khi đó, ngài 13 tuổi), ngài đổi niên hiệu là Thiên Thuận nguyên niên (1128 - 1132). Đến năm Bính Thìn (tức năm 1136 đời vua Lý Thần Tông (1128-1138), thân mình ngài tự nhiên mọc nanh vuốt rồi không lâu sau biến hình thành hổ, danh y khắp

nơi đến chữa bệnh đều không khỏi. Minh Không và Giác Hải nghe tin ông mắc bệnh “kim sang” (theo cách gọi của đông y là vết thương do dao kiếm) thì thấy quả nhiên nghiệm với lời nói trước đây (ngày trước ông cùng với Minh Không và Giác Hải đi học tiên thuật đặc đạo, lúc trở về ông đi lên trước biến thành hình hổ để đùa bạn), bèn làm bài ca dao dạy cho trẻ nhỏ hát rằng: “Dục an thiên tử tật, Tu đắc Nguyễn Minh Không” (Muốn chữa bệnh nhà vua, phải tìm Nguyễn Minh Không). Triều thần bèn theo lời trẻ nhỏ hát, sai sứ giả đi tìm. Nghe nói hai vị sư Minh Không và Giác Hải trụ trì ở chùa Liễu Thủy, sứ giả cùng binh lính 16 người chèo thuyền đến chùa bái kiến, thiền sư bèn lấy một cái nồi nhỏ nấu cơm và bảo họ rằng: “Bản tăng có ít cơm ăn tạm!”. Quân lính ăn đều no bụng nhưng không thể hết được. Ăn xong thì hai vị thiền sư theo sứ giả xuống thuyền, Minh Không nói với họ rằng: “Mọi người hãy tạm đi ngủ và nghỉ ngơi, đợi nước triều dâng thì khởi hành lên kinh”. Thế là mọi người đều xuống thuyền ngủ, thuyền đi như bay, ngày hôm sau đã đến bến Đông, thiền sư bèn gọi mọi người dậy, đã nhìn thấy chùa Báo Thiên, ai nấy đều kinh phục. Hai vị thiền sư theo sứ giả vào cung vua. Khi ấy các bậc danh sư trong thiên hạ ngồi la liệt, thấy Minh Không hèn mọn quê mùa thì xem thường không thèm đứng lên chào. Minh Không bèn lấy ở trong túi ra một chiếc đinh sắt dài năm tấc rồi dùng tay đóng vào cột điện, đinh ngập sâu vào quá nửa, ông nói với mọi người rằng: “Ai có thể nhổ được chiếc đinh này thì chữa được bệnh cho vua”. Nói như vậy mấy lần, không có ai dám nhổ. Minh Không bèn dùng hai ngón tay phải mà nhổ, đinh theo tay bật ra, bèn bảo lấy cái vạc lớn, 12 hũ dầu, 100 cái kim và 1 cành hòe, đốt lửa nấu, rồi sai khiêng ngọc giá đến đàn. Minh Không bảo Giác Hải đốt lửa suốt mấy ngày liền, bèn thò tay vào trong vạc dầu đang sôi sùng sục lấy ra đủ 100 cái kim. Giác Hải lại bảo Minh Không làm phép, lấy cành hòe nhúng vào vạc dầu rồi rắc vảy lên ngọc thể nhà vua, quát to rằng: “Bậc thiên tử tôn quý có sao mà lo buồn phát bệnh như vậy?”.

Dứt lời, tất cả lông lá, nanh vuốt đều rụng hết, nhà vua lại ở ngôi đế vị như xưa. Khi đó Minh Không có bài kệ rằng: “Kỳ lân đồ hậu mặt, Nguyệt vọng đảo trung thiên” (Kỳ lân dự liệu về hậu thế, mặt trăng và mặt trời gặp nhau ở giữa trời - kỳ và lân là hai loại thú thần trong truyền thuyết được coi là điềm lành). Mọi người không ai hiểu lời nói đó. Đến ngày 26 tháng 9 năm Canh Thân (1140 đời vua Lý Anh Tông (1138 - 1175), nhà vua thăng hà, miếu hiệu Thần Tông tức là hậu thân của Đạo Hạnh vậy. Ngày ông băng hà thì nhà cũ ở chùa Sài Sơn linh khí chấn động (Chùa Thầy ở chân núi Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội là nơi tu hành của Thiền sư Từ Đạo Hạnh và nơi ngài hóa gọi là động Thánh Hóa trên núi Sài Sơn), dân làng thấy thế kinh sợ lạ lùng đem việc tâu lên, vua nối ngôi liền sai triều quan đến tế lễ, trùng tu miếu vũ, ban phong miếu hiệu, bốn mùa cúng tế. Hàng năm mồng 7 tháng 3 là ngày sinh nhật tiền thân (chỉ thân thế kiếp trước), có lệ phụng nghênh thánh giá đến xứ Hương Sơn quán để lạy châu Thánh tổ.



Kho báu hỗ trợ sức khỏe của người cao tuổi và câu thần chú "Vùng ơi mở cửa ra"

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

Hầu như người Việt cao tuổi nào cũng có một kho báu khá là bí mật, mục đích giữ gìn kho báu là nhằm hỗ trợ cho sức khỏe lúc tuổi già. Kho báu cất giữ gì là tùy vào điều kiện hoàn cảnh của mỗi người hoặc là tùy vào lòng hiếu thảo, sự tốt bụng của con cháu và những người thân.

Theo ý hiểu riêng của mỗi người cao tuổi thì kho báu đã được bảo vệ bất khả xâm phạm bởi khóa riêng, giống như câu thần chú "Vùng ơi mở cửa ra" đã được bảo vệ tuyệt mật, chỉ có một mình chủ nhân mới là người sở hữu.

TÍNH CÁCH VÀ TÂM LÝ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI ĐỐI VỚI NHỮNG MÓN ĐỒ ĐỂ DÀNH

* Tính cách: Nói là cao tuổi vậy thôi chứ xin nói thật: có nhiều vị vẫn còn khỏe chán hoặc vừa mới hôm trước còn ở cơ quan cầm quân vẫn hét ra lửa, hôm sau đã linh số về hưu, làm sao có thể nói là già và lẩn ngay được.

Ấy thế mà các vị vẫn bị cuốn vào cái vòng bát quái với những món đồ đã tích góp để dành trong kho báu của chính mình từ lâu.



Còn những người cao tuổi nói chung, cứ vào các dịp sinh nhật, mừng thọ, lễ, tết... thường hay được con cháu và những người thân biếu tặng các món đồ quý. Trong số các món đồ đó thường hay có các loại như: thực phẩm chức năng, thuốc bổ, bánh trái, đồ ăn thức uống, rồi sâm nhung, cao hổ, tổ yến, mật gấu... tất cả với phương châm là để dành lại, cất vào trong kho báu.

* Tâm lý: Người cao tuổi hầu hết có làm gì ra tiền nữa đâu, cho nên khi được cho biếu những đồ quý, kể cả tiền, thường là lẳng lặng đem ủ vào kho báu rồi khóa chặt lại và chờ...

Thứ nhất là chờ đến khi nào mình ốm yếu hoặc có bệnh tật gì đó, cần thiết lắm thì mới bỏ ra dùng một ít, còn lại vẫn để dành.

Thứ hai là chờ xem nếu có người thân nào đau yếu nặng thì bỏ ra một ít đem cho, để thể hiện cái tình, còn lại vẫn phải để dành.

Tâm lý của người cao tuổi khi đã cất kỹ những đồ quý thì không muốn cho ai nhìn thấy hoặc không muốn để ai nhòm ngó, kiểm tra.

Hậu quả là những đồ để dành thường bị quá hạn sử dụng.

Một số cán bộ khi còn đang công tác

(đặc biệt là các cán bộ có tí chức sắc) được cho biếu những đồ quý, trong đó có cả: những bình, những hộp, những chai, những lọ, những vò, những hũ... nào là rượu ngâm đủ các loại sản vật quý hiếm như: dạ dày nhím, ngọc dương (cà dê), rượu cao hổ, rượu nhung hươu, rượu tác kê, rượu rắn, rượu mật gấu, mật ong, rượu cao trăn, ngựa bạch, xà pín (cà rắn hổ)... hoặc là rượu ngâm chuối hột, táo mèo, nấm linh chi, sâm dương hoặc, cao hơn nữa là ba kích, tam thất, sâm ngọc linh,... đến khi nghỉ hưu thì lại muốn để dành, ủ tiếp vào kho báu đến khi cần thì mới đem dùng.

Có những bình những hũ thì có ghi rõ tên là loại gì, ngày tháng năm... nhưng có khi không ghi hoặc ghi ở một tờ giấy thiêu riêng dính kèm; lâu ngày bị ẩm mờ mất nét, hoặc thất lạc mất nhãn hiệu...

Mỗi khi cần dùng, sờ đến thì mất hết cả phương hướng. Không còn nhớ bình nào, hũ gì, vò, chai, lọ, hộp... nhiều thứ chịu chết không biết nó là cái gì nữa. Nhất là những thứ nước vàng vàng, nâu nâu, sền sệt; rồi rữa, rồi quã, rồi miếng, có những thứ lâu ngày bị phân hủy biến dạng nhìn chẳng còn ra hình thù gì sất... chờ ừ chịu... nặng... chịu.

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Thanh, Ngọc Tuyên (Kiến Xương); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Vũ Sơn Tùng (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Bình Vân (Công an tỉnh); Đỗ Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Quỳnh Thương, Kiên Trung (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Lê Lan (Đài TTTT Thái Thụy); Phạm Hưng (Đài TTTT Kiến Xương); Bích Hạnh, Mai Hiền (Đài TTTT thành phố Thái Bình); Hà Thanh (Đài TTTT Vũ Thư); Nguyễn Đại Duẩn (Quảng Bình); Đinh Hạ, Trần Văn Mười (Nghệ An); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Nguyễn Thị Loan, Đinh Trung, Lê Thị Kết (Hà Nội); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Phạm Thúy Vinh, Hùng Việt, Hoài Khánh, Trần Thị Lậu, Phạm Sự (Hải Phòng); Lê Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)...

Hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, CTV Ngọc Tuyên có thơ "Điều cô dạy chúng em"; CTV Phạm Thúy Vinh có bài "Mãi nhớ ơn thầy", "Thầy tôi", "Đường thu"; CTV Nguyễn Tường Thuật có thơ "Thầy giáo quê ta", "Nhớ ơn chữ của thầy cho"; CTV Nguyễn Đại Duẩn có truyện ngắn "Hai người mẹ"; CTV Đinh

Hạ có thơ "Đoàn khúc mùa thu", "Sau lễ", "À ơi khúc đồng dao"...

Phản ánh hoạt động thời sự chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tuần, CTV Vũ Sơn Tùng đưa tin về kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; CTV Lương Thế Lộc có tin: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023; CTV Hoàng Thía đưa tin: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà tổ chức giám sát, điều tra véc-tơ phòng bệnh sốt xuất huyết, giám sát công tác vệ sinh môi trường tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà - địa phương đang ghi nhận nhiều ca mắc sốt xuất huyết nội sinh trong 2 tuần qua; CTV Lại Hợp Khánh có tin: Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình diễn tập chiến thuật đồn biên phòng và tin Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền tuyên truyền pháp luật cho ngư dân huyện Thái Thụy; CTV Bình Vân có tin: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Về những điển hình tiên tiến và chuyên mục "Người Thái Bình - đất Thái Bình", CTV Tạ Xuân Sinh có bài "Họ Tạ làng Đa Phú - lá cờ đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài huyện Hưng Hà"; CTV Quỳnh Thương, Kiên Trung có phóng sự truyền hình "Khi đảng viên đi trước" phản ánh về vai trò của cán bộ đảng viên trong phong trào làm đường,

Mời cộng tác ấn phẩm Báo Thái Bình chào năm mới 2024 và xuân Giáp Thìn

Mùng năm mới 2024, Báo Thái Bình sẽ phát hành hai ấn phẩm đặc biệt: Chào năm mới 2024 và xuân Giáp Thìn. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng kính mời cộng tác viên và bạn đọc tham gia cộng tác, tập trung vào các nội dung: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; mừng xuân mới, mừng quê hương, đất nước đổi mới; tuyên truyền, phản ánh thành tựu, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của quê hương, đất nước, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những người con quê hương Thái Bình thành đạt đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền đất nước và nước ngoài, những điển hình tiên tiến trong lao động, học tập; truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tết cho người nghèo và những hoàn cảnh kém may mắn; những mong ước đầu xuân của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; phong tục, nét đẹp ngày xuân...

Các tác phẩm cộng tác cho Báo Thái Bình là những tác phẩm mới, được thể hiện bằng các thể loại: nghiên cứu, bình luận, bài phản ánh, phóng sự, ký, truyện ngắn, thơ, tiểu phẩm, câu đối, tranh, ảnh...; gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com. Ngoài bút danh cần ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, số tài khoản để liên hệ. Thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 10/12/2023.

Ban biên tập Báo Thái Bình mong nhận được sự cộng tác của bạn đọc.

xây dựng nông thôn mới ở xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ; CTV Nguyễn Thanh có bài "Hải Triều - chiếu Hới tiến vua" viết về làng nghề dệt chiếu Hới - làng Hới (có tên chữ là Hải Triều), nay thuộc xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà.

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Tăng cường tuyên truyền pháp luật về ATGT trong trường học

■ NGUYỄN THỜI

Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh đến trường, ngay từ những ngày đầu năm học mới, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

"Này bạn ơi chớ quên, đi trên đường ta không lạng lách, đi trên đường ta không dàn hàng ngang, gặp đèn đỏ nhanh nhanh đứng lại, đèn xanh bật ta đi an toàn"... Lời hát vui nhộn của bài hát "Chúng em với ATGT" vang lên tại sân Trường THCS An Bình (Kiến Xương). Tiếng hát, tiếng vỗ tay theo nhịp của hơn 900 học sinh tạo thành bầu không khí sôi động, hào hứng mở màn cho chương trình ngoại khóa "ATGT là hạnh phúc cho mọi nhà" do Trường THCS An Bình và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp tổ chức. Sau phần tuyên truyền về những quy định trong Luật Giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông, cách phòng tránh tai nạn giao thông..., học sinh được tham gia trò chơi hỏi - đáp về biển báo, hiệu lệnh, kiến thức về tham gia giao thông an toàn. Các em học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm do các cô chú cảnh sát giao thông đưa ra.

Không chỉ tại Trường THCS An Bình, từ những tuần đầu của năm học 2023 - 2024, các trường học, lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, thực hiện chương trình ngoại khóa về ATGT. Với mỗi cấp học, nội dung và chương trình tuyên truyền được xây dựng với phương pháp khác nhau để phù hợp với lứa tuổi và thu hút sự tham gia tích cực của các em học sinh. Nội dung tuyên truyền ATGT cũng được lồng ghép trong các bài học trên lớp, một số trường còn đăng tải trên fanpage, cũng như được cụ thể hóa, sinh động bằng các tiểu phẩm, hội thi...

Sau buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho hơn 1.400 học sinh và giáo viên tại trường, ông Phạm Ngọc Thụy, Hiệu trưởng Trường THPT Thái Phúc cho biết: Lứa tuổi học sinh phổ thông còn hiếu động, bồng bột, đôi khi hiếu thắng, thích thể hiện, các em cần được tuyên truyền, giáo dục kiến thức về ATGT để có cách nhìn nhận, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, hình thành nên văn hóa giao thông. Do đó, nhà trường đa dạng các hình thức tuyên truyền như chia sẻ thông tin giáo dục ATGT trên nhóm zalo của lớp, fanpage của trường... để phụ huynh học sinh nắm và phối hợp nhắc nhở, giám sát con em mình chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Học sinh là lứa tuổi tương lai của đất nước, việc hình thành văn hóa giao thông từ khi ngồi trên ghế nhà trường là rất cần thiết. Thông qua những buổi tuyên truyền rất ý nghĩa này sẽ giúp các em học sinh nắm bắt và chấp hành đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.



Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về ATGT cho học sinh Trường THCS An Bình (Kiến Xương).

Phối hợp đồng bộ

Đại úy Đỗ Văn Kết, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và cơ động, Công an huyện Thái Thụy cho biết: Song song với việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông tại khu vực các cổng trường, Đội đã phối hợp với ban giám hiệu các trường học tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT, xây dựng mô hình cổng trường ATGT. Chúng tôi mong muốn qua các hoạt động bảo đảm ATGT, các em học sinh có thêm những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ; văn hóa, các

quy tắc tham gia giao thông và mỗi em trở thành một tuyên truyền viên ATGT tích cực nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Phạm Thành Trung, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, điều tra, giải quyết và xử lý tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Ngay từ đầu năm, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, ATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa cho học sinh, xây dựng văn hóa giao thông và hình thành

thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp... Hiện nay, toàn tỉnh có 47 mô hình cổng trường ATGT; duy trì hoạt động của 43 đội tình nguyện, xung kích vào đầu và cuối buổi học, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, theo dõi, ghi lại các thông tin cá nhân không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe đạp điện, xe gắn máy, không chấp hành nghiêm các quy định về ATGT đối với học sinh, nhắc nhở phụ huynh không thực hiện tốt quy định về giao thông tại khu vực cổng trường học.

Hiện nay, nhiều trường học trong tỉnh nằm ven các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, mật độ người và phương tiện qua lại cao. Vào thời điểm đầu và cuối các buổi học, lượng phương tiện tập trung ở cổng trường đông, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Để giải quyết bài toán ATGT trên đường đến trường cho học sinh, các cấp, ngành đã triển khai nhiều giải pháp. Điều quan trọng hơn cả là cần phải có sự phối hợp trong việc giám sát, quản lý, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ý thức tuân thủ đúng các quy định khi tham gia giao thông để con đường đến trường của các em luôn bình yên và an toàn.

Thực hiện tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường, từ ngày 15/8 - 14/9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phối hợp tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền pháp luật về giao thông tới gần 58.000 học sinh, giáo viên các trường học trong tỉnh. Ký cam kết chấp hành quy định về ATGT cho 48.000 học sinh, giáo viên; ký 1.800 bản cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên không đủ điều kiện.



Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải trao mũ bảo hiểm cho học sinh Trường THCS Nguyễn Công Trứ (Tiên Hải).