



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 801
Chủ nhật
Ngày 7 - 5 - 2023

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com

KỶ NIỆM 69 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ (7/5/1954 - 7/5/2023)



Vang mãi bản hùng ca

CHIẾN THẮNG

ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Xem trang 2+3)

Một cảnh trong bức tranh Panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ".

Ảnh: Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

QUỲNH PHỤ
MIỀN QUÊ CỦA NHỮNG
LỄ TỤC CỔ TRUYỀN ĐẶC SẮC



Trang 4

Những "NGHỆ SĨ CHÂN ĐẤT"
đam mê nghệ thuật chèo



Trang 5

Vang mãi bản hùng ca **CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ**

■ NGUYỄN HÌNH - TIẾN ĐẠT

Ngày nay cách đây 69 năm (7/5/1954 - 7/5/2023), quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.



Những người lính Điện Biên năm xưa cùng hát lại ca khúc Giải phóng Điện Biên.

Chia lửa cùng Điện Biên

Trong những năm từ 1947 - 1953, quân và dân ta liên tiếp giành nhiều thắng lợi quan trọng trong các chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông (năm 1947), chiến dịch Biên giới (năm 1950)... làm cho cục diện chiến tranh ở Việt Nam và Đông Dương ngày càng chuyển biến có lợi cho ta, tạo ra thế bất lợi đối với thực dân Pháp. Để cứu vãn tình thế, thực dân Pháp tập trung xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhằm thu hút, làm tiêu hao quân chủ lực của ta, đồng thời khống chế toàn bộ vùng Tây Bắc nước ta và Thượng Lào. Trước âm mưu mới của địch, ngày 6/12/1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến chiến lược - đòn quyết định kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Với khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, nhân dân ta đã dồn hết sức người, sức của cho chiến dịch. Ngày 13/3/1954, quân ta bắt đầu nổ súng mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Đầu tháng 4/1954, từ Điện Biên Phủ tin chiến thắng dội về dồn dập khắp nơi làm cho quân dân Thái Bình nức lòng phấn khởi, đẩy mạnh nhiệm vụ phối hợp với Điện Biên Phủ. Ngày 14/4/1954, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp ra Nghị quyết động viên toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thi đua hoàn thành nhiệm vụ chi viện cho chiến dịch, tích cực phối hợp với Điện Biên Phủ. Thực hiện chủ trương của trên, quân và dân ta đã tích cực tìm địch, nhằm vào những chỗ sơ hở của địch mà đánh. Chỉ tính riêng trong

tháng 4/1954 - tháng phối hợp cùng Điện Biên Phủ đánh Pháp, quân dân Thái Bình đã đánh 197 trận, diệt và làm bị thương gần 1.000 tên địch, phá hủy hàng chục xe cơ giới. Chia lửa với Điện Biên, từ tháng 2 - 5/1954, Thái Bình đã bổ sung cho bộ đội chủ lực gần 3.000 người, hàng nghìn dân công gánh gạo, tải thương vượt sông Hồng, sông Đáy đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ủy ban Hành chính kháng chiến tỉnh đã nhận được hàng vạn lá thư, hàng chục nghìn gói vật phẩm gồm thuốc lá, thuốc lá, xà phòng, thuốc đánh răng, thuốc chữa bệnh, quần áo, hàng chục tấn quà để gửi tới chiến sĩ Điện Biên Phủ.

Ngày 7/5/1954, tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị ta tiêu diệt làm nức lòng quân dân cả nước và Thái Bình. Phát huy thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và thiết thực chào mừng chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, xác định thời cơ tiêu diệt địch đã đến, Tỉnh ủy quyết định tổ chức phong trào đấu tranh chính trị rộng lớn ở thị xã và các vùng tạm chiếm, đồng thời điều động lực lượng vũ trang địa phương phối hợp với bộ đội chủ lực quyết liệt đánh địch, buộc chúng phải vội vã rút chạy. Sáng sớm ngày 1/7/1954, cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ dưới nắng ban mai trên nóc dinh tỉnh trưởng ngụy quyền. 9 giờ sáng cùng ngày, các đơn vị bộ đội tỉnh, bộ đội huyện Kiến Xương, Đông Quan và bộ đội Trung đoàn 64 tiến vào tiếp quản thị xã Thái Bình trong niềm vui giải phóng. Chào đón ngày mới, cùng với cả nước, quân dân Thái Bình hồ hởi, hân hoan, hăng hái bắt tay vào cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, nâng cao cảnh giác cách mạng, thi hành nghiêm chỉnh Hiệp

định Giơnevơ, chống âm mưu của đế quốc cường ép đồng bào di cư đồng thời khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương sau chiến tranh, tích cực lao động sản xuất và xây dựng cuộc sống mới.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhất là trong những giai đoạn khó khăn, cam go ác liệt nhất, Thái Bình luôn là hậu cứ vững chắc của quân và dân đồng bằng Bắc Bộ, nơi đứng chân vững chắc của một số cơ quan của Liên khu 3 và một số địa phương bạn. Mặt khác, Thái Bình không chỉ bảo đảm đủ nhân lực, vật lực cho cuộc kháng chiến tại địa phương mà còn huy động đáng kể sức người, sức của cho chiến tranh cả nước, chủ yếu là cho chiến trường chính Bắc Bộ, bổ sung cho bộ đội chủ lực với quân số tương đương 3 đại đoàn, huy động 10 triệu ngày công phục vụ chiến đấu, cung cấp cho trung ương và các tỉnh bạn hàng chục vạn tấn lương thực. Chỉ riêng các khoản thuế quy ra thóc (từ năm 1951 đến tháng 6/1954), Thái Bình đã đóng góp cho nhà nước 63.600 tấn. Trên chiến trường cả nước, 9.922 người con Thái Bình đã anh dũng hy sinh. Trong đó, riêng chiến trường Điện Biên Phủ có 268 liệt sĩ, ngoài ra còn có 2.538 người là thương binh. Những con số nêu trên là minh chứng sống động nhất về những đóng góp xứng đáng của quân và dân Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Những hy sinh và công lao to lớn đó đã góp phần “làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi”, tô thắm thêm cho lá cờ Tổ quốc và truyền thống vẻ vang, kiên cường, bất khuất, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình.

Tô thắm truyền thống vẻ vang

Quê hương Thái Bình tự hào có anh hùng Tạ Quốc Luật (xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy) - người Đại đội trưởng cùng đồng đội bất sống tướng Đờ Cát-xơ-ri trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trong chiến dịch lịch sử “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt...”, chiến đấu và phục vụ chiến đấu dưới “mưa bom bão đạn”, quê lúa cũng có rất nhiều tấm gương chiến sĩ dũng cảm, mưu trí “gan không núng, chí không mòn”... quyết tâm tiêu diệt giặc. 69 năm đã trôi qua, song ký ức về những ngày tham gia chiến dịch vẫn còn in đậm trong tâm trí cựu chiến binh (CCB) Đỗ Thế Đạt, 98 tuổi, 72 năm tuổi đảng, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ). Mỗi lần kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, nhắc lại một thời hoa lửa ông không giấu được niềm xúc động, tự hào. Ông kể: Tôi đi bộ đội năm 1947, biên chế vào Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. Khi hành quân đến Điện Biên Phủ, đơn vị của chúng tôi nhận lệnh đánh địch ở đồi Him Lam, sau đó là đồi A1. Các chiến sĩ vừa tham gia đào hào vừa chiến đấu trong thế trận vô cùng ác liệt, giằng co từng tấc đất nhưng ai cũng hùng hực khí thế quyết tâm tiêu diệt giặc. Thời điểm cuối tháng 4/1954, tôi là Tiểu đội trưởng kiêm Trung đội phó chỉ huy một tiểu đội đến giữ chốt ở đồi A1. Khi địch tấn công ra, chúng tôi đều đánh lùi được địch trong 2 trận đầu, đến trận thứ 3 quân ta và địch đánh giáp lá cà, dùng lưỡi lê để đâm nhau. Sau khi quân địch chạy, chúng rải mìn và bắn lại dữ dội nhằm cản bước tấn công của quân ta. Trận đó, tôi bị trúng đạn vào đầu gối chân phải, thịt tại đầu gối vỡ nát, đi lại rất khó khăn nhưng vẫn nhờ đồng đội băng bó lại, cắt thóc thị nát bị đạn bắn vát ra ngoài để tiếp tục đi chuyển và chiến đấu. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để đánh thắng quân địch nên không để ý đến vết thương đang đau đớn chảy máu mà vẫn súng vác vai, hai tay bám vào thành hào tiếp tục di chuyển chiến đấu đến trận thứ 4 thì quân địch rút lui. Trong trận này, tôi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng Huân chương Chiến sĩ hạng Ba ngay tại mặt trận.

Cứ mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, CCB Vũ Văn Độ, xã Nam Hồng (Tiền Hải) lại nhớ về những ngày cùng đồng đội kéo pháo vào rồi lại kéo ra phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Dù năm nay tròn 100 tuổi song ông vẫn kể rành mạch những chi tiết trên chiến trường: Tôi nhập ngũ tháng 8/1948, đến năm 1953 được cử sang Trung Quốc học sử dụng pháo, đến năm 1954 thì trở về nước và tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò là lính bộ binh. Đầu năm 1954, đơn vị tôi nhận nhiệm vụ kéo pháo vào trận địa. Mỗi khẩu pháo nặng 2,4 tấn, để kéo được những khẩu pháo vào trận địa phải có từ 80 đến 100 người kéo. Đường ra trận chủ yếu mới mở quá hẹp, cộng với địa hình dốc, trời mưa trơn, lầy lội, một bên là vực thẳm, một bên là sự bắn phá của địch. Bấy giờ, chúng tôi ai cũng lấm lem bùn đất, chân tay xước sát máu me, hai mắt trũng sâu, thâm quầng vì đói ăn, vì thiếu ngủ. Thế nhưng, chúng tôi ai cũng mang trong mình quyết tâm đánh địch, dù gian khổ việc kéo pháo vào diễn ra một cách suôn sẻ. Niềm hân hoan chuẩn



Cựu chiến binh Vũ Văn Đệ, xã Nam Hồng, huyện Tiên Hải năm nay tròn 100 tuổi nhưng vẫn nhớ như in những ngày tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.



Cựu chiến binh Trần Ngọc Ái, xã Tây Tiến, huyện Tiên Hải (người bên phải) cất giữ cẩn thận tấm vải dù thu được từ quân Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

bị được tấn công địch chưa được bao lâu thì ngay sau đó, tôi và đồng đội lại nhận lệnh kéo pháo ra nên ai cũng bàng hoàng nhưng sau đó được chỉ huy đơn vị giải thích Bộ Chỉ huy chiến dịch đã chuyển từ “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Tất cả các chiến sĩ yên tâm thực hiện lệnh của chỉ huy. Đặc biệt, sau sự hy sinh lấy thân mình cứu pháo của đồng chí Tô Vinh Diệm, toàn đơn vị đã biến đau thương thành hành động với quyết tâm dâng cao ngàn ngụt, chúng tôi lại đã đưa pháo vào mặt trận để giành thắng lợi cuối cùng.

69 năm qua, CCB Trần Ngọc Ái, 91 tuổi, xã Tây Tiến (Tiên Hải) vẫn giữ cẩn thận chiếc dù là chiến lợi phẩm thu được từ quân địch và coi đó như một kỷ niệm nhắc nhớ về những ngày chiến đấu cam go ở sân bay Mường Thanh. Khi đó, ông Ái là chiến sĩ bộ binh thuộc Tiểu đoàn 322, Trung đoàn 88, Đại đoàn 308. Ông kể: Đơn vị chúng tôi được giao nhiệm vụ đào giao thông hào cắt sân bay Mường Thanh với mục đích mở lối tiến công thẳng đến chỉ huy của Điện Biên Phủ và cắt đứt việc tiếp tế của máy bay địch ở sân bay Mường Thanh. Máy bay địch bay giờ chỉ thả lương thực, vũ khí trên cao, quân ta thu giữ được nhiều lắm. Đơn vị của chúng tôi ban đêm đi đào, ban ngày thì phòng ngự. Tuy nhiên, có những đoạn hào vừa đào xong đã bị xe tăng và xe ủi của địch lấp hết, anh em tìm cách trú ngụ rồi lại đào tiếp. Địch câu pháo bắn phá vào tất cả các đường dây liên lạc của mình nhằm cắt đứt thông tin giữa tiền tuyến với Sở Chỉ huy chiến dịch và hậu phương. Cuộc chiến vô cùng ác liệt, đạn bắn hết không yểm trợ kịp nên hai bên đánh giáp lá cà, đơn vị của tôi anh em hy sinh gần hết. Đến 17 giờ chiều ngày 7/5, có tin báo tướng chỉ huy mặt trận Điện Biên Phủ của Pháp ra đầu hàng, đồng đội phấn khởi lắm, ai cũng vui

mừng nhảy lên hào ôm nhau sung sướng “thắng rồi, thắng rồi” mà nước mắt tuôn rơi không ngớt. Rất may mắn cho tôi còn sống để chứng kiến ngày chiến dịch toàn thắng, đất nước được độc lập, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhưng trong tâm can tôi lúc nào cũng đau đầu nhớ về đồng đội của mình đã mãi mãi nằm lại ở lòng chảo Điện Biên Phủ.

69 năm đã trôi qua nhưng ý nghĩa và tâm vóc của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vẫn luôn tỏa sáng. Tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ đang tiếp tục được phát huy trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm cho non sông Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. 69 năm sau chiến dịch Điện Biên Phủ, khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam rực rỡ cờ hoa, ngập tràn niềm vui chiến thắng. Thế hệ những người trực tiếp chiến đấu và cả thế hệ những người đang thụ hưởng thành quả của chiến thắng Điện Biên Phủ cách đây 69 năm ai cũng cảm nhận một cách trọn vẹn sắc đỏ của màu cờ chiến thắng đang rực lên từ mọi nẻo đường đất nước và từ chính trong thẳm sâu trái tim mình. Trong âm vang của bản hùng ca chiến thắng, chúng ta kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương, bệnh binh đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để đất nước độc lập, tự do, hạnh phúc và tươi đẹp như hôm nay. Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Cựu chiến binh Phạm Ngọc Vinh, 94 tuổi, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ)



Tôi nhập ngũ năm 1950, là lính bộ binh, năm 1953 khi đang học ở Thanh Hóa thì nhận được lệnh hành quân lên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Bước vào các trận quyết chiến dù gian khổ, ác liệt nhưng tôi và đồng đội luôn kiên định ý chí đánh giặc giải phóng Điện Biên. Tôi nhớ mãi trong trận đánh đồi A1 chỉ trong 20 phút đơn vị đã bắt sống một tiểu đoàn lính Âu Phi nhưng bên mình cũng thương vong quá nhiều, hy sinh gần 300 đồng chí. Suốt chiến dịch, chúng tôi thực hiện nhiệm vụ yểm trợ cho các trung đoàn bộ binh, đánh xong trận lại rút về. Đến ngày 7/5/1954, khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, đơn vị chúng tôi về tiếp quản Thủ đô làm nhiệm vụ bắn pháo hoa đón Chủ tịch Hồ Chí Minh trong niềm vui đại thắng. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, tôi tự hào nhất là chiến sĩ Điện Biên và dù làm bất cứ công việc gì, ở cương vị nào vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. Nay dù đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng tôi vẫn tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cựu chiến binh Ngô Xuân Yên, 88 tuổi, xã An Ninh (Tiên Hải)



Năm 1953, khi tròn 18 tuổi tôi lên đường nhập ngũ, được đơn vị cử đi huấn luyện tại Việt Bắc. Đầu năm 1954, đơn vị tôi hành quân tới Điện Biên Phủ, nhận lệnh tham gia đào giao thông hào. Mặc dù rất mệt mỏi sau những ngày hành quân vất vả nhưng khi thấy các chiến sĩ khác hăng say làm việc nên chúng tôi xốc lại tinh thần, tích cực thực hiện nhiệm vụ. Ngày nghỉ, đêm xuống đào giao thông hào, nhìn ra ngoài pháo sáng của địch bắn sáng cả một góc trời, tôi cùng đồng đội lập tức dừng tay nằm sấp người xuống tránh bị địch phát hiện. Công việc rất vất vả, có những ngày mưa nhiều đất nhão ra, khó đắp thành ụ nhưng cả đơn vị vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, có những đồng chí hy sinh được đồng đội chôn cất ngay tại hào. Chúng tôi tham gia trận đánh ác liệt nhất là ở đồi A1, đồng đội hy sinh mấy chục đồng chí nhưng ai cũng vững chí, bền gan xông lên giết giặc trả thù cho đồng đội. Trải qua 56 ngày đêm chiến đấu oanh liệt, thời khắc nghe cấp trên thông báo tin chiến thắng, tất cả anh em trong đơn vị nhảy lên trên nóc hầm mừng vui khôn xiết.

Cựu chiến binh Chu Văn Hào, xã An Ninh (Tiên Hải)



Trong chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” đã tạo nên ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, nhân dân ta trên khắp mọi miền đã phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ra sức thi đua xây dựng hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của cho chiến trường, tiếp thêm ý chí quyết chiến, quyết thắng cho các lực lượng vũ trang ngoài mặt trận. Tôi tự hào là lính pháo binh, được tham gia kéo pháo phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Với lực lượng mỏng, lần đầu tiên tham gia chiến dịch lớn, tác chiến trong đội hình binh chủng hợp thành, địa bàn rừng núi phức tạp, phải đương đầu với lực lượng không quân rất mạnh của địch... nhưng với ý chí, quyết tâm cao, bộ đội pháo cao xạ đã vượt qua “mưa bom, bão đạn” của quân thù, chiến đấu dũng cảm, kiên cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Chỉ huy Chiến dịch giao, góp phần quan trọng vào chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn



Trải qua những năm tháng hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều thế hệ cha anh của chúng ta đã không tiếc máu xương, hy sinh oanh liệt giành lấy độc lập cho non sông. Họ mãi là bức tượng đài vinh quang, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ ngày hôm nay noi gương tiếp bước ngọn lửa thiêng liêng của dân tộc. Tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Hội CCB tỉnh tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh; tổ chức hành trình về nguồn; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Các cơ sở đoàn, đội cũng tổ chức kết nạp đoàn viên, đội viên tại các di tích lịch sử; gặp mặt các nhân chứng lịch sử, nói chuyện truyền thống, tổ chức giao lưu tân binh trước khi lên đường nhập ngũ. Hòa chung không khí kỷ niệm 69 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023), thế hệ trẻ Thái Bình kính cẩn nghiêng mình tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực học tập, công tác, thi đua lao động sản xuất, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển.



QUỲNH PHỤ MIỀN QUÊ CỦA NHỮNG LỄ TỤC CỔ TRUYỀN ĐẶC SẮC

■ NGUYỄN THANH
(Vũ Quý, Kiến Xương)

Địa danh huyện Quỳnh Phụ xuất hiện trên bản đồ hành chính Việt Nam từ ngày 17/6/1969, trên cơ sở sáp nhập huyện Quỳnh Côi và huyện Phụ Dực, vốn là hai huyện nằm trên dải đất cổ có bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, “sùng văn chuộng võ” và là một huyện có nhiều lễ hội cổ truyền với những lệ tục cổ xưa cùng những trò chơi, trò diễn đặc sắc, độc đáo vào bậc nhất tỉnh Thái Bình.

Là miền đất cổ, Quỳnh Phụ có tới gần một trăm làng mang tên Việt cổ như Uớp (An Ấp), Bệ (An Bài), Mòi (Phong Xá), Cau (Luong Cầu), Rọc (An Dục), Mụa (Vũ Xá), Sỗ (Vọng Lỗ), Nhống (Lộng Khê), Ôn (Lai Ôn)... Ở những làng cổ này thường có lễ hội cổ truyền còn duy trì được nhiều lễ thức cổ xưa, trong đó có những lễ thức mang đậm dấu ấn của thời sơ khai nguyên thủy và những trò chơi trò diễn đặc sắc vốn vẫn được coi là tục lệ riêng của mỗi làng.

Hội làng La Vân, xã Quỳnh Hồng mở vào ngày mùng 4 tết Nguyên đán với nhiều trò dân gian đặc sắc. Trò tứ dân (sĩ - nông - công - thương) được xác định như một tục trình nghệ, xuyên suốt các hành động hội và được xem là hội độc đáo nhất trong các lễ hội trình nghệ ở vùng châu thổ Bắc Bộ.

Làng Lộng Khê, xã An Khê khai hội từ ngày 21/3 và kéo dài đến hết ngày mùng 1/4 mới đã hội với nhiều nghi thức thờ Quốc sư Dương Không Lộ và Thái úy Lý Thường Kiệt có các trò chơi, trò diễn đặc sắc như đốt cây đình liệu, múa kéo chữ, đặc biệt là tục múa bát dật hiếm thấy trong cả nước.

Làng Vọng Lỗ, xã An Vũ hiện còn sót lại dấu vết của khu rừng nguyên sinh quý hiếm với cây cối nhiều chủng loại khác lạ, um tùm rậm rạp. Giữa khu rừng nguyên sinh đây áp những huyền tích đậm vẻ linh thiêng, thần bí này là một ngôi miếu cổ có tên gọi miếu Go, gắn với tục múa bệt trong hội làng với tên gọi là lễ hội Tuân tông sự tích. Nhiều yếu tố tín ngưỡng thần bí cổ xưa còn truyền lưu đến nay ở làng Vọng Lỗ, dân làng chỉ biết nhất tâm “Tuân tông sự tích”, không ai dám tò mò, lý giải. Theo sự tích, vào thời Hùng Vương có bốn anh em kết nghĩa phò vua Hùng dẹp giặc về hóa thân ở Vọng Lỗ và đã có công đuổi hổ, bảo vệ dân làng. Từ sự tích này, dân làng Vọng Lỗ xây bốn ngôi đình thờ bốn anh em và Thần Hổ. Tục thờ bốn vị thành hoàng và thờ Thần Hồ làm Đức Thánh Cả gắn với lễ hội Tuân tông sự tích và tục múa bệt để diễn tả lại sự tích đánh hổ và thờ Thần Hồ của làng.

Làng Xuân La, xã Quỳnh Xá hàng năm mở hội vào mùng 10 tháng Giêng với nhiều trò đua tài giải trí đặc sắc, trong đó có tục tung cầu mang tính thượng võ gắn với truyền thuyết hai anh em họ Đào luyện binh chống Tống từ thời Lý. Thế thức thi đấu gắn với môn bóng rổ hiện đại. Hiện tại đình Xuân La còn lưu giữ được một quả cầu bằng gỗ, đường kính khoảng 35cm, nặng khoảng 5kg và một bộ cầu môn. Hàng năm chỉ khi nào làng chuẩn bị vào hội mới được đưa ra tập luyện để thi đấu trong hội làng.

Làng An Phú và làng Xuân Trạch, xã Quỳnh Hải có lệ chiêng rỗi vào ngày mùng 6/4 âm lịch thu hút nhân dân trong vùng đến xem rất đông. Rối làng Đó, làng Trạch là những quân rối như hình đầu người sơn son thếp vàng. Đầu rối quanh năm được cất kín trong hòm, chỉ đến ngày giỗ rỗi mới mang ra tắm bằng nước giếng trong, tráng nước thơm rồi cắm lên giá thờ, đặt đối diện nhau giữa cung đình trước bàn thờ thành hoàng để làm lễ tế rỗi. Tế xong thì chiêng. Đây là một loại hình múa rối cạn được coi là độc nhất vô nhị ở Thái Bình.

Đền A Sào, xã An Thái thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn xưa là “Đệ nhị sinh tử”. Hàng năm, dân A Sào thường mở hội vào trung tuần tháng 2 âm lịch



Múa bát dật ở làng Lộng Khê, xã An Khê.



Hội thi giã bánh dày tại lễ hội đền A Sào.

với nhiều loại hình đua tài giải trí và diễn xướng dân gian, trong đó có tục thi giã bánh dày với sự tích dân làng giã bánh dày làm lương ăn cho đại binh của Trần Hưng Đạo đi đánh trận Bạch Đằng giang.

Hội làng Nghìn, thị trấn An Bài có tục thi gói bánh chưng. Theo định lệ, hàng năm dân làng Nghìn mở hội thi gói bánh chưng vào ngày 6 - 7 tháng Giêng. Dân làng Nghìn xưa để mỗi giáp 5 sào ruộng công điền giao cho người trong giáp cấy lúa nếp để theo lệ của làng. Làng Nghìn xưa có 7 giáp, mỗi giáp gói một chiếc bánh chưng khổng lồ rước ra đình tế Thánh và dự thi.

Đền Đông Bằng, xã An Lễ thờ vua cha Bát Hải Đại vương, mẫu Tam phủ, đức thánh Trần. Nơi đây là một trong những trung tâm thực hành tín ngưỡng thờ mẫu

Tam phủ lớn nhất của Việt Nam và đền Đông Bằng cũng mức tiếng linh thiêng vào bậc nhất. Theo định lệ, vào trung tuần tháng 8 âm lịch hàng năm đền Đông Bằng mở hội. Từ xa xưa hội đền Đông Bằng đã thu hút con dân đất Việt tứ phương “đi trình về tạ”. Lễ hội Đông Bằng có sức hấp dẫn, lôi cuốn vì sự linh ứng của các vị thần được thờ ở đền và vì sự hấp dẫn của các trò chơi, sự cuốn hút của tục chầu văn, lên đồng...

Đền Đọi, xã Đông Hải cũng nổi tiếng là linh ứng. Thuở xưa, nhiều nơi thường tìm về làm lễ “đảo vũ” (cầu mưa). Hội đền Đọi vốn là hội lớn trong vùng. Lễ hội thường diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 16/2 âm lịch. Đến nay, lễ hội đền Đọi còn duy trì được khá nhiều lễ thức cổ truyền, trong đó có tục rước nước và tiễn thuyền.

Hội làng Giành, xã An Ninh được tổ chức từ 14 - 16/2. Mở đầu lễ hội là nghi thức “tắm voi”. Nước tắm voi được lấy từ bể nước xây giữa hồ ở trước cửa đình. Sau lễ tắm, voi được rước về vị trí quy định trong đình để tế lễ. Lễ vật dâng cúng có xôi, gà, lợn sống để nguyên con. Thuở xưa, hội làng Giành có tục thi lợn (thi Hống), thi gà, nay chưa khôi phục được.

Một số lễ hội cổ truyền của Quỳnh Phụ có những trò đua tài giải trí đặc sắc nhưng đã bị thất truyền, chưa khôi phục được. Ví như tục “vòn đấu” ở hội làng Chung Linh, xã Quỳnh Khê; tục “đôn phết” ở hội làng Ngẫu Khê, xã Quỳnh Khê; tục kéo thuyền trên cạn ở hội làng Bương, xã Quỳnh Ngọc; hát đúm, hát ống, hát trống quân... ở một số hội làng trong huyện.

Cho đến nay, Quỳnh Phụ là huyện còn duy trì được nhiều loại hình dân vũ cổ truyền nhất ở Thái Bình. Có những điệu múa cổ thu hút hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người tham gia như múa kéo chữ ở các làng La Vân, Lộng Khê, An Ấp, An Ký, Tài Giá, Phụng Công... Quỳnh Phụ là huyện duy nhất có múa kéo chữ. Tương truyền tục múa này có từ thời nhà Trần. Khi Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại vương và các tướng sủng nhà Trần đóng binh ở đây để chống giặc Nguyên Mông đã dùng trò chơi này để luyện binh. Múa kéo chữ được coi là một hình thức nghệ thuật hóa cách bày binh bố trận đánh giặc với các lớp múa mang tên “trận đồ bát quái”, “vây đồn”, “bổ đồn” và kéo chữ “thái bình”, “vạn tuế”...

Từ nhiều năm qua, các tiềm năng, tiềm lực về hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống của huyện Quỳnh Phụ đã được khai thác và phát huy, đã góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa.



Tiết mục của Câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn tham gia liên hoan câu lạc bộ chèo tỉnh Thái Bình năm 2023.

Những "NGHỆ SĨ CHÂN ĐẤT" đam mê nghệ thuật chèo

■ THU THỦY

Mặc dù là những người nông dân thuần túy nhưng từ hàng chục năm nay các thành viên Câu lạc bộ (CLB) chèo xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) đã trở thành những nghệ sĩ trong mắt người dân nơi đây. Nghệ thuật chèo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của họ.

Ông Phạm Ngọc Nhụ, Chủ nhiệm CLB chèo xã Quốc Tuấn cho biết: Năm 2000, tôi tham gia CLB chèo của huyện thấy CLB ngày càng phát triển, nhiều hội viên tích cực tham gia, tốt cho các hoạt động phong trào ở các địa phương. Do đó, năm 2005 tôi cùng với một số người yêu thích môn nghệ thuật này đề nghị xã cho thành lập CLB. Từ ngày đầu thành lập có 19 hội viên đến nay phát triển lên 30 hội viên, trong đó có những hội viên cao tuổi như bà Phạm Thị Minh Khuê, 93 tuổi vẫn tham gia CLB. Để duy trì CLB, ngoài sự tạo điều kiện của UBND xã, yếu tố cần nhất vẫn là nguồn kinh phí để hoạt động. Vì thế bản thân tôi đã thực hiện huy động nguồn xã hội hóa từ chính những thành viên trong CLB và những người có tâm huyết với môn nghệ thuật này. Điển hình như chị Phạm Thị



Các thành viên Câu lạc bộ chèo xã Quốc Tuấn say đắm biểu diễn làn điệu chèo.

Thắm mặc dù là người ở Quốc Tuấn đã đi lấy chồng ở Hải Phòng song rất tâm huyết với phong trào của quê hương, chỉ cần gọi điện chị đều về tham gia, đồng hành với các cuộc thi của CLB và ủng hộ kinh phí cho CLB hoạt động. Đến nay, CLB đã thu hút nhiều thành viên trẻ, nhiều cặp vợ chồng tham gia. Các thành viên đều rất tâm huyết, ai cũng hằng say luyện tập. CLB không chỉ có đầy đủ các dụng cụ như trống com, nhị, sáo, tam, đàn bầu mà còn biểu diễn thành thạo đa dạng các tiết

mục, thể loại như hát, ca cảnh, tiểu phẩm, trích đoạn, múa. CLB và các thành viên đã nhận được nhiều giải thưởng, trong đó gần đây nhất đã được nhận giải ba tại hội thi liên hoan CLB chèo tỉnh Thái Bình năm 2023.

Bà Phạm Thị Miến, vợ ông Phạm Ngọc Nhụ cho biết: Lúc đầu tôi tham gia CLB chỉ là để nhắc hộ vở diễn cho mọi người tập, sau đó vào múa, đến khi bị thiếu nhân vật đột xuất không có người diễn nên tôi vào thay. Điều bất ngờ tôi lại diễn rất thành

công nên từ đó tôi thường xuyên là người đóng vai chính bởi làn điệu nào tôi cũng biết, giọng nào tôi cũng nói được, các chi tiết khó tôi đều làm được. Bình quân mỗi năm tôi đi diễn vài chục lần ở tất cả các sự kiện to nhỏ ở thôn, xã, huyện và tỉnh. Để có được kết quả này ngoài niềm đam mê, tôi phải đầu tư thời gian đọc thuộc kịch bản, không chỉ thuộc từ mà còn phải thuộc cách nói, hát và diễn. Đến nay, vở diễn nào của CLB tôi cũng thuộc, không chỉ thuộc ở vai diễn của mình mà còn thuộc vai diễn của người khác để không bị vấp, tạo kết nối liên hoàn khi diễn.

Anh Phạm Thế Hệ, thành viên CLB tâm sự: Tôi không chỉ bận mãi làm việc đồng áng mà còn làm nghề may thời trang tại nhà, chăm lo cho con cái ăn học, đúng là có đam mê nhưng không có thời gian nên trước đây đã không tham gia. Nhưng nhờ sự vận động của các bác trong ban chủ nhiệm năm ngoái tôi đã tham gia CLB. Cũng từ đó, mỗi lần CLB đi giao lưu hay đi biểu diễn ở đâu tôi đều gác lại việc nhà, cùng mọi người luyện tập. Càng tập tôi lại càng say mê và rất thích được lên sân khấu biểu diễn.

Ông Nhụ cho biết thêm, tuy là nông dân nhưng đôi hỏi các thành viên vẫn phải có chút năng khiếu, "máu nghệ sĩ" và quan trọng là ai cũng phải có trí nhớ để thuộc lời, các động tác đến các vai diễn, cử chỉ, hành động của nhân vật. Họ là những nghệ sĩ không chuyên nhưng đều rất đa tài, ai cũng biết hát chèo, biết múa và say mê biểu diễn. Vì vậy, nhiều vở diễn khó tưởng chừng như không thực hiện được nhưng CLB vẫn thành công. Đơn cử như trích đoạn chèo cổ Trương Viên có rất nhiều vai diễn, chi tiết khó như vai hổ, chi tiết cắt thịt cánh tay, vai bọt, vai mẹ, vai con nhưng tất cả đều hóa thân thành công vào nhân vật, mang cả tâm hồn, tình cảm của mình vào vai diễn nên ai cũng tròn vai.

Bà Trần Thị Ngán, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Kiến Xương



CLB chèo xã Quốc Tuấn là CLB mạnh, có nhiều hoạt động nổi bật góp phần không nhỏ vào việc bảo tồn môn nghệ thuật này trên địa bàn huyện. Mong rằng CLB luôn duy trì, tổ chức sinh hoạt thường xuyên, ngày càng đổi mới nội dung, hình thức để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời, sẽ thu hút được nhiều thành viên trẻ tuổi có năng khiếu và yêu nghệ thuật chèo tham gia CLB.

Bà Mai Thị Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Quốc Tuấn



Mặc dù hoạt động trên tinh thần tự nguyện nhưng CLB đã đóng góp rất lớn vào phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương, các thành viên CLB rất nhiệt huyết, trách nhiệm. Điều này rất thuận lợi trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương trong việc lồng ghép vào các vở diễn, nhất là các nội dung tuyên truyền về bầu cử, xây dựng nông thôn mới... Để động viên các thành viên, hàng năm xã đều trích nguồn kinh phí nhỏ để hỗ trợ và khen thưởng cho CLB.

Bà Phạm Thị Minh Khuê, 93 tuổi, thành viên Câu lạc bộ



Tôi đồng hành cùng với CLB ngay từ những ngày đầu thành lập. Dù đến nay tuổi cao sức yếu nhưng cuộc biểu diễn nào của CLB tôi cũng tham gia. Tuổi già được đi xem biểu diễn không chỉ đem lại niềm vui cho mình mà còn làm gương cho thế hệ trẻ về niềm đam mê nghệ thuật. Đặc biệt, khi có sự vận động hỗ trợ kinh phí tôi đều sẵn lòng ủng hộ nhiệt tình, chỉ mong CLB ngày càng phát triển, giúp ích cho quê hương.



KỂ CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ SỨC KHỎE

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**



SỨC KHỎE QUÝ NHƯ GÌ?

Có một số bạn bảo là: sức khỏe quý như vàng, thậm chí quý hơn vàng - sai bét.

Có nhiều bạn khác thì lại bảo: sức khỏe quý tới mức không gì có thể đánh đổi được - vẫn không đúng.

Lại còn một trường phái khác cho rằng: bất kể thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền - lại càng sai trăm trọng.

Vậy thì sức khỏe quý như gì? Nói thật là, nếu ta không so được với thứ gì thì tại sao ta không đem so với chính nó, có nghĩa là: sức khỏe quý như sức khỏe, chứ còn quý như gì được nữa.

Đọc tới đây sẽ có rất nhiều bạn cho rằng tôi là A Q chính truyện chứ không phải là khảo dị nữa. Thật lòng nếu bạn nào cho tôi là A Q mà bạn so sánh được sức khỏe quý như gì thì bạn thử nói tôi xem?

CÂU CHUYỆN CỔ TÍCH VỀ SỨC KHỎE

Ngày xưa ngày xưa ở làng nọ có một gia đình nghèo xác nghèo xơ, sinh sống dưới chân một quả đồi lớn, cuộc đời họ phải trải qua bao biến cố thăng trầm như: hạn hán, cháy rừng, mưa lũ, sạt lở đất, đói rét, mất hết nhà cửa, nhưng họ đều trôi dạt và vượt qua tất cả. Nổi lại có com ngô khoai sắn, nhà lại có cả bò heo trong chuồng, con cháu vui vầy với ruộng nương sớm tối.

Vào một hôm hai vợ chồng đi chợ phiên bán sắn, khi trở về đến cổng nhà thì thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ ngồi chắn ngay giữa cổng. Thấy lạ, hai vợ

chồng tiến lại hỏi: Ba cụ là ai? Đi đâu mà lại ngồi ở đây? Các cụ có đói thì để chúng con vào nhà lấy com cho các cụ ăn? Cả ba cụ đều lắc đầu. Hay các cụ cần tiền lộ phí thì chúng con biểu lại số tiền bán sắn hôm nay? Cả ba cụ vẫn lắc đầu. Vậy các cụ cần gì? Ba người chúng ta xin tự bạch thế này: ta trông đôn hậu và hay làm phúc nên có tên là ĐỨC PHÚC, nếu ta đi đến đâu, ở lại nhà ai thì nhà đó sẽ được hưởng phúc đức mãi ngàn vạn. Người bên trái ta trông béo tốt, đầy đặn, bụng phệ thế này có tên là TÀI LỘC, ông này đi đến đâu và ở nhà ai thì nhà đó được hưởng tài lộc đủ đầy. Còn vị bên phải ta trông tươi nhuận, hồng hào, săn chắc, lanh lẹ thế này tên là KHỎE THỌ, vị này đi đến đâu, ở nhà ai thì nhà đó được mạnh khỏe và sống lâu.

Hiện chúng ta còn nhiều nơi phải đi, nhiều việc phải làm nên bận mãi lắm, giờ đây chúng ta có một nguyện vọng để đạt với gia chủ thế này nhé: Để cho một

người trong số chúng ta ở nhờ lại qua đêm, ngày mai sẽ đi tiếp. Tùy gia chủ muốn chọn ai ở lại cũng được, để thuận vợ thuận chồng và cũng không làm khó cho cả ba chúng ta, thì vợ chồng hãy vào nhà bàn bạc rồi quyết định. Hai người nông dân vào nhà bàn bạc hồi lâu, vợ thì khăng khăng đòi để ông TÀI LỘC ở lại, chồng thì mong muốn để ông ĐỨC PHÚC ở lại, tranh luận mãi không xong thì cô con gái bị khuyết tật đứng sau cổng đầu đã nghe to hết đầu đuôi câu chuyện chạy vào khuyên ngăn bố mẹ. Cùng vì bố mẹ tranh luận không ai chịu ai nên nhường cho cô con gái quyết định.

Cô con gái khuyết tật bèn chọn để cho ông KHỎE THỌ ở lại, bố mẹ cô trở mắt tròn xoe, hỏi con sao lại quyết định như vậy? Cô gái nói: Bao nhiêu năm bố mẹ gian nan chống chọi được với thiên tai để rồi có được hôm nay chính là vì bố mẹ còn sức khỏe để vượt qua tất cả, nếu nhà mình có bạc vàng châu báu cũng

không đổi được cho con hình hài trở lại như ngày xưa. Nghe vậy nên họ đành phải chiều theo ý cô con gái.

Khi hai vợ chồng trở ra cổng mời ông KHỎE THỌ vào nhà, thì lạ thay là cả hai ông còn lại cũng đi theo cùng vào nhà.

Gia chủ ngạc nhiên hỏi tại sao thì các vị phân bua: Nếu chúng tôi tách rời khỏi ông KHỎE THỌ thì cuộc sống của chúng tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều là phù du, kể cả phúc đức mà không có sức khỏe thì cũng chẳng để làm gì. Vì vậy, dù ba chúng tôi mỗi người có một quyền năng riêng nhưng cuối cùng đều phải phụ thuộc cả vào ông KHỎE THỌ này, chúng tôi không theo ông này thì đâu có còn là chúng tôi nữa.

HÃY GIỮ SỨC KHỎE CHO CHÍNH MÌNH

Có rất nhiều bạn vì không tỉnh táo nên đã chui vào cái vòng luẩn quẩn: "Lúc còn trẻ thì đem bán sức khỏe để lấy tiền. Lúc tuổi già thì lại đem tiền để mua về sức khỏe". Nhưng đâu phải cứ có tiền là mua được sức khỏe.

Biết nghe cơ thể của chính mình, khi những triệu chứng mới xuất hiện hoặc kéo dài như: đau, tê; mệt mỏi; mất ngủ; xuất huyết; nôn ọ; run giật; mờ mắt; ù tai; tịt mũi; mất cảm giác miệng lưỡi; lông, tóc, móng giòn gãy... Nếu các triệu chứng trên xuất hiện ở bộ phận nào của cơ thể, thì chắc chắn ở đó có vấn đề, thậm chí còn liên can đến các cơ quan, nội tạng khác, cần phải đi thăm khám.

Vượt lên sự lẩn lữa của bản thân: Rất nhiều bạn khi thấy cơ thể xuất hiện các triệu chứng trên, thường hay bỏ qua, hoặc chờ đợi làm cho xong việc này việc khác, cho tận tới khi không chịu đựng được nữa thì mới đi khám bệnh, đôi khi bệnh đã trở nặng hoặc nguy hiểm mất rồi.

Tóm lại, ở trên đời này, cái mà ta đáng nâng niu, trân trọng nhất chỉ có thể là sức khỏe mà thôi.

Hộp thư bạn đọc



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Nguyễn Thị Vân, Thúy Mai, Phạm Minh Giang, Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Ngọc Tuyền (Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương); Bình Vân (Công an tỉnh); Hoàng Thía (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh); Hoàng Linh (Đài TTTH Đông Hưng); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Thúy Vân, Hải Thọ, Mai Hiền (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Lê Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Ngọc Minh Anh, Đặng Đức Phán (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Nguyễn Đình Thu (Bình Định)...

Hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023) CTV Nguyễn Văn Toàn có bài "Đại đoàn kết toàn dân tộc theo lời dạy của Bác Hồ". Cùng chủ đề ở thể loại thơ, tiêu biểu CTV Hà Thị Luyện có bài "Mừng sinh nhật Bác" và bài "Hồ Chí Minh đẹp

nhất tên Người" với lời thơ tràn đầy niềm tự hào về Bác kính yêu: "Một ngôi sao sáng nhất hành tinh/Tài đức vô song HỒ - CHÍ - MINH/Cảm ghét ngoại xâm kiên ý chí/ Yêu thương dân nước quyết hy sinh/ Đức nhân cảm hóa toàn nhân loại/Tài trí luyện tôi triệu chiến binh/Giặc già xưa tan giành độc lập/ Hòa bình thống nhất nước phồn vinh"...

Trong tuần, Tòa soạn cũng nhận được nhiều tin, bài thời sự của các CTV trong tỉnh, điển hình CTV Mạnh Tường có tin: Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày huyện Quỳnh Phụ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về; CTV Trúc Lành có tin: Thị trấn Hưng Hà giao lưu văn nghệ kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; CTV Bình Vân có bài "Công an tỉnh Thái Bình tổ chức cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương"... Gương điển hình tiên tiến, CTV Lương Thế Lộc có bài "Nữ trưởng ban công tác mặt trận giải việc nước, đảm việc nhà" viết về bà Vũ Thị Hương, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng...

Chuyên mục "Người Thái Bình - đất Thái Bình", tiêu biểu CTV Nguyễn Thanh có bài "Quỳnh Phụ - miền quê của những lễ tục cổ truyền đặc sắc". Theo bài viết, địa danh huyện Quỳnh Phụ xuất hiện trên bản đồ hành chính Việt Nam từ ngày 17/6/1969, trên cơ sở sáp nhập huyện Quỳnh Côi và huyện Phụ Dực, vốn là hai huyện nằm trên dải đất cổ có bề dày truyền thống văn hóa, văn hiến, "sùng văn chuộng võ"...

Thời gian tới, Tòa soạn mong các CTV tiếp tục gửi tin, bài cộng tác, nội dung trọng tâm là kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025); đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; đại hội công đoàn, hội nông dân các cấp. Chú trọng phản ánh việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhất là những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các địa phương; công tác phòng, chống

dịch Covid-19; công tác phòng, chống lụt bão; chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch lúa và cây màu vụ xuân - hè 2023; phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Phản ánh hoạt động nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 5: kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), tiến tới 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023); ngày truyền thống phòng, chống thiên tai 22/5, ngày thế giới không hút thuốc lá 31/5...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, để nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hộp thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

NHẤT NHẬT VIỄN THANH

■ QUANG VIỆN

Thời điểm những thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, đất đai cương vực hành chính của Thái Bình đang nằm trong sự điều hành của chính quyền thực dân nửa phong kiến tỉnh Nam Định và Hưng Yên, dân gian thường gọi là vùng Định An (chữ Yên theo Hán tự cũng có nghĩa là An), dưới sự đô hộ hà khắc của chế độ thực dân mới, người dân Thái Bình thường thấy đồng lòng sát cánh với nhân dân hai tỉnh Nam Định - Hưng Yên tham gia kháng Pháp quyết liệt. Xuất hiện những "trung tâm kháng Pháp" mạnh trên đất Thái Bình như Kiến Xương, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ...



Làng quê Phú Châu (Đông Hưng), một trong những địa điểm quan trọng thời chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX.

Sử cũ ghi: Thực dân Pháp tập trung quân đánh sơn phòng Quảng Trị. Ngày 14/11/1888, vua Hàm Nghi bị bắt. Sau nhiều lần giặc thuyết phục, vua Hàm Nghi không đầu hàng, thực dân Pháp đưa Ung Đường lên làm vua (Đông Khánh). Đông Khánh phong tên thực dân De Courcy chức "Bảo hộ quân vương", tên Champeaux chức "Bảo hộ công". Đối mặt với dân tộc và sĩ phu, y hạ lệnh quan quân các tỉnh, huyện giải binh, đầu hàng thực dân Pháp. Tại Hưng Yên, bọn Hoàng Cao Khải; ở Nam Định, bọn Vũ Văn Báo nhân danh triều đình ép quan chức và thủ lĩnh chống Pháp về nhận chức dịch ngục quyền. Hầu hết các tri phủ, tri huyện, chánh tổng ở Thái Bình đều gửi trả ấn tín, công khai đứng về phía nhân dân đánh Pháp. Dựa vào súng đạn và đội quân thiện chiến, người Pháp cũng nặn được bộ máy chính quyền tay sai. Bùi Phủng (quê Trình Phố, nay thuộc An Ninh, Tiền Hải) được chỉ định tri phủ Thái Bình; Trần Văn Thù giữ chức tri phủ Kiến Xương, Phạm Văn Thụ giữ chức tri phủ Tiên Hưng... Tiếp đó các tên Vũ Văn Trinh, Vương Hữu Bình... lực rục ra làm tay sai cho giặc. Lại cho xây các đồn binh của Pháp ở Thụy Anh (Thái Thụy), bến Hiệp (Quỳnh Phụ), phủ Bo (Kiến Xương, nay là thành phố Thái Bình), thành lập đồng binh cấp phủ, huyện, lập chính quyền tổng, xã. Nhân dân ta bấy giờ phải thừa lệnh 2 chính quyền song song tồn tại, cho đến những năm 1885 - 1890 thực dân Pháp mới chốt giữ được các phủ đường, huyện đường. Các làng quê về cơ bản vẫn là hậu phương hoặc trong tầm kiểm soát của các thủ lĩnh Cần Vương. Lòng dân hầu hết hướng về kháng chiến, Đô thống Tạ Hiện nói: "Ở núi rừng lấy

Cuối năm 1886, thực dân Pháp lại huy động lực lượng lớn tấn công và càn quét Hưng Nhân, Duyên Hà, Quỳnh Côi, Phụ Dực... Một lần nữa, Ngự sử Phạm Huy Quang, Bang Tốn, Đốc Nhuông lại tổ chức cho nghĩa binh luồn càn với phương châm: giặc đông thì lánh, giặc nhỏ lẻ thì phục kích. Thực dân Pháp chặt vật truy đuổi nghĩa quân vẫn không tìm được đội quân áo nâu lẫn quất trong dân. Khoảng tháng 10 năm ấy, Đốc Nhuông được sự giúp đỡ của Nguyễn Thiện Thuật ở Bãi Sậy (Hưng Yên), Đốc Tít ở Hai Sông (Kinh Môn, Hải Dương) đem một đạo nghĩa binh mạnh đánh chiếm Đồ Kỳ cùng Đốc Nhuông thân hành chỉ huy cuộc tập kích đánh úp các đồn, bốt, quân giặc tan rã...

núi rừng làm hiểm trở, ở đồng bằng lấy nhân dân làm hiểm trở", biết dựa vào dân nên phong trào Cần Vương Thái Bình rất mạnh. Trong tác phẩm "Thái Bình phong vật chí", tác giả Phạm Văn Thụ làm việc cho thực dân Pháp đã ghi: "Lúc bấy giờ dân chúng ngang ngạnh, làm sự càn dỡ... chế ngự vỗ yên chưa xong, diệt đám này lại nổi lên đám khác, phải lập ra chức bang tá để giúp việc làng canh phòng. Nhưng càng lập ra nhiều càng nhiều hại cho dân... bọn đầu sỏ vô công rồi nghề như Bang Tốn, Lãnh Diên, Lãnh Nhân, Lãnh Bí, Lãnh Hoan... kêu gọi nhau tụ họp..., bọn Đốc Hoan, Đốc Nhuông dám kháng cự đánh lại quý quan. Đốc Đen chiêu tập bọn côn đồ lập bè đảng, dân chúng theo về với bọn chúng rất đông..., quan Đề đốc Tạ Hiện đưa quân ở miền

thượng du về chiếm giữ huyện Thụy Anh, Bang Tốn giả danh Cần Vương để chiêu tập dân chúng, dân binh cả nghìn người đến, sắm đủ khí giới..., ở Đông Quan, cha con Ngự sử Phạm Huy Quang làm dữ lắm..., ở Phụ Dực, Lãnh Nhân tung hoành cướp phá"... Chiến dịch tổng phá tề được đồng khởi vào tháng 8 năm Đông Khánh thứ nhất (1885). Ngày 10/8, Bang Tốn, Đốc Nhuông, Bang Thành đem nghĩa binh đánh chiếm huyện Duyên Hà. Tiếp đó, Bang Tốn cùng với đầu mục là bọn Lãnh Bí, Lãnh Hoan, Lãnh Gạo đem quân đi đánh chiếm 2 phủ Tiên Hưng, Kiến Xương. Bị vây đánh khắp 12 phủ huyện, công sứ 2 tỉnh Hưng Yên và Nam Định phải phối hợp tổ chức chiến dịch càn quét, quyết tâm giành lại đất, giành lại dân. Tháng 11 và 12/1885, được sự chi viện của

công sứ Bắc Kỳ, tướng Munier đem một binh đoàn cơ động có cả pháo binh yểm trợ, từ Hưng Yên, Hải Dương tiến xuống càn quét các huyện Hưng Nhân, Duyên Hà, Quỳnh Côi, Phụ Dực... Bang Tốn cho cắm chốt ở đồ Nông (Điệp Nông, Hưng Hà nay) chờ đánh giặc. Ngự sử Phạm Huy Quang cho củng cố đồn Gạch, đồn Phù Lưu (Đông Quan), đồn Rét, đồn Vũ Hạ (An Vũ, Quỳnh Phụ). Các ông Phan Huy Quý, Bá Diên trực tiếp đem quân phòng ngự ở Đồ Đề, Nghi Phú và đồ Nhổng (Lộng Khê, An Khê, Quỳnh Phụ). Những ngày đầu tháng 12 giặc lần lượt pháo kích vào các đồn binh nghĩa quân tại Hoàng Nông, Lộng Khê và các làng Nghi Phú, Đồ Đề..., cho pháo thuyền áp sát phá chốt và các bãi cọc trên sông Luộc. Phía Hưng Hà, giặc đổ bộ vào Tam Nông, Khả Thôn, Phan Thôn, Nhiễm Thôn. Các cuộc giao tranh dữ dội đã xảy ra giữa các bên. Bang Tốn, Đốc Nhuông, Nguyễn Thành cho quân lui xuống giữ Cháp Trung, Hà Lang Nam (nay thuộc Đoàn Hùng, Tân Tiến, huyện Hưng Hà)...

Do sự phản bội của Cai Đám (lý trưởng Phan Thôn), giặc đội bão lửa chiếm được làng, đốt phá nhà cửa, cướp bóc trâu bò. Con trai Bang Thành là Lãnh Giới cùng dân binh dùng súng hỏa mai bắn trả quyết liệt, gần nửa tiểu đội lính Pháp bỏ mạng, đến chiều tối giặc phải lui về co cụm ở cửa sông Nông. Một cánh quân Pháp xuôi sông Luộc vòng xuống Đồ Kỳ liên kết với tên quân Suối từ Đồ Kỳ đánh quân ta ở Cháp Trung, Hà Lang Nam. Bang Tốn, Đốc Nhuông bị truy gáp, cả tổng Canh Nông, tổng Thượng Bái đều bị địch đánh phá dữ dội. Tại mặt trận Quỳnh Côi, Phụ Dực, quân Pháp chia hai gọng kìm từ Ninh Giang vượt sang Đồ Đề, Nghi Phú và đồ Lộng Khê hội với đồn binh ở bến Hiệp đánh mạnh vào các làng ven sông Luộc, chà xát hết các làng Đông Trục, Đại Lãm, Phong Bái. Các cánh quân của Nguyễn Bá Diên, Phạm Huy Quý phải lui về làng Tó (xã An Đông, Quỳnh Phụ). Tại đây được viện binh của Đốc Duẩn, Đốc Phú, Phạm Huy Quế từ Bình Cách, Phù Lưu (Đông Hưng) lên tiếp viện, hai bên giao chiến một ngày, địch bị thương vong hàng chục tên. Nhân đêm tối, quân ta lui về giữ đồn Rét. Ngày hôm sau hai bên lại đánh lớn quanh làng Rét. Các tướng Lãnh Nhân, Bá Diên, Hiệp Khàn, Đốc Phúc lần nữa dốc lực lượng đánh lớn. Cuối cùng Pháp chiếm được căn cứ của nghĩa quân trên đất Thái Bình nhưng gần 100 lính viễn chinh bị thương vong.

Trước sức mạnh của binh đoàn tướng Munier, quân của Bang Tốn phải luồn càn, vượt sông Luộc sang bờ Bắc đóng trại Vàng (Quỳnh Phụ), Đô thống Tạ Hiện lệnh cho quân dân 3 phủ tiến lên bao vây phủ lỵ Kiến Xương. Đốc Phước, Lãnh Bí, Lãnh Hoan từ Thượng Hộ, Tường An bao vây phía tổng Tri Lai. Giám Thố, Lãnh Gió, Hiệp Với... bao vây phía Lạc Đạo. Đốc Nhuông, Phạm Huy Quang, Đề Quảng bao vây phía tổng Cát Hộ. Phủ thành Kiến Xương thành ốc đảo bị bao vây trùng điệp, bức địch ở Hưng Nhân, Tiên Hưng, Duyên Hà phải tạm co cụm về Đồ Kỳ; ở Quỳnh Côi, Phụ Dực phải co cụm về bến Hiệp để giữ các then chốt. Nhân cơ hội ấy nghĩa quân Bang Tốn cử một đội nghĩa dũng tinh nhuệ, phối hợp với lực lượng Ngũ Dinh của Trần Kế Đa, Trần Đình Dụng và Nguyễn Quang Tán (quê Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ) hội quân ở Xích Bích, Cấn Du rồi kéo đi tập kích chiếm lại huyện lỵ Quỳnh Côi, tịch biên quỹ kết, chiếm kho lương, tuyên bố thành lập chính quyền huyện, đưa về Bương Thượng (nay thuộc xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) lập huyện đường.

Thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT cần thực hiện các bước sau để bảo đảm quyền lợi

(baotintuc.vn) Để thí sinh hoàn tất việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn cụ thể và nhấn mạnh những điểm quan trọng để thí sinh không mất quyền lợi.

Thí sinh không được bỏ qua và phải kê khai chính xác các thông tin mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông vào các ô trống theo quy định.

Để hỗ trợ thí sinh, các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường cung cấp bảng thông tin về mã tỉnh, thành, mã trường phổ thông để học sinh có thể tra cứu.

Những thí sinh muốn sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển đại học, cao đẳng không được bỏ qua ô xác nhận này. Trường hợp quên, thí sinh sẽ không có quyền sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, cao đẳng nữa. Những thí sinh chỉ dự thi để xét công nhận tốt nghiệp có thể để trống ô này.

Theo quy định, thí sinh đang là học sinh lớp 12 năm học 2022 - 2023 bắt buộc phải đăng ký bốn bài thi để xét tốt nghiệp THPT gồm Toán, Ngữ văn, ngoại ngữ và chọn một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Như vậy, thí sinh chỉ được chọn một bài thi tổ hợp. Các trường hợp chọn cả hai bài thi là phạm quy.

Thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT chọn ba bài thi,



gồm bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một trong hai bài thi tổ hợp. Thí sinh đã tốt nghiệp, chỉ dự thi để xét tuyển đại học, cao đẳng có thể đăng ký các môn

thi thành phần trong cùng một bài thi tổ hợp. Thí sinh không được đăng ký thi các môn thành phần của cả hai bài thi tổ hợp.

Với bài thi ngoại ngữ, thí sinh được chọn dự thi một trong bảy ngôn ngữ gồm: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Thí sinh có thể đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đã học ở trường phổ thông.

Thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên không bắt buộc phải thi ngoại ngữ để xét tốt nghiệp, nhưng nếu muốn sử dụng kết quả thi ngoại ngữ để xét tuyển đại học, cao đẳng thì có thể đăng ký thi. Thành viên trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp.

Ngoài ra, các thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế hợp lệ giống hoặc khác với ngoại ngữ học tại trường phổ thông, còn hạn sử dụng ít nhất đến ngày 27/6/2023 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ví dụ với tiếng Anh, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0, TOEFL ITP 450 điểm, TOEFL iBT 45 điểm trở lên... Nhớ nhập các minh chứng để được cộng điểm.

Thí sinh phải chuẩn bị ảnh chân dung kiểu căn cước công dân/chứng minh nhân dân cỡ 4x6. Khi đăng ký trực tuyến thí sinh quét ảnh, nhập từ file ảnh, hoặc chụp ảnh trực tiếp.

Đặc biệt, một trong các điểm mới của năm nay là thí sinh trong diện được hưởng các chế độ ưu tiên, khuyến khích cần nhập các minh chứng kèm theo để bảo đảm được xem xét cộng điểm theo quy định. Nếu không thực hiện việc này thì thí sinh sẽ không được xét các điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy định.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo làn sóng trang thông tin “giả” do AI tạo ra

(baotintuc.vn) Việc sử dụng công nghệ AI để tạo ra những gì trông giống như một website tin tức là hành vi lừa đảo đội lốt báo chí.

Từ lâu các nhà nghiên cứu về các vấn đề tương lai đã cảnh báo về “thảm họa ngôn từ” (Textpocalypse) - một hiện tượng khi các website sẽ tràn ngập các

văn bản do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Theo đài Sputnik, các nhà nghiên cứu của tổ chức phân tích NewsGuard - một tổ chức chuyên theo dõi các thông tin giả

mạo trong lĩnh vực công nghệ và báo chí - đã xác định được gần 50 website được tạo bởi các công cụ AI đăng thông tin không chính xác hoặc hoàn toàn giả mạo.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự không phải là bản thân các thông tin sai lệch đó mà thực tế các website giả mạo tự cải trang thành hãng tin tức, lấy tên chung chung như Daily Business Post và giả vờ là một hãng truyền thông đáng tin cậy thu hút bạn đọc trong lĩnh vực truyền thông.

Phần lớn các website đơn thuần là nền tảng đăng tải nội dung do AI cung cấp. Thông tin trên các website này có nội dung chất lượng thấp, được lấp đầy bằng các từ khóa “nóng” để thu hút doanh thu quảng cáo.

Hầu hết các trang nội dung như vậy không tạo ra lợi nhuận hoặc lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, một phần trong số website chạy quảng cáo có lập trình, nghĩa là AI tự động mua và bán không gian dành cho quảng cáo và từ đó chủ sở hữu của các website có được một nguồn thu nhập thụ động. Ngoài ra, một số công ty tìm đến các các trang nội dung này để tên của họ được nhắc tới, nhằm nâng cao thứ hạng tìm kiếm.

Gordon Crovitz - một nhà báo nổi tiếng của Mỹ đồng thời là chuyên gia về những công cụ AI - nói rằng “việc sử dụng các mô hình AI để tạo ra những gì trông giống như các website tin tức là hành vi lừa đảo đội lốt báo chí”.

Các nhà nghiên cứu cũng lo ngại một thực tế là các công cụ tạo nội dung như vậy đang trở nên gần như miễn phí. Theo ông Noah Gianisracusa, Phó Giáo sư khoa học dữ liệu và toán học tại Đại học Bentley (Mỹ), trước đây, khi thành lập một website tin tức giả dùng cho quảng cáo, chủ sở hữu sẽ phải đầu tư ít nhất một số nguồn lực, thuê người viết nội dung. Tuy nhiên, bây giờ tất cả mọi thứ họ cần chỉ là một máy tính kết nối internet và các nội dung sẽ được tạo dựng từ công cụ AI.

