



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 561
Chủ nhật
Ngày 30 - 9 - 2018

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Lào Cai



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai.

Ảnh: THÀNH TÂM

Chiều ngày 29/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai với chủ đề: Chung dòng sông - Cùng ý tưởng - Hướng tương lai. Dự và chủ trì hội nghị, về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Về

phía tỉnh Lào Cai có các đồng chí: Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; giám đốc các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương,

(Xem tiếp trang 2)
KHẮC DUẤN

Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2018



Các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh trao bằng tuyên dương các tấm gương quân chủng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ảnh: MINH ĐỨC

Sáng ngày 29/9, tại thành phố Thái Bình, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2018.

Đến dự ngày hội có các đồng chí: Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 còn có sự tham dự của khoảng 1.500 người, gồm đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh; đại diện ban an toàn giao thông 10 tỉnh, thành phố: Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình và Vĩnh Phúc.

(Xem tiếp trang 2)
PHẠM HUNG

Cấp "thẻ căn cước" cho nông sản

(Xem trang 3)



Lễ hằng thuận - dấu ấn tinh thần "nhập thế" của Phật giáo

Trang 4

Tiền đồn thập lý

Trang 6

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo tỉnh Hà Nam chúc mừng hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai.

Ảnh: HIỀN TRÂM

Giao thông Vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND và đại diện các doanh nghiệp của hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chào mừng đoàn công tác của tỉnh Lào Cai đến thăm, làm việc tại Thái Bình và chúc cho sự hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng hiệu quả, khởi sắc. Đồng chí cũng giới thiệu những nét cơ bản tiềm năng, thế mạnh về văn hiến, văn hóa, các ngành sản xuất: nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng nông thôn mới, nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông, kinh tế biển, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình... Đây là những cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào địa bàn Thái Bình trong thời gian tới và cũng là tiền đề quan trọng để hai tỉnh Thái Bình, Lào Cai có thể hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Để sự hợp tác đạt kết quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhau. Đề nghị các đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch thường trực UBND hai tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai các giải pháp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa hai tỉnh, trong đó có các doanh nghiệp.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai bày tỏ vui mừng khi có chuyến công tác tại Thái Bình và được đoàn Thái Bình đón tiếp nồng hậu; nhất là cùng tổ chức ký kết hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh đúng vào dịp kỷ niệm 27 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1/10/1991 - 1/10/2018). Đồng chí cũng phát triển kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, tiềm năng tài nguyên khoáng sản, sự phát triển các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu, du lịch, người dân Thái Bình đang sinh sống, làm việc tại Lào Cai... Đồng chí khẳng định, Lào Cai là địa bàn hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách trong và ngoài nước; đồng thời, là cơ hội hợp tác

giữa hai tỉnh Lào Cai, Thái Bình trong thời gian tới nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai tỉnh, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai, Thái Bình ngày càng phồn thịnh.

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai, các đại biểu của hai tỉnh cùng nhau trao đổi, thống nhất các nội dung giao ước, ký kết hợp tác với chủ đề: Chung dòng sông - Cùng ý tưởng - Hướng tương lai. Theo đó, nội dung hai tỉnh sẽ hợp tác bao gồm: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự. Trong đó, hai bên sẽ đi sâu hỗ trợ nhau phát triển trên các lĩnh vực: nông, lâm, thủy sản và nông thôn mới; xúc tiến đầu tư, công nghiệp, thương mại và du lịch, dịch vụ vào địa bàn mỗi tỉnh. Hợp tác, chia sẻ cùng phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, an ninh, trật tự. Với sự thống nhất cao các nội dung bản ghi nhớ, tại hội nghị, các đại biểu đã chứng kiến đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đại diện hai tỉnh ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, hội nghị đã thành công tốt đẹp với các nội dung đã đề ra. Đây là sự kiện quan trọng, mở ra tươi lai tươi sáng, cơ hội phát triển của hai tỉnh. Đồng chí mong muốn chương trình thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế nhằm hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, công tác quản lý và hoạch định chính sách để đầu tư phát triển; tạo điều kiện tương trợ, giúp đỡ nhau về những lĩnh vực thuộc thế mạnh của mỗi tỉnh. Cùng với đó, hai bên tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh; đồng thời tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá những nét văn hóa mang đậm bản sắc truyền thống của hai tỉnh Thái Bình và Lào Cai góp phần giao lưu văn hóa và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch của mỗi địa phương.

Dâng hương tưởng niệm Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Sáng ngày 29/9, tại khu di tích lịch sử quốc gia đình, đền, bến Tượng A Sào, Huyện ủy, UBND huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 718 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Tới dự có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Quỳnh Phụ; đại diện Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam cùng đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương.

Vùng đất cổ A Sào thời Trần thuộc hương A Cáo, nay là xã An Thái (Quỳnh Phụ), là thái ấp của Phụng Càn Vương Trần Liễu, nơi gắn liền với câu chuyện

huyền thoại của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn - Đức Thánh Trần. Ông là một nhà chính trị, quân sự, tôn thất hoàng gia Đại Việt thời Trần và được biết đến trong lịch sử Việt Nam với việc chỉ huy quân đội 3 lần chiến thắng quân Nguyên - Mông thế kỷ 13 (1258 - 1288). Chiến thắng được coi là một trong những chiến công vĩ đại trong lịch sử quân sự thế giới.

Việc dâng hương tưởng niệm 718 năm ngày mất của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn nhằm khẳng định và tôn vinh công lao to lớn của Đức Thánh Trần trong lịch sử Việt Nam, đáp ứng nhu cầu tâm linh của đông đảo các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc.

THU TRANG

NGÀY HỘI AN TOÀN GIAO THÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát động ngày hội, đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết: Tại Việt Nam trong những năm qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tai nạn giao thông đã giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị toàn hệ thống chính trị và người dân các địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông. Bên cạnh việc đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, các địa phương cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, làm tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Phát biểu hưởng ứng ngày hội, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, vận động người thân trong gia đình nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; cùng hành động có trách nhiệm với chính mình, gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội khi tham gia giao thông; nâng cao nhận thức về hậu quả tai nạn giao thông tới cộng đồng và toàn xã hội với mục tiêu nhằm hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu các ngành,

các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đến toàn thể người dân; nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa...

Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 đã diễn ra các hoạt động: Tuyên dương tám gương quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đại diện các tỉnh trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trật tự an toàn giao thông và chung tay xây dựng văn hóa giao thông; tặng tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông cho đại diện 10 tỉnh, thành phố tham gia ngày hội; tặng quà cho 10 gia đình, thân nhân nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tặng 1.000 mũ bảo hiểm của Công ty Honda Việt Nam cho nhân dân, học sinh tỉnh Thái Bình; dán Sticker tuyên truyền "không sử dụng điện thoại khi lái xe" lên các phương tiện ô tô của nhân dân và các doanh nghiệp kinh doanh vận tải...

Ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2018 được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, các hành vi ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; hạn chế, giảm thiểu những nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông; phát động phong trào toàn dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...



Phương tiện ô tô của nhân dân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải dán Sticker tuyên truyền với thông điệp "Không sử dụng điện thoại khi lái xe" tại ngày hội An toàn giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ năm 2018.

Ảnh: NGỌC LINH

Xu thế tất yếu

Ông Nguyễn Hồng Trường, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản cho biết: Tem truy xuất nguồn gốc là loại tem áp dụng công nghệ mã số mã vạch cho phép người dùng sử dụng ứng dụng quét barcode, QR code trên các thiết bị di động thông minh như smartphone để truy xuất nguồn gốc của sản phẩm, truy xuất chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm mà nhà sản xuất niêm yết. Đối với nông sản, bằng công nghệ truy xuất nguồn gốc QR code, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất có thể cung cấp đến người tiêu dùng những thông tin chi tiết hơn về sản phẩm mà bao bì không thể hiện đủ như: nơi sản xuất, đóng gói, dư lượng thuốc trừ sâu, sản xuất theo quy trình, công nghệ nào, kể cả thời gian trồng, thu hoạch... Khi mua các nông sản có gắn tem QR code, sử dụng phần mềm ứng dụng cài đặt sẵn trên điện thoại, người tiêu dùng có thể quét tem điện tử dán trên sản phẩm và biết được các thông tin về sản phẩm do doanh nghiệp, đơn vị sản xuất cung cấp.

Tem điện tử QR code được xem như thẻ căn cước của sản phẩm, mỗi sản phẩm mà đơn vị sản xuất cung cấp ra thị trường chỉ được cấp duy nhất 1 mã QR code. Sử dụng tem truy xuất nguồn gốc mang lại nhiều lợi ích. Đối với đơn vị sản xuất, tem truy xuất giúp bảo hộ sản phẩm, bước đầu tạo sự tin tưởng cho khách hàng, bày tỏ thiện chí minh bạch mọi thông tin cần thiết; chống hàng giả, hàng nhái; kiểm soát lượng hàng hóa bởi mỗi sản phẩm được bán ra thì tem gắn trên sản phẩm đó sẽ bị vô hiệu hóa. Đối với người tiêu dùng được tiếp cận với những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, yên tâm trong lựa chọn, sử dụng thực phẩm. Tem truy xuất cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát tốt hơn sản phẩm nông nghiệp từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Việc dán tem truy xuất nguồn gốc là việc làm bắt buộc và là xu hướng tất yếu để sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn, nhất là trong sản xuất nông nghiệp.

Người tiêu dùng thờ ơ, đơn vị sản xuất dè dặt

HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân (Kiến Xương) là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh triển khai việc gắn tem truy xuất nguồn gốc đối với nông sản do HTX sản xuất. Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Thanh Tân cho biết: Để hàng hóa đủ điều kiện dán nhãn mác, chúng tôi quản lý từ ngày đầu tiên, làm đất rồi phân bón, hoàn toàn theo quy

Cấp “thẻ căn cước” cho nông sản

■ LƯU NGẮN

Tem truy xuất nguồn gốc được xem như thẻ căn cước của sản phẩm khi đưa ra thị trường. Gắn tem truy xuất nguồn gốc cho nông sản đang được nhiều địa phương, đơn vị thực hiện nhằm tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh, đây còn là việc làm mới, lạ với cả nhà sản xuất lẫn người tiêu dùng.



Người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc nông sản.

trình VietGAP. Mỗi bao bì, nhãn mác của HTX đều được gắn QR code bảo đảm chống hàng giả, qua đó tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng, chỗ đứng cho nông sản trên thị trường.

Với nhiều lợi ích là thế, tuy nhiên việc dán tem truy xuất nguồn gốc nông sản vẫn còn khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trong tỉnh. Không chỉ lo phát sinh thêm chi phí, việc ghi chép nhật ký sản xuất chưa được quan tâm thực hiện, quan trọng hơn, sản xuất

vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, theo kinh nghiệm, truyền thống, chưa thực sự chú trọng xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo nhu cầu thị trường. Diện tích sản xuất cây hàng năm lớn tuy nhiên sản xuất theo hướng an toàn, hữu cơ vẫn chưa phát triển vì vậy không thể minh bạch hóa thông tin nông sản.

Trung tâm Kinh doanh VNPT Thái Bình là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp tem QR code trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Trung Đức, Phó Giám đốc

Trung tâm cho biết: Tem điện tử VNPT check là một dịch vụ mới của Trung tâm được triển khai hướng tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nhu cầu bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, bảo vệ thương hiệu hàng hóa, sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thời gian qua, chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ tới các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tuy nhiên qua theo dõi, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị còn rất e dè. Để đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm, Nhà nước cần có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu và áp dụng QR code để tăng cường công tác truy xuất nguồn gốc, bảo đảm chất lượng sản phẩm và người tiêu dùng yên tâm với sản phẩm mà mình mua.

Đơn vị sản xuất thì e dè nhưng những người trực tiếp hưởng lợi từ việc dán tem truy xuất cũng rất thờ ơ. Không khó để bắt gặp những mặt hàng nông sản như các loại củ, quả, thực phẩm được dán tem truy xuất nguồn gốc tại siêu thị hay các cửa hàng thực phẩm sạch. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế thì việc người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc nông sản hầu như ít được thực hiện vì lý do rườm rà (phải có điện thoại smartphone kết nối internet được cài đặt một số phần mềm có chức năng truy xuất), lựa chọn sản phẩm theo thói quen truyền thống là kiểm tra bằng mắt, kinh nghiệm cũng như tin tưởng vào siêu thị, vào thương hiệu mà mình lựa chọn. Một chủ cửa hàng thực phẩm sạch tại đường Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình) cho biết: Thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng các thực phẩm sạch của người dân ngày một tăng cao. Họ sẵn sàng bỏ ra số tiền gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi để được sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc thay vì các sản phẩm cùng loại trôi nổi để bảo đảm cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhu cầu tiêu dùng sạch mới chỉ là “nửa vời” khi những nông sản được gắn tem truy xuất nguồn gốc nhưng không mấy ai quan tâm đến truy xuất thông tin sản phẩm.

Truy xuất nguồn gốc nông sản là xu thế tất yếu trong sản xuất nông nghiệp, là điều kiện thúc đẩy nền sản xuất hiện đại, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Để thu hút các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thực phẩm tham gia việc dán tem truy xuất nguồn gốc, các sở, ngành có liên quan của tỉnh, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động, nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển nông sản, thực phẩm bảo đảm an toàn.



Không khó để tìm những nông sản được gắn tem truy xuất nguồn gốc tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch.

Lễ hằng thuận - dấu ấn tinh thần “nhập thế” của Phật giáo

■ ANH ĐÀO

Lễ hằng thuận là nghi lễ được xem là phương tiện tích cực của Phật giáo nhằm giáo dục cặp đôi cô dâu, chú rể có được sự nhận thức đúng đắn về đời sống hôn nhân hạnh phúc lứa đôi. Đây được xem là nét văn hóa tâm linh đặc thù, thể hiện rõ tinh thần “nhập thế” giữa đạo Phật và hạnh phúc đời thường của Phật tử tại gia.

Trước đây, lễ hằng thuận thường phổ biến ở khu vực phía Nam, song gần đây đã lan rộng ra các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, trong đó có Thái Bình. Những năm gần đây, chùa Pháp Quang, thôn Thượng Điền, xã Tam Quang (Vũ Thư) thường xuyên tổ chức lễ hằng thuận cho các cặp đôi là các Phật tử hoặc con cái sinh trưởng trong các gia đình có truyền thống theo đạo Phật. Nhiều lần tham gia lễ hằng thuận tại chùa, cô Hoàng Thị Hà, tổ 35, phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) cho rằng: Việc các cặp đôi lựa chọn tổ chức lễ cưới tại chùa rất ý nghĩa. Tôi thấy buổi lễ diễn ra rất đơn giản nhưng lại rất ấm cúng, trang nghiêm và vô cùng ý nghĩa về đạo đức, văn hóa và tâm linh; không có sát sinh, không bia, rượu, không thuốc lá. Buổi lễ đã giúp cho đôi bạn trẻ hiểu được ý nghĩa của đời sống lứa đôi trong tình thương yêu và tương kính, luôn dìu dắt nhau trên mọi nẻo đường của cuộc đời qua những lời thuyết giảng trực tiếp của sư thầy. Với chị Nguyễn Thị Nhân, thôn La Điền, xã Tự Tân (Vũ Thư), lần đầu dự lễ hằng thuận đã để lại trong chị nhiều ấn tượng. Chị chia sẻ: Tôi thấy lễ hằng thuận mang ý nghĩa giáo dục rất lớn, không chỉ giúp cho cô dâu, chú rể hiểu được đạo nghĩa vợ chồng mà đức Phật đã dạy mà còn giáo dục cặp đôi phải làm tròn đạo hiếu. Đặc biệt, khi cô dâu, chú rể thực hiện nghi thức trao nhẫn, sư thầy đã giảng giải, phân tích cặn kẽ, sâu sắc về ý nghĩa của chiếc nhẫn cũng như ý nghĩa của chữ “nhân” đối với hạnh phúc trong gia đình. Theo đó, “nhân” ở đây là sự nhân nhện, vợ chồng phải biết nhường nhịn nhau, nhân nhện và tôn trọng nhau. Gia đình có êm ấm, có hòa thuận được hay không, phần lớn là do sự nhân nhện quyết định. Qua đó, tôi rất ấn tượng với những giá trị giáo dục mà lễ hằng thuận mang lại.

Đại đức Thích Thiện Quang, trụ trì chùa Pháp Quang cho biết: Mỗi năm nhà chùa tổ chức lễ hằng thuận cho khoảng 10 cặp đôi và xu hướng các cặp đôi lựa chọn tổ chức lễ cưới tại chùa ngày càng tăng. Lễ hằng thuận là nghi thức tương đối đặc biệt dành riêng cho lễ cưới được tổ chức trang nghiêm, trọng thể tại chùa. Ngoài một vài lễ nghi truyền thống của một đám cưới như tuyên bố lý do, trao nhẫn cưới, nhận lời chúc tụng của hai họ, thì nghi thức hằng thuận trong ngày cưới mang đậm dấu ấn đạo đức tâm linh và trí tuệ của đạo Phật, cùng với những định hướng rất cụ thể giúp cho đôi vợ chồng có được một tương lai lạc quan, tươi sáng



Một buổi lễ hằng thuận tại chùa Pháp Quang (xã Tam Quang, huyện Vũ Thư).



Sư thầy trụ trì chùa Pháp Quang (xã Tam Quang, huyện Vũ Thư) trao giấy chứng nhận hằng thuận cho cặp đôi tổ chức hôn lễ tại chùa.



Cô dâu, chú rể tri ân công ơn cha mẹ trong ngày trọng đại của cuộc đời.

trên tinh thần giác ngộ. Thông qua buổi lễ, cô dâu và chú rể được lắng nghe những lời dạy bảo của chư tăng để hiểu rõ hơn về lời Phật dạy, nhằm định hướng cho hai người biết thiết lập một nền tảng đạo đức tâm linh vững chắc, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, bảo đảm một cuộc sống hạnh phúc lâu dài bền vững cho gia đình và cho cả con cháu tương lai.

Cũng giống như chùa Pháp Quang, thời gian qua, chùa Hoàng Văn, thôn Hoàng Từ, xã Đông Cường (Đông Hưng) đã tổ chức lễ hằng thuận cho nhiều cặp đôi. Theo sư cô Thích Diệu Minh, trụ trì chùa Hoàng Văn: Việc hướng dẫn gia đình Phật tử tổ chức lễ hằng thuận tại chùa nhằm mang lại hạnh phúc bền vững cho gia đình của Phật tử, định hướng cho gia đình Phật tử một cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo” cũng như thuận lợi hơn trong việc tu tiến trên con đường Phật pháp. Đây là một việc làm thiết thực, ý nghĩa đối với xã hội, đồng thời cũng là một trong những phật sự vô cùng quan trọng đối với những người làm công tác hoàng pháp, nhất là đối với các vị trụ trì vốn có duyên gần gũi và thường xuyên tiếp xúc với Phật tử.

Hiện nay, khi mà tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn ngày càng tăng, thì những lời giáo huấn trong lễ hằng thuận có ý nghĩa rất thiết thực trong việc giáo dục, nhắc nhở các cặp vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, tương kính nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vừa làm tròn trách nhiệm bốn phận của người vợ, người chồng trong đời sống gia đình. Nếu mọi người đều triển khai thực hành những lời dạy của đức Phật, xây dựng một đời sống bình đẳng, tôn trọng, thủy chung, biết cảm thông chia sẻ yêu thương thì chắc chắn rằng hạnh phúc sẽ ở trong tầm tay của mỗi gia đình, khi đó đời sống gia đình sẽ không có sự xung khắc, không còn cảnh chồng ly dị vợ, vợ ly dị chồng, cha mẹ lìa xa con cái mà sẽ có một cuộc sống an lạc, hạnh phúc. Đây là những lợi ích mang tính lâu dài bền vững mà lễ hằng thuận mang lại.



MINH VƯƠNG

Từ U11 Thái Bình đến U23 Việt Nam

■ HOÀNG LANH

Minh Vương là cái tên được nhiều người nhắc đến sau khi thực hiện thành công quả sút phạt cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với U23 Hàn Quốc tại ASIAD 2018. Chỉ ngồi trên ghế dự bị, đến khi được xuất hiện, ngay lập tức cầu thủ sinh năm 1995 đã ghi dấu ấn với bàn thắng được nhiều người coi là “siêu phẩm”. Bàn thắng của cầu thủ quê Thụy Chính (Thái Thụy) không chỉ lấy lại tinh thần cho các cầu thủ đội tuyển quốc gia mà còn đáp lại sự cổ vũ của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, để có được sự yêu mến của người hâm mộ, chặng đường đến với bóng đá của Minh Vương gặp nhiều khó khăn và gian nan.

Mồ côi cha khi vừa bước chân vào Hoàng Anh Gia Lai

Minh Vương tên đầy đủ là Trần Minh Vương, quê xã Thụy Chính (Thái Thụy). Ngay từ nhỏ, Minh Vương đã yêu thích bóng đá và sớm bộc lộ năng khiếu ở môn thể thao này. Sau nhiều giải đấu của trường và của huyện, Minh Vương được tuyển vào đội U11 Thái Bình, tham gia thi đấu giải toàn quốc và giành huy chương bạc. Học Trường Năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình một năm, Minh Vương được tuyển vào lớp năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai. Đồng hành cùng em trên mỗi chặng đường thi đấu đều có bóng dáng người cha. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi dẫn Minh Vương vào Hoàng Anh Gia Lai theo đuổi niềm đam mê bóng đá, người cha của Minh Vương đã đột ngột qua đời vì bệnh tim. Sợ Minh Vương bị sốc tâm lý nên gia đình giấu chuyện bố mất. Linh tính có chuyện chẳng lành, Minh Vương liên tục gọi điện thoại về nhà và hỏi bố

nhưng mẹ, người thân và những người hàng xóm đều không dám cho em biết việc bố mất. Đến khi về nghỉ tết, nhìn thấy di ảnh của bố trên bàn thờ, Minh Vương đã sốc, không thể đứng vững. Với cậu bé 12 tuổi, vừa bước chân vào con đường bóng đá, mất cha là sự thiệt thòi quá lớn.

Bà Nguyễn Thị Chuốt, mẹ Minh Vương chia sẻ: Khi bố còn sống, trong mỗi trận đấu của Minh Vương, bố đều có mặt để cổ vũ. Tuy nhiên, từ khi bố mất, kinh tế gia đình khó khăn nên tôi không có điều kiện vào thăm và cổ vũ cho cháu được. Tất cả đều nhờ vào sự chăm sóc, dạy dỗ của các thầy ở Hoàng Anh Gia Lai. Một năm, Minh Vương được về thăm nhà 2 lần, mỗi lần khoảng một tuần. Kể từ khi bố mất, Minh Vương ít nói hơn nhưng lại sống rất tình cảm và quan tâm hơn tới mọi người.

Nỗ lực để có mặt trong đội tuyển bóng đá quốc gia

Thiệt thòi hơn các bạn cùng lứa song Minh Vương sớm ý thức được mình cần cố gắng và nỗ lực hơn mọi người. Hàng ngày, Minh Vương đều chăm chỉ luyện tập. Đáp lại sự nỗ lực, phần đầu không ngừng đó, Minh Vương được gọi tham gia đội tuyển U19, U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam với vị trí tiền vệ công. Trong quá trình học tập và được đào tạo tại Hoàng Anh Gia Lai, Minh Vương lập được nhiều thành tích với 2 năm liên đạt huy chương bạc và đồng giải U17 quốc gia Báo Bóng đá - Cúp Thái Sơn; huy chương đồng giải U19 quốc gia năm 2014; giải cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2014; vô địch giải U21 quốc tế Báo Thanh niên 2015; bàn thắng đẹp nhất V-League tháng 5/2014 hay cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014 và bàn thắng đẹp nhất tháng 6 V-League



Bà Nguyễn Thị Chuốt - mẹ của Minh Vương tự hào chia sẻ về những thành tích của con.

2018. Đạt được nhiều thành tích nhưng Minh Vương lại kém duyên với những trận đấu lớn. Đầu năm 2018, cầu thủ trẻ lỡ hẹn với giải U23 châu Á do chấn thương rách cơ đùi trong tập luyện. Bỏ qua những việc chưa thể thực hiện trong quá khứ, Minh Vương ngày càng hoàn thiện và phấn đấu để lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Park Hang Seo. Niềm vui đã đến khi Minh Vương được gọi thi đấu tại ASIAD 2018. Sau 5 trận ngồi trên ghế dự bị, khi được gọi vào sân, Minh Vương đã khẳng định được tài năng và sức trẻ của mình với bàn thắng danh dự cho đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết gặp Hàn Quốc.

Bà Nguyễn Thị Chuốt chia sẻ thêm: Sau trận đấu với Hàn Quốc, Minh Vương

có gọi điện về nhà, hỏi thăm tình hình sức khỏe mọi người. Khi hỏi về bàn thắng, Minh Vương chỉ cười và nói con sẽ cố gắng hơn nữa. Bàn thắng của con trai chính là món quà gửi tới bố nhân ngày giỗ.

Sau giải đấu, Minh Vương quay lại với việc tập luyện hàng ngày tại câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Con đường của cầu thủ trẻ sinh năm 1995 vẫn đang rộng mở. Bàn thắng tại ASIAD 2018 không chỉ mang về bàn thắng danh dự cho Olympic Việt Nam mà còn khẳng định tài năng và khát vọng cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam của Minh Vương. Hy vọng đây sẽ là bước đệm để chàng trai quê lúa ghi dấu ấn của mình trong bộ môn thể thao vua tại những giải đấu lớn.



Tiền đồn thập lý

■ QUANG VIỆN

Tương truyền, cuối thế kỷ XIII, quân Nguyên Mông tràn sang xâm lược nước ta lần thứ hai (1285), trước thế giặc mạnh như vũ bão vua tôi nhà Trần đã thực hiện chiến lược “thanh dã” (vườn không, nhà trống) rút lui chiến lược về Thiên Trường và ra biển. Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn cho Yết Kiêu dẫn đạo quân đánh chặn các chiến thuyền của địch ở vùng biển Chân Lợi (Tiền Hải nay). Trong trận huyết chiến, có một tướng quân tử trận, máu của vị tướng này chảy thấm đỏ bãi cát. Không lâu sau nơi đó mọc lên một cây quế, mùi thơm tỏa ngát một vùng. Người dân thấy hiện tượng lạ liền dựng đền thờ. Đó là đền Quế nay thuộc thôn Bắc, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải...



Đình Nam, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải nơi đây từng là tiền đồn của quân đội nhà Trần trong ba cuộc kháng chiến vĩ đại đánh tan quân Nguyên Mông thế kỷ XIII.

Theo truyền ngôn, đền Quế rất thiêng. Ngươi dân trước khi đi biển đến vái đền sẽ thuận buồm xuôi gió. Khi giặc dã, trước trận chiến các tướng lĩnh nhà Trần đến viếng đền đều thắng trận trở về. Sau này khi Hưng Đạo Đại Vương qua đời, bài vị của ngài được thờ trong đền. Các tài liệu khảo cứu về cuộc chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông trên đất Thái Bình cho thấy Hưng Đạo Đại Vương đã từng cho dựng đồn lũy tại vùng đất Tiểu Hoàng, dựng tiền đồn thập lý và để lại bài học kinh nghiệm quân sự trong chiến tranh vệ quốc trước thế tiến công mạnh mẽ của quân địch đông gấp nhiều lần về số lượng, mạnh về lực lượng, để tránh thương vong thảm khốc cho dân lành và binh lính bằng cách không dốc toàn bộ lực lượng nghênh chiến với quân địch mà chọn cách rút lui chiến lược ra biển, rời bỏ kinh thành như cho địch vào sâu rồi tiến đánh. Cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285), Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chủ trương “Nguyên binh khí nhuệ đương hưng, kịp đánh chẳng bằng kiên thủ chờ suy”, bằng lối tư duy đó, ông trực tiếp chỉ huy quân đội chặn đứng địch ở phía Nam ngoài biển trong khi ở phía Bắc thì cho quân chủ lực rút lui từng bước còn quân “ngụ binh ư nông” ở lại phối hợp với thổ binh, dân binh, hương binh đánh địch tại chỗ, thực hiện rút phía trước nhưng đánh mạnh phía sau lưng địch. Dấu tích tiền đồn xưa khi Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cùng quân đội nhà Trần chặn địch ngoài biển trong chiến lược rút lui của nhà Trần còn lưu lại trên đất Tiểu Hoàng (Tây Giang ngày nay) là dấu tích đền Quế và đình Nam, đây được coi là tiền đồn quan sát có thể phát hiện quân địch 10 dặm ngoài biển nên dân gian gọi là “tiền đồn thập lý”.

Theo tài liệu nghiên cứu của nhiều tác giả, cuộc xâm lăng lần thứ ba (1288), tướng giặc Thoát Hoan chỉ huy đạo quân hùng mạnh nhất tràn vào Đại Việt, vua

quân nhà Trần tiếp tục dùng kế lui binh, như địch vào vòng kiểm soát để tránh thảm họa chiến tranh và bảo toàn lực lượng vừa có điều kiện thăm dò lực lượng địch để bày ra phương án đánh địch. Quân Nguyên Mông tổ chức cuộc truy đuổi vua quân nhà Trần từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 6 tháng 2 năm 1288 chỉ trong 4 ngày giặc vừa đánh hạ các cứ điểm chặn hậu vừa hành quân đuổi theo quân nhà Trần một đoạn đường dài từ Thăng Long đến cửa biển Giao Thủy (Nam Định) và Chân Lợi (Tiền Hải nay). So với lần xâm lăng trước (1285), lần này thủy quân của Nguyên Mông có khả năng chiến đấu trên chiến trường sông nước mạnh hơn, nhanh hơn nhưng quân đội nhà Trần do Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chỉ huy còn nhanh và khả năng tác chiến sông nước hơn hẳn quân Nguyên Mông. Sử cũ ghi khi Thoát Hoan dẫn đạo quân truy đuổi vua Trần đến cửa biển Giao Thủy thì quân đội nhà Trần đã ra biển lớn và chia làm nhiều nhánh quân. Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương đem một đạo quân cùng nhiều chiến thuyền chia ra nhiều mũi tiến công khắp các lộ ven biển như Hồng (Hải Phòng nay), Khoái (Hưng Yên), Kiến Xương (Tiền Hải nay) và Hải Đông (Hải Dương)... Biết vua Trần cùng quân đội nhà Trần chạy ra biển, Thoát Hoan bèn đem binh và thuyền chiến truy đuổi riết nhưng đuổi đến bờ biển thì hoàn toàn mất dấu vua Trần. Tướng giặc nghiêng răng uất hận vì chẳng biết vua Trần biến đâu mất đành phải thu quân về Thăng Long. Thoát Hoan sai A Bát Xích cùng Áo Lô Xích đem quân đi cướp lương thực ở các làng. Ô Mã Nhi đem thuyền ra cửa An Bang đón thuyền lương của viện quân nhưng các thuyền lương của giặc đã bị tướng Trần Khánh Dư tiêu diệt ngoài biển. Sau khi đặt chân đến Đại Việt hòng bắt sống vua Trần nhưng quân Nguyên Mông lại lâm vào cảnh cạn kiệt lương thực và nhiễm dịch bệnh. Lúc này thủy quân nhà Trần dưới sự chỉ huy của Hưng

Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn vẫn tích cực hoạt động ở ven biển để quấy rối, thu hút sự chú ý của giặc, cố gắng kiểm soát lại những vùng giặc đã chiếm đóng. Thoát Hoan phát hiện quân đội nhà Trần hoạt động ở vùng biển liền đem quân đánh vào nhiều nơi. Tướng giặc là Ô Mã Nhi cho quân bắn thư sang đe dọa vua Trần: “Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước” (Thiên Nam hành ký). Tướng giặc Ô Mã Nhi chủ quan cho rằng lần tiến đánh Đại Việt này hẳn đã có thủy quân mạnh, thuyền bè khắp lãnh thổ Đại Việt chứ không giống như lần trước. Thoát Hoan cho rằng vua Trần chỉ chạy trốn về Thiên Trường nên đích thân đem quân đánh, lệnh cho A Bát Xích dẫn bộ binh đánh vào Hàm Tử (thuộc Khoái Châu, Hưng Yên ngày nay) rồi tiếp tục đuổi quân nhà Trần xuống phía Nam. Chúng gặp phải chốt chặn của quân đội nhà Trần ở Hải Thị (ngã ba sông Luộc, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà nay). Không tìm thấy vua Trần, Ô Mã Nhi tức tối sai quân tàn phá Chiêu Lăng (Tiền Đức, Hưng Hà), giặc vừa truy lùng vua Trần vừa cướp bóc, giết hại dân lành tàn bạo. Chúng đốt phá các điền trang, thái ấp của vương tộc nhà Trần, đốt làng mạc dọc đường truy đuổi vua Trần. Quân giặc Nguyên Mông cảm tức quân dân Đại Việt đã đánh bại chúng năm 1285 nên chúng ra sức tàn phá Đại Việt để trút hận thù.

Cuối cùng, quân đội nhà Trần dưới sự chỉ huy tài giỏi của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã từ biển phản công dữ dội vào quân Nguyên Mông, bắt sống tướng giặc Ô Mã Nhi và đám tàn quân đem về bãi yết các vua Trần tại Thái Đường (Tiền Đức, Hưng Hà). Có được chiến công vang dội ấy một phần nhờ công lao của những con người và vùng đất Chân Lợi, Tiểu Hoàng. Bi ký đình Nam thôn Nam, xã Tây Giang, huyện

Ông Vũ Mạnh Quang, nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu lịch sử di tích, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nguyên Giám đốc Thư viện khoa học, tổng hợp tỉnh



Cần phải nhấn mạnh lại rằng càng về sau các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285) quân đội nhà Trần càng tích cực thực hiện các hoạt động linh hoạt và cũng càng bám sát địa vực của cả một dải các lộ ven biển, trong đó có biển Chân Lợi, nơi không chỉ là hậu phương lớn cung cấp sức người, sức của cho cuộc chiến vĩ đại chống Nguyên Mông mà còn là hành lang vững chắc bảo vệ và tạo cho nhà Trần ngược xuôi vượt lên phía Bắc, vòng vào phía Nam trót lọt trước sự truy đuổi, càn quét của quân Nguyên Mông tàn bạo. Chiến thuật “giặc mạnh tạm lánh, giặc chưa tràn đến thì dựa vào các thế hiểm để giấu quân đội nơi biển khơi, phục chôn ả hiểm để tiến đánh địch, trăm trận, trăm thắng”.

Cựu chiến binh Phạm Văn Quỳnh, khu phố Hùng Thắng, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải



Tôi sinh ra và lớn lên ở thôn Nam, xã Tây Giang. Từ bé tôi đã được các bậc cao niên trong làng đọc cho nghe đến thuộc lòng đoạn văn bia: “Phàm khảo cổ có điều còn nghi hoặc thì nên chờ đợi mà tìm lý lẽ chính xác có căn cứ... Nay quan lâm nơi ở cửa ập Diêm ta phía Đông Nam hạ du gần nơi trú binh của Ba Lạt khống chế cửa Trà mà dẫn đến cửa Lân...”. Chỉ một đoạn văn bia cũng đủ hình dung ập Diêm xưa từng là nơi đồn trú của quân đội nhà Trần, nơi trú quân trong chiến lược rút quân từ kinh thành Thăng Long ra biển để như địch mà đánh làm nên chiến công 3 lần đánh tan quân Nguyên Mông.

Ông Lê Văn Chiến, thủ từ đình Nam, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải



Đình Nam là nơi thờ phụng vị thần tối linh ở Nam Hải là Quảng Lợi đại vương, sau năm 1954, ngôi đền Quế thờ Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn bị giặc Pháp tàn phá nên bài vị được đưa về đình Nam phối thờ. Đình Nam còn có tên gọi khác là đình Chính. Từ xa xưa, người dân nơi đây vẫn nhớ mảnh đất dựng đình Chính là tiền đồn thập lý của quân đội nhà Trần khi tiến hành cuộc trường chinh vĩ đại đánh tan quân giặc Nguyên Mông.



Tiền Hải ghi: “Thuở xưa ở đất Diêm này, khi quân giặc kéo đến cách cửa bể 10 dặm đã bị phát hiện”. Tương truyền, đình Nam là nơi đã từng được Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn cho dựng đài quan sát để phát hiện quân giặc cách 10 dặm làm nên chiến công oanh liệt đại phá quân Nguyên Mông lần thứ ba (1288), dân gian mãi lưu truyền là “Thập lý lâu đài”.

CẦU BÒ QUA PHỐ

■ Ký của nhà văn VÕ BÁ CƯỜNG

Kỳ 15: Phố Đống một thời

(tiếp theo kỳ trước)



Cầu Bò năm 1963.

Người ta nhắc tới cổng Thân, chợ Đại, Đống Năm là nhắc đến cái nôi kháng chiến, chỗ ẩn thân của các vị trí thức văn nghệ sĩ thời kháng chiến.

Phố Đống Năm nằm trên quốc lộ 10, cách thành phố Thái Bình 8km. Nhiều cô gái khuê các từ Hà thành chạy loạn về đây mở quán giải khát, cà phê và không khỏi có mấy tay giang hồ mở tiệm hút và quán xóc đĩa.

Bên cạnh tiệm phở Thuần Đức là hiệu cao lầu của cô Đào Hoa rồi dây thuốc bắc của cụ Tam Thọ, cụ Cửu Đậu, cụ Ba Riệu đến dây hàng xén của Ngọc Anh rồi đến cửa hàng vải tấm bán đầu hóa của nhà buôn Đức Vinh từ chợ Sắt Hải Phòng chạy về. Lui lên phía đầu cầu Năm là hàng màn, hàng cốt mọc lên san sát, dưới sông từng mảng vầu, bè nứa neo đậu.

Dòng sông Kim Bôi lúc nào cũng nhuộm nắng tươi, dòng sông thi phú. Nước lên làm rơi những bụi cỏ chân cầu và tiếng gâu vập vào thành giếng đá cùng tiếng cười của các cô gái nương thôn tạo cho ta cảm giác ngất ngây của mấy ông khách quần lá tọa, đầu chít khăn ngồi bên chiếc mâm gỗ uống chén rượu nếp hoa vàng, nhắm món đậu rán chấm mắm tôm, rung đùi đọc những câu thơ: “*Ơi người gánh nước giếng đình/Còn chăng hay đã trao tình với ai?*”

Nhà báo lão thành Nguyễn Văn kể với tôi có lần đi đồ đạc từ cầu Kim Bôi về Đống Năm ngắm những mái nhà tranh lúp xúp ẩn dưới hàng nhãn hay hàng dâu da hoa nở trắng hai bờ. Đêm đến ánh của ngọn đèn măng xông từ cửa hàng của mấy cô gái bán giải khát mặc áo thanh thiên chào khách hắt xuống mặt sông lung linh những ngọn đèn lồng giấy đỏ treo dọc phố phường. Ngồi đồ đạc, nghe tiếng hát mang nỗi buồn vơi vơi từ chiếc máy quay đĩa rù rì, lệt xệt: “*Một đoàn người đi lang thang/Trên đường gian nan/Lúc kháng chiến xa nhà/Biệt ly đời gấm hoa*” (Phạm Duy) hay “*Tiếng hát nụ cười son cước*”. Đấy chẳng qua là tâm trạng của lớp trí thức tiểu tư sản xa nhà đi theo kháng chiến. Hàng hóa phố Đống Năm tràn ngập vỉa hè, từ dịch hậu chuyển đến, vùng tự do ra. Thuốc tây đủ loại, đặc biệt là thuốc ký linh, mực Päcke, thuốc lá Cô Táp, những chiếc bút Erovơ và những xếp giấy trắng bong hấp dẫn lớp tuổi trẻ, làm các cậu thanh niên mới lớn vào phố lòng thêm náo nức. Nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ từ Tây Hồ qua đò Vũ Tây vào phố Đống “thừa” hai chiếc bút Erovơ tặng cho em ruột Vũ Ngọc Khoa và cậu Đào (em vợ) trước khi đi làm nghề tình báo trở thành ông cố vấn.

Tôi theo mẹ đi chợ Năm, lúc qua phố thế nào cũng đòi quay số ăn kẹo kéo, kẹo mạch nha. Bắt gặp lão “gù” bán tò he trên cái mẹt bày la liệt những trò chơi dân dã, cá nước, chim trời, có cả ông tướng

cưỡi ngựa màu sắc sắc sỡ bằng đủ loại bột nhuộm. Nhưng không đứa nào quên được con gà đất màu đỏ như lửa, oai vệ cất tiếng gáy ò...ó...o...o...o... khi lão gù áp vào hai lòng bàn tay, ngửa mặt lấy hơi thổi vào cái ống sậy lắp ở ngực con gà. Tiếng gà tạo cho phố xá thêm náo nhiệt.

Mấy cô thiếu nữ từ trường Phan Thanh (Cổ Khúc) làng Khuốc chân rề đôi guốc phi mã của Hà thành tạt qua làng Bùi xuống làng Tuộc, rồi đi ra phố đang ngó nghiêng xem mấy anh thợ kính Lịch Động khắc chữ như rồng bay phượng múa trên những chiếc bút máy nắp vàng cho mấy thanh niên thời thượng vẽ ngông đời. Thấy một người dáng cao, vớ quần chùng, áo dài trắng, cái vạt sau kéo lên trùm đầu đang vào phố, các cô thì thầm “*Thầy Vũ Hoàng Chương đấy*”, rồi một cô ngâm mấy câu thơ của thầy hôm đọc trên lớp: “*Đêm xưa 19 tháng 12/Đất Việt miền trong đến ải ngoài/Một loạt núi sông vùng đứng dậy/Tung lòng bất khuất quét chông gai*”.

Câu thơ có nắng, có lửa. Hình như ngòi bút ông đã có bản lĩnh, thêm một chút gì đó, bớt một chút gì đó để góp phần vào cái mới của lịch sử ngày đầu khởi nghĩa. Thời ấy (1948 - 1949) dân phố Đống và nữ sinh trường Phan Thanh còn chuyển tay

nhau bài thơ thầy Chương viết tặng các chiến sĩ trường sĩ quan Lê Lợi liên khu 3 cũng đóng ở Khuốc - Tuộc với đề tài “*Áo mùa đông binh sĩ*”: “*Mùa lạnh đã về kia ai chiến sĩ/Áo nhung trao mỏng mảnh ấm gì chăng?/Ngọn ngạt bãi sa trường lê từ khi/Đàn quạ bay rợp bóng cô hàng/...../Bông ấm áp vải dày ta chẳng có/Để dâng ai chung một hội một thuyền/Ta rút sợi tơ lòng van với gió/Gửi giùm đi tạm chút gọi là Duyên*”.

Phủ Đông Quan 1948
VHC

Bài thơ này do Lương Hữu (Lượng) dạy văn Trường Sư phạm Thái Bình người am hiểu văn học, có chút cơ may sơ tán về từ đường họ Mai thôn Bắc, Đông Sơn gần phố Đống Năm sưu tầm được ở “*Sổ tay chiến sĩ*”. Từ đường họ Mai do ông Mai Văn Am trông coi, nơi ấy thầy Vũ Hoàng Chương và thầy Hoàng Như Mai ở trọ. Ông Am đưa tay chỉ cái giường cũ nói với thầy giáo Lương Hữu: “*Cái giường thầy nghỉ hôm nay, xưa cụ Vũ Hoàng Chương vẫn nằm. Rồi ông Am không tiếc lời khen những vị trí thức thời ấy hiểu sâu biết rộng, chí khí hơn người. Thầy Chương có nhiều tài lắm. Một lần bà nhà tôi đi chợ Đống Năm về, vừa đưa hai tay nâng thúng từ trên đầu đặt xuống sân gạch, con mèo*

mướp đang nằm trong bếp vườn mình dù lông lao ra vờn quả bóng dưới nắng thu sớm. Ông Chương đã nhanh tay rút bút ký họa bức tranh tuyệt đẹp mà tôi giữ mãi.

Hôm 25/5/2007 thầy giáo Lương cho tôi biết chi tiết này, tôi đọc cho thầy nghe những câu hát ngày xưa tôi nhớ: “*Gió bắc heo may xào xạc rung cây lá bay/Người nào mang manh áo tới đây/Cho người chiến sĩ đêm đông này*”. Rồi mới thắm các câu thơ ông Vũ Hoàng Chương hay đến thế. Ông có hồn giận gì đâu, chỉ hỏi những bàn tay ngọc sao còn chưa dẹt củi, để rồi “*áo nàng Bàn chặm gửi*”. Bài thơ của Vũ Hoàng Chương hẳn cũng góp phần cổ vũ làm nên 20 vạn chiếc áo trấn thủ mùa đông gửi tặng các binh sĩ do ông Ngô Tiến Cảnh nhà tư sản Bắc Giang phát động.

Phố Đống Năm ngoài thầy giáo Hoàng Như Mai, Vũ Hoàng Chương, các danh sư danh sĩ cũng về đây tụ hội như Đinh Hùng, Nguyễn Tường Phượng rồi các nhà văn, nghệ sĩ lớn đều qua đây trú chân một đêm để thưởng thức các làn điệu cổ làng Khuốc (Cổ Khúc) của cụ Cả Tam, cụ Trạch, cụ Mầm. Người ta đồn rằng có lần bà Phúc Hồ về đây hát một canh giờ với các nghệ nhân làng Khuốc cho mấy vị trí thức, nghệ sĩ nghe.

(còn nữa)



Ảnh minh họa

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Báo Thái Bình nhận được trên 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Phản ánh tình hình thời sự, chính trị - xã hội nổi bật của các địa phương trong tỉnh có các tin, bài: Huyện ủy Tiên Hải kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Huyện đoàn Kiến Xương tổng kết công tác đoàn, đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2017 - 2018; Hội Cựu giáo chức huyện Đông Hưng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018 - 2020; Hội Khuyến học tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhân ngày Khuyến học Việt Nam; Đảng bộ Đông Phú, huyện Đông Hưng nửa nhiệm kỳ kết nạp 23 đảng viên mới.

Chủ đề kinh tế, theo tin của cộng tác viên Đức Chung : Huyện Đông Hưng tiến độ tiềm phòng vụ thu đông năm 2018 chậm. Đến nay, các xã, thị trấn mới tiềm phòng cho trên 17.000 con gia súc, đạt hơn 30% kế hoạch. Cộng tác viên Vũ Đông phản ánh hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện Kiến Xương: Tập huấn chuyên đề đổi mới phương thức quản lý kinh tế trong bối cảnh hội nhập cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phòng viên Đài TTHH Tiên Hải đưa tin: Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp tại xã Đông Long. Cộng tác viên Xuân An biểu dương xã Đông Vinh (Đông Hưng) tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%/năm, vượt chỉ tiêu đại hội đề ra và cao hơn mức bình quân chung của huyện.

Chủ đề quốc phòng, an ninh có các tin: Ban CHQS huyện Tiên Hải tổ chức chương trình "cặp lá yêu thương" hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó tại Trường THCS Nam Hải; UBND huyện Đông Hưng thực hiện hỗ trợ 482 nhà ở cho người có công với cách mạng và một số tin phản ánh hoạt động tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và ngoại khóa về an toàn giao thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Châu (Đông Hưng) và Trường THPT Bắc Đông Quan.

Chủ đề văn hóa - xã hội, các cộng tác viên tiếp tục gửi công tác các tin, bài, ảnh phản ánh sự chu đáo, ấm áp, rộn ràng của tết Trung thu dành cho tuổi thơ. Su thấy Thích Nhuận Nguyễn với loạt tin và nhiều ảnh đẹp về tết Trung thu "Vui trong ánh đạo" được tổ chức tại nhiều ngôi chùa trong tỉnh; Phạm Quốc Bảo gửi tin từ nước ngoài "Cộng đồng người Việt tổ chức tết Trung thu cho các cháu nhỏ tại Plzen Cộng Hòa Séc"... Trong không khí đoàn viên sum họp đủ đầy vật chất, tinh thần của mùa thu, vẫn phảng phất nên hương trầm thơm được thắp lên bằng tình cảm tri ân, uống nước nhớ nguồn với tiên tổ và hương linh các anh hùng liệt sĩ. Bài viết "Nén tâm nhang cháy nơi thành cổ", đề tài chiến tranh của cộng tác viên Nguyễn Công Liêm chấp bút, vẫn người thực, việc thực là nhân chứng sống, đó là câu chuyện của ông Đào Minh Mẫn, cựu chiến binh thường trú ở thôn Kim, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình từng giữ cương vị Chính trị viên Đại đội hóa lực 12, Chính trị viên Tiểu đoàn K3 Tam Đảo trực tiếp thực chiến trọn vẹn 81 ngày đêm từ 28/6/1972 đến 16/9/1972 ở Thành cổ Quảng Trị, bài viết là khúc bi tráng, rung động người đọc: "... Chỉ riêng K3 Tam Đảo ngày đầu vào chốt giữ thành với hơn 300 cán bộ, chiến sĩ mà khi kết thúc 81 ngày đêm danh sách liệt sĩ của đơn vị đã trên 600 người. Trong những ngày cam go khốc liệt ấy, mỗi đêm là một lần đơn vị được bổ sung quân số và mỗi ngày là dày thêm sự hy sinh của cán bộ và chiến sĩ, người này ngã xuống chưa kịp an táng thì người khác đã vĩnh viễn ra đi, cứ lớp lớp quyết tử để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị...".

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trần Trọng!

3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC CHẤT BẢO QUẢN MÀU TỔNG HỢP

Biba Bibô
Sữa Gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SAOMAI

Niềm tin cho sức khỏe

Địa chỉ: Tòa nhà Sao Mai - Km4 - Đường Hùng Vương
Phường Phú Khánh - TP Thái Bình (đường Thái Bình đi Nam Định)



TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỤP X-QUANG RĂNG

Như chúng ta đã biết, răng được cấu tạo gồm 2 phần: Thân răng nhô lên khỏi xương hàm mà ta có thể nhìn thấy được, phần còn lại là chân răng nằm trong xương hàm chỉ có thể quan sát nhờ X-quang.

Thông qua phim X-quang, bác sĩ quan sát tổng thể thấy hình ảnh về mô cứng (răng và xương) và mô mềm bao quanh các răng, xương hàm. Phim X-Quang tạo điều kiện để bác sĩ nhận biết được diễn tiến các bệnh lý sau:

- Sâu răng diễn tiến cận tủy hay chưa, có gây nhiễm trùng chóp gốc răng hay không?
- Xác định số lượng ống tủy và chiều dài ống tủy trong điều trị nội nha.
- Tình trạng tiêu xương quanh chóp để quyết định điều trị hay nhổ bỏ răng nhiễm trùng,
- Tình trạng tiêu xương, túi nha chu trong điều trị bệnh nha chu.
- Độ lớn của buồng tủy để khi mài răng giả tránh phạm tủy.
- Xác định khoảng cách từ bờ xương đến ống dây thần kinh hàm dưới, từ bờ xương đến dây xoang hàm trên trong kỹ thuật đặt implant,
- Phát hiện sớm các nhiễm trùng tiến triển dưới nướu từ đó có các biện pháp phòng ngừa tránh lây lan sang vùng kế cận.

- Các u vùng hàm mặt đang ở giai đoạn nào để quyết định có tiến hành phẫu thuật cắt bỏ không,
- Đánh giá các tổn thương ở vùng răng, hàm, mặt.



Chụp X-quang răng toàn cảnh trên máy chụp phim Papaya kỹ thuật số của Hàn Quốc:

Xác định được tầm quan trọng của việc chụp X-quang răng trong vấn đề điều trị cũng như làm răng thẩm mỹ, Phòng khám Đa khoa Sao Mai đã đầu tư máy chụp phim Papaya kỹ thuật số của Hàn Quốc hiện đại nhất hiện nay, cho hình ảnh sắc nét và độ chính xác cao, giúp bác sĩ đưa ra những chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Để được sử dụng nha khoa tốt nhất, hãy liên hệ ngay với chúng tôi: tổng đài 02273.643.666 hoặc hotline 1900558830, giờ hành chính tất cả các ngày trong tuần
Quý khách hàng có thể nhận kết quả khám bệnh qua zalo, facebook, tin nhắn SMS, hoặc tra cứu trên website : <http://phongkhamsaomai.com>

“Phòng khám Đa khoa Sao Mai - Niềm tin cho sức khỏe”