



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 637**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 15 - 3 - 2020**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

**TÒA SOẠN:**  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544  
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: [www.baothaibinh.com.vn](http://www.baothaibinh.com.vn)  
EMAIL: [toasoan@baothaibinh.com.vn](mailto:toasoan@baothaibinh.com.vn)

**CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020)**  
**VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH**

## Tỏa sáng màu áo blouse trắng

(Xem trang 4)



Cán bộ y tế tại khu cách ly tập trung của tỉnh kiểm tra sức khỏe người cách ly tại nơi tiếp đón ban đầu.



### Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

\* Theo thông tin từ Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, đến 16 giờ ngày 14/3, số người nhiễm Covid-19 trên thế giới lên tới 146.104 người, trong đó 5.436 người tử vong.

Tại Việt Nam, đến 16 giờ ngày 14/3 có 53 người nhiễm Covid-19, trong đó 37 người đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế; 16 người đã điều trị khỏi, xuất viện. Chỉ tính riêng chiều ngày 14/3, có 4 người nhiễm Covid-19 mới; cụ thể, 2 người ở Hà Nội, 1 người ở Quảng Ninh và 1 người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3. Đây đều là những người trên các chuyến bay xuất phát từ một số nước châu Âu về Việt Nam.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến 17 giờ ngày 14/3, 57/58 người nghi nhiễm đã có kết quả xét nghiệm âm tính; 1 người đang được cách ly, theo dõi sức khỏe và chờ kết quả xét nghiệm từ Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương. Toàn tỉnh có 1.035 người được chỉ định theo dõi y tế, trong đó 10 người đang được cách ly, theo dõi tại các cơ sở y tế; 255 người tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện; 770 người được theo dõi sức khỏe tại cộng đồng và doanh nghiệp.

Từ ngày 10/3, việc khai báo y tế được triển khai thực hiện trên cả nước. Người dân có thể thực hiện khai báo điện tử tại địa chỉ <https://tokhaiyte.vn/> hoặc khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại... Việc khai báo y tế được thực hiện với tinh thần trung thực, trách nhiệm vì sức khỏe bản thân và cộng đồng nhằm giúp các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phát hiện sớm, cách ly khoanh vùng ổ dịch kịp thời (nếu có người bệnh), ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

\* Đến 17 giờ ngày 14/3, Trường Quân sự tỉnh và Trung đoàn 568 có 255 trường hợp đang cách ly theo quy định của Bộ Y tế. Trong ngày 14/3, Trường Quân sự tỉnh có 1 trường hợp hoàn thành cách ly trở về nơi cư trú. Trước đó, tối ngày 13/3, đơn vị này tiếp nhận 3 trường hợp mới vào cách ly. Hiện Trung đoàn 568 còn 96 trường hợp đang cách ly. Ngoài ra, 46 trường hợp về từ các vùng có dịch và có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly tại Tiểu đoàn 29, Lữ đoàn 513 (Quân khu 3) trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ và Đại đội 4 Dân quân giải tập trung huyện Tiên Hải.

HOÀNG LANH - TẮT ĐẠT

#### ĐƯỜNG DÂY NÓNG TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885



## ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

# Sẵn sàng triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội Thái Bình

■ TÚ ANH

Là một trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 130 năm hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình dự kiến tổ chức tại Bảo tàng tỉnh, hiện đang trong công đoạn gấp rút hoàn tất, qua đó góp phần tuyên truyền về lịch sử mảnh đất, con người cũng như tiềm năng, thế mạnh phát triển, những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

### Đất và người Thái Bình từ đầu Công nguyên đến năm 1890

Thái Bình là tỉnh được thành lập muộn hơn so với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Ngày 21/3/1890, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập tỉnh Thái Bình, chính thức đánh dấu Thái Bình trở thành đơn vị hành chính trực thuộc nhà nước trung ương. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng cách đây hơn 2000 năm, trên mảnh đất Thái Bình ngày nay đã có cư dân sinh sống. Sức hấp dẫn của vùng đất ven biển màu mỡ phù sa, thuận lợi cho việc đánh bắt cá, trồng lúa nước đã nhanh chóng thu hút các luồng dân cư kết nối nhau tìm về đây sinh sống, lập nghiệp.

Trải qua quá trình khai hoang, phục hóa, vật lộn, đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt, giặc dã hoành hành để cải tạo vùng đất sinh lầy, chua mặn, đầy lau lác, cỏ dại thành những cánh đồng phì nhiêu màu mỡ, cư dân Thái Bình đã sớm hình thành những phẩm chất tốt đẹp với nhiều truyền thống đáng tự hào: cần cù, dũng cảm trong lao động sản xuất, chinh phục cải tạo thiên nhiên, giàu kinh nghiệm thâm canh, có truyền thống bất khuất kiên cường, yêu nước chống giặc ngoại xâm và đấu tranh với các thế lực cường quyền, phong kiến phản động. Bên cạnh đó, sự hội cư đã tạo nên một đời sống sinh hoạt đa dạng, nhộn nhịp, có nền văn hóa nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc mà vẫn có sắc thái riêng, độc đáo.

Để làm nổi bật giai đoạn hình thành, phát triển, triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật qua đó cho thấy chủ nhân của những hiện vật ấy đã xuất hiện và sinh sống ổn định trên mảnh đất Thái Bình ngày nay từ 2.300 - 2.500 năm trước như hiện vật trống đồng cổ phát hiện tại làng Còng, xã Minh Tân, huyện Hưng Hà... Ngoài ra, còn có hơn 50 hình ảnh tư liệu được chọn lọc thể hiện truyền thống văn



Các tư liệu hiện vật, hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng phục vụ triển lãm.

hóa, văn hiến như: các di tích lịch sử văn hóa, công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo, các điệu múa, lễ hội, tục lệ đã có từ lâu đời cũng như những hình ảnh, tư liệu chứng minh truyền thống yêu nước, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong suốt chiều dài hình thành và phát triển của mảnh đất Thái Bình.

### Những thành tựu trong 130 năm hình thành và phát triển

Trong phần này, triển lãm bao gồm 7 nội dung: thời kỳ từ năm 1890 - 1930, thời kỳ cách mạng 1930 - 1945, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945 - 1954, thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ 1954 - 1975, thời kỳ bao cấp 1975 - 1986, thời kỳ đổi mới 1986 - 2000, thời kỳ hội nhập và phát triển từ năm 2000 đến nay.

Ở phần triển lãm từ năm 1890 - 1930, Bảo tàng tỉnh trưng bày hình ảnh Nghị định 152 thành lập tỉnh Thái Bình ngày 21/3/1890; hình ảnh nhà số 9, ngõ 1, phố Duyn picke, thị xã Thái Bình, nơi thành lập Đảng bộ Đông Dương Cộng sản Đảng tỉnh Thái Bình vào tháng 6/1929... Ở giai đoạn 1930 - 1945 là những hình ảnh liên quan tới cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng ngày 1/5/1930 và cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hải ngày 14/10/1930 - hai cuộc biểu tình đã gây được ảnh hưởng và tiếng vang lớn trong cả nước trong phong trào nông dân khởi nghĩa thế kỷ XX. Trong giai đoạn này, người xem cũng được biết tới bản đồ khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 hay như hình ảnh nhà ông Nhâm Hồng Long, xã Đông

“Đối với những tư liệu, hình ảnh của giai đoạn trước đây, do thời gian đã lâu, bị ẩm mốc dẫn tới chất lượng ảnh không được bảo đảm nên Bảo tàng tỉnh đã cố gắng phục chế để ảnh đạt thẩm mỹ tốt nhất, phục vụ cho công tác trưng bày. Còn đối với giai đoạn hiện nay, số lượng ảnh tư liệu lớn nên cần thời gian đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn những hình ảnh đẹp nhất, chất lượng nhất của những sự kiện tiêu biểu nhất, qua đó giúp người xem hiểu hơn về những thành tựu đạt được của Thái Bình trong giai đoạn hiện nay.

(Bà Trần Thị Thu Bình,  
Trưởng phòng Trưng bày tuyên truyền,  
Bảo tàng tỉnh)

Hoàng, huyện Đông Hưng, nơi Tỉnh ủy Thái Bình phát lệnh tổng khởi nghĩa giành chính quyền toàn tỉnh vào tháng 8/1945... Và còn rất nhiều tư liệu, hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng về những sự kiện tiêu biểu đã diễn ra mỗi giai đoạn trong 130 năm hình thành và phát triển của tỉnh Thái Bình.

Hơn 300 tư liệu hiện vật, hình ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng tạo nên sự sinh động, hấp dẫn của triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội 130 năm hình thành và phát triển tỉnh Thái Bình, qua đó mỗi người xem như được trở về với nguồn cội, góp phần khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng của tỉnh Thái Bình và quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, quê hương trong thời kỳ mới.



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

# Nguyễn Thị Chiên - nữ anh hùng “tay không bắt giặc”

■ NGUYỄN HÌNH - ĐÀO QUYÊN

**Thái Bình là miền quê giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Sử sách còn ghi danh biết bao người con ưu tú của Thái Bình trong những cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm. Trong số đó có anh hùng Nguyễn Thị Chiên - người phụ nữ “tay không bắt giặc”.**

Theo tài liệu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình: Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930 trong một gia đình cố nông tại xóm Trại Đông, xã Tân Thuật (nay là thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương). Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, bố mẹ mất sớm, cuộc sống rất thiếu thốn, từ nhỏ, bà đã phải đi ở. Cách mạng tháng Tám thành công, bà trở về nhà làm ăn, được tuyên truyền giác ngộ cách mạng, hiểu rõ nguồn gốc sự cực khổ của người nghèo và người dân mất nước, bà đã hăng hái tham gia vào công cuộc kháng chiến ở quê hương.

Là người nhanh nhẹn và có chí khí, Nguyễn Thị Chiên tham gia hoạt động du kích trong phong trào cách mạng ở địa phương. Ngoài việc rải truyền đơn, thành lập và mở rộng hoạt động du kích, để rèn luyện tinh thần gan dạ, không chỉ hoạt động ban ngày, các chị còn hoạt động du kích ban đêm, làm quen dần với các loại vũ khí, từ dao, kiếm đến súng, đạn, lựu đạn, mìn... cùng anh em nam giới tham gia phá hủy các đồn bốt của địch.

Năm 16 tuổi, Nguyễn Thị Chiên làm giao thông viên cho đoàn thể phụ nữ xã, rồi sang đoàn thể du kích thôn, vào đoàn thanh niên, rồi vào du kích xã. Là một người rất chăm chỉ, chịu khó, chị được các chị em tin nhiệm, bầu làm Tiểu đội phó rồi làm Tiểu đội trưởng. Với những thành tích trong hoạt động cách mạng và được sự bồi dưỡng, giúp đỡ của chi bộ địa phương, Nguyễn Thị Chiên được vinh dự kết nạp vào Đảng khi mới 18 tuổi.

Tích cực tham gia hoạt động du kích cùng các phong trào cách mạng ở địa phương, là người có tài tổ chức và lãnh đạo, bà đã lập nhiều thành tích trong việc xây dựng cơ sở, tranh thủ nhân dân xây dựng lực lượng, diu dắt dân quân du kích, đoàn kết các ngành, các giới để tích cực kháng chiến và thực hiện những chính sách của Chính phủ trong hoàn cảnh địch càn quét và kiểm soát hết sức gắt gao và được bầu làm Trung đội phó, Trung đội trưởng Trung đội nữ du kích xã. Vừa hoạt động vừa trưởng thành, là một chỉ huy kiên quyết và linh hoạt, Nguyễn Thị Chiên đã xây dựng và đưa đơn vị mình lập nhiều chiến công trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn của chiến trường địch hậu.

Tự nguyện đến với cách mạng, tham gia du kích từ năm 16 tuổi, bằng lòng quả cảm, gan dạ, cách đánh, giữ bí mật và đánh địch đầy sáng tạo, chiến công đã liên tục đến với bà và bà trở thành du kích cừ khôi mà tiếng tăm không chỉ gói gọn trong huyện, trong tỉnh. Không còn thần nhiên và bỏ qua với trường hợp nữ du kích cách mạng có cái tên Chiên này, địch lùng sục tìm bà. Tháng 4/1950, trong một lần đưa cán bộ về hoạt động tại xã, bà bị địch bắt tại làng Rặng Thông (Cầu Trục, Kiến Xương). Hơn ba tháng giam cầm trong lao tù, bị đánh đập, tra



Bác Hồ và các Anh hùng Chiến sĩ thi đua tại Việt Bắc năm 1952 (Anh hùng Nguyễn Thị Chiên đứng thứ 5 từ trái qua). Ảnh tư liệu

tấn bằng đủ mọi cách nhưng địch không moi được gì ở bà và không đủ chứng cứ để kết tội bà làm du kích, cuối cùng giặc phải thả bà ra.

Khi được thả, Nguyễn Thị Chiên tiếp tục hoạt động du kích và gây dựng cơ sở du kích, luyện tập đánh du kích, rèn luyện du kích chiến, quấy rối địch. Từ năm 1951, khi Đảng, Chính phủ phát động phong trào thi đua sản xuất lập công, đề cao chiến sĩ, bà cùng các chị em du kích hăng hái tham gia và đạt nhiều kết quả. Tháng 10/1951, trong trận phục kích đánh địch trên đường 39, Trung đội du kích của bà phối hợp với bộ đội địa phương xông lên hoàn thành nhiệm vụ, địch giơ tay xin hàng, Trung đội địch bị chết 2 người, bị thương 7 người, ta bắt sống nhiều tên địch và thu toàn bộ vũ khí. Riêng bà Nguyễn Thị Chiên đã bắn bị thương một số và bắt sống 3 tên địch. Trong một trận phục kích địch cuối năm 1951, Quân báo báo tin địch có gần 50 tên tiến về phía Trung đội du kích của bà, Nguyễn Thị Chiên cùng anh chị em đã bố trí chờ giặc đến. Chính ở trận này, tay không mà bà đã bắt được tên quan hai Pháp.

Tinh thần chiến đấu gan dạ, dũng cảm, mưu trí, lanh lợi của bà còn được thể hiện trong nhiều trận đánh du kích, phục kích địch. Đầu năm 1952, Trung đội du kích của bà được giao nhiệm vụ đánh vào một bốt An Bôi. Với vai trò quân báo, thương binh và thu dọn chiến trường, bà cùng Trung đội du kích đã phối hợp với bộ đội địa phương tiêu diệt địch, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trận này ta bắt sống 52 tên, giết 3 tên, bắn bị thương 7 tên, thu được 1 mooc-chi-ê, 2 trung liên, 3 tiểu liên, nhiều súng trường, đạn dược, quân trang, quân dụng. Kiểm điểm trận đánh, Ban Chỉ huy khen Nguyễn Thị Chiên đã chiến đấu gan dạ, bình tĩnh, đưa được thương binh ra ngoài trong khi địch bắn rát, đã khám phá được súng đạn của địch và được khen thưởng.

Từ phạm tội đòi, đến với cách mạng cùng những đóng góp được ghi nhận trong những năm trong kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1952, tham gia xây dựng cơ sở kháng chiến, xây dựng và chỉ huy Đội du kích, tham gia đánh địch chống càn, phá tề, diệt và bắt nhiều địch, Nguyễn Thị Chiên được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhất, hai Huân chương Kháng chiến hạng Nhất. Năm 1952, Nguyễn Thị Chiên vinh dự là đại biểu nữ du kích duy nhất được chọn đi báo cáo điển hình tại Đại hội toàn quốc các chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu lần thứ nhất tổ chức tại Việt Bắc (từ 30/4 đến 6/5/1952). Tại Đại hội, bà đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một khẩu súng lục của Người. Kết thúc Đại hội, nữ chiến sĩ du kích Nguyễn Thị Chiên đã được bầu là Anh hùng Quân đội, khi ấy bà mới 22 tuổi.

Sau Đại hội, Anh hùng Nguyễn Thị Chiên được cử tham gia đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại hội Hòa bình Thế giới tại Viên (Áo) do đồng chí Xuân Thủy làm trưởng đoàn. Năm 1953, Nguyễn Thị Chiên chính thức được gia nhập quân đội và về công tác tại Tổng cục Chính trị và Quân khu Thủ đô. Với kinh nghiệm tổ chức và triển khai lực lượng du kích địa phương bà đã được giao nhiệm vụ phụ trách và quản lý dân quân 4 huyện ngoại thành của thành phố Hà Nội. Trong công tác mới, bà đã gặp ông Vũ Anh Tài, cán bộ Sư đoàn 320. Bà và ông nên duyên, sinh được một người con gái, đây cũng là người con gái duy nhất của họ. Đất nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, ông đi biên biệt, bà ở lại vừa công tác vừa nuôi con. Sau nhiều năm công tác tại Cục Chính trị, Quân khu Thủ đô, Nguyễn Thị Chiên về hưu với quân hàm Trung tá với thương tật hạng 4/4. Nữ anh hùng qua đời năm 2016 tại Hà Nội.

**Ông Vũ Quang Tứ, 60 năm tuổi đảng, tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương**



Nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên không chỉ là niềm tự hào riêng của người dân xã Tân Thuật xưa (thị trấn Thanh Nê ngày nay) mà còn là niềm tự hào của toàn thể nhân dân Thái Bình. Chị

Chiên cùng những người du kích năm xưa đã để lại tiếng vang mãi mãi trong lịch sử đấu tranh giải phóng hào hùng của dân tộc Việt Nam. Những người còn sống nay là những hội viên cựu chiến binh, là các bậc cao niên mẫu mực luôn phát huy phẩm chất truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân, ra sức bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối cha ông xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

**Ông Nguyễn Đức Huân, tổ 1, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình**



Tôi với Nguyễn Thị Chiên là chị em con chú con bác. Tôi rất vinh dự, tự hào khi trong dòng họ có nữ anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên. Noi gương chị Chiên, khi trưởng thành

tôi tình nguyện tham gia Quân đội đánh giặc bảo vệ Tổ quốc và có 22 năm công tác trong Quân đội và đã được nghỉ hưu. Tôi luôn giáo dục con cháu trong gia đình noi gương anh hùng Nguyễn Thị Chiên và truyền thống cách mạng của gia đình, tích cực học tập, lao động sáng tạo, trở thành những người công dân tốt, có ích cho xã hội.

**Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương**



Tự hào kế thừa và phát huy truyền thống quê hương nữ anh hùng Nguyễn Thị Chiên, thời gian qua các cấp hội phụ nữ thị trấn Thanh Nê luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm tổ chức

thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các nhiệm vụ công tác hội. Các chị em phụ nữ thị trấn luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường ở địa phương, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.



Quê hương Thái Bình tự hào sinh ra Nguyễn Thị Chiên - nữ anh hùng Quân đội nhân dân Việt Nam đầu tiên trong thời đại Hồ Chí Minh. Bà là tấm gương tiêu biểu về người phụ nữ Việt Nam với những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”.

# Dấu ấn một vùng quê

■ TRỌNG THẮNG  
Thành phố Thái Bình

Xã Đông Phú (Đông Hưng) nằm ở tả ngạn sông Trà Lý - mảnh đất nghèo khó này ẩn chứa bao dấu tích lịch sử. Nơi đây đã chứng kiến và 2 lần đưa đóm Bác qua sông khi Người về thăm Thái Bình trong những ngày tháng cam go nhất. Nơi đây vẫn còn lưu giữ lời huấn thị của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ngày đầu xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp. Nơi đây có người con ưu tú trúng cử đại biểu Quốc hội (khóa I) đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Nơi đây đã cán đích nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020. Từ một vùng quê heo lánh, Đông Phú hôm nay đã thay da đổi thịt, khởi sắc đi lên. Thành quả đó là sự bồi đắp, tạo dựng của bao thế hệ và quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân xã Đông Phú.

Tương truyền, trước đây Đông Phú thuộc Vụng Bà Lanh, là vùng đầm, sông nước ăn thông với sông Trà Lý. Trải qua hàng nghìn năm bồi đắp và tôn tạo của bao thế hệ, Đông Phú đã trở thành quần cư hội tụ 82

tộc họ thuộc 18 dòng họ khác nhau về đây sinh sống. Ở thời đại nào, người dân Đông Phú cũng thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ nhau chống chọi với thiên nhiên và giặc giã, trở thành hậu cứ của các triều đại Lý, Trần. Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngay từ trước những năm 1930, hai người con họ Bùi là Bùi Đăng Sắc và Bùi Đăng Chi đã trở thành hội viên Chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên Thân Duyên và trở thành nòng cốt trong cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà ngày 1/5/1930 lừng danh cả nước. Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập và 2 cuộc trường chinh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Đông Phú đã trở thành hậu cứ vững chắc, cung cấp sức người, sức của cho cách mạng. Đặc biệt, được chứng kiến và vinh dự 2 lần đưa đóm Bác qua sông Trà Lý khi Người về thăm Thái Bình. Đó là ngày 28/4/1946, sau khi làm việc với Tỉnh ủy Thái Bình chỉ đạo chống lũ lụt, Bác đã qua đò Cống Vực (Đông Cống) để thị sát đê Đìa của huyện Hưng Nhân bị vỡ. Và lần thứ hai, ngày 1/1/1967



Quang cảnh xã Đông Phú ngày nay.

trong bom đạn ác liệt của giặc Mỹ, Bác đã qua đò Cống Vực về thăm, nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tại xã Tân Phong (Vũ Thư) và cũng là lần cuối cùng trước khi Bác đi xa. Trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và khởi đầu xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp, tháng 6/1961, Đông Phú tự hào được đón Tổng Bí thư Lê Duẩn về thăm và nói chuyện. Năm điều huấn thị của Tổng Bí thư đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động của Đảng bộ và nhân dân xã Đông Phú.

Điều đáng tự hào trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 6/1/1946, ông Bùi Đăng Chi người con quê hương Đông Phú đã trúng cử đại biểu Quốc

hội khóa I, trở thành vị đại biểu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử thực hiện quyền làm chủ của nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước, ở thời kỳ nào Đông Phú cũng tiên phong đi đầu các phong trào. Cho dù là xã duyên giang nghèo khó, xa trung tâm huyện nhưng bằng nỗ lực của mình, Đông Phú đã bật dậy cán đích nông thôn mới trước 2 năm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, Đông Phú đã huy động từ nguồn ngân sách xã, đóng góp của nhân dân và con em xa quê trên 35 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công, hàng vạn mét vuông đất thổ canh, thổ cư để

xây dựng các công trình phúc lợi, đường sá, mương máng. Điều đáng quý, nhiều con em Đông Phú xa quê đã hương về quê hương chung tay xây dựng nông thôn mới, đóng góp hàng trăm triệu đồng cải tạo hệ thống giao thông, thủy lợi. Tiêu biểu như các ông bà: Đặng Văn Khiêm (thành phố Thái Bình), Nguyễn Tuấn Minh (Quảng Ninh), Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Văn Quang, Phạm Thị Hoa (Thái Bình), Nguyễn Thị Mai (Hà Nội), Trần Thị Tuyên (thành phố Hồ Chí Minh),... Với ân tình sâu nặng với quê hương, ông Đặng Văn Khiêm - Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đại Dương đã trực tiếp chỉ huy thi công 2 tuyến đường ra Cống Vực và nối liền với xã Minh Châu, mở ra diện mạo giao thương cho cả vùng.

Còn đâu những con đường gồ ghề, nhóp nhép bùn non một thời Bác đã đi qua. Còn đâu những mái nhà tranh nghèo mỗi khi mùa lũ về trắng xóa nước đông. Đông Phú hôm nay đã bừng dậy với sức sống của một vùng quê đầm ấm, văn minh đang nhích dần tới đời sống văn minh đô thị. Rồi đây, xã Minh Châu sát nhập với xã Đông Phú trở thành xã Minh Phú theo quy mô địa dư và dân số, lại càng thêm sức mạnh, bởi nguồn cội vốn cùng một Chi bộ Đảng thời kỳ tiền cách mạng, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và sức mạnh cộng đồng.

Với nhiều người tại hai khu cách ly tập trung của tỉnh, hình ảnh cán bộ, y bác sĩ ngày đêm túc trực, không quản ngại khó khăn, vất vả, chấp nhận đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thực hiện nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho những người trở về từ vùng dịch đã không còn xa lạ. Song nhờ có sự động viên, khích lệ của gia đình, cộng đồng và lời cảm ơn chân thành từ những người cách ly đã giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn, chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19.

Dược sĩ Lại Văn Dương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là cán bộ y tế trẻ nhất đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung, xã Đông Phong (Đông Hưng). Công việc hàng ngày của anh là cùng các bác sĩ tiếp nhận người được đưa đến khu cách ly; cung cấp khẩu trang, nước sát khuẩn; đo thân nhiệt, huyết áp và thăm khám y tế 2 lần vào sáng, chiều cho người cách ly; tổng hợp báo cáo tình hình sức khỏe hàng ngày của người cách ly. Dược sĩ Lại Văn Dương chia sẻ: Từ khi vào nghề y, đây là lần đầu tiên tôi được nhận nhiệm vụ theo dõi y tế, cách ly phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Biết sẽ phải đối mặt với khó khăn, vất vả và có thể là sự nguy hiểm nếu không may bị lây nhiễm nhưng tôi nghĩ rằng mình đã được tin tưởng, giao nhiệm vụ trong thời điểm này thì phải có trách nhiệm hoàn thành thật tốt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi luôn tuân thủ theo đúng quy trình,

## Tỏa sáng màu áo blouse trắng

■ HOÀNG LANH



Cán bộ y tế cùng tổ hậu cần chuẩn bị những suất ăn cho người cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

hướng dẫn để phòng lây nhiễm cho người cách ly và cho chính bản thân mình.

Với những cán bộ, y bác sĩ tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, công việc mà họ thực hiện hàng ngày là tiếp nhận người được đưa đến khu cách ly, kiểm tra, theo dõi tình hình sức khỏe của người được cách ly; sắp xếp chỗ ăn ở; xử lý rác thải của người cách ly và tiến hành tiêu độc, khử trùng tại cơ sở cách ly... Tất cả phải được thực hiện theo đúng quy trình đã được tập huấn từ trước. Mỗi khi có người cách ly

mới được đưa đến, cán bộ khu cách ly sẽ phun khử trùng xe, khử khuẩn tay, phát khẩu trang và hướng dẫn mọi người về phòng đón tiếp ban đầu. Tại khu vực đón tiếp, cán bộ khu cách ly sẽ thu thập thông tin, phổ biến nội quy, chế độ, kiểm tra nhanh sức khỏe, phát vật tư y tế, sau đó sẽ phân người cách ly về các phòng. Việc bố trí, sắp xếp phòng ở cho người cách ly cũng được thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hàng ngày, việc kiểm tra sức khỏe phải được thực hiện

trước 7 giờ 30 để kịp giao ban, báo cáo tình hình. Nếu những người ở khu cách ly thuộc trường hợp cần chăm sóc đặc biệt như: người già, trẻ em hoặc có biểu hiện ho, sốt, ngay lập tức các y bác sĩ sẽ phối hợp chuyển bệnh nhân tới các cơ sở điều trị. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, các y bác sĩ còn phối hợp với tổ hậu cần bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho người cách ly, giúp họ mua sắm các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu và chuyển đồ từ các gia đình gửi cho người cách ly. Những ngày đầu, nhiều người đến khu cách ly

còn lo lắng, hoang mang, cán bộ, y bác sĩ phải chia sẻ, động viên, tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh để họ bình tĩnh, yên tâm thực hiện cách ly theo đúng thời gian quy định.

Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Xuân Cấp, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Tổ phó tổ chỉ đạo chuyên môn của ngành Y tế tại khu cách ly xã Đông Phong (Đông Hưng) chia sẻ: 15 cán bộ, y bác sĩ ở đây được chia thành 3 kíp trực. Mỗi kíp trực 24 giờ, từ 8 giờ sáng hôm trước đến 8 giờ sáng hôm sau, thực hiện những công việc được phân công. Điều kiện làm việc khác ngày thường, công việc cũng phát sinh nhiều song cán bộ, y bác sĩ luôn chủ động, linh hoạt với mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu của công việc.

Cùng với các cán bộ, y bác sĩ của khu cách ly xã Đông Phong, hiện nay 1 kíp trực gồm 3 cán bộ, y bác sĩ và 5 cán bộ quân y cũng đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao tại khu cách ly tập trung của tỉnh ở xã Thăng Long (Đông Hưng).

Sau mỗi ngày làm việc, niềm vui với các y bác sĩ là tình hình sức khỏe của tất cả những người cách ly đều ổn định; được trao giấy chứng nhận hoàn thành việc cách ly và được tiễn người cách ly trở về gia đình. Dẫu biết rằng, trong cuộc đời có thể sẽ có nhiều lần tham gia các sự kiện y tế như thế nhưng với đội ngũ thầy thuốc, cán bộ y tế khi đã lựa chọn khoác lên mình tấm áo blouse trắng, họ vẫn luôn sẵn sàng vào trận tuyến bảo vệ sức khỏe nhân dân.

# Người “Đối thoại với cánh đồng”

(Tiếp theo và hết)

■ MAI THU

## KỶ 4: QUẢ NGỌT CỦA “NÔNG DÂN MỚI”

Tự nhận mình là một “nông dân mới” và tình yêu với cánh đồng đã làm nên điểm khác biệt ở ông - một đảng viên, một thương binh và là một lãnh đạo tài ba của Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed. Để giờ đây ở cái tuổi thất thập, ông đã gặt hái về những quả ngọt cho mình và cho quê hương.



TháiBinh Seed nhận giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” lần thứ III và danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” lần thứ II năm 2018.

**K**hác với dáng vẻ của một doanh nhân thành đạt khi trên diễn đàn, ở ông Trần Mạnh Báo tôi có cảm giác lúc nào ông cũng bận rộn “đối thoại với cánh đồng”, với các công trình nghiên cứu, khảo nghiệm về giống. Và quả thực, khi đã nặng lòng với cánh đồng thì thời gian cũng như tâm huyết của ông luôn gắn bó với đồng ruộng, với nông dân. Nhớ có lần ông đã nói “đi đâu vài ngày khi về đến nhà việc đầu tiên tôi làm là đi thăm đồng”; khi ấy tôi lại nhớ những lần

đi cùng ông thăm lúa giống. Giữa cái nắng trưa hè, khi nhiều người phải “trốn nắng” thì ông vẫn phăm phăm vừa bước đi vừa hào hứng giới thiệu về từng giống lúa mặc cho nắng phả đỏ mặt và áo ướt đầm mồ hôi. Nhìn phong thái ông làm việc, cái cách ông nâng niu từng hạt giống, từng nhánh mạ non, tôi càng hiểu tại sao ông luôn giới thiệu mình là nông dân. Không chỉ nhận mình là nông dân, ông Báo còn khẳng định mình là một người “nông dân mới”. Năm 2019 vừa qua, ông Báo đã có

bài phát biểu tại diễn đàn “Người Việt có tâm ảnh hưởng - VGLF” diễn ra tại Paris (Pháp). Qua bài phát biểu của mình, ông cho rằng, để ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 vào nông nghiệp và phát triển một nền nông nghiệp công nghệ cao bền vững, hiện đại thì yếu tố con người, cụ thể là đào tạo và phát triển nhân lực có trình độ cao là điều quan trọng nhất. Do vậy, phải đầu tư kiến thức và thay đổi nhận thức cho nông dân để họ trở thành “nông dân mới” đáp ứng yêu cầu hội nhập.

“**TháiBinh Seed cần xây dựng được thương hiệu gạo Thái Bình. Tiếp tục tham gia có hiệu quả vào quá trình phát triển ngành Nông nghiệp, góp phần chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, tăng giá trị trên đơn vị diện tích. Đồng thời, giúp nông dân tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo, xây dựng thành công nông thôn mới trên phạm vi cả nước.**”

(Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại TháiBinh Seed ngày 7/8/2016)

Chính sự say mê, nhiệt huyết, dám đổi mới, không ngừng sáng tạo ở ông - một người lãnh đạo tài ba đã giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn TháiBinh Seed ngày càng phát triển, trở thành công ty giống hàng đầu trong nước như hiện nay. Được thành lập ngày 10/1/1972, đến nay TháiBinh Seed là đơn vị chuyên nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, kiểm nghiệm các loại giống cây trồng, sản xuất kinh doanh nông sản, máy nông nghiệp và xây dựng. TháiBinh Seed có đội ngũ chuyên gia lành nghề được đào tạo ở trong và ngoài nước. Với 12 chi nhánh và có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, mỗi năm TháiBinh Seed cung ứng ra thị trường hàng chục nghìn tấn giống cây trồng chất lượng cao các loại. TháiBinh Seed có cơ sở vật chất cho nghiên cứu, chọn tạo khảo nghiệm, sản xuất, chế biến hạt giống hiện đại nhất Việt Nam. Công ty cũng là doanh nghiệp đầu tiên trong cả nước xây dựng thành công trung tâm nghiên cứu và phòng thử nghiệm quốc gia. Là doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của tỉnh, đơn vị tiên phong thực hiện chương trình liên kết “4 nhà” với chuỗi liên kết sản xuất tại hơn 60 điểm trong cả nước. Trong quá trình trưởng thành và phát triển, TháiBinh Seed đã lập được nhiều thành tích xuất sắc và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước. Nhìn lại chặng đường đối thoại với cánh đồng, “nông dân mới” Trần Mạnh Báo đã thực hiện được ước mơ tuổi thơ của mình, cùng với TháiBinh Seed mang lại cho bà con nông dân những mùa vàng bội thu.

- 📌 Ông Trần Mạnh Báo được tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 bằng lao động sáng tạo; FAO tặng chứng nhận người có công đóng góp phát triển nông nghiệp (năm 2016); 2 lần đoạt giải nhất tại hội thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật Thái Bình;
- 📌 Năm 2018, doanh nhân Trần Mạnh Báo được tôn vinh là “Nhà khoa học của nhà nông”; giải thưởng VIFOTEC; giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam”;
- 📌 Giai đoạn 2009 - 2013, TháiBinh Seed là 1 trong top 500 doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất Việt Nam;
- 📌 Năm 2012, TháiBinh Seed trở thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ đầu tiên được công nhận ở Thái Bình;
- 📌 Năm 2017, TháiBinh Seed ra mắt thương hiệu gạo “Niêu vàng” sau 14 năm lai tạo;
- 📌 Năm 2018, TháiBinh Seed được tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông”;
- 📌 Năm 2018, TháiBinh Seed được nhận giải thưởng công nghệ số Việt Nam - “Vietnam Digital Awards” (VDA) ở hạng mục ứng dụng công nghệ số xuất sắc cho nhà máy chế biến hạt giống ứng dụng công nghệ cao;
- 📌 Giải pháp “Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thuần mới TBR225 phục vụ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung” của TháiBinh Seed Group xuất sắc đạt giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14;
- 📌 Thái Binh Seed là thành viên của Hiệp hội Giống cây trồng châu Á - Thái Bình Dương (APSA); Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hiệp hội Doanh nghiệp Thái Bình;
- 📌 Giai đoạn 2020 - 2025, TháiBinh Seed phấn đấu doanh thu thuần bình quân tăng 5%/năm, đến năm 2025 đạt 700 tỷ đồng; thu nhập của người lao động đạt bình quân 11,5 - 12 triệu đồng/người/tháng.



# MẦM SINH MỸ XÁ

■ QUANG VIỆN

Nếu như năm Đại Bảo thứ 3 (1442), vì kế ly gián của Tuyên tử Hoàng thái hậu Nguyễn Thị Anh mà Tiệp dư Ngô Thị Ngọc Dao phải chạy về đất Ngự Thiên tránh sự truy sát, đến Trạm Chay chuyển dạ sinh Thái tử Lê Tư Thành thì đến thời Lê Chiêu Tông, vị hoàng đế thứ 10 của triều Lê, ở ngôi từ 1516 - 1522 lại một lần nữa đất Ngự Thiên “mở lòng” đón vua về ấp Mỹ Xá, nương náu ở điện Thuần Mỹ trước vận nước gian nan, ngự giá xiêu dạt, vua cùng ngự nữ Ngọc Quỳnh khẩn rằng: “Nếu lòng trời còn trông về họ Lê, xin cho được giọt máu truyền đời, trước lo phụng thờ tông miếu, cùng trăm quan lo việc trung hưng”. Lòng thành động đến Hoàng thiên, từ đó ngự nữ mang thai, sau đẻ ra Thái tử Lê Duy Ninh (tức vua Lê Trang Tông, vị vua khởi nghiệp triều Lê Trung Hưng).



Thuần Mỹ điện thờ 5 vị vua triều Lê ở làng Mỹ Xá, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà đã trở thành phế tích.

Thảo dân huyện Ngự Thiên đều biết chuyện vua Lê Chiêu Tông về điện Thuần Mỹ ở ấp Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay là thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) nương náu và cầu tự. Sách “Truyền thuyết về Chúa chớm” và “Tân Hưng phú chí” ghi chép đại lược: “... Cuối đời Lê sơ, quốc gia ly loạn, Lê Chiêu Tông phải lánh về Ngự Thiên, cuộc sống ngày thường thiếu cơm, thiếu áo, bên vua chỉ có mình ngự nữ Ngọc Quỳnh...”. Giữa năm 1519, thiên hạ tạm yên, vua trở lại kinh thành nhưng thế lực của Mạc Đăng Dung quá mạnh, vua không còn đủ sức khống chế nên ngày 27/7/1522 đã bàn với các thân tướng Phạm Hiến, Phạm Thứ ra mật chỉ yêu cầu Trịnh Tuy từ Tây Đô về hộ giá, song chưa kịp thì tình thế gấp ép, đang đêm Chiêu Tông phải chạy sang huyện Minh Nghĩa, trấn Sơn Tây, tạm trú ở xã Mộng Sơn.

Mạc Đăng Dung là cháu 7 đời Mạc Đĩnh Chi, ngày trước vốn ở làng Đông Cao, huyện Bình Hà (thuộc Hải Dương) sau dời sang ở làng Cổ Trai (thuộc Nghi Dương, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng bây giờ). Mạc Đăng Dung thuở trẻ, nhà nghèo, làm nghề đánh cá, nhưng có sức mạnh, thi đỗ Đò lục sĩ, làm đến Đò chỉ huy sứ về triều vua Uy Mục; đến triều vua Tương Dực, được phong là Vũ Xuyên, đời vua Chiêu Tông phong là Vũ Xuyên bá, sau đó chính Chiêu Tông lại phong Đăng Dung là Vũ Xuyên hầu. Ngày 28/7/1522, Mạc Đăng Dung vào kinh, lấy cớ “nước không thể một ngày thiếu chủ”, cùng Thái sư Lê Phụ, quận công Lê Chu... đi đón em vua là Lê Xuân ở Ngự Thiên về kinh đô tôn làm vua (tức vua Lê Cung Hoàng). Chiêu Tông cố giữ được phía Tây Nam sông Hồng. Mạc Đăng Dung phò vua mới (Cung Hoàng) về Gia Lộc, Hải Dương. Tương Trịnh Tuy nghe

kinh có biến, cất 1 vạn quân từ Thanh Hóa ra đón vua Lê Chiêu Tông về Tây Đô. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: Nhân năm ấy lúa nhiều nơi bị sâu, tháng 10 mưa lớn, Lê Chiêu Tông có văn cúng trời rất thống thiết: “Nay nhân vận nước gặp lúc gian truân, thiên hạ tố diêm cảnh tỉnh, lúa mùa sắp chín gặp phải hoàng trùng, mùa chiêm bắt đầu lại bị hạn hán. Nhà nông đã bị thất bát, muôn họ lại phải lo buồn. Thân đang lúc xiêu dạt, chỉ biết hết sức chăm lo. Nghĩ rằng diêm lành chưa ứng là do tề chính chưa trừ. Có phải do người trung kẻ nịnh lẫn lộn mà chưa biết cách dùng ai, bỏ ai; có phải do hình phạt không trúng mà vẫn còn nhiều lỗi, dùng nhầm, dùng vượt. Hoặc do mạng người phải thí nhiều ở đầu đàn, mũi tên. Hoặc là của dân bị khánh kiệt do sưu cao thuế nặng; hay là người nắm quyền trị nước làm trái lẽ điều hoà, hay kẻ cầm quân đánh dẹp quá tham lam tàn bạo cho nên khí âm dương rối loạn, tai biến xảy ra luôn. Nghĩ lo rất đau đầu lòng. Kính khẩn khờ tỏ lời cầu khẩn. Cúi xin rủ theo nguyện vọng của dân, chuyển lại máy then tạo hoá để cho mưa ngọt ban khắp nơi... (để dân) kịp thời gieo mạ, lúa má nặng bông chắc hạt, toại nguyện bội thu, trộm cướp im hơi lặng tiếng, nước nhà chóng được bình yên...”. Sau ngày Chiêu Tông và vua em đi tế tiên đế ở Lam Kinh về, Mạc Đăng Dung càng nghi ngờ, được vài tháng Mạc Đăng Dung cho quân đón “cự hoàng đế” Chiêu Tông về cung. Chiêu Tông biết việc dữ đã đến, gói ghém ít tư trang còn lại, rồi xui Ngọc Quỳnh nhân đêm dẫn con trốn đi. Lính của Đăng Dung vào trong điện Thuần Mỹ ép cự hoàng lên ngựa, một số đi lùng bắt Ngọc Quỳnh. Bà bị đuổi gấp quá, liền ôm con nhảy vào bụi rậm. Quân Mạc thấy cảnh lá gãy còn vương nhựa sinh nghi. Lấy giáo đâm vào giữa bụi, Ngọc Quỳnh lấy

thân che cho Duy Ninh. Vừa may có con cáo lớn nhảy ra. Lính Mạc ngỡ mình đâm nhầm tổ cáo, bỏ đi. Ngọc Quỳnh lấy khăn băng bó vết thương, rồi cứ đêm chạy, ngày trốn, lần về quê ngoại tại sách Cao Tri, châu Ngọc Lặc, trấn Thanh Hóa. Nhà Mạc tiếp tục truy tìm về tận quê ngoại. Phạm Thị Ngọc Quỳnh phải dạt con ra phường Thọ Xuân để tránh truy lùng. Phần vì kiệt sức do bị trọng thương trên đường chạy trốn, phần vì sự chật vật, lam lũ nuôi con, bà Quỳnh mất sớm. Chính sử không thấy có ghi chép về sự kiện ngự nữ Ngọc Quỳnh mất ở đâu, khi nào. Theo các tài liệu khảo cứu, tháng 10 năm Ất Dậu (1525) sau vài năm chạy trốn nhờ có sự can thiệp của Lê Cung Hoàng, ngày 28 tháng ấy Mạc Đăng Dung cho người đón Lê Chiêu Tông từ động An Nhân, xã Cao Sơn, sách Thúy Cừ, châu Lang Chánh, phủ Thanh Đô (Thanh Hóa) về kinh. Ngày 1 tháng 11 vua về đến kinh thành và được Mạc Đăng Dung cho người “chăm sóc nghiêm ngặt”. Ngày 12 tháng 2 năm Bính Tuất (1526) nhân vua em (Lê Cung Hoàng) về tế tiên đế ở Lam Kinh, vua Lê Chiêu Tông xin đi theo. Khi về đến cửa Hải Thị (nay là xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà), vua xin ở lại để hương khói tổ tông ở Thuần Mỹ điện và Quang Hiếu điện. Lê Cung Hoàng chiếu ý hoàng huynh, Mạc Đăng Dung cho quân giám sát nghiêm ngặt, ý định ép để vua Chiêu Tông phải chết. Mạc Đăng Dung chỉ cho một mình ngự nữ Ngọc Quỳnh ngày ngày được phép đem nước cho chồng (vua Chiêu Tông) cầm hơi. Bà phải lấy hồ nếp bôi vào yếm (phoi khô), vào trong điện đem giặt yếm lấy hồ nấu cháo. Chiêu Tông cảm động dặn dò Ngọc Quỳnh: “Duy Ninh là giọt máu hoàng gia. Tôn miếu mai sau trông vào nó cả. Vận mệnh nhà ta dài ngắn “máy then” khó biết, nhất nhật trăm có mệnh

**Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Thanh, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thông tin**



Theo sách Trang nghề Thái Bình, khi Mạc Đăng Dung ép các quan nhà Lê thảo soạn văn chiếu truyền ngôi cho nhà Mạc, văn chiếu thảo xong, truyền cho bách quan xem để cùng ký, quan Thiêm đô ngự sử Nguyễn Văn Kiệt quê làng Mỹ Xá, huyện Ngự Thiên, phủ Tân Hưng (nay là thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà) xem xong chiếu văn trọn mắt, bẻ gãy bút, tự trút bỏ mũ áo, chạy thẳng ra cửa về quê.

**Ông Đỗ Quốc Tuấn, Giám đốc Bảo tàng tỉnh**



Xác định công tác bảo tàng các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh là rất quan trọng, những năm qua, Bảo tàng tỉnh tích cực cử cán bộ về cơ sở khảo sát, nắm chắc tình hình di tích lịch sử, văn hóa, giữ nguyên hiện trạng để chờ trung ương công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đối với Thuần Mỹ điện ở khu Mễ, thị trấn Hưng Nhân, chúng tôi cũng đang tích cực đề nghị cấp có thẩm quyền xét công nhận di tích được đăng ký, bảo vệ.

**Họa sĩ Nguyễn Hồng Quý, khu Mễ, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà**



Thuần Mỹ Điện là di tích lịch sử văn hóa có kiến trúc rất đẹp, nhiều tượng gỗ và đồ tế khí quý giá đã bị mất cắp, tọa lạc trên khuôn viên khoảng 10 mẫu Bắc Bộ. Hiện di tích xuống cấp nghiêm trọng, khuôn viên bị xâm lấn, chúng tôi tha thiết đề nghị cấp có thẩm quyền lưu tâm.



hệ, nàng nên biệt xứ giữ lấy con nối dõi, một lạy này tỏ lòng biết ơn trước, vậy gắng ghi lòng...”. Năm Giáp Thân (1524) Mạc Đăng Dung đem quân vào Thanh Hoá, sau bắt giết Chiêu Tông. Năm Đinh Hợi (1527), Mạc Đăng Dung bắt các quan nhà Lê thảo bài chiếu truyền ngôi cho nhà Mạc.

Sử cũ chép: Cung Hoàng và bà Hoàng thái hậu đều bị Mạc Đăng Dung giết. Bấy giờ triều thần có Vũ Duệ, Ngô Hoán, quan Đô ngự sử là Nguyễn Văn Vận, quan Hàn lâm hiệu lý là Nguyễn Thái Bạt, quan Lại bộ Thượng thư là Lê Tuấn Mậu, quan Lại bộ Thượng thư là Đàm Thận Huy, quan Tham chính sứ là Nguyễn Duy Tường, quan Quan sát sứ là Nguyễn Tự Cường, tước Bình Hồ bá là Nghiêm Bá Ký, quan Đô ngự sử là Lại Kim Bảng, quan Hộ bộ Thượng thư là Nguyễn Thiệu Tri, quan Phó Đô ngự sử là Nguyễn Hữu Nghiêm, quan Lễ bộ tả Thị lang là Lê Vô Cương đều là người khoa giáp cả, người thì nhờ vào mặt Mạc Đăng Dung hay là lấy nghiên mực đập vào mặt, hay chửi mắng, bị Đăng Dung giết đi. Có người thì theo vua không kịp, nhảy xuống sông mà chết, người thì quay đầu về Lam Sơn lạy hỗn vua rồi tự tử. Những người ấy đều là người có nghĩa khí để tiếng thơm về sau.



# PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ  
Thành phố Thái Bình

Chiều hôm ấy, Tuyên về nhà. Một cảnh tượng khiến anh đứng sững người, chân như chôn xuống sân, mắt ngơ ngác nhìn vào gian nhà trống huếch. Vợ anh sụp mắt xuống, biết anh về nhưng không thềm nhìn ra. Mặt chị nhợt nhạt, héo hắt. Hai bên trán kéo đường gân xanh xuống hai thái dương. Một khuôn mặt giận dữ, mệt mỏi, đau khổ. Chị giật ngấu giật nghiêng những chiếc áo của mình và của thằng con, vo dùm tống vào cái bị to. Chiếc dây thừng buộc ngang từ đầu kèo này sang đầu kèo kia vốn đã vòng, bị chị giật vòng thêm, đu đưa đu đưa. Trên dây còn sót vài cái quần đùi áo cộc của anh. Mảnh áo nằm thân nhỏ xíu và cái yếm dải của cu Hoàn rơi xuống đất, chị vợ hổ lốn ấn nốt vào bị.

Đứng trong nhà, chị quẳng cái bị đánh bịch ra sân, ngay trước mặt chồng.  
- Mình mang đi đâu? - Tuyên hỏi sáng giọng.

- Tôi mang đi đâu thì tôi mang. Không phải hỏi. - Chị vùng vằng lật chiếu đầu giường, nhặt nốt cái khăn vuông vắt vào vai.

- Ô hay! - Tuyên quẳng túi tài liệu vào giường rồi ngồi phịch xuống vệ hè. - Con có làm sao vậy nhỉ?

- Chẳng con có gì! Anh xịa phụ tôi, thì tôi xéo khỏi cái nhà này. - Chị vừa nói vừa thở gấp, tay run lên, giúi cái khăn vào bị rồi lại lúi theo ra.

Tuyên vỡ lẽ. Anh cau mặt nhìn đi một chỗ. Không ngờ chuyện lại ôi ác ra thế này. Giá có thật thì đành nhắm mắt nghiêng răng mà chịu.

- Này! - Tuyên vừa bực bội vừa van xin. - Mình liệu mà nói năng. Giữ cho tôi cái mặt, tôi còn nhìn mọi người. Nói thật, tôi không phải cái hạng muỗi mặt làm bậy... Ở với nhau đã mấy năm giờ lại không biết tôi...

Nuôi ngồi xổm quay mặt ra ngõ, cánh tay ngoặc vào quai bị, chỉ cần nhồm lên là đi ngay được. Nước mắt Nuôi giàn ra, giọng lạnh như sắt, chì chiết:

- Cái số tôi ăn may, ăn xin nó thế. Bố mẹ chết, lấy chồng tưởng được nhờ chồng. Tôi không ngờ... Anh xịa bỏ tôi... Tôi bây giờ con thơ cái quán, anh thiết gì... Anh làm nên ông nọ ông kia ở làng này rồi... Anh phải tìm người cho xứng với anh!... - Nuôi càng nói càng gay gắt.

- Ô kìa! Mình chửi tôi đấy à?  
- Tôi làm gì mà dám chửi anh? Anh lại dưng dưng cho tôi! Còn gì xấu nữa anh

dưng dưng nốt đi. Tôi bây giờ cái gì chả xấu. Xấu nết, xấu người. Cái gái sê này làm gì được như người ta, da trắng tóc dài, má thom như mít... - Họng Nuôi như tắc nghẹn. Nuôi khóc - Cha bố con đi nó cướp chồng tôi... hờ...

Tuyên đứng rột dậy bước lại bên vợ:  
- Làm gì âm lên vậy?... Bằng có gì mà chửi người ta?

- Giời ơi! Anh lại còn bênh. Nó cho anh ăn bùa mê thuốc lú rồi!

Tuyên vò đầu, giậm chân bành bạch:  
- Có khổ thân tôi không chứ lại!

Nuôi cúi mặt hí toẹt mũi, rồi đứng rột dậy, bước thẳng ra ngõ. Tuyên bước theo nắm cái bị lúi lại. Nuôi bị bất ngờ trượt chân, cố gượng dậy được, giằng riết cái bị... Sợ chị kêu to, anh buông ra.

Ra ngõ chị còn te tái:  
- Tôi xéo. Tôi xéo biệt khỏi cái nhà này. Để người ta rộng căng, rảnh tay, làm giờ, làm đất.

Tuyên lúi lại khuất sau bụi hóp, ngó xem đường xóm có ai... Nuôi đi xa, anh mới uể oải bước về nhà. Vẫn như mọi ngày, chỉ khác cái dây vắt quần áo vội hắt đi, mà lạnh lẽo quanh quẽ... Anh ngồi phệt xuống cạnh giường, mặc cái chiếu xô lệch. Không sinh chuyện thì lúc này anh đã nằm kênh cho cu Hoàn ngồi lên ngực, cỡi ngựa nhong nhong. Nuôi đã hối hả thổi cơm dưới bếp... Cả ngày,

hai mẹ con ở bên nhà chánh Củng, chiều tối về gặp nhau rồi sáng sau lại đi. Cảnh ấy chẳng vui gì nhưng còn hơn cái cảnh này... Ác thật! Đứa nào xúi giục làm to chuyện? Chỉ ở nhà Cự mà ra. Hôm qua Dầu đã thút thít kể lại chuyện ở trạm gác cầu Kênh. Tưởng sự tình chỉ đến thế. Ai ngờ...

Đã nhập nhạng tối. Tuyên chẳng buồn thắp đèn. Đàn muỗi giã gạo trước mặt, anh chẳng buồn xua. Anh nhớ lại câu nói của Cự ở cuộc họp chiều nay... Cậu ta trả đũa mình. Cái hôm cậu ta ở Ngồi về, mình thẳng thắn phê bình như vậy là làm theo nghị quyết chi ủy, là vì mình làm công việc của người bí thư. Bỏ nhiệm vụ chạy dài hàng tháng trời, cậu ta coi như không có vấn đề gì. Lại còn tự với mấy anh cán bộ ngoài Đảng, rằng họ còn chạy xa hơn, lâu hơn. Cậu ta không muốn nhìn lên. Chỉ thích nhìn xuống, thấy mình hơn ai một chút là thỏa mãn rồi... Có một cái cậu ta thích nhìn lên là cái địa vị. Chả vậy mà chuyển từ phụ trách tài chính sang văn xã, cậu ta cứ bản khoắn. Cậu ta cho việc ấy là tại mình sắp đặt. Cậu ta tức tối...

Ngồi mỗi lưng, Tuyên tựa vào vách, đuổi hai chân. Đầu anh như có đàn ong bay loạn xạ, vỗ cánh vo vo; chúng đốt nữa, nhức nhối... Anh đưa tay lên trán bóp bóp, rồi vỗ vỗ... Hình ảnh Cự hôm

ở Ngồi về hiện lên. Mái tóc rậm chải qua loa khô xác. Da bênh bệch vì ngồi lâu trong buồng kín. Giọng nói rề rề cố làm ra vẻ mệt mỏi: "Tôi bỏ công tác ít ngày là vì tôi ốm. Anh trông người tôi đây này. Xử lý tôi như thằng chạy giặc là oan. Việc này, tôi biết chi ủy tập thể quyết định. Nhưng chủ yếu vẫn là đồng chí bí thư...". Tuyên thủ thỉ với Cự: "Việc anh bỏ công tác vì sao, anh là người biết rõ nhất. Chi ủy cũng đủ tỉnh táo để phân biệt nguyên nhân. Đáng xem xét việc gì là căn cứ vào thực chất của nó, chứ không chỉ căn cứ vào hiện tượng bên ngoài. Nói thật với anh, tôi thấy Đảng kỷ luật anh như vậy là đúng rồi!"... Thái độ dứt khoát của Tuyên làm cho Cự tức tối. Vậy thôi!... Hình như... sự thẳng thắn không phải lúc nào cũng hay? - Tuyên cảm thấy mình loạng choạng, hoài nghi chính việc mình làm.

Trời tối hẳn. Tuyên nằm xuống chiếc giường tre rộng thênh. Tiếng muỗi đêm nay kêu to hơn mọi đêm...

- Anh Tuyên ơi! Đi học!  
Tiếng The gọi ngoài ngõ. Rồi tiếng chân bước lịch ịch, lịch ịch. Ánh sáng đèn chai soi vào nhà. Tuyên nhồm dậy:

- Đi sớm thế?  
- Lại còn sớm. Em tưởng anh đi rồi! Hôm nay thi kiểm tra toán, anh quên à?... Vậy chị ấy đâu?... Lại sang "cụ chánh" chứ gì.

- Tôi nhức đầu góm! - Tuyên nhăn mặt.

- Nhức, đi rồi nó khỏi. Sách đâu, em mang hộ.

The soi đèn lục lọi, tìm kỳ được tập sách học bổ túc văn hóa của Tuyên xếp chung vào tập sổ công tác.

Tuyên uể oải đứng dậy cầm chiếc đèn hoa kỳ theo The:

- Cô không gọi thì tôi quên khuấy.  
- Anh khéo rồi mụ người đi đấy! Mình không có tật thì giạt mình làm gì. Cứ vững như kiềng ba chân xem nào... Hi... hi... Em cũng bảo chị Dầu vậy... Đi nhanh kéo muộn rồi đấy.

Tuyên bước theo The như cái máy:  
- Này, tôi hỏi thật, cô nghĩ về tôi thế nào? Cô cứ nói thật.

- Em á? Em thì... Em cứ chờ thực tế trả lời. Việc gì rồi cuối cùng cũng phải ngã ngũ, đen ra đen, trắng ra trắng, không nhập nhằng.

- Ừ, phải chờ thực tế!  
Tuyên lẩm bầm nhắc lại.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

**HỘP THƯ BẠN ĐỌC**



Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Thanh, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Thành Đô, Cao Thu Hạnh (Bộ CHQS tỉnh); Hoàng Thía (CDC Thái Bình); Văn Thanh, Phạm Minh Đức (thành phố Thái Bình); Ngô Văn Mãn (Thái Thụy); Hồng Thắm (Đài TTTH Tiên Hải); Hà Thanh (Đài TTTH Vũ Thư); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Đắc Hà (Đài TTTH Kiến Xương); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Lê Ngọc Dũng (Đắk Nông); Trương Thị Thúy (Bình Định); Nguyễn Anh Tuấn (Vũng Tàu); Tịnh Bình (Tây Ninh); Hoàng Bình Trọng (Quảng Bình); Lê Đình Tiến (Hưng Yên); Nguyễn Văn Danh (Phú Yên); Trần Thị Thuỳ Linh (Sóc Trăng).

Nhân kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Thái Bình, cộng tác viên Phạm Minh Đức có bài: Thái Bình nơi tụ nghĩa, nơi sinh, nơi yên nghỉ của

nhiều hoàng đế. Trong bài, tác giả đã điểm nhiều nhân vật tiêu biểu như Lý Nam Đế, Đinh Tiên Hoàng đế, Đại Hành Hoàng đế, Thái tổ Trần Thừa là những nhân vật được sinh ra, tụ nghĩa dựng nghiệp để vương hoặc yên nghỉ ở quê hương Thái Bình...

Phản ánh các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, cộng tác viên Ngô Văn Mãn có bài thơ "Ngăn chặn dịch vi rút"; Nguyễn Văn Danh có tản mạn "Mùa dịch". Đặc biệt, phản ánh về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại các huyện, thành phố, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, cộng tác viên Tiên Dung đưa tin: Vũ Thư tiếp nhận 5.000 khẩu trang phát miễn phí cho hộ nghèo; Cao Thu Hạnh đưa tin: Tập huấn phòng, chống dịch Covid-19; Thành Đô đưa tin: Đoàn kiểm tra của Quân khu 3 kiểm tra các khu vực cách ly công dân trở về từ vùng dịch do Bộ CHQS tỉnh và Quân khu 3 đang đảm nhiệm; cộng tác viên Hoàng Thía đưa tin: Cấp Báo Thái Bình cho người đang cách ly tập

trung. Theo tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với Báo Thái Bình cấp Báo Thái Bình cho người đang được cách ly tập trung. Mỗi ngày có từ 300 - 400 tờ báo được cấp đến các khu cách ly. Đây là "món ăn" tinh thần, giúp những người cách ly tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, đầy đủ về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 đang triển khai ở các cấp, ngành, góp phần phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh, cộng tác viên Hồng Thắm đưa tin: Tiên Hải hoàn thành công tác điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Theo tin, huyện Tiên Hải có 40 cán bộ, chiến sĩ được điều động đảm nhận chức danh trưởng, phó công an các xã. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trao quyết định cho các cán bộ, chiến sĩ được điều động. Như vậy, huyện Tiên Hải là đơn vị đầu tiên hoàn thành công tác điều động công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã... Cộng tác viên Bình Vân đưa tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Trọng Hiếu.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh nhận được thư trình báo của một gia đình nạn nhân đi chữa bệnh suy thận tại bệnh viện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế và bị 1 đối tượng tự xưng là Phan Thị Thanh Hoài - cán bộ của bệnh viện yêu cầu gửi 100 triệu đồng để làm thủ tục ghép thận. Đến khi không liên lạc được với đối tượng, nạn nhân biết mình bị lừa... Cộng tác viên Trúc Lành đưa tin Công an huyện Hưng Hà đã tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý trên 400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 61 trường hợp...

Tin, bài, ảnh, thơ, video, clip, truyện ngắn... cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo giấy. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

**ĐẠI VIỆT**  
**PILSNER**

Bia Pilsner được sản xuất theo luật bia tinh đồng của nhà Vua Đức năm 1516, lần đầu tiên được sản xuất tại Nhà máy bia Hương Sen ngày 28, tháng 3 năm 2015 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức (1975 - 2015). Đây là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa giữa 2 quốc gia nên đại sứ quán Đức đã kết hợp với phía Việt Nam lựa chọn nhà máy bia Hương Sen để sản xuất loại bia đặc biệt này.

Nguyên liệu sản xuất gồm: Malt đại mạch hai hàng vụ xuân, hoa Houblon thơm Saaz, men giống thuần chủng F1, nước tinh khiết (không dùng các loại nguyên liệu thay thế khác). Bia Pilsner được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại nhất của CHLB Đức, theo phương pháp truyền thống của xứ Bayern - hai lần sôi (Decoction) và được lên men chìm trong thời gian ≥ 21 ngày.

Sản phẩm của: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN**  
Địa chỉ: Số 18, Trần Thái Tông, P. Bồ Xuyên Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.  
Website: www.daivietbeer.com.vn - Tel: 02273 831010

**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG VIỆT NAM**

**DIỆT VÀ PHÒNG CHỐNG MÔI, MỌT CHO CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, ĐỀ ĐÁP**

- Cung cấp thuốc diệt chuột xử lý cho đồng ruộng, trang trại, cơ quan xí nghiệp
- Phun thuốc phòng trừ dịch bệnh: ruồi, muỗi, kiến, gián...
- Cung cấp thuốc bảo vệ thực vật: thuốc trừ sâu, trừ bệnh, trừ cỏ
- Cung cấp hóa chất khử trùng...

**DIỆT TRỪ CÔN TRÙNG GÂY HẠI**

Muỗi, Kiến, Ruồi, Gián

**Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nữ bán lẻ**

**TRỪ NHANH - DIỆT GỌN - AN TOÀN MÔI SINH**

Địa chỉ: Số 23, Ngã 5, Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội  
VP TẠI THÁI BÌNH: SỐ 324, ĐƯỜNG LONG HƯNG, PHƯỜNG HOÀNG DIỆU, TP. THÁI BÌNH, TỈNH THÁI BÌNH - ĐIỆN THOẠI: 0913.530.946 - 0973.09.5555