

Đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam. Là nghi thức thiêng liêng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, gắn kết tình cảm huyết thống con cháu hậu duệ nhà Trần hướng về cội nguồn, tri ân tổ tiên, phát huy truyền thống đoàn kết trong dòng họ và đoàn kết muôn dân trăm họ trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Theo sử sách lưu truyền và qua các hội thảo khoa học đã khẳng định Đức Hoàng Nghị Đại Vương là một danh nhân lịch sử. Người có công lao to lớn trong quá trình dựng nghiệp, khai canh lập ấp, phát triển nghề nông, xây dựng thôn, làng; tạo dựng đội quân dân binh Tinh Cương, giúp vua dẹp loạn và mở ra thế trận toàn dân chống giặc Nguyên - Mông. Cụ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến chống giặc ngoại xâm, được vua Lý Huệ Tông ban sắc phong "Hoàng Nghị Đại Vương - Thượng đẳng Phúc thần". Nhân dân trong vùng tri ân, lập đền phụng thờ cụ mang tên là Đền Nhà Ông tọa lạc bên gốc đa cổ thụ tại thôn Ưng Mao, phủ Long Hưng (tức làng Mèo) xưa - nay là thôn Phương La, xã Thái Phương.

Đức Hoàng Nghị Đại Vương không chỉ có công lớn đối với đất nước mà ngày còn có công sinh thành, dưỡng dục 3 người con là: An Quốc Đại Vương, An Hạ Đại Vương và An Bang Đại Vương (tức Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ). Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ cùng các danh tướng nhà Trần đã giúp triều Lý đánh tan giặc Cao Bằng, đưa vua Lý Cao Tông trở lại kinh thành Thăng Long trị vì đất nước. Đến khi nhà Lý hết vận, không đủ sức lãnh đạo, triều đình nghiêng ngả, dân tình chết đói tới một phần ba dân số, giặc cướp nổi lên, giặc ngoại xâm nhòm ngó. Trong bối cảnh đó, Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung đã dẫn xếp để Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh. Ngày 12 tháng Chạp năm Ất Dậu (1225), Trần Cảnh chính thức lên ngôi hoàng đế, đây là tất yếu khách quan, hợp với lòng trời, lòng dân, làm một cuộc cách mạng thay đổi triều đại từ nhà Lý sang nhà Trần mà không mất một giọt máu, tạo cho đất nước ổn định và phát triển. Trần Thủ Độ là người có vai trò quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (năm 1258). Ông là người có công sáng lập triều Trần, được vua phong làm Quốc Thượng phụ rồi Thái sư. Ông cũng là người thực tế nắm quyền lãnh đạo đất nước những năm đầu triều Trần, cũng có và xây dựng quốc gia Đại Việt vững mạnh.

Vang mãi hào khí Đông A

Hàng năm, vào ngày 14/8 âm lịch, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam phối hợp với UBND huyện Hưng Hà tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương - Thượng đẳng Phúc thần - húy danh Trần Thủ Huy, thân phụ của An Quốc Đại Vương, An Hạ Đại Vương và An Bang Đại Vương tức Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Đại lễ được tổ chức tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, thôn Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà) - vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi dựng nghiệp và phát tích của nhà Trần.



Nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch họ Trần Việt Nam tặng cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của họ Trần Việt Nam.

Trải qua 175 năm xây dựng, phát triển và hưng thịnh, nhà Trần đã tạo lập được những kỳ tích hu hoàng: chấm dứt tình trạng hỗn loạn của xã hội Đại Việt vào những năm cuối của vương triều Lý; xây dựng nhà nước vững mạnh từ trung ương đến cơ sở; lập lại trật tự chính trị - xã hội, củng cố sự thống nhất của quốc gia; chăm lo phát triển kinh tế, khoan thư sức dân; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thúc đẩy văn minh Đại Việt phát triển lên một tầm cao mới. Quân dân Đại Việt ba lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên - Mông; bảo vệ vững chắc độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, làm rạng danh lịch sử của dân tộc, tạo nên hào khí Đông A bất diệt. Nhà Trần đã để lại cho dân tộc ta một nền văn hóa rực rỡ nhất trên tất cả các mặt: chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hóa - xã hội. Đặc biệt năm 2016, đứng vào dip họ Trần Việt Nam và cả dân tộc Việt Nam kỷ niệm 790 năm ngày nhà Trần phát nghiệp đế vương, xét đề nghị của họ Trần Việt Nam và căn cứ vào các công trình khoa học nghiên cứu về các giá trị di sản lịch sử, văn hóa thời Trần, Tổng thư ký Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã cấp bằng tôn vinh giá trị di sản lịch sử, văn hóa thời Trần thế kỷ XIII cho họ Trần Việt Nam và cũng là dòng họ

duy nhất được Liên hiệp các hội UNESCO thế giới tôn vinh. Để góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng nguyện vọng của bà con hậu duệ họ Trần Việt Nam có một tổ chức làm cơ sở để kết nối các thành viên trong dòng họ hướng về cội nguồn, ngày 7/5/1995, Ban liên lạc họ Trần Việt Nam được thành lập, Hòa thượng Thích Thanh Tứ (cụ Trần Văn Long) làm Chủ tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Đại tướng Võ Nguyên Giáp) làm Chủ tịch danh dự. Trải qua 22 năm xây dựng và phát triển với 5 lần tổ chức đại hội, tổ chức họ Trần Việt Nam ngày càng phát triển, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đến nay đã có 42/63 tỉnh, thành phố có tổ chức họ Trần. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và các đồng họ bạn và phát huy hào khí Đông A muốn đời tỏa sáng, những đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đáp ứng tâm nguyện của bà con họ Trần trong cả nước có một nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, đến ngày giỗ tổ trở về dâng hương tri ân tiên tổ, đại gia đình Chủ tịch họ Trần Việt Nam và Tập đoàn Hương Sen đã phát tâm công đức xây dựng đền thờ Thành Mẫu và chủ trương quy hoạch xây dựng chùa trong khuôn viên di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam. Nơi đây đang hình thành khu kinh tế, văn hóa tâm linh, khắc sâu ấn tượng cái nguồn hào khí Đông A muốn đời tỏa sáng và niềm tự hào vùng quê địa linh nhân kiệt Long Hưng danh thơm muôn thuở. Là hậu duệ nhà Trần, chúng ta luôn tự hào và đời đời tri ân công lao tiên hiền của tổ tiên, các vị tiền nhân đã sáng lập nên triều Trần và làm nên hào khí Đông A - muốn đời tỏa sáng. Nhân dịp tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương, con cháu họ Trần và muốn dân trăm họ xin bày tỏ lòng thành kính và đời đời tri ân công ơn tổ tiên nhà Trần đã xây dựng một triều đại về vang nhất của quốc gia Đại Việt. Chúng ta tri ân và mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Đức Hoàng Nghị Đại Vương "Hãy nghĩ những điều chưa ai nghĩ tới. Hãy làm những việc chưa ai làm được" để phát huy truyền thống về vang "Hào khí Đông A muốn đời tỏa sáng" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ảnh hùng Lao động, nghệ nhân **TRẦN VĂN SEN** (Chủ tịch họ Trần Việt Nam, Chủ tịch Hội UNESCO Bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen)

truyền thống đoàn kết họ Trần như trăm họ, trăm họ như một họ cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, mọi nhà yên vui, phát huy truyền thống xây dựng đất nước ngày một giàu đẹp. Năm 2011, đền thờ tổ họ Trần Việt Nam được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cấp bằng bảo trợ di tích lịch sử văn hóa. Đặc biệt, ngày 17/8/2015, Liên hiệp các hội UNESCO thế giới đã cấp bằng bảo trợ công nhận làng và đền thờ tổ họ Trần Việt Nam là di sản có giá trị lịch sử văn hóa và giáo dục truyền thống của Việt Nam. Thực hiện chủ trương của Thường trực Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam về xây dựng khu di tích văn hóa tâm linh nhà Trần tại huyện Hưng Hà và để đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tâm linh của bà con họ Trần và muôn dân trăm họ, đại gia đình Chủ tịch họ Trần Việt Nam và Tập đoàn Hương Sen đã phát tâm công đức xây dựng đền thờ Thành Mẫu và chủ trương quy hoạch xây dựng chùa trong khuôn viên di tích đền thờ tổ họ Trần Việt Nam. Nơi đây đang hình thành khu kinh tế, văn hóa tâm linh, khắc sâu ấn tượng cái nguồn hào khí Đông A muốn đời tỏa sáng và niềm tự hào vùng quê địa linh nhân kiệt Long Hưng danh thơm muôn thuở.

Là hậu duệ nhà Trần, chúng ta luôn tự hào và đời đời tri ân công lao tiên hiền của tổ tiên, các vị tiền nhân đã sáng lập nên triều Trần và làm nên hào khí Đông A - muốn đời tỏa sáng. Nhân dịp tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương, con cháu họ Trần và muốn dân trăm họ xin bày tỏ lòng thành kính và đời đời tri ân công ơn tổ tiên nhà Trần đã xây dựng một triều đại về vang nhất của quốc gia Đại Việt. Chúng ta tri ân và mãi mãi ghi nhớ lời dạy của Đức Hoàng Nghị Đại Vương "Hãy nghĩ những điều chưa ai nghĩ tới. Hãy làm những việc chưa ai làm được" để phát huy truyền thống về vang "Hào khí Đông A muốn đời tỏa sáng" trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Hưng Hà là vùng đất địa linh nhân kiệt, có gần 700 di tích lịch sử, cách mạng, trong đó có 5 di tích lịch sử cấp quốc gia có liên quan đến dòng họ Trần. Hàng năm, địa phương tổ chức lễ hội Đền Trần Thái Bình vào dịp 14 tháng Giêng để tôn vinh công lao dựng nước, giữ nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam; bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa của nhà Trần; đồng thời đáp ứng nhu cầu tâm linh của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh về tham quan, chiêm bái. Nằm trong chuỗi lễ hội Đền Trần Thái Bình còn có điểm di tích thu hút đông đảo du khách đến chiêm bái là đền thờ tổ họ Trần Việt Nam ở thôn Phương La, xã Thái Phương. Tại đây, việc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, văn nghệ đều tuân thủ quy định của địa phương, phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt. Trong những dịp này, UBND huyện chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với Công an huyện, ngành Y tế bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam đã có kế hoạch cùng với UBND huyện Hưng Hà tiến hành lập quy hoạch tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử liên quan đến dòng họ Trần như đền thờ và lăng mộ Thái sư Trần Thủ Độ và đền thờ Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung tại xã Liên Hiệp; đồng thời, thông qua Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam, địa phương thực hiện kết nối các hoạt động lễ hội gắn với du lịch tâm linh cùng với các tỉnh Quảng Ninh, Nam Định và Hà Nam.

Ông Đoàn Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Phương (Hưng Hà)



Dòng họ Trần ở xã Thái Phương là một trong những dòng họ lớn. Nhìn chung, bà con dòng họ Trần luôn chấp hành nghiêm chỉnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đa số các gia đình trong dòng họ gắn bó với nghề dệt sợi. Nhiều con em họ Trần ở xa thành đạt trong và ngoài nước. Địa phương rất vinh dự là nơi có đến thờ tổ họ Trần Việt Nam. Hàng năm, dòng họ có 2 dịp tổ chức lễ hội lớn vào ngày 14 tháng Giêng và 14/8 âm lịch. Trong sự kiện lớn này có hàng chục nghìn người đến lễ hội. Trước, trong và sau ngày tổ chức đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương (14/8 âm lịch) năm nay, địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tạo thuận lợi cho con em họ Trần và du khách tham quan đến với lễ hội. Dự kiến trong những ngày diễn ra lễ hội, địa bàn có hơn 10.000 lượt người tham gia các hoạt động lễ hội. Đây cũng là điều kiện, là dịp để Thái Phương quảng bá hình ảnh, con người, làng nghề đến với du khách gần xa.

Ông Trần Minh Châu, Chủ tịch họ Trần thành phố Thái Bình



Chúng tôi luôn tự hào là con cháu dòng họ Trần và luôn khắc ghi công lao trời biển của các bậc tiền nhân đã có công dựng nghiệp nhà Trần, tạo nên tảng đế đất nước ta phát triển và hưng thịnh như ngày hôm nay. Hướng về cội nguồn, hướng về Đức Hoàng Nghị Đại Vương, những năm qua, con cháu họ Trần trên khắp mọi miền của Tổ quốc luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh. Đại lễ giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương là sự kiện trọng đại trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần. Trước anh linh tiên tổ, chúng tôi nguyện lòng đoàn kết hơn nữa với tinh thần "Một họ vì trăm họ, trăm họ vì một họ", đồng tâm đồng đức góp công sức, trí tuệ xây dựng quê hương Thái Bình sớm trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Ông Trần Văn Quyền, Chủ tịch họ Trần xã Thái Phương (Hưng Hà)



Ở Thái Phương hiện có gần 600 hộ thuộc 19 chi họ Trần, phân bố ở 7/8 thôn của xã. Đối với dòng họ Trần ở Thái Phương, chúng tôi đã nêu gương ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết trong chiến tranh hiển người, hiển của, trong hòa bình hiển chí, hiển công xây dựng quê hương, đất nước. Thông qua công tác hoạt động của dòng họ, chúng tôi đã thực hiện tốt các khoản đóng góp cứu trợ truyền thống, chăm lo cho thế hệ con cháu, động viên các cháu chăm ngoan, học giỏi để phụng sự đồng tổ, phụng sự Tổ quốc. Dòng họ chúng tôi đã thành lập tổ chức họ Trần, kết nối các thành viên trong dòng họ cùng hướng về nguồn cội, góp phần xây dựng dòng họ ngày càng vững mạnh. Cứ đến ngày 14 tháng Giêng và 14/8 âm lịch hàng năm, Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam lại long trọng tổ chức đại lễ giỗ tổ họ Trần và giỗ Đức Hoàng Nghị Đại Vương đón nhận con cháu dòng họ ở khắp nơi về dâng hương bái tổ. Đây là dịp để con cháu họ Trần bồi đắp tinh thần đoàn kết dòng họ, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của các thế hệ con cháu họ Trần ngày nay và mãi về sau.

TẮT ĐẠT - NGUYỄN MINH



Nghệ thức đánh trống hội trong đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam, ngày 14 tháng Giêng.

Tại xã Đông Xuân (Đông Hưng) có ngôi đình Quán được xây dựng vào đầu thế kỷ thứ XIII. Đình là nơi thờ phụng An Hạ Đại Vương - vị tướng tài ái quốc trung quân của nhà Trần, là căn cứ cách mạng trong những năm kháng chiến chống Pháp, nơi giữ gìn và phát huy phong tục truyền thống, tập quán tốt đẹp của nhân dân địa phương. Ông Vũ Thế Sinh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý di tích đình Quán khẳng định: Theo các tài liệu nghiên cứu và sử sách ghi lại thì Thánh hoàng An Hạ Đại Vương - Thượng đẳng Phúc thần là anh ruột của Thái sư Trần Thủ Độ, con thứ của Đức Hoàng Nghị Đại Vương. Ngài làm quan và là vị tướng quân tài ba cuối vương triều Lý, đầu vương triều Trần. Ông cùng Thái sư Trần Thủ Độ dựng nghiệp vương triều Trần, nhiều lần đưa quân triều đình và Châu Hoan (Nghệ Tĩnh) dẹp giặc Chiêm Thành - Chân Lạp và được cử làm

An Hạ Đại Vương - vị tướng tài ái quốc trung quân

Bá tướng Châu Hoan bảo vệ bờ cõi phía Nam nước Đại Việt. Ông cùng quân dân Đại Việt đánh tan quân Nguyên - Mông xâm lược lần thứ nhất (1258), góp phần làm nên hào khí Đông A thế kỷ XIII. Ngài và phu nhân Đàm Chiêu Trinh (em gái của Nguyễn phi Hoàng hậu Đàm Thị An Toàn vợ vua Lý Cao Tông, mẹ vua Lý Huệ Tông) đã khai lập nên mảnh đất xã Hà Nội, tổng Hà Nội, năm 1926 đổi tên thành xã Trục Nội, tổng Trục Nội nay là xã Đông Xuân (Đông Hưng). Trong lúc chống di chinh chiến phương xa, phu nhân Đàm Chiêu Trinh chiêu dân trong vùng, khẩn hoang cày cấy, trồng lúa, trồng hoa, trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa, mở



Đình Quán (xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng) thờ Thánh hoàng An Hạ Đại Vương được đầu tư xây dựng bề thế, uy nghiêm.

chợ, đào sông, khơi ngòi, mở bến, buôn bán giao thông sầm uất, được nhân dân trong vùng kính yêu, nể phục. Sau đó, bà trở vào Châu Hoan đoàn tụ cùng chồng sống trên đất vua ban. An Hạ Đại Vương và phu nhân Đàm Chiêu Trinh hóa tại Châu Hoan. Sau 10 năm, ngày 13/1/1278 (năm

Mậu Dần), vua Trần Thánh Tông chiếu chỉ cho dân nghinh thỉnh hài cốt ông bà về quê hương xã Hà Nội chôn cất. Vua cho dân mở hội tế lễ, làm lễ, khắc bia đá, lập miếu thờ. Vua Trần ban tặng 2 cây gỗ làm quan tài, tượng Đức ông và Đức bà, kiệu hoa, bài vị cho các đình làng xã Hà Nội. Để tưởng nhớ công lao to lớn của An Hạ Đại Vương, sau đó nhân dân đã xây dựng đình Quán uy nghiêm, bề thế và rước tượng Đức ông, Đức bà về thờ. Ông Vũ Văn Bột, Trưởng ban Quản lý di tích đình Quán cho biết: 700 năm qua, trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử và thời gian, đình Quán được đầu tư, tu bổ, tôn tạo xây

dựng và di chuyển nhiều lần. Trước và sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đình Quán là căn cứ cách mạng của địa phương, nơi hoạt động của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Năm 2003, đình Quán được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa. Trước sự xuống cấp ngày càng trầm trọng của đình Quán, không đáp ứng được việc thờ phụng Thánh hoàng An Hạ Đại Vương cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội của địa phương, năm 2013, UBND xã Đông Xuân cùng Ban Quản lý di tích đình Quán triển khai thực hiện dự án tu bổ, phục hồi đình Quán với tổng kinh phí dự toán 12 tỷ đồng. Ngày 4/12/2016, công trình khánh thành đưa vào sử dụng. Ngôi đình mang diện mạo mới, bề thế, uy nghiêm tọa lạc trên gần 4.000m² đất gồm: nghi môn, 5 gian đại đình, 5 gian trung đình, 3 gian hậu cung, tả - hữu vu mỗi bên 3 gian cùng các công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư

trên 8 tỷ đồng. Đình không chỉ thờ Thánh hoàng An Hạ Đại Vương mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, văn hóa cộng đồng của người dân địa phương. Ông Lê Hồng Cử, người dân thôn Lê Lợi II, thành viên Ban Quản lý di tích đình Quán khẳng định: Suốt cuộc đời An Hạ Đại Vương đã hết lòng vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ nước Đại Việt của 2 triều đại Lý - Trần. Ông là vị tướng tài ái quốc trung quân, hậu nhân chí đức, phù quốc trợ dân, là anh hùng trong sự nghiệp hiển hách đương thời, hào kiệt thanh danh, quang vinh hậu thế, tuy nhiên rất tiếc hiện nay các tài liệu ghi chép về ông còn rất ít. Hàng năm, địa phương tổ chức lễ hội đình Quán thu hút đông đảo người dân địa phương và khách thập phương đến tham dự, dâng hương, tế lễ, gắn kết tình làng nghĩa xóm, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc. Mặc dù hầu hết bà con trong làng không phải là con cháu họ Trần nhưng với công lao và đức

hạnh của Thánh hoàng An Hạ Đại Vương và phu nhân Đàm Chiêu Trinh, ai cũng mong muốn được góp phần công sức nhỏ bé để phục dựng, giữ gìn đình Quán, đền đáp với công lao to lớn của ngài với dân, với nước. Ông Vũ Văn Bột cho biết thêm: Ban Quản lý di tích đình Quán và người dân địa phương mong muốn thời gian tới các cấp, các ngành tiếp tục hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân và bà con họ Trần khắp mọi miền Tổ quốc phát tâm công đức để có thêm nguồn kinh phí hoàn thiện, xây dựng ngôi đình đúng như thiết kế. Ban Chấp hành họ Trần Việt Nam mỗi các nhà khoa học, sử học và chuyên gia có uy tín tổ chức hội thảo nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp của An Hạ Đại Vương, có căn cứ làm hồ sơ để nghị công nhận đình Quán là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, xứng tầm là nơi thờ phụng vị tướng tài ba, xứng với công lao to lớn và đức hạnh của ngài.