



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 795
Chủ nhật
Ngày 26 - 3 - 2023

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH 26/3

Thanh niên

TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

(Xem trang 2)



Những gương mặt khoa danh
CỦA HUYỆN THÁI THỤY



Trang 4

Ngân tiếng chèo quê



Trang 5

Thanh niên TIÊN PHONG CHUYỂN ĐỔI SỐ

■ XUÂN PHƯƠNG



Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền, hỗ trợ người dân thành phố Thái Bình đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.



Đoàn Thanh niên xã Chí Hòa (Hưng Hà) tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Sử dụng thế mạnh về am hiểu công nghệ thông tin, đoàn viên thanh niên đang tích cực thay đổi từ tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, phát huy vai trò của thanh niên tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số.



Thanh niên các lực lượng tuyên truyền lưu động về chuyển đổi số.

Từ ngày được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn sử dụng công nghệ trên điện thoại thông minh, bà Nguyễn Thị Phương, tiểu thương tại chợ Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ) không còn phải mang nhiều sổ sách để ghi chép tiền hàng, tiền nợ. Chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bà thao tác nhanh chóng việc chuyển và nhận tiền, kể cả khi người mua hàng quên mang tiền thì vẫn có thể chuyển khoản để mua hàng. Bà Phương cho biết: Có lần tôi cầm tiền mặt đi lấy hàng, bất cẩn rơi bị rơi. Giờ đây, việc nhận tiền qua tài khoản giúp tôi tiết kiệm được thời gian, không lo rơi mất.

Không riêng bà Phương, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh được đoàn viên, thanh niên các địa phương, đơn vị tư vấn,

hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh với nhiều dịch vụ hữu ích như: sử dụng ngân hàng điện tử, ví thanh toán điện tử, mở tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia, hướng dẫn các thao tác đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 1, 2; hướng dẫn quy trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với một số thủ tục thuộc lĩnh vực tài chính kế hoạch, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục... Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình cho biết: Đoàn Thanh niên thành phố chỉ đạo đoàn thanh niên các xã, phường thành lập đội hình "Thanh niên tình nguyện tham gia chuyển đổi số" từ 10 - 15 người. Từ ngày 10/3 - 30/5/2023, các đội hình của đoàn các xã, phường cùng tổ

tuyên truyền lưu động Đề án 06 của Công an thành phố tuyên truyền về tiện ích của định danh điện tử và vận động cán bộ, nhân dân làm định danh điện tử.

Thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp đã tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số; tích cực, chủ động tham gia một số phần việc cụ thể trong áp dụng công nghệ số vào thực hiện công tác đoàn đội và phong trào thanh thiếu nhi, nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên, góp phần đắc lực trong phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trong đó đã triển khai phần mềm quản lý hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, bao gồm các chức năng chính: quản lý hoạt động đoàn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; quản lý bộ tiêu chí; tích hợp

phần mềm quản lý đoàn viên của Trung ương Đoàn; hỗ trợ sinh hoạt chi đoàn; cổng thông tin việc làm, kết nối doanh nghiệp với đoàn viên có nhu cầu việc làm; hỗ trợ công tác truyền thông của đoàn. Bên cạnh đó, đoàn thanh niên các cấp còn tổ chức các hội nghị, cuộc họp không sử dụng giấy tờ. Đoàn viên, thanh niên ở các lĩnh vực cũng tích cực tham gia vào chuyển đổi số phù hợp với công việc của bản thân. Đối với đoàn viên, thanh niên khối doanh nghiệp, nông thôn tập trung phát huy sáng kiến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế số vào lao động, sản xuất, kinh doanh; tiết kiệm chi phí đầu vào, rút ngắn thời gian sản xuất; cải tiến kiểu dáng, mẫu mã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Ở khối cơ quan, lực lượng vũ trang, thanh niên đăng ký thực hiện các đề tài, sáng kiến, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với lĩnh vực ngành. Trong đó chú trọng thực hiện các đề tài, sáng kiến cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đối với đoàn viên trong trường học tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học, thiết lập "không gian sáng tạo" trong trường học.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ đoàn đã chọn chủ đề công tác năm 2023 là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn", chủ đề tháng thanh niên năm 2023 cũng là "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số". Anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chủ đề về chuyển đổi số trong tháng thanh niên và cả năm công tác đoàn sẽ là một sự khởi đầu hứa hẹn cho một nhiệm kỳ nhiều khởi sắc; đòi hỏi sự quyết tâm, chung tay vào cuộc đồng bộ của các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh để công cuộc chuyển đổi số đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Đây là dịp để tuổi trẻ phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong những vấn đề "mới", "khó" của đời sống kinh tế - xã hội; góp phần mở ra cho người trẻ nhiều cơ hội để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Những thủ lĩnh áo xanh tiêu biểu

■ PHƯƠNG CHI

Nhiệt tâm, năng động, lại sâu sát, uyển chuyển trong từng hoạt động, phong trào... là những gì mà những thủ lĩnh đoàn trẻ đang thể hiện để khuấy động công tác đoàn ở cơ sở.

Anh Trần Quốc Vấn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Vũ Tiến (Vũ Thu) là “đầu tàu” trong công tác “dân vận khéo” và là người thấp lửa cho các phong trào thanh niên tình nguyện tại địa phương. Trên cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên xã, trong 2 năm 2020 - 2021, anh Vấn cùng Ban Chấp hành Đoàn xã đã vận động hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới 4 ngôi nhà cho các gia đình khó khăn với tổng kinh phí 237 triệu đồng; tặng 4 công trình nước sạch cho hộ nghèo với kinh phí hơn 20 triệu đồng. Đoàn Thanh niên xã còn cùng mạnh thường quân tổ chức tu sửa phòng học Trường Tiểu học Vũ Tiến với số tiền hơn 99 triệu đồng. Cùng với đó, hàng loạt chương trình tình nguyện được anh cùng Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã triển khai được ghi nhận, đánh giá cao như: tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, hiến máu tình nguyện, địa chỉ xanh tình nguyện, vệ sinh môi trường, hành trình thứ 2 của lớp xe. Ông Trần Văn Trường, thôn Quán Tiên, xã Vũ Tiến, đại diện một trong các hộ gia đình nhận được sự kết nối, hỗ trợ của anh Vấn, tuổi trẻ Vũ Tiến cho biết: Hoàn cảnh gia đình éo le, không có kinh phí để sửa nhà, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của anh Vấn cùng thanh niên xã mà gia đình tôi có cơ hội xây ngôi nhà mới. Gia đình tôi chân thành cảm ơn. Tin vui đến khi anh là 1 trong 2 cá nhân của Thái Bình được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng vào đúng dịp 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Anh Vấn cho biết: Đây không chỉ là phần thưởng danh giá, tự hào nhất sau nhiều năm gắn bó với công tác đoàn mà còn là động lực để bản thân tôi tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

Năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm trong các hoạt động; hòa đồng, gần gũi trong cuộc sống, luôn tràn đầy năng lượng, đó là điểm đặc biệt nhận thấy từ chị Vũ Thị Thùy Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Xuân (Thái Thụy). Trong quá trình công tác, chị Linh đã có nhiều sáng kiến, luôn tìm tòi phương pháp mới, có hiệu quả để vận dụng vào tổ chức hoạt động đoàn - đội, quan tâm động viên thiếu nhi. Nhiều phong trào, hoạt động như: “Thiếu nhi Thụy Xuân thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, “Nghìn việc tốt”, “Thư viện xanh ngày hè và câu lạc bộ vẽ”, bánh chưng xanh, tết ấm tình thương, tặng quà các gia đình chính sách, tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến... được chị Linh triển khai thực hiện tốt, đưa hoạt động đoàn, đội lan

tỏa từ trường học tới địa bàn dân cư. Các hoạt động tình nguyện được triển khai với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dũng, thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân cho biết: Chị Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cùng với thanh niên, thiếu nhi hay tới thăm tôi lắm. Nhìn các cháu tới thăm, trò chuyện cùng, tôi vui và khỏe ra.

Với sự năng động, nhiệt huyết, chị Bùi Thị Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bình Định (Kiến Xương) luôn chủ động, sáng tạo triển khai nhiều mô hình hay hướng đến cộng đồng và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện. Việc phát triển các phong trào không chỉ tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, trưởng thành mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị, đưa Đoàn Thanh niên xã lên tốp đầu của huyện. Trong đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chị Hoa coi là “kim chỉ nam” áp dụng vào công việc và cuộc sống hàng ngày; đồng thời lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Phát huy sức trẻ, vai trò của thanh niên, chị Hoa cùng Ban Chấp hành Đoàn xã luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất, các việc khó, việc mới được giao. Dưới sự chỉ đạo của nữ “thủ lĩnh” nhiều mô hình, hoạt động của tuổi trẻ xã Bình Định đã tạo ấn tượng sâu sắc với người dân, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó nổi bật là các công trình: Cổng trường an toàn giao thông, biển cảnh báo an toàn giao thông, sân bóng đá mini dành cho thiếu nhi; bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng. Chị Bùi Thị Hòa, Bí thư Huyện đoàn Kiến Xương cho biết: Chị Bùi Thị Hoa là một trong những “đầu tàu” thanh niên gương mẫu tại địa phương. Qua quá trình công tác đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lý tưởng của thanh niên, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ.

Đây là ba trong số nhiều cán bộ đoàn tiêu biểu được các cấp bộ đoàn tuyên dương, khẳng định vai trò thủ lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ, nhiệt huyết, gương mẫu, có sáng kiến, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả, thiết thực trong các hoạt động đoàn, hội, đội. Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá cao vai trò, trách nhiệm trong mọi hoạt động của cán bộ đoàn tiêu biểu; đồng thời tin tưởng mỗi cán bộ đoàn sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, rèn luyện, tu dưỡng nhiều hơn nữa trong học tập, lao động, công tác, cống hiến cho quê hương, xứng đáng là tấm gương sáng để đoàn viên, thanh niên noi theo.



Anh Trần Quốc Vấn (người thứ ba từ phải sang) trao kinh phí xây nhà cho hộ nghèo của xã.



Chị Vũ Thị Thùy Linh (người thứ hai từ trái sang), Bí thư Đoàn Thanh niên xã Thụy Xuân (Thái Thụy) cùng thanh niên trong xã thăm, tặng quà người già neo đơn.



Chị Bùi Thị Hoa (người cầm biển bên trái) trao tặng công trình thanh niên “Ngôi nhà kế hoạch nhỏ” của Đoàn Thanh niên xã cho Trường THCS Bình Định.



Những gương mặt khoa danh CỦA HUYỆN THÁI THỤY

■ NGUYỄN THANH
(Vũ Quý, Kiến Xương)

Trải hơn 900 năm khoa cử thời Nho học ở Việt Nam, bảng vàng bia đá đã ghi danh gần 3.000 tiến sĩ, trong đó Thái Bình có xấp xỉ 120 vị, riêng huyện biển Thái Thụy có tới 25 vị với những làng khoa bảng nổi tiếng như Phúc Khê, Kha Lý, Luyến Khuýt, Văn Hàn, An Tiêm... Ở nơi cận kề chân sóng, mặn mòi vị biển mà học phong như thế thì thật đáng tự hào. Nhưng điều đáng chú ý là hầu hết các "ông nghề" quê Thái Thụy đều hiển đạt công danh sự nghiệp, trong đó có những nhà giáo tài ba đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước và có những người thơ hay, sứ giỏi đã làm rạng rỡ nước non Đại Việt.

Người khai khoa ở miền quê Thái Thụy là Nguyễn Mậu, quê làng Bích Du, xã Thái Thượng, đỗ Hoàng giáp năm 1448, làm quan tới chức Tả thị lang bộ Hình hai triều Lê Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Ông có công mở làng Bích Đào, xã Thái Nguyên. Khi chết được phong tước hầu và hàm Thượng thư, ban cho làm thành hoàng làng này.

Làm quan đồng triều với Nguyễn Mậu là Nguyễn Công Định, quê làng Văn Hàn xã Thái Hưng, đỗ tiến sĩ năm 1463, cũng làm tới chức Hình bộ thượng thư, được vua Lê Thánh Tông giao khởi soạn bộ Quốc triều hình luật bản triều Lê, gọi là Luật Hồng Đức. Con trai ông là Nguyễn Quang Tán đỗ Hoàng giáp năm 1514. Khi nhà Mạc thay thế nhà Lê, Nguyễn Quang Tán bỏ quan về quê giúp dân đào sông, đắp đê trị thủy, khẩn hoang thêm bờ bãi. Hai cha con ông được nhiều làng thờ làm phúc thần.

Hiển đạt vào bậc nhất ở thời Lê sơ là hai anh em nhà họ Quách, quê làng Phúc Khê, xã Thái Phúc. Anh là Quách Đình Bảo, đỗ Thám hoa năm 1463, là một nhà giáo giàu tài năng phẩm hạnh, làm quan tới Thượng thư bộ Lễ, Thượng thư bộ Hình. Em là Quách Hữu Nghiêm, đỗ Hoàng giáp năm 1466, từng giữ nhiều cương vị: Phó đô ngự sử, Đô ngự sử, Thái thường tự khanh, Thượng thư bộ Lại... việc nào cũng làm giỏi. Điều đặc biệt là cả hai anh em đều đã lần lượt được cử đi sứ sang nhà Minh, vì thơ hay, sứ giỏi mà tiếng tăm lẫy lừng đất Bắc.

Nguyễn Tất Đại quê làng Kha Lý, xã Thụy Quỳnh, đỗ tiến sĩ năm 1469, giỏi cả văn chương và ngựa xạ, có tài bắn cung và cưỡi ngựa ít ai theo kịp. Vừa thi đậu tiến

sĩ, ông đến ngự điện xin đầu quân. Vua Lê Thánh Tông khen là người có trí dũng bèn chấp thuận giao cho cầm quân đi dẹp loạn và rồi trở thành những võ tướng thân tín trong triều.

Phạm Tử Hiện, quê làng Cao Dương, xã Thụy Hưng, đỗ tiến sĩ năm 1481, làm quan tới chức Hiến sát sứ Thanh Hóa, sau xin cáo quan về quê tổ chức cho dân khai phá ruộng hoang mở đất lập làng Xá Thị, được tôn là Tiên công và được thờ làm phúc thần.

Nguyễn Hưởng Dung, quê làng An Tiêm, xã Thụy Dân, đỗ Hoàng giáp năm 1490. Sau khi đi sứ sang nhà Minh về nước được bổ làm Tế tửu Quốc Tử Giám, đã có nhiều đóng góp vào việc đào tạo và tuyển chọn nhân tài thành những bậc vua sáng, tôi hiền.

Đình Trinh, người làng Vị Khê (nay thuộc xã Dương Hồng Thủy), xuất thân từ một nông dân đi làm thuê rồi hiếu học mà thành tài, đỗ tiến sĩ năm 1502, làm quan tới Thượng thư bộ Lễ, Thượng thư bộ Hộ. Khi sang sứ nhà Minh từng được các danh sĩ Trung Hoa ngợi khen về tài bang giao.

Nguyễn Đình Tộ, quê làng An Dân, xã Thụy Dân, đỗ tiến sĩ năm 1532, được bổ chức Thị lang bộ Binh. Từng dấy binh chống lại nhà Mạc. Bị thất bại ở kinh thành, ông cho quân chạy về Ngự Thiên (Hưng Hà), xây thành Ngự Thiên tiếp tục chống Mạc.

Nguyễn Kiêm Tri, người làng Thanh Do, xã Thụy Thanh, đỗ tiến sĩ năm 1535, làm quan tới chức Tế tửu Quốc Tử Giám. Hai lần đi sứ sang nhà Minh, lập nhiều công tích, được nhà Mạc trọng dụng.

Hầu hết các vị tiến sĩ có quê ở vùng đất Thái Thụy đỗ vào thời Mạc đều là những

nhà khoa bảng giàu tài năng và đức hạnh. Tiêu biểu như: Lê Cương Xuyên, quê làng Gang, xã Thụy Ninh (chưa rõ năm đỗ). Khi đi sứ nhà sang nhà Minh đã được người phương Bắc phục tài về bài văn tế Khổng Tử. Phạm Đình Hoàn, quê làng Hòe Nhai, xã Thụy Chính, đỗ tiến sĩ năm 1535, làm Tham chính Hải Dương. Lưu Đức An, người làng Vũ Nghị, xã Thái Hưng, đỗ tiến sĩ năm 1538, làm Thừa Chánh sứ Sơn Nam. Lê Khâm, quê làng An Tiêm, xã Thụy Dân, đỗ tiến sĩ năm 1550, làm Hiến sát sứ Tuyên Quang. Nguyễn Thanh Tinh, quê làng Hoa Chử, xã Thụy Duyên, đỗ tiến sĩ năm 1565, làm quan đến chức Tả Thị lang bộ Lại, kiêm giáo thụ Quốc Tử Giám. Khi về trí sĩ đã chiêu mộ dân khai hoang vùng đất bãi lập làng Hoa Chử. Khi qua đời được thờ làm phúc thần...

Thời Lê Trung Hưng (thế kỷ XVII - XVIII) vùng đất Thái Thụy xuất hiện thêm nhiều gương mặt khoa danh sáng láng. Đó là: Hà Công Luận, người làng Phúc Khê, xã Thái Phúc, đỗ tiến sĩ năm 1680. Từng được giao nhiều chức tước trong triều, ngoài trấn. Tuổi già cáo quan về làng, mở mang thêm đất ở vùng bãi bồi ven biển được nhiều làng thờ làm phúc thần. Ông Sĩ Doan, quê làng Vũ Nghị, xã Thái Hưng, đỗ tiến sĩ năm 1721, làm tới Thượng thư bộ Công. Con trai ông là Ông Sĩ Điển, đỗ tiến sĩ 1766, làm quan đến chức Đông Bình chương sự (Tể tướng). Phạm Công Thế, quê gốc họ Nguyễn ở xã Phúc Khê, xã Thái Phúc. Từ nhỏ đã ở với ông ngoại ở làng Hoàng Xá, nay thuộc xã Đông Phương, huyện Đông Hưng. Khi đi thi lấy họ Phạm (họ mẹ), đỗ tiến sĩ năm 1727, được bổ vào Viện Hàn lâm, giữ chức Đông các hiệu thư. Nghiêm

Vũ Đăng, quê làng Kỳ Nhai, xã Thái Phúc, đỗ tiến sĩ năm 1752, cùng khoa với Lê Quý Đôn. Làm quan tới chức Hàn lâm đại chế.

Vào thời Nguyễn, ba cha con nhà họ Phạm ở làng Luyến Khuýt, xã Thụy Phong đã được giới văn thân, sĩ phu cả nước biết tiếng, nhớ tên. Cha là Phạm Diệu tuy chỉ đỗ Tú tài nhưng đã đào tạo hàng trăm môn sinh trở thành những nhà khoa bảng có danh vọng. Người con lớn là Phạm Thế Hiến đỗ tiến sĩ năm 1829, trải nhiều chức cả ngạch văn, ngạch võ ở trong triều, ngoài trấn. Ngày 1/9/1858, Pháp tấn công Đà Nẵng, Phạm Thế Hiến đã cùng Nguyễn Tri Phương lo chống giặc, sau được cử làm Tham tán quân vụ cùng Nguyễn Tri Phương bảo vệ Gia Định. Ông đã kiên trì chủ chiến, quyết tử thủ giữ thành Gia Định. Em trai Phạm Thế Hiến là Phạm Thế Húc đỗ Phó bảng năm 1843, được cử vào dạy dỗ Thế tử Hồng Nhậm thành vua Tự Đức.

Tạ Hiện, quê làng Quang Lang, xã Thụy Hải, đỗ Tú tài võ năm 1848, đã làm quan võ tới chức Đề đốc Bắc Ninh, Đề đốc Định An (Nam Định, Hưng Yên). Trước sự bạc nhược của triều đình Huế, tháng 12/1883, ông đã bỏ quan và tập hợp lực lượng tiến hành vũ trang chống Pháp và trở thành thủ lĩnh chống Pháp tiêu biểu. Khi vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương đã phong ông làm Đô thống quân vụ Bắc Kỳ.

Hiếu học thành danh là nét đậm trong chân dung những gương mặt khoa danh của huyện Thái Thụy. Trong số ông Nghè ở miền quê này có tới quá nửa là nhà nghèo hiếu học. Tiêu biểu như Đình Trinh từ thân phận cây thuê cuộc mướn; Nguyễn Thanh Tinh từ một anh lái đồ sông Cò; Nghiêm Vũ Đăng từ một anh chàng chuyên nghề bán củ nâu ở chợ để kiếm sống, do hiếu học đã thi đỗ tiến sĩ và trở thành những học quan giàu tài năng phẩm hạnh.

Vượt khó, hiếu học, thành danh rất đáng được coi là một truyền thống nổi trội của huyện Thái Thụy trong những truyền thống nổi trội của người Thái Bình - đất Thái Bình.

Ngân tiếng chèo quê

HOÀNG LINH
(Đài TTH Đông Hưng)



Các thành viên câu lạc bộ chèo xã Đông Kinh trong buổi sinh hoạt thường niên.

Theo thanh âm réo rắt, bổng trầm của chèo, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Phạm Đào Văn, thôn Kinh Hào, xã Đông Kinh (Đông Hưng) - nơi các thành viên câu lạc bộ chèo của xã đang say sưa luyện tập các làn điệu chèo. Quên đi những vui buồn, mệt nhọc của cuộc sống thường nhật, gặp gỡ nhau, tiếng hát chèo lại ngân vang, hòa quyện với nhịp phách, cung đàn.

Câu lạc bộ (CLB) chèo xã Đông Kinh được thành lập từ năm 2017. Từ 15 thành viên, đến nay CLB đã thu hút, tập hợp được gần 30 thành viên. Dù mỗi người một công việc, một hoàn cảnh, dù tuổi đời không còn trẻ nhưng đến với CLB, họ coi nhau như những người thân trong gia đình, đoàn kết, gần bó yêu thương nhau vì tình yêu duy nhất - đó là tình yêu nghệ thuật chèo. Ông Phạm Đào Văn tâm sự: Tôi yêu văn nghệ từ khi còn lứa tuổi thanh niên. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, tôi thường tham gia phong trào văn nghệ ở địa phương. Từ đây, tôi biết đến chèo, rồi say chèo lúc nào không nhớ. Tôi cũng tập chơi đàn hồ rồi chuyển sang đàn tam. Bây giờ đảm nhiệm vai trò nhạc công của CLB. Chúng tôi, người trẻ nhất cũng gần 50 tuổi, người cao tuổi nhất cũng ngót nghét 80 nhưng ai cũng say mê chèo.

Cũng chính “lửa” đam mê nghệ thuật chèo mà “chất” nghệ sĩ thường trực trong mỗi thành viên. Vì thế, CLB trở thành ngôi nhà thứ hai của những người như ông Văn. Ban ngày bận rộn, vất vả với cuộc mưu sinh nhưng khi ngưng tay cuộc, tay cày, khi dừng công việc thường nhật là họ lại cùng nhau cất cao tiếng hát. Ngoài đời họ là những người nông dân chân lấm tay bùn hay cô bán hàng chợ sớm nhưng khi lên sân khấu, họ lại trở thành những người nghệ sĩ thực thụ, là anh Khóa, anh Hề, là cô Thị Mầu hay nàng Tấm... Bà Nguyễn Thị Bắc, thành viên CLB chèo Đông Kinh cho biết: Chèo đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân xã Đông Kinh. Cuộc sống có hiện đại, chỉ cần một cú nhấp điện thoại là có thể nghe ca nhạc mọi lúc mọi nơi nhưng chiếu chèo quê vẫn có sức cuốn hút mọi người. Hề trong thôn, ngoài xã tổ chức văn nghệ mà có sự góp mặt của CLB là người dân đến xem đông vui. Dù tuổi tôi

cũng đã cao, hơi cũng dần cạn nhưng tôi vẫn thích hát chèo, vẫn muốn được lên sân khấu để biểu diễn phục vụ bà con cũng như gìn giữ bản sắc chèo của quê hương.

Chính vì CLB có những người tâm huyết như bà Bắc, ông Văn nên kể từ khi thành lập đến nay, CLB chèo xã Đông Kinh vẫn tràn đầy “nhựa sống” dù không có nguồn kinh phí ổn định, mọi hoạt động đều do thành viên tự nguyện đóng góp. Mỗi buổi sinh hoạt CLB đều tràn ngập không khí hứng khởi, các thành viên nhiệt tình chỉ bảo, hướng dẫn cho nhau để câu hát thêm ngọt ngào, điệu múa thêm nhuần nhuyễn.

Ông Bùi Hữu Đàm, Chủ nhiệm CLB chèo Đông Kinh bộc bạch: Đi biểu diễn ở các hội nghị của thôn, xã, địa phương có bồi dưỡng chút kinh phí thì CLB lại tiết kiệm vào quỹ để mua sắm thiết bị, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ. Các thành viên ai khá giả thì tự nguyện đóng góp thêm. Vì hoạt động trên tinh thần tự nguyện nên cứ đến với CLB là vui như tết. Chèo mà, chèo là có anh, có em, có nàng, có chàng, có thiếp. Chúng tôi đều là những người đã lưng tuổi nên chỉ mong “vui, khỏe, có ích”, còn chút hơi cạn “góp nhặt” vào việc gìn giữ và phát huy nghệ thuật chèo truyền thống



Để phát triển phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng cũng như gìn giữ nghệ thuật chèo truyền thống, huyện Đông Hưng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn các câu lạc bộ chèo.

của huyện Đông Hưng nói riêng, Thái Bình nói chung.

Chẳng phải thế mà qua 6 năm thành lập, “vốn liếng” về chèo của CLB chèo xã Đông Kinh không phải là ít so với những chiếu chèo chuyên nghiệp. Không chỉ “bảo tồn” được 5 trích đoạn chèo cổ như màn Vu Quy, Lý trưởng mẹ Đốp trong vở Quan âm Thị Kính; trích đoạn Lưu Bình - Dương Lễ; trích đoạn Hoàng Tử về dự hội làng trong vở Tấm Cám hay nhiều trích đoạn trong vở Trương Viên, CLB còn tự dàn dựng, soạn lời mới các ca cảnh, vở diễn mới ca ngợi quê hương, đất nước... Chủ nhiệm CLB chèo Đông Kinh Bùi Hữu Đàm chia sẻ thêm: CLB có đủ thành phần từ nhạc công, diễn viên đến soạn giả, đạo diễn. Chúng tôi tự tin mang “gánh” chèo quê mình đi biểu diễn phục vụ nhân dân trong xã, ngoài huyện và tham gia biểu diễn tại các hội thi, hội diễn cấp huyện, cấp tỉnh mà không cần mượn thêm người ở các CLB khác.

Trái ngọt được đền đáp xứng đáng khi 6 năm qua, CLB đã đạt nhiều giải trong các hội thi, hội diễn chèo không chuyên do các cấp tổ chức. Đặc biệt, cuối năm 2022 vừa qua, tại liên hoan các CLB chèo không chuyên do Phòng Văn hóa - Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Đông Hưng tổ chức, CLB chèo Đông Kinh tham gia 4 tiết mục, trong đó giành 2 giải A, 1 giải B và 1 giải nhất toàn đoàn.

Bà Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Đông Hưng cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Đông Hưng có khoảng 40 CLB chèo không chuyên hoạt động. Đây là những hạt nhân quan trọng để đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở địa phương. Đối với CLB chèo xã Đông Kinh được đánh giá là một trong những CLB mạnh trong huyện. Tình yêu chèo của những “nghệ sĩ” không chuyên ở Đông Kinh ví như hạt giống gieo xuống vườn hoa nghệ thuật chèo của huyện nhà, từ đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền các cấp gìn giữ, phát huy giá trị một loại hình đặc sắc của quê hương Đông Hưng.



Quan tâm về răng miệng

1) Vấn đề khó chịu thường gặp về răng miệng là: hôi miệng và đau răng, đôi khi kèm theo cả chảy máu chân răng, viêm họng.

2) Nguyên nhân chính là do hàm răng có nhiều khe kẽ, làm dính đất thức ăn, vi khuẩn hoạt động, lên men, gây mùi hôi thối. Lâu ngày gây cấu bẩn, tạo ra lớp cao răng hoặc gây viêm quanh cuống răng, viêm lợi, viêm tủy răng...

3) Phối hợp các biện pháp bảo vệ răng: Mặc dù đánh răng thường xuyên cũng không thể nào mà sạch triệt để được, cần phối hợp các biện pháp khác để bảo vệ răng.

4) Răng cần được bảo vệ và bảo tồn đến cùng.

- Không nên ăn đồ quá nóng, quá lạnh, quá nhiều chua, nhiều ngọt, sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe của răng.

- Làm sạch răng sau khi ăn: Có thể đánh răng bằng bàn chải mềm, dùng tăm nha khoa, hoặc dùng khăn vải mềm lau kỹ quanh răng.

- Súc răng, miệng, họng thường xuyên sau khi đánh răng, sau mỗi bữa ăn bằng nước sát khuẩn.

- Không nên tẩy trắng răng bằng hóa chất tẩy, bởi lẽ nó làm mất lớp men bảo vệ, răng chỉ trắng được một thời gian, rồi do ăn uống lâu ngày lại gây cấu bẩn.

Nếu tẩy răng, sau này càng về già, răng càng ê buốt, nhanh hỏng do mất đi lớp men bảo vệ.

- Răng đau, răng sâu, răng mẻ khuyết, cần được chữa sớm và bảo tồn đến cùng.

Chỉ nhổ bỏ răng khi không thể nào bảo tồn được nữa.

CHẾ RƯỢU HẠT CAU - CHỮA ĐAU RĂNG MIỆNG

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**



Cây cỏ mực hay còn gọi là cỏ nhọ nổi, hạn liên thảo.

Mất răng nào thì trồng răng đó, tuyệt đối không được nhổ cả răng lành liền kề để trồng nhóm răng mới cho tiện một thể.

5) Nhổ răng và trồng răng

- Đừng bao giờ quyết định nhổ răng và trồng răng mới một cách vội vã. Bởi lẽ răng giả không thể nào bằng răng thật.

- Nên đi khám, nghe tư vấn bác sĩ ở một vài điểm khám chữa răng có uy tín khác nhau và cũng nên nghe tư vấn, kinh nghiệm của những người đã từng nhổ và trồng răng mới để tham khảo, rồi hãy đưa ra quyết định lựa chọn.

- Trồng răng mới với chất liệu đặc biệt có giá đắt nhất chưa hẳn đã cho kết quả tốt nhất.

- Nên cân nhắc và lựa chọn kỹ thuật,

chất liệu, kinh phí cho phù hợp với chính mình.

Cách chế rượu súc miệng, răng, họng từ hạt cau và cây cỏ nhọ nổi

1) Điều cần biết về nước súc miệng, răng, họng:

- Có rất nhiều loại nước súc miệng, răng, họng bán trên thị trường với giá không hề rẻ. Tuy nhiên, rất khó kiểm soát về chất lượng, hiệu quả và độ an toàn của từng loại nước súc miệng.

- Việc súc miệng bảo vệ răng họng là việc cần làm hàng ngày, nếu bạn tự làm, tự dùng sẽ rất tốt, an toàn, tin tưởng và đỡ tốn kém.

2) Xin giới thiệu cách tự chế rượu

ngâm súc miệng, răng, họng rất hiệu quả, giúp làm chắc răng, chống chảy máu chân răng, phòng sâu răng, phòng ho viêm họng, khử mùi hôi miệng.

- Lấy 300g hạt cau khô (tuyệt đối không được sao, bởi lẽ vị thuốc hạt cau sơ lửa nên không được sao).

- 300g cây lá nhọ nổi khô, sao vàng kỹ cho tới khi sậm màu là được.

- 3 lít rượu gạo (35 độ).

Tất cả đổ vào bình thủy tinh đầy kín ngâm bách nhật (đủ 100 ngày).

Chắt hết lấy rượu thuốc cốt, đổ thêm một ít rượu trắng tráng bã thuốc rồi gạn lấy hết rượu thuốc trộn vào nhau, đậy nút thật kín để dùng dần trong cả năm.

Có thể ngâm với lượng bằng 1/3 mỗi thứ, khi dùng hết lại ngâm tiếp.

3) Cách dùng

- Pha loãng rượu thuốc trước khi dùng: gạn lấy 250ml rượu thuốc nguyên chất, rồi đổ thêm 250ml nước sôi nguội vào một chai, lắc đều là dùng được.

- Ngày súc miệng 2 - 3 lần sau khi đánh răng và sau mỗi bữa ăn.

- Mỗi lần dùng, chiêu một ngụm nhỏ rượu thuốc đã pha (khoảng 15ml), ngâm trong miệng khoảng 15 - 20 phút, sau đó ngửa cổ súc kỹ rồi nhổ đi.

- Riêng những lần súc miệng vào buổi tối, nếu súc xong mà uống luôn ngụm rượu thuốc đó thì càng tốt cho cả gan, thận và đường ruột.

- Nếu súc thường xuyên thì bạn sẽ có hàm răng chắc bền theo bạn cả cuộc đời.

4) Tác dụng

- Hạt cau: có vị chát, tính ôn ấm, làm săn chắc chân răng, sát trùng, chống viêm, giảm đau, khử mùi hôi miệng.

- Cỏ nhọ nổi: có vị hơi chua, đắng nhẹ, tính mát hơi hàn, cầm máu, chống chảy máu chân răng, sát trùng, tốt cho gan, thận và đường tiêu hóa.

Những vị thuốc này rất dễ kiếm, dễ làm mà công dụng lại cực kỳ hiệu quả.

Lưu ý: Có thể ngâm hạt cau tươi và cỏ nhọ nổi tươi nhưng không để được lâu, nhanh bị chua hỏng.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Hoàng Duy, Thúy Mai, Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Đặng Mai (Cộng an tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Thanh Huyền, Phạm Hưng (Đài TTTH Kiến Xương); Hoàng Linh (Đài TTTH Đông Hưng); Đào Hạnh (Đài TTTH thành phố Thái Bình); Hà Thanh, Phạm Dung (Đài TTTH Vũ Thư); Văn Triều, Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Nguyễn Văn Toàn (Thừa Thiên Huế); Lê Thị Kết (Hà Nội); Nguyễn Thị Hải (Đại học Văn hóa); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Thạch Bích Ngọc, Trần Thanh Thoa, Lê Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Ngọc Minh Anh (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Đại Bằng, Nguyễn Quốc Huấn (Bà Rịa - Vũng Tàu); Ngô Ngọc Thơ (Thanh Hóa); Hoàng Thị Quỳnh Anh (Quảng Bình); Văn Triều (Trà Vinh); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Nguyễn Đình Thu (Bình Định)...

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Tòa soạn đã nhận nhiều thơ, ảnh, tin, bài cộng tác về chủ đề

này. Tiêu biểu CTV Ngô Ngọc Thơ có bài "Ngày thành lập đoàn"; CTV Nguyễn Văn Toàn có bài "Thanh niên Việt Nam khắc ghi lời dạy của Bác Hồ"; CTV Thanh Huyền có bài "Triệu Nhật An và Nguyễn Đình Thi - gương đoàn viên dũng cảm cứu người bị tai nạn giao thông". Bài viết nêu gương 2 đoàn viên thanh niên là em Triệu Nhật An, học sinh lớp 12A2, đoàn viên Đoàn Thanh niên Trường THPT Hồng Đức và em Nguyễn Đình Thi, học sinh lớp 12A1, đoàn viên Đoàn Thanh niên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Kiến Xương đã dũng cảm cứu giúp người bị tai nạn giao thông trong hoàn cảnh khó khăn...

Trong tuần, các CTV trong tỉnh đã tiếp tục sâu sát cơ sở, cộng tác nhiều tin, bài ở các lĩnh vực. Tiêu biểu như CTV Hoàng Linh đưa tin: Ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt từ đây huyện Đông Hưng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng trở về (3/1973 - 3/2023). Tại buổi gặp mặt, 45 hội viên đại diện cho hơn 200 hội viên của Ban liên lạc trên địa bàn huyện Đông Hưng đã cùng nhau ôn lại ký ức về những năm tháng gian khổ tại nhà tù Phú Quốc. Chính trong bóng tối của địa ngục, những người tù cộng sản biến thành trường học lớn, tôi luyện ý chí vì Tổ quốc, vững tin theo

Đảng, làm sáng ngời khí phách và ý chí anh hùng cách mạng của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam...

CTV Đặng Mai có bài về hoạt động trong ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 của Hội Phụ nữ Công an tỉnh; CTV Tiên Dung có bài viết về Chi bộ Phú Lễ thuộc Đảng bộ xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Những năm qua Chi bộ Phú Lễ luôn bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Tự Tân, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội...

"Chuyện ở đầu làng cuối phố" là bài của tác giả Hoàng Duy. Bài viết phản ánh các ý kiến bức xúc của người dân ở đoạn cuối đường Phan Bá Vành (phường Quang Trung, thành phố Thái Bình) về việc đường giao thông thiếu hệ thống chiếu sáng ban đêm dẫn đến thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Đoạn đường Bùi Thị Xuân kéo dài vắt qua đường Phan Bá Vành đã rải nhựa áp phan nhưng vỉa hè chưa lát, bà con khai thác đất vỉa hè chưa lát để trồng rau đã vứt gạch vụn đá dăm tạo thành bờ; phế thải xây dựng, giường tủ bàn ghế, đệm giường cũ hỏng cũng chất thành đống, trẻ em đi qua bật lửa đốt gây khói vào khu dân cư. Ngoài ra, đoạn đường Bùi Thị Xuân liền kề với đường Phan Bá Vành do chưa lát nên ít người qua lại. Các đối tượng ma túy từ địa bàn khác đến tiêm chích và trong năm 2022 có 2 người sốc thuốc chết tại chỗ...

Chuyên mục người Thái Bình - đất Thái Bình, CTV Nguyễn Thanh có bài "Những gương mặt khoa danh của huyện Thái Thụy". Theo bài viết, trong tổng số gần 3.000 tiến sĩ được bằng vàng bia đá ghi danh trong hơn 900 năm khoa cử thời Nho học ở Việt Nam, Thái Thụy có tới 25 vị với những làng khoa bảng nổi tiếng như Phúc Khê, Kha Lý, Luyến Khuyết, Văn Hàn, An Tiêm... Điều đáng chú ý là hầu hết các "ông nghề" quê Thái Thụy đều hiển đạt công danh sự nghiệp, trong đó có những nhà giáo tài ba, đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước và có những người thơ hay, sứ giỏi đã làm rạng rỡ nước non Đại Việt...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, để nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

CHÂN NHÂN THẮNG TÍCH

■ QUANG VIỆN

Truyền ngôn, sự tích ngôi chùa làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư và việc thờ Quốc sư Từ Đạo Hạnh như sau: Buổi đầu trên đường sang Tây Trúc học đạo, Từ Đạo Hạnh đã kết giao với Dương Không Lộ, Giác Hải người làng Giao Thủy (được thờ ở chùa Keo, xã Duy Nhất). Trong khi đi hành đạo, ngài đã về Thọ Lộc, thấy đồng làng Thọ Lộc có thể đất “con phượng xòe cánh” ngài cho xây chùa trên đất ấy, vì vậy có tên chùa Múa rồi đặt tên chữ là Phượng Vũ.



Rước kiệu thánh trên sông, tục lệ đẹp trải ngàn năm của làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư.

Làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, huyện Vũ Thư xưa là xã Thọ Lộc, huyện Thư Trì với bốn thôn: Thọ, Hội, Nội, Đào thuộc tổng Bồng Điền huyện Thư Trì, phủ Kiến Xương. Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay Thọ Lộc là một thôn riêng, ban đầu thuộc xã Minh Quang; từ năm 1955 đến nay, Thọ Lộc thuộc xã Minh Khai. Làng cách thị trấn Vũ Thư khoảng 3km. Các cụ già trong làng kể, làng Thọ Lộc hình thành từ cuối thời kỳ Hùng Vương, cách ngày nay hơn 2.000 năm. Truyền thuyết kể rằng, thành hoàng làng xưa nay vẫn được tôn thờ ở đình làng đã từng phù Trưng nữ Vương đánh giặc Hán. Làng Thọ Lộc có am, có chùa thờ đức thánh Từ (tức Quốc sư Từ Đạo Hạnh).

Theo truyền ngôn, sau khi xây chùa xong, Đức thánh Từ đã ở lại làng, ngoài việc dạy đạo ngài còn giúp dân khơi sông, đào ngòi, đắp đê giữ nước, hướng dẫn nhân dân cấy trồng. Khi dân làng đau ốm ngài chữa bệnh cho dân. Ngài thường ra chơi với trẻ chăn trâu, khuyến khích trẻ chăn trâu tập võ, thi vật võ với nhau, ai thắng ngài đều thưởng tiền. Một hôm ngài xem xong lại không ban thưởng, đám trẻ chăn trâu bám lấy ngài đòi tiền thưởng, ngài chạy vào một khu đất trống, khi trẻ chăn trâu đuổi đến nơi thì không thấy ngài đâu, chỉ thấy vết chân ngài in trên phiến đá, sau dân gọi chỗ ấy là “chân nhân thắng tích”. Nơi đất ấy, cây cối tươi tốt, um tùm, dân xây am thờ ngài ở đây. Ban đầu “chân nhân thắng tích” để ngoài trời, sau được chuyển vào trong am, truyền ngôn rằng “trong am có đôi rắn to bằng ống chít mạ, thỉnh thoảng có người vẫn trông thấy rắn...”. Tương truyền, chùa Phượng Vũ được xây từ lúc đức thánh Từ còn sống. Các tài liệu khảo cứu cũng như các văn bản nhà nước qua các thời kỳ đều chung nhận định, chùa

Nhiều làng cổ thuộc huyện Vũ Thư có lịch sử trên dưới 2.000 năm, số làng cổ lập nên thời nhà Trần (thế kỷ XIII) đến thời Nguyễn chiếm tỷ lệ cao trên địa bàn tỉnh ta. Cư dân Thái Bình nói chung, cư dân Vũ Thư nói riêng vốn là sự hội tụ đa cực của các luồng cư dân nhiều nơi đổ về như Sơn Tây, Hà Đông (Hà Nội), Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Đông Triều (Quảng Ninh). Ngoài ra, cư dân các tỉnh lân cận như Phủ Lý (Hà Nam), Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An... cũng tìm đến sinh cơ, lập nghiệp do vậy lớp cư dân này cũng “kéo” theo nếp sống văn hóa mang đậm bản sắc vùng miền tạo nên sự “hỗn dung” văn hóa trên đất Thái Bình.

Phượng Vũ là công trình kiến trúc Phật giáo điêu khắc tinh xảo. Chung quanh chùa có nhiều cây cổ thụ, cành lá sum suê tỏa bóng mát, ngoài chùa là những đồng lúa xanh muốt mát, trải dài... làm cho cảnh chùa đẹp thêm khi mùa xuân đến. Vào mùa xuân, sau tết Nguyên đán, dân làng Thọ Lộc thường tổ chức hội vào ba ngày mùng 8, 9, 10 tháng Giêng. Chiều ngày mùng 8 “Thánh” được rước từ chùa về đình làng. Sáng ngày mùng 9 lại rước Thánh từ đình làng về chùa. Đây là ngày hội chính, trong ngày hội có rước kiệu trên sông. Từ sáng sớm dân trong làng, trong xã, dân từ các làng lân cận, xa gần trong vùng lũ lượt về làng Thọ Lộc để xem hội rước thánh. Tuy là hội làng nhưng có tới hàng vạn người về dự hội chỉ

cốt để chứng kiến cảnh “Rước kiệu mông 9 tháng Giêng/ Xoay trên sông nước ngả nghiêng đất trời”. Đoàn rước kiệu có đông đủ các lứa tuổi, quần áo nhiều màu, với 3 kiệu Long đình, Bát cống và Song Loan... Lễ rước có cờ, trống, có dàn nhạc đi theo. Đoàn rước bắt đầu từ đình (ở trong làng) ra chùa (ở ngoài đồng) đoạn đường dài khoảng 2km. Tại sân đình, khi các phu kiệu vừa đặt kiệu lên vai thì kiệu đã quay tít theo vòng tròn, dịch chuyển dần sang hai bên đường. Trên đường di chuyển, 3 kiệu vẫn “tự quay”, khiến du khách không ngớt lời trầm trồ. Rồi, các chân kiệu “tự dưng” đồng loạt quỳ đầu gối xuống đất, kiệu dừng hẳn, dân làng, dân đi xem hội chấp tay khấn vái... kiệu vẫn không dịch chuyển... Đến khi nghe

thấy tiếng trống vật nổi lên, các phu kiệu mới đứng được lên và tiếp tục đi. Khi kiệu ra khỏi làng đến đường liên xã, nằm sát đường là một dòng sông nhỏ, khi thấy sông nước thì kiệu và người rước kiệu đều “bay xuống nước”, quay tròn trên mặt nước, xô dạt vào nhau, rồi lại tỏa ra. Trên hai bờ sông hàng vạn người đứng chen chúc nhau xem “Thánh múa”, tiếng trống chiêng, tiếng mõ dồn dập, thoi thúc, kiệu lại càng quay nhanh nhưng chuyển dịch chậm chạp. Đoạn đường sông dài chừng 700 - 800m. Các kiệu đi trên sông nước trong khoảng từ 9 đến hơn 11 giờ thì mới vượt qua đoạn sông ấy rồi kiệu được rước lên bờ, khi ấy dân làng thờ phào nhẹ nhõm vì Thánh không múa nữa, kiệu đi tiếp về chùa, Thánh được rước vào chùa. Tại chùa có tế, lễ vui chơi. Làng Thọ Lộc xưa có 5 “giáp”. Theo lệ làng, mỗi giáp dành ra một mẫu ruộng để nuôi lợn “hồng”. Nhà nào được chọn nuôi lợn hồng thì mọi việc đều phải xếp lại, cả nhà tập trung vào việc chăm sóc “ông lợn”. Ngày làng vào hội “ông lợn” được tắm rửa sạch sẽ, cho vào cũi, cõ rống rước ra đình dự thi. Thi xong các giáp đem lợn về mổ rồi sắp làm lễ tế Thánh. Hội vật làng Thọ Lộc có rất nhiều đồ vật từ các vùng cả tỉnh ngoài đến dự. Hội tặng giải nhất, nhì, ba cho các đồ vật thắng cuộc và gán cho đồ vật các tên “chép vàng”, “voi xô”, “ngựa hồng” các trò vui được tổ chức từ chiều mùng 9 đến hết ngày 10 tháng Giêng thì văn hội. Hội làng Thọ Lộc tổ chức vào sau tết, trời còn rét và nhiều khi lại có mưa nhưng không năm nào làng bỏ lệ rước kiệu trên sông, có năm nhiệt độ xuống thấp 10 - 15 độ C nhưng không một phu kiệu nào bỏ cuộc vì mệt, vì rét, người ta bảo “đấy là được Thánh phù hộ”.

Giải thích về tục rước kiệu trên sông, truyền ngôn kể rằng: xa xưa chùa Múa có một bát hương bằng đồng quý, bị kẻ gian ăn trộm đem sang thành Nam (Nam Định) bán lấy 2 quan tiền. Người mua được bát hương ấy là một nhà giàu có, chuyên mua bán vàng bạc. Lạ thay, tối đến bát hương có tiếng kêu như sấm, chuyển bát hương đến chỗ nào cũng có tiếng kêu. Chủ nhà sợ quá mong trời sáng mau để tìm xem bát hương có dấu vết gì. Cuối cùng cũng thấy trên bát hương có đề hai chữ “Thọ Lộc”. Trời còn sớm, chủ nhà đã ra đường phố tìm hỏi xem Thọ Lộc ở vùng nào. May mắn gặp ngay người làng Thọ Lộc. Chủ hiệu vàng bạc liền kể lại chuyện mua được chiếc bát hương, chuyện xảy ra trong đêm với người làng Thọ Lộc và ngỡ lời muốn trả lại bát hương về cho chủ cũ. Người làng Thọ Lộc bàn rằng việc trả lại bát hương không thể đi đêm, làm âm thầm mà phải làm堂堂 hoàng, phải làm lễ tạ, phải báo cho làng Thọ Lộc biết để đón rước. Cuối cùng người làng Thọ Lộc về báo cho dân làng và thống nhất ngày đưa, đón. Ngày trả bát hương, từ thành Nam bát hương được đưa lên kiệu, có cả một đoàn người hộ tống kiệu ra phía sông Hồng để về Thọ Lộc. Đoàn người đến đò Tân Đệ chưa kịp hạ kiệu để xuống đò thì kiệu đã bay xuống sông, những người rước kiệu cứ bám vào kiệu đi trên mặt nước để qua sông. Từ đấy thành lệ, làng Thọ Lộc vào hội rước kiệu Thánh bao giờ cũng rước qua sông.

THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ NĂM 2025**Cần nâng tỷ lệ câu hỏi vận dụng**

(chinhphu.vn) Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kịp thời đưa ra dự thảo phương án thi của năm 2025 từ bây giờ là phù hợp, thuận lợi cho các trường, học sinh có định hướng để học tập, chuẩn bị tâm lý.



Điểm mới đáng chú ý của dự thảo thi tốt nghiệp THPT từ 2025 là thí sinh thi 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn. Chương trình giáo dục phổ thông mới đã học 4 môn bắt buộc thì đầu ra thi 4 môn bắt buộc và 2 môn lựa chọn là phù hợp với chương trình.

Phải tăng tỷ lệ câu hỏi vận dụng lên cao hơn 25% như hiện nay

Nếu như kỳ thi tốt nghiệp THPT áp dụng đến năm 2024, mỗi thí sinh dự 3 bài thi độc lập gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại

ngữ và bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) thì Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến từ năm 2025, mỗi học sinh thực hiện ít nhất 6 bài thi.

Trong đó, có 4 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử và 2 môn tự chọn từ các môn như: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo phương án thi mới, các thầy

cô, nhà quản lý giáo dục đã ủng hộ Lịch sử là môn thi bắt buộc. Chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng cho học sinh THPT từ năm học 2022 - 2023 cũng đã đưa môn Lịch sử trở thành môn bắt buộc.

Tuy nhiên, ở phía các thí sinh, nhiều bạn lựa chọn tổ hợp tự nhiên cũng đã thể hiện mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới đề thi môn Lịch sử. Làm thế nào để đề thi không phải học thuộc quá nhiều mà thiên về ghi nhớ, phân tích kiến thức.

Đồng nghĩa với việc xây dựng ngân hàng câu hỏi, đổi mới đề thi, cần phải

tăng cường tỷ lệ câu hỏi vận dụng lên cao hơn thay vì 25% như hiện nay.

Làm như vậy sẽ thúc đẩy học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn, thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức một cách máy móc.

Từng bước thí điểm thi trên máy tính

Về phương thức thi, dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đưa ra lộ trình thực hiện, trong đó giai đoạn 2025 - 2030 sẽ vẫn thi trên giấy, đồng thời tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin nhằm từng bước thí điểm thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm ở các địa phương có đủ điều kiện. Có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính.

Và giai đoạn sau (sau năm 2030), phấn đấu để tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện tổ chức thi trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.

Xu hướng tổ chức thi các môn trắc nghiệm trên máy tính là xu hướng tất yếu, tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có lộ trình, kế hoạch rõ ràng hơn.

Và nếu kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi chung trên toàn quốc, nếu có địa phương thi trên máy, địa phương thi giấy liệu có bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.

Phương thức tổ chức thi trên máy tính là phù hợp, thuận lợi cho học sinh trong quá trình học và thi cử. Khi thi các môn trắc nghiệm trên máy, sẽ được trả kết quả nhanh và chính xác.

Khi đó, các địa phương sẽ phải chuẩn bị nguồn lực, máy móc đủ nhiều, đáp ứng nhu cầu của thí sinh dự thi. Có thể để vùng thuận lợi triển khai trước, còn địa phương khó khăn thì điểm theo từng huyện, thị xã. Khi đó học sinh ở những trường khó khăn sẽ phải di chuyển đến nơi thuận lợi để dự thi.

Tổ chức giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023

(chinhphu.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tổ chức giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", thường xuyên tập luyện, thi đấu thể thao nâng cao sức khỏe, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thông qua giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 (giải thể thao) để đánh giá chất lượng công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong các trường phổ thông. Tăng cường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong nhà trường.

Theo Điều lệ giải thể thao, mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương là 1 đơn vị tham dự giải thể thao.

Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan làm các thủ tục cử đoàn vận động viên - học sinh, bảo đảm quyền lợi và tạo cơ hội cho học sinh được tham dự giải thể thao.

Đối tượng tham dự là học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học tại các cơ sở giáo dục năm học 2022 - 2023, gồm các cơ sở giáo dục có học sinh đang học các cấp học: tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Những học sinh đã hoàn thành chương trình học tập của lớp và cấp học trong năm học 2022 - 2023 vẫn được thi đấu giải thể thao (trước thời điểm khai giảng năm học 2023 - 2024).

Học sinh thi đấu hệ phong trào thuộc đăng ký dự thi ở nhóm tuổi cấp học đó. Học sinh ở cấp học dưới quá tuổi theo quy định thì được phép thi đấu ở cấp học trên liên kế, nhưng không vượt quá tuổi quy định ở cấp học trên liên kế.

Học sinh thi đấu hệ nâng cao: Học sinh từ 18 tuổi trở xuống.

Quy định độ tuổi của học sinh: Đối với cấp tiểu học, từ 11 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2011); đối với cấp trung học cơ sở, từ 15 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2007); đối với cấp trung học phổ thông, từ 18 tuổi trở xuống (sinh sau năm 2004).

7 môn thi đấu tại Giải thể thao

Giải thể thao có 7 môn thi đấu, gồm:

boi, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cầu lông, điền kinh và Vovinam.

Mỗi vận động viên chỉ được tham gia thi đấu 1 môn thi trong cùng một thời điểm tổ chức.

Điều kiện tổ chức thi đấu là chỉ tổ chức thi đấu khi mỗi nội dung của môn thi có từ 3 vận động viên của 2 đơn vị tham dự trở lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức: Ban tổ chức sẽ có thông báo chi tiết sau.

Thời hạn đăng ký: Đăng ký sơ bộ trước

30 ngày, đăng ký chính thức trước 15 ngày tính tới thời điểm kiểm tra nhân sự của mỗi môn thi.

Về giải thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Đối với giải cá nhân, Ban tổ chức tặng Huy chương vàng, bạc, đồng cho các cá nhân, đồng đội đạt thành tích nhất, nhì, ba theo điều lệ từng môn.

Giải toàn đoàn môn thi: Ban tổ chức tặng cờ cho các đơn vị đạt 1 hạng nhất, 1 hạng nhì, 1 hạng ba và cờ khuyến khích cho các đoàn xếp từ thứ 4 đến thứ 10.



Giải thể thao có 7 môn thi đấu, gồm: boi, bóng đá, bóng rổ, cờ vua, cầu lông, điền kinh và Vovinam.