

Điểm đến đầu tiên trong hành trình là Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, nơi ghi dấu cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thành cổ Quảng Trị thuộc thị xã Quảng Trị, cách quốc lộ 1A khoảng 2km về phía Đông. Nơi đây, Mỹ - ngụy đã tập trung lực lượng đông và mạnh, trung bình mỗi ngày Mỹ huy động từ 150 - 170 lượt máy bay phân lập, từ 70 - 90 lượt máy bay B52 ném bom hủy diệt. Trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Đến Thành cổ, được tìm hiểu về mảnh đất anh dũng và đau thương này, chúng kiến từng đoàn người tiếp nối vào thăm Thành cổ càng cảm nhận rõ hơn sức mạnh Việt Nam, sức mạnh của tình yêu nước nóng nân trong trái tim mỗi người con đất Việt. Bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, quê xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương viết gửi mẹ và vợ trước lúc hy sinh được hướng dẫn viên Ban Quản lý Di tích giới thiệu đã để lại niềm xúc động mạnh mẽ trong nhiều người. Những dòng thư đã liệt tả lại sự khốc liệt của chiến tranh, những người chiến sĩ ra trận chiến đấu biết sẽ không có ngày trở về nhưng vì nền độc lập, tự do của dân tộc họ đã không lo sợ đến điều đó, chỉ một niềm mong chờ một ngày đất nước sạch bóng quân thù, non sông thu về một mối, nhân dân hai miền Nam - Bắc được sống trong hòa bình, tự do.

Hành trình tìm về địa chỉ đỏ

Những ngày tháng 7, trong cái nắng chói chang phủ khắp dải đất miền Trung, cùng với dòng người tìm về địa chỉ đỏ, đoàn đại biểu tỉnh Thái Bình vào với mảnh đất Quảng Trị anh dũng, kiên cường để tri ân các anh hùng liệt sĩ.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị.

Chia tay Thành cổ Quảng Trị, đoàn tiếp tục cuộc hành trình đến với Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9. Đây là một trong hai nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất cả nước thuộc địa phận thành phố Đông Hà, là nơi yên nghỉ của hơn một vạn anh hùng liệt sĩ đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận Đường 9 và ở đất bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, trong đó có gần 500 liệt

sĩ là người con quê hương Thái Bình. Giữa không gian rộng lớn, trước hàng nghìn ngôi mộ, mỗi người một tâm trạng, người mong muốn được gặp lại những đồng đội năm xưa, người hy vọng tìm thấy thân nhân của mình trong chuyến đi. Sau khi thấp hương tại đài tưởng niệm trung tâm, theo hướng dẫn, đoàn đến thấp hương tại khu mộ của các liệt sĩ quê Thái Bình. Đi qua từng hàng mộ, mỗi thành viên trong đoàn

không khỏi ngậm ngùi xúc động. Những người con của quê hương nằm lại trên mảnh đất này tuổi đời đều còn rất trẻ, họ là những chàng trai, cô gái từ đủ các địa phương trong tỉnh xung phong ra trận vào những thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến. Quê hương đã tiễn đưa các anh các chị lên đường, không được đón các anh các chị trở về trong ngày đại thắng nhưng hình ảnh, tên tuổi của các anh các chị sẽ mãi

khắc ghi trong lòng các thế hệ người dân quê hương.
Trời gán về trưa, cái nóng bỏng của gió Lào, cát trắng không ngăn được từng dòng người vẫn tiếp nối nhau đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn nằm ở dưới chân phía Đông của dãy Trường Sơn, bên cạnh tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, được xây dựng từ tháng 10/1975, rộng trên 40ha, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Đây là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ của các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó có trên 500 liệt sĩ là con em quê hương Thái Bình.

on. Những người nằm lại nơi đây là những người con của cả ba miền đất nước nhưng họ có chung một chí hướng, một con đường, đó chính là con đường vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc của đồng bào. Phần lớn những liệt sĩ ngã xuống khi mới bước vào tuổi mười tám, đôi mươi. Thấp hương trên từng phần mộ liệt sĩ, tôi may mắn gặp được bác Mai Huy Thiểu, quê xã Vũ Hội (Vũ Thu) cũng đang thấp hương cho người thân. Bác Thiểu có người em là liệt sĩ Vũ Thị Xoan, sinh năm 1954 đã nằm lại mảnh đất này vào năm 1972 khi mới 18 tuổi. Thương nhớ em, hàng năm, cứ đến ngày Thương binh - Liệt sĩ bác và gia đình đều gác lại mọi việc vào thăm viếng. "Dù bận mãi đến đâu tôi cũng sắp xếp công việc để đến thấp cho các liệt sĩ ở đây và em tôi nên nhang thơm để bày tỏ lòng thành kính, tri ân. Có được độc lập, tự do như ngày hôm nay, mỗi chúng ta phải nhớ đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ" - bác Thiểu chia sẻ.
Hơn 40 năm chiến tranh đã đi qua, thời gian có thể mờ phai ký ức, nhưng máu, nước mắt đã rơi trên mảnh bia mộ như những giọt mưa xuân tràn trề, lớp lớp. Đứng ở nơi đây, mỗi người đều thấy mình trở nên nhỏ bé trước cả một thế hệ anh hùng đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc thân yêu. Tháng 7, dòng người tìm về địa chỉ đỏ dài như bất tận.

Đầu đã nghe nhiều nhưng đến đây mới cảm nhận hết sự hy sinh lớn lao trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Những hàng bia mộ như những đoàn quân trùng trùng, lớp lớp. Đứng ở nơi đây, mỗi người đều thấy mình trở nên nhỏ bé trước cả một thế hệ anh hùng đã không tiếc máu xương vì Tổ quốc thân yêu. Tháng 7, dòng người tìm về địa chỉ đỏ dài như bất tận.

NGUYỄN CƯỜNG - MINH HẰNG

Tháng bảy trăng ca

*Lối mòn xưa giờ cỏ mọc ken dày
Tôi trở lại cánh rừng già trầm mặc
Bỗng nao nao nhớ một thời đánh giặc
Vất cơm đùm, bi đờng nước chuyển tay.*

*Đâu những tháng năm đạn cối, bom cày
Sống chết cận kề gang tấc
Ban mai xuống khe, chiều hôm lên dốc
Giữ vững con đường mãi mãi tuổi xanh.*

*Bông lan rừng hương thoảng mong manh
Đấu thời gian xô lệch từng sợi tóc
Vấn bầm cầu, bầm đường gan góc
Cho những chuyến hàng tới đích bình yên.*

*Ai đếm, ai đong vắt vó, trầu chuyên
Chiến tranh đi qua người còn, người mất
Cái giá của tự do, độc lập
Là máu xương bao liệt sĩ anh hùng.*

*Giữa Trường Sơn vợ vợ nghìn trùng
Tôi thành kính trước hàng nghìn mộ chí
Giáo da diết ru màu xanh Quảng Trị
Khói hương trầm thơm tỏa mệnh mang.*

LAI TÂY DƯƠNG
(Thành phố Thái Bình)



Ảnh minh họa

Cha ơi

*Cha nằm dưới một ngôi sao
Con chau đến viếng tự hào về cha
Nghĩa trang Liệt sĩ Chí Hòa
Cha nằm yên nghỉ thơm hoa đất trời.*

*Thăng Pháp cha về "nghỉ ngơi"
Con nhập ngũ tiếp cuộc đời của cha
Học xong con được đi xa
Vào Nam đánh Mỹ đi qua "A Sáu".*

*Dân ta không chịu cúi đầu
Con theo bố nhớ những câu mẹ truyền
Bây giờ đất nước bình yên
Con về là một thương binh trong làng.*

*Quê hương đất nước về vang
Nông thôn xây đã hàng hoàng đẹp hơn
Nhà tình nghĩa tấm lòng son
Tình dân với Đảng mãi còn xanh tươi.*

*Nơi chín suối cha "ngậm cười"
Nông thôn xây đã hàng hoàng đẹp hơn
Ngày hai bảy dù nắng mưa
Đội ngũ ngay thẳng gió đưa giấc nồng.*

*Nét vàng Tổ quốc ghi công
Tên cha trong đó tự lòng con vui
Vàng cha nhiều lúc buồn ngủ
Ngắm nhìn nắm mộ đất vui xương cha.*

*Nghĩa trang thơm ngát hương hoa
Cha con người lính chan hòa tình thương
Cha cho con một con đường
Vào Nam đánh Mỹ bị thương trở về.*

*Sống trong tình nghĩa làng quê
Con vui, con khỏe... "ngồi kể bên cha".*

TRẦN QUYẾT THẮNG
(Hồng Minh, Hưng Hà)

Những năm qua, cùng với việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công (NCC) với cách mạng và thân nhân của họ, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn nỗ lực thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ NCC còn tồn đọng. Nhiều hồ sơ đã được giải quyết, mang lại niềm vui, niềm hy vọng cho nhiều gia đình.

Thời gian qua, hệ thống chính sách, pháp luật về NCC ngày càng được hoàn thiện, đổi mới chính sách và chế độ ưu đãi đối với NCC từng bước được mở rộng, đời sống các gia đình thương binh, liệt sĩ và NCC ngày càng được nâng cao. Việc tu bổ, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, các công trình ghi công liệt sĩ đã được quan tâm đầu tư. Công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và NCC, ủng hộ xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" ngày càng phát triển sâu rộng, được xã hội đồng tình, hưởng ứng đã góp phần nâng cao đời sống NCC. Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và

Nỗ lực giải quyết hồ sơ tồn đọng



Thần nhân các liệt sĩ phấn khởi khi được nhận bằng Tổ quốc ghi công.

Xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi cho trên 18.000 lượt NCC và thân nhân của họ; hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để nghị phong tặng, truy tặng cho 111 mẹ Việt Nam anh hùng; hoàn thiện hồ sơ để nghị cấp có thẩm quyền suy tôn 109 liệt sĩ; giải quyết chế độ cho gần 18.000 lượt người tham gia hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm

nghĩa vụ quốc tế; hỗ trợ kinh phí cải thiện trên 17.800 nhà ở cho NCC theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ; quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" vận động được trên 5 tỷ đồng để chăm lo cho NCC.

Cùng với giải quyết tốt các chế độ, chính sách đối với NCC, việc giải quyết hồ sơ xác nhận NCC còn tồn đọng cũng đạt được những kết quả quan trọng mặc dù trong quá trình giải

quyết gặp rất nhiều khó khăn do nhiều NCC không còn hồ sơ, không còn giấy tờ gốc, không còn người giao nhiệm vụ và người làm chứng. Theo kết quả tổng rà soát, toàn tỉnh còn tồn đọng 91 trường hợp để nghị xác nhận thương binh. Để việc giải quyết hồ sơ còn tồn đọng được thực hiện đúng quy định, bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chính sách, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch giải quyết hồ sơ để nghị xác nhận NCC còn tồn đọng. Quá trình giải quyết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung rà soát, nghiên cứu từng hồ sơ để nghị xác nhận liệt sĩ, thương binh. Sau 3 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã để nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành trung ương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp 65 bằng Tổ quốc ghi công cho các liệt

sĩ. Đề nghị Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng thẩm định giải quyết 257 trường hợp hưởng chính sách đối với thương binh (theo Thông tư số 28). Năm 2019, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để nghị các cấp có thẩm quyền xác nhận liệt sĩ cho 32 trường hợp. Đến nay, các bộ, ngành trung ương đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 19 liệt sĩ (trong đó, 9 trường hợp thuộc khối dân chính; 2 trường hợp thuộc lực lượng quân đội; 8 trường hợp là thương binh có tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên chết do vết thương tái phát). Việc xác nhận được tiến hành chặt chẽ, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Bái, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chia sẻ: Hiện vẫn còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính và chưa được quy tập; một bộ phận NCC chưa được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Đây là điều trăn trở, day dứt đồng thời là nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp, các ngành, các địa phương phải nỗ

lực giải quyết những hồ sơ còn tồn đọng để bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh của NCC và thân nhân của họ. Thời gian tới, để sớm giải quyết dứt điểm những hồ sơ NCC còn tồn đọng, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi NCC; chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra các khâu thực thi chính sách ở từng địa phương về quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm các chính sách ưu đãi được thực thi đúng quy định, đầy đủ, kịp thời, minh bạch; thực hiện tốt việc lập và xét duyệt hồ sơ thường xuyên theo các quy định hiện hành. Hy vọng, với nỗ lực và quyết tâm của các cấp, các ngành, những hồ sơ NCC còn tồn đọng sẽ nhanh chóng được giải quyết, mang lại cho NCC và thân nhân của họ niềm động viên sau bao năm mong mỏi, đợi chờ, cũng là thể hiện trách nhiệm và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành, các địa phương đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng.

ANH THỜ

Xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa", giải quyết chế độ, chính sách cho NCC và thân nhân của họ là nhiệm vụ quan trọng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố đã làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố xây dựng các văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng. Nhiều năm qua, 100% xã, phường làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa". Đến nay, thành phố không có hộ chính sách khó khăn về nhà ở, 100% gia đình có mức sống từ trung bình trở lên so với mức sống của người dân địa phương. Nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã trở thành những tấm gương tiêu biểu về khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và làm giàu. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", tổ chức các chương trình

THÀNH PHỐ Chăm lo cho người có công

Tháng 7 về, các cấp, các ngành và người dân trên địa bàn thành phố Thái Bình hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ với lòng tri ân sâu sắc các gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng.

tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và nông thôn mới của thành phố. Tập trung thăm tra, rà soát và hỗ trợ nhà ở đối với NCC. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã để nghị hỗ trợ cho 104 hộ NCC khó khăn về nhà ở với số tiền 3,14 tỷ đồng. Ngoài ra, thành phố còn thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp thường xuyên, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho NCC và thân nhân của họ cũng

như giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho NCC. Đã chi trả trên 70 tỷ đồng trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần cho hơn 7.000 đối tượng NCC và thân nhân, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Đặc biệt, trong tháng "Đền ơn đáp nghĩa" (tháng 7) năm nay, thành phố triển khai nhiều hoạt động thiết thực như xây mới và sửa chữa nhà ở cho NCC; tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang liệt sĩ, phần mộ liệt sĩ; thăm hỏi, tặng quà gần 8.000 gia đình chính sách; đồng loạt tổ chức thấp nến tri ân tại

các nghĩa trang liệt sĩ, đến thờ, dài tượng niệm, nhà bia liệt sĩ của thành phố, các xã, phường vào tối ngày 26/7. Xã Vũ Chính hiện đang quản lý và chỉ tra chế độ thường xuyên cho gần 200 đối tượng chính sách. Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Xác định công tác "Đền ơn đáp nghĩa" là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã luôn quan tâm đến việc thực

hiện chế độ, chính sách đối với NCC. Đời sống của các gia đình chính sách, NCC ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Đến nay, trên địa bàn xã đại đa số các gia đình chính sách, NCC đều có mức sống khá trở lên, không còn gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ là hộ nghèo. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Vũ Chính có gần 50 gia đình chính sách được sửa chữa, nâng cấp, xây mới nhà ở. Vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, ngoài việc tổ chức rà soát, lập danh sách NCC được nhận quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, thành phố và bảo đảm chuyển quà đúng, đủ, kịp thời, xã đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm, thăm viếng mộ liệt sĩ; tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà, động viên các thương bệnh binh, hỗ trợ NCC và thân nhân của họ khi ốm

đau, bệnh nặng và khi qua đời. Bà Nguyễn Thị Thủy Mai, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chia sẻ: Cùng với việc thực hiện chế độ, chính sách cho người và gia đình có công với cách mạng, thành phố

đã đầu tư nhiều hình thức giúp đỡ các gia đình chính sách vươn lên như tặng sổ tiết kiệm, miễn giảm học phí cho con em NCC, ưu đãi vốn vay phát triển kinh tế, chăm lo về y tế cho gia đình chính sách, đỡ đầu thương binh nặng...

Những việc làm cụ thể, thiết thực đó đã phần nào chia sẻ những mất mát, khó khăn và làm ấm lòng các gia đình, đối tượng chính sách, giúp họ có cuộc sống ngày một ổn định hơn.

MINH NGUYỆT



Tu sửa nghĩa trang liệt sĩ thành phố khu vực xã Vũ Chính.