

Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

Sáng ngày 5/11, lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2017) đã được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm với nhan đề: Cách mạng Tháng Mười Nga và lý tưởng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay. Báo Thái Bình trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Thưa các đồng chí và các bạn,

Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây - giữa Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến và anh hùng, để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân kỷ niệm một sự kiện trọng đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại - đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917.

Như chúng ta đã biết, cách đây tròn một trăm năm, theo tiếng súng báo hiệu từ chiến hạm Rạng Đông, cuộc tiến công Cung điện mùa Đông ở Pê-t rô-grát bắt đầu và cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Bôn-sê-vich Nga đứng đầu là V.I.Lênin đã giành thắng lợi ở Pê-t rô-grát và nhanh chóng lan tỏa ra toàn nước Nga.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã "làm rung chuyển thế giới", phá tan một mảng lớn trong hệ thống chủ nghĩa tư bản, để quốc, mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những tiên đoán của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học đã trở thành hiện thực trên một phần sáu địa cầu.

Lần đầu tiên trong lịch sử, những người lao động đã đứng lên giành lấy chính quyền về tay mình để xây dựng một xã hội hoàn toàn mới. Một nhà nước kiểu mới dưới hình thức các Xô-viết đã hình thành và được V.I.Lênin đánh giá là "chế độ dân chủ ở mức cao nhất cho công nhân và nông dân... một chế độ dân chủ kiểu mới"^[1].

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và sự ra đời của Nhà nước Xô-viết do V.I.Lênin sáng lập đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến, tư bản lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc kinh tế, chính trị, quân sự, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, giáo dục... hàng đầu thế giới; đưa quân chúng công - nông từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ

đất nước, làm chủ xã hội; vai trò, vị thế của nước Nga trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga đã tiếp sức cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Nhiều đảng cộng sản và công nhân ở các nước đã ra đời, hình thành một phong trào quốc tế sâu rộng khắp năm châu, đi tiên phong trong cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lý tưởng cao đẹp là độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Một làn sóng cách mạng vô sản ở Châu Âu đã bùng lên mạnh mẽ, tạo ra một cao trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, làm rung chuyển nền thống trị của giai cấp tư sản độc quyền ở nhiều nước. Một hệ thống xã hội chủ nghĩa đã ra đời, đóng vai trò to lớn trong tiến trình phát triển của thế giới hiện đại.

Cách mạng Tháng Mười Nga đã tác động mạnh mẽ đến đời sống chính trị - xã hội của nhiều quốc gia, dân tộc; đã thức tỉnh, cổ vũ các dân tộc thuộc địa bị áp bức và các nước phụ thuộc vùng dậy đấu tranh vì độc lập tự do, đem lại niềm tin và niềm hy vọng về khả năng tự giải phóng. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động tại hàng loạt nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ - Latinh đã nổi dậy đấu tranh giành độc lập dân tộc; hàng trăm triệu người được giải phóng khỏi xiềng xích nô lệ, tạo thành một phong trào giải phóng dân tộc mạnh mẽ trên toàn cầu.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, những thành tựu của chế độ Xô-viết và chiến thắng của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai cũng đã thức tỉnh và cổ vũ phong trào đấu tranh vì dân sinh, dân chủ và tiến bộ xã hội ở chính ngay các nước tư bản phát triển, buộc chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc cũng phải có những điều chỉnh để thích nghi, tồn tại.

Đứng như V.I.Lênin đã khẳng định: "Cuộc Cách mạng Tháng Mười của chúng ta đã

mở ra một thời đại mới trong lịch sử thế giới"^[2]. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế"^[3].

Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc như vậy, thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự đã sáng tạo ra một kỷ nguyên mới của nước Nga, đồng thời đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Nó đã vượt khỏi không gian và thời gian, trở thành biểu tượng vĩ đại của thời đại. Nhân dân Việt Nam cùng loài người tiến bộ mãi mãi ghi nhớ công ơn của lãnh tụ vĩ đại V.I.Lênin, của những người Bôn-sê-vich và nhân dân các dân tộc trong Liên bang Xô-viết đã phấn đấu, hy sinh làm nên sự kiện lịch sử có một không hai này!

Thưa các đồng chí và các bạn,

Trong hơn bảy mươi năm tồn tại và phát triển, Liên bang Xô-viết đã giành được nhiều thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Mười cũng như công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, và đã có những cống hiến to lớn đối với sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân loại. Là chủ nhân mới của đất nước, những người công nhân, nông dân và trí thức trong Liên bang Xô-viết bằng những quyết tâm lao lao và nỗ lực phi thường đã biến đất nước mình vốn lạc hậu so với các nước phát triển khác thành một cường quốc công nghiệp hùng mạnh, đứng đầu thế giới trên nhiều lĩnh vực.

Ví dụ như: Liên Xô đã vượt tới nhiều đỉnh cao về khoa học - công nghệ, đặc biệt đã mở ra kỷ nguyên của người chinh phục vũ trụ. Nền giáo dục Xô-viết đã được xếp vào hàng tiên tiến hàng đầu thế giới. Các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật... đã phát triển rực rỡ, hết sức phong phú,



Lãnh tụ V.I.Lênin phát biểu trước đám đông trên Quảng trường Sverdlov ở Petrograd năm 1919. Ảnh tư liệu

độc đáo, được cả thế giới ngợi ca, nể trọng.

Đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân đều được chăm lo, mọi người dân đều được hưởng thụ những phúc lợi xã hội chất lượng cao, được sống trong một môi trường yên bình, lành mạnh trong tình thương, lễ phép và sự tôn trọng lẫn nhau.

Trong hoàn cảnh phải thường xuyên đối mặt với những âm mưu thâm độc, hành động phá hoại của các thế lực đế quốc, phản động, Nhà nước Xô-viết luôn đặt lên hàng đầu nhiệm vụ tăng cường quốc phòng - an ninh, đánh thắng các loại thù trong giặc ngoài, giữ vững thành quả cách mạng và chủ quyền quốc gia và tự những năm 50 của thế kỷ trước đã đạt được thế cân bằng về vũ khí hiện đại, bảo đảm quan trọng cho nền hòa bình thế giới.

Nhân dân thế giới không bao giờ quên những hy sinh hết sức lớn lao và những chiến công vô cùng hiển hách của nhân dân và Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nước đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhiều dân tộc giành lại độc lập, chủ quyền từ chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga và điểm lại những thành tựu lớn lao của nhân dân Liên Xô dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô, chúng ta không thể không nhắc tới sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, đầy tinh thần quốc tế trong sáng của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên đã dành cho các nước xã hội chủ nghĩa, cho phong trào giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình và tiến bộ xã hội.

Đó là những sự thật lịch sử không ai có thể phủ nhận được! Suốt trong những năm tháng tồn tại của Nhà nước Xô-viết - con đẻ của Cách mạng Tháng Mười, và nhất là từ sau ngày Liên bang Xô-viết bị giải thể, các thế lực thù địch và các thế cân bằng về vũ khí hiện đại, bảo đảm quan trọng cho nền hòa bình thế giới. Nhân dân thế giới không bao giờ quên những hy sinh hết sức lớn lao và những chiến công vô cùng hiển hách của nhân dân và Hồng quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cứu loài người khỏi thảm họa phát xít, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều nước đi lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và nhiều dân tộc giành lại độc lập, chủ quyền từ chủ nghĩa thực dân, đế quốc.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Riêng đối với Việt Nam, chúng ta có đầy đủ căn cứ để khẳng định rằng, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng như sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của nhân dân Liên Xô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta chính là người Việt Nam đầu tiên đã tiếp cận, tiếp thu và vận dụng sáng tạo rất thành công những tư tưởng của Cách mạng Tháng Mười vào sự nghiệp cách mạng nước ta. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Người đã đứng hẳn về phía những đảng viên Đảng Xã hội Pháp, ủng hộ Quốc tế Cộng sản thứ ba do V.I.Lênin sáng lập. Năm 1920, khi đọc bản "Sơ lược tóm tắt luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin, Người đã rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng... vui mừng đến phát khóc lên, ngẩng mặt nhìn trong phòng mà Người nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: "Hỡi đồng bào bị đọa đầy đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta"^[4].

Tiếp đó, Người đã vượt qua mọi gian nguy để đến với đất nước Xô-viết, tham gia hoạt động trong Quốc tế Cộng sản,

đồng thời trực tiếp tìm hiểu kinh nghiệm cách mạng của Liên Xô để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngay trong thời kỳ đó, Người đã cử nhiều thanh niên cách mạng Việt Nam ở trong nước sang học tập tại Liên Xô, trong đó có các đồng chí sau này trở thành Tổng Bí thư của Đảng ta, như đồng chí Trần Phú, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Hà Huy Tập cùng nhiều nhà lãnh đạo cách mạng tiến bộ khác.

Những người cộng sản, những người yêu nước Việt Nam dù phải hoạt động trong hoàn cảnh bí mật cực kỳ gian khổ, khó khăn, thậm chí trong ngục tù đế quốc và lên đoạn đầu đài vẫn một lòng một dạ hướng về nước Nga Xô-viết, hướng về quê hương của V.I.Lênin và Cách mạng Tháng Mười với niềm tin son sắt và hy vọng tràn đầy về thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng mà mình theo đuổi.

Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Liên Xô trong chiến tranh chống phát-xít, buộc quân phiệt Nhật lúc đó phải đầu hàng vô điều kiện đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở nước ta thành công, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đặc biệt, trong thời kỳ nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ban đầu là ở miền Bắc và sau này là trên cả nước khi nước nhà đã thống nhất, Liên Xô luôn dành cho nhân dân ta sự ủng hộ hết sức mạnh mẽ, giúp quân dân ta giành thắng lợi về quân trong các cuộc kháng chiến và trong cuộc cuộc khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

Một trong những sự giúp đỡ của Liên Xô có ý nghĩa cực kỳ quan trọng là đã đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện hàng vạn cán bộ, chuyên gia và người lao động Việt Nam trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, ngoại giao, quân sự, an ninh... đó là chưa kể hàng nghìn chuyên gia Liên Xô đã sang Việt Nam đồng cam cộng khổ, tận tình giúp đỡ nhân dân ta bảo vệ và xây dựng đất nước.

Rõ ràng, không có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

(Xem tiếp trang 4)

Việt Nam và Cộng hòa Liên bang (CHLB) Nga tuy hai nước cách xa nhau về địa lý nhưng đã từ lâu có một sự gắn bó khăng khít, keo sơn. Nước Nga - xứ sở Bạch Dương, nơi được coi như quê hương thứ hai của hàng vạn người dân Việt Nam từng học tập và sinh sống, nơi mà mỗi khi nhắc đến một cái tên, một địa danh hay giận đơn chỉ là một câu hát lại khiến bao trái tim người Việt bồi hồi, thổn thức.

Từ quê lúa Thái Bình, những người thuộc thế hệ khác nhau, đến nước Nga vào những thời điểm khác nhau nhưng tiếng nói, nền văn hóa đặc sắc cùng với người dân Nga nồng hậu, giàu lòng nhân ái đã hun đúc nên tình yêu dành cho xứ sở Bạch Dương. Xuất phát từ tình cảm sâu nặng của những người đã từng học tập, công tác tại CHLB Nga và các nước thuộc Liên Xô trước đây, ngay từ những năm 60 của thế kỷ XX, tại Thái Bình đã hình thành những nhóm liên lạc theo từng lĩnh vực hoạt động và từng địa phương bên Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, những nhóm liên lạc này hoạt động mạnh hơn như sự thay đổi thêm bó bên, gắn kết những trái tim yêu xứ sở Bạch Dương và là nền tảng quan trọng để thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tỉnh Thái Bình năm 2015. Đến nay, Hội đã quy tụ được 320 hội viên, gồm 15 chi hội hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau với nhiều hoạt động sôi nổi góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt - Nga ngày càng bền chặt. Ông Vũ Xuân Chiên, Chủ tịch Hội cho biết:

Tình yêu nước Nga trong lòng người Thái Bình



Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva (Cộng hòa Liên bang Nga).

Mỗi thành viên trong Hội dù tuổi tác và cương vị công tác khác nhau nhưng đều có chung tình cảm sâu nặng dành cho xứ sở Bạch Dương và đều đang nỗ lực góp phần xây dựng quê hương Thái Bình. Từ những thành công đáng ghi nhận, trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc phát triển hội viên, Hội sẽ thành lập trung tâm tư vấn, hỗ trợ công tác hữu nghị với một mục đích giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giao lưu văn

hóa, xúc tiến hợp tác thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Thái Bình với doanh nghiệp Liên bang Nga, mở các lớp dạy tiếng Nga và tìm kiếm những địa chỉ tin cậy cho sinh viên và lao động Thái Bình sang học tập, công tác tại Nga..., góp phần thực hiện công tác đối ngoại giữa hai nước.

Có những người đã trải qua tháng ngày của cuộc sống trong giai đoạn khó khăn của nước

Nga sau khi Liên Xô tan rã, có những người còn rất trẻ được chứng kiến sự hồi sinh và vươn lên mạnh mẽ của một cường quốc trong thời điểm hiện tại song những kiến thức, văn hóa cùng tình cảm nồng hậu từ nước Nga đã góp phần vào thành công của họ và tình yêu dành cho xứ sở Bạch Dương mãi đọng đầy theo năm tháng. Năm 1988, sinh viên Lê Thị Thu Hiền, xã Tân Bình (thành phố Thái

Bình) nhận học bổng du học tại Đại học Nông nghiệp quốc gia Nga K.A.Timirazev. Những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ được sống và học tập trong môi trường văn hóa và thiên nhiên Nga đậm chất nhân văn cùng sự đùm bọc, yêu thương của những người dân Nga đón hậu đã níu giữ chị Hiền ở lại CHLB Nga 16 năm. Xứ sở Bạch Dương cũng là nơi chị tìm được tình yêu của cuộc đời mình, tổ ấm nhỏ của vợ chồng chị thêm niềm vui với lần lượt 2 con gái chào đời trên đất nước Nga tươi đẹp. Hiện tại, trên cương vị Giám đốc điều hành Công ty TNHH Dịch vụ thương mại tổng hợp Tân Bình, quản lý trang trại chăn nuôi tổng hợp theo quy mô khép kín và công viên nước Thái Bình, chị Lê Thị Thu Hiền chia sẻ: Những kiến thức và nền văn hóa Nga đã giúp tôi rất nhiều trong công việc chuyên môn và trong cuộc sống. Cũng xuất phát từ tình yêu nước Nga, thấu hiểu và sẻ chia những khó khăn, vất vả của quãng thời gian mưu sinh bên xứ người, Công ty của tôi đã đón nhận nhiều cán bộ, nhân viên đã có một thời học tập, lao động ở Nga về công tác. Theo chị Hiền, tình yêu với xứ sở Bạch Dương không chỉ trong mỗi cá nhân mà còn hình thành nên nét văn hóa của doanh nghiệp. Dù cách xa về không gian, thời gian cùng những đổi thay của hiện tại song tình cảm dành cho xứ sở Bạch Dương của mỗi thành viên trong gia đình chị vẫn vẹn nguyên. Một ngày nào đó được cùng gia đình trở lại thăm nước Nga, mảnh đất nơi quê hương tôi mãi, đó là

mơ ước lớn nhất của chị Hiền.

Chị ven ven 16 tháng du học tại Viện Tiếng Nga quốc gia A.X.Pushkin, thành phố Moskva nhưng với chị Vũ Thị Dung, cán bộ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường Đại học Thái Bình, những ấn tượng và tình cảm về nước Nga vô cùng sâu đậm. Sự quan tâm, động viên, chia sẻ của thầy cô và bạn bè người Nga trong những ngày du học là động lực quan trọng để chị hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo. Trở về nước, trong những bài giảng của mình, chị Vũ Dung luôn lồng ghép và truyền thụ những tình cảm về đất nước và con người Nga tới sinh viên với mong muốn họ theo học tiếp cho những em có dự định du học tại xứ sở Bạch Dương. Chị Dung cũng là thành viên của Trường Đại học Thái Bình thực hiện đề tài hợp tác đào tạo giữa Việt Nam và CHLB Nga trong lĩnh vực dầu khí và điện, điện tử.

Với tình cảm sâu nặng dành cho xứ sở Bạch Dương, có những cá nhân đang thầm lặng kết nối và phát triển quan hệ Việt Nam - CHLB Nga trên lĩnh vực kinh tế. Doanh nhân Phạm Thọ Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Á Á là một người như thế. Năm 1972, ông được cử sang Liên Xô du học tại Trường Đại học thâm dò địa chất Moskva. Trở về nước, ông công tác tại Đoàn ca nhạc kịch Nhà hát Tuổi trẻ. Xuất phát từ tình yêu nước Nga, năm 2000, Doanh nghiệp tư nhân Bắc Việt của doanh nhân Phạm Thọ Hòa được

thành lập, sau đổi thành Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Á Á làm cầu nối đưa nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam tới xứ sở Bạch Dương. Với năng lực và uy tín của mình, ông Hòa được Hội chuyên viên xuất khẩu khẩu và chuyển giao công nghệ thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp CHLB Nga cử làm giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia. Nhiều doanh nghiệp như Công ty TNHH Điện cơ AIDI, Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh sứ Hào Cảnh... cùng những sản phẩm của quê lúa Thái Bình như thịt lợn đông lạnh, sản phẩm mây tre đan xuất khẩu... được doanh nhân Phạm Thọ Hòa xúc tiến hợp tác thương mại với thị trường Nga. Trên lĩnh vực giáo dục, ông Hòa đã nỗ lực tìm kiếm các nguồn học bổng của Chính phủ CHLB Nga và giúp đỡ đưa nhiều sinh viên Thái Bình sang du học tại xứ sở Bạch Dương. Theo ông Hòa: Những tiềm năng trên quê lúa Thái Bình là rất lớn, thời gian tới tôi sẽ nỗ lực kết nối và đưa thêm nhiều doanh nghiệp, hàng hóa tiếp cận thị trường Nga, đồng thời mời gọi các doanh nhân Nga tới Thái Bình để nghiên cứu đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Với những người con quê lúa đã từng sống, học tập, lao động tại Nga được nuôi dưỡng bằng tinh thần thép Ostrovsky, chiếu rọi bởi thơ ca Pushkin cùng những áng văn bất hủ của Lev Tolstoy, tình yêu dành cho xứ sở Bạch Dương mãi mãi theo họ trong từng nhịp đập trái tim, trải dài qua năm tháng.

TRỊNH CƯỜNG