

CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM



Niềm tự hào trên “Quê hương năm tấn”

Hướng về lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, những ngày này, Quảng trường Thái Bình đón tiếp đông đảo các tầng lớp nhân dân trở về chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc độc đáo trên “Quê hương năm tấn”, cùng nhau ôn lại 5 lần Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm và những tình cảm thân thương Bác dành cho Thái Bình.

Những dấu mốc lịch sử

Thái Bình là vùng quê có phong trào cách mạng của nông dân phát triển sớm trong cả nước, trong đó phải kể đến hai cuộc biểu tình của nông dân Tiên Hưng - Duyên Hà và nông dân Tiên Hải năm 1930. Trong các cuộc kháng chiến của dân tộc, Thái Bình là tỉnh đi đầu trong phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, đóng góp sức người, sức của cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sinh thời, Bác Hồ về thăm Thái Bình 5 lần, những lần Bác về thăm đều gắn với nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Về thăm Thái Bình lần đầu tiên ngày 10/1/1946, Bác họp với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cho chủ trương và các biện pháp đắp đê, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp. Ngày 28/4/1946, khi biết tin nhân dân Thái Bình khắc phục được hậu quả hai tháng đê vỡ, Bác về thăm Thái Bình lần thứ hai và khen ngợi thành tích tăng gia sản xuất, kêu gọi mọi người phải đoàn kết, ra sức diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Lần thứ ba về thăm Thái Bình, khi nói chuyện với 4 vạn đại biểu nhân dân, Bác kết luận: “Thái Bình có nhiều điều kiện thuận lợi, người đông, đất tốt, nước có sẵn, đồng

bào và cán bộ phải cố gắng làm cho tỉnh nhà thành một tỉnh gương mẫu trong miền Bắc”. Khi biết Thái Bình có phong trào khai hoang lấn biển và toàn tỉnh đạt thành tích cao trong sản xuất, ngày 26/3/1962, lần thứ tư Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm và động viên phong trào. Đến thăm Hợp tác xã Nam Cường, xã điển hình đi đầu trong phong trào khai hoang lấn biển, mở rộng diện tích đất canh tác, Bác khen ngợi và tặng Huy hiệu cho 4 cán bộ, xã viên có thành tích xuất sắc. Tại hội nghị phát động phong trào sản xuất trong nông nghiệp toàn tỉnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi nhân dân Thái Bình có nhiều cố gắng trong tăng vụ, vỡ hoang, làm thủy lợi, phân bón và tặng Huy hiệu cho 14 chiến sĩ thi đua lao động sản xuất trong toàn tỉnh. Trong lần về thăm Thái Bình thứ năm, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ và nhân dân sáng ngày 1/1/1967, Bác dành nhiều sự quan tâm cho sản xuất nông nghiệp. Người căn dặn: “Thái Bình có tiến bộ nhiều, Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Cùng với 5 lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, Thái Bình còn nhận được muôn vàn tình yêu thương của Bác. Trong nhiều năm

thời, Bác đã thường Huy hiệu cho 67 người tốt, việc tốt đăng trên Báo. Bác đã hai lần gửi thư khen Hợp tác xã Tân Phong, Đông Bình Cách chăn nuôi trâu, bò giỏi, khen Hợp tác xã Hiệp Hòa trồng cây giới, khen Đội thủy lợi Quang Trung làm thủy lợi giỏi... Với những tình cảm sâu sắc Bác dành cho nông dân cả nước nói chung, nông dân Thái Bình nói riêng, thể theo nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, được sự nhất trí của Trung ương, tháng 5/2014 công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam đã được khởi công xây dựng tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Sau thời gian thi công, công trình đã hoàn thành, có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ và nhân dân Thái Bình.

Niềm tự hào trên “Quê hương năm tấn”

Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam nằm trong quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình. Bằng tất cả những đường nét hài hòa và tinh tế, hình ảnh Bác Hồ trong bộ quần áo giản dị, nụ cười đôn hậu hiện lên như đang căn dặn các thế hệ nông dân về tăng gia sản xuất, đời sống sinh hoạt để xây dựng nông thôn ngày càng văn minh, ấm no, hạnh phúc. Đáp lại

tình cảm của Bác, nhóm tượng gồm các nhân vật đại diện các thế hệ người cao tuổi, trung niên, thanh niên, trẻ em nông thôn Việt Nam chăm chú lắng nghe lời dạy dỗ, chỉ bảo của Người. Cùng với nhóm tượng, mặt trước của tượng đài là 3 mảng phù điêu, thể hiện phong cảnh đặc trưng của nông thôn Việt Nam, một số hoạt động của người nông dân, phong cảnh làng xóm gắn với công cuộc xây dựng nông thôn mới. Sinh thời, Bác Hồ luôn mong mỗi làm sao đời sống của người nông dân được sung túc, ấm no. Giờ đây, điều đó đã và đang trở thành hiện thực trên mỗi làng quê Việt Nam nói chung, Thái Bình nói riêng. Mặt sau các mảng phù điêu là hình ảnh sản xuất làng nghề, hoạt động văn hóa, hình ảnh chùa Keo, lễ hội đền Trần, mùa rởi nước..., những họa tiết thể hiện sắc thái đặc trưng văn hóa Thái Bình.

Quá trình triển khai thực hiện, Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân. Ông Trương Văn Giang, Bí thư Chi bộ tổ 11, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi dự án được triển khai. Đây là công trình giữ gìn tâm nguyên trí ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Giờ đây, khi

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh



Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm đến mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp nông dân. Trên con đường đi đến hạnh phúc, ấm no, người nông dân Việt Nam luôn có Bác đồng hành. Ghi nhớ công ơn của Bác, những người nông dân Thái Bình hôm nay tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Những năm qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phát động tới toàn thể cán bộ, hội viên thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua sôi nổi..., thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trong toàn tỉnh, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam được đặt tại Thái Bình là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân Thái Bình, để từ đó mọi người cùng nhau nỗ lực hơn nữa, góp phần thiết thực đưa Thái Bình trở thành “tỉnh gương mẫu về mọi mặt” như Bác hằng mong.

Nhà điêu khắc Nguyễn Vũ An, thành viên Hội đồng nghệ thuật, giám sát mỹ thuật công trình



Đây là công trình tượng đài rất độc đáo về bố cục. Thông thường, các quần thể tượng đài được chia làm 2 lớp rõ ràng. Nhưng với Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, hai tác giả Lê Lạng Lương và Phạm Bá Đũa đã tìm ra bố cục rất sáng tạo và độc đáo để hòa nhập giữa lớp phù điêu phía sau tượng và các nhóm tượng tròn phía trước. Bên cạnh đó, ở đây còn có sự kết hợp hài hòa giữa quần thể tượng và quy hoạch kiến trúc của Quảng trường Thái Bình. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là công trình được đánh giá đạt chất lượng cao cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ nên khi được giao trọng trách giám sát mỹ thuật công trình, với tất cả chuyên môn và trách nhiệm, tình cảm của mình, tôi đã không quản ngại tuổi cao, luôn bám sát quá trình thi công khi chuyển chất liệu từ mẫu phác thảo sang đá, đồng thời luôn xác định phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà quê hương Thái Bình đã giao phó, góp phần cho thành công của công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam tại Quảng trường Thái Bình.

Ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Bình



Hướng đi của du lịch Thái Bình cũng như hướng phát triển sản phẩm du lịch là phát triển du lịch nông nghiệp gắn với tâm linh, đây là loại hình du lịch bền vững, có sức hút rất lớn. Hiện nay, quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là điểm đến mới, mang đậm bản sắc văn hóa của quê hương, nơi giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công lao, tình yêu thương của Bác Hồ dành cho nông dân cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng. Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là dịp giới thiệu, quảng bá một điểm đến mới ý nghĩa, hấp dẫn trên “Quê hương năm tấn”. Trong tương lai, Quảng trường Thái Bình và Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam sẽ có vai trò to lớn trong phát triển sản phẩm du lịch, trở thành trung tâm kết nối các vùng sản phẩm du lịch sản có của địa phương.

Bác Hồ với nông dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến phong trào cách mạng của các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình. Bác dành cho nhân dân Thái Bình, nhất là giai cấp nông dân tình yêu thương vô bờ bến và những lời căn dặn ân cần. Nhớ ơn Bác, nông dân Thái Bình một lòng đi theo Đảng, vượt mọi khó khăn, thử thách, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sinh ra từ một làng quê nghèo nên Bác rất thấu hiểu cuộc sống của người nông dân. Bác đã dành cả cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; trước hết là đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến, đưa dân tộc ta thoát khỏi kiếp nô lệ lầm than, đem lại cơm no, áo mặc cho nhân dân mà đại bộ phận là nông dân. Đối với nông dân Thái Bình, hình ảnh Bác Hồ in đậm trong tâm trí mọi người. Từ năm 1946 đến ngày Bác đi xa, dù bận bao công việc nhưng đã 5 lần Người về thăm Thái Bình. Đi đến đâu Bác cũng gắn gũi, thăm hỏi đời sống, sản xuất của nhân dân, đồng viên nông dân thì đưa sản xuất nâng cao

đời sống, phục vụ kháng chiến kiến quốc. Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Phạm Ngọc Đắp, nguyên Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tâm sự: Cuộc đời tôi vinh dự nhiều lần được gặp Bác Hồ. Sau lần Người về thăm Thái Bình lần thứ hai năm 1946, khắc ghi lời Bác dặn, bà con nông dân toàn tỉnh thi đua đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng là kháng chiến và kiến quốc. Hơn một triệu nông dân Thái Bình trước đây thường xuyên đói rách thì sau hòa bình lập lại đã tạm đủ ăn, đủ mặc và có điều kiện học hành. Mỗi người nông dân khi có cơm ăn, áo mặc đều nhớ tới “Bát cơm Cụ Hồ”, “Tấm áo Cụ Hồ”. Trong cải cách ruộng

đất, cảm thể nhận ruộng, người nông dân cũng gọi là “Ruộng Cụ Hồ”. Những năm sau đó, phong trào thi đua làm ruộng có năng suất cao được phát động rộng rãi, mạnh mẽ và liên tục. Nhờ sức người, vật mùa năm 1958 bội thu, Thái Bình vinh dự được đón Bác Hồ về thăm lần thứ ba. Bác khuyên nông dân làm ruộng có năng suất lúa và hoa màu cao, nông dân chung sức chung lòng đi theo con đường làm ăn tập thể để ngày một ấm no, nông thôn thêm giàu mạnh.

Những lời Bác dạy đã biến thành sức mạnh trên đồng ruộng, thổi thốc bà con nông dân thi đua lao động sản xuất để đưa Thái Bình trở thành tỉnh đầu tiên của miền Bắc đạt năng suất 5 tấn thóc/ha năm 1966.



Niềm vui được mùa.

Bà Đỗ Thị Xoa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư), nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thư Trì, nay là huyện Vũ Thư kể lại: Bất kỳ ai cũng cảm nhận được những tình cảm rất đặc biệt Bác dành cho Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Người về đồng

viên, chia sẻ với bà con nông dân “một nắng hai sương” khi nghe tin đê vỡ, nước ngập trắng đồng. Người về chung niềm nao nức của tỉnh trong phong trào khai hoang lấn biển mở rộng diện tích đất canh tác và toàn

thị đạt thành tích cao trong sản xuất. Trong tôi giờ vẫn vẹn nguyên kỷ ức hân hoan cùng với nhân dân được đón Bác tại đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa khi tỉnh Thái Bình đạt năng suất 5 tấn thóc/ha. Mỗi người dân Thái Bình đều khắc ghi trong tim lời căn dặn của Bác: “Bác

mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”. Đã hơn 50 năm từ ngày Bác đi xa nhưng những tình cảm sâu nặng, những lời dạy bảo ân cần và mong muốn của Bác vẫn luôn khắc ghi trong tâm trí mỗi người nông dân Thái Bình; trở thành động lực tinh thần to lớn, thổi thốc họ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn, thời kỳ cách mạng. Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Mận, xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư kể lại: Đội thủy lợi Quang Trung của chúng tôi vô cùng tự hào khi được nhận thư khen của Bác Hồ. Vinh dự này đã tiếp thêm sức mạnh cho tất cả các thành viên trong Đội nỗ lực thi đua trên khắp các công trình thủy lợi của tỉnh, đưa dòng nước ngọt góp phần làm nên những cánh đồng 5 tấn rưỡi 7 tấn thóc/ha, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Trong 3 năm 1967 - 1969, Đội thủy lợi Quang Trung luôn là lá cờ đầu của tỉnh, dẫn đầu toàn miền Bắc về năng suất, khối lượng làm thủy lợi, được Bác Hồ tặng cờ thi đua.

(Xem tiếp trang 4) **MANH CƯỜNG**