



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 655
Chủ nhật
Ngày 19 - 7 - 2020

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Từ “ĐÀM SEN CẠN”

nghĩ về cách làm nông nghiệp thời cách mạng số

(Xem trang 3)



Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 18/7, số người nhiễm và tử vong do Covid-19 tại các quốc gia trên thế giới tiếp tục tăng. Hiện 215 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận hơn 14,2 triệu người nhiễm và hơn 600.000 người tử vong.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 18/7, cả nước không ghi nhận có thêm ca nhiễm mới. Số người nhiễm Covid-19 vẫn là 382 người, trong đó 357 người đã được điều trị khỏi, còn 25 người đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 10/25 người nhiễm Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên; 15 người vẫn dương tính với Covid-19. Tổng số người đang cách ly trên cả nước tính đến 18 giờ ngày 18/7 là hơn 13.700 người.

Tính đến 17 giờ ngày 18/7, Thái Bình không có thêm trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, theo dõi sức khỏe 1 trường hợp từ nước ngoài về và đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19. Tại Trung đoàn 568, 155 công dân Việt Nam từ nước ngoài về đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) tiếp nhận thêm 5 trường hợp cách ly, theo dõi sức khỏe, nâng tổng số chuyên gia nước ngoài đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại đây lên 27 người.

Tổng số mẫu đã xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 18/7 là 4.216 mẫu, trong ngày không có thêm mẫu xét nghiệm Covid-19 mới.

HOÀNG LANH

Tập trung thi công công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh

■ PHẠM HƯNG

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được chọn là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Để bảo đảm tiến độ công trình, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã thường xuyên cử cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình.

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được xây dựng trên nền Thư viện tỉnh (cũ) và một phần khu đất của Đài PTTH Thái Bình (cũ) gồm khối nhà chính và hai khối phòng đọc tổng hợp, kết hợp dịch vụ. Khối nhà chính của Thư viện là khu làm việc hành chính, kho sách, các phòng đọc được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công. Hai khối phòng đọc tổng hợp kết hợp dịch vụ được bố trí tiếp cận hai mặt phố chính của thành phố được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư. Các hạng mục phụ trợ đồng bộ ngoài nhà gồm tường rào, cổng dậu, nhà để xe cán bộ và khách, nhà để xe ô tô cơ quan và nhà để xe thư viện lưu động, nhà bảo vệ, bể nước sinh hoạt, hệ thống cấp điện ngoài nhà và hệ thống chiếu sáng ngoài nhà, hệ thống giao thông nội bộ, sân, bồn cây...

Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh được đầu tư xây dựng với trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Thư viện trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai. Tạo điều kiện để Thư viện thực hiện tin học hóa, tự động hóa các quá trình thông tin - thư

viện theo hướng số hóa và liên kết mạng, nâng cao văn hóa đọc cho các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Bên cạnh đó, khi công trình hoàn thành sẽ kết nối với các công trình trong khu vực, tạo nên một quần thể các công trình kiến trúc văn hóa trong khu vực vườn hoa Lê Quý Đôn, góp phần chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất và hoàn thành các tiêu chí để xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I.

Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh khởi công xây dựng vào ngày 14/2/2020, được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao thực hiện và hoàn thành trước ngày 15/9/2020. Dự kiến, khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30/8/2020 để gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng

bộ tỉnh lần thứ XX, vượt tiến độ 15 ngày. Ông Nguyễn Văn Trường, đại diện liên danh nhà thầu xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh cho biết: Sau 5 tháng tích cực triển khai thi công, đến nay công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã hoàn thành trên 70% khối lượng công trình. Trong đó, khối nhà chính, liên danh nhà thầu đã thi công xong toàn bộ phần kết cấu bê tông, xây tường và trát mái trong nhà. Phần trát ngoài nhà và các chi tiết gờ, phào, đầu, trụ đạt khoảng 70%. Hệ thống kỹ thuật ngầm đã được triển khai đồng bộ trong quá trình thi công bê tông và xây tường nên hiện tại công tác hoàn thiện rất thuận lợi. Toàn bộ hệ thống đường ống điều hòa, chữa cháy, máng cáp đã thi công xong, chỉ còn chờ hoàn thiện phần trần xong để lắp thiết bị. Phần khung xương trần nhà đã làm xong ở tầng 1 và tầng 2, tầng 3 đã cơ bản hoàn thành.

Hệ thống cửa và vách đã bắt đầu lắp đặt, dự kiến trước ngày 10/8 sẽ hoàn thành... Đối với các hạng mục phụ trợ ngoài nhà, liên danh nhà thầu đã thi công xong hào cáp ngầm, chuẩn bị khoan và luồn cáp qua lòng đường Lê Lợi. Hạng mục đường nội bộ đã thi công xong nên cấp phối đá dăm, đến ngày 20/8 sẽ thi công mặt bê tông nhựa. Hạng mục cổng, dậu đã xây xong dậu giáp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân công, dậu dự kiến sẽ thi công đồng bộ khi hoàn thiện mặt đường... Hiện liên danh nhà thầu đang tập trung nhân lực để hoàn thiện các phần việc còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tạo khí thế phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Xác định tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã thường xuyên cử cán bộ theo dõi, giám sát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ công trình. Ông Nguyễn Trường Thịnh, Trưởng phòng Điều hành dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho biết: Những ngày qua, thời tiết nắng nóng trên địa bàn tỉnh kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ công trình. Để bảo đảm tiến độ công trình theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã yêu cầu liên danh nhà thầu luôn bố trí đủ nhân lực, chỉ đạo các đơn vị điều chỉnh giờ làm việc, ca sáng đẩy lên sớm 1 tiếng, ca chiều làm muộn hơn 1 tiếng so với quy định để công nhân có thời gian nghỉ trưa dài hơn. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án cũng yêu cầu liên danh nhà thầu bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng tới người dân khu vực xung quanh công trình.



Thi công lát nền khối nhà chính.



Công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ trợ thiết yếu của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đang trong quá trình hoàn thiện.

TỪ “ĐẦM SEN CẠN” nghĩ về cách làm nông nghiệp thời cách mạng số

■ TÚ ANH

Trồng lúa năng suất thấp, giá trị kinh tế không cao, nhiều nông dân bỏ ruộng đồng vào nhà máy, xí nghiệp làm xuất hiện những cánh đồng hoang ở các địa phương. Nhưng giờ đây, chính từ những cánh đồng hoang ấy, nhiều thanh niên với tấm bằng đại học trên tay đã quyết tâm rời thành phố về gắn bó với ruộng đồng, vừa phát triển kinh tế vừa làm đẹp cho quê hương.

Hoài bão về một “đầm sen cạn”

Vào ngày hè nắng gắt của tháng 7, chúng tôi có dịp về thăm “đầm sen cạn” bạt ngàn của anh Vũ Thanh Toàn, xã Xuân Hòa (Vũ Thư). Người thanh niên với nước da bánh mật bởi những tháng ngày dù thời tiết ngoài trời có lên tới 38 - 40°C cũng vẫn miệt mài bên cánh đồng hoa hồ hởi giới thiệu với chúng tôi về cơ ngơi đã đầu tư nhiều tỷ đồng. Anh Toàn luôn ao ước làm một đầm sen quy mô ngay trên chính quê hương mình để các bạn trẻ từ khắp nơi có thể đến chụp ảnh, check-in, phát triển du lịch sinh thái tại địa phương, giúp người nông dân quê hương anh vẫn gắn bó với ruộng đồng mà đời sống thêm khấm khá. Càng tìm hiểu thị trường, anh càng nhận thấy nhu cầu của người dân, nhất là người dân thành thị, với những chậu sen nhỏ để bàn ngày càng tăng cao. Anh quyết tâm đầu tư “đầm sen cạn” có hàng vạn chậu sen cảnh với trên 60 loại sen từ nhiều quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản... được đưa về nghiên cứu, sao cho có thể phát triển phù hợp với khí hậu của Việt Nam.

Anh Toàn chia sẻ, anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành thủy lợi. Trong khi nhiều bạn bè cố gắng bám trụ lại thành phố lớn thì anh lại muốn về quê bởi suy nghĩ mình sinh ra từ ruộng đồng, phải làm sao để góp phần cho đời sống của người nông dân bớt khổ cực. Dù chẳng ngại khó ngại khổ nhưng thời gian ấy vốn liếng không có, lại vừa “chân ướt chân ráo” rời cánh cổng trường đại học nên tới 6 năm sau anh Toàn mới có thể khởi nghiệp từ nghề trồng sen, từng bước thực hiện hoài bão của mình.

Vẫn đang trong quá trình đầu tư, nhưng hiện nay, từ cơ ngơi của mình, anh Toàn đã có thể thu lợi nhuận từ việc bán hoa sen cắm lọ, bán chậu sen để bàn, bán trà sen, rượu sen..., thậm chí cả những thực phẩm giảm cân, thanh lọc cơ thể từ sen. Điều quan trọng, dù đã có nhiều nhà vườn bán các sản phẩm từ sen nhưng thường chỉ được một mùa trong năm. Qua nghiên cứu, đầu tư công nghệ hiện đại, anh Toàn có thể bán các sản phẩm từ



Đời sống của người dân thôn quê thêm khấm khá nhờ trồng sen.

sen suốt 4 mùa trong năm. Vì vậy, những người nông dân làm việc tại vườn sinh thái của anh cũng có thu nhập ổn định.

Làm nông nghiệp thời cách mạng số

Nhận thấy bất lợi lớn nhất của người nông dân khi làm ra nông sản là thường đọit thương lái đến tận nơi tìm mua nên thường chịu cảnh ép giá, anh Toàn mạnh dạn quảng bá các sản phẩm của mình lên các trang mạng xã hội và nhận chuyển phát nhanh sản phẩm trên toàn quốc. Bởi vậy, khách hàng của anh ở mọi vùng miền. “Dọn hàng” lên mạng xã hội, anh Toàn chăm chỉ đăng ảnh các sản phẩm từ sen, thông tin tới khách hàng quy trình

sản xuất, công dụng của từng loại sản phẩm như trà sen, rượu sen... và trực tiếp trò chuyện, tư vấn cho khách hàng. Tiếp cận với khách hàng, anh hiểu hơn về thị hiếu của người tiêu dùng nên luôn nhanh nhạy điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của thị trường.

Được sự ủng hộ, động viên từ các cấp chính quyền từ huyện tới xã, anh Toàn đang áp dụng dự định song song với việc phát triển các sản phẩm từ sen có thể phát triển du lịch sinh thái từ loài cây này. Bởi vị trí vườn ngay bên đường quốc lộ cùng khung cảnh thanh bình, thoáng đãng nên hàng ngày có khá nhiều bạn trẻ đến xin chụp ảnh, thậm chí cả những nhiếp ảnh gia

chuyên nghiệp và du khách nước ngoài cũng đã say đắm trước vẻ đẹp của loài hoa này khi đến thăm khu vườn sinh thái. Anh Toàn chia sẻ: Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sẽ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thực tế tại nhiều địa phương trong cả nước đã cho thấy, từ khi phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch, nông sản tiêu thụ dễ dàng hơn. Thay vì bán cho thương lái với giá bán buôn thì nay các loại sản phẩm từ cây sen như hoa, hạt... bán cho du khách tại vườn được giá cao hơn. Ngoài ra, các sản phẩm từ chăn nuôi của người dân địa phương cũng được du khách ưa chuộng tìm mua.



Trà sen tại vườn sinh thái là sản phẩm độc đáo mà du khách có thể thưởng thức bốn mùa trong năm.



Lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

■ HIẾU NGHĨA



Khám bệnh cho người có công tại xã Trạng Quan (Đông Hưng).

Phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Đông Hưng đã triển khai nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động được nhiều nguồn lực để hỗ trợ người có công (NCC) xây dựng, sửa chữa nhà ở, chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế..., giúp họ ổn định cuộc sống.

Tháng 7 - tháng tri ân, chúng tôi đến thăm gia đình thương binh Nguyễn Văn Xung, xã Hợp Tiến. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ai cũng cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc và những nỗ lực của gia đình ông khi được hỗ trợ kinh phí xây ngôi nhà khang trang. Ông Xung tâm sự: Trước đây gia đình tôi ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát, tôi luôn mong có ngôi nhà mới để vợ con có chỗ che nắng, che mưa nhưng cuộc sống khó khăn mãi không thực hiện được. Như hiểu nỗi lòng của tôi, cấp trên đã hỗ trợ 40 triệu đồng làm “đòn bẩy” cho gia đình mạnh dạn vay mượn thêm xây ngôi nhà mái bằng khang trang. Giờ đến mùa mưa bão gia đình không còn phải lo nhà dột, nhà đổ nữa.

Ông Xung chỉ là 1 trong 66 hộ NCC của xã Hợp Tiến và hàng nghìn NCC trên địa bàn huyện Đông Hưng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cũng nhờ sự quan tâm, chăm lo của các cấp, các ngành, thời gian qua huyện Đông Hưng đã cơ bản xóa xong nhà tạm cho gia đình NCC. Được sống trong những ngôi nhà khang trang, gia đình chính sách, NCC càng có thêm động lực để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Đây còn là việc làm thiết thực thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, những thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Không chỉ quan tâm đến chỗ ở cho gia đình chính sách, NCC, huyện còn chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt chế độ ưu đãi NCC và thân nhân NCC với cách mạng theo đúng quy định. Đồng chí Phạm Đình Ánh, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: 6 tháng đầu năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã hướng dẫn thẩm định và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho 52 trường hợp hưởng trợ cấp chất độc hóa học, trợ cấp tuất hàng tháng, 271 trường hợp hưởng trợ cấp một lần và trợ cấp mai táng phí; đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục cho 555 học sinh, sinh viên là con NCC. Tổ chức chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 10.000 NCC, thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hàng tháng và chi trả các khoản trợ cấp khác như bảo hiểm y tế, tổ chức trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện nhân dịp lễ, tết, cấp tiền mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình,

tiền điều dưỡng tại nhà... bảo đảm kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đã khẩn trương rà soát, lập danh sách và tổ chức chi trả hỗ trợ cho trên 8.000 NCC và thân nhân NCC với cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng. Ông Phạm Ngọc Vinh, thôn Cao Bối Đông, xã Chương Dương phấn khởi cho biết: Tôi rất mừng khi nhận được 1,5 triệu đồng tiền hỗ trợ 3 tháng của Chính phủ cho NCC bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Số tiền này đã giúp vợ chồng tôi vui bớt khó khăn. Đây là chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với người dân, trong đó có NCC.

Từ lâu, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đối với gia đình chính sách, NCC đã trở thành nét đẹp văn hóa của cán bộ và nhân dân huyện Đông Hưng. Điều đó được thể hiện qua các việc làm cụ thể như: tặng sổ tiết kiệm, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; miễn, giảm học phí cho con em gia đình chính sách; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ vay vốn ngân hàng; giải quyết các chế độ của Nhà nước cho các gia đình chính sách, NCC bảo đảm đúng, đủ và kịp thời, không để xảy ra sai sót... Những việc làm ý nghĩa, thiết thực này góp phần quan trọng tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, NCC trên địa bàn huyện vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Cùng với những hoạt động trên, các địa phương đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa cùng với ngân sách nhà nước đầu tư, cải tạo nâng cấp, xây mới một số công trình ghi công liệt sĩ như: Nghĩa trang liệt sĩ huyện, Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trương Công Man, xã Đông Á, nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Hợp Tiến, xã Phú Lương... để thân nhân liệt sĩ, nhân dân trong huyện thấp hương tưởng niệm. Việc quy tập hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang cũng được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt. Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), huyện tập trung thực hiện tốt các phong trào tri ân gia đình liệt sĩ, thương binh và NCC với cách mạng với các hoạt động cụ thể, thiết thực như: tổ chức thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, của huyện cho NCC và thân nhân NCC; tổ chức các đoàn viếng nghĩa trang liệt sĩ và thấp nền tri ân; phát động ủng hộ xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”...

Những việc làm thiết thực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện đã giúp các gia đình chính sách, NCC vui đi nỗi đau sau chiến tranh, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.



Tri ân

■ NGỌC TUYẾN
Kiến Xương

*Anh nằm đó trong nghĩa trang liệt sĩ
Hàng nối hàng nhu đồng đội trước lễ duyệt binh
Đều tâm tập những khuôn viên bé nhỏ
Trên những tấm bia ghi rõ họ tên...*

*Ơi các anh những người con đất Việt
Trẻ đôi mươi chẳng tiếc tuổi thanh xuân
Máu đã nhuộm đỏ trên lá cờ Tổ quốc
Đất nước này mãi mãi thuộc về anh...*

*Dân tộc ta mấy nghìn năm lịch sử
Mất mát, đau thương quyết giữ vững chủ quyền
Ở thời nào cũng mang dòng máu Việt
Thật xứng danh con Lạc, cháu Hồng...*

*Hôm nay đây các anh đang ngủ yên
Giấc ngủ ngàn thu dưới khoáng trời xanh ngắt
Ngon gió lành thơm thì như lời ru của mẹ
Đang vỗ về những đứa con yêu...*

*Tổ quốc này sẽ ghi nhớ mãi công anh
Vì chính các anh đã làm rạng danh đất nước
Những bông hoa và nén hương đang thấp
Triệu triệu tấm lòng xin được phút tri ân!*

Những trái tim hồng

■ NGÔ THỊ XUÂN

Cựu thanh niên xung phong C441 - Đội 44

*Anh đi tìm câu hát xưa
Nơi tuyến lửa chợt mơ lại thấy
Cô thanh niên xung phong ngày ấy
Phá bom thù vươn dậy những niềm tin.
Bông hoa rừng trên dãy Trường Sơn
Màu đỏ tím chiều vương nỗi nhớ
Chim Chơ-rao rủ nhau về tổ
Qua con đường loang lổ vết chiến tranh.
Gió thổi hồn thơm, hương bưởi, hương chanh
Em mới gọi để dành cho anh đó
“Mái đầu xanh, trái tim em màu đỏ
Nơi em nằm cây cỏ hóa mùa xuân”.
Anh vẫn nghe rầm rập những bước chân
Những đoàn xe rì rầm trong đêm tối
Em đứng đó phất cờ em dẫn lối
Câu dân ca vơi vơi giữa Trường Sơn.
Ơi những bài ca không quên
Đã đi suốt chiều dài năm tháng
Chiến tranh qua đi bầu trời lại sáng
Anh lại đi tìm câu hát xưa.
Đi tìm em trên cánh võng đung đưa
Hát tặng em bài ca “Lá đỏ”
Cùng nhau hát về một thời như thế
Những trái tim hồng không thể nào quên.*



CỰU CHIẾN BINH VŨ ĐỨC HẠNH và tấm sơ đồ tìm hài cốt đồng đội

■ NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình

“Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã nhận được thư và sơ đồ mộ liệt sĩ do cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh gửi đề nghị Quân đoàn tổ chức tìm kiếm, quy tập liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại khu vực Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Do đơn vị không có đội quy tập mộ liệt sĩ. Vì vậy, Cục Chính trị Quân đoàn 4 đã có công văn và chuyển thư, sơ đồ mộ liệt sĩ do cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh cung cấp đến Cục Chính trị Quân khu 7 để cùng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang theo nguyện vọng của đồng chí, đồng đội và thân nhân liệt sĩ”. Đó là nội dung công văn hồi âm của Cục Chính trị Quân đoàn 4 gửi cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh ngay sau khi Cục Chính trị Quân đoàn 4 nhận được thư và tấm sơ đồ về mộ phỏng phần mộ các liệt sĩ thuộc các đơn vị Sư đoàn 7, hy sinh trong các năm 1966, 1967 được chôn cất tại khu vực Trạm xá Trung đoàn 165 và Trạm xá Bắc Sơn trong rừng thuộc huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đến nay chưa được cất bốc và quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ.



Ông Vũ Đức Hạnh, sinh năm 1946, tại thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, nhập ngũ tháng 9/1965, vào miền Nam chiến đấu tháng 2/1966 thuộc đơn vị C18, E165, F7 (Đại đội 18, Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, đơn vị đóng quân trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tỉnh Phước Long nay là tỉnh Bình Phước. 11 năm quân ngũ, 8 năm chiến đấu ở chiến trường, cùng đồng đội tham gia nhiều trận đánh ác liệt trên địa bàn chiến trường tỉnh Bình Phước và đã bốn lần bị thương, ở tuổi 74 cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh không còn khỏe, mắt phải chỉ còn 1/10. Khi gọi nhớ về những năm tháng ở chiến trường miền Nam đánh Mỹ và việc vẽ tấm sơ đồ mộ chí các liệt sĩ là đồng đội đã hy sinh, ông bật khóc: Tôi nhớ lắm. Tôi không thể nào quên được những đồng đội và những người bạn của tôi đã nằm lại chiến trường đến nay đã 54 năm rồi mà hài cốt chưa được quy tập, chưa được trở về với quê hương đất mẹ. Tôi vẽ bản đồ và gửi các cơ quan chức năng, tôi khắc khoải chờ mong cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt đồng đội đưa anh em về nghĩa trang để nhân dân và thân nhân thấp nhang thờ phụng.

Những ngày tháng ở chiến trường, ông Vũ Đức Hạnh là chiến sĩ thông tin truyền đạt, hàng ngày nhận tin chỉ đạo của thủ trưởng Trung đoàn và cấp trên rồi trực tiếp xuống các phân đội truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy. Hai đơn vị mà ông Vũ Đức Hạnh ghi nhớ nhất là C23 Trạm xá Trung đoàn 165 và Trạm xá Bắc Sơn gần với Sư đoàn bộ Sư đoàn 7. Hàng ngày, hai trạm xá tiếp nhận thương binh và các chiến sĩ quân giải phóng bị ốm sốt rét về điều trị, nhiều thương binh bị thương nặng, bị sốt rét ác tính đã hy sinh đều được cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ở hai trạm xá khám liệm và chôn cất tại vị trí đất trống cạnh rìa suối sát với khu vực hai trạm xá của Sư đoàn 7. Trong thư gửi Cục chính sách, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng, cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh viết: “Nay tôi vẽ và cung cấp

sơ đồ hai khu vực mộ chí liệt sĩ chưa được quy tập thuộc Trạm xá C23, E165 và Trạm xá Bắc Sơn của Sư đoàn 7. Sơ đồ tôi vẽ mới chỉ mô tả được lối vào hai khu vực trên, ở khu vực Trạm xá C23 còn khoảng trên 500 liệt sĩ, khu Trạm xá Bắc Sơn còn khoảng trên 800 liệt sĩ hiện chưa được quy tập đưa về các nghĩa trang. Riêng liệt sĩ Phạm Trọng Ro là đồng hương của tôi, quê ở xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, là chiến sĩ A5, B3, C18, E165 trên đường đi công tác bị sốt rét và hy sinh, tôi trực tiếp chôn cất tại khu vực trên... Ngoài tôi biết thông tin trên còn có bác sĩ Đỗ Văn Thời từng làm nhiệm vụ ở Trạm xá C23, nay còn sống và định cư tại thành phố Vũng Tàu”. Cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh cung cấp về trường hợp hy sinh của liệt sĩ Đặng Ngọc Chiến, quê xã Đông Xuân, là bạn học, cùng tuổi và cùng nhập ngũ, ở cùng đơn vị. Ngày 2/11/1966,

Đặng Ngọc Chiến thực hiện nhiệm vụ truyền đạt mệnh lệnh của chỉ huy Trung đoàn 165 về Trạm xá C23. Trên đường trở về gặp mưa lũ trên suối Đắc K (suối Đắc K còn có tên gọi suối Cây sung). Đặng Ngọc Chiến lên cơn sốt rét ác tính và hy sinh. Vũ Đức Hạnh cùng các đồng đội là Tiệp, Quyển, Biên tổ chức chôn cất Đặng Ngọc Chiến ở phân đất Yên Ngựa ngay gần với suối Đắc K. Năm 2013, cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh đã trực tiếp đưa thân nhân liệt sĩ Đặng Ngọc Chiến trở lại Bù Gia Mập cất bốc hài cốt liệt sĩ Đặng Ngọc Chiến đưa về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Gần nửa thế kỷ kết thúc cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trở lại các tỉnh Nam Tây Nguyên xưa là chiến trường khốc liệt, nay cuộc sống đã “thay da đổi thịt”. Bình Phước, Đắc Nông dấu tích chiến

tranh bây giờ đã trở thành các khu di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa để nhân dân cả nước và quốc tế đến nơi này tham quan. Nhưng có mấy ai biết trong mệnh mông của ngút ngàn màu xanh với trên 26.000ha đất rừng Nam Tây Nguyên, Bù Gia Mập kia, còn chất chứa nỗi đau thương của chiến tranh. Còn đó những phần hài cốt liệt sĩ hơn nửa thế kỷ trôi qua không ai hương khói, xương cốt các liệt sĩ đã và đang hòa vào đất, hòa vào cây, hóa thân cho tự do, độc lập. Tấm sơ đồ phần mộ các liệt sĩ do cựu chiến binh Vũ Đức Hạnh + về lại gửi các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ khảo sát, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ cũng vừa được gửi tới Bộ CHQS tỉnh Bình Phước với ước vọng khắc khoải sẽ có thêm trên 1.300 hài cốt liệt sĩ sẽ được tìm thấy, được cất bốc và quy tập về các nghĩa trang liệt sĩ trong thời gian tới.



Vườn quốc gia Bù Gia Mập ngày nay.

Ảnh minh họa

ĐỊA LINH ĐA THẦN

■ QUANG VIỆN

Trong tiềm thức sâu xa, các thế hệ người dân làng Cổ Đằng, Kê Neo, Bất Nạo, Đông Hòe, Quan Đình Bắc, Quan Đình Nam thuộc xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ luôn “khắc khoải” nỗi lo “mai một” mỹ tục thờ cúng Thành hoàng và Thần hoàng từ cổ xưa đến nay vẫn được thực hành nghi lễ mỗi năm một lần vào ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch, trùng với ngày Quốc giỗ Hùng Vương ở đình, miếu và đặc biệt mỗi làng lại thờ một vị thần riêng của làng mình. Đó là những vị thần có công lao lớn trong việc bảo vệ, coi sóc con dân của làng như Thần Lai Công, Đức Thánh Trần Khánh Dư, Trạng nguyên Vũ Duệ, Đức Thánh Trục, Thạch Thân Quý nhân Đại vương, thần “Ông ăn mày”, thần rắn...



Di tích lịch sử quốc gia miếu Hòe Thị, thôn Đông Hòe, xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ.

Sáu “ngôi làng” có truyền thống văn hoá sâu đậm tục lệ thờ Thần hoàng, Thành hoàng làng ấy hàng năm đều mở hội làng để cầu may. Lễ rước Thành hoàng, Thần hoàng của các làng cũng có nét độc đáo riêng, nhưng tựu trung đều thỏa mãn nhu cầu tâm linh của người dân quanh vùng tham gia lễ hội. Để làm sáng tỏ nét đẹp trong nghi thức thờ cúng Thần hoàng, Thành hoàng, nhóm nghiên cứu chúng tôi đã tìm đọc các thư tịch cổ về địa danh, vùng hạ lưu sông Cò, thấy có tên 3 “trại ấp” còn giữ nguyên tên địa danh cổ từ thời Hùng Vương đến nay là “Lạc Cổ” thuộc xã An Dục và “Cổ Đằng”, Kê (Cổ) Neo thuộc xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ. Theo sách “Bắc Kỳ trấn phủ huyện xã” thì thời nhà Lê trở về trước Lạc Cổ và Cổ Đằng có tên “Cổ Cổ”. Theo từ điển Hán Việt, Cổ có các nghĩa là nơi buôn bán, đất của “bà cô” hoặc là vùng bị cô lập. Cổ cũng hàm chứa nội dung vùng đất cổ, nơi sản sinh lối sống lớn. Địa danh Kê, Cô hàm chứa nội dung địa vực vùng giao lưu kinh tế, theo cách suy đoán này “Cổ” và “Cổ” là nơi buôn bán, giao lưu thương mại từ thời cổ xưa.

Theo các tài liệu khảo cứu, tín ngưỡng thờ cúng của người dân sáu làng Cổ Đằng, Kê Neo, Bất Nạo, Đông Hòe, Quan Đình Bắc, Quan Đình Nam thuộc xã Đông Tiến có quan hệ gắn bó mật thiết với các thần thoại, truyền thuyết, nghi lễ, phong tục và lễ hội văn hoá tạo thành giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hoá, tinh thần của người dân làng quê miền duyên hải. Trong chuyến điền dã tìm hiểu về các nghi lễ thờ Thần hoàng, Thành hoàng làng khu vực Nam sông Luộc, chúng tôi tìm về địa bàn xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ, nhiều giá trị văn hoá tín ngưỡng thờ Thần hoàng và Thành hoàng làng của người dân nơi đây

được “phát lộ”. Các bậc cao niên làng Cổ Đằng cho biết, Thành hoàng làng Cổ Đằng là nhân thân, vốn là Trạng nguyên Vũ Duệ. Ông nổi tiếng về óc sáng tạo, lòng trung thực và khẩu tài từ nhỏ. Truyền ngôn, ngày còn nhỏ Vũ Duệ thường hay chơi đùa với bọn trẻ con trong xóm. Một lần, Duệ lấy đất nặn con voi, bắt hai con bướm làm hai tai, cắm con đĩa làm vòi, lấy bốn con cua làm chân. Con voi bằng đất có thể di chuyển được khiến ai cũng ngạc nhiên. Lần khác, có người đến đòi nợ, Duệ liền trả lời rằng: “Bố tôi đi chém cây sồng, trồng cây chết” còn “Mẹ tôi đi bán gió, mua que”. Người đòi nợ lấy làm lạ, tò mò hỏi bố mẹ Duệ làm gì nhưng Duệ không nói. Cuối cùng chủ nợ phải đỡ dành: “Mày nói thật, ta sẽ tha nợ cho”. Duệ cầm một cục đất dẻo bảo chủ nợ in tay vào làm chứng. Sau đó, Duệ nói “Bố tôi đi nhổ mạ cấy lúa, còn mẹ tôi đi bán quạt”. Người chủ nợ ngẩn mặt ra, không biết nói làm sao, nhân khuyên cha mẹ Duệ cho đi học. Duệ học rất thông minh, các sách chỉ đọc qua một lần là thuộc. Nhân dân trong làng Cổ Đằng suy tôn ông làm Thành hoàng làng nhằm đề cao tinh thần hiếu học của những người con trong làng. Từ làng Cổ Đằng, mở rộng diện khảo cứu ra các làng Quan Đình Bắc, Quan Đình Nam, Đông Hòe, Cao Mộc, Kê Neo, Bất Nạo... được biết Thành hoàng làng Quan Đình Bắc là Đức Thánh Trục Công Nhập Nội Hành Khiển Đại Vương. Ngài họ Chu, tên húy là Trục, cha là Chu Việt, mẹ là Hiền. Ngài có công rất lớn giúp Vua Hùng đánh giặc Thục và các bộ tộc quanh vùng đến xâm lược nước Văn Lang. Vị tướng Cao Sơn từ miền núi Tân Viên (Ba Vì, Hà Nội nay) chiêu mộ quân sĩ, lập đồn binh, tích lũy lương thực và tiến đánh quân Thục. Truyền ngôn, trong các trận đánh thường thì Đức Thánh đi hậu quân, Đức Thánh Tân Viên đi trung quân, ông Đồng, ông Nghệ đi tiên phong. Sau

khi chiến thắng giặc xâm lăng, Vua Hùng vui mừng liền phong chức, ban tước và cho hưởng bổng lộc được chọn vùng đất làm thực ấp. Ngài đã đến Lan Đình (làng Quan Đình ngày nay) khai làng, mở ấp, đem binh sĩ về làng Lan Đình đóng quân, nhân dân được hưởng an vui, phong cảnh thái bình. Khi Ngài qua đời, nhân dân lập đình hương hỏa, thờ phụng và được Quốc Triều gia phong mỹ tự: “Nhất phong hiển ứng anh linh nhập nội Hành Khiển Trục Công Đại Vương” trải hậu Lý, tiền Lý, Trần, Lê. Thành hoàng làng Quan Đình Nam là Thạch Thân quý nhân Đại vương. Tương truyền, vào thời Hùng Vương có hai vợ chồng ngoài 40 tuổi nhưng vẫn chưa có con. Họ chăm làm việc thiện, cứu giúp người nghèo. Sau đó, bà có thai sinh được một người con gái dung nhan tuyệt sắc đặt tên là Thạch Nương. Nàng vừa tròn 18 tuổi thì được gả chồng tên là Cao Công ở trang Văn Xá, huyện Thanh Liêm. Một hôm, nàng cùng chồng đi thuyền qua bến Bích Trì thì gặp 2 quả trứng bèn cho vào nồi luộc. Lạ thay, đun từ sáng đến chiều mà nước vẫn lạnh, không thể chín được. Cao Công cho là chuyện lạ, bèn đem thả xuống giếng. Trăm ngày sau, hai quả trứng nở ra hai con rắn, mỗi con dài hai trượng. Hai con rắn trông thấy Cao Công thì vui mừng lắm. Khi giặc Thục đem quân đánh tiến nước ta, Vua Hùng lấy làm lo lắng, bèn lập đàn cầu trời đất và bách thần. Đêm ấy, nhà vua được báo mộng: Thiên đình cử hai vị tướng tài xuống trợ giúp là hai vị thủy thần hiện đang ẩn mình thành măng xà giáng sinh ở làng Văn Xá. Nhà vua sai người xuống ngôi làng ấy thì bỗng nhiên trời đất tối rầm, hai măng xà xuất thể thành hai người trai trẻ, mình rồng, cưỡi ngựa xung trận, đánh tan quân xâm lược. Một hôm, Thạch Nương đi thăm thú trang Lan Đình, huyện Phụ Phụng, phủ Thái Ninh, đạo Sơn Nam (nay là làng Quan

Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Thao, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Cổ Đằng, xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ



Thông qua lễ hội làng, nhân dân 6 làng trong xã có cơ hội giao lưu văn hóa của mỗi làng, mang đến cho nhân dân nguồn vui, niềm phấn khởi gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn và giúp đỡ nhau trong cuộc sống đời thường. Đó chính là những giá trị phi vật chất mà hội lễ rước Thành hoàng làng đem lại.

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Biền, Trưởng thôn Cổ Đằng, xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ



Hiện nay, khu đất đình Cổ Đằng xưa vẫn còn bỏ trống. Cán bộ, nhân dân thôn Cổ Đằng chúng tôi tha thiết đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, tỉnh, huyện tạo điều kiện giúp đỡ để nhân dân thôn Cổ Đằng xây dựng lại ngôi đình trên nền đất cổ xưa, gắn với tục lệ thờ Thành hoàng làng.

Cựu chiến binh Đỗ Xuân Du, thôn Cổ Đằng, xã Đông Tiến, huyện Quỳnh Phụ



Làng Cổ Đằng chúng tôi có một nét đẹp văn hoá “đầu tuổi” 18, 39, 49. Mọi “công to, việc lớn” trong làng sẽ do các đầu tuổi giống dựng, lo toan. Bắt đầu độ tuổi 18 gọi là “vào làng” dành cho những cậu choai bước vào tuổi trưởng thành cũng phải sắm lễ ra đình, lễ bái tạ Thành hoàng làng. Người xưa quan niệm qua được tuổi 49 nghĩa là thọ.



Đình), thấy nhân dân ở đây nhiều năm bị mất mùa, đời sống khổ cực, bà liền đem tiền bạc của mình nộp thuế thay cho dân còn khuyến khích nhân dân trồng lúa, nuôi tằm, trị thủy, trừ điều hại. Sau đó, Thạch Nương tự nhiên không mắc bệnh mà qua đời. Nhà vua thương xót, mới truy phong bốn chữ “Hiển ứng linh thông”, cho hai ắp của trang Lan Đình đón sắc về cho dân thờ phụng. Nhân thân được phong Thành hoàng làng Bất Nạo là tướng Lai Công. Truyền ngôn ngài là tướng thời Hai Bà Trưng có công lao đánh giặc ngoại xâm. Tương truyền, thấy giáo cũ của Lai Công là người thôn Quan Đình nên sau khi thắng trận, tướng nhớ công ơn của thầy, ngài trở về Quan Đình thăm thầy. Khi về đến đầu làng, ngài quỳ xuống vái lạy thầy dạy, bỗng một cơn gió ập tới cuốn ngài đi. Để tưởng nhớ công lao của ngài khi cầm quân đánh giặc giữ nước và là người có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc giữ nước, dân làng Bất Nạo đã thờ ông làm Thành hoàng làng...

Sự kết hợp giữa thờ thiên thần và nhân thần, giao thoa giữa tín ngưỡng và tôn giáo phản ánh đời sống tâm linh phong phú của người dân các làng của xã Đông Tiến, phản ánh rõ nét diện mạo và giá trị của tín ngưỡng thờ Thần hoàng và Thành hoàng làng của người Việt.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Ừ... Có thể giặc nó mới “nhất định thua” chứ. Bác Hồ đã bảo!... Vậy anh nghe ý tứ thì kháng chiến chừng mấy năm nữa? Tôi chỉ mong thắng lợi để đón hẳn Bác về thăm làng Nguyễn ta... Anh uống nữa tôi sẽ cho nào... Thôi, ta lại xúm vào làm một chập nữa. Tối nay anh ấy mừng nhà mới, có chè mạn hảo Thái Nguyên đây rồi! Uống nước rồi khề khà nói chuyện thêm.

Tuyên xách đôi sọt vào góc bếp, treo ống mật ong vào con xô, rồi lên mái nhà.

- Mái sau, cậu lợp lấy nhá. Kẻo đêm mưa, vợ chồng dậy ngời đội nón lại chửi tó vụng - ông Soạn cười cười - tình hình êm êm, nhắn mẹ con nó về ít ngày chứ. Mừng cái nhà mới. Từ ngày giận nhau, hơn năm rồi còn gì... Mình ấy à, chửi nhau đập mâm đập bát, nhưng chỉ giận được ban ngày, nhiều lắm là đến nửa đêm.

- Nhà tôi, cô ấy giận lâu lắm. Cứ là cóc kêu rêu mộc... Hôm nọ tôi nhắn bà Bát, nói đổi ốm, tưởng cô ấy sốt ruột về thăm. Ai đời...

- Nó tưởng anh có chỗ rồi! Nó chả về nữa đâu!... Cái ghen càng xa nhau càng ghen đấy!

- Cô ấy cứ ghen bóng ghen gió, chứ có gì đâu! - Tuyên lẩm bẩm.

- Bóng gió à? Có chứng cứ cơ bản hoi đấy... Thấy bảo Dâu nó mua áo cho cậu phải không?

- À... áo thì có. Cũng chẳng vụng trộm gì, có bà Sen làm chứng. - Tuyên nói ra vẻ cứng nhưng vẫn ngượng nghịu.

- Thì cũng như áo các cụ tặng du kích. Chỉ có khác là nó còn trẻ nên mới sinh chuyện cho cậu.

- Nhà tôi biết à bác? - Tuyên lo lắng nhìn ông Soạn.

- Cô ấy ở thị xã làm gì biết được. Có đám cái The, cái Quát nó nói inh lên... Nó bảo chị Tuyên vào vùng địch. Anh Tuyên gọi mãi không về, lại còn thách già: “Muốn lấy cô nào thì lấy, đây chả thiết!”... Sự đời rắc rối thật cậu ạ... Đám con gái nó định gán cái Dâu cho cậu đấy!...

Tuyên nín lặng... Đám con gái quấy thật. Chuyện mình lo, họ biến thành trò vui...

- Giai không, gái góa thì chơi, cậu ạ!
- Nhưng mình không phải là “không”.

- Cậu có đủ lý rồi. Một là nó vào vùng địch, hai là nó thách lấy ai thì lấy. - Ông Soạn ra vẻ khách quan.

Tuyên ho “khục, khục” mấy tiếng... Ông ấy thử mình đấy. Đừng tưởng bỏ... Lý đã vậy còn phải tình... Lấy nhau đã

một mặt con. Cô ấy vào vùng địch nhưng vào làm thuê kiếm ăn, chứ viết gian phản động gì... Vớ vẩn, cô ấy vận cho cứng lưỡi: “Tôi lấy anh gia tài điền thổ có gì, tôi không đi làm lấy gạo nuôi con thì ai nuôi?”.

Ông Soạn tưởng Tuyên ngả lòng:

- Xung quanh làng xóm đồng tình, “làm” đi cậu ạ! Đời sống mới, chả tốn kém gì...

Liếc thấy ông Soạn nhìn mình, Tuyên ngờ ngợ: “Ông ấy vẫn thử đấy... Có đám con gái nó nói thật. Chúng nó nghĩ nông chèo choẹt ấy mà! Nghe chúng nó bằng đồ thóc giống ra mà ăn...”.

Trời tối dần. Mái nhà lợp xong. Ông Soạn tụt xuống, gại lưỡi dao xén mái trước cho phẳng. Còn thừa bó rạ, ông trải vào góc nhà thành cái ổ. Tuyên chạy sang bên bà Sen mượn chiếc chiếu. Đốt đèn sáng, gian nhà ấm cúng hẳn lên.

Gần năm trời Tuyên mới trở lại ngủ nhà mình. Ổ trái đúng chỗ cái giường cũ. Bức tường đất khoét một cái vòm để đèn vẫn còn đây, chỉ khác là lửa cháy sạm và mưa làm mòn mẻ góc cạnh. Hơi rạ chiêm được nắng thơm thơm hăng hăng lán át hơi nền nhà ẩm mốc. Mùi xoan tươi, tre tươi hăng hắc, mùi nửa ngấm ai ải, nhưng chỉ thoáng qua... Tuyên cầm chổi phẩy đi phẩy lại bức tường, ngược mắt ngắm nghĩa mái nhà mình tự lợp lấy, gọn ghẽ chả kém ông Soạn... Thật không ngờ lại được thế này. Vợ không có nhà, mình mãi

công tác, bà con không giúp thì chỉ có cách đi ở nhờ... Rồi đây, có phải lăn lộn gấp năm gấp bảy để làm việc cho kháng chiến, mình cũng không dám chối. Dân lo cho mình thế này.

Bà Sen lịch ịch bụng sang một cái rổ đặt trước mặt Tuyên, kể lễ:

- Cô ấy cứ bảo là dân, nhưng có nhiều cái khôn đáo để nhá! Nồi niêu, lọ linh cô ấy quảng lung tung góc vườn, chứ để trong nhà thì cháy nhẵn. Tôi nhật nhanh cất giúp cho chú, về có cái mà làm. Đây nhá, liềm, giao phay; cả mảnh gỗ bằm rau lộn...

Bà Sen nhật ra rồi lại xếp vào rổ:

- Sang bên tôi nhá. Nghe nói chú về, tôi bảo em thổi cơm... Liên hoan một bữa cơm dưa mắm cáy. Có chè mạn hảo đưa sang nhá. Tôi dặn cụ Nghệ, ông Soạn lại chơi... Này, các ông ấy chẳng họ hàng hang hốc gì với mình mà tính toán cho như người nhà. Phải có nhờ cảm ơn người ta đến nơi đến chốn.

Tuyên ăn cơm xong thì cụ Nghệ, ông Soạn và anh em lân cận đến. Nước chè lạ miệng, uống nhiều, tỉnh như sáo; ai cũng muốn hỏi Tuyên một vài câu:

- Thấy bảo ở rừng sốt rét, anh xem ông Cụ nước da thế nào?... Ừ, Cụ phải khỏe cho con cháu nhờ.

- Này, nghe như anh nói thì Mường Mán họ đánh Tây cũng giỏi nhỉ?

- Chạp này các anh về chắc là lắm việc đây. Làm gì cũng được, cốt cho thành Tây

nó mòn mỏi, nó thua. Thế có đắp lũy như cũ nữa không anh?

- Anh lên đấy có mua được tí mật gấu không?... Ừ, làm gì có tiền mà mua. Của ấy đất như vàng.

...

Mọi người ra về. Tuyên cầm đèn soi quanh nhà một lượt. Chiếc nhà nhỏ nhưng có một người nên vẫn cảm thấy rộng và lạnh. Soi rõ đồ đạc bà Sen vừa bụng sang, Tuyên nhật ra từng chiếc ngắm nghĩa. Cái liềm, Nồi cầm từ hồi cất cỏ cho trâu nhà chánh Củng đến khi ra ở riêng, rồi cắt rạ ở ruộng cấy tó. Lưỡi liềm mòn vẹt như mảnh trăng đầu tháng. Cái nắm liềm thấm mồ hôi, nó mòn như bàn tay Nuôi đã mòn... À đây, cái muối dĩa. Mảnh gáo vỡ ở bể nước mưa nhà Cụ, Nuôi nhật về kỳ cách đeo gọt làm muối mức cháo cho cụ Hoàn. Chiếc muối nhỏ mức vừa lòng chiếc niêu đất... Nhìn chiếc muối mức cháo mà nhớ thằng con. Thấm thoát đã hơn năm trời xa nó. Chắc bây giờ nó đã chạy nhanh. Mỗi hôm răng đã chín mùi chiếc, nhai được cơm rồi... Mua cho nó vài cách mật ong kia, làm sao gửi đến tay Nuôi. Được ăn mật chắc nó thích lắm. Hồi ở nhà, mua được hào kẹo kéo, nó khư khư nắm trong bàn tay, đưa lên miệng mút dần cho đến hết mà vẫn còn thêm. Mút hết kẹo rồi mút đến ngón tay. Mẹ lau tay sạch thì lăn ra khóc, bắt đèn...

Tuyên định ngày mai, có ai sang Đông thì gửi bà Bát cách mật, nhờ bà chuyển cho Nuôi. Đây vào thị xã không xa nhưng cách trở. Nhớ lại hôm tết, Tuyên đành dùm được đồng bạc, mua thanh bánh cáy gửi vào mà không đến tay Nuôi. Mấy thằng ngụ gác cầu Bo bắt chợt khám thủng những người qua cầu. Tìm thấy thanh bánh cáy, nó bảo bà Bát: “Bà già này người làng Nguyễn, bắt cổ vào nhà giam!”. Bà Bát cãi không phải. Nó hoạnh: “Không phải người làng Nguyễn sao lại có bánh cáy?”. Rồi nó cầm thanh bánh đút vào túi quần, mắt lừ lừ: “Đi ngay. Lôi thôi, tôi tống vào nhà đá. Nghe cái giọng cũng biết bà ở làng Nguyễn rồi”. Thế là Tuyên chẳng cho vợ con được chút gì... Đời thật lắm chuyện éo le. Khi vợ ở nhà, không có ruộng phải đi làm thuê lắm mật. Nay được tạm giao mấy sào ruộng, làm bao nhiêu thóc hưởng bấy nhiêu thì vợ con đi xa. Nhấn nhe năm lần bảy lượt không về. Nuôi tưởng Tuyên đã gán bó với Dâu. Cái ghen làm cho người ta ghét nhau, ghét cay ghét đắng, ghét đến xúc đất đổ đi.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

Tháng 9 tới, toàn quốc có thể triển khai khám chữa bệnh từ xa

(chinhphu.vn) Dự kiến, đầu tháng 9 tới, toàn hệ thống khám chữa bệnh sẽ tham gia vào đề án khám chữa bệnh từ xa do Bộ Y tế ban hành. Đề án này có 2 mục tiêu căn bản, đó là tất cả các cơ sở y tế, nhất là tuyến huyện được hỗ trợ chuyên môn liên tục và khi cần thiết; mọi người dân đều được hỗ trợ y tế thường xuyên và khi cần thiết.

Đề án này được GS, TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tại cuộc họp mới đây về tiến độ triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa và hồ sơ sức khỏe điện tử với các bệnh viện, các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp công nghệ thông tin.

Theo GS, TS Nguyễn Thanh Long, trước đây, việc hỗ trợ chuyên môn theo phương thức 1-1, tức là một tuyến trên hỗ trợ cho một tuyến dưới thì hiện nay theo đề án khám chữa bệnh từ xa sẽ theo

mô hình 1-N để nhân rộng phạm vi thụ hưởng. Tức là một bệnh viện tuyến trên hỗ trợ cho một bệnh viện tuyến dưới nhưng tất cả các bệnh viện khác trong mạng lưới đều có thể tham gia vào hội chẩn, theo dõi, để qua đó được học tập, nâng cao chuyên môn.

Bên cạnh đó, đề án khám chữa bệnh từ xa còn có nhiệm vụ nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở tuyến dưới theo phương thức kết hợp của bác sĩ tuyến trên và bác

sĩ tuyến dưới với mô hình 1-4-4-2. Tức là 1 bác sĩ tuyến trên hỗ trợ cho 4 bác sĩ tuyến tỉnh, 4 bác sĩ tuyến huyện và 2 bác sĩ tuyến xã. Trong đó bác sĩ tuyến trên đóng vai trò như người bảo trợ, hỗ trợ cho tuyến dưới khi cần thiết.

GS, TS Nguyễn Thanh Long khẳng định, với những phương thức trên, khám chữa bệnh từ xa sẽ là một dịch vụ y tế của bệnh viện và là hoạt động thường ngày tại bệnh viện. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các bác sĩ giỏi của các bệnh

viện dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để hỗ trợ tuyến dưới, các bệnh viện cần chọn và mời chuyên gia giỏi để thu hút người nghe, thông báo toàn tuyến.

PGS, TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - đơn vị được giao đầu mối hướng dẫn triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa chia sẻ, đây là chiến lược quan trọng của ngành Y tế, đặc biệt trong giai đoạn tất cả các bộ, ngành đều tham gia vào chương trình chuyển đổi số quốc gia. Sau 2 tháng triển khai thí điểm đề án khám chữa bệnh từ xa, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thu được nhiều kết quả khả quan như: đảm bảo giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19; giảm chi phí và thời gian cho người bệnh; giảm quá tải, tạo cân bằng người bệnh giữa tuyến trên - tuyến dưới; tăng cường năng lực chuyên môn tuyến dưới và kết nối mạng lưới các bệnh viện.

"Một tuần, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thực hiện 2 buổi khám chữa bệnh từ xa, đến nay đã có 34 bệnh viện kết nối với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và 89 bệnh viện đề xuất tham gia hội chẩn, trong đó có cả bệnh viện ở nước bạn Lào và Campuchia. Bệnh viện đã hội chẩn được 144 cuộc, đề xuất chuyển viện 28 ca và có 8 ca chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội" - PGS, TS Lương Ngọc Khuê cho biết.

Cũng tại buổi họp, GS, TS Nguyễn Thanh Long đã giao nhiệm vụ cho các bệnh viện tuyến trên kết nối với 1.000 bệnh viện tuyến dưới để tham gia vào Đề án khám chữa bệnh từ xa nhanh nhất.

Đối với hồ sơ bệnh án điện tử, GS, TS Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, hiện Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội đang phối hợp để quản lý, thống nhất hồ sơ sức khỏe điện tử. Trước mắt, sẽ thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử đối với khám chữa bệnh ngoại trú.

GS, TS Nguyễn Thanh Long đề nghị Cục Quản lý khám chữa bệnh xây dựng hướng dẫn triển khai đề án khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe điện tử; thực hiện vai trò điều phối trong quản lý công tác khám chữa bệnh từ xa; Vụ Bảo hiểm y tế xây dựng hướng dẫn thanh toán dịch vụ khám chữa bệnh từ xa; Vụ Kế hoạch tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí... để các đơn vị sớm triển khai đề án.



Thí điểm mô hình khám chữa bệnh từ xa tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Ảnh internet

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các cộng tác viên: Đăng Cát, Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Ngọc Tuyền, Vũ Quang Tứ (Kiến Xương); Văn Thanh, Nguyễn Khúc (thành phố Thái Bình), Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Trúc Lành, Văn Mạnh (Đài TTTT Hưng Hà); Đỗ Hà (Đài TTTT Tiên Hải); Trần Thanh Sâm (Bắc Ninh); Nguyễn Thanh Hoàng (Cần Thơ); Nguyễn Hưng Hải (Phú Thọ); Đỗ Văn Xuân (Hà Nội)...

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tác giả Nguyễn Hưng Hải có các bài thơ: "Chiều mưa ở Nghĩa trang Trường Sơn", "Chú thương binh", "Khi vết thương tái phát", "An

ủi Trường Sa", "Trở về từ Điện Biên"; tác giả Ngọc Tuyền có bài thơ "Tri ân" với lòng biết ơn những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc: "Tổ quốc này sẽ ghi nhớ mãi công anh! Vì chính các anh đã làm rạng danh cho đất nước/ Những bông hoa và nén hương đang thấp/ Triệu triệu tấm lòng xin được phút... tri ân". Tác giả Đăng Cát gửi cộng tác bài "Mẹ Phạm Thị Lanh - mẹ Việt Nam anh hùng". Bài viết về mẹ Phạm Thị Lanh quê xã Thái Giang, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Mẹ đã hiến dâng hai người con trai của mình vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Song câu chuyện về mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Lanh, về hai liệt sĩ con của mẹ còn được viết tiếp khi năm 2005 gia đình bất ngờ nhận lại được kỷ vật của người anh cả là liệt sĩ Hoàng Ngọc Đám. Một

người lính Mỹ có tên là Homer Steedly đã bắn chết anh Hoàng Ngọc Đám rồi thu kỷ vật, mang về lưu giữ tại Mỹ. Sau gần 40 năm sống trong nỗi ám ảnh, ân hận, day dứt lương tâm, ốm đau bệnh tật, người cựu binh Mỹ ấy đã nhờ cậy những người bạn lặn lội qua nửa vòng trái đất tìm tới gia đình liệt sĩ, trao lại kỷ vật, thấp hương tạ tội với mẹ Phạm Thị Lanh, vong linh hai liệt sĩ và nói lời xin lỗi...

Về công tác xây dựng Đảng, cộng tác viên Trúc Lành đưa tin: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hưng Hà tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 200 bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn. Lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cộng tác viên Ngọc Khánh đưa tin bộ đội Đồn Biên phòng của khẩu cảng Diêm Điền đã hỗ trợ sơ cứu một thuyền viên bị tai nạn khi đang lao động trên biển và đưa vào bờ an toàn, kịp thời đến cơ sở y tế để được cứu chữa. Cộng tác viên Lương Thế Lộc đưa tin từ đầu tháng 7/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ và chuyển 17 tấn gạo hỗ trợ cho các hộ nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19 tại các huyện, thành phố trên

địa bàn tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh cũng tiếp nhận từ Tập đoàn Want-Want Việt Nam 2.000 phần quà để trao tặng hỗ trợ cho hộ nghèo, các bệnh nhân nặng đang điều trị dài ngày tại các cơ sở y tế, cơ sở bảo trợ xã hội; người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, tản văn, truyện ngắn,... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!