



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 584
Chủ nhật
Ngày 10 - 3 - 2019

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Doanh nghiệp vươn mình Thái Bình phát triển

(Xem trang 2)



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Hiệu quả từ liên kết trong sản xuất nông nghiệp



Trang 3

Đình Phương Cáp chờ... sập



Trang 4

Nữ tướng - chân dài

(Xem trang 5)



Dây chuyền sản xuất của
Công ty Cổ phần Sản xuất hàng
thể thao MXP.

Dòng sông không dĩ vãng



Trang 6

Doanh nghiệp vươn mình Thái Bình phát triển

■ SONG MINH

Hội trường khách sạn The Reverie Saigon một ngày cuối tháng 2/2019, không khí gần gũi, ấm áp lan tỏa giữa các đại biểu dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức.



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thái Bình (Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 2 năm 2019).

Sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh càng làm cho đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị thêm tin tưởng vào tinh thần thực sự cầu thị và chủ trương mời gọi, tạo môi trường thuận lợi cho tất cả các nhà đầu tư là con em quê hương Thái Bình nói riêng, các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước nói chung của tỉnh.

Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cung cấp một số thông tin về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội, những lợi thế, tiềm năng, các lĩnh vực tỉnh mong muốn hợp tác đầu tư như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản,

công nghiệp, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, kết cấu hạ tầng khu kinh tế, các khu đô thị, hạ tầng dịch vụ phía ven biển, bất động sản, phát triển du lịch, nghệ thuật, dịch vụ công..., ông Nguyễn Thế Mạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TECCO "bật mí": Cách đây khoảng 2 tháng chúng tôi đã cho anh em về khảo sát để triển khai mô hình trồng rau hữu cơ thông qua sự phối hợp với hội liên hiệp phụ nữ, chuyên gia Nhật Bản và một doanh nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh và sau đợt này khi về làm việc chính thức với tỉnh dự kiến sẽ "xin" tỉnh 50ha để làm. Đây là bước đầu. Còn về lĩnh vực bất động sản, ngay sau hội nghị TECCO sẽ cho 3 tổng công ty của Tập đoàn về Thái Bình tìm hiểu. Ông Nguyễn Thế Mạnh cho biết anh em đều rất tâm huyết và sẽ cố gắng làm tốt cho quê hương. TECCO cũng đang ký với tỉnh xin được khai thác mỏ nước khoáng kết hợp làm du lịch nghỉ dưỡng gắn kết với di tích đền Trần Thái Bình và đền Tiên La (Hung Hà). Tuy nhiên, để

làm được, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TECCO mong muốn các bên liên quan phải thật tâm huyết và tinh đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cùng chung suy nghĩ sẽ đầu tư về quê hương, ông Trần Quang Phụng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn muối miền Nam tâm sự: Lúc nào tôi cũng khao khát làm được việc gì đó cho quê hương và phải nghiên cứu làm cái gì cho được cho quê hương. Dù không sinh sống ở quê nhưng tôi luôn mong muốn quê mình phát triển. Đánh giá quan điểm của lãnh đạo tỉnh coi doanh nghiệp, doanh nhân chân chính là ân nhân là rất tích cực, thể hiện sự cầu thị với mong muốn biến quê hương thành đất lành cho các nhà đầu tư, ông Trần Quang Phụng quan tâm đến việc đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo chủ trương của tỉnh và ông khẳng định sẽ tham gia tích cực hơn nữa để Thái Bình trở thành tỉnh tiên phong trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đại diện Công ty Cổ phần N.V.T, ông Nguyễn Việt Tạo khẳng định: Thái Bình có nhiều tiềm năng, điều kiện "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Tỉnh đang có nhiều cơ chế "mở" cho nhà đầu tư. Người Thái Bình hiền lành, tử tế; đội ngũ cán bộ của Thái Bình có phẩm chất và ý chí tốt, sẵn sàng với công việc, tư duy nói là làm. Dựa trên thế mạnh của tỉnh, Công ty Cổ phần N.V.T quan tâm và mong muốn đầu tư vào lĩnh vực khí đốt, sản xuất khí CO₂ vì hiện nay đang có nhu cầu lớn.

Với người sáng lập, CEO của TBS Group - ông Nguyễn Đức Thuấn, ông rất vui vì ngay trong những ngày đầu xuân mới Kỷ Hợi 2/3 lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hội nghị xúc tiến đầu tư này, điều đó thể hiện sự cầu thị và mong muốn kêu gọi đầu tư của tỉnh. Ông cho biết, tại Thái Bình, TBS Group quan tâm đến việc đầu tư xây dựng tuyến đường trục Bắc - Nam và mở rộng khu công nghiệp TBS Sông Trà.

Sau khi tập trung nghe giới thiệu về Thái Bình và phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đại diện Tập đoàn Bất động sản Đất Xanh bày tỏ mong muốn được tham gia cùng tỉnh quy hoạch và phát triển các dự án khu công nghiệp, khu đô thị. Ông cũng cho biết trước khi có hội nghị này Đất Xanh đã khảo sát việc phát triển các khu công nghiệp của tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn mong muốn được tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh để trình bày kế hoạch của Tập đoàn.

*
* *

Các doanh nghiệp dự hội nghị thực sự ấn tượng với sự tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trong việc kêu gọi thu hút đầu tư; mong muốn được đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới, các doanh nghiệp cũng đồng thời đề nghị tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan nhất quán quan điểm "đã nói là làm", đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu khảo sát, thực hiện đầu tư vào tỉnh cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh sau này, mục đích cuối cùng là nhà đầu tư - xã hội - người dân cùng được hưởng lợi.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cam kết và khẳng định Thái Bình sẽ chào đón, hợp tác chặt chẽ, toàn diện, đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư; trên quan điểm doanh nghiệp, doanh nhân chân chính là ân nhân, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định của pháp luật để các doanh nghiệp đầu tư hiệu quả vào Thái Bình theo phương châm: Doanh nghiệp vươn mình Thái Bình phát triển. "Sẽ không có điều kiện nào làm khó cho các doanh nghiệp, doanh nhân khi đầu tư vào Thái Bình" - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định!





Hiệu quả từ liên kết trong sản xuất nông nghiệp

■ NGÂN HUYỀN

Sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro do thời tiết, sâu bệnh, cùng với đó là việc không chủ động được về đầu ra cho sản phẩm của nông dân... Vì vậy, liên kết sản xuất được coi là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân có thu nhập ổn định, hướng đến phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa mang lại giá trị tăng cao. Xác định được điều này, những năm gần đây, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) luôn quan tâm, khuyến khích nông dân phát triển những mô hình liên kết trong sản xuất.

Với mục tiêu giúp người dân nâng cao thu nhập, những năm qua, xã Quỳnh Thọ đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó, chú trọng đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Đồng thời, thu hút doanh nghiệp liên kết

với người nông dân để đầu tư phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm thông qua HTX DVNN. Với diện tích đất nông nghiệp khoảng 300ha, xã Quỳnh Thọ ưu tiên phát triển các loại cây trồng chủ lực như: lúa, khoai tây, dưa xuất khẩu, ngô ngọt và một số loại rau màu khác với tổng diện tích có liên kết, bao tiêu sản phẩm đạt trên 300ha/năm. Thông qua việc liên kết sản xuất năng suất, hiệu quả kinh tế của cây trồng đã tăng lên đáng kể. Những sản phẩm này được một số doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm như: Công ty TNHH An Đình, Công ty Cổ phần Chế biến nông sản - thương mại dịch vụ Thanh Nhân, Viện Nghiên cứu ngô (trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam).

Ông Nguyễn Công Khiển, thôn Bắc Sơn là một trong những hộ dân tham gia mô hình liên kết sản xuất lúa Nhật cho

biết, gia đình ông có mượn ruộng, đầu tư máy móc để sản xuất với diện tích 10 mẫu, trong đó 100% diện tích cấy lúa Nhật bán cho công ty. Nhờ có đầu ra ổn định, gia đình ông yên tâm đầu tư sản xuất, giá bán cao hơn thóc chất lượng tương ứng ngoài thị trường lại không mất công phơi, hạn chế rủi ro do thời tiết sau thu hoạch. Nếu không có liên kết, những nông dân như ông không đủ tự tin để thuê, mượn ruộng sản xuất quy mô lớn.

Ông Ngô Doãn Đô, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Thọ cho biết: Từ nhiều năm nay, các doanh nghiệp đã đầu tư ứng trước một phần giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất để bà con nông dân trong xã trồng lúa, dưa xuất khẩu, ngô giống và thực hiện bao tiêu sản phẩm. Mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và người nông dân đã và đang khẳng định

những ưu điểm trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Đặc biệt với cây lúa Nhật, diện tích liên kết đạt 300ha/năm, thu hút nhiều hộ sản xuất với quy mô lớn tham gia như hộ ông Nguyễn Đức Minh, thôn Đức Chính (12 mẫu), Nguyễn Việt Kha, thôn Minh Đức (13 mẫu), Nguyễn Đạt Bình, thôn Minh Đức (15 mẫu)... bởi lúa được mua tươi tại ruộng, không mất công phơi, loại bỏ ảnh hưởng xấu của thời tiết sau thu hoạch. Mỗi năm, trên địa bàn xã, việc liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm đạt gần 2.000 tấn/năm và đang có xu hướng tăng dần đối với cây lúa Nhật. Vụ xuân năm 2019, diện tích cấy lúa Nhật có liên kết là 50ha, giá bán theo hợp đồng từ đầu vụ là 7.400 đồng/kg thóc tươi.

Do thiếu lao động trong nông nghiệp, diện tích cây màu có liên kết giảm dần. Tuy nhiên, nhu cầu liên kết trong sản xuất lúa ngày càng tăng bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều nông dân với quy mô sản xuất hàng héc-ta. Vụ mùa năm 2019, Quỳnh Thọ tiếp tục triển khai liên kết với doanh nghiệp sản xuất 50ha lúa Nhật. Việc liên kết giữa doanh nghiệp và người nông dân hiện được xem là giải pháp tối ưu trong việc tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho người sản xuất, là định hướng lâu dài cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả trên địa bàn xã Quỳnh Thọ.



Đình Phương Cáp chờ... sập

■ THU TRANG

Xưa nay, những ngôi đình cổ đều mang lại giá trị tâm linh cao quý. Đình Phương Cáp, xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) là một trong những ngôi đình như thế. Tuy nhiên, trải qua thăng trầm của lịch sử, qua nhiều lần tôn sửa, tu tạo, giờ đây ngôi đình đang xuống cấp rất nghiêm trọng.



Mặc dù huyện Vũ Thư mới đầu tư nâng cấp hai bộ cánh cửa vào tháng 12/2018 nhưng vẫn chỉ như “đèn soi ngọn cỏ”.

Đình Phương Cáp, một di tích lịch sử cấp quốc gia có niên đại hơn 130 năm, được xây dựng từ thời vua Thành Thái. Ngôi đình này là niềm tự hào của nhân dân địa phương nói riêng và nhân dân tỉnh Thái Bình nói chung, bởi nơi đây còn lưu giữ những kỷ niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Bác về thăm Thái Bình lần cuối. Mùa xuân năm 1967, khi HTX Tân Phong, xã Việt Hùng (Vũ Thư) đạt năng suất lúa 5 tấn/ha, cao nhất miền Bắc lúc bấy giờ, Bác đã về thăm và thưởng công cho Đảng bộ, nhân dân Thái Bình. Tại đình Phương Cáp, Bác dặn Đảng bộ và nhân dân “...cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt”. Lời dặn ấy đã và đang trở thành mục tiêu, động lực cho mỗi hành

động, mỗi việc làm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh.

Sau giải phóng, đình Phương Cáp là nơi tập trung sản xuất nghề phụ của xã viên HTX và là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân trong thôn, trong xã. Năm 1993, đình Phương Cáp được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Hơn nửa thế kỷ qua, đây cũng là nơi thờ 206 vong linh các anh hùng liệt sĩ có công với đất nước và lưu giữ, thờ phụng chân linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ có giá trị lịch sử to lớn, thiêng liêng, đình Phương Cáp còn được biết đến là ngôi đình có kiến trúc hết sức độc đáo với 7 gian đình ngoài và 5 gian đình trong. Toàn bộ kèo, cột, quang đèn được dựng bằng gỗ lim. Các nét điêu khắc

được trang trí trên gỗ ở đình cũng rất phong phú, đa dạng như rồng, phượng, mặt nguyệt với những thủ pháp chạm trổ thể hiện sự tài hoa, khéo léo của người thợ dân gian xưa và mang dấu ấn đương thời, hiện hữu ở chốn tâm linh.

Thế nhưng, trước tác động của thời gian, nhiều năm trở lại đây, di tích này đang xuống cấp rất nghiêm trọng. Là người đã có hơn 30 năm trông coi ngôi đình, ông Phạm Văn Thái không giấu nổi sự xót xa trước thực trạng của ngôi đình hiện tại. Ông Thái cho biết: Mỗi mùa mưa bão đến, tôi không khỏi lo lắng bởi những cột, xà ngang chống đỡ đình đã mối mọt và đứt gãy rất nhiều. Dù tôi và những người dân trong xã đã vá những lớp xi măng cho chỗ tường nứt nhưng mới chỉ

là giải pháp tạm thời, ngôi đình sẽ sập bất cứ lúc nào nếu như không được trùng tu, tôn tạo kịp thời.

Theo phản ánh của người dân địa phương, mỗi khi trời mưa to, sân trước của khu đình lại bị ngập từ 15 - 20cm, nước tràn cả lên thêm hè. Chiếc cổng vốn có nhiệm vụ bảo vệ cho ngôi đình, thì nay cũng đã hoen gỉ, đứt gãy rất nghiêm trọng. Nên đình bị sụt lún khiến mái đình bị nghiêng hẳn về một bên. Mỗi khi trời mưa, nước mưa theo cột chảy xuống gây hư hỏng một số cột đình và xuất hiện nhiều tổ mối. Trong chính điện, chỉ một cơn mưa nhỏ, nước đã chảy xuống ướt sũng nền đình. Những thanh xà ngang được xây dựng từ năm 1909 cũng đã bị đứt gãy không đủ sức chống đỡ cho ngôi đình. Ông Đỗ Trí Định, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết: Từ những phản ánh của người dân và qua kiểm tra thực tế, chính quyền xã mong muốn cấp trên quan tâm, tạo điều kiện để tu sửa, nâng cấp đình góp phần lưu giữ di tích lịch sử, đồng thời gìn giữ, phát huy nét sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương.

Cũng theo chính quyền xã Hiệp Hòa, dự án trùng tu, tôn tạo đình Phương Cáp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào năm 2012 với tổng kinh phí dự kiến 12 tỷ đồng nhưng do không huy động được kinh phí nên hơn 6 năm qua, dự án này vẫn nằm trên giấy. Cho đến nay, đã có rất nhiều dự án đầu tư nâng cấp đình nhưng vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà các dự án này vẫn chưa được triển khai thực hiện. Mặc dù huyện Vũ Thư cũng đã 2 lần đầu tư kinh phí sửa chữa với tổng trị giá 85 triệu đồng song vẫn chỉ như “đèn soi ngọn cỏ”. Ông Vũ Như Học, Phó phòng Văn hóa thông tin thể thao huyện Vũ Thư cho biết: Trước thực trạng đình Phương Cáp bị xuống cấp nghiêm trọng, Phòng đã tham mưu với UBND huyện, làm các báo cáo gửi lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh, đồng thời chỉ đạo xã Hiệp Hòa có những biện pháp tạm thời, trước mắt để trùng tu lại đình. Nhưng khó khăn lớn nhất là thiếu kinh phí. Bên cạnh đó, đình Phương Cáp là di tích lịch sử cấp quốc gia nên những thủ tục hành chính đòi hỏi rất khắt khe để có thể kịp thời giải quyết việc trùng tu và tôn tạo.

Đã có những câu chuyện đau lòng xảy ra với những ngôi đình có niên đại hàng trăm năm tuổi ở một số địa phương trong nước. Điển hình như việc phá dỡ và buộc phải di dời ngôi đình cổ Ngu Nhuế có niên đại hơn 300 năm tại tỉnh Hưng Yên do không có giải pháp trùng tu, tôn tạo kịp thời. Liệu tình trạng tương tự có xảy ra với đình Phương Cáp?



Kèo cột bị mối mọt, xuống cấp nghiêm trọng.



Tường của đình đã nứt toác.

Nữ tướng - chân dài

■ TUẤN DUNG

Nữ tướng chân dài là biệt danh mà hàng nghìn công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP, rồi cả gia đình, người thân của họ tặng cho Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Tổng giám đốc của mình.

Nghề cái tên mọi người đặt cho mình Giang không vui cũng chẳng buồn. Cô bảo nhiều lúc nghĩ mình cứ như cái sọt rác trăm thứ bà rằm: nào chuyện com áo gạo tiền, chuyện công ăn việc làm, chuyện điện nước, rồi quan hệ với ngành này ngành khác, cơ quan nọ cơ quan kia, tất cả đều đến với mình và đều phải xử lý một cách trọn vẹn. Công việc luôn vất vả, bận mải nhưng rồi khi thấy mọi người vui mình cũng vui, chỉ với một lễ đơn giản là người ta có quý mình, người ta có tin mình thì người ta mới gọi, nói với mình. Và điều đáng mừng nhất là số người, đồng nghĩa với nó là số gia đình được hưởng niềm vui từ sự vất vả của Giang cứ ngày một tăng lên. Bây giờ số công nhân ở 8 nhà máy của MXP đã là 15.000 người, cùng với đó không chỉ là số tiền lương cả trăm tỷ đồng mỗi tháng mà còn là 21 tỷ đồng một tháng tiền nộp bảo hiểm, rồi tiền thuế, đơn cử như năm 2018 cũng là 38 tỷ đồng. Giang bảo: Với công nhân, niềm vui lớn nhất của họ là có việc làm để kết thúc một ngày là có thu nhập, kết thúc một tháng là có lương cầm về. Có lần đang đi bộ trong sân Công ty, Giang nghe được mấy chị công nhân nói chuyện với nhau rằng vừa phải đi vay tiền để đóng tiền học cho con vì mừng 10 hàng tháng Công ty mới phát lương trong khi mừng 7 con đã phải nộp tiền học, nghe vậy cô liền đề xuất với Tổng giám đốc chuyển ngày lĩnh lương của công nhân hàng tháng lên ngày mừng 7 và xây dựng kế hoạch từ đầu năm cứ đến mừng 7 hàng tháng là công nhân ở các nhà máy đều nhận lương. Nếu mừng 7 trùng vào ngày lễ, tết, ngày nghỉ thì công nhân sẽ được nhận lương sớm hơn, mọi người biết chuyện đều vui. Nhưng với 15.000 công nhân, hàng tháng được nhận lương đúng ngày cố định là chuyện không hoàn toàn đơn giản, nhưng bây giờ chuyện đó ở các nhà máy của MXP đã vào nề nếp.

Trò chuyện với tôi Giang bảo, làm cái gì cũng phải đam mê, tâm huyết thì mới được việc, nhất là ở doanh nghiệp mà công nhân phần đông là phụ nữ và đều

xuất thân từ nông dân nên phải làm gì để chị em và phía sau là cả gia đình gắn bó với mình là chuyện không hề đơn giản. Vì ngày nay công nhân đi làm, bên cạnh việc lo kiếm tiền cho gia đình thì còn phải nghĩ đến đời sống tinh thần, tạo cho họ niềm vui hòa nhập. Chương trình Festival với sự tham gia của hàng nghìn công nhân ra đời từ đây. Những công nhân làm việc ở Thái Bình - mới hôm qua còn là những nông dân thực thụ, nay vào làm công nhân đã được mời lên tận Trung tâm hội nghị quốc gia để cùng giao lưu với các nghệ sĩ hài, các ảo thuật gia nổi tiếng và trực tiếp tham gia các trò chơi tập thể, riêng với các nữ công nhân còn được tham gia chương trình trình diễn thời trang, các bé là con cán bộ, công nhân cũng được mời lên dự và được tham gia trình diễn thời trang, thi năng khiếu bốc thăm trúng thưởng. Đi chơi lại có quà và phần thưởng cầm về thì thực sự là những niềm vui, những kỷ niệm khó quên.

Chuyện mời gia đình lên thăm nơi làm việc của con cũng không phải doanh

nh nghiệp nào cũng nghĩ ra và cũng làm được. Ba ngày 25, 26, 27 tháng 2 vừa qua thực sự là một kỷ niệm đáng nhớ đối với 2.600 gia đình phụ huynh của Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP, khi họ được xe đón mời lên thăm nhà máy, nơi con em mình làm việc, được trực tiếp giao lưu với công nhân, với chủ doanh nghiệp, được chụp ảnh cùng con em mình rồi sau đó được mời về dự tiệc chiêu đãi tại khách sạn Dầu khí - cái khách sạn mà trong suy nghĩ của họ là không biết bao giờ mới được đặt chân vào.

Nghe Giang kể tôi liền hỏi: Làm quá nhiều việc để chăm lo đến đời sống tinh thần của công nhân vậy Công ty không sợ lỗ, không sợ phá sản sao? Giang cười và bảo tôi ngay từ ngày đầu thành lập Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Phương đã khẳng định chăm lo đời sống tinh thần cho công



nhân chính là tạo niềm vui để công nhân gắn bó hơn với doanh nghiệp từ đó sẽ tạo ra năng suất lao động, tạo ra ngày càng nhiều hơn những sản phẩm sau mỗi ca làm việc và điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận biết tiết kiệm những cái nhỏ để chăm lo cho cái lớn thì kết quả đem lại sẽ không phụ công mình, ví dụ hồi đầu thành lập mỗi khi có việc lớn lại phải thuê công ty sự kiện đến tổ chức, chỉ tính riêng tiền thuê quần áo dài cho 50 chị em trong một đợt cũng mất tới hơn 30 triệu đồng thấy đắt quá Giang bèn nghĩ ra và đề xuất với Tổng giám đốc chọn 50 chị em vào đội lễ tân may phát cho mỗi người một bộ quần áo dài đồng phục từng người tự quản lý và sử dụng mỗi khi công ty có việc cần huy động, quần áo dài chị em có thể mặc nhiều lần, nhiều năm nhưng tiền mua sắm chỉ bằng hai lần thuê ngoài.

Uy tín, thương hiệu và lợi nhuận luôn bắt nguồn từ những việc nhỏ nhất, với chưa đầy 10 năm có mặt trên địa bàn Thái Bình, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP đã phát triển mạnh mẽ, từ 1 nhà máy ban đầu đến nay đã có 8 nhà máy với 15.000 công nhân đang làm việc ở thành phố và các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng. Hiện nay, Công ty đang khẩn trương đầu tư xây dựng nhà máy thứ 9 tại huyện Quỳnh Phụ. Nữ tướng chân dài lại bận rộn hơn khi có thêm nhà máy mới nhưng niềm vui sẽ tiếp tục đến với chị và Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP. Khi tiếp tục có thêm hàng nghìn nông dân có cơ hội trở thành công nhân mà chủ yếu là chị em phụ nữ có việc làm "Ly nông nhưng không ly hương".



Công nhân Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao MXP phấn khởi khi được gặp thân nhân tại nơi làm việc.



Dòng sông không đi vắng

■ QUANG VIỆN

Tròn 230 năm trước, mùa xuân Kỷ Dậu (1789), quân Tây Sơn bắc phạt đánh tan quân xâm lược phương Bắc giải phóng Thăng Long. Trước đó, năm 1786, quân Tây Sơn tiến ra Bắc lần thứ nhất dẹp nội xâm, một đạo quân tiến đánh thành Nam (Nam Định) đã có rất nhiều sĩ phu Bắc Hà lúc đó “ngẩn ngơ trông ngọn cờ đào”, Hoàng giáp tiến sĩ, Đông Nhạc hầu Nguyễn Duy Hợp đang là tướng quân trấn thủ Sơn Nam của nhà Lê, quê làng Đông Địa Linh (còn gọi là làng Nghìn), phủ Tân An, huyện Đa Dục (nay là tổ 3, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) lại “án binh bất động” tuyệt nhiên không có hành động chống lại quân Tây Sơn. Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của tướng quân, Hoàng đế Quang Trung đã chỉ dụ ban ấn tín cho Đông Nhạc hầu Nguyễn Duy Hợp...



Từ đường Nguyễn Duy Hòa, làng Đông Địa Linh, phủ Tân An, huyện Đa Dục (nay là tổ 3, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) chưa được xếp hạng di tích.

Trong chuyến đi dã mới đây về làng Đông Linh, xã An Bài (nay là thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ) tìm hiểu về dấu tích nhà Tây Sơn trên đất Thái Bình, nhóm nghiên cứu chúng tôi may mắn được gia tộc Nguyễn Duy giới thiệu một số hiện vật được xác định là dấu tích nhà Tây Sơn trong cuộc tiến công ra Bắc lần thứ nhất năm 1786, đáng chú ý là ấn tín “Hoàng đế chi bảo” và chiếc đầu đồng lương “Bát Quan đồng” bằng đồng của Hoàng đế Quang Trung ban tặng cho Đông Nhạc hầu Nguyễn Duy Hợp, trung thần triều Lê, người làng Đông Linh và là cháu nội của Hoàng giáp tiến sĩ Nguyễn Duy Hòa. Các hiện vật vẫn được con cháu trong dòng tộc Nguyễn Duy lưu giữ cẩn thận tại từ đường Nguyễn Duy Hòa ở làng Đông Linh cũng tròn 230 mùa xuân.

Trở lại làng Đông Linh, dân gian gọi là làng Nghìn, làng còn giữ được dáng vẻ làng quê yên bình Bắc Bộ, hệ thống kênh mương gần như còn nguyên vẹn. Làng có diện tích khá rộng, tọa lạc lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình. Xưa kia, làng Nghìn là nơi đón tiếp các thuyền buôn từ Đê Đô, Kinh kỳ, Phố Hiến xuôi về các bến Địa Đầu, Đài Thần, Bến Đò để trao đổi hàng hóa. Thời Lý (thế kỷ XI), làng Nghìn thuộc xã Địa Linh. Một vị quan họ Phạm người

huyện Gia Lâm đạo Kinh Bắc về lập nên trang Địa Linh. Văn bia “Cư Nhân đình” trong Văn từ Phủ Dục ở làng Nghìn năm Vĩnh Hựu, công sĩ Ngụy Năng Xương viết “Ngô Hưng cư Địa Linh chi đông, rã dĩ đông chi nhất tự quán ư Địa Linh chi thượng nhi xã yên” (tạm dịch là “Làng ta ở phía đông xã Địa Linh, bên lấy chữ đông đặt trên chữ Địa Linh” gọi là xã Đông Địa Linh vậy). Đông Linh nằm cạnh sông Hóa, con sông đã chứng kiến bao chiến tích trong lịch sử dân tộc, đặc biệt là dưới thời Trần, trong một lần nghênh chiến với giặc, Hưng Đạo vương cho đại binh vượt sông Hóa tiến về Bạch Đằng lập trận địa thủy chiến. Hàng vạn tướng sĩ và dân phu chuẩn bị vượt sông thì trời mưa lớn, Hưng Đạo vương cho dừng binh và lập đàn tế trời. Đang mưa giông, sấm chớp bỗng dung trời quang, mây tạnh. Thấy vậy, Hưng Đạo vương đặt tên cho sông Hóa là “Linh Giang” nghĩa là sông thiêng. Các triều đại Lý, Trần, Lê... làng Nghìn đều xuất hiện nhân tài xuất chúng. Đời hậu Lê mặc dù suy tàn, nội chiến Lê - Mạc, Lê - Trịnh liên miên nhưng Đông Linh vẫn xuất hiện nhân tài. Dòng tộc Nguyễn Duy ở làng Đông Địa Linh được coi là dòng họ phát khôi khoa. Hoàng giáp khoa Ất Mùi (1535) Nguyễn Duy Hòa và sau này cháu ông là

Nguyễn Duy Hợp đỗ Hoàng giáp Đệ tam đồng tiến sĩ xuất thân và ra làm quan triều hậu Lê. Từ đường Nguyễn Duy Hòa ở làng Đông Linh, xã An Bài, huyện Quỳnh Phụ (nay là tổ 3, thị trấn An Bài) còn lưu giữ chiếc võng cang do vua Lê ban tặng cho Hoàng giáp Nguyễn Duy Hợp ngày vinh quy bái tổ. Gia phả dòng tộc ghi: Nguyễn Duy Hợp còn có tên gọi khác là Nguyễn Duy Phú, đỗ Đệ Tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân năm 28 tuổi. Ngày 26 tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ vào Thăng Long lật đổ chúa Trịnh nhưng vẫn duy trì triều vua Lê Hiến Tông và nhanh chóng lập lại trật tự ở Bắc Hà. Là trung thần nhà Lê, trấn thủ Sơn Nam nhưng Nguyễn Duy Hợp không cho quân ra nghênh chiến với quân Tây Sơn để bảo vệ triều đình nhà Lê. Ông án binh bất động. Quang Trung Nguyễn Huệ thấy ông có tình cảm với nhà Tây Sơn nên ban tặng ấn tín của nhà vua cho ông cùng với chiếc đầu đồng thóc bằng đồng (gọi là đầu “Đông lương”) với ý chỉ vua ban cho Nguyễn Duy Hợp quyền cai quản thu lương và khuyến nông ba huyện Vinh Lạc (Vinh Bảo, Hải Phòng), Phụ Dục và Quỳnh Côi. Câu đối trong từ đường Nguyễn Duy Hòa ghi: “Tự tích khoa bảng truyền gia huynh hữu đệ/Chí kim thi thư thiện nghiệp

Ông Nguyễn Duy Lắm, hậu duệ đời thứ 7 Hoàng giáp Tiến sĩ Nguyễn Duy Hợp, tổ 3, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Những hiện vật của Hoàng đế Quang Trung ban tặng cho cụ tôi Hoàng giáp Tiến sĩ Nguyễn Duy Hợp, trấn thủ Sơn Nam đạo là niềm tự hào của gia tộc chúng tôi. Trải qua 230 năm, con cháu dòng tộc chúng tôi ra sức bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống quê hương làng Nghìn và dòng tộc Nguyễn Duy.

Ông Vũ Văn Thân, dịch giả Hán Nôm, tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Sau năm 1789, khi cuộc kháng chiến vừa kết thúc, Hoàng đế Quang Trung đã ban hành một số chủ trương kiến thiết đất nước. Vua ban “Chiếu khuyến nông” nhằm “phục hồi dân phiêu tán, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang”. Triều đình cũng đã có nhiều cố gắng để phát triển công thương nghiệp, bãi bỏ các thứ thuế nặng nề trước đây. Về văn hóa xã hội, Hoàng đế Quang Trung coi trọng tiếng nói dân tộc, muốn đưa chữ Nôm lên làm chữ viết chính thức của quốc gia. Đáng tiếc là nhà vua mất sớm. Những kỷ vật của Hoàng đế Quang Trung ban tặng cho Hoàng giáp tiến sĩ Nguyễn Duy Hợp là bằng chứng quý giá cho chính sách khuyến nông thời Tây Sơn trên đất Thái Bình.

Ông Nguyễn Duy Nam, hậu duệ Hoàng giáp Tiến sĩ Nguyễn Duy Hợp, tổ 3, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ



Thị trấn An Bài đã có đường phố mang tên Nguyễn Duy Hòa. Từ đường Hoàng giáp Nguyễn Duy Hòa cũng được con cháu trong dòng tộc góp công, góp của trùng tu, tôn tạo, cảnh quan đẹp, gia tộc chúng tôi rất mong các cấp chính quyền và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, tạo điều kiện xét xếp hạng di tích lịch sử cho từ đường nhằm lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương và dòng tộc cho các thế hệ con cháu.

tử như tôn”. Tạm dịch là: “Từ xưa khoa bảng truyền gia anh em cùng đỗ đạt/Đến nay học hành nổi nghiệp cháu cùng con”. Như vậy, Nguyễn Duy Hợp là cháu nội của Hoàng giáp tiến sĩ Nguyễn Duy Hòa, ông Nguyễn Duy Hòa là quan lại triều Lê trung hưng, chức Quang lộc Tự khanh, Hàn lâm viện, sau được bổ dụng tống binh Thiêm sự kiêm trấn thủ Cao Bằng và là bạn đồng khóa với nhà tiên tri Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Duy Hòa đỗ đạt năm 1535 được vua Lê vời ra làm quan nhưng trong giai đoạn nhà Lê đang suy thoái, các phe phái trong triều đổ kỵ, chém giết lẫn nhau. Năm 1572, Mạc Đăng Dung cướp ngôi nhà Lê lập ra một triều đại mới. Triều đình nhà Mạc cũng rất trân trọng Nguyễn Duy Hòa. Đáp lại thịnh tình, Nguyễn Duy Hòa đặt niềm tin vào triều đại nhà Mạc có thể xây dựng lại đất nước. Ông được bổ làm trấn thủ Cao Bằng. Cùng lúc, Mạc Đăng Dung nhường ngôi cho con trai là Mạc Đăng Doanh và rút về làm Thái thượng hoàng. Doanh là người tỏ ra có chí khí đảm lược, nhưng niềm tin của ông vào nhà Mạc lại bị Doanh đánh mất. Kinh đô Thăng Long náo loạn vì chúa Trịnh ra sức ức hiếp vua Lê. Còn nhà Mạc sau những cuộc giao tranh liên miên thất thế phải bỏ chạy lên

Cao Bằng. Thời mạt Lê, Nguyễn Duy Hợp đỗ đạt rồi được vua Lê vời ra làm quan. Cuối triều Lê, vua Lê Chiêu Thống mất hết quyền lực, quyền bính nằm trong tay chúa Trịnh. Đúng lúc nhà Tây Sơn tiến quân ra Bắc, vua Lê Chiêu Thống vong quốc. Nguyễn Duy Hợp là quan đại thần nhà Lê nhận thức đúng về nhà Tây Sơn, có tinh thần hợp tác với nhà Tây Sơn nên được Hoàng đế Quang Trung tin dùng. Ông được Hoàng đế Quang Trung ban tặng ấn tín nhà vua và một chiếc đầu đồng lương.

Các nguồn khảo luận thống nhất một điểm Hoàng đế Quang Trung là nhà quân sự lỗi lạc, có nhiều chính sách khuyến nông, khuyến công xây dựng đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế, mở mang nền giáo dục, ngoại giao... Hoàng đế xuống “Chiếu khuyến nông” trong đó có đoạn: “Trẫm chịu mệnh trời, giữ nghiệp lớn, bốn bề trong lặng. Nay buổi đầu đại định, chính sách khuyến khích sản xuất là có dân giàu, phải được tiến hành lần lượt...”. Chiếc đầu đồng lương bằng đồng của Hoàng đế Quang Trung ban tặng cho Hoàng giáp Nguyễn Duy Hợp, Đông Nhạc hầu, trấn thủ Sơn Nam đạo là chứng tích công cuộc cải cách kinh tế - chính trị thời Tây Sơn còn hiện hữu trên đất Thái Bình.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Đã xong cái việc rào làng chưa? Xong còn làm việc nhà chứ! - Nuôi nhìn lưng chông nói thủng thẳng - ông Soạn, bà Bát chạy chợ gỡ được bạc chục đấy. Không bận thẳng cu tôi theo họ ngay.

Ông Soạn, bà Bát cũng là cán bộ xã, nhưng công việc không nặng nề như Tuyên. Họ vừa công tác vừa làm việc nhà. Văn việc, họ chạy chợ dăm ba buổi, xuống bể gánh muối, gánh tôm về bán, lái đò nuôi vợ nuôi con, may quần may áo.

- Mình chạy chợ thì mới được bữa cơm no. Chứ tôi đi làm thì chỉ được vài lưng cơm muối vậy thôi!

Nuôi nói thật lòng. Tuyên biết. Nhưng Tuyên bỏ công tác cho ai để rảnh rang mà chạy chợ được. Cả chi bộ dồn sự tin nhiệm vào Tuyên, giao cho Tuyên gánh vác một việc mà ai cũng nghĩ là quan trọng. Cái việc mà có người muốn làm cũng không được giao.

- Mình nói với các bác ấy, xin nghỉ vài tháng. Mình chạy chợ một ngày bằng tôi làm mười ngày. Chạy chợ kiếm con tôm con cá mà ăn, kéo người tốp đi, ốm lăn ra thì khổ.

Tuyên lặng lẽ nghe. Nghỉ vài tháng, làm gì có chuyện dễ dàng vậy... Đành phải để Nuôi đến chặn lợn nhà Củng kiểm ăn trong lúc con còn dại. Mình cố thu xếp việc chung để làm thêm việc nhà. Xây dựng xong làng chiến đấu, công tác có thể giãn hơn...

- Tôi nói, mình có nghe thấy không?

Thấy Tuyên im lặng, Nuôi hỏi giọng gay gắt.

- Có! Có nghe thấy - Tuyên khó chịu nói dăm dẩn - Đang làm việc, ai cho nghỉ vài tháng chạy chợ. Nói người ta cười cho.

- Cười! Cười thì để rảnh ra. Đói đầu gối phải bò. Không ăn mẽ cũng chết... Người ta cũng công tác, sao người ta nghỉ được.

- Người ta khác, mình khác.

Khác như thế nào, Nuôi có hỏi Tuyên cũng khó nói. Nuôi đã biết Đảng, biết chi bộ là gì đâu. Nuôi cũng chả biết trách nhiệm người bí thư chi bộ là thế nào. Đồng chí bí thư, người mà trong lúc Đảng hoạt động bí mật thế này, nhân dân mấy người biết đến. Nhưng các đảng viên thì hướng vào, quy tụ chung quanh, tin mền, gửi gắm nhiều điều. Đây là một con người như mọi người khác, gánh năm chục cân, bữa ăn ba bát... nhưng suy nghĩ phải vượt khỏi tầm suy nghĩ của một người. Nuôi chưa hiểu được điều này. Nói cho Nuôi hiểu cũng khó...

Liệu chừng cơm đã chín, Tuyên vào chạn lấy mâm bát.

5

Ông Chính dẫn đầu trung đội du kích xã diễn tập hành quân cấp tốc, từ cầu đá Cộm dọc đường làng ra cổng Tây. Chiếc áo trấn thủ vệ quốc đoàn bọc vải nâu, chân quả trám, ôm chặt lấy khổ người to đậm của ông. Vai ông vác mã tấu cán tre, thui đen

các đốt. Lưng ông thắt dây da khóa đồng to bản, mua lại của người lính đi Tây ngày xưa. Hai quả lựu đạn buộc vào dây lưng, khi chạy cái đuôi dài như chày giã cua cứ vật vạt vào cạnh sườn; ông lo nó nổ, vừa chạy vừa phải giữ chặt cái chuôi.

Anh em bảo ông đã già, tập vài môn nhẹ thôi. Ông nhướn mắt thách thức:

- Này, các cậu đừng coi thường tớ! Già à? Vật tớ xem đã đổ chưa nào? Hừ...ừ...

Suốt thời gian anh cán bộ huyện đội về huấn luyện, ông Chính đều có mặt. Hôm nào bận họp, đêm về ông bắt Chuyên dạy lại. Ông bảo: "Chủ tịch kháng chiến mà không biết quân sự thì chiến cái gì? Giặc đến, đọc thông tri, chỉ thị cho nó chạy à?"

Trung đội du kích xã hơn ba chục người, có nam, có nữ. Ông Chính đề nghị Hội đồng nhân dân xã dùng số thóc công nuôi anh chị em, khi luyện tập và khi chiến đấu. Còn mười bảy trung đội dân quân và du kích thôn thì ăn cơm nhà. Đội lão du kích và đội du kích thiếu niên cũng vậy.

Ngặt nghèo nhất là ít súng. Mỗi khi lên huyện, ông Chính đều nài xin. Nhưng bộ đội huyện cũng thiếu súng. Cũng may là vài năm nay, làng Nguyễn có phong trào phụ nữ lấy chồng thách cưới bằng súng, mìn, lựu đạn. Nhờ vậy có thêm một ít vũ khí. Người làng Nguyễn đi làm ăn các nơi, nghe tin quê nhà cần vũ khí đánh giặc, đã góp tiền mua súng gửi về. Các nguồn góp lại, làng Nguyễn có mười hai khẩu súng trường Rơ-manh-tông, Mút-co-tông, In-đô-si-noa của Pháp, Trung Chính của Tàu, và súng của Nhật, của Nga... Đạn cũng ít. Thành thạo có đơn vị bộ đội về, ông Chính bám sát làm công tác "ngoại giao", chỉ xin được mười lăm viên là nhiều. Cuốn sổ tay của ông có mấy dòng ghi về vũ khí: 1764 mã tấu, 164 mìn to, 652 mìn muối, 772 lựu đạn. Dao găm, giáo búp đa mỗi dân quân một cái...

Du kích xã, thôn đều qua những lớp huấn luyện tập trung. Dân quân cứu thương, cứu hỏa, tiếp tế... được phân công rành mạch. Ông Chính chỉ huy tập

trận giả, tập cho nhân dân tản cư. Du kích xã thì sang đường 5 tập hành quân đêm và quấy rối đồn giặc.

Hôm nay có cuộc duyệt binh toàn xã. Trung đội du kích xã dẫn đầu. Họ mặc những bộ quần phục vải nâu, vải đen: vải trắng nhuộm nước lá bàng... Vải của các bà mẹ chiến sĩ ủng hộ. Một vài người mua quần áo cũ của lính Tây, lính Nhật, chân giày lộp cộp. Dây lưng to nhỏ đủ kiểu. Người không có dây da thì róc dây dây đeo lựu đạn. Các cô gái chít khăn mỏ quạ, áo nâu, quần đen chít ống.

Trên lễ đài, xã đội trưởng Duyệt da vốn đen lại mặc bộ quần áo đen, trông như tạc bằng than. Tuyên đứng bên cụ Nghệ. Anh không giấu được vẻ lúng túng thiếu tự nhiên khi hàng trăm con mắt nhìn mình.

Ông Chính nai nịt gọn gàng - Mặt nghiêm, ngực ưỡn, ông từ lễ đài bước xuống, đến trước trung đội du kích đồng dặc hồ "nghiêm". Ông ra lệnh thao diễn động tác đội ngũ. Trung đội tiến lui, qua lại đều rậm rạp.

Gương mặt rạng rỡ, hai cánh mũi rung rung, ông Chính nện đôi dép cao su "Con Hồ" xuống nền gạch kêu "bẹp... bẹp". Trở lại lễ đài, ông nhìn bao quát khắp sân đình. Những đội hình chữ nhật của các trung đội du kích thôn, vuông vức thẳng thắn. Tất cả hướng về ông chờ đợi.

Thưa toàn thể cán bộ, chiến sĩ xã nhà! - Ông Chính nói, giọng trang nghiêm - Hai tháng qua, thi hành chỉ thị chuẩn bị giết giặc của tỉnh, xã nhà đã làm xong hai việc lớn. Thứ nhất, nhân dân toàn xã đóng góp nhân tài, vật lực, hàng nghìn công đào hào, đắp lũy, rào giậu, hàng nghìn cây tre, khóm hóp, rất nhiều cau xoan, gỗ lạt... Quân, Dân, Chính, Thanh, Nông, Phụ, Thiếu niên nhi đồng, ai cũng ra sức xây dựng làng kháng chiến. Đây là cố gắng rất lớn của xã nhà. Để nhiệt liệt hoan hô.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, thơ, truyện ngắn, tản văn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh gửi cộng tác.

Tiếp tục với chủ đề “nóng” trong hoạt động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, cộng tác viên đài TTTH các huyện tập trung phần ảnh hoạt động của các địa phương tích cực phát hiện, xử lý dịch bệnh. Cộng tác viên Lê Trung (Đài TTTH Vũ Thư) đưa tin: Kết quả xét nghiệm vừa được cơ quan chức năng công bố tại huyện Vũ Thư: có 2/6 mẫu vật phẩm lợn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Các mẫu vật phẩm trên được lấy tại hộ chăn nuôi Trần Thị Mỹ, thôn Ngọc Tiên, xã Vũ Tiến. Hộ này hiện đang nuôi đàn lợn 53 con. Để bảo đảm công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, huyện Vũ Thư đã chỉ đạo các ngành, đơn vị tổ chức khoanh vùng dập dịch, hạn chế dịch lây lan diện rộng. Trước mắt tiến hành tiêu hủy toàn bộ 53 con lợn của hộ bà Mỹ đồng thời rắc vôi bột, phun hóa chất khử trùng diện rộng.

Cộng tác viên Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương) cho biết: Huyện Kiến Xương đã thành lập 1 đội kiểm dịch lưu động, 4 chốt kiểm dịch đặt tại xã Vũ Ninh, xã Vũ Thắng, cầu Trà Giang và bến phà Côn Nhất. Cấp phát trên 2,5 tấn hóa chất tiêu độc, khử trùng cho 37 xã, thị trấn. Ngoài ra huyện cũng chỉ đạo các địa phương định kỳ tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các chợ và những nơi giết mổ, buôn bán các sản phẩm từ lợn. Hướng dẫn người chăn nuôi, đội ngũ cán bộ thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn, nếu phát hiện lợn bị bệnh hoặc lợn chết không rõ nguyên nhân cần lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý tiêu hủy theo quy định.

Cộng tác viên Trần Hiền (Đài TTTH Tiên Hải) đưa tin: Nhằm trang bị cho người lao động cách vận hành, sửa chữa máy nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Số Công Thương) phối hợp với xã Nam Chính (Tiên Hải) tổ chức khai giảng lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ

khí nông nghiệp cho người lao động. Lớp tập huấn có 70 học viên là chủ máy nông nghiệp, bà con nông dân các thôn trên địa bàn xã Nam Chính.

Phản ánh hoạt động văn hóa - xã hội, cộng tác viên Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà) cho biết: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Minh Hòa (Hưng Hà) là 1 trong 8 xã điểm của tỉnh về việc thành lập câu lạc bộ “Cha mẹ trong chăm sóc và giáo dục trẻ em”. Tham gia câu lạc bộ có 55 thành viên là phụ nữ thuộc 6 thôn của xã Minh Hòa. Câu lạc bộ duy trì sinh hoạt 3 tháng 1 kỳ. Có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, phát triển trẻ em. Các thành viên câu lạc bộ đoàn kết, xây dựng gia đình văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế, phòng, chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, giúp đỡ các thành viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ đề quốc phòng, an ninh (QPAN), cộng tác viên Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh) đưa tin: Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh cho biết, công tác giáo dục QPAN năm nay sẽ hướng đến các đối tượng đặc thù. Theo khảo sát, toàn tỉnh có khoảng hơn 20.000 quân đóc, phó quân đóc, tổ trưởng, tổ phó, ca trưởng... thuộc các công ty, nhà máy, xí nghiệp và các

doanh nghiệp... thuộc các thành phần kinh tế. Đây là số lượng không nhỏ những người có uy tín trong quản lý người lao động chưa được bồi dưỡng kiến thức QPAN. Từ thực tiễn trên, Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh chỉ đạo hội đồng giáo dục QPAN 8 huyện, thành phố tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho những đối tượng này.

Ngoài các tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang khác. Đề nghị các đồng chí cộng tác viên chú ý khai thác các tin bài về lĩnh vực kinh tế. Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc có tin, bài, ảnh gửi về tòa soạn lưu ý; tin, bài cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng cho quá trình biên tập. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trần trọng!

ĐƯỢC NẤU THEO
LUẬT BIA TINH DÒNG
CỦA ĐỨC NĂM 1516

3 KHÔNG
ĐƯỜNG HÓA HỌC
CHẤT BẢO QUẢN
MÀU TÓNG HỢP

Biba Bibò
Sữa gạo
Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn