



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 830**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 26 - 11 - 2023**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

**TÒA SOẠN:**  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
**ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544**  
**BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn**  
**EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com**



## Phát huy tiềm năng thu hút đầu tư vào du lịch

(Xem trang 2+3)

Lễ hội chùa Keo mùa thu bảo lưu những nghi thức tế lễ độc đáo.

## Làng phát lộc vào vụ tết



Trang 3

## NGỌC ĐƯỜNG "CÔNG VINH QUẢNG NGHIỆP"



Trang 4



CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM - HÀN QUỐC  
**“THAI BINH HOMECOMING DAY”**  
 NGÀY 1 - 2 THÁNG 12 NĂM 2023



Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra mục tiêu “phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh”. Thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương nỗ lực phát huy tiềm năng, đa dạng điểm đến trên địa bàn tỉnh, góp phần thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

# Phát huy tiềm năng thu hút đầu tư vào du lịch

■ TÚ ANH

## Phát triển sản phẩm du lịch

Với tiềm năng, lợi thế về bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và tài nguyên thiên nhiên, Thái Bình đang phát triển các sản phẩm du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh và du lịch cộng đồng, trải nghiệm. Trong đó, du lịch tâm linh được đánh giá là loại hình du lịch có nhiều thế mạnh. Với gần 3.000 thiết chế văn hóa cổ, nổi bật là 2 di tích quốc gia đặc biệt: chùa Keo, xã Duy Nhất (Vũ Thư); khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà), du lịch tâm linh phát triển tại địa bàn các huyện Vũ Thư, Hưng Hà, Quỳnh Phụ... thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan, vãng cảnh, chiêm bái.

Phát triển tiềm năng du lịch tâm linh, tại lễ hội đền Trần, lễ hội chùa Keo mùa thu diễn ra trong năm 2023 đều thu hút nhiều doanh nghiệp, đơn vị đồng hành cùng chương trình lễ hội. Ngoài ra, tại lễ hội chùa Keo mùa thu diễn ra từ ngày 10 - 15/9 năm Quý Mão, UBND huyện Vũ Thư đã tổ chức hội chợ giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP bao gồm 24 gian hàng của 48 chủ thể và các sản phẩm chủ lực, đặc trưng tiêu biểu của một số địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, huyện Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) và thành phố Hà Nội. Hệ thống các mặt hàng, chủng loại sản phẩm tham gia hội chợ đa dạng, phong phú mang đặc trưng riêng của mỗi vùng miền, địa phương tạo nên không gian mua sắm, trải nghiệm ấn tượng cho du khách khi về với lễ hội. Hòa mình vào dòng người tấp nập, ông Trần Quang Lăng, một du khách cho biết: Dù năm nào cũng về với hội thu chùa Keo nhưng năm nay tôi phấn khởi vì không khí lễ hội rất trang trọng, vui và sôi nổi. Chính quyền địa phương tổ chức lễ hội bảo lưu nét độc đáo trong văn

## Bà Phạm Thị Như Phong, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư



Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch, huyện Vũ Thư đã đề ra một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trong đó phân đầu xây dựng được 4 điểm du lịch: Làng vườn hoa, cây cảnh Bách Thuận; trải nghiệm nghề trồng dâu, nuôi tằm xã Hồng Phong; làng nghề thêu xã Minh Lăng; khu di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Duy Nhất. Kết nối 4 điểm du lịch tạo thành tour tham quan trải nghiệm kết hợp giữa nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch tâm linh... Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện Vũ Thư xác định các nhóm nhiệm vụ cần hoàn thành như: Thực hiện công tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; xây dựng phát triển sản phẩm nông nghiệp có giá trị như sản phẩm về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phục vụ du lịch, sản phẩm ẩm thực, sản phẩm làng nghề, quà lưu niệm, sản phẩm du lịch tham quan; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển nông nghiệp gắn với du lịch.

## Bà Nguyễn Thị Thái, nghệ nhân làng nghề dệt đũi Nam Cao (Kiến Xương)



Tôi cùng các nghệ nhân, người dân làng nghề thường xuyên được đón tiếp nhiều đoàn khách du lịch trong nước, quốc tế về tham quan, tìm hiểu hoạt động của HTX dệt đũi Nam Cao, thăm nghệ nhân ở từng công đoạn kéo đũi, đánh ống, móc cửi buồng sợi... Tôi thường giới thiệu với khách du lịch là làng đũi Nam Cao có từ hàng trăm năm nay, các nghệ nhân duy trì nghệ thuật truyền thống ngoài việc mưu sinh còn là việc gìn giữ nghề truyền thống của ông cha, của quê hương mình. Các nghệ nhân làng nghề rất vui, hào hứng khi được giới thiệu về nghề truyền thống của xã, giới thiệu các sản phẩm do chính tay người dân làng nghề tạo nên để khách du lịch có thể trải nghiệm sản phẩm, từ đó quảng bá về làng nghề, về sản phẩm dệt đũi đến với nhiều người hơn nữa, đưa du lịch trải nghiệm làng nghề ngày càng phát triển, đời sống bà con nhân dân trong xã ngày càng được nâng cao. Các nghệ nhân đều mong muốn góp phần nhỏ bé để hình ảnh của làng nghề ngày càng được quảng bá rộng rãi ở trong và ngoài nước đưa du khách về thăm, trải nghiệm làng nghề; đồng thời có thêm sự đầu tư về máy móc, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của làng nghề ngày càng tốt hơn.

hóa cổ truyền, du khách ngoài việc được chứng kiến những nghi thức tế lễ còn được tham quan hội chợ, xem chương trình ca múa nhạc, múa rối nước... Mong rằng lễ hội càng ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản như lễ hội vừa qua, có nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến.

Hiện nay, du lịch cộng đồng, trải nghiệm cũng là loại hình đang được quan tâm phát triển trên địa bàn tỉnh. Đây là loại hình tạo ra sản phẩm du lịch phục vụ du khách chủ yếu dựa vào nền tảng của

hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngày 24/8/2022, UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022 - 2025 và đến năm 2030. Mục tiêu của đề án nhằm khai thác thế mạnh về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của các địa phương nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch về nông nghiệp,

nông thôn của Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn, là ưu tiên lựa chọn cho du khách trong và ngoài nước; xây dựng và giữ vững thương hiệu nông sản Thái Bình trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động du lịch.

Hỗ trợ các địa phương đang phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp tài liệu phục vụ lĩnh vực du lịch gắn với nhu cầu của cơ sở. Tham gia hội nghị tập huấn dành cho các xã: Đông Các, Nguyên Xá, Phong Châu (Đông Hưng), Nghệ nhân nhân dân Bùi Văn Ro, làng chèo Khuốc chia sẻ: Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, các ngành chức năng, nghệ nhân cùng người dân làng chèo Khuốc sẽ phát huy lợi thế về di sản văn hóa phi vật thể, góp phần để du khách có mong muốn trở lại tham quan, trải nghiệm mảnh đất Đông Hưng nhiều hơn.

## Phát triển thị trường khách du lịch

Xác định trong phát triển du lịch, xúc tiến quảng bá được coi là hoạt động then chốt để thu hút du khách trải nghiệm sản phẩm, những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều cuộc farmtrip, hội thảo nhằm giới thiệu tới các công ty lữ hành lớn, có uy tín trong nước về những điểm du lịch nổi bật của tỉnh, trong đó có hội thảo định hướng phát triển sản phẩm du lịch Thái Bình, hội thảo



Du khách trải nghiệm công việc của nghệ nhân làng nghề dệt đũi Nam Cao (Kiến Xương).

xây dựng mô hình sản xuất muối hữu cơ theo phương pháp truyền thống tại Thụy Hải (Thái Thụy) kết hợp du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng... Ngoài ra, định kỳ hàng năm đều tích cực tham gia các hội nghị xúc tiến du lịch, triển lãm, hội chợ du lịch tại nhiều địa phương trong nước nhằm quảng bá tiềm năng, sản phẩm của du lịch Thái Bình. Song song với hoạt động thông tin về điểm đến trên đa dạng nền tảng, các ấn phẩm quảng bá du lịch Thái Bình hiện nay đã được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm giới thiệu tới du khách cái nhìn toàn cảnh về du lịch trong tỉnh như: Bản đồ du lịch Thái Bình, cẩm nang du lịch Thái Bình, ấn phẩm điểm đến du lịch Thái Bình - Thái Bình Tourism Destinations song ngữ Anh - Việt...

Nhờ đó, hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh đã có nhiều tiến triển, số lượng du khách và thu nhập xã hội từ du lịch liên tục tăng lên. Nếu như 6 tháng đầu năm 2022, sau khi thực hiện các biện pháp phục hồi, mở cửa lại du lịch, lượng khách du lịch ước đạt 395.044 lượt, doanh thu ước đạt 265,2 tỷ đồng thì 6 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách du lịch ước đạt 452.659 lượt (tăng 14,6% so với cùng kỳ), trong đó chủ yếu là khách du lịch nội địa; doanh thu ước đạt 312,3 tỷ đồng (tăng 17,7% so với cùng kỳ). Thị trường khách du lịch Thái Bình chủ yếu là khách du lịch nội địa, đến từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh... với nhu cầu tham quan di tích, trải nghiệm lễ hội, nghỉ dưỡng cuối tuần. Thị trường khách du lịch quốc tế chủ yếu đến từ các nước Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... với mục đích nghiên cứu kiến trúc di tích lịch sử văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm làng nghề...

Cùng với nỗ lực của ngành chức năng, một số điểm đến đã tích cực quảng bá sản phẩm du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách. Tại làng nghề dệt đũi Nam Cao (Kiến Xương), HTX dệt đũi Nam Cao đã tổ chức đưa nghệ nhân của làng tham gia chương trình giới thiệu sản phẩm ở trong nước và tại một số thị trường như Mỹ, Pháp, Đức... Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HTX dệt đũi Nam Cao chia sẻ: Từ đầu năm đến nay, làng nghề đón khoảng 15.000 lượt khách nội địa, 10.000 lượt khách quốc tế, các tour đều diễn ra trong ngày. Thuận lợi trong phát triển du lịch của làng nghề dệt đũi Nam Cao là khách quốc tế biết về sản phẩm qua các kênh truyền thông hoặc qua chính chương trình giới thiệu sản phẩm của HTX tại các nước nên tới thăm, tìm hiểu làng nghề. Với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, hiện nay HTX đang tích cực triển khai khu sản xuất tập trung và tham quan trải nghiệm, từ đó sẽ góp phần giúp du khách có thêm nhiều hoạt động gắn bó với đời sống của người dân địa phương và lưu trú tại Thái Bình lâu hơn.

Trong hoạt động thu hút du khách tham quan, trải nghiệm cũng như các đơn vị, doanh nghiệp trong nước, quốc tế đến tìm hiểu, đầu tư vào lĩnh vực du lịch, song song với công tác phát triển đa dạng sản phẩm cũng như tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, điểm thuận lợi hiện nay tại Thái Bình là hệ thống đường giao thông kết nối các điểm đến tương đối thuận lợi; di tích lịch sử văn hóa được quan tâm tu bổ từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa thuận tiện cho người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được quan tâm chú trọng... Với sự nỗ lực từ các cấp chính quyền, ngành chức năng và từ chính mỗi người dân, tin tưởng Thái Bình sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn, từ đó thiết thực thực hiện mục tiêu "phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh".

# Làng phát lộc vào vụ tết

TRUNG HIẾU

**Còn gần 3 tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng làng phát lộc - thôn Đình Phùng, xã Minh Tân (Đông Hưng) đã nhộn nhịp, tấp nập vụ sản xuất chính trong năm. Năm nay sản phẩm từ cây phát lộc được giá, sức tiêu thụ tăng, người sản xuất phấn khởi.**

Đi dọc theo quốc lộ 39A đoạn qua xã Minh Tân không khí xuân đã tràn ngập với sự xuất hiện của hàng nghìn sản phẩm phát lộc đủ kích cỡ, kiểu dáng bắt mắt. Tháp phát lộc loại nhỏ thì 3 - 5 tầng, loại lớn 15 - 21 tầng, lọ lộc bình có cái cao hơn đầu người, những chiếc thuyền, nậm... được làm bởi đôi bàn tay khéo léo của những người thợ tài hoa nhiều năm kinh nghiệm cái nào cũng bảo đảm tiêu chí đẹp, độc, lạ. Mỗi sản phẩm là một công trình kiến trúc xanh. Chị Nguyễn Thị Quyên, thôn Đình Phùng, một chủ hộ sản xuất sản phẩm từ cây phát lộc nổi tiếng trong vùng cho biết: Nhà tôi trồng gần 2 mẫu cây phát lộc song đến vụ tết vẫn phải mua thêm mới đủ làm sản phẩm để cung cấp cho khách hàng. Làm phát lộc vất vả nhưng thu nhập cao hơn cấy lúa nhiều. Để làm được 1 sản phẩm phát lộc đẹp người làm phải cẩn trọng, tỉ mỉ, khéo léo trong mọi công đoạn, từ phân loại các cây thân to, nhỏ, non, già đều nhau, các mắt cây quay ra ngoài cùng một hướng, đổ cát vào trong chậu giữ độ ẩm nuôi cây, nhỏ xi măng trắng vít đầu ngọn phát lộc đến đổ nước vào chậu nhằm cung cấp đủ độ ẩm cho cây đâm chồi nảy lộc. Năm ngoái một số chậu phát lộc bị hỏng do cây bị nhiễm bệnh, cả vụ tết chỉ xuất được 3.000 sản phẩm, thu nhập giảm. Năm nay dự kiến làm trên 4.000

sản phẩm phát lộc các loại. Gia đình thuê thêm 5 lao động song vẫn phải tranh thủ làm cả tối để kịp hàng trả cho khách. Năm nay sức mua tăng, giá cũng tăng hơn năm ngoái, hứa hẹn một vụ phát lộc thắng lợi.

Trước đây, việc cắt cây phát lộc phải làm thủ công thì nay đã có máy cắt hỗ trợ, công việc của chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Đình Phùng đỡ vất vả hơn. Những ngày cao điểm việc làm sản phẩm phát lộc được đẩy nhanh, bảo đảm tiến độ giao hàng đúng hạn. Chị Hiền chia sẻ: Có máy móc hỗ trợ việc cắt cây nhanh, chuẩn, đều hơn, độ dài, ngắn điều chỉnh tùy thuộc vào số tầng của tháp, giúp giảm công sức, tăng năng suất, sản phẩm lên hình đẹp hơn. Công việc những tháng cuối năm nhiều, tôi được trả khoảng 6 triệu đồng/tháng. Chị Phạm Thị Thảo, thôn Đình Phùng cho biết: Gia đình tôi làm hàng quanh năm nhưng những tháng cuối năm là bận rộn nhất vì làm hàng tết, gia đình phải thuê thêm 8 lao động, trong đó 3 lao động ở ngoài đồng cắt cây phát lộc nguyên liệu. Từ khi sản phẩm phát lộc được công nhận OCOP 4 sao sức tiêu thụ tăng hơn trước nhiều. Gia đình tôi phải đặt hàng của nhiều hộ khác trong xã mới đủ nguồn hàng trả cho khách đặt. Thị trường tết năm nay sản phẩm tháp và lọ lộc bình vẫn là chủ đạo, ngoài ra còn có các sản

phẩm hồ lô, nậm, thuyền... Chúng tôi thường làm hàng theo yêu cầu của khách, nếu khách yêu cầu mẫu mới thì chúng tôi nghiên cứu rồi tự sáng tạo ra, bảo đảm đúng tiêu chí khách yêu cầu. Giờ nhiều công đoạn có máy móc hỗ trợ, tạo dáng thì đã có khuôn, do đó việc tạo sản phẩm phát lộc đơn giản, đẹp hơn. Mỗi năm, gia đình làm khoảng 4.000 sản phẩm phục vụ thị trường tết, đồng thời tiêu thụ cho các hộ khác hàng nghìn sản phẩm.

Vụ tết năm ngoái do mưa nhiều cây bị úng, hoàn thiện xong sản phẩm lại có hiện tượng cành thối phải tháo ra làm lại, nếu hỏng nhiều phải bỏ cả chậu đi. Vì thế, có hộ thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Năm nay thời tiết thuận lợi, người dân chủ động chăm sóc và chống úng, do đó cây phát triển nhanh, thân đều, thẳng, dễ lựa chọn để tạo ra các sản phẩm phát lộc đẹp. Bình quân mỗi tháng mỗi hộ sản xuất khoảng 350 - 400 sản phẩm phát lộc các loại. Sản xuất đến đâu tiêu thụ hết đến đó, giá mỗi sản phẩm tăng 20.000 - 30.000 đồng so với năm ngoái. Từ đầu vụ, khách hàng khắp nơi trong cả nước đã liên hệ hoặc về tận thôn đặt hàng, lượng khách đặt nhiều, các hộ có đơn hàng làm liên tục tới gần tết Nguyên đán. Phần lớn khách hàng lâu năm đặt hàng qua điện thoại, qua mạng thay vì phải về tận địa phương như trước. Ông Nguyễn Hữu Trung,

Phó Giám đốc HTX DVNN xã Minh Tân cho biết: Nghề làm sản phẩm từ cây phát lộc đã góp phần thay đổi cả diện mạo đồng ruộng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thôn Đình Phùng. Đến nay, toàn xã có 5ha ruộng chuyển từ cấy lúa sang trồng cây phát lộc nguyên liệu. Ngoài tự trồng, người Đình Phùng còn phải đi rất nhiều nơi để mua cây phát lộc về tạo ra các sản phẩm. Minh Tân có trên 100 hộ trồng và làm sản phẩm phát lộc. HTX vẫn tuyên truyền, vận động các hộ có ruộng cấy lúa không hiệu quả chuyển sang trồng cây phát lộc. Người dân thôn Đình Phùng sản xuất sản phẩm phát lộc đã mấy chục năm nay, không ngừng sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc, lạ để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Trung bình mỗi vụ tết, làng phát lộc cung ứng ra thị trường hàng vạn sản phẩm với đa dạng chủng loại, kích thước.

Tết đến, xuân về ngoài thú chơi cây cảnh như đào, quất, mai... cây phát lộc cũng được nhiều người lựa chọn để chơi tết thay cho ước vọng một năm mới phát lộc, phát tài, sung túc hơn năm trước. Các sản phẩm làm từ cây phát lộc còn được dùng trang trí nhà cửa, phòng làm việc... cũng rất đẹp và sang, vì vậy nhu cầu về mặt hàng này ngày càng tăng cao. Các hộ dân ở thôn Đình Phùng luôn biết nắm bắt cơ hội để làm giàu từ sản phẩm OCOP 4 sao này của địa phương.



Cứ vào vụ tết, khách hàng khắp nơi tìm về Minh Tân để đặt hàng.



# NGỌC ĐƯỜNG “CÔNG VINH QUẢNG NGHIỆP”

■ NGUYỄN THANH  
*Vũ Quý, Kiến Xương*

**Ngọc Đường là một làng cổ, sau chia thành hai làng là Nam Đường và Cao Bạt, nay thuộc xã Nam Cao, huyện Kiến Xương. Vào thời thuộc Pháp, “lụa Bộ La, là Sóc, đũi Ngọc Đường” không chỉ vang danh trong nước mà còn theo con đường tơ lụa đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu. Cho đến nay, với “lụa Bộ La, là Sóc” đã coi như khó có thể khôi phục, nhưng đũi Ngọc Đường thì mấy thập niên qua đã có những năm tháng “thăng hoa” để trở thành làng dệt đũi Nam Cao, nổi danh trong và ngoài nước.**

Hiện chưa đủ cứ liệu để xác định nghề dệt đũi Ngọc Đường có từ bao giờ. Có một số truyền thuyết cho rằng nghề này đã có từ khoảng hơn 400 năm trước. Theo gia phả của một số dòng họ trong hai làng Nam Đường - Cao Bạt và một số làng lân cận thì được biết vào những năm đầu thế kỷ XVIII, ở hai làng này đã có nghề dệt đũi. Nhiều cụ cao niên ở Thái Bình cho rằng cái dải lưng xanh trong câu ca: “Hỡi cô thắt dải lưng xanh...” thường nghe ở nơi này, nơi kia chính là cái thắt lưng được dệt bằng vải đũi nhuộm màu xanh. Còn nhiều bậc cao niên ở Kiến Xương thì cho rằng, thuở trước khung dệt của Nam Đường - Cao Bạt vốn dệt đũi khổ nhỏ chuyên nhuộm màu để làm thắt lưng và may quần áo tế trong các lễ hội. Trước năm 1945, các cô gái con nhà quyền quý từ thị thành đến thôn quê đều rất ưa dùng thắt lưng bằng vải đũi nhuộm xanh, nhuộm đỏ theo các gam màu đậm, nhạt khác nhau vốn được dệt từ Nam Đường - Cao Bạt.

Cũng như nhiều làng nghề thủ công truyền thống của Việt Nam, dưới thời phong kiến việc truyền nghề của làng rất nghiêm ngặt. Do vậy, nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, kéo kén vốn phát triển ở nhiều làng xã thuộc đồng bằng châu thổ Bắc Bộ nhưng nghề dệt lụa, là, đũi, nái, lĩnh, nhiều... từ tơ tằm thì chỉ khép kín ở một số làng. Riêng nghề dệt đũi nổi tiếng chỉ bó hẹp trong làng Ngọc Đường.

Khi người Pháp sang cai trị vào nửa cuối thế kỷ XIX, người sành mặc Âu phục thường ưa dùng vải đũi để may áo và làm vải lót cho các bộ comple sang trọng. Những người thợ dệt đũi Nam Đường - Cao Bạt đã khôn khéo cải tiến khung dệt để mở rộng khổ đũi đáp ứng kịp thời nhu cầu của giới tiêu dùng quý phái.

Những thập niên đầu thế kỷ XX, nghề dệt đũi ở Cao Bạt - Nam Đường khá thịnh đạt. Có những năm vải đũi Tuyết So được dệt từ hai làng này đã được xuất khẩu sang Pháp với số lượng lớn. Theo trí nhớ của một số cụ già ở xã Nam Cao thì vào khoảng những năm 1936 - 1939, đũi Ngọc Đường đã được trưng bày triển lãm ở Pari.

Bấy giờ, có nghệ nhân tài hoa có công mở mang thêm nghề dệt đũi đã được Tuần phủ Thái Bình ban tặng bức đại tự khảm 4 chữ mạ vàng: “Công vinh quảng nghiệp” (mở mang làm rạng rỡ nghề).

Sản phẩm đũi Nam Cao được dệt thủ công bằng tơ tằm có những đặc tính riêng, độc đáo. Mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, mềm mại nhưng bền, dễ tẩy trắng, nhuộm màu, giặt sạch và mau khô... phù hợp với điều kiện tự nhiên và sở thích người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới nên được các bạn hàng trong và ngoài nước ưa chuộng.

Trong khoảng 30 năm (1955 - 1985), nghề dệt đũi ở Nam Cao vẫn được duy trì nhưng có thời điểm bị thu hẹp lại với một vài hộ trong xã sản xuất nhỏ lẻ, cầm chừng và cũng có những năm tháng tưởng chừng như nghề này đã mai một hẳn ở đất Ngọc Đường - Nam Cao.

Vào đầu những năm 1960, các làng nghề đi vào sản xuất tập thể theo cơ chế tập trung và hợp tác xã dệt Nam Hưng được thành lập. Sau nhiều năm hoạt động theo cơ chế bao cấp, sản xuất thua lỗ, hợp tác xã giải thể và từ đó, nghề dệt đũi chỉ còn ở từng gia đình.

Vận hội mới đã đến với đũi Ngọc Đường từ giữa những năm 1980 và phát triển rực rỡ trong vòng gần hai thập kỷ, đúng với nghĩa là “Công vinh quảng nghiệp”. Trong những năm 1985 - 1990, nghề đũi Nam Cao đã nổi danh ở thị trường trong nước và vươn ra xuất khẩu đi nhiều nước Đông Âu. Vào những năm này, mỗi năm làng đũi Nam Cao tiêu thụ chừng 4.000 - 5.000 mét vuông sản phẩm. Hàng làm đến đâu tiêu thụ hết đến đó, cả làng căng sức ra làm nghề này. Ngay cả những người lạc quan nhất thì vài năm trước đó cũng không thể

mơ thấy được rằng nghề dệt đũi đã làm “thay da đổi thịt” mảnh đất này. Đường nhựa sớm chạy dọc xã, nối liền với trục đường huyện. Đường vào các xóm và đến tận các hộ gia đình đều lát gạch hoặc đổ bê tông. Những biệt thự tân kỳ nối tiếp nhau vươn cao hơn những cây cổ thụ.

Khi thị trường Đông Âu mất đi, đũi Nam Cao gặp khó khăn. Việc sản xuất bị lắng lại một thời gian ngắn. Nhưng rồi, các cơ sở sản xuất, kinh doanh đũi Nam Cao đã nhanh nhạy hơn các làng nghề khác, họ kịp thời chuyển hướng sang thị trường Lào, Campuchia và các nước Tây Á. Nghề dệt đũi lại phát triển và còn có sức bật mạnh hơn xưa. Từ xã Nam Cao vươn ra tới cả các xã lân cận như Lê Lợi, Đình Phùng, Quốc Tuấn...

Trong xu thế chung của những năm đầu đổi mới, nhiều làng nghề thủ công truyền thống trong cả nước phục hồi và đua nhau phát triển. Nghề dệt các mặt hàng từ tơ tằm của nhiều làng nghề cũng nhanh chóng được chấn hưng. Trong tỉnh có lụa Phương La, ngoài tỉnh có lụa Vạn Phúc (Hà Nội) đã sớm nổi danh. Nhưng vào thời điểm ấy, đũi Nam Cao đã trở thành hàng độc nhất vô nhị trong làng dệt Việt Nam.

Có lẽ, điều làm cho các sản phẩm đũi của Nam Cao trở nên độc đáo, thu hút được nhiều khách hàng sành dùng đồ tơ lụa trong và ngoài nước quan tâm là bởi nó được sản xuất cơ bản theo phương pháp thủ công cổ truyền vốn có. Đó không phải là những sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền hàng loạt mà là hàng được làm thủ công đòi hỏi sự công phu cẩn mẫn, khéo léo của người thợ dệt Nam Cao. Khó có thể thấy hết được những công sức lao động, sự sáng tạo và cả những kinh nghiệm, những

bí quyết, bí truyền của người Nam Cao trong các công đoạn từ tẩy chuội, xe sợi, nhuộm màu... để từ những mảnh kén tằm, những gốc đũi tưởng chừng như chỉ còn là phế thải lại được những người thợ ở Nam Cao biến thành những tấm đũi mềm mại với những gam màu đất, nâu đỏ, tím tía, rợn hồng, xanh lục, xanh lơ...

Những năm đầu mới khôi phục, nghề dệt đũi tập trung các cơ sở dệt ở xã Nam Cao, mấy năm sau đó đã lan tỏa ra 15 xã vệ tinh lân cận. Khi cao điểm, nghề dệt đũi đã có hơn 2.700 khung dệt, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động ở các xã. Các khung dệt thủ công này hầu hết đã được cơ giới hóa, điện khí hóa, vừa giảm sức người lại cho năng suất cao hơn. Trong làng dệt đã hình thành các doanh nghiệp tư nhân, các tổ hợp dệt và các hộ cá thể chuyên dệt. Các khâu cung ứng nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm đều đã có những doanh nghiệp chuyên lo. Thợ dệt chỉ cần tăng năng suất, bảo đảm chất lượng là có thu nhập khá. Hàng chục doanh nhân là chủ các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh mặt hàng đũi trong làng luôn tất bật ngược xuôi tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, dường như không muốn thỏa mãn với các thị trường quen thuộc như Lào, Thái Lan, Tây Á... và họ đã cạnh tranh được ở các thị trường khó tính của một số nước Đông Á, châu Âu. Đến năm 2002 tại xã Nam Cao có một số doanh nghiệp tiêu biểu của làng như dệt nhuộm Đông Thành, dệt Đài Hòa, dệt An Liên, dệt Quang Bình... đã có tiếng tăm trong ngành dệt may của Việt Nam. Từ một xã đất ít, người đông, kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, Nam Cao với nghề dệt đũi truyền thống đã trở thành điểm đến của một điển hình phát triển làng nghề của tỉnh Thái Bình.

Nghề dệt đũi Ngọc Đường - Nam Cao nổi cồn trong cơ chế mới nhưng rồi cũng thu mình, trầm xuống từ chính cơ chế này. Vào những năm 2005 - 2007, mặt hàng đũi gặp khủng hoảng thị trường, giá nguyên liệu đầu vào lại tăng cao nên các doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn, buộc họ phải hạ giá mua vào và hoạt động cầm chừng. Các hộ gia đình có máy làm hàng gom cho các doanh nghiệp cũng trừ tư để chờ đũi lên giá mới dệt. Kể đến, người đi tìm mua tơ, bán đũi ở Nam Cao không còn tấp nập như vài năm trước đó. Số lượng đũi xuất khẩu của các doanh nghiệp trong xã chỉ bằng một phần rất nhỏ so với những năm thịnh vượng. Từ hàng chục nghìn lao động trong nghề dệt đũi chỉ còn lại một số ít vẫn đang miệt mài tìm đường ra với nghề này.

Hiện tại, sản lượng và doanh thu từ nghề dệt đũi ở Nam Cao có sa sút nhưng tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của làng nghề này lại đang có những tín hiệu phát triển tốt. Số lượng khách du lịch từ các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Mỹ... tìm đến để trải nghiệm trong ngày đang ngày một thêm nhiều. Hy vọng là nghề dệt đũi từng có danh tiếng “Công vinh quảng nghiệp” sẽ tiếp tục được tỏa sáng trên những chặng đường mới.



Dệt đũi Nam Cao

Ảnh: THU THỦY

**HỘP THƯ BẠN ĐỌC**



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Công Liêm, Phạm Minh Giang (thành phố Thái Bình); Ngân Hậu (Đông Hưng); Ngọc Tuyên, Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Đoàn Duy Tuyên (Hội Cựu chiến binh tỉnh); Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Hoàng Hương (Đài TTTT Thái Thụy); Đức Chung, Đức Thương (Đài TTTT Đông Hưng); Mạnh Tường, Thu Thảo, Mai Tăng (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Mai Hiền, Đào Hạnh (Đài TTTT thành phố Thái Bình); Trúc Lành (Đài TTTT Hưng Hà); Vũ Đông (Đài TTTT Kiến Xương); Hà Thanh (Đài TTTT Vũ Thư); Nguyễn Thanh Hoàng (Cận Thơ); Trần Thanh Thoa, Nguyễn Lê Ái Ngọc, Nguyễn Ngọc Minh Anh, Lê Thị Ngọc Nữ (Thành phố Hồ Chí Minh); Ngô Trọng Nghĩa (Trà Vinh); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Lê Nam Ích (Bình Thuận); Mai Hoàng Hanh (Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi); Hoài Khánh (Hải Phòng); Nguyễn Thị Loan (Học viện Thanh thiếu niên); Trịnh Viết Hiệp (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)...

Trong tuần, các CTV cộng tác với các số báo tết dương lịch, báo xuân 2024 như CTV Lê Nam Ích có nhiều câu đối tết; CTV Mai Hoàng Hanh có nhiều bài thơ xuân; CTV Ngọc Tuyên có thơ "Xuân về" mang đến không khí tết ngập tràn: "Em thấy không đất trời độ vào xuân/ Những loài cây đang dần thay áo mới/ Một năm đến với bao điều mong đợi/ Lòng mỗi người hồ hởi đón xuân sang... Tết xôn xang lòng dạ cứ bồi người/ Trăm loài hoa cùng dậy mùi thơm ngát/ Để năm sau lấy muôn phần phát đạt/ Xuân đã về, ta thắm hát - xuân ơi"...

Trong tuần, các CTV cũng kịp thời gửi về cộng tác nhiều tin, bài thời sự trong tỉnh, trong đó CTV Văn Dũng có tin: Thành phố Thái Bình hoàn thành khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024; CTV Mạnh Tường có tin: Dự án đường dây 500kV qua địa phận huyện Quỳnh Phụ có 12 hộ phải di dời; CTV Hà Thanh có tin: Huyện Vũ Thư tập trung chỉ đạo xác minh sự việc người dân phản ánh quá trình thi công nạo vét, kè bờ sông Bông Tiên gây sạt, lún công trình nhà dân; CTV Đức Chung có tin: Xã Đông Á, huyện Đông Hưng đón bằng xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia miếu Giàng; CTV Hoàng

Hương có tin: Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy phối hợp tặng 9,5 triệu đồng cho cô giáo Lê Thị Hoài, Trường Tiểu học và THCS Thụy Tân, xã An Tân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bài "Chuyến đổi số ở doanh nghiệp Thiên Văn"; CTV Đoàn Duy Tiên có bài "Hoạt động vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội - điểm tựa tin cậy giúp cựu chiến binh và nhân dân phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo nhanh, bền vững"; CTV Công Liêm có bài "Cựu chiến binh Phạm Văn Cai kể chuyện đánh giặc"...  
 Guồng người tốt việc tốt, CTV Hoàng Đăng Cát có bài "Thấy hiệu trưởng tích cực làm việc thiện", viết về tấm gương thầy giáo Nguyễn Văn Quân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Thái Giang. Thầy giáo Nguyễn Văn Quân dù mới chuyển về công tác tại Trường 3 năm song không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, hăng say, nhiệt huyết đối với sự nghiệp "trồng người", ở thầy lòng yêu thương học trò cùng sự tích cực làm việc thiện luôn được các đồng nghiệp, phụ huynh ghi nhận...  
 Guồng nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, CTV Trúc Lành có bài "Ông Nguyễn Đức Định làm giàu từ uôm cây giống", viết về gương ông Nguyễn Đức Định, thôn Tân Tiến, xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà. Táo bạo, mạnh dạn quyết tâm làm giàu từ đất, ông Định sẵn sàng để 2 suất đất mặt đường tiền tỷ để làm khu vườn uôm cây giống...  
 Chuyên mục "Người Thái Bình - đất Thái Bình", CTV Nguyễn Thanh có bài "Ngọc Đường

công vinh quảng nghiệp". Theo bài viết, Ngọc Đường là một làng cổ, sau chia thành hai làng là Nam Đường và Cao Bạt, nay thuộc xã Nam Cao, huyện Kiến Xương. Vào thời thuộc Pháp, "lụa Bộ La, là Sóc, đũi Ngọc Đường" không chỉ vang danh trong nước mà còn theo con đường tơ lụa đến nhiều nước ở châu Á, châu Âu. Cho đến nay, với "lụa Bộ La, là Sóc" đã coi như khó có thể khôi phục, nhưng đũi Ngọc Đường thì mấy thập niên qua đã có những năm tháng "thăng hoa" để trở thành làng dệt đũi Nam Cao, nổi danh trong và ngoài nước...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

**Trần trọng!**

Là cư dân miền biển xã Đông Minh, huyện Tiên Hải, ký ức tuổi thơ của Cựu chiến binh Phạm Văn Thân còn in đậm những ngày cùng bố mẹ ra bãi triều cào don, bắt cá. Cuộc sống của gia đình và bà con trong xã chủ yếu dựa vào việc khai thác nguồn lợi từ biển. Vì vậy, anh hiểu rất sâu sắc giá trị của biển cả đối với đời sống con người.

Mặc dù đã hẹn trước nhưng tôi và các anh trong Hội Cựu chiến binh xã Đông Minh phải chờ mất 30 phút mới gặp. Anh cười cáo lỗi và nói, hôm nay nước ròng kiệt nên phải tranh thủ vài vại chỗ lưới bị rách. Thay vội chiếc áo, ra bàn nước trò chuyện cùng chúng tôi, anh kể: Khoảng năm 1969 - 1970, anh tham gia Trung đội pháo binh của dân quân xã, làm nhiệm vụ trực chiến bảo vệ bờ biển. Các trận địa pháo của dân quân và bộ đội lúc bấy giờ được xây dựng kiên cố ẩn dưới rặng dừa, rặng phi lao xanh ngắt trải dài dưới chân đê biển, sẵn sàng khai hỏa. Ngày 12 và ngày 17/5/1972, Trung đội đã phối hợp với bộ đội chủ lực bắn cháy hai tàu khu trục hạm của Mỹ. Đến tháng 8 cùng năm, anh xung phong đi bộ đội, vào chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đầu năm 1975, Phạm Văn Thân được cử đi học lái xe tăng rồi về Tiểu đoàn xe tăng 26, trực thuộc Quân khu 7. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn 26, thuộc cánh quân hướng Tây Nam cùng tiến về Sài Gòn, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng 8/1977, Phạm Văn Thân được phục viên. Anh trở về quê lao động lập nghiệp. Lúc này, rặng dừa, rặng phi lao xanh tốt năm nào không còn vì sự tàn phá của bom đạn Mỹ và sóng biển. Để khôi phục và phát triển kinh tế, anh cùng gia đình tiếp tục mưu sinh bằng nghề chài lưới trong lộng và cào don, bắt cá.

Năm 1997 - 1998, địa phương có chủ trương cho đầu tư bãi triều để khai thác, nuôi trồng thủy sản, Phạm Văn Thân xin đầu tư 2ha bãi, rồi dựng lưới vây quanh để bắt tôm, cá mắc cạn mỗi khi thủy triều

# Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn

■ NGUYỄN VĂN HÂN  
Cựu chiến binh thành phố Thái Bình



Cựu chiến binh Phạm Văn Thân thu gom rác thải biển.

xướng. Anh còn thuê 1.500m<sup>2</sup> khu bãi cao, đào ao nuôi trồng thủy sản, cuộc sống gia đình từng bước ổn định.

"Thế việc thu gom rác thải anh làm từ bao giờ?", tôi hỏi. "Cũng lâu rồi nhưng là tình cờ thôi!". Rồi anh giải bày: Sau thời gian thuê bãi triều, hàng ngày đi cào don, bắt tôm cá trong lưới vây, thấy những chai, lọ đã qua sử dụng, trông đẹp mắt nằm rải rác trên bãi biển, anh mang về làm đồ

đựng hoặc để cắm hoa. Khi có cái lọ khác đẹp hơn thay thế, anh bỏ cái cũ vào một chỗ, lâu dần thành một đồng ở gốc cây dừa. Có mấy người bạn đến chơi, hỏi sao không mang bán đồng nát, anh bảo, lúc đầu còn ít nên ngại. Nhưng về sau, thấy ngày càng nhiều, đủ loại, nhiều nhất là túi nilon, vỏ lon bia và chai nhựa nên anh thường đi làm sớm hơn, cầm theo bao tải để lúc về gom rác. Cứ thế, mỗi ngày

một ít, tích tiểu thành đại, khoảng 2 - 3 tháng anh gọi khách đến bán, lần nhiều nhất được gần 6 tạ. Anh kể, trước đây chỉ nhặt vỏ lon bia và đồ nhựa. Dịp này, anh thu gom cả những mảnh gỗ, tre, lưới, túi nilon... về phân thành từng loại, chủ yếu để bán. Những thứ có thể tận dụng được thì dùng trong gia đình, làm chất đốt hoặc cho hàng xóm sử dụng. Việc thu gom nhựa phế thải đã giúp gia đình anh có được một khoản thu nhập trang trải cuộc sống. Nhưng quan trọng hơn là từ việc chỉ mình anh làm, đến nay đã lan tỏa để nhiều người cùng làm theo, góp phần bảo vệ môi trường biển - một vấn đề thời sự đang được cả nước và cộng đồng quốc tế quan tâm. Ngay trong thôn Ngải Châu hiện đã có 4 gia đình cùng thu gom rác thải biển.

Trong khu bãi ngoài đê biển, Phạm Văn Thân đào 2 ao nuôi cá vược. Trên bờ anh nuôi lợn, vịt, gà và trồng cây ăn quả tạo không gian xanh mát trên bãi triều, ngay chân sóng mỗi khi thủy triều lên. Anh mong các địa phương ven biển có nhiều biện pháp tổ chức và vận động nhân dân trồng dừa, phi lao tạo thành "con đê mềm" hạn chế tác động của sóng biển mỗi khi có bão, đồng thời tạo cảnh quan môi trường xanh mát góp phần phát triển du lịch.

Trung tá Trần Quang Trung, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã cho biết: Từ mô hình của cựu chiến binh Phạm Văn Thân và Chi hội thôn Ngải Châu, Hội Cựu chiến binh xã Đông Minh đã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tích cực thu gom xử lý rác thải. Đến nay, toàn xã xây dựng được hơn 20 mô hình, trong đó có 6 mô hình thu gom rác thải trên bãi biển. Tuy tuổi đã cao nhưng anh Thân rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của các đoàn thể. Năm 2022, anh được các cấp hội cựu chiến binh đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu".

# ĐỊA PHÚC HUNG PHỤC QUỐC

■ QUANG VIỆN

Xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng bao gồm các thôn: Đông Đoài, Tứ, Bá Thôn, Đông Mai và Quán Thôn. Năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) các thôn Đông Đoài, Tứ, Bá Thôn, Quán Thôn là 4 xã riêng biệt nằm trong hai tổng: Phù Khê và Cổ Quán thuộc huyện Thần Khê, phủ Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên. Riêng thôn Tứ, một địa danh không những đóng vai trò quan trọng trong các cuộc kháng Nguyên thời nhà Trần (1226 - 1400) mà còn là nơi sinh ra những liệt kiết phục quốc.



Tĩnh Xuyên (Tĩnh Xuyên), một địa danh quan trọng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông thế kỷ XIII, nay thuộc xã Hồng Minh (Hưng Hà).

Tiếp tục các cuộc điền dã tìm hiểu về lịch sử oai hùng cùng những chiến công vang dội đánh tan giặc ngoại bang, bảo vệ giang sơn gấm vóc của lớp lớp người dân đất Việt, trong đó có người dân Thái Bình, chúng tôi bắt đầu đặt chân đến địa danh thời nhà Trần là thôn Tứ, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng làm "tâm địa" và mở rộng vùng tìm hiểu ra xung quanh. Xa xưa, vùng đất có tên gọi là làng Hưng, thời Trần là Phúc Hưng trang, huyện Thần Khê, lộ Long Hưng. Thời Lê là xã Phú Khê, huyện Thần Khê, phủ Tân Hưng. Làng chia làm 3 thôn: Hưng Đoài, Hưng Đông, Hưng Tứ. Năm 2003, đổi thành thôn Tứ. Tứ là chỉ sự hưng thịnh, là ân tứ đất vua ban lộc cho công thần. Làng Hưng có lịch sử hơn 2000 năm, là quá trình quần cư, hội tụ của nhiều luồng dân cư, dòng họ về đây sinh sống như họ Phạm, họ Lê, họ Trần, họ Hoàng, Nguyễn, Lương... Làng Hưng được xem là mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống. Từ thời Hùng Duệ vương (thế kỷ III trước Công nguyên), người dân nơi đây đã lập miếu thờ Cao Sơn Thiên thượng thần và Quang minh hiển ứng thần cùng hai đại vương họ Phạm là Viên Quan và Tiên Thăng. Thời Hai Bà Trưng có hai chị em bà Lương Thị Kiến và Lương Thị Tấu tham gia ứng nghĩa với "Bãi duyệt binh" và "Đấu đông quân", nhiều miếu thờ Hai Bà vẫn còn lưu truyền đến ngày hôm nay. Làng còn thờ Đông Hải Đại vương Đoàn Thượng, tướng thời nhà Lý; Thái Bảo Đỗ Tử Bình thời Trần, Thượng thư Lương Quy Chính thời Nguyễn...

**Từ xa xưa, các địa danh mà sau này là các xã Hồng Châu, Hồng Giang, Bạch Đằng (Hồng Bạch), Hồng Việt (Đông Hưng), Hồng Minh (Hưng Hà) cho thấy, trước đây ở xã Hồng Châu (cũ) có đền thờ Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tại bến Đáy và đền thờ các vua tiền Lý Nam Đế, rồi đền thờ tướng Trương Định (tên húy) thời Trần. Đáng tiếc, các ngôi đền này đã bị phá vào năm 1962 - 1963. Hiện bài vị, ngai thờ Hưng Đạo vương đã được đưa về để trong một cung nhỏ tại chùa Bôn (Hồng Việt). Ngai thờ và bài vị của tướng Trương An Định được đưa về để ở miếu thờ Thổ Thần nằm sát sông bến Đáy thuộc xóm Đông Hương, thôn An Liêm (làng Bôn), xã Hồng Bạch.**

Theo các tài liệu khảo cứu, người khai mở trang Phúc Hưng là Đỗ Thiên Thư. Ông quê gốc ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), do bị biếm chức quan trong triều vua cho về mở đất lập trang Phúc Hưng và dạy học. Từ đây, họ Đỗ sản sinh ra 3 đời nối nghiệp sớm đỗ đạt và làm quan to trong triều. Đỗ Thiên Thư lấy bà họ Nguyễn trong làng sinh ra Đỗ Tử Bình. Năm 1324, Đỗ Tử Bình về kinh ứng thí đỗ Ngự tiền học sinh (tương đương Tiến sĩ). Năm này ông 22 tuổi ra làm quan thị giảng ở viện hàn lâm năm 1348 sau thăng chức Xu mật viện (1358) được vua cho vào vào bàn việc nước. Năm 1361, Đỗ Tử Bình được giao công việc duyệt quân lính, xây thành Hóa Châu. Tại đây, ông đã thực hiện chính sách "nói sức dân" cho

nên mùa màng bội thu, thóc đầy kho, dân no ấm. Dân đủ cái ăn, quân thêm mạnh, giặc Chiêm Thành vì thế không dám quấy nhiễu biên cương. Năm 1366, vua Trần triệu ông về kinh đô phong chức "Đông tri môn hạ Bình chương sự". Năm 1369, ông được cử làm Hành khiển tham mưu quân sự đi đánh Chiêm Thành rồi ở lại trấn thủ Thuận Hóa, được vài năm trở lại kinh thành. Con trai Đỗ Tử Bình là Đỗ Tử Mãn làm quan từ đời vua Trần Thuận Tông là người có kiến thức sâu rộng, từ kiến tạo, dâng mưu kế, hoạch định chính sách trị quốc, an dân đến chỉ huy chiến trận, đặc biệt ông có công lớn trong việc xây dựng thành Tây Đô (thành nhà Hồ). Đỗ Tử Mãn nhận chức Lại Bộ thượng thư kiêm Thái Sử lệnh, được thăng chức Hành

khiển, giao cho làm Thủy quân Đô tướng đi đánh giặc Minh. Trong cuộc chiến không cân sức, Đỗ Tử Mãn bị giặc bắt sống cùng Nguyễn Phi Khanh (cha của Nguyễn Trãi) và bị đưa về Trung Quốc. Con trai Đỗ Tử Mãn là Đỗ Nhân Giám từ nhỏ đã được ông nội và cha rèn luyện, trau dồi học hành, tinh thông võ nghệ. Lớn lên gia nhập đội quân Thiên Ngưu. Thời vua Hồ Hán Thương ông được thăng làm Binh Bộ Thượng thư, Thiên Ngưu vệ tướng quân. Trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh, vệ quân Thiên Ngưu do ông chỉ huy đã nhiều lần xông pha trận mạc bảo vệ kinh thành Thăng Long và thành Đa Bang, chiến đấu đến người lính cuối cùng, Đỗ Nhân Giám tử trận vào năm 1407 cũng là năm kết thúc triều đại nhà Hồ.

Theo các tài liệu khảo cứu, quân đội nhà Trần bắt ngờ tấn công căn cứ tiền tiêu A Lỗ của giặc Nguyên trên sông Hồng thì quân Nguyên "trở tay không kịp" và viên tướng nhà Nguyên canh giữ đồn A Lỗ là Vạn Hộ Lưu Thế Anh đã vội vàng rút chạy, tướng Trương Hiến phải đầu hàng quân ta. Thủy giặc tắc nghẽn dòng chảy, nước sông Trà Lý nhuộm đỏ máu quân thù... Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử đặt câu hỏi, để giữ được bí mật việc điều quân và áp sát đồn giặc thì nơi tập kết quân của Hưng Đạo Vương phải ở rất gần khu vực A Lỗ? Phái chăng, địa điểm tập kết của vua Trần và các tướng lĩnh quân đội nhà Trần sẽ ở một vùng bình địa, sông ngòi chằng chịt và có sự dẫn thủy, hợp hỏa từ nội đồng ra sông. Và, địa bàn chúng tôi chú tâm nghiên cứu không ngoài làng Hưng và các vùng lân cận như Thăng Long, Hồng Bạch xa hơn chút là Độc Lập, Hồng Minh, Chí Hòa và đặc biệt là khu vực Tĩnh Xuyên hay còn gọi là làng Tĩnh Xuyên (sau đọc thành Tĩnh Xuyên) nơi có bến đò ngang (bây giờ là cầu Tĩnh Xuyên). Các tài liệu khảo cứu cho biết, thiên tài quân sự nhà Trần, Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn đã đúc rút kinh nghiệm và nâng tầm thành binh pháp: "Lấy đoản binh để chế trường trận", tận dụng tối đa địa hình sông ngòi chằng chịt của vùng đất bãi bồi kẹp giữa hai con sông lớn Long Hưng - Thần Khê để khi lui có thể bảo toàn được lực lượng, khi tấn công có thể khiến giặc bất ngờ, vì vậy với lực lượng mỏng nhưng quân đội nhà Trần vẫn có thể chiến thắng đội quân hung tàn thiện chiến nhà Nguyên trên lưng ngựa. Nhiều nghiên cứu khoa học của các nhà nghiên cứu lịch sử mạnh dạn chỉ ra địa điểm tập kết quân của Hưng Đạo vương trước hết phải rất thuận tiện cả đường bộ và đường thủy và không thể không ở sát ven sông Trà Lý và gần khu vực làng A Lỗ, nơi có thể là đồn Đại Mang của quân Nguyên. Bởi, có gần mục tiêu, theo dõi sát sao sự dịch chuyển của quân địch mới tạo được yếu tố bất ngờ để quân thủy, bộ cùng áp sát tấn công địch ở căn cứ đồn Đại Mang trên đất A Lỗ.

Các cố lão trong các làng ở xã Hồng Bạch, Hồng Việt... cho biết, truyền ngôn vào thời Trần, Hưng Đạo vương đã đóng quân ở khu vực thuộc các xã Hồng Châu, Hồng Giang, Bạch Đằng (cũ) để tấn công giặc Nguyên tại căn cứ đồn Đại Mang (theo các nhà nghiên cứu chính là đất A Lỗ). Vì thế, ngay cả khi Hưng Đạo vương còn tại thế, dân làng ở nhiều nơi trong vùng đã lập sinh từ để tưởng nhớ tới ngài.



# Cần biết rõ về một số loại thảo dược có thể chữa bệnh ung thư

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

## MỘT SỐ LOẠI THẢO DƯỢC CÓ THỂ PHỐI HỢP CHỮA BỆNH UNG THƯ HIỆU QUẢ

Có khá nhiều loại thảo dược có tác dụng làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư, hoặc tiêu diệt tế bào ung thư. Các loại thảo dược còn có tác dụng phục hồi sức khỏe cho người bệnh, làm giảm cơn đau sau khi hóa trị, xạ trị, giúp tăng cường miễn dịch để kháng lại các độc tố và kháng tế bào ung thư. Tuy nhiên, thảo dược không thể thay thế hoàn toàn các phác đồ điều trị tây y như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị... Cần lưu ý dùng thảo dược chỉ là phối hợp cộng hưởng với tây y nhằm hỗ trợ điều trị ung thư mang lại hiệu quả tốt hơn và bền vững hơn.

Bài viết này xin giới thiệu một số loại thảo dược an toàn, ít tác dụng phụ, dễ kiếm, dễ dùng.

### 1) Xạ đen

Xạ đen là một trong những cây thuốc có giá trị đối với người bệnh ung thư hiện nay. Xạ đen có tác dụng ngăn chặn và phòng ngừa sự phát triển của khối u rất hiệu quả (kể cả u ác tính). Xạ đen tác dụng ưu tiên ngăn chặn sự phát triển của u xơ tử cung, u nang buồng trứng, khối u tuyến giáp...

### 2) Bạch hoa xà thiệt thảo

Bạch hoa xà thiệt thảo là loại thảo dược có tác dụng chống lại sự phát triển của khối u và tiêu viêm.

Ưu tiên hỗ trợ đẩy lùi ung thư đại trực tràng, ung thư đường ruột, ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi.

Các nghiên cứu đăng trên trang Pubmed (trang thông tin y khoa lớn nhất trên thế giới) cho thấy bộ đôi Bán chi liên và Bạch hoa xà thiệt thảo là hai dược liệu cốt lõi, không thể thiếu trong các bài thuốc hỗ trợ chống lại ung thư.

### 3) Tam thất

Tinh chất saponin notoginseng trong củ tam thất có tác dụng chính là:

- Hỗ trợ giảm cholesterol (mỡ máu).

- Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng saponin có thể hỗ trợ hạn chế sự tăng trưởng và tồn tại của các tế bào ung thư.

Sau đây là những tác dụng của chất saponin notoginseng trong hỗ trợ bệnh nhân ung thư:

+ Hỗ trợ giảm nhẹ tình trạng mệt mỏi:

Mệt mỏi là tình trạng phổ biến ở bệnh nhân ung thư sau điều trị tây y nhưng khó được cải thiện nếu chỉ nghỉ ngơi đơn thuần. Nhờ tác dụng bổ máu, bồi bổ cơ thể, tam thất được sử dụng để hỗ trợ giảm nhẹ tình trạng mệt mỏi, suy kiệt sau phẫu thuật, hóa xạ trị.

+ Hỗ trợ ức chế quá trình xâm lấn của khối u:

Bằng cách ức chế chuyển đổi yếu tố tăng trưởng biểu mô EGF, saponin notoginseng có trong tam thất được chứng



Cây trinh nữ hoàng cung.

Ảnh minh họa

minh có tác dụng hỗ trợ và ức chế sự xâm lấn của khối u.

### 4) Bán chi liên

Bán chi liên được biết đến là thảo dược chống lại ung thư rất hiệu quả, hỗ trợ đẩy lùi rất nhiều dòng ung thư. Điển hình như ung thư vòm họng HONE-1, ung thư biểu mô miệng KB và các tế bào ung thư đại trực tràng HT29...

### 5) Trinh nữ hoàng cung

Theo trung tâm nghiên cứu ứng dụng thuốc dân tộc, trinh nữ hoàng cung được dùng trong phạm vi để chữa ung thư vú,

ung thư tử cung, ung thư tuyến tiền liệt. Phương thức tiến hành là lá trinh nữ hoàng cung thái nhỏ, sao vàng rồi sắc uống với liều từ 3 - 5 lá mỗi ngày. Cũng có người dùng để điều trị ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư gan và chữa đau dạ dày.

Ở các tỉnh phía Nam, trinh nữ hoàng cung được dùng phổ biến để chữa các bệnh về đường tiết niệu. Lá và thân hành của trinh nữ hoàng cung già nát, hơ nóng dùng bên ngoài để xoa bóp làm giảm sưng huyết da, chữa tê thấp, đau nhức.

(còn nữa)

# Tập thể dục thể thao sao cho đúng

■ **HOÀNG LANH**

Chất lượng cuộc sống được nâng cao, người dân ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe, trong đó có việc luyện tập thể dục thể thao. Đây được xem là "chìa khoá vàng" cho sức khỏe. Các môn: đá bóng, cầu lông, chạy, đi bộ, yoga, dân vũ... thường được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, luyện tập thể nào cho đúng, đủ và phù hợp với thể trạng, độ tuổi, tránh thương tích đáng tiếc có thể xảy ra là vấn đề người dân cần quan tâm.

Thấy nhiều bạn bè luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe nên chị Nguyễn Thị Yến (Vũ Thư) cũng chạy bộ mỗi ngày. Với chị Yến, chạy bộ vừa để rèn luyện sức khỏe vừa thư giãn sau mỗi ngày làm việc căng thẳng nên có ngày chị dành thời gian chạy khoảng 9km. Cứ một là nghỉ, chị Yến cũng không biết thế nào là đủ và phù hợp song cũng có lúc chị cảm thấy cơ bắp đau nhức.

Cũng như chị Yến, hiện nay, sau guồng quay của công việc, nhiều bạn trẻ lại tìm đến các môn thể thao như chạy bộ, đá bóng, cầu lông, yoga, aerobic... để giảm stress và nâng cao thể lực. Với người trung, cao tuổi thường lựa chọn đi bộ, đạp xe hay tập dân vũ. Tuy nhiên, mọi người thường luyện tập theo thói quen và chưa biết thế nào là phù hợp. Trong quá trình luyện tập, chơi thể thao đã có một số trường hợp bị chấn thương phải nhập viện điều trị.



Người bệnh điều trị phục hồi chức năng sau chấn thương tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Thái Sinh, Trưởng khoa Phục hồi chức năng cơ xương khớp, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình chia sẻ: Thời gian qua, chúng tôi có tiếp nhận các bệnh nhân bị chấn thương do nhiều nguyên nhân, trong đó có trường hợp bị đứt dây chằng chéo vì chơi thể thao. Đứt dây chằng chéo làm ảnh hưởng đến việc vận động, đi lại của người bệnh. Do đó cần xử lý sớm, tránh để xảy ra biến chứng nặng.

Trường hợp nếu bệnh nhân không phẫu thuật sớm sẽ không thể thực hiện được các động tác phức tạp trong sinh hoạt, nhanh thoái hóa khớp gối, đau khi vận động. Để điều trị ổn định phải mất khoảng 6 tháng. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp nhận một số trường hợp bị thoái hóa khớp, chủ yếu là người trên 60 tuổi, thừa cân, đi bộ nhiều, quá sức. Ở độ tuổi này, người bệnh đã bị loãng xương cộng thêm sức nặng của

cơ thể. Vì thế, vận động quá sức, không hợp lý rất dễ làm ảnh hưởng đến sụn khớp, thoái hóa. Thực tế cho thấy, việc dành thời gian tập thể dục mỗi ngày sẽ giúp phòng ngừa nguy cơ bệnh tật. Vận động vừa sức không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, thúc đẩy tuần hoàn máu, sự dẻo dai của các khớp, nhóm cơ mà còn tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Song, nếu luyện tập không đúng lại dễ gặp các chấn thương về cơ, rách cơ, căng cơ; giãn dây chằng, rách bán phần, rách hoàn toàn; rạn xương, gãy xương, trật khớp, thoái hóa khớp, viêm khớp...

Bác sĩ Trần Quốc Văn, Trung tâm Huấn luyện Thể dục Thể thao tỉnh chia sẻ: Qua thực tế, 4 nhóm chấn thương hay gặp trong thể dục thể thao mà chúng tôi thấy gồm: căng cơ, bong gân, chấn thương khớp gối, chấn thương khớp vai, cánh tay. Để phòng ngừa các chấn thương thể thao, người dân cần chọn môn thể thao phù hợp với thể trạng, thực hiện khởi động, làm nóng cơ thể trước khi luyện tập; lựa chọn trang phục, giày phù hợp với môn tập. Sau khi tập phải dành thời gian thả lỏng cơ thể, hồi phục, tuyệt đối không tắm ngay. Nếu cơ thể có dấu hiệu chấn thương phải ngừng tập, đến cơ sở y tế thăm khám và điều trị kịp thời. Với mỗi độ tuổi, thể lực khác nhau, chúng tôi khuyến cáo người dân nên lựa chọn môn thể thao phù hợp. Khi tập thể dục thể thao theo phong trào cần tập luyện thời gian, cường độ vừa phải và nên duy trì thường xuyên; không tập dồn, tập quá sức dễ gây nên tình trạng mệt mỏi, kiệt sức, hạ đường huyết hay tụt huyết áp. Cùng với việc tập luyện, người tập cần có chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi hợp lý, khoa học; theo dõi kết quả tập để có những điều chỉnh phù hợp.

## QUỲNH PHỤ

**Lan tỏa hành động  
nhặt được của rơi trả lại người mất**

■ NGUYỄN CƯỜNG

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ rất nhiều trường hợp từ trẻ em đến người cao tuổi tại các địa phương nhặt được của rơi đều tìm cách để trả lại người đánh mất. Hành động đẹp của người dân huyện Quỳnh Phụ ngày càng lan tỏa để mọi người học tập và noi theo.



Em Nguyễn Bá Nhất, học sinh Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) nhặt được 19,5 triệu đồng trả lại cho anh Nguyễn Bá Diễm, xã Quỳnh Minh.



Bà Nguyễn Thị Thốn, xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) nhặt được 10 triệu đồng trả lại cho ông Nguyễn Gia Quý, xã Liên Giang (Đông Hưng).

**Học sinh lớp 6 trả lại gần 20 triệu đồng**

Cách đây gần 1 năm, ngày 27/12/2022, em Nguyễn Bá Nhất, học sinh lớp 6A, Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh trên đường tới trường đã nhặt được 1 túi hồ sơ, bên trong có 19,5 triệu đồng. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, em Nhất đã nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm. Đại diện nhà trường đã liên hệ với Công an xã Quỳnh Minh để tìm người đánh rơi tài sản. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Quỳnh Minh đã tìm được chủ nhân đánh rơi số tiền là anh Nguyễn Bá Diễm, thôn An Ký Tây, xã Quỳnh Minh và bàn giao lại số tiền trên. Chia sẻ với thầy cô giáo trong trường, em Nhất cho biết, khi nhặt được túi hồ sơ mở ra bên trong thấy giấy tờ và có rất nhiều tiền em rất hồi hộp. Nhớ lời thầy cô và bố mẹ dặn khi nhặt được của rơi phải tìm cách trả lại người đánh mất, vậy là em tìm tới cô giáo chủ nhiệm để nhờ cô liên hệ trả lại số tiền cho người đánh rơi. Được biết gia đình nhà em Nhất điều kiện kinh tế cũng không dư giả, bố mẹ làm nghề tự do, song với đức tính thật thà, em không giữ lại cho mình mà tìm mọi cách trả lại.

Sau khi nhận lại được số tiền lớn, không giấu được cảm xúc, anh Nguyễn Bá Diễm cho biết: Số tiền 19,5 triệu đồng là gia đình tôi tiết kiệm để chăm lo cho các con học hành, sắm sửa đồ dùng và khi có việc đột xuất. Nếu không nhận lại được số tiền này chắc chắn sinh hoạt của gia đình sẽ bị ảnh hưởng. Gia đình tôi rất cảm ơn cháu Nhất và nhà trường, cơ quan, đoàn thể của xã.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 8 trường hợp người dân nhặt được tiền, hiện vật trao trả lại cho người đánh rơi. Mới nhất, vào trưa ngày 13/10/2023, trên đường đi làm về, bà Nguyễn Thị Thốn, sinh năm 1966, trú

tại thôn Đông Cù, xã Đông Hải có nhặt được cọc tiền trị giá 10 triệu đồng đánh rơi trên đường của người dân. Thay vì hỏi ý kiến mọi người, bà tìm cách liên hệ với Công an xã Đông Hải để trả lại cho người đánh rơi. May mắn thông qua hệ thống truyền thanh của xã, ông Nguyễn Gia Quý, xã Liên Giang (Đông Hưng) đã biết và đến nhận lại số tiền. Bày tỏ cảm xúc sau khi nhận lại được giấy tờ và tiền, ông Quý cho biết: Khi tôi đi giao hàng bánh kẹo đến địa bàn xã An Vinh có đánh rơi 1 cọc tiền, tổng cộng là 10 triệu đồng, tôi có đi tìm nhưng không tìm được. Tưởng chừng hết hy vọng thì bất ngờ nhận được thông tin có người nhặt được cọc tiền, tôi mừng lắm. Tôi rất biết ơn bà Thốn và mọi người. Đây có lẽ là kỷ niệm không thể nào quên với tôi và cũng giúp tôi cẩn thận hơn trong việc cất giữ tài sản.

**Nhân lên hành động đẹp**

Theo thống kê của Công an huyện Quỳnh Phụ, trong 2 năm 2022 - 2023 trên địa bàn huyện có khoảng 15 trường hợp người dân nhặt được tiền và tài sản quy ra tiền lên đến hàng trăm triệu đồng đều đã trả lại cho người mất. Ngoài cháu Nhất, bà Thốn, rất nhiều người dân như thầy giáo Nguyễn Tất Minh (giáo viên Trường THPT Quỳnh Thọ) và thầy giáo Nguyễn Duy Tùng (giáo viên Trường Tiểu học và THCS An Hiệp) nhặt được ví bên trong có hơn 10 triệu đồng tiền mặt và 5.000 yên Nhật; chị Đào Thị Tươi, xã Quỳnh Hoàng nhặt được trên 8 triệu đồng; anh Nguyễn Văn Toàn, xã An Ninh nhặt được 10 triệu đồng và giấy tờ; ông Nguyễn Ngọc Hè, xã An Thái nhặt được điện thoại... đều tìm cách liên hệ để trả lại. Tâm sự với người dân sau khi nhặt được tiền và hiện vật trả lại cho người đánh rơi họ đều có chung quan điểm: tiền của người dân đánh rơi

cũng như tiền của mình đánh rơi, họ mất của họ tiếc cũng như mình tiếc, vậy tại sao mình không làm việc tốt để nhận lại lòng tốt. Mình làm thế cũng là để con, để cháu mình noi gương.

Theo bà Mai Thị Bích Nguyễn, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ: Để có những hành động đẹp đó là cả một quá trình tuyên truyền, giáo dục từ thế hệ này sang thế hệ khác, trong đó giáo dục nhân cách đối với mỗi người là rất quan trọng. Với ngành giáo dục huyện, việc giáo dục nhân cách cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu của nhà trường. Ngoài truyền thụ kiến thức cho các em, để các em trưởng thành và sống có ích cho xã hội, chúng tôi yêu cầu các trường thường xuyên duy trì, lồng ghép các hoạt động ngoại khóa để giáo dục nhân cách cho các em. Tại Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh, ngay sau khi em Nhất nhặt được của rơi trả lại người đánh mất, nhà trường, địa phương tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời, đó cũng là cách để lan tỏa tới cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trong xã về một hành động đẹp. Thầy giáo Nguyễn Thanh Hùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Quỳnh Minh chia sẻ: Với mong muốn nhân lên nhiều hơn nữa việc làm ý nghĩa như em Nhất, đầu tuần nhà trường tổ chức tuyên dương, khen thưởng dưới cờ để các em học sinh thấy mỗi việc làm tốt của mình đều là những việc làm ý nghĩa, có sức lan tỏa, từ đó các em sẽ học tập, noi theo.



Ông Nguyễn Ngọc Hè (người bên trái), xã An Thái (Quỳnh Phụ) nhặt được điện thoại trả lại cho người dân.

**THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ**

Tôi tên là Nguyễn Bá Côn, trú tại tổ 7, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Trong quá trình đi lại và giao dịch, tôi có đánh mất hồ sơ giấy tờ: bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ số S3.012403/VHSC/HĐMBCH ký giữa ông Nguyễn Bá Côn và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thái Sơn (đại diện là bà Vũ Thị Yến Ngọc) ký ngày 22/02/2020.

Ai nhặt được vui lòng cho tôi xin lại. Liên hệ với tôi theo số điện thoại: 0913.019.515.

Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.