



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 484
Chủ nhật
Ngày 9 - 4 - 2017

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 036.3731.308 - 036.3733.958 - 036.3735.544
FAX: 036.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC Dự và phát biểu tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình



Các đồng chí lãnh đạo trung ương và tỉnh chứng kiến lễ ký kết giữa UBND tỉnh với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ảnh: THÀNH TÂM

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình đã diễn ra tại Khách sạn Dầu khí sáng ngày 8/4. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Dự hội nghị còn có các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Phát biểu khai mạc chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp Thái Bình, đồng thời khẳng định hội nghị

(Xem tiếp trang 8)

LƯU NGẮN - MAI THƯ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC Kiểm tra một số dự án trọng điểm; thăm, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách



Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với đội ngũ chuyên gia tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình.

Ảnh: HOÀNG TỬ

Chiều ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng đi với Thủ tướng có các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

Tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình (xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy) - dự án do

Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng số vốn 26.584 tỷ đồng gồm 2 tổ máy công suất 600MW, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, kế hoạch đề ra. Thủ tướng yêu cầu, trong quá trình thi công và tổ chức vận hành thử các hạng mục phải tuân thủ nghiêm quy trình, quy định, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện hiệu quả các hoạt động quan trắc và giám sát, công khai các vấn đề về môi trường.

(Xem tiếp trang 8)

PHƯỚC LINH

Thái Bình luôn là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

(Xem trang 2+3)



Thái Bình luôn là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

(Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình)



Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố;

Kính thưa đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ;

Thưa các vị khách quý, các đồng chí cùng toàn thể quý vị!

Hôm nay, tỉnh Thái Bình rất vinh dự và phấn khởi được đón đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các vị khách quý cùng đại diện các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước về dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt; lời kính chúc sức khỏe và hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí; thưa toàn thể quý vị!

Thái Bình là tỉnh ven biển, có diện tích tự nhiên trên 1.500km², dân số trên 1,8 triệu người, nằm ở phía Đông Nam đồng bằng sông Hồng, trong tuyến hành lang kinh tế của khu vực đồng bằng Bắc Bộ; có hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường biển thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế...

Là vùng đất được hình thành chủ yếu do sự bồi tụ phù sa của các con sông, cùng với công cuộc khai hoang, lấn biển và làm nông nghiệp của nhiều thế hệ cư dân, ngày nay Thái Bình càng chứng tỏ là tỉnh rất có tiềm năng, lợi thế trong phát

triển nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp hỗ trợ, phục vụ nông nghiệp, bởi có địa hình bằng phẳng, hệ thống sông ngòi dày đặc, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, khí hậu bốn mùa, bờ biển dài 54km, bãi triều rộng trên 250km² với nguồn lợi thủy, hải sản phong phú; người dân cần cù, năng động, có truyền thống và trình độ canh tác cao để tiếp cận và thích ứng với những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới... Ngoài ra, Thái Bình còn được thiên nhiên ban tặng các cồn cát và các vùng rừng ngập mặn ven biển thuận khiết, được UNESCO công nhận là vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước ven biển châu thổ sông Hồng; là tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống nổi tiếng và làng vườn đặc sắc; nhiều công trình văn hóa, di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt, với hàng trăm lễ hội truyền thống được bảo tồn, lưu giữ và phát triển - là những điều kiện rất thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm đồng quê, văn hóa, tâm linh tại các vùng sản xuất nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh.

Với những tiềm năng, lợi thế nêu trên, từ xưa đến nay, Thái Bình luôn được xem là trọng điểm sản xuất nông nghiệp của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Khi đất nước còn chiến tranh, trình độ khoa học và công nghệ còn lạc hậu, điều kiện canh tác còn rất khó khăn..., Thái Bình đã vươn lên là địa phương đầu tiên dẫn đầu cả nước và miền Bắc đạt 5 tấn thóc/ha, cùng với việc phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương anh hùng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao quân, đóng góp xứng đáng sức người, sức của, phục vụ công cuộc kháng chiến, giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Khi đất nước hòa bình và bước vào thời kỳ đổi mới, Thái Bình

tiếp tục đi tiên phong trong phong trào xây dựng điện, đường, trường, trạm; kiên cố hóa giao thông, thủy lợi nội đồng và hiện nay lại đi đầu trong xây dựng nông thôn mới và phủ kín nước sạch nông thôn trong phạm vi toàn tỉnh.

Quán triệt, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thành việc quy hoạch các vùng sản xuất, chỉnh trang đồng ruộng và "dồn điền, đổi thửa" ở toàn bộ các xã, thị trấn; khắc phục một phần tình trạng nhỏ lẻ, phân tán trên các thửa ruộng của mỗi hộ gia đình; hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng được chú trọng đầu tư nâng cấp; cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được tiếp tục đẩy mạnh; phong trào xây dựng cánh đồng lớn đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, đã có trên 70% kênh mương cấp 1 và hệ thống giao thông trục chính nội đồng được kiên cố; toàn bộ khâu làm đất và trên 70% khâu thu hoạch được thực hiện bằng cơ giới; đã xây dựng, phát triển được gần 300 cánh đồng lớn với diện tích trên 13.000ha, cùng nhiều trang trại, gia trại quy mô lớn, công nghệ tiên tiến và hiện đại; năng suất lúa và năng suất các loại cây trồng đều đạt ở mức cao so với bình quân của cả nước và các tỉnh trong khu vực. Đồng thời, Thái Bình đã thu hút được gần 100 dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn với tổng số vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, tạo thêm nhiều việc làm, nâng thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tuy nhiên, phương thức sản xuất nông nghiệp của tỉnh hiện nay nhìn

chung vẫn mang đậm tính truyền thống: quy mô sản xuất còn nhỏ, lẻ; diện tích canh tác manh mún; đầu ra của sản phẩm nông sản không ổn định; tình trạng lạm dụng phân bón hóa chất và thuốc trừ sâu trong sản xuất còn khá phổ biến, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và giá trị hàng nông sản. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chủ trương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững; tăng cường thu hút các tổ chức, cá nhân (nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn) vào đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm để làm tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Theo đó, Thái Bình tập trung thực hiện 5 đột phá chiến lược trong sản xuất nông nghiệp, đó là: Phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, giá trị cao tại các vùng sinh thái; đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp phục vụ nông nghiệp; chú trọng đào tạo nhân lực quản trị và lao động có kỹ thuật, tay nghề cao phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng, phát triển nông thôn theo yêu cầu mới; đồng thời, phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa, tâm linh tại vùng nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Để thực hiện được 5 đột phá nêu trên, tỉnh chú trọng chỉ đạo thực hiện 3 giải pháp trọng tâm là: Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn (nhất là quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp); đẩy mạnh việc thực hiện tích tụ đất đai, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp sạch và sản xuất theo chuỗi hàng hóa trên cơ sở không trái với những quy định hiện hành của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận chung của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong triển khai, thực hiện.

Với chủ trương đó, Thái Bình đang đẩy mạnh tích tụ đất đai theo hình thức vận động người dân có ruộng nhưng không có nhu cầu sản xuất tự nguyện ủy quyền cho chính quyền địa phương ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có nhu cầu và tiềm lực về tài chính, khoa học công nghệ để sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, với thời gian thuê đất, giá thuê đất và phương thức thanh toán theo thỏa thuận giữa bên thuê đất và bên cho thuê đất trên cơ sở không trái với các quy định hiện hành của pháp luật. Bằng cơ chế và cách làm này, đến nay toàn tỉnh đã vận động tích tụ được trên 7.000ha đất nông nghiệp và thu hút được 5 tập đoàn kinh tế lớn (Tập đoàn TH, Tập đoàn Trường Hải, Tập đoàn Lộc Trời, Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Hòa Phát), cùng nhiều doanh nghiệp khác đã và đang đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp tại tỉnh. Đây chính là những nhân tố, lực lượng nòng cốt thúc đẩy cơ cấu lại nền nông nghiệp của tỉnh theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng

công nghệ cao, công nghệ sạch để tạo ra các sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Kính thưa các đồng chí; thưa toàn thể quý vị!

Hội nghị xúc tiến đầu tư hôm nay là một bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất trong phạm vi cả nước và mỗi địa phương; đồng thời, là diễn đàn để Thái Bình giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, cũng như thể hiện cam kết và quyết tâm chính trị rất cao của cấp ủy, chính quyền địa phương với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp sạch, tiên tiến và quảng bá, đưa các sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa của Thái Bình đến với thị trường trong và ngoài nước.

Thông qua hội nghị này, để thêm một lần Thái Bình thiết tha mời gọi và nhiệt liệt chào mừng các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư và hợp tác đầu tư tại tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế nhưng chưa được khai thác, phát huy có hiệu quả, góp phần tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như sự phát triển và thành công hơn của các doanh nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền và nhân dân Thái Bình nhận thức sâu sắc rằng: Ngày nay, doanh nghiệp là động lực, là đầu tàu của nền kinh tế địa phương; các nhà đầu tư, các doanh nhân làm ăn chân chính



là ân nhân của mình, vì vậy phương châm hành động của chúng tôi là: "Giúp doanh nghiệp vươn mình để Thái Bình phát triển", coi sự thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của chính mình. Chúng tôi cam kết và khẳng định rằng: Thái Bình luôn là địa chỉ hấp dẫn, tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; luôn lắng nghe, thấu hiểu, điều chỉnh và đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rút gọn quy trình, đơn giản hóa tối đa thành

phần hồ sơ và rút ngắn một nửa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính so với hiện nay; đồng thời, tỉnh sẽ cử những cán bộ có năng lực, uy tín và trách nhiệm cao trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ nhà đầu tư trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư vào địa bàn của tỉnh.

Về các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, Thái Bình cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách hiện hành của Nhà nước; đồng thời, tùy theo quy mô, tính chất và nội dung của từng dự án; từ những kiến nghị, đề xuất cụ thể của nhà

đầu tư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, đủ mạnh trên cơ sở không trái với các quy định hiện hành của Nhà nước để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, làm ăn lâu dài và có hiệu quả tại địa phương.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; các tỉnh, thành phố; các tổ chức trong nước, quốc tế và cá nhân các đồng chí lãnh đạo; trân trọng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước vì sự ủng hộ, giúp đỡ và đóng góp có hiệu quả đối với sự phát triển mọi mặt của tỉnh thời gian qua. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân các đồng chí cùng toàn thể quý vị để Thái Bình có bước phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn trong tương lai.

Với tinh thần đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, các đồng chí, cùng toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ảnh 1, 2, 3: Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nghiên cứu dự án đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Ảnh: NGỌC LINH



HỢP THỦ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được trên 40 tin, bài của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.

Lĩnh vực kinh tế, các cộng tác viên phản ánh thông tin: Huyện Đông Hưng 9 xã quy hoạch tích tụ ruộng đất 783ha; Tình hình xử lý bệnh đạo ôn, chăm sóc, bảo vệ lúa xuân ở xã Phong Châu (Đông Hưng) Song Lãng (Vũ Thư), gieo trồng cây rau màu xuân hè ở xã Bạch Đằng (Đông Hưng). Cộng tác viên Hải Hưng đưa tin: Công ty May Hưng Bình (Hưng Hà) bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động; Quỹ Tín dụng nhân dân xã Tây Đô giúp dân thoát nghèo. Biểu dương những tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi, đáng chú ý có bài viết của cộng tác viên Tiên Dung "Giám đốc ở làng", viết về anh Trương Tất Xứng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư đầu tư xưởng may, tạo việc làm cho 50 lao động, hầu hết là người địa phương, có thu nhập từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng. Cộng tác viên Lê Lan có bài "Giám đốc Nguyễn Như Lĩnh thành công không chỉ bởi may mắn".

Là chủ doanh nghiệp tư nhân điện cơ Thiên Thuận, xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư, mỗi năm, doanh nghiệp cung cấp ra thị trường khoảng 6 vạn sản phẩm máy nông nghiệp, doanh thu 30 tỷ đồng. Phản ánh sự chủ động, tích cực hoàn thành các tiêu chí khó để về đích xây dựng nông thôn mới, các cộng tác viên viết: Xã Thái Thịnh đáng đáp nông thôn mới dần hiện hữu; Thôn Thái Hòa xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn.

Phản ánh tiến độ, kết quả việc thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông đường bộ, trong tuần, Báo Thái Bình đã nhận được sự cộng tác tích cực của các cộng tác viên Đài TTTH Đông Hưng đã gửi cộng tác 6 tin phản ánh việc giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và hành lang an toàn giao thông ở các xã Hồng Việt, Hợp Tiến, Đông Tân, Lô Giang, Phú Châu và tin về Hội Liên hiệp Phụ nữ Đông Hưng tích cực tuyên truyền vận động hội viên giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, bảo đảm an toàn giao thông. Ngoài ra, còn có tin của cộng tác viên Vũ Đông: Huyện Kiến Xương trên 3.800 hộ dân tự tháo dỡ các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội: Nhân kỷ niệm kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), nhà văn Minh Chuyên gửi cộng tác ký sự: "Bức thông điệp lịch sử" gồm 23 phần, khái quát những chiến công to lớn của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bằng cách nhìn của các sĩ quan tướng lĩnh từ ba phía: quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng hòa, những người trực tiếp tham gia trong cuộc chiến tranh Việt Nam đã tạo nên nội dung bức thông điệp về lịch sử cuộc chiến tranh tàn khốc do quân đội Mỹ gây ra và tinh thần quả cảm anh hùng của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cùng chủ đề là các bài viết: "Những khúc ca vui về ngày toàn thắng", "Tình cảm của Bác Hồ với đồng bào miền Nam ruột thịt" của Trần Văn Lợi (Nam Định); Bản Hùng ca 30 tháng 4 của Trần Nam...

Tin, bài gửi cộng tác, các đồng chí và các bạn nên kèm từ 1 - 3 ảnh minh họa theo nội dung để thuận tiện cho chúng tôi trong quá trình biên tập, sử dụng. Rất mong nhận được tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13 phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trân trọng!



MÚA RỐI NƯỚC NGUYÊN XÁ

Ấn tượng với du khách dự lễ hội Đền Hùng

■ TRINH CƯỜNG - THẢO TIÊN

Năm nay, cùng góp giỗ tổ Hùng Vương - lễ hội Đền Hùng, Thái Bình mang theo đặc sản văn hóa múa rối nước phục vụ du khách thập phương. Với những tiết mục lựa chọn múa rối nước làng Nguyên Xá biểu diễn trong chương trình hoạt động hội, Thái Bình đã tạo được những ấn tượng đẹp trong lòng đông đảo du khách về dự lễ hội.

Trước giờ chương trình múa rối nước bắt đầu, rất đông du khách thập phương đã có mặt tại bờ hồ Khuôn Muối - khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), địa điểm tổ chức hoạt động múa rối để chờ xem tiết mục mở màn. Em Phạm Tuấn Anh, 13 tuổi là khán giả có mặt từ rất sớm chia sẻ: Em đã được nghe về biểu diễn múa rối nước từ rất lâu, cũng hay xem múa rối nước qua tivi nhưng chưa bao giờ được xem trực tiếp. Bởi vậy, hôm nay em quyết tâm phải xem bằng được.

Thích thú, hào hứng, xen lẫn sự thán phục là cảm xúc của hầu hết du khách khi có dịp dừng chân theo dõi chương trình biểu diễn rối nước của phường múa rối nước Nguyên Xá. Bà Đinh Thị Lải (Thanh Sơn, Phú Thọ) hào hứng cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi được xem múa rối nhưng tôi cảm thấy rất yêu thích loại hình nghệ thuật này. Các nghệ nhân phường múa rối ở Thái Bình quá tài giỏi, vừa tài tình trong cách điều khiển con rối, lại sở hữu giọng hát chèo uyển chuyển, ngọt ngào, say đắm lòng người. Thán phục sự tài tình của các nghệ nhân phường rối Nguyên Xá cũng là tâm sự của ông Trương Phúc Minh (việt kiều Canada) về dự giỗ tổ Hùng Vương -

lễ hội Đền Hùng. Ông Minh cho biết: Tôi đã đi nhiều nước, xem nhiều chương trình biểu diễn rối cạn, rối bóng... nhưng mỗi khi xem rối nước Việt Nam tôi thấy đậm chất dân tộc, cảm ơn những nghệ sĩ quê lúa Thái Bình đã đóng góp vào lễ hội một chương trình nghệ thuật đặc sắc. Anh Hà Văn Mão ở Tân Sơn (Phú Thọ) là người đã xem múa rối nước rất nhiều lần, nhưng với anh, sức hút của môn nghệ thuật này dường như chưa bao giờ giảm nhiệt. Anh tâm sự: Tôi tìm thấy múa rối rất gần gũi với đời sống của người Việt, xem múa rối như thấy cuộc sống lao động, sản xuất đang hiện ra ngay trước mắt.

Để có được một chương trình biểu diễn hoàn chỉnh và thành công tại lễ hội Đền Hùng, ít ai biết được rằng, các nghệ nhân, diễn viên phường múa rối nước Nguyên Xá đã phải lao động cật lực, dồn nhiều tâm sức với mục đích cuối cùng là đem đến những sản phẩm nghệ thuật đặc sắc nhất phục vụ nhân dân về dự lễ hội. Ông Nguyễn Đình Bẩy, trưởng phường múa rối nước Nguyên Xá chia sẻ: Nhận được kế hoạch biểu diễn từ cách đây hơn một tháng, tất cả 23 thành

viên phường rối đã nhanh chóng tập hợp lực lượng, bắt tay vào quá trình luyện tập, sửa sang quân trò. Thời điểm ấy, thời tiết vẫn còn lạnh, diễn viên của phường vẫn phải xuống nước tập luyện rất vất vả, tuy vậy, không ngại khó, ngại khổ, anh em vẫn dồn sức cho công việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi tâm niệm rằng việc biểu diễn múa rối tại lễ hội Đền Hùng không chỉ là niềm vinh dự của riêng phường rối mà còn là trách nhiệm cao cả mà chính quyền và nhân dân Thái Bình đặt lên vai chúng tôi với mong muốn quảng bá nét đẹp văn hóa quê lúa tới đông đảo bạn bè ngoài tỉnh. Ông Nguyễn Đình Bẩy cũng cho biết thêm, do lịch biểu diễn khá dày nên mặc dù ngày 6 - 7/3 âm lịch, phường rối vừa có chuyến biểu diễn phục vụ lễ hội tại xã Thụy Văn (Thái Thụy) nhưng ngay lập tức 3 giờ sáng ngày 8/3 âm lịch cả đoàn đã lên đường về Phú Thọ. Lên đến nơi, sân hồ biểu diễn vẫn chưa gia cố xong, anh em còn phải lên đôi lầy từng xe đạp mang về đắp chân cọc, vất vả là vậy, nhưng may mắn là hôm nay, phần biểu diễn không gặp phải sự cố, thấy người dân hào hứng

ủng hộ, chúng tôi cũng cảm thấy vui lòng, anh Nguyễn Mộng Huy, diễn viên phường múa rối Nguyên Xá chia sẻ.

Trong không khí se lạnh của vùng trung du, các nghệ nhân phường rối ngâm mình hàng giờ dưới nước, với bàn tay khéo léo thổi hồn vào những con rối vô tri, cuốn hút khán giả vào 18 tích trò hấp dẫn, vui nhộn như: rước kiệu lên chùa, đánh thú, bắt cá, đi cày... Những câu chuyện về đời sống bình dị của làng quê Việt Nam được tái hiện gần gũi, vui nhộn.

Chương trình biểu diễn rối nước càng về sau càng lôi cuốn người xem, trên hàng ghế khán giả, những tiếng vỗ tay rộn ràng không ngừng, những nụ cười thường trực trên môi của những du khách khi dừng chân bên bờ hồ Khuôn Muối làm không khí lễ hội càng thêm rộn rã. Múa rối nước Thái Bình đã thực sự tạo nên một điểm nhấn đẹp trong lễ hội Đền Hùng năm 2017, từ đây, loại hình nghệ thuật này sẽ có thêm nhiều người biết tới, nét đẹp văn hóa đặc sắc của Thái Bình sẽ theo chân du khách thập phương lan tỏa tới khắp mọi miền.



Phường rối nước Nguyên Xá (Đông Hưng) biểu diễn tại lễ hội Đền Hùng 2017.





Đến ĐÀ LẠT sẽ yêu nơi này

■ ANH TÚ

Những ngày mưa ẩm mùa này lại khiến cho tôi nhớ về Đà Lạt (Lâm Đồng), về quãng thời gian tươi đẹp nơi đất khách mà gần gũi, ấm áp như chính quê nhà. Những kỷ niệm cứ ùa về khiến cho mong muốn quay trở lại vùng đất mộng mơ thêm một lần nữa cứ trở dậy. Và có lẽ, dịp nghỉ lễ dài ngày sắp tới (30/4 và 1/5), chúng tôi sẽ lại xách balô lên đường, đến thăm Đà Lạt, thăm cả những người xa lạ, bỗng chốc đã trở thành thân quen chỉ sau một chuyến đi.

Chúng tôi khởi hành đến Đà Lạt từ đảo Bình Ba (Khánh Hòa) vào một ngày trời mưa tầm tã. Mưa như trút nước, thời tiết ẩm ướt cùng với cái lạnh se se khiến cho lòng người mang chút chán nản. Cố dần lòng khỏi tiếng thở dài, tôi tự nhủ với mình rằng đã đến Khánh Hòa thì phải lên Đà Lạt để ngắm thành phố tình yêu - thành phố mù sương - thành phố mà chỉ 1m² thôi cũng đủ để chụp hàng trăm kiểu ảnh đẹp.

Những tấm lòng ấm áp

Chờ đón chúng tôi bước lên khỏi tàu từ đảo Bình Ba về đất liền, duy nhất có chiếc taxi đã hẹn trước, với đôi cán gạt nước đang hối hả hoạt động cùng anh tài xế xăm trở đầy mình. Tôi cùng bạn đồng hành trao nhau cái nhìn ái ngại nhưng cũng đành phó mặc cho tất cả vì trong ngày mưa gió như thế này, tìm được phương tiện về Đà Lạt là điều vô cùng khó khăn, vả lại khách sạn đã đặt, vé máy bay trở về cũng đã ấn định, không thể chờ lâu hơn nữa.

Nhưng nằm ngoài dự đoán, quãng đường di chuyển hàng trăm cây số đã trở nên thú vị hơn rất nhiều cùng anh tài xế xăm trở. Suốt quãng đường đi, anh kể về gia đình nhỏ, về quãng thời gian trước khi lập gia đình đã tung hoành ngang dọc, không biết nể sợ điều gì nhưng từ ngày có cô con gái nhỏ, cuộc sống bỗng chốc trở nên trầm tĩnh hơn, yên bình hơn và cũng nhiều hy sinh cho con mà trước đây chưa một ngày anh nghĩ tới. Nhưng điều bất ngờ lớn nhất là khi đi đến đoạn đường có đá rơi, núi lở, xe buộc phải dừng lại. Trời càng lúc càng tối nhanh, chúng tôi ngỡ ý muốn chuyển sang quãng đường khác dù có xa hơn. Nhưng anh tài xế một mực không chịu vì như vậy chi phí chúng tôi phải chi trả sẽ tăng thêm nhiều lần. Anh bảo: Nếu tốn nhiều chi phí di chuyển như vậy thì lần sau sẽ không ai lên Đà Lạt nữa!

Cuối cùng xe cứu trợ cũng đã kịp thời có mặt và sự cố trên quãng đường đi trở thành kỷ niệm thật đẹp về tấm lòng của người Đà Lạt. Nhưng khi đã chính thức đặt chân lên mảnh đất ấy, chúng tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng: dường như con người nơi đây, ai ai cũng vì một Đà Lạt đẹp hơn, dễ thương hơn. Và bởi vậy mà chúng tôi bỗng chốc từ những người xa lạ, nay như đứa con xa quê đã lâu mới có dịp trở về, được quan tâm, hỏi han, yêu chiều lắm.

Trước mỗi ngày chúng tôi bước ra khỏi khách sạn, bác chủ nhà đều không quên

đặt những câu hỏi như: Lịch trình hôm nay sẽ đi đâu? Thường thức những món ăn gì? Đã biết đường đi chưa? Và không quên thông báo về thời tiết trong ngày, hay tại địa điểm đến sẽ có đặc sản gì của Đà Lạt, cũng như chúc một ngày đi chơi thật vui vẻ. Những điều tưởng chừng nhỏ bé mà ai cũng có thể làm được ấy khiến cho ngày mới của những du khách như chúng tôi được bắt đầu dễ thương hơn và cũng tràn đầy hứng khởi hơn.

Đà Lạt được thiên nhiên ưu ái cho khí hậu trong lành, mát mẻ, khác hẳn sự ngột ngạt, đông đúc của những đô thị lớn, có lẽ



Đường hầm đất sét dài hơn 1.200m giữa rừng thông xanh biếc, là một kỳ quan nhân tạo mới ở Đà Lạt.

bởi vậy mà lòng người cũng dễ thương, dễ mến. Nụ cười được trao đi đơn giản hơn, những cái bắt tay nồng ấm hơn và sự giúp đỡ cũng nhiệt tình, chân thành hơn.

Người Đà Lạt yêu thiên nhiên và trân trọng lịch sử

Đến thăm Đà Lạt mới hiểu vì sao mảnh đất này được mệnh danh là “thành phố của mùa xuân”, bởi Đà Lạt lúc nào cũng đẹp, cũng mát dịu, nên thơ. Người Đà Lạt yêu hoa như yêu chính cuộc sống, yêu không khí trong lành. Hoa có ở khắp nơi, dọc đường cao tốc từ sân bay về thành phố, hoa men theo những triền đồi, những con dốc, hoa xuất hiện trước hiên nhà hay ven đường... khiến cho thành phố lúc nào cũng tựa như một bức tranh rực rỡ.

Người Đà Lạt có cuộc sống hòa hợp với thiên nhiên, bởi vậy mà từng nhánh hoa dù ở ven đường cũng đều được chăm chút cẩn trọng. Ở nơi đây việc ngắt hoa, bẻ cành là điều cấm kỵ, nên nếu mong muốn “đem về một cành hoa” như lời của ca khúc năm nào, du khách hãy tìm đến khắp các khu chợ hay những vườn ươm quanh thành phố mà lúc nào cũng tấp nập.

Đà Lạt không chỉ đẹp, tràn đầy sức sống bởi sự hiện hữu của đủ mọi loài hoa mà còn mang trong mình những câu chuyện, những chứng tích của cả một thời kỳ lịch sử dân tộc. Những công trình văn hóa lịch sử như dinh Bảo Đại, Trú Lâm thiên viện, ga Đà Lạt... đều gợi nên trong du khách tình yêu, mong mỏi được hiểu biết nhiều hơn về lịch sử của dân tộc, về những câu chuyện đã diễn ra tại những công trình độc đáo, cổ kính và là niềm tự hào của người dân Đà Lạt.

Dù có quãng thời gian thăm Đà Lạt khá dài ngày nhưng chúng tôi cũng không khỏi niềm nuối tiếc khi chia tay nơi này cùng mong muốn được trở lại trong dịp gần nhất. Nếu thấy mệt mỏi với cuộc sống tấp nập, cuộc sống bộn bề thường nhật, bạn hãy cứ một lần đặt chân đến Đà Lạt để có thể cảm nhận cuộc sống thật gần gũi với thiên nhiên, chậm rãi hơn, bình yên hơn và cũng yêu thương nhiều hơn.

Khát vọng làng Côn

■ QUANG VIỆN

Các cụ già ở làng Côn, xã Tảo Sơn, tổng Quan Bế, nay là thôn Cun, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà vẫn kể mãi câu chuyện về người tên Minh Công lên núi Phượng Hoàng kiếm củi, trông thấy hai ông cụ đầu râu tóc bạc đánh cờ uống rượu, hai bên đặt nhiều chuông vàng khánh ngọc. Minh Công lấy làm lạ, cho là tiên lão chốn bồng lai liền chạy đến vái rằng: “Người tiên, khách trần may được gặp gỡ, xin tha thứ về tội đường đột của tiểu nhân”. Hai ông cụ mỉm cười: “Chốn này là cảnh tiêu giao của ta, cách biệt cõi trần, người thường làm sao đến được”. Nói xong bèn cho Minh Công một chiếc khánh ngọc và bảo: “Ta cho người chiếc khánh ngọc này nếu gặp hoạn nạn lấy tay phải gõ vào khánh ba tiếng thì sự xấu sẽ biến thành sự tốt, người phải giữ cẩn thận, chớ coi thường”.



Hội làng mở giữa sân đình.

Thần tích làng Côn kể rằng, ở phủ Thiệu Thiên, châu Ái, có người họ Cao tên Tố, vợ là Lê Thị Hoan vốn nhà hào phú, vợ chồng một niềm trung hậu, một chút hại người cũng không hề nghĩ đến, một mấy lợi mình chẳng đoái tâm. Hai người đã ngoại tứ tuần mà buồng lan chưa thấy nức mùi thơm, cửa quế vắng không đóa hoa đẹp. Bên lòng làm phúc cố sức làm việc nhân, nhân dân nơi đó đều khen là nhà tích thiện, tất được hưng thịnh. Một đêm trời thanh trăng tỏ, vợ chồng nằm rồi chốn hiên hoa, mơ màng ngủ thiếp, chợt thấy một ông lão đầu râu tóc bạc, hai tay ôm một đứa bé đưa cho bà Lê thị mà rằng: “Nhà người đức dày, trời đã xét rõ. Nay ta cho một đứa thanh đồng, ngày sau sẽ giúp đời yên dân làm rạng rỡ tổ tông”. Nghe lời chưa dứt thì chợt tỉnh giấc. Bà liền đem giấc mộng nói cùng chồng. Từ đó Lê thị có mang, ngày 10 tháng 10 mùa đông sinh đứa con trai mặt mũi khôi ngô hết đứa trẻ trong mộng đặt tên là Minh Công.

Thấm thoát thoi đưa, đến năm 13 tuổi, Minh Công được cha mẹ cho vào học trường của Dương Đường tiên sinh, học được vài năm văn chương quán triệt, thấu suốt đạo lý. Năm 17 tuổi cha mẹ kế nhau qua đời, hàng ngày Minh Công phải đi kiếm củi để đổi lấy miếng ăn. Rồi một ngày, vua xuống chiếu cầu hiền, ngày đó thuyền bè chạt các sông, xe ngựa mọi đường, nghe chiếu thiên tử nức lòng đều muốn đoạt tranh khôi. Minh Công lặn lội tìm đến tới kinh đô ứng thí, lúc vào bệ kiến sân rồng, nhà vua thấy Minh Công tướng mạo khác thường, tinh thông văn võ, đủ sức chăm dân giúp nước, lập tức phong chức Tham chính ở điện Quảng Chính nắm giữ binh quyền. Được ba năm, nước Việt có giặc Ô Lý, vua triệu Minh Công về triều sai đi dẹp giặc. Đánh tan giặc, một hôm đi chơi ở ven sông, ngoạn thưởng phong vị nhà chài, đường qua làng Côn, xã Tảo Sơn, tổng Quan Bế, phủ Ngự Thiên,

đạo Sơn Nam, ông vào chơi trong thôn ấp, trông thấy đất, nước làng Côn, khe nước quanh vòng, côn đồng khuất khúc bèn nhắm miệng một vần thơ:

*Ngân bình ngọc trướng chu vi khởi
Cấm hộ chu liêm thú đệ khai
Dư khí trung thành tuy tiểu mạch
Diện cư chân khả kiên cung dài.*

Tạm dịch:

*Bình ngân trướng ngọc đủ chung quanh
Cửa cấm rèm châu tiếp thả màn
Linh khí đức lên thành mạch nhỏ
Dụng lên vững chắc một cung đình.*

Ngay hôm ấy Minh Công truyền lệnh cho làng Côn lập một hành cung hương Nam để ở. Được hai năm ông thường mộng thấy cùng thần Đông Hải uống rượu. Minh Công nhớ ngày trước trong thơ thần Đông Hải có câu: “Hương hỏa Côn thôn người khác hưởng”, bèn theo thần hiệu Đông Hải Đà La trấn quốc đại vương, giao cho làng Côn lập miếu phụng thờ, dâng biểu lên vua nói rõ sự việc xin cho làng Côn được miễn binh dịch, phu phen để ông cùng với thần Đông Hải hưởng cúng tế. Vua xuống chiếu thuận cho. Được vài năm bỗng có chúa nước Hồ Tôn Tinh câu kết với mấy nước láng giềng Ô Lý, Ai Lao, Bó Chính tập hợp được 60 vạn quân, dùng Ma La Đạt làm đại tướng đến xâm lược nước Việt, chiếm được quận Đông Hải. Tin cấp báo từ biên thùy khiến nhà vua cả lo, triệu tập các quan bàn thế công thủ. Quân thần đều nín lặng, không dám lên lời, riêng Minh Công tâu: “Sự thế lúc này, tôi xin gánh vác”. Vua cả mừng, liền lập đàn tế trời đất, phong ông làm nguyên soái thống suất 30 vạn quân thủy bộ chống giặc. Ông phụng mệnh đem thêm trai tráng ở làng Côn, mỗi họ mấy người để làm gia binh giúp việc (lúc đó các họ làng Côn là Lê, Trương, Phạm, Nguyễn, Bùi, Trần, Đinh, Đặng, cộng là 8 họ được 42 người theo ông làm thủ túc). Vâng mệnh vua, bái tạ, đường đường dẫn quân đi, thuyền

bè khua chiêng đánh trống, nghìn dặm nổi sấm sét vang rền, thẳng tới Đông Hải. Cách giặc 20 dặm đặt đại bản doanh để phòng thủ, lệnh binh sĩ dựng một chiếc lầu cao ở bên đại bản doanh để quan sát địa hình. Quân giặc trùng trùng, Minh Công lâm vào cảnh nguy cấp, bèn lấy tay phải gõ vào khánh ngọc ba tiếng, tự nhiên mây mù vụt đến, mặt biển nổi sóng cồn, thấy một người diện mạo khác thường, thân cao chín thước, mặc áo đỏ đai lưng bằng ngọc lưu ly, đầu đội mũ bách tinh, thân cầm ba thước kiếm đứng trên mặt nước cất tiếng mắng rằng: “Ta là Thủy thần quyền coi Đông Hải nay thừa sắc mệnh Hoàng thiên, hiển chấn oai thanh phù nước, giúp dân dẹp giặc. Bọn giặc chúng bay và lũ quỷ chết không sót một tên”. Quân giặc tan tác, Ma La Đạt chết trận... Vua nghe tin ban chiếu rút quân ủy lạo quân sĩ, gia phong Minh Công làm Cao Minh Chính Trực đại vương, ban cho thiết việt, cùng nhân dân cả nước hưởng phúc. Minh Công bái tạ, rước sắc về làng Côn, xã Tảo Sơn mở tiệc lớn ăn mừng. Đang lúc hoan ca bỗng thấy trời đất tối sầm, mây gió ùng ùng nổi lên, chỉ trong khoảnh khắc trời đất lại sáng sủa, gió lặng mưa yên thì không thấy Minh Công đâu cả, chỉ thấy mũ áo còn lại.

Sau khi ông hóa, nhân dân làng Côn dâng biểu tâu lên vua, vua được tin đau buồn vô hạn, phong ông là Đông Hải Đà La trấn quốc đại vương, thượng đẳng thần, Cao Minh chính trực đại vương, chuẩn cho làng Côn, xã Tảo Sơn phụng thờ, ban cho 300 quan tiền xanh (thanh tiền) đem về làng Côn làm lễ tế. Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta nói chung, của người dân làng Côn (thôn Cun ngày nay) nói riêng thấm đẫm triết lý nhân sinh lấy trí nhân thay cường bạo. Tiếng ngân khánh ngọc của Minh Công đánh tan giặc dữ bảo vệ cuộc sống thanh bình cho đất nước như lời vọng về từ nghìn năm thể hiện khát vọng hòa bình của người làng Côn.

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Truyền thống lịch sử, văn hóa của làng Côn xưa thể hiện rõ nét trong thần tích của làng kể về giai thoại Minh Công được

các tiên ông trao cho khánh ngọc, một thứ vũ khí chỉ cần gõ lên âm thanh là đánh tan giặc dã cũng chính là khát vọng sống hòa bình, phồn vinh, hạnh phúc và cách bảo vệ non sông bờ cõi của người dân làng Côn không phải dùng gươm đao mà lấy lòng nhân từ để diệt trừ gian ác.

Ông Đào Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà



Làng Côn xưa thuộc xã Tảo Sơn, tổng Quan Bế, phủ Ngự Thiên nay là thôn Cun, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà có 55 hộ với 180 nhân

khẩu trong đó 97% đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đình Cun còn lưu giữ ba đạo sắc phong triều Hậu Lê và nhiều thân phả, thần tích về mảnh đất và con người làng Cun. Với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, cán bộ và nhân dân thôn Cun đang từng ngày nỗ lực dựng xây quê hương giàu đẹp. Hiện tại, hệ thống đường làng ngõ xóm đổ bê tông đạt 100%, không còn gia đình có nhà dột nát, tỷ lệ nhà mái bằng, mái ngói đạt 100%, các thiết chế văn hóa như đình, chùa, nhà văn hóa được nhân dân đóng góp xây dựng, tôn tạo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng.

Ông Đào Văn Đào, Bí thư Chi bộ thôn Cun, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà



Dân gian tương truyền qua các đời Trần, Lê... Cao Minh chính trực đại vương từng có công giúp nước cứu dân, đảo mưa

câu nắng đều được linh ứng cho nên nhiều triều đại đế vương gia phong mỹ tự để làm hương hỏa muôn nghìn năm phụng khai các tiết lễ ngày sinh và ngày hóa, cùng với chữ hủy kiêng hẳn ba chữ Đông Hải Minh. Ngày kỵ giỗ làng cấm mặc hai sắc vàng, tía khi hành lễ. Lễ khánh hạ (ăn mừng) vào ngày 10 tháng 2, lễ phẩm dùng thịt lợn đen, xôi rượu, hát xướng một ngày.

Bức thông điệp lịch sử

■ Ký sự của nhà văn MINH CHUYÊN

LTS: “Bức thông điệp lịch sử” gồm 23 phần của nhà văn Minh Chuyên, khái quát những chiến công to lớn của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bằng cách nhìn của các sĩ quan, tướng lĩnh từ ba phía: Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội Mỹ, quân đội Việt Nam cộng hòa, những người trực tiếp tham gia cuộc chiến đã tạo nên nội dung bức thông điệp về lịch sử cuộc chiến tranh tàn khốc do quân đội Mỹ gây ra và tinh thần anh dũng, quả cảm của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Kỳ 1: Từ mưu toan chiếm Đông Nam Á

Cuộc chiến tranh Việt Nam mở đầu năm 1955, khép lại năm 1975 là một trong những huyền thoại bi hùng nhất. Người Mỹ đã sử dụng một khối lượng bom đạn gấp nhiều lần số bom đạn sử dụng trong thế chiến thứ hai cùng với vũ khí tối tân và chiến lược từ chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ đến Việt Nam hóa chiến tranh với âm mưu thôn tính Việt Nam rồi đánh chiếm ba nước Đông Dương.

Để đạt bằng mọi giá âm mưu đó, các đời tổng thống Mỹ đã huy động lực lượng tối đa cho cuộc chiến. Họ đã không từ một hành động dã man nào. Bắn phá, hủy diệt, quyết đẩy lùi miền Bắc về thời kỳ đồ đá. Thâu tóm toàn bộ lãnh thổ miền Nam Việt Nam, dựng lên một chính quyền tay sai thân Mỹ. Nhưng kết cục, mưu đồ càng lớn thảm họa càng đau.

Bài học mà mãi tới khi chiến tranh khép lại người Mỹ mới nêu lên. Bài học thua trận ở Việt Nam. Thua trong thế mạnh, tiềm năng chiến tranh, trang bị hiện đại, quân lực hùng mạnh mà vẫn thua.

Người Mỹ cho rằng đó là bài học của ý chí chiến đấu. Lấy ít thắng mạnh bởi ý chí của một dân tộc quyết không chịu nô lệ.

Điều đó đã thấm vào máu thịt của người Việt Nam. Khi đất nước có ngoại xâm thì dù quân xâm lược có đông đến đâu, mạnh đến đâu cũng không làm gì được họ. Bởi ý chí chống giặc ngoại xâm đã làm nên sức mạnh để họ chiến đấu và chiến thắng.

*
* *

Hơn 40 năm sau, những người lính năm xưa, các cựu binh Việt Nam và các cựu binh Mỹ có dịp trở lại vùng đất một thời đối mặt. Người thắng cuộc và người bại trận có dịp nhìn lại cuộc chiến tranh mà họ đã từng tham gia.

Mỗi khi kể chuyện ngày cuối cùng ở dinh Độc Lập, người bại trận vẫn không khỏi bàng hoàng, dấu biết rằng kết cục không thể nào khác. Ngày 30/4 đã đi vào lịch sử của một dân tộc đã vùng lên chiến đấu và chiến thắng.

Từ mốc son này, ngược dòng thời gian, ta hiểu vì sao cuộc kháng chiến cứu nước của nhân dân Việt Nam phải trải qua một chặng đường đau thương dài như thế.

Hiệp định Genève về Đông Dương đặt tại Thụy Sĩ, được ký kết năm 1954. Ngay sau đó, phái đoàn Mỹ đã có những động thái phá hoại. Mỹ không công nhận kết quả Hiệp định Genève đem lại hòa bình

cho Việt Nam, ngang nhiên can thiệp vào nội bộ miền Nam Việt Nam.

Phái đoàn quân sự Mỹ và CIA đã mở chiến dịch tuyên truyền tâm lý chiến, kêu gọi, cưỡng ép dân chúng miền Bắc di cư vào miền Nam. Hàng vạn người, phần đông là đồng bào giáo dân đã rời bỏ quê hương, xuống tàu đi theo tiếng gọi của chúa, do người Mỹ dựng lên.

Tăng cường huấn luyện cho người Việt thân Mỹ. Trong hai năm 1955 - 1956, Mỹ đã bỏ ra trên 414 triệu đô la để xây dựng cơ sở quân sự, đưa vũ khí vào miền Nam. Dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm nhằm thực hiện kế hoạch “Bình định Việt Minh”, tiêu diệt người kháng chiến cũ.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh có thời kỳ làm việc dưới quyền tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Hạnh cho biết: Theo tài liệu của lầu 5 góc nhà nghiên cứu Felix Green người Mỹ, mục tiêu của Mỹ không chỉ có Việt Nam, Mỹ phải chiếm cả Đông Dương và toàn bộ vùng Đông Nam Á. Vì đây là một trong những khu vực giàu có nhất thế giới.

Làm sao họ có thể ngăn được khi mà người Mỹ đã nhòm ngó. Kẻ nào thắng trận người đó sẽ nắm được quyền lợi của vùng đất Đông Nam Á. Đó là lý do vì sao người Mỹ ngày càng quan tâm đến Việt Nam. Đối với Mỹ, đó là một khu vực phải nắm được bằng bất kỳ giá nào.

Một số người khác thì cho rằng, mục tiêu cơ bản của Mỹ là muốn bảo vệ sự tồn tại của chính phủ thân Mỹ ở vùng Đông Nam Á, làm tiền đề để chống chủ nghĩa cộng sản và duy trì quyền lực tư bản Mỹ lên thị trường vùng đất này.

Một người Việt chuyên gia nghiên cứu về chiến tranh, nhiều năm sinh sống ở nước Mỹ, ông cho biết: Kế hoạch A-xen-hao của một đại cường quốc ban đầu không chỉ đơn phương triệt tiêu lực lượng chống đối mà người Mỹ đã sớm thâu tóm quyền lực, từng bước xâm chiếm miền Nam.

Vũ khí tối tân Mỹ cung cấp cho quân đội Sài Gòn đã tàn phá mảnh đất miền Nam theo mưu đồ của người Mỹ.

Cầu Hiền Lương nối đôi bờ Nam Bắc trở thành cây cầu chia cắt hai miền Bắc Nam. Để có nhịp cầu bình yên, đất nước thống nhất, đã có biết bao người Việt Nam phải đổ máu, hy sinh.

Từ vĩ tuyến 17 trở vào, nhân dân miền Nam phải đối mặt với sự kìm kẹp cùng những công cụ giết người vô cùng tàn khốc.

Chính sách của Ngô Đình Diệm ngày càng siết chặt, tàn bạo. Hệ thống áp



Xe tăng của quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.

Ảnh tư liệu

chiến lược mọc lên khắp nơi. Chúng ra sức dồn dân vào các trại tập trung trá hình để cách ly cách mạng và quân giải phóng với dân chúng.

Giáo sư Kevin Bowen, cựu binh Mỹ, từng có mặt ở đường 9 Nam Lào hơn một năm, sau đó bỏ ngũ về Mỹ viết sách và tham gia nghiên cứu tại Trung tâm Joiner, một tổ chức chống chiến tranh và ông đã làm giám đốc hơn 20 năm của tổ chức này.

Đó là lịch sử của một đất nước không cam chịu sự can thiệp của chính phủ Mỹ với danh nghĩa ủng hộ chế độ Ngô Đình Diệm. Một thể chế mà sự oán hận của dân chúng từ chính sách tàn bạo của ông ta. Tôi có một thời gian tham chiến ở Việt Nam theo nghĩa vụ. Khi nhận ra bản chất của cuộc chiến không phải như người ta cam kết, tôi đã bỏ ngũ trở về Mỹ, tham gia phong trào phản đối chiến tranh. Lần đầu tiên tôi đã hiểu ra độ sâu sắc của người dân Việt Nam đối với đất nước mình và họ đã sẵn sàng hy sinh vì đất nước của họ. Vì thế tôi rất muốn ủng hộ người dân của hai quốc gia hiểu về lịch sử của đất nước mình.

Chế độ Việt Nam cộng hòa đàn áp khốc liệt những người kháng chiến cũ, thù tiêu và tra tấn rất dã man đối với những người quyết không chịu ly khai chủ nghĩa Cộng sản.

Tội ác nổi bật của quan thầy họ Ngô thời kỳ cai quản một nửa đất nước là luật 10-59. Hàng vạn người phải chịu cảnh máu chảy, đầu rơi.

Cuộc đàn áp Phật tử, một dấu ấn khó mờ phai trong ký ức của người Việt Nam về một thời đất nước bị chia cắt. Lòng dân ly tán, oán hờn.

Ngon lửa tự thiêu của Hòa thượng Thích Quảng Đức ở Sài Gòn phản đối chính sách của Ngô Đình Diệm cũng chính là ngọn lửa tự giết chết anh em họ Ngô những năm sau này. Đây là thời kỳ cam go nhất của cách mạng Việt Nam.

Dù có phải đổ máu, hy sinh, nhân dân miền Nam quyết đứng lên. Ngày 20 tháng 12 năm 1960 - ngày khai sinh một tổ chức cách mạng. Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Mặt trận tập hợp mọi lực lượng, siết chặt hàng ngũ chiến đấu, quyết tâm đánh đổ chế độ Ngô Đình Diệm và quan thầy của chúng. Từ đây, phong trào cách mạng nhanh chóng lan tỏa khắp miền Nam. Cuối năm 1960 toàn miền đã có 1.380 xã do mặt trận giải phóng kiểm soát.

Cuộc họp của Bộ Chính trị diễn ra đầu năm 1957 chỉ đạo cuộc cách mạng miền Nam và khẳng định: Con đường duy nhất

nhân dân miền Nam vùng lên đấu tranh cứu nước, cứu nhà là dùng bạo lực cách mạng chiến đấu trực diện với kẻ thù.

Lực lượng quân giải phóng miền Nam được thành lập. Các cuộc đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang nổi dậy khắp các tỉnh Nam Bộ. Quân giải phóng và du kích các địa phương liên tiếp tấn công vào hàng ngũ quân địch. Từ đó đã làm thay đổi cục diện chiến trường. Đẩy người Mỹ và chính quyền Sài Gòn vào thế bị động, lúng túng.

Nội bộ chia rẽ, phe cánh sát hại lẫn nhau. Người Mỹ nhìn lại con bài do mình dựng lên, thấy không còn có lợi để thực hiện được mưu đồ đã quyết định “thay ngựa giữa dòng”, làm hậu thuẫn cho tướng Dương Văn Minh và lực lượng Việt Nam cộng hòa thực hiện cuộc đảo chính.

Giáo sư Wayne Kalin nói: Người Mỹ cho rằng họ đã chọn sai con bài nên người Mỹ rất thất vọng. Thực chất qua điều hành ở tâm vi mô cũng như trong thực tế, ông Diệm không theo, có lý do riêng của ông ấy. Kế sách của ông ta là bề ngoài chiều theo người Mỹ. Nhưng thực chất ông ta đã đi ngược những gì người Mỹ yêu cầu. Ông ta tôn thờ quyền độc lập dân tộc. Ví như trong chiến lược chiến tranh đặc biệt đội ngũ cố vấn của người Mỹ nắm tới tận đơn vị cơ sở và nắm quyền điều hành. Nhưng ông Diệm lại ngại không muốn tăng cường đội ngũ cố vấn này. Và kết cục như các ông biết đó. Không làm theo lời Mỹ, việc “thay ngựa giữa dòng” là điều không tránh khỏi.

Từ cái chết thảm hại của anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, người Mỹ lại bắt đầu một mưu đồ mới. Dùng sức mạnh đồng đội la cùng vũ khí tối tân và tăng cường đội quân cố vấn Mỹ để bước vào cuộc chiến tranh đặc biệt tại miền Nam Việt Nam

Sau khi lật đổ chính quyền của ông Diệm, ai sẽ lên thay Ngô tổng thống? Nhà sử học người Mỹ, Giáo sư Paul Atwood cho rằng: Đó là một bài toán khó, người Mỹ buộc phải lựa chọn một con bài mới phù hợp với tư tưởng xâm chiếm Việt Nam bằng mọi giá. Có Việt Nam, Mỹ sẽ có cả vùng Đông Nam Á.

Trong cuộc chiến tranh, người Mỹ không chỉ ngấm từ tầm xa. Về chiến lược, họ tiếp tục tăng cường đội ngũ cố vấn Mỹ, đặt nền tảng cho một âm mưu sâu hơn, rộng hơn, toàn diện hơn. Để từ đây, chính quyền Sài Gòn mở rộng cánh cửa đón người Mỹ vào, trước hết là quân đội Mỹ chiếm giữ các vùng chiến thuật với mưu đồ xâm chiếm từng bước miền Nam Việt Nam.

(còn nữa)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC DỰ VÀ PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tặng hoa các nhà tài trợ.

xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh là một bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế; là diễn đàn để Thái Bình giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh. Thông qua hội nghị, Thái Bình mời gọi và nhiệt liệt chào mừng các doanh nghiệp, doanh nhân đến tìm hiểu, nghiên cứu để đầu tư và hợp tác đầu tư tại tỉnh. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đăng trong số báo này).

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu cụ thể định hướng thu hút đầu tư của Thái Bình. Với các giải pháp mang tính đột phá, tỉnh nêu rõ chủ trương, quan điểm về các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư trong thời gian tới cũng như cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào sản xuất nông nghiệp.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Muốn thành công trong phát triển nông nghiệp phải có sự liên kết của 5 nhà: nhà nước - nhà đầu tư - nhà khoa học - nhà nông - nhà băng (ngân hàng), trong đó doanh nghiệp có vai trò đi đầu. Thủ tướng nêu rõ tầm nhìn nông nghiệp Thái Bình trong thời gian tới: Phấn đấu trở thành tỉnh tiên phong đổi mới trong phát triển dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao. Tập trung đầu tư chuỗi giá trị sản phẩm chế biến tạo thương phẩm có chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn. Thủ tướng yêu cầu, trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế

sẵn có, Thái Bình tập trung rà soát, hoàn thiện quy hoạch với tầm nhìn chiến lược dài hạn. Xác định rõ tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Tập trung mở rộng không gian phát triển hướng ra biển, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, trong đó chú trọng đánh bắt, nuôi trồng, chế biến hải sản. Tạo điều kiện hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính quyền đối thoại. Tập trung đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục xây dựng thương hiệu, hỗ trợ tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp, nhà đầu tư cần có chiến lược kinh doanh lâu dài, thực hiện đúng cam kết và hình thành mối quan hệ bình đẳng với nông dân. Tập trung sản xuất theo chuỗi khép kín, chú trọng chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư nâng cao trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong việc bảo vệ môi trường. Sau hội nghị cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà đầu tư và chính quyền các cấp để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn Thái Bình.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký biên bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thái Bình với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữa UBND tỉnh Thái Bình với liên doanh Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải - Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời; trao quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận nghiên cứu đầu tư; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án và thỏa thuận cung cấp tín dụng cùng các gói tài trợ từ các doanh nghiệp.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ...

(Tiếp theo trang 1)

Đến thăm Xí nghiệp Phân phối khí thấp áp tại khu công nghiệp Tiên Hải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận kết quả bước đầu trong hoạt động của Xí nghiệp. Thủ tướng cho rằng, đây là lĩnh vực có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao, vì vậy, trong quá trình vận hành, cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp phải quán triệt, thực hiện nghiêm quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ. Thủ tướng đề nghị tập thể cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác để tăng doanh thu, từ đó có thêm nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà ông Tô Ngọc Lanh, 70 tuổi, thương binh hạng 1/4; thăm, tặng quà cụ Bùi Thị Cúp, 99 tuổi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, cùng ở thôn Lương Phú, xã Tây Lương (Tiên Hải). Tại các nơi đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, đối tượng chính sách đồng thời mong muốn các gia đình, đối tượng chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo. Thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể quan tâm hơn nữa đến sức khỏe, đời sống của các gia đình, đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



Tôi rất vinh dự được tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình. Qua hội nghị, tôi và nhiều người biết đến Thái Bình là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, nông thôn. Thời gian qua, Thái Bình đã làm tốt việc tích tụ ruộng đất, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện đưa các doanh nghiệp về xây dựng những mô hình phát triển nông nghiệp hàng hóa. Thông qua hội nghị này sẽ mở ra cơ hội mới thu hút thêm nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng như doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư xây dựng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra giá trị hàng hóa xuất khẩu lớn, làm giàu cho nông dân và tạo nguồn ngân sách lớn cho địa phương.

Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TH



Tại Thái Bình, thực hiện việc thuê đất, chúng tôi bàn với lãnh đạo tỉnh trả tiền thuê đất cho bà con bằng thu nhập chênh lệch địa tô bình quân của địa phương. Thời gian thuê đất từ 20 - 30 năm và 5 năm chúng tôi sẽ điều chỉnh giá một lần nhưng không quá 5%. Bước đầu chúng tôi thực hiện sản xuất trên diện tích 3.000ha, đây sẽ là mô hình mẫu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại Thái Bình. Không chỉ dừng lại ở đó, sau thành công của mô hình, chúng tôi sẽ cung cấp giống, kỹ thuật, hướng dẫn cho bà con cùng làm, đồng thời tổ chức bao tiêu sản phẩm cho bà con. Hướng đi như thế mới toàn diện, bền vững và chúng tôi tin sẽ thành công khi đầu tư vào Thái Bình.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Ô tô Trường Hải



Khi đầu tư vào Thái Bình, chúng tôi nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân địa phương. Sau hơn 6 tháng khảo sát, nghiên cứu, đến nay chúng tôi đã cơ bản hoàn thiện đề án và tiến hành ký kết thỏa thuận đầu tư với tỉnh Thái Bình dự án công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối các sản phẩm nông nghiệp. Đây là dự án có quy mô, tính khác biệt nhưng nếu thành công sẽ là mô hình kiểu mẫu trong phát triển nông nghiệp. Tôi tin tưởng rằng sau lễ ký kết sẽ tạo ra cơ hội hợp tác, gắn bó chặt chẽ hơn giữa doanh nghiệp và tỉnh, tạo thành công trong lĩnh vực đầu tư mới này. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của chính quyền địa phương và người dân Thái Bình để dự án sớm đi vào hoạt động.

Ông Vũ Văn Tiên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Geleximco



Tập đoàn Geleximco luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương mà Tập đoàn đến đầu tư, trong đó có Thái Bình. Tại Thái Bình, chúng tôi đầu tư dự án trồng lúa chất lượng cao, khu nuôi trồng thủy sản, hải sản kết hợp dịch vụ sinh thái tại huyện Tiên Hải với mong muốn góp sức mình phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà theo hướng sản xuất hàng hóa. Tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn hiệu quả, tăng cường đầu tư tín dụng, phát triển khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên môi trường, nâng cao chất lượng lao động để nông dân trở thành công nhân trên cánh đồng.

NHÓM PHÓNG VIÊN