



# Thái Bình

## Chủ nhật

**SỐ 656**  
**Chủ nhật**  
**Ngày 26 - 7 - 2020**

**CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH**  
**TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH**

**TÒA SOẠN:**  
**13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH**  
**ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544**  
**BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn**  
**EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn**

### TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

## Kiểm tra tiến độ thi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ công trình Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh.

Ảnh: THÀNH TÂM

Sáng ngày 25/7, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện 2 dự án: Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh và ký túc xá Trường THPT Chuyên Thái Bình. Đến nay, công trình khối nhà chính và các hạng mục phụ

trợ thiết yếu của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đã hoàn thành 80% khối lượng, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/8/2020 để gắn biển công trình chào mừng Đại hội. Đơn vị thi công cũng đang tích cực hoàn thành các hạng mục còn lại, phần đấu chuyển toàn bộ cơ sở vật chất của Thư viện về trước ngày 15/9/2020, vượt kế hoạch đề ra. Đối với dự án nâng cấp, cải tạo ký túc xá Trường THPT Chuyên Thái Bình (trước đây là ký túc xá khu B

(Xem tiếp trang 8)  
**TẮT ĐẠT**

## Giao lưu cầu lông chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Sáng ngày 25/7, tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao lưu cầu lông chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tham dự giải có 36 vận động viên đến từ các đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ban tuyên giáo các huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Báo Thái Bình; Đài PTTH Thái Bình. Các vận động viên tham gia giao lưu ở 3 nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Với tinh thần giao lưu đoàn kết,

sôi nổi, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều đường cầu đẹp. Buổi giao lưu không chỉ là sân chơi lành mạnh, bổ ích góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan mà còn là dịp để cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Tuyên giáo của tỉnh và các cơ quan thuộc bình chủng tư tưởng giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

**ĐÀO QUYÊN**



Các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều đường cầu đẹp.

## 18.777 thí sinh nhận phòng thi, chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập

Ngày 25/7, tại 28 điểm thi, 18.777 thí sinh đã đến làm thủ tục nhận phòng thi và nghe phổ biến quy chế thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2020 - 2021.

Theo quy chế thi, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng cần thiết như bút, thước kẻ; không được phép mang các thiết bị có chức năng thu phát sóng, tài liệu, giấy than... vào phòng thi. Đặc biệt, các giám thị coi thi yêu cầu tuyệt đối thí sinh

không được đem điện thoại vào phòng thi, nếu quên gửi người nhà, thí sinh có thể để ngoài phòng thi, tránh bị lập biên bản.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, với 18.777 thí sinh dự thi, Sở sẽ bố trí 677 phòng thi tại 28 điểm thi là các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã huy động trên 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Sáng ngày 26/7, các thí sinh dự thi 2 môn là: Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút và môn Giáo dục công dân với thời gian làm bài 60 phút. Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh hoàn thành kỳ thi với môn Toán, thời gian làm bài là 120 phút. Cả 3 môn thi đều thi theo hình thức tự luận.

**ĐẶNG ANH**



### Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 25/7, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 16 triệu người nhiễm và hơn 643.400 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 25/7, có thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 417 bệnh nhân. 2 bệnh nhân nhiễm

mới là bệnh nhân số 416, 57 tuổi tại Đà Nẵng và bệnh nhân số 417 trở về từ Nga, được cách ly ngay khi nhập cảnh, trong đó diễn biến sức khỏe của bệnh nhân số 416 xấu rất nhanh phải chạy ECMO - kỹ thuật hỗ trợ tim, phổi nhân tạo và lọc máu liên tục. Cả nước hiện đã có 365/417 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được điều trị khỏi, còn 52 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. 8/52 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 từ 1 lần trở lên, 44 bệnh nhân vẫn dương tính với Covid-19. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 11.800 người.

Tính đến 17 giờ 20 phút ngày 25/7, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 1 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Số người cách ly, theo dõi sức khỏe tại Trung đoàn 568 vẫn là 155 người. Bên cạnh đó, 42 chuyên gia nước ngoài sang làm việc cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Tổng số mẫu xét nghiệm Covid-19 đã thực hiện trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/7 là 4.247 mẫu.

**HOÀNG LANH**

### SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỞ Y TẾ:  
0969.851.212  
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:  
0931.581.292 - 0914.590.476  
0227.3831.885

# Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

■ TRỊNH CƯỜNG - QUỲNH LƯU



Thế hệ trẻ huyện Quỳnh Phụ chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ.

Những ngày tháng bảy, căn nhà nhỏ của bà Nguyễn Thị Xuyên, thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) thêm đậm ấm bởi sự quan tâm thăm hỏi, động viên của các đoàn thể và bà con địa phương. Chồng bà Xuyên, liệt sĩ Nguyễn Đạt Hoàng đã anh dũng hy sinh năm 1969 trong một trận chiến đấu ác liệt với quân thù tại chiến trường khu V. Bà Xuyên xúc động: Nhờ các cấp ủy đảng, chính quyền cùng bà con lối xóm quan tâm, đùm bọc nên hơn nửa thế kỷ qua nỗi đau mất mát như voi bót trong lòng tôi. Gia đình tôi biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và địa phương đã luôn quan tâm, chăm lo.

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Quỳnh Phụ đã tiễn đưa 57.247 thanh niên vào quân đội, hàng chục nghìn người tham gia thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến. Kết thúc chiến tranh, toàn huyện có 6.644 liệt sĩ, 3.353 thương binh, bệnh binh, hơn 2.000 người trực tiếp tham gia chiến đấu và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học... Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 11 tập thể, 5 cá nhân; 703 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Ông Nguyễn Minh Thắng, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ luôn xác định việc thực hiện chính sách thương binh - liệt sĩ, chăm sóc người có công (NCC) với cách mạng, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là việc làm có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc. Vì vậy, phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, NCC với cách mạng ở Quỳnh Phụ đã được thực hiện sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực. Huyện chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 96.000 lượt NCC; đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng 10 nghĩa trang liệt sĩ, toàn huyện hiện có 10 nhà bia, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ được nâng cấp, tu sửa khang trang, góp phần tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân và gia đình liệt sĩ, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ. Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện đều tham mưu Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức thăm hỏi,

tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết, ngày Thương binh - Liệt sĩ...

Việc thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định danh tính hài cốt liệt sĩ những năm qua được huyện tập trung giải quyết. Trong năm 2019, huyện đã cấp giấy giới thiệu cho 95 thân nhân liệt sĩ đi thăm viếng và di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê nhà từ các nghĩa trang trên cả nước. Phối hợp với gia đình liệt sĩ, các cấp, các ngành xác định phần mộ liệt sĩ và di chuyển 19 hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng. Huyện tiếp tục thực hiện và hoàn thành đề án hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 2019, huyện đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ nhà ở cho 457 hộ NCC, trong đó 228 hộ xây mới, 229 hộ sửa chữa. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” huyện đã trích kinh phí hỗ trợ 13 hộ NCC có khó khăn về nhà ở với số tiền 300 triệu đồng...

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, cụm nghĩa trang liệt sĩ xã Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm đã được hơn 20 cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên Công an huyện và Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Khê tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang. Thiếu úy Bùi Ngọc Ánh, cán bộ Công an huyện chia sẻ: Công việc tuy nhỏ bé nhưng thiết thực, thể hiện tình cảm, đạo lý và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; thông qua hoạt động còn nhằm góp phần giáo dục, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân của tuổi trẻ với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Quỳnh Phụ thực hiện thường xuyên, hiệu quả đã hỗ trợ tích cực cho các gia đình chính sách, NCC với cách mạng. Vì vậy, đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, NCC với cách mạng ngày càng được nâng cao. Các gia đình cũng không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Vũ Thư có hơn 6.000 liệt sĩ; 4.379 thương binh, bệnh binh; gần 2.000 người hoạt động kháng

chiến có con đẻ bị nhiễm chất độc da cam/Đioxin; 644 mẹ Việt Nam anh hùng. Chiến tranh đã kết thúc gần nửa thế kỷ, người dân được hưởng cuộc sống thanh bình, đời sống ngày càng khấm khá hơn nhưng còn nhiều gia đình NCC trên địa bàn huyện vẫn mang nỗi đau mất người thân, khó khăn về vật chất, thiếu thốn về tinh thần. Tháng bảy hàng năm là dịp để cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện có nhiều hoạt động thiết thực hướng về các gia đình, đối tượng chính sách với tấm lòng tri ân sâu sắc.

Ông Phạm Chí Dũng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Năm 2020, Vũ Thư tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách, NCC với cách mạng. Dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, huyện đã huy động gần 9 tỷ đồng để tặng quà, thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, NCC trên địa bàn; trong đó, ngoài ngân sách nhà nước, huyện đã vận động, kêu gọi nguồn xã hội hóa 526 triệu đồng để tặng quà gia đình chính sách, NCC. Theo khảo sát năm 2013, toàn huyện có 1.603 nhà ở của các gia đình NCC xuống cấp cần xây dựng. Nhờ sự quan tâm, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ, đến nay toàn huyện chỉ còn 119 nhà ở của gia đình NCC cần hỗ trợ nâng cấp, xây dựng. Huyện đã phối hợp khảo sát, phân loại để sớm triển khai hỗ trợ các gia đình xóa nhà ở dột nát. Hiện 26/26 nghĩa trang, đài tưởng niệm ghi công các anh hùng liệt sĩ của 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được xây dựng, nâng cấp khang trang. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp huyện và cấp xã được triển khai tích cực, phần đầu số thu 750 triệu đồng tạo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động tri ân gia đình chính sách, NCC với cách mạng.

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Vũ Thư triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân gia đình chính sách, NCC. Huyện đã khảo sát, lập danh sách, chuẩn bị sẵn sàng trao 9.155 suất quà của Chủ tịch nước trị giá gần 1,9 tỷ đồng và 10.083 suất quà của tỉnh trị giá trên 4,5 tỷ đồng, 4.351 suất thờ cúng liệt sĩ trị giá trên 2,7 tỷ đồng cho gia đình chính sách, NCC. Ngoài ra, huyện trích kinh phí, tổ chức đoàn thăm hỏi, trao tặng 71 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin. Năm nay, huyện tổ chức chương trình “Tiếng hát tri ân” nhân dịp 27/7. Cùng với huyện, các xã, thị trấn đồng loạt phát động các tầng lớp nhân dân tham gia nhiều hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng liệt sĩ, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách như làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, tổ chức lễ cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Trần Sách Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết: Xã có 151 liệt sĩ, 19 mẹ Việt Nam anh hùng, 288 thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách. Những năm qua, với sự nỗ lực vươn lên của mỗi gia đình và sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, hầu hết các gia đình chính sách tại địa phương có cuộc sống ổn định, tuy nhiên vẫn còn một số hộ có hoàn cảnh khó khăn. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được xã quan tâm và thực hiện xuyên suốt trong cả năm thông qua các hoạt động như thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước với gia đình chính sách, NCC; tổ chức đoàn viên, hội viên các đoàn thể thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng chính sách neo đơn, cao tuổi. Trong dịp 27/7 năm nay, ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh, huyện thì UBND, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã huy động kinh phí trao 319 suất quà cho gia đình chính, NCC sách nhằm động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, các hoạt động thắp nến tri ân được triển khai thu hút nhân dân tham gia, tạo thành phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” rộng khắp. Anh Trần Tiến Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã chia sẻ: Được hưởng cuộc sống tự do, độc lập, thế hệ trẻ xã Tân Lập biết ơn sâu sắc sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Lòng biết ơn được chuyển thành những hành động, việc làm thiết thực nhằm tri ân các gia đình chính sách, NCC. Trong các dịp lễ, tết, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã thường xuyên huy động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ xã. Dịp 27/7 năm nay, Đoàn Thanh niên xã huy động nguồn lực xã hội hóa 5,4 triệu đồng để thăm hỏi, động viên, trao quà cho 18 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Huyện Vũ Thư và mỗi địa phương trên địa bàn huyện đã, đang có nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến, sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, mong mỗi được bù đắp, làm vơi đi những nỗi đau, thiệt thòi, mất mát của các gia đình, đồng thời thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.



Thắp hương tại phần mộ các anh hùng liệt sĩ quê hương Thái Bình tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ảnh: THÀNH TÂM

# Những vần thơ day dứt nỗi đau chiến tranh

■ TÚ ANH

Những ngày tháng bảy - tưởng nhớ và tri ân, trong một lần gặp mặt chúng tôi được nghe những vần thơ day dứt, xót xa mà nhà thơ Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình viết về cuộc đời một người mẹ Việt Nam anh hùng nhiều vất vả, thương đau tại làng Duyên Phúc, thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà). Trên dải đất hình chữ S này có biết bao cuộc đời những người mẹ Việt Nam anh hùng như thế, thấm lặn cống hiến và hy sinh.

Bài thơ “Mẹ Việt Nam anh hùng làng tôi” của nhà thơ Ánh Tuyết bắt đầu bằng những lời thơ dung dị mà đau xót:

*“Mẹ chẳng còn đến ngày Tổ quốc tôn vinh.  
Năm giặc Pháp vào làng, chúng bắt và làm nhục mẹ...  
Rồi giết bà dưới gốc gạo... giữa mùa hoa!  
Viên đạn thù còn ghim trong thân gạo đến giờ.  
Tháng ba... hoa gạo đỏ đầy trời...  
Roi đỏ lối đi như máu người nhưc nhớ!  
Hồn căm này cả làng tôi ai cũng nhớ!...”*

Chia sẻ về những vần thơ kể câu chuyện cuộc đời mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lón, làng Duyên Phúc, thị trấn Hưng Hà, nhà thơ Ánh Tuyết xúc động: Khi viết bài thơ này, tôi đã không cầm được nước mắt. Kể cả lúc ngồi chép bài thơ, mắt tôi cũng ướt nhoe bởi những bi thương mà chiến tranh gây ra cho những gia đình như gia đình mẹ Lón. Mẹ chết bởi bị giặc Pháp sát hại, hai con trai của mẹ cũng ra đi vì khói lửa chiến tranh. Chồng mẹ thì đã chết vì tai nạn trên đường đi thăm con đầu đê. Đau buồn thay, “Thằng đích tôn chỉ biết ăn, chẳng thèm biết đứng biết ngồi/Cháu ra đi... sau mười tám năm hành hạ mẹ”. Người con dâu ấy là chị Lụa. Nhớ ngày tuổi 20 mới về làm dâu, da chị trắng, tóc dài đen nhánh. Thế mà giờ đây, sau “tháng ngày vô vô đợi chồng, đợi em, nuôi con mòn mỏi...”, con chết, chồng và em trở về là “hai tấm bằng Tổ quốc ghi công”, chị xác xơ héo mòn “thấp nhang cho năm người đã khuất”.

Được sự quan tâm của chính quyền địa phương, hiện nay chị Lụa đã được ở trong căn nhà tình nghĩa mới, khang trang, ấm áp hơn nhưng nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra cho những thân phận, cuộc đời như chị không khi nào có thể nguôi ngoai. Khi viết bài thơ này, có một niềm khắc khoải cứ trở đi trở lại trong tâm trí của nhà thơ Ánh Tuyết, đó là chị Lụa giờ cũng đã tuổi cao, đau yếu, liệu mai này chị không còn nữa thì ai sẽ là người thay chị thấp nén nhang thơm cho gia đình mẹ Lón... Chiến tranh đã đi xa, nhưng nỗi đau mà nó gây ra thì vẫn luôn hiện hữu và chính điều đó nhắc nhở thế hệ hôm nay không được phép lãng quên quá khứ, phải luôn trân trọng và tri ân những con người, những gia đình đã hy sinh cho cuộc sống ấm no hôm nay.

Bên cạnh bài thơ “Mẹ Việt Nam anh hùng làng tôi”, trong những vần thơ viết về nỗi đau chiến tranh, đối với nhà thơ Ánh Tuyết, nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất là bài thơ “Lời ru ngà ba Đồng Lộc”, một bài thơ thương viếng hương hồn 10 cô gái thanh niên xung phong đã nằm lại nơi mảnh đất mưa bom, đạn xối năm xưa. Trong một lần về thăm ngà ba Đồng Lộc, nhà thơ Ánh Tuyết được lắng nghe câu chuyện trước lúc hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong cách đây hơn 50 năm, ngày 24/7/1968. 10 cô gái còn rất trẻ (từ 17 - 24 tuổi) chịu trách nhiệm san lấp

hố bom để không đứt mạch giao thông nối hậu phương với tiền tuyến, với khẩu hiệu “máu có thể chảy, tim có thể ngừng nhưng mạch máu giao thông không bao giờ tắt”, mưa bom, bão đạn không làm khuất phục ý chí anh hùng của lực lượng thanh niên xung phong. Trong bài thơ của mình, nhà thơ Ánh Tuyết viết:

*Nhân gian bao cuộc luân hồi  
Mười cô còn mãi hát lời trình nguyên  
Giá khi tiếng súng vừa yên  
Mười cô thành những vợ hiền... mẹ yêu...  
... Chuyện xưa kể đến bao giờ?  
Xót niềm trẻ mãi không già... mười cô.*

Những câu chuyện tình yêu, những lời hẹn ước của những nữ thanh niên xung phong tuổi mười tám, đôi mươi vì đất nước còn có giặc, chuyện riêng tư đành gác lại. Ngày toàn thắng đến nhưng 10 cô gái ở ngà ba Đồng Lộc cùng bao nữ thanh niên xung phong khác mãi mãi không trở về, gửi lại tuổi trẻ và tình yêu trên những tuyến đường.

Có niềm cảm thương sâu sắc với những thân phận người phụ nữ trong chiến tranh, từ hoàn cảnh bản thân là một người con liệt sĩ, bố hy sinh khi còn chưa chào đời, bởi vậy, nhà thơ Ánh Tuyết thấu hiểu những nỗi đau không thể nguôi ngoai của chiến tranh. Những người phụ nữ nơi khói lửa đạn bom của chiến trường chịu nhiều đau thương nhưng những người phụ nữ nơi hậu phương, tiền tuyến cũng mang nhiều thiệt thòi. Bài thơ “Ru anh” của nhà thơ Ánh Tuyết nói hộ tâm tình ấy của những người vợ liệt sĩ. Và đây cũng chính là bài thơ mà bà viết về chính người mẹ của mình:

*Năm ru tháng, tháng ru ngày  
Tay gầy lại nắm vai gầy... đêm đêm  
Dáng em giờ chẳng còn mềm  
Tóc em sợi trắng sợi đen nhiều rồi  
Anh còn mãi tuổi đôi mươi  
Biết làm sao xứng với người ngày xưa...  
Dịu đi cái nắng gọi mưa  
Để em ru những giấc mơ cho chồng.*

Trong một cơ duyên, những vần thơ đa diết của bài thơ “Ru anh” đã đến tay nhạc sĩ Trần Hoàn. Và vào một đêm trăng tại Thái Bình, ông đã phổ nhạc để “Ru anh” trở thành một bài hát với bao nhớ mong, chờ đợi của những người ở lại. Bởi vậy mà cũng trong đêm nhạc của cổ nhạc sĩ tại Thái Bình, đồng đảo người yêu nhạc đã được lắng lòng cùng “Ru anh” qua giọng ca tha thiết của các nghệ sĩ đến từ Đoàn Ca múa kịch Thái Bình.

Những ngày tháng bảy, những vần thơ day dứt nỗi đau chiến tranh, về những thân phận con người mang nhiều niềm xót thương dù chiến tranh đã lùi xa, như nhắc nhở những người ở lại thêm trân quý cuộc sống hòa bình hôm nay.

## Tri ân tháng bảy trắng ca

■ LẠI TÂY DƯƠNG  
Thành phố Thái Bình

*Kể chi cách trở xa xôi  
Trường Sơn trùng điệp nắng soi, gió lùa  
Tôi về với chiến trường xưa  
Tìm bao đồng đội giờ chưa thấy về  
Kìa! Ai trắng mảnh tang thể  
Nổi đau trăm mặc bốn bề khói hương  
Những năm cá nước lên đường  
Hậu phương xẻ nửa, chiến trường chia hai  
Bao nhiêu cô gái, chàng trai  
Tuổi xuân như ánh ban mai ửng hồng  
Sục sôi khí thế tiến công  
Thiêng liêng tiếng gọi núi sông, giống nòi  
Coi thường đạn rỏ, bom rơi  
Sẵn sàng quyết tử cho đời quyết sinh  
Đã tàn giặc già chiến tranh  
Mà sao các chị, các anh không về  
Người nằm lại đất ven đê  
Người heo hút dưới nấm mồ vô danh  
Hương hồn tịnh độ, siêu sinh  
Hòa vào đất rộng trời xanh nông nân  
Ba miền đau một vành tang  
Trắng ca tháng bảy vọng vang đời đời.*

## Đất quê tôi đổi mới

■ NGUYỄN TƯỜNG THUẬT  
Thuy Văn - Thái Thụy

*Lộc chung đất thành sắc vàng hạt lúa  
Từ những sá cây hồng tươi ánh phù sa  
Từ rét buốt mùa đông, từ oi nồng nắng hạ  
Thành hạt gạo trắng ngần thơm dẻo nuôi ta.*

*Người nhà nông chiêm lại mùa nổi vụ  
Nhu đất đồng quê chưa ngơi nghỉ bao giờ  
Từ tổ tiên tới ông bà cha mẹ  
Đời nối đời bạn với lúa, khoai, ngô...*

*Đất ấy - ngày xưa người nông dân nghèo khổ  
Ruộng manh mún nhỏ nhoi, quật quẹo bước trâu cày  
Năm hạn hán phải gò lưng tát nước  
Năm lũ lụt mất mùa bòn rau má ngọn khoai.*

*Nay đổi mới, đồng chuyên canh mẫu lớn  
Đặc sản đất quê xuất khẩu khắp năm châu  
Nông thôn mới quê hương giàu đẹp  
Đường rộng, nhà tầng, điện thấp sáng canh trâu...*

*Nâng bát cơm thơm nhớ một thời đói khổ  
Tin theo Đảng ta đi, đất nước đẹp giàu  
Chặng đường mới “Nông thôn kiểu mẫu”  
Xây Tổ quốc mạnh giàu mãi mãi muôn sau.*



Ảnh minh họa

# 40 NĂM chuyến bay vào vũ trụ của phi công PHẠM TUÂN



Hai phi hành gia Gorbatko và Phạm Tuân ngày 23/7/1980, tại sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan trước khi bay vào vũ trụ bằng phi thuyền Soyuz 37. Ảnh tư liệu



(vov.vn) Ngày 23/7/2020 kỷ niệm 40 năm chuyến bay vào vũ trụ của phi công Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko.

Đêm ngày 27/12/1972, phi công Phạm Tuân, Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371 sử dụng máy bay MiG-21 đã bắn rơi một chiếc B-52 trên bầu trời Sơn La, trở thành người đầu tiên bắn hạ được máy bay B-52 của không quân Mỹ từ trên không và trở về an toàn. Nhờ có thành tích này, vào năm 1977, Phạm Tuân là một trong hai phi công Việt Nam được lựa chọn cử đi học bay vũ trụ tại Học viện Không quân Gagarin của Liên Xô. Người được chọn cùng với ông là phi công dự phòng Bùi Thanh Liêm - người sẽ thay thế Phạm Tuân trong trường hợp xảy ra sự cố bất ngờ.

Cách đây 40 năm, ngày 23/7/1980, Phạm Tuân đã được lựa chọn cùng nhà du hành vũ trụ Liên Xô Viktor Vassilyevich Gorbatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ trên tàu Liên hợp 37. Đây là chuyến bay nằm trong chương trình hợp tác vũ trụ quốc tế Interkosmos Liên Xô - Việt Nam. Qua đó nhằm hiện thực hóa mong muốn đưa người Việt Nam đầu tiên, đồng thời là người châu Á đầu tiên vào vũ trụ. Bên cạnh đó, chuyến du hành vũ trụ này còn có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc đạt được các thành tựu khoa học vũ trụ thông qua việc quan sát và chụp ảnh trái đất, tiến hành các thí nghiệm trong suốt những ngày làm việc của phi hành gia trên quỹ đạo.

Phạm Tuân trở thành người Việt Nam, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong quá trình đào tạo, Liên Xô (Liên bang Nga ngày nay) đã ưu tiên tài trợ toàn bộ kinh phí cũng như cử những phi công giàu kinh nghiệm, huấn luyện với đội bay trong lúc tập luyện hỗ trợ và bay chính thức.

Trong cuộc gặp gỡ tại Hà Nội mới đây, Anh hùng phi công, Trung tướng Phạm Tuân cho biết: “Chúng tôi đã lựa chọn những vật phẩm mang vào vũ trụ là: nắm đất ở Ba Đình, lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh đồng chí Lê Duẩn, Tuyên ngôn độc lập, Di chúc của Bác... Nó là thông điệp nói với bạn bè khắp năm châu rằng, ngọn cờ của Việt Nam đã có trong vũ trụ, tên Việt Nam được in vào bản đồ vũ trụ quốc tế. Qua đó chứng minh rằng người Việt Nam không những chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà với sự giúp đỡ của bạn bè Liên Xô, Việt Nam hoàn toàn có khả năng làm tốt trong cả các lĩnh vực khoa học công nghệ.

Chuyến bay đầu tiên này cũng là cơ sở ban đầu cho sự hợp tác về khoa học - công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ của các nhà khoa học Việt Nam. Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichor Vaxilievich Gorbatko tuy không còn nữa, nhưng tình bạn giữa ông và nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân, giữa Việt Nam - Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay vẫn luôn sống mãi trong lòng người dân mỗi nước.

Chuyến bay đã trở thành sự kiện lịch sử trong đời sống nhân dân hai nước, ghi một mốc son mới vào sự phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên Xô trước đây, cũng như Việt Nam - Liên bang Nga ngày nay. Chuyến bay đầu tiên này cũng là cơ sở ban đầu cho sự hợp tác về khoa học - công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ của các nhà khoa học Việt Nam.

Qua nhiều khó khăn, thử thách, tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Liên bang Nga vẫn không hề thay đổi, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và

Liên bang Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam trong suốt mấy chục năm. Ngày nay, Việt Nam và Liên bang Nga đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Tình hữu nghị truyền thống Việt - Nga ngày càng được tăng cường, bao gồm cả hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ giữa hai nước.

Tại buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm 40 năm

chuyến bay vào vũ trụ của Anh hùng phi công Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Vichor Vaxilievich Gorbatko mới đây ở Hà Nội, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam ông V.V.Bublikov khẳng định: “Ngày 23/7 là một ngày lễ thực sự trong quan hệ Nga - Việt. Đây là một sự kiện có quy mô tầm thế giới và là niềm tự hào vô tận của nhân dân hai nước”.



Anh hùng phi công Phạm Tuân (người mặc quân phục đứng giữa) cùng các bạn Nga và Việt Nam tại cuộc gặp gỡ nhân kỷ niệm 40 năm chuyến bay vào vũ trụ.



Một số hiện vật được phi công Phạm Tuân mang vào vũ trụ.

# HỌC SINH THÁI BÌNH phát hiện lỗi cho điện thoại VSmart

**Cao Bảo Nguyên, học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình đã phát hiện được 40 lỗi trên hệ điều hành VOS 3.0 Beta và được VinSmart trao thưởng.**



Cao Bảo Nguyên (bên trái) nhận giấy chứng nhận cho người đạt giải trong chương trình trải nghiệm hệ điều hành của Vsmart, ngày 21/7.

**B**ảo Nguyên là một trong những người đầu tiên tại Việt Nam trải nghiệm phiên bản Beta của hệ điều hành VOS 3.0 trong chương trình đăng ký trải nghiệm của VinSmart hồi tháng 4. Điện thoại em dùng là Vsmart Live, được bố tặng dịp sinh nhật.

Trong 3 tháng dùng thử VOS 3.0, Nguyên đã phát hiện gần 40 lỗi. Với mỗi lỗi, em cẩn thận chụp ảnh hoặc quay phim màn hình, viết mô tả và gửi cho hãng. Nguyên cho biết, có những vấn đề em nêu ra được hãng sửa luôn như ứng dụng camera hoạt động chập chờn nhưng cũng có một số lỗi nhỏ, chẳng hạn thanh điều hướng lẹm vào video khi xem thì chưa được khắc phục.

Ngoài ra, do là bản Beta nên hệ điều hành VOS 3.0 hoạt động chưa ổn định. Có lần Nguyên cần truy cập vào ứng dụng tệp để gửi file log lỗi thì không được, em phải tự khắc phục bằng cách cài một ứng dụng từ bên thứ ba để xem.

Ngày 21/7, Cao Bảo Nguyên bất ngờ nhận được chứng nhận đạt giải trong hành trình trải nghiệm hệ điều hành VOS Beta 3.0 của Công ty VinSmart và phần thưởng là một chiếc điện thoại Vsmart Star 3. Em chia sẻ niềm vui này với cộng đồng người dùng điện thoại Vsmart và nhận được gần 1.000 lượt thích và hơn 150 lời động viên.

Anh Nguyễn Văn Vinh, quản trị viên cộng đồng người dùng điện thoại Vsmart tại Việt Nam cho biết, chương trình dùng thử hệ điều hành mới của Vsmart đã có từ lâu nhưng đến phiên bản VOS 3.0 Beta vừa qua lượng người đăng ký dùng thử tăng đột biến. Phiên bản VOS 3.0 Beta cho mẫu Live, ban đầu dự kiến cho khoảng 200 người trải nghiệm, nhưng hai tiếng sau khi mở đăng ký đã hết suất. Ban tổ chức quyết định mở thêm và số người trải nghiệm nhanh chóng đạt 1 nghìn người.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ khách hàng Vsmart, chương trình diễn ra trong 3 tháng, ghi nhận 2.082 lượt người tham gia. Hãng cũng ghi nhận hơn 6 nghìn ý kiến đóng góp, báo lỗi từ chương trình này.

Ông Trần Minh Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty VinSmart, chia sẻ: Nhiều VFans gửi ý kiến “mảng” té tát, đọc rất hết cả mặt, nhưng đó lại là những ý kiến đóng góp rất giá trị, giúp VinSmart nhìn ra khiếm khuyết để hoàn thiện sản phẩm của mình.

Trên thế giới, Apple, Google liên tục có những chương trình cho người dùng sử dụng thử các phiên bản Beta của hệ điều hành mới nhằm “nhờ” cộng đồng phát hiện ra lỗi hoặc góp ý tính năng trước khi tung ra chính thức. Tại Việt Nam, Bkav cũng từng tổ chức chương trình “Dạy tiếng Việt cho Bphone” hồi đầu năm nay và tặng tiền cho những người đóng góp giọng nói để “dạy” AI.

VOS 3.0 là phiên bản thứ 3 của hệ điều hành VOS do VinSmart phát triển cho các smartphone của mình và đã được phát hành chính thức từ đầu tháng 7. Hệ điều hành mới được phát triển trên nền tảng Android 10 với nhiều thay đổi trong giao diện, thao tác. Smartphone dùng VOS 3.0 sẽ có một số tính năng mới, như không gian riêng tư, đảo lộn mã PIN, khóa/ấn ứng dụng bằng App Locker, ứng dụng Vsmart Info cung cấp thông tin thời tiết, chỉ số ô nhiễm không khí...

*Theo vnexpress.net*



Giao diện mới của VOS 3.0.



# HƯƠNG SẮC VĂN QUAN

■ QUANG VIỆN

Dân gian cũng như “nhân tình thế thái”, “nén” hương trong văn hóa của người Việt nói chung, người dân làng Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà nói riêng luôn được coi là “cầu nối” tâm linh giữa thế giới thực tại với quá khứ hư ảo. Và cũng vì một lẽ rất “đời” đó cũng là nghề truyền thống dung dưỡng bao thế hệ người làm nghề hương ở làng Văn Quan để bây giờ những nghệ nhân làng hương còn “nặng lòng” với nghề ngày ngày nâng niu, trân trọng nén hương thơm, gìn giữ nét đẹp làng nghề truyền thống.



Cơ sở sản xuất hương truyền thống của hộ gia đình anh Nguyễn Văn Huyền, làng Văn Quan, xã Duyên Hải (Hưng Hà).

Làng Văn Quan được “thiên hạ” biết đến với nghề làm “hương đen” (hương được làm từ “than” của một loại thảo mộc, pha dược liệu quý). Trái bao đời dân làng không nhớ rõ, chỉ biết rằng “sắc hương” có màu đen đặc trưng của than thảo mộc khi đốt hương khói bằng lạng như sương chiều, mùi thơm tỏa lan ngào ngạt, thắm đậm mặn ngọt đời người, thơm cay của thảo dược tinh hoa đất trời, ngát ngậy hương vị đồng quê như “gói” cả thiên nhiên hòa quyện trong làn khói mỏng lảng lảng, say đắm lòng người...

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sửu, 72 tuổi thuộc lớp người cao niên của làng kể lại, từ lúc còn nhỏ ở quê đến khi gia nhập quân đội vào Nam chiến đấu, ông đã nhiều năm tham gia làm hương tại gia đình. Cụ ông, cụ bà thân sinh ra ông cũng chỉ kể cho cháu con nghe về truyền thống gia đình nhiều đời làm nghề “se” hương, tuyệt nhiên không nhắc đến “tổ nghề”. Sau giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chia tay quân ngũ, khoác ba lô về quê cũng là lúc ông gắn bó với nghề làm hương. Hiện tại các con, cháu ông cũng đều “theo nghiệp” cha ông, tiếp tục nghề làm hương. Cũng giống như một số làng nghề khác, việc bí truyền kỹ thuật làm hương cũng có những quy ước ngặt nghèo như không truyền bí quyết nghề cho con gái, cho người ngoài làng... Theo các nguồn khảo luận, Văn Quan vốn là làng cổ, thời Lê một phần thuộc Kiều La thôn, tổng Thượng Bái. Cách làng Văn Quan không xa là các đền, đài,

miếu, phủ thờ Lý - Trần và xa hơn nữa... Văn Quan nằm trong khu vực quanh năm có lễ hội làng, lễ hội vùng, do vậy nhu cầu dùng hương thơm trong nghi lễ thờ cúng đã thúc đẩy nghề làm hương ở Văn Quan phát triển. Cũng theo nguồn khảo luận, các chùa chiền trong vùng thường tự trồng cây hương bài, đây là loại cây thân thảo, có bộ rễ chùm phát triển, chịu hạn, rễ có mùi thơm nên nhân dân trồng lấy rễ làm hương. Cây hương bài đâm nhánh vào mùa xuân, mùa hạ sinh trưởng và mùa đông cho thu hoạch. Khi thu hoạch, người dân nhổ cây cả rễ, sau đó cắt phần thân lá bỏ đi, rửa sạch củ và rễ cây đem phơi khô. Khi rễ cây hương bài đã khô, cho rễ vào bàn nghiền hoặc cối đá tán nhỏ, cất trữ bột vào hũ sành dùng dần. Khi làm hương, bột hương bài là nguyên liệu chính để “se” hương. Thông thường người ta lấy tâm tre nhúng dầu trám có pha dược liệu hoặc dùng giấy mỏng quấn bột hương bài xung quanh rồi se thành từng nén. Nén hương bài có mùi thơm mát song do se tay và nguyên liệu có hạn nên chỉ đủ dùng cho “bản gia”, không trở thành hàng hóa. Để hương trở thành hàng hóa trao đổi, người làm hương Văn Quan vẫn duy trì truyền thống hương thảo mộc “pha dược liệu” quý như quế chi, trầm hương, xạ hương... Trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, những hộ làm hương thủ công ở Văn Quan bây giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, bởi đa số đều đã

chuyển sang sử dụng máy móc để nâng cao năng suất và giảm giá thành sản xuất. Để chất lượng hương giữ được giá trị truyền thống, người làm hương Văn Quan hầu như vẫn giữ quy trình và bí quyết làm hương từ bao đời truyền lại. Bột hương (nguyên, dược liệu) làm hương của làng Văn Quan là tập hợp của nhiều loại thảo mộc và cả các vị thuốc Bắc như Tùng Bạch chỉ, Trắc Bách diệp, Trâm, Hồi, Quế chi, Cam thảo... Theo các nghệ nhân, để làm được loại bột hương chất lượng họ phải cân bằng tỷ lệ giữa các loại thảo mộc như “thầy lang bốc thuốc”, thực hiện đúng nguyên tắc nén hương mới đạt chuẩn chất lượng truyền thống, hương mới thơm, tàn mới đượm. Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sửu cho biết thêm: Nguyên liệu làm hương đen gia truyền của gia đình ông chủ yếu là thân cây đỗ tương, cây hương bài mang đốt lấy tro, rây thành bột mịn. Dây keo được nghiền thành bột sau đó trộn lẫn với các loại thảo mộc quý như: Xuyên quy, Xuyên Đại hoàng, Trắc Bách diệp, Hoàng đàn, Tùng Bạch chỉ, Đinh hương... Theo ông Sửu, tùy cách pha chế, phối trộn nguyên liệu của từng nghệ nhân mà cho ra các loại hương với mùi thơm khác nhau. Các công đoạn từ pha chế, se, nén đều được làm bằng tay (thủ công). Hiện nay, nhiều gia đình đã đầu tư máy móc giải phóng sức lao động một số công đoạn nhằm tăng năng suất. Tuy nhiên, hương làm bằng tay vẫn được người tiêu dùng “khó tính” ưa chuộng, đặt hàng. Hương làm xong được phơi dưới nắng gió

## Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sửu, 72 tuổi, thôn Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà



Cá nhân tôi nhận thức được chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với làng nghề truyền thống nói chung, làng nghề thủ công truyền thống trong những năm qua đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi để các ngành nghề phát triển, đặc biệt là nghề thủ công truyền thống như làng hương Văn Quan chúng tôi tồn tại và phát triển đúng hướng, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, góp phần quan trọng vào việc phát triển và thay đổi diện mạo nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay.

## Chị Chu Thị Thía, chủ cơ sở làm hương Hoàn Thành, thôn Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà



Tôi làm dâu làng Văn Quan hơn 10 năm nay, do làm dâu nên được các cụ truyền nghề làm hương. Tuy nhiên, đáp ứng nhu cầu thị trường hương xuất khẩu đi đôi với phát triển kinh tế gia đình nên gia đình tôi quyết định đầu tư mua sắm máy móc sản xuất thay thế lao động chân tay nhằm tăng năng suất đồng thời cũng đa dạng hóa sản phẩm. Sản phẩm hương đen truyền thống của Văn Quan, gia đình tôi vẫn sản xuất, tuy nhiên vì hương đen đòi hỏi khắt khe về nguyên liệu và nguồn dược liệu quý phải nhập khẩu nên giá thành sản phẩm quá cao, quá trình sản xuất thủ công chủ yếu bằng tay nên cơ sở sản xuất của gia đình tôi chuyển hướng sản xuất mặt hàng hương bằng máy.

## Anh Nguyễn Văn Huyền, người làm hương truyền thống thôn Văn Quan, xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà



Để giữ nghề truyền thống hương đen, gia đình tôi kiên quyết không mua và pha nguyên liệu hóa chất gây ảnh hưởng môi trường, sức khỏe người tiêu dùng. Mặt hàng hương đen truyền thống do gia đình tôi sản xuất vẫn bằng than của cây đỗ tương nhập từ các tỉnh miền Trung, tâm hương nhập từ quận Hà Đông (Hà Nội), dầu trám và các loại dược liệu quý khác từ các tỉnh miền núi phía Bắc.

để làm khô từ từ, giữ màu sắc và giữ nguyên mùi thơm đặc trưng từ các nguyên liệu thiên nhiên. Nếu gặp trời nắng thì phơi một ngày, trời không có nắng thì phải phơi từ 2 - 3 ngày. Người làm hương tuyệt đối không dùng lửa (nhiệt cưỡng bức) để làm khô hương (sấy hương) vì cách làm này sẽ vô tình mất mùi thơm tự nhiên của dược liệu.

Từ thực tế làng nghề truyền thống làm “hương đen” Văn Quan, kết quả điển dã cho thấy, người dân làng nghề hương Văn Quan luôn có ý thức bảo tồn, trao truyền bí quyết nghề từ thế hệ này đến thế hệ khác, luôn duy trì song hành nghề hương cùng với nghề trồng lúa nước, giao kết với các hộ làm thương mại phân phối sản phẩm hương đến các vùng miền trong cả nước. Thực tế đặt ra vấn đề dù làng Văn Quan vẫn giữ được nghề truyền thống làm hương đen nhưng hiện nay thị trường trong nước

thu hẹp, thị trường ngoài nước tiêu thụ khá lớn loại hương sản xuất bằng máy, mẫu mã đẹp nhưng không dùng thảo mộc và dược liệu cộng với sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa tác động rất mạnh đến sản phẩm hương truyền thống và khiến cho làng nghề hương truyền thống Văn Quan gặp không ít khó khăn, đặc biệt quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hương thảo mộc tự nhiên. Vì đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ và cũng để bảo tồn vốn sản xuất, kinh doanh mà một số hộ gia đình mặc dù nỗ lực, cố gắng giữ nghề làm hương truyền thống nhiều đời nhưng do tác động cơ chế thị trường cũng đã chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm hương không dùng thảo mộc và dược liệu) phục vụ xuất khẩu. Làng nghề thủ công truyền thống làm hương không chỉ riêng Văn Quan đang có nguy cơ mai một.



# PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ  
Thành phố Thái Bình

Duyệt đứng giữa khu miếu thờ bà Bảo mẫu đại vương Nguyễn Thị Tấn. Anh vịn lưng con ngựa đá, nhìn vào làng, rồi nhìn ra xung quanh... Mấy lần giặc đến đều chọn đây làm chỗ đứng đánh vào làng. Tấm bia đá ghi công bà Nguyễn nuôi thái tử Lê Duy Vĩ khi bị Trịnh Sâm bắt giam, cao bằng người đứng. Miếu thờ xây gạch cổ, năm gian, tường dày và rộng. Trước miếu, hai pho tượng võ sĩ cầm gươm to bằng người thật, nhưng lùn tẹt, đầu liền với vai, chân ngắn chùn chỏn. Ngựa đá, chó đá, từng đôi một to xuýt xoát bằng nhau. Những vật ấy là chỗ cho giặc núp, tránh đạn trong làng bắn ra. Khi có thời cơ, từ đây giặc xông vào làng vừa gần vừa tiện.

- Đây vẫn là nơi đặt quân tốt - Duyệt bảo Tuyên - tiến thoái đều có vật che chở. Nay mai, nhất định nó lại đến đây...

Tuyên cũng nghĩ thế... Phải biến đám này thành trận địa chông mìn... Những trận trước gặp hỏa lực ta mạnh, chúng nó vón lại sau miếu này hàng chục đũa. Sau cái bia này cũng hai ba đũa... Phải đặt mìn phi dăng kết hợp đặt chông ở đây, thật dày... Dưới chân ngựa đá, chó đá cũng vậy...

- Lần này ta đánh không có lũ đất - Tuyên bảo Duyệt - Nhưng cổng Đông vẫn phải rào chắc chắn. Rồi bố trí một tổ súng trường giữ cổng... Vào cổng Đông bị ta đánh, chúng nó sẽ tập trung tại đây.

Duyệt lặng lẽ bước đi bước lại, ước đo, dự tính số mìn chông cần đặt ở đây. Kho mìn còn ba trăm quả; có gần hai trăm gờ ở đồn giặc, vừa nhạy vừa sát thương cao. Lò rèn ở Ba Vĩ có hơn trăm bàn chông các loại; ưu tiên cho trận địa này loại chông sắt có ngạnh. Chông có ngạnh không tháo tại chỗ được. Một thằng xéo chông là hai thằng phá khiêng.

- Anh ở đây nhá - Tuyên nói - tính toán cụ thể xem thế nào. Tôi lại chỗ Chuyển.

Cán cấu của Tuyên treo lủng lẳng chiếc gầu ướt, trông như vừa tát nước ở đâu. Anh tắt cánh đồng lên đường 39, thấy Dâu và Chuyển xới lúa gần cầu Mới. Cái cầu gỗ dài hơn chục mét, giặc dễ bắc nhưng ta phá cũng dễ. Đạo quân cơ động đóng ở Tăng hơn một tháng, chúng giao cho tề làng Nguyễn phải canh coi bằng được cái cầu nhỏ ấy. Nếu bị phá, nó trị tội từ xã ủy, chánh bảo an đến các nhân viên. Mỗi lần đánh Nguyễn, Khuốc, giặc đều để một số quân coi cầu, phòng ta phá cầu

chặn mất lối về. Xã đội dự kiến khu cầu này cũng là trận địa mìn chông.

Từ chỗ Tuyên đến đồn Nguyễn chỉ hơn hai cây số. Nhưng đường có mấy đoạn cát nên vẫn cảm thấy xa. Suốt mấy tháng qua, trên đoạn đường này có sự đấu mưu đấu trí giữa dân làng Nguyễn với giặc. Một đêm phá đường nhanh đến nỗi giặc phải ngạc nhiên. Hôm sau, hội Tuyền khấn xếp áo dài lên đồn, hai bàn tay khum khum trước rốn:

- Thưa ông đồn, đêm qua lúc mưa thâm tối giời, Việt Minh về phá đường...

- Sao các ông không báo động? - Ba Đồng hất hàm.

- Dạ, họ ở ngoài đường. Không biết phá lúc nào... Ngay sát đồn đây...

Ba Đồng lâm lý đứng dậy... Lính đồn ở gần đoạn đường bị phá còn không biết nữa là bảo an ở trong làng... Nhưng đấy là cái lý...

- Ông xã ủy này! Việt Minh ở ngay trong làng ông ấy... Ông đừng đánh lừa chúng tôi!

- Dạ... thưa ông đồn. - Hội Tuyền tròn mắt nhìn, chòm râu rung rung - Đồn vẫn vào kiểm soát.

- Đúng, đồn kiểm soát. Nhưng Việt Minh không ở trong làng ban ngày. Họ

trốn đâu đó, đêm họ ra... Điều ấy ông rõ hơn tôi. - Đồng cười gằn.

Hội Tuyền nhìn xuống đất, môi trề ra... Đã mấy lần bị khiển trách, Hội Tuyền nghiệm thấy giặc chẳng dám làm gì với mấy anh xã ủy, bảo an. Nó nạt cho mà khiếp, nhưng nó vẫn phải giữ lấy người...

- Thưa... ông đồn nghĩ thế nào thì chúng tôi được vậy. Chứ... công việc thì nặng nề, chúng tôi sức trói gà không nổi. - Hội Tuyền nói nhẹ nhàng nhưng hàm ý hờn dỗi.

Ba Đồng ngồi xuống, gõ gõ móng tay vào cái bia sách, tính mưu tính mẹo. Chẳng có gì khác các lần trước, hẳn ra một cái lệnh quen thuộc:

- Ông bắt phu ra đắp ngay lại, hạn ngày mai phải xong...

Hội Tuyền về bàn với Chuyển. Vài ba chục người đi đắp đường. Hạn một ngày nhưng kéo nhây bốn, năm ngày. Đắp xong, lại phá một đêm hết sạch... Lại báo đồn... Bắt phu đắp lại... Rồi lại phá... Đường luôn luôn bị đứt. Đường đứt thì lính đồn ít sục vào làng. Việc chuẩn bị đánh giặc không bị lộ.

- Hôm nay không có ai đắp đường à Chuyển? - Tuyên hỏi.

- Có đấy! Chẳng biết sao chưa ra, phải hỏi cụ hội nhà tôi.

- Cò cưa với chúng nó thời gian nữa để chuẩn bị.

Dâu vẫn xới lúa, không xen vào câu chuyện của Chuyển và Tuyên. Hai lần nghỉ tay, Dâu đã cùng Chuyển la cà lên đầu cầu, xuống bãi, tính toán cách đặt mìn, đặt chông. Một sơ đồ trận địa đã hình thành trong đầu... Đợi Tuyên xem xét thực địa lần cuối cùng, về bàn bạc thêm là thành nghị quyết.

- Năm ngoái chúng nó đặt mìn ở bãi rau này nã vào cổng Bắc. Mìn chôn mìn chỗ này là ăn chắc. - Chuyển nói.

- Năm nay có thể khác đi... Nhưng địa thế này nói chung được!

- Chị Dâu nán lại về sau nhá!

Chuyển nói với Dâu rồi theo Tuyên về. Dâu không nhìn lên, chỉ "vâng" một tiếng gọn lỏn.

Đi vào cổng Bắc, Tuyên lặng lẽ nhớ cái cổng mái ngói rêu phong quen thuộc. Cái cổng vẫn mang một ít bóng râm cho những người làm đồng ẩn trưa mùa hè. Cái cổng đã mấy trận vững vàng chặn đứng không cho giặc vào làng... Nhưng đến trận vừa qua, cổng Bắc cũng như đình Thượng, đình Đoài bị đốt, bị giật mìn đổ sập... Giặc dùng vũ khí mới, mìn phải có cách đánh mới. Không thể dựa mãi vào lũy cao hào sâu đánh cố thủ. Phải tìm cách đánh khác... Lấy mìn giặc đánh giặc. Đặt mìn ở chỗ giặc thường tập trung. Đặt ở lối bắt buộc nó phải qua lại. Ở chỗ nó hay sục sạo: cửa chuồng gà, gốc cam, gốc đu đủ chín... Mìn, chông phối hợp với nhau. Đặt trên đường giặc có thể đuổi theo ta sục sạo bí mật... Cả nước căng giặc ra mà đánh, đánh to, đánh nhỏ, đủ kiểu, đủ cách... Một mũi kim chích vào gan bàn chân không làm chết ngay bằng nện một võ giữa đỉnh đầu, nhưng cũng gây nhức nhối. Làm giặc nhức nhối toàn thân, cuối cùng phải chịu một trận giáng trúng đỉnh đầu ngã gục.

\*  
\* \*



Ảnh minh họa

Hội Tuyền xách cái mai vào gần cửa lại xách ra. Lão nhân nhớ... nhà đang bình yên vô sự lại đưa mai, đưa móng vào. Ngay cái việc vác mai qua sân người ta còn phải kiêng... Nghĩ đến việc đào sâu ba nhát mai ở giữa nền nhà nó cứ thế nào ấy... Chỉ có hai tay buông xuôi mới phải đào ba nhát mai...

(còn nữa)

## KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THI CÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

của Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình) đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục, bảo đảm tiến độ đề ra. Theo kế hoạch, ký túc xá sẽ được đưa vào sử dụng từ năm học 2020 - 2021 với 56 phòng ở, đáp ứng khoảng 300 học sinh.

Qua kiểm tra một số hạng mục chính của 2 dự án, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật công trình. Đồng chí nhất trí với phương án thiết kế vị trí mới đặt tượng nhà bác học Lê Quý Đôn; đồng thời, lưu ý tỷ lệ cấu trúc của bức tượng, khi chuyển sang vị trí mới bảo đảm hài hòa, hợp lý với cảnh quan tổng thể. Ngoài ra, cần thay đổi thiết kế vườn hoa và 3 nhà bát giác của Thư viện cho phù hợp, vừa tạo không gian

xanh vừa kết hợp dịch vụ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tháo dỡ hàng rào sắt phía sau Đền thờ Liệt sĩ tỉnh để thay thế bằng hàng cây xanh nhằm tạo không gian mở và có sự liên kết giữa Thư viện với Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và vườn hoa Lê Quý Đôn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công dự án ký túc xá Trường THPT Chuyên Thái Bình, phấn đấu hoàn thành sớm để đưa vào sử dụng đầu năm học mới. Cùng với việc sửa chữa nhà ở cho học sinh, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các công trình vệ sinh, nhà ăn tập thể, khu vui chơi và nhà để xe trong khuôn viên ký túc xá.

## Ra quân tiếp sức mùa thi đợt 1 năm 2020

Chiều ngày 25/7, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân tiếp sức mùa thi đợt 1 năm 2020.

Chương trình tiếp sức mùa thi đợt 1 năm nay diễn ra trong 2 ngày 25 - 26/7 với sự tham gia của trên 300 đoàn viên, thanh niên tại 28 điểm thi trong toàn tỉnh. Các đoàn viên, thanh niên sẽ thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ phụ huynh và các em học sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT tại các điểm thi và tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông xung quanh khu vực tổ chức thi.



Tỉnh đoàn Thái Bình trao quà cho đoàn viên, thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố Thái Bình.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, vì cuộc sống cộng đồng.

**TIẾN ĐẠT**

## Thăm, tặng quà đối tượng chính sách

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), sáng ngày 25/7, Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Tỉnh đoàn đã tới thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mọn, thôn Bắc Sơn; ông Lương Quý Điềm, bệnh binh, thôn Đoài, xã Hòa Bình (Kiến Xương).

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Tỉnh đoàn và cán bộ Đoàn Thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh,

bệnh binh, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mọn và bệnh binh Lương Quý Điềm luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Cũng trong sáng ngày 25/7, Đoàn Thanh niên khối các trường đại học, cao đẳng đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh.

**XUÂN PHƯƠNG**

## Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh huyện Quỳnh Phụ

Sáng ngày 25/7, Hội Doanh nhân cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ qua, Hội Doanh nhân CCB huyện Quỳnh Phụ đã giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực hỗ trợ hội viên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đồng thời vận động nguồn lực để giúp đỡ các CCB khó khăn.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nhân CCB đã tạo việc làm thường xuyên cho từ 700 - 900 lao động, trong đó có nhiều con em đồng đội, bộ đội xuất ngũ về địa phương với thu nhập bình quân từ 5,5 - 7,5 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách nhà nước gần 19,5 tỷ đồng. Trong các hoạt động xã hội, từ thiện, với số tiền quyên góp, ủng hộ trên 3,8 tỷ đồng, Hội đã xây 2 nhà tình nghĩa cho đồng đội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cùng nhiều hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội. Hội đã ủng hộ hơn 3 tỷ đồng, nhiều hội viên đã hiến đất,

huy động phương tiện, máy móc thi công đường giao thông và các công trình phúc lợi phục vụ xây dựng nông thôn mới...

Tại Đại hội, 1 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu được Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam tặng bằng khen cùng nhiều danh hiệu thi đua, phần thưởng của Tỉnh hội và địa phương. Hội cũng tổ chức mừng thọ các hội viên cao tuổi, trao tặng 15 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho CCB có hoàn cảnh khó khăn.

**TRỊNH CUỒNG**



Đại diện Hiệp hội Doanh nhân cựu chiến binh Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

## HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Nguyễn Khúc, Xuân Đam, Công Liêm (thành phố Thái Bình); Bình Vân (Công an tỉnh); Ngọc Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Văn Mạnh (Đài TTH Hung Hà); Tiên Dung (Đài TTH Vũ Thư); Bích Hạnh (Đài TTH thành phố); Nguyễn Hoàng Duy (Thành phố Hồ Chí Minh); Đàm Tuấn Đạt (Hải Phòng); Trần Thái Học (Bến Tre); Vũ Tâm, Tăng Phi Hoàng (Hà Nội)...

Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), tác giả Nguyễn Tường Thuật có bài thơ "Lỡ đường gặp bạn", "Bên bờ

Thạch Hãn"... Tác giả Cao Bá Khoát có bài "Chú tôi" viết về sự hy sinh anh dũng của du kích nhỏ tuổi Cao Đông Quý, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), cộng tác viên Thanh Hoàng có bài "Cán bộ tuyên giáo xứng đáng là những chiến sĩ xung kích của Đảng"...

Lĩnh vực kinh tế, cộng tác viên Tô Phương có bài "Bệnh binh Nguyễn Văn Kênh, tấm gương sáng trong phát triển kinh tế". Bài viết về gương ông Nguyễn Văn Kênh, thôn Cổ Dũng 1, xã Đông La, huyện Đông Hưng. Là bệnh binh, mang trên mình những di chứng chiến tranh và nhiễm chất độc da cam song ông Nguyễn Văn Kênh cùng gia đình có nhiều nỗ lực, sáng kiến phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nuôi dạy các con ăn học trưởng thành. Đồng thời tích cực tham gia

công tác xã hội, đóng góp hiệu quả cho các phong trào tại địa phương, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, tác giả Tăng Phi Hoàng có bài "Bảng khuâng mùa thi"; Nguyễn Hoàng Duy có bài "Để trẻ có kỳ nghỉ hè bổ ích"... Tác giả Đàm Tuấn Đạt có bài "Cổ từ lưu tâm thức" viết về nét đẹp văn hóa truyền thống dòng họ Đàm Văn, thôn Ry Phúc, xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy. Tác giả Vũ Tâm gửi cộng tác bài "Đình Đông Hòa - kiến trúc tiêu biểu thời Nguyễn" viết về ngôi đình Đông Hòa, xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, là một trong những công trình tiêu biểu về kiểu "kiến trúc địa phương" dưới thời Nguyễn trên mảnh đất Thái Thụy. Trải qua gần 100 năm với những biến cố của lịch sử và thời tiết nhưng ngôi đình vẫn giữ được nguyên vẹn kiến trúc trong lần xây dựng năm 1923...

Về lĩnh vực giao thông, an ninh trật tự... cộng tác viên Bình Vân đưa tin Công an thành phố Thái Bình thành lập tổ công tác và ra quân tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm

trên địa bàn. Theo tin, ngay ngày đầu ra quân, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Trong đó, lập biên bản tạm giữ 14 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ...

Tin, bài, ảnh, thơ, video clip, truyện ngắn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

**Trần Trọng!**