



Thái Bình

Chủ nhật

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

SỐ 590
Chủ nhật
Ngày 21 - 4 - 2019

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển (Xem trang 2)



Hạ tầng khu tái định cư xã Nam Cường (Tiên Hải) cơ bản hoàn thành.

Tôn vinh giá trị của sách



Trang 4

MẪU ĐỢI



Trang 6

ĐÔNG HƯNG

Nỗi lo tái đàn lợn

(Xem trang 3)



Người chăn nuôi ở Hợp Tiến (Đông Hưng) phun hóa chất trong khu trang trại để bảo vệ đàn lợn.

PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG



Trang 7

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển

■ MINH NGUYỆT



Đo đạc, kiểm đếm tại khu nuôi trồng hải sản xã Nam Cường (Tiền Hải).

Thời gian qua, tỉnh Thái Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành đúng kế hoạch công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án tuyến đường bộ ven biển. Nhiều giải pháp đã được thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong công tác này từ vận động, tuyên truyền, lên phương án, chi trả tiền bồi thường đến thái độ kiên quyết đối với những trường hợp cố tình chây ì làm ảnh hưởng đến tiến độ chung...

Tuyến đường bộ ven biển được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng kết nối giao thông trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trong khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, phòng, chống thiên tai và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tuyến đường qua địa phận tỉnh Thái Bình dài 34,5km, đi qua địa bàn 24 xã thuộc hai huyện Thái Thụy, Tiền Hải. Xác định được tầm quan trọng đó, Thái Bình đã huy động cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở vào cuộc, tập trung mọi nguồn lực nhằm sớm triển khai dự án. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB đất nông nghiệp, tổ chức kiểm đếm tài sản trên đất đối với đất ở, đất nuôi trồng thủy hải sản.

Theo kế hoạch, huyện Tiền Hải sẽ phải hoàn thành công tác GPMB tại 13 xã với diện tích 65,34ha của 1.074 hộ gia đình, cá nhân. Để bảo đảm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, thời gian qua, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, địa phương nơi có tuyến đường đi qua chủ động phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh tiến độ GPMB, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Ngay sau khi nhận hồ sơ bàn giao mặt bằng hướng tuyến, UBND huyện đã chỉ đạo các



Cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường bộ ven biển cho người dân.

phòng, ban chuyên môn bàn giao mốc hướng tuyến cho xã quản lý. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giải thích, vận động các hộ dân có đất đai nằm dọc theo tuyến đường thực hiện đúng chủ trương của tỉnh, không coi nói nhà cửa, trồng cây trái phép và tạo mọi thuận lợi giúp công trình triển khai đúng tiến độ. Đến nay, Tiền Hải đã cơ bản hoàn thành công tác GPMB đất nông nghiệp. Đối với đất ở, hoàn thành việc kiểm đếm tài sản, hoa màu trên đất. Phấn đấu trong tháng 5/2019 hoàn thành phê duyệt phương án. Gia đình anh Bùi Tuấn Huấn, thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải) là một trong những hộ thuộc diện GPMB. Toàn bộ ngôi nhà 2 tầng, diện tích 76m² mới đưa vào sử dụng từ năm 2017 nằm trong hướng tuyến dự án tuyến đường bộ ven biển. Sau khi

được huyện và chính quyền địa phương tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, gia đình anh luôn đồng tình, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện đầy đủ các bước từ khâu kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, chuẩn bị cho công tác đền bù, GPMB để bàn giao cho chủ đầu tư. Anh Bùi Tuấn Huấn chia sẻ: Sau khi được Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Tiền Hải và xã Nam Cường tuyên truyền về việc thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển, gia đình tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện không xây dựng các công trình, vật kiến trúc nằm trong khuôn viên nhà ở và vườn tạp... Khi các phòng, ban

Ông Vũ Đức Long, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường



Để hoàn thành đúng tiến độ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, hiện Trung tâm đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại theo đề nghị của các địa phương. Qua đó, kịp thời phát hiện những bất hợp lý, những vấn đề mới phát sinh trong công tác GPMB để đề xuất tình hướng xử lý, bảo đảm chi trả đúng, đủ, kịp thời các khoản đền bù, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận của người dân.

Ông Hoàng Ngọc Sang, Bí thư Đảng ủy xã Nam Cường



Tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình qua địa phận xã Nam Cường có chiều dài 2,3km với tổng diện tích thu hồi 8,87ha của 96 hộ gia đình, cá nhân. Xác định đây là dự án trọng điểm

nên cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc, tổ chức thành lập các tổ công tác dân vận xuống từng gia đình tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương; cơ chế, chính sách hỗ trợ, bồi thường GPMB của Nhà nước... Đến nay, Nam Cường đã hoàn thành công tác GPMB đất nông nghiệp; đang triển khai kiểm đếm đất ở, đất nuôi trồng thủy sản và triển khai thi công xây dựng hạ tầng khu tái định cư.

Bà Phạm Thị Chóng, thôn Sơn Thọ 2, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy



Sau khi nắm rõ chủ trương và được chính quyền, các đoàn thể từ huyện, xã, thôn tuyên truyền, giải thích về chính sách đền bù trong GPMB, gia đình tôi rất đồng tình ủng hộ mặc dù đã gắn bó với mảnh đất này bao đời nay. Chỉ mong Nhà nước bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho người dân theo đúng các quy định về thu hồi đất và sớm giao đất tại nơi ở mới để ổn định cuộc sống.



chuyên môn thực hiện công tác kiểm đếm, GPMB, gia đình tôi cũng luôn tạo mọi điều kiện để các đồng chí cán bộ thực thi nhiệm vụ của mình đạt kết quả cao nhất. Tôi hy vọng đơn giá đền bù, hỗ trợ GPMB sẽ sát với giá thị trường để gia đình yên tâm chuyển về nơi ở mới.

ĐÔNG HƯNG

Nỗi lo tái đàn lợn

■ THU HIỀN



Tính đến hết ngày 11/4, huyện Đông Hưng đã tiêu hủy trên 47.000 con lợn bị mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng trọng lượng gần 2.400 tấn. Trong tổng số lợn bị tiêu hủy có trên 11.600 con lợn nái và gần 19.000 con lợn sữa. Người chăn nuôi lợn của huyện Đông Hưng hiện rất lo lắng về việc tái đàn sau khi hết dịch.

Suốt 30 năm qua, nguồn thu nhập chính của gia đình bà Phan Thị Hiền, thôn Duyên Hà, xã Đông Kinh là từ chăn nuôi lợn. Vậy mà giờ đây tổng đàn lợn 60 con, trong đó có 3 con lợn nái của gia đình bà Hiền mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi đem tiêu hủy hết. Bà Hiền cho biết: Để gây được một con lợn nái mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền của. Bình thường mỗi con nái đẻ 1 lứa từ 10 - 13 con. Không biết bao giờ mới khống chế được bệnh dịch và mới có thể chăn nuôi lại. Song điều tôi và các hộ chăn nuôi lo lắng nhất hiện nay là không còn lợn nái và lợn con phục vụ tái đàn sau khi dập được dịch. Bệnh dịch tả lợn nhanh, lan nhanh, lợn bị nhiễm bệnh đều bị chết dù đã chủ

động làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh chuồng trại song đàn lợn gần 500 con của gia đình chị Đặng Thị Hoa, thôn Tân Tiến, xã Hợp Tiến đã bị tiêu hủy trên 100 con, trong đó có cả lợn nái và số lợn bị nhiễm bệnh vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thường xuyên nuôi khoảng 40 con lợn nái trong chuồng nên chị Hoa chưa từng phải lo về con giống song giờ điều này đã xảy ra khiến chị mất ăn, mất ngủ. Chị Hoa cho biết: Một con lợn nái giá trị hàng chục triệu đồng, giờ bị mắc bệnh chết, sau đợt dịch này chắc chắn giá lợn giống sẽ tăng cao, gia đình lại đang nợ tiền ngân hàng và đại lý thức ăn chăn nuôi hàng trăm triệu đồng lấy tiền đâu để mua lợn giống về nuôi sau khi hết dịch. Gia đình mong nhà nước sớm cấp phát tiền hỗ trợ, ngân hàng giãn nợ và tiếp tục cho các hộ chăn nuôi vay vốn để có điều kiện khôi phục, phát triển chăn nuôi.

Bệnh dịch tả lợn châu Phi có đặc điểm lợn nái đang mang thai mắc bệnh có thể sảy thai ở tất cả các giai đoạn, tỷ lệ chết cao lên tới 100%. Hiện trên địa bàn huyện Đông Hưng mới chỉ đáp ứng được khoảng

30 - 40% nhu cầu về lợn giống. Với diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả hiện nay các địa phương không chỉ “căng mình” dập dịch mà còn lo về con giống cho việc tái đàn sau này. Ông Nguyễn Hữu Hương, Chủ tịch UBND xã Đông Cường cho biết: Tổng đàn lợn nái của xã là trên 1.100 con hiện đã phải tiêu hủy trên 921 con. Lợn nái, đặc biệt là lợn đang mang thai rất dễ bị nhiễm bệnh dịch tả và phải tiêu hủy sẽ gây khó khăn cho nguồn sinh sản con giống trong nội bộ xã. Trong xã có 1 trang trại lớn với hơn 1.000 đầu lợn, đến giờ tất cả vẫn khỏe mạnh, xã đã cấp phát hóa chất, vôi bột, đồng thời hướng dẫn chủ hộ tiêu độc, khử trùng hàng ngày, tăng sức đề kháng bảo vệ đàn lợn để dập dịch xong có kế hoạch tái đàn thì đây sẽ là những hạt nhân, giống tốt phục vụ các hộ trong xã có nhu cầu. Hơn một tháng nay trực tiếp chỉ đạo công tác khoanh vùng dập dịch tả và tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh, ông Phạm Đăng Ngạc, Chủ tịch UBND xã Đông Sơn vừa lo cho sự sụt giảm về số lượng đàn lợn của xã qua mỗi ngày vừa lo thiếu con giống để tái đàn khi khống chế

được bệnh dịch tả. Ông Ngạc cho biết: Đến nay, toàn xã đã tiêu hủy 1.127 con lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó có gần 250 con lợn nái. Có hộ đã “trắng” chuồng, “trắng” tay. Tuy rằng những ngày qua, số lợn phải tiêu hủy đã giảm hơn so với trước, song bệnh dịch tả vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Vì vậy, xã vẫn tập trung cao cho công tác phòng, chống bệnh dịch, chưa có kế hoạch cho việc tái đàn, song qua tình hình thực tế hiện nay việc thiếu con giống để phát triển chăn nuôi lại khi được phép tất yếu sẽ diễn ra, trở thành khó khăn lớn đối với việc khôi phục đàn lợn của xã cũng như việc phát triển chăn nuôi của các hộ.

Trong giai đoạn hiện nay, việc khống chế, kiểm soát tốt bệnh dịch tả lợn châu Phi sẽ giúp người chăn nuôi giữ lại được con giống để tái sản xuất sau khi hết dịch. Tuy nhiên, huyện Đông Hưng cũng cần làm tốt công tác khoanh vùng, chủ động nguồn lợn giống ngay sau khi hết dịch, không để bị động, khan hiếm lợn giống, ảnh hưởng đến việc tái đàn của các hộ chăn nuôi trên địa bàn.



Chuồng trại bỏ trống vì lợn đã chết hết bởi bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tôn vinh giá trị của sách

■ HOÀNG LANH

Đọc sách từ lâu đã trở thành thói quen trong cuộc sống của nhiều người. Bởi sách cung cấp tri thức, giúp người đọc hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp để hoàn thiện bản thân, từ đó góp phần phát triển cộng đồng, xã hội. Nhằm tôn vinh giá trị của sách cũng như giúp bạn đọc hiểu hơn về ý nghĩa của việc đọc sách, hàng năm vào dịp 21/4, nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lại được các đơn vị, địa phương tổ chức.

Không thể thiếu trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam là việc tổ chức giao lưu, tọa đàm về sách báo, văn hóa đọc do trung tâm văn hóa, thể thao các huyện, thành phố tổ chức. Thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm, độc giả được gặp gỡ, trò chuyện với các diễn giả là các nhà chính trị, nhà kinh tế, nhà ngoại giao, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng.

Mới đây, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, chương trình gặp gỡ, giao lưu văn hóa đọc do Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố tổ chức đã thu hút đông đảo bạn đọc là cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố tham gia. Tại buổi gặp gỡ, giao lưu, bạn đọc được trò chuyện với nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm, được nghe ông chia sẻ về văn hóa đọc, niềm đam mê viết sách báo và hành trình từ giảng đường tới chiến trường. Chỉ trong thời gian ngắn song qua buổi giao lưu đã giúp bạn đọc hiểu hơn về quá trình sáng tác văn học, nghệ thuật của nhà thơ đồng thời được truyền nguồn cảm hứng về văn hóa đọc.

Cùng với các buổi giao lưu, tọa đàm, thông tin tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam. Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Sách Việt Nam, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thư viện, tủ sách dòng họ... đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền về việc sách báo cũng như tầm quan trọng của việc đọc sách. Ngoài việc treo băng rôn, khẩu hiệu tại các cơ quan, đơn vị, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh, trung tâm văn hóa,



Sách thu hút bạn đọc ở nhiều lứa tuổi.

thể thao các huyện, thành phố còn phối hợp tuyên truyền với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình đăng tải nhiều phóng sự về hoạt động của ngày Sách Việt Nam. Các thông tin được đăng tải kịp thời đã làm lan tỏa tới cộng đồng ý nghĩa, vai trò của ngày Sách Việt Nam và giá trị của việc đọc sách, báo.

Công tác quyên góp, trao tặng sách, báo cũng được Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Sách Việt Nam. Hoạt động này nhằm đa dạng hóa nguồn sách ở nhiều lĩnh vực, phục vụ nhu cầu của bạn đọc từ tỉnh tới cơ sở. Tính từ năm 2017 đến nay, Thư viện tỉnh đã tiếp nhận và tổ chức quyên góp được trên 12.500 bản sách các loại.

Từ những bản sách được tiếp nhận, Thư viện tỉnh đã tổ chức trao tặng hơn 4.200 bản sách cho 32 thư viện, phòng đọc sách thôn làng, tủ sách tư nhân, các trường học trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện tỉnh đã lựa chọn 25.000 bản sách sắp xếp nghệ thuật, bám sát chủ đề từng năm theo tình hình chính trị, lịch sử, thời sự đất nước, địa phương. Hình thức thể hiện đa dạng, hấp dẫn đã khiến sách đến gần hơn với độc giả.

Từ năm 2014 trở lại đây, cứ hai năm một lần, hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách cấp tỉnh lại được tổ chức trong niềm hân hoan của khán giả, nhất là các bạn nhỏ lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng. Từng câu chuyện trong sách, báo được thể

hiện sinh động qua lời dẫn dí dỏm của các bạn nhỏ khiến cho sách có sức cuốn hút hơn với người đọc. Xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện cơ sở là cách mà các đơn vị, địa phương đang triển khai để bạn đọc tiếp cận gần hơn với sách, báo. Trong 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã xây dựng mới được 10 thư viện cấp xã, 8 phòng đọc cấp thôn. Nhiều thư viện tư nhân và các tủ sách gia đình cũng được hình thành như: không gian đọc Hy vọng, không gian đọc Niềm tin, thư viện Từ bi và Trí tuệ, tủ sách Cựu quân nhân, tủ sách ông Quyển... Một số xã còn thành lập câu lạc bộ đọc sách, tạo sân chơi sinh hoạt văn hóa ý nghĩa cho các thành viên.

Năm 2019, các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ VI lại được Sở Thông tin và Truyền thông, Thư viện tỉnh, trung tâm văn hóa, thể thao và thư viện các huyện, thành phố tổ chức. Bà Vũ Thị Chiên, Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh cho biết: Nhằm xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập cũng như khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách, khuyến khích những người tham gia nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác và xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, đơn vị, năm nay, Thư viện tỉnh sẽ trao tặng khoảng 500 bản sách cho 15 trường đại học, cao đẳng và THPT, THCS trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trưng bày, triển lãm sách và xếp sách nghệ thuật có chủ đề về biển đảo Việt Nam từ ngày 21 - 22/4 tại Trường THPT Lê Quý Đôn (thành phố Thái Bình). Kỷ niệm ngày Sách Việt Nam lần thứ VI, các huyện, thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động như: giao lưu văn hóa đọc với các chủ đề "Phòng chống xâm hại trẻ em", "Trang sách cuộc đời"... đồng thời tổ chức trao tặng, luân chuyển sách, báo cho thư viện cơ sở, thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ...

Diễn ra thường niên song các hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lại có ý nghĩa rất lớn trong việc khơi nguồn đam mê đọc sách tới cộng đồng. Nhờ đó, số lượng bạn đọc tìm tới sách ngày càng đông và số thư viện tư nhân, tủ sách dòng họ, thôn làng mở ra ngày càng nhiều, đáp ứng kịp thời nhu cầu đọc sách của người dân.



Một tiết mục trong hội thi thiếu nhi tuyên truyền, giới thiệu sách.

THỂ LỆ CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ NGƯỜI THÁI BÌNH, ĐẤT THÁI BÌNH NĂM 2018 - 2019

Tiếp tục tuyên truyền việc các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; phát huy truyền thống tốt đẹp của đất và người Thái Bình, được sự đồng ý của Tỉnh ủy Thái Bình, Báo Thái Bình tổ chức cuộc thi báo chí viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" năm 2018 - 2019.

I. Nội dung: Viết về những cá nhân, đơn vị đang sinh sống, công tác ở trong và ngoài tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trên các lĩnh vực lao động, học tập, công tác, sản xuất kinh doanh, các hoạt động khoa học và công nghệ, văn hóa - xã hội, nghệ thuật, an ninh - quốc phòng. Đặc biệt chú trọng những cá nhân, tập thể đạt danh hiệu Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; cá nhân và đơn vị được tôn vinh các danh hiệu vinh dự Nhà nước, được tặng thưởng huân chương các loại, các hạng; các đơn vị và cá nhân đi đầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tạo bước đột phá về phát triển kinh tế, góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và xây dựng nông thôn mới vào cuộc sống. Các cá nhân đoạt giải thưởng quốc tế, quốc gia. Các đơn vị có sản phẩm được người tiêu dùng cả nước bình chọn. Các cá nhân, tập thể điển hình trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Khuyến khích các tác phẩm có tính phát hiện, tính tổng kết về các điển hình tiên tiến, về xây dựng Đảng; về người Thái Bình đang sinh sống, học tập, công tác ở trong và ngoài tỉnh; viết về xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

II. Loại hình - Thể loại:

- Loại hình: Báo in. Khuyến khích tác phẩm báo điện tử.
- Các thể loại báo chí, gồm: Phóng sự, bài phản ánh, gương người tốt - việc tốt, ảnh báo chí.

III. Yêu cầu:

- Các tác phẩm dự giải phải bảo đảm tính chân thật, có hiệu quả xã hội cao; có địa chỉ cụ thể, được các cơ quan ghi nhận, quần chúng thừa nhận và làm theo.
- Tác giả, nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.

IV. Đối tượng dự thi - Điều kiện dự giải:

- Các nhà văn, nhà báo, cộng tác viên trong và ngoài tỉnh.
Mỗi tác giả, nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm dự thi. Nếu là nhóm tác giả thì phải ghi rõ họ, tên của từng người.

- Tác phẩm gửi dự thi đã được đăng tải trên các cơ quan thông tin đại chúng (do Bộ TT-TT cấp giấy phép) từ ngày 01/01/2018, đến hết ngày 30/9/2019.

Tác phẩm báo in có thể gửi nguyên bản gốc hoặc photocopy, ghi rõ tên báo, tạp chí và thời gian đăng tải tác phẩm.

Tác phẩm báo điện tử phải là tác phẩm xuất bản lần đầu; in ra giấy khổ A4, ghi rõ tên báo, đường link và thời gian đăng tải.

Tác phẩm ảnh báo chí: Bao gồm ảnh đơn hoặc nhóm ảnh, phóng sự ảnh được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng, cỡ 18cm x 24cm phải gửi cùng với báo hoặc tạp chí đăng ảnh đó; ghi rõ tên báo, số báo, thời gian đăng.

Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (kể cả thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ). Không xét ảnh ghép, ảnh photoshop.

Tác giả ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, công tác hiện nay, số điện thoại để liên lạc.

- Tác phẩm gửi dự giải không trả lại tác giả.

- Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng tác phẩm để tuyên truyền, không chịu trách nhiệm về các vấn đề tranh chấp bản quyền tác giả. Nếu tác giả vi phạm bản quyền tác giả, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng.

V. Thời gian nhận tác phẩm dự thi:

Đến hết ngày 30/9/2019 (theo dấu bưu điện).

Những tác phẩm trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi do địa phương, ngành hoặc liên ngành ở trung ương tổ chức vẫn được quyền dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Lễ trao giải sẽ được tổ chức trọng thể vào dịp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống tỉnh Thái Bình và Báo Thái Bình tổ chức hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc - dự kiến tháng 10/2019.

VI. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi:

Phòng Bạn đọc - Tư liệu, Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi trực tiếp tại địa chỉ trên. Nếu gửi qua đường bưu điện phải dán tem theo quy định, ngoài phong bì ghi rõ "Tác phẩm báo chí dự thi viết về người Thái Bình, đất Thái Bình" 2018 - 2019. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc thất lạc tác phẩm.

VII. Giải thưởng: Gồm nhiều giải thưởng có giá trị, kèm giấy chứng nhận giải thưởng.

VIII. Ban Tổ chức cuộc thi gồm:

1. Ông Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Bình - Trưởng ban.
2. Ông Hoàng Minh Sơn, Phó Tổng Biên tập - Phó Trưởng ban.
3. Ông Lê Thanh Thương, Phó Tổng Biên tập - Phó Trưởng ban.
4. Mời đồng chí Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - ủy viên.
5. Ông Lê Quang Viện, Trưởng phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Thái Bình - ủy viên thường trực cuộc thi kiêm Thư ký.
6. Ông Vũ Nguyên Bình, Trưởng phòng Thư ký tòa soạn Báo Thái Bình - ủy viên.
7. Bà Nguyễn Thị Hình, Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính, Báo Thái Bình - ủy viên.
8. Bà Trần Thị Thu Hương, Trưởng phòng Văn hóa xã hội, Báo Thái Bình - ủy viên.
9. Ông Nguyễn Anh Phương, Trưởng phòng báo Thái Bình điện tử - ủy viên.
10. Ông Phan Đức Lợi, Trưởng phòng Kinh tế Báo Thái Bình - ủy viên.
11. Bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng Hành chính - Trị sự - ủy viên.

Ban Tổ chức thành lập Ban sơ khảo, Ban chung khảo gồm các hội viên - nhà báo có uy tín (sẽ công bố sau).

Trong quá trình triển khai nếu có vấn đề cần trao đổi, xin liên hệ:

- Ông Lê Quang Viện, Trưởng phòng Bạn đọc - Tư liệu Báo Thái Bình, điện thoại cơ quan 0227.3733.958, di động 0912.028.816.

- Bà Lê Thị Bình, Trưởng phòng Hành chính - Trị sự Báo Thái Bình, điện thoại cơ quan 0227.3731.308, di động 0904.073.389.

Ban Tổ chức cuộc thi kính đề nghị thủ trưởng các cơ quan báo chí, các chi hội nhà báo, Hội đồng hương Thái Bình ở ngoài tỉnh tuyên truyền sâu rộng để các nhà văn, nhà báo, hội viên, cộng tác viên, các tầng lớp nhân dân nắm được thể lệ và lựa chọn tác phẩm gửi tham dự giải; kính mong các tác giả tích cực hưởng ứng để cuộc thi báo chí viết về "Người Thái Bình, đất Thái Bình" năm 2018 - 2019 của tỉnh thành công tốt đẹp.

T/M BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
TỔNG BIÊN TẬP BÁO THÁI BÌNH
Vũ Anh Thao



Báo Thái Bình trưng bày tại Hội báo toàn quốc 2019.



Ảnh: BÌNH MINH



MẪU ĐỢI

■ QUANG VIỆN

Cách ngã ba Đọ (Đợi) giao cắt quốc lộ 10 và tỉnh lộ 217 địa phận xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ khoảng 1km, giữa cánh đồng bát ngát có một ngôi đền cổ linh thiêng được truyền tụng trong dân gian là nơi thờ thánh bà Ma Thị Thái Vỹ (chúa Thượng Ngàn) và Tản Viên Sơn (Quý Minh Đại Vương) vị thần của nước Nam cai quản vùng sông nước và là người đã giúp Sơn Tinh đánh dẹp Thủy Tinh. Quý Minh Đại Vương được nhân dân làng Dụ Đại nói riêng và nhân dân vùng hạ lưu sông Hồng nói chung tôn thờ như một biểu tượng của sự chiến thắng giặc nước (thủy thần) cũng như các thế lực cuồng phong trong tự nhiên.

Tương truyền vào thế kỷ thứ III trước công nguyên, tướng bộ lạc Tây Vu là Thục Chế sai con trai Thục Phán sang cướp nước Văn Lang. Vua Hùng cho gọi 3 anh em thánh Tản (Nguyễn Tuấn, Nguyễn Hiến và Nguyễn Quý) vào triều. Sau khi nghe 3 anh em thánh Tản dâng kế sách đánh đuổi giặc, Nguyễn Quý được Vua Hùng phong chức Tả Đô đốc chặn giặc ở cửa Hải Khẩu thần phủ. Từ kinh thành về tới trang Dụ Đại (thôn Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ nay) ngài cho quân nghỉ lại. Nhìn đất màu mỡ, cây cối tốt tươi, cư dân hiền lành lại có long châu hổ phục, ngài truyền cho quân lính và nhân dân Dụ Đại xây dựng đền thờ thánh Mẫu. Trước lúc xuất quân đánh giặc, ngài dâng hương khấn rằng “Thần mẫu hãy đợi con thắng trận trở về”...

Trong chuyến đi tìm hiểu về tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng ở địa bàn phía Đông Bắc của tỉnh, nhóm nghiên cứu chúng tôi về đền Mẫu Đợi, thôn Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ được ông Vũ Duy Dũng thủ nhang đền Mẫu Đợi hướng dẫn tham quan không gian đền và kể cho nghe sự tích đền Mẫu. Phía trước đền là Tam quan uy nghi, tráng lệ, 3 tầng, trên cao đắp nổi bốn chữ: “Hùng Triệu hộ quốc”, tạm dịch nghĩa là vâng lệnh Vua Hùng bảo vệ đất nước. Hai trụ cột tam quan tầng 2 có câu đối cổ:

*A vũ cao tiêu bình quận Bắc
Hung yên tàng rắn đại giang đông*

Đại ý rằng đây là nơi tướng quân Nguyễn Quý (Quý Minh Đại Vương) xuất binh đánh tan quân giặc phương Bắc, trước lúc ra trận ngài đã nhắn nhủ thần mẫu hãy đợi ngài chiến thắng trở về. Hai trụ biểu cổng ra vào có đôi câu đối ghi rằng:

*Thần hạ khâm phân xuất hùng binh
Dụ Đại địa bình cung sở tại*

Tạm hiểu là thần Tản viên Sơn Thánh Quý Minh đại vương dẫn quân đánh giặc đã lưu lại đất Dụ Đại dựng đền thờ thần

mẫu tại đất này. Ông Vũ Duy Dũng, thủ từ đền Mẫu Đợi cho biết thêm, đền còn lưu giữ được 3 cuốn Thần phả, 12 đạo sắc phong của các triều đại. Bản đền cũng lưu giữ cuốn “Thần tích đền Mẫu Đợi” do Đông Các Đại học sĩ Nguyễn Bính phụng soạn vào năm Hồng Phúc nguyên niên (1572) và được phụng tả vào năm Vĩnh Hựu thứ 6 (1740) đã được sao chép lại vào năm Tự Đức thứ 6 (1853). Ngoài sắc phong và thần phả, thần tích đền còn nhiều văn bản ghi chép qua nhiều triều đại phong kiến, trong đó có những câu thơ ngợi ca:

*Linh dài ngật đôi Nam thiên
Nhật nguyệt quang huy chiếu tây biên
Thanh động tứ phương tùy ảnh hưởng
Dụ thôn mộc ấp dục khai tiên*

Tạm dịch:
*Đền thiêng rực lớn cõi trời Nam
Nhật nguyệt tây phương chiếu cõi phàm
Hầu hết bốn phương đều ảnh hưởng
Thôn Dụ Đại mở trang ấp đầu tiên*

Là vùng đất cổ của huyện Quỳnh Phụ, nhân dân làng Dụ Đại, xã Đông Hải theo tín ngưỡng thờ Sơn Tinh, Thần Cao Sơn và Quý Minh Đại Vương là các vị thần thường là những hậu duệ của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Về sự tích thánh Tản được thờ trong đền, ông Dũng cung cấp thêm tư liệu truyền ngôn: Ngày xưa tại động Lăng Xương, huyện Thanh Xuyên, phủ Gia Hưng, đạo Sơn Tây (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) có hai anh em nhà họ Nguyễn, người anh tên là Nguyễn Cao Hành, vợ là Đinh Thị Đen; người em là Nguyễn Cao Khang, vợ là Bùi Thị Hương. Cả hai vợ chồng anh em họ Nguyễn này tuy tuổi đã cao nhưng chưa có con để nối dõi. Một hôm hai chị em dâu rủ nhau lên Tản Viên sơn kiếm củi, khi đi tới phiến đá to bên cạnh giếng ngọc, hai chị em ngồi nghỉ chân hóng mát, trời đang nắng bỗng mây trắng ùn ùn kéo đến, hai chị em nhìn thấy rồng vàng từ trên trời hạ xuống, mây trắng bao phủ, rồng vàng phun nước như mưa, khí thiêng lan tỏa. Khi rồng bay đi, hai chị em dâu thấy

hương bay ngào ngạt, nước giếng trong như ngọc, hai chị em liền xuống tắm mà không hề biết mình đã mang thai từ đấy. 14 tháng sau đúng ngày rằm, tháng Giêng, năm Đinh Tỵ, giữa giờ Thìn cả hai chị em đều sinh hạ được một người con trai, người em dâu sinh ra một bọc, bọc nở ra hai người con trai. Cả ba cậu bé đều khô ngô tuần tú. Sau 100 ngày hai chị em đều đặt tên cho các cậu bé lần lượt là Nguyễn Tuấn, Nguyễn Hiến và Nguyễn Quý. Khi ba cậu bé được 6 tháng tuổi thì bỗng dung hai vợ chồng anh em họ Nguyễn nọ lâm bệnh trọng rồi mất. Ba cậu bé bỗng dung trở thành trẻ mồ côi giữa núi rừng bơ vơ không có nơi nương tựa thì gặp bà Ma Thị Thái Vỹ (Cao Sơn Thần Nữ, tức bà chúa Thượng Ngàn) nhận làm con và chăm sóc, nuôi dưỡng lớn khôn. Khi ba anh em vào tuổi “nhị thập” được mẹ nuôi Cao Sơn Thần Nữ gửi vào Lý Đường tiên sinh học hành và được thầy Thái Bạch Kim Tinh ban cho gậy “đầu sinh đầu tử” tức gậy trúc thượng vô. Ba anh em lại được Long Vương Thủy Tề tặng cho cuốn sách ước “Thần thư bí pháp quyền” để làm ra nhiều phép lạ cứu dân độ thế. Được học hành, tu luyện nên ba anh em trở thành người đức độ tài cao, thần thông biến hóa và trở thành thánh của núi Tản. Trở lại với Quý Minh Đại Vương sau khi thắng giặc, ngài trở về đền Đợi tạ ơn mẫu nuôi là Cao Sơn Thần Nữ đồng thời mở tiệc xướng ca ăn mừng thắng trận ba ngày liền. Ngày thứ ba nhân dân Dụ Đại đang vui bỗng dung mây đen ùn ùn kéo đến, sấm chớp liên hồi, mưa như trút nước bỗng thấy quang sáng chói lòa. Nửa ngày sau mây tạnh, trời quang, gió mát nhân dân không thấy ngài đâu nữa. Chính lúc mưa to gió lớn ấy ngài đã hóa thân về trời cùng với Thánh Gióng, Chủ Động Tử và chúa Liễu Hạnh và trở thành một trong bốn vị thánh “Tứ bất tử”. Được tin Nguyễn Quý Tản Viên Sơn thánh hóa về trời Hùng Duệ Vương vô cùng thương tiếc, Hùng Duệ Vương đã phong cho ngài

Ông Đỗ Quốc Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng tỉnh



Hiếm có di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh ta có thần tích sinh động về tín ngưỡng dân gian thờ Mẫu như ở đền Mẫu Đợi, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ. Hiện đền còn lưu giữ được khá nhiều sắc phong (12 đạo sắc phong) của các triều đại phong kiến cho đền.

Ông Hoàng Phó Hồng, nguyên Ban quản lý di tích lịch sử đền Mẫu Đợi, thôn Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ



Từ thần núi như Tản Viên Sơn thánh đến vị thần cai quản sông nước như Quý Minh Đại Vương rồi đến các vị anh hùng dân tộc có công đánh giặc giữ nước mở mang ruộng đất, chăm lo đời sống nhân dân... đều được nhân dân chúng tôi phụng thờ. Những câu đối cổ ghi tạc trên tam quan đền Mẫu Đợi như: “A vũ cao tiêu bình quận Bắc/Hung yên tàng rắn đại giang đông” đã nhắc nhở con cháu trong làng phải có trách nhiệm gìn giữ ngôi đền như báu vật để giáo dục các thế hệ con cháu luôn nhớ về nguồn cội.

Ông Vũ Duy Dũng, thủ nhang đền Mẫu Đợi, thôn Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ



Làng Đợi có tên chữ là làng Dụ Đại, theo truyền thuyết đây là nơi Quý Minh Đại Vương dừng binh trước khi vào trận giao chiến với giặc phương Bắc cướp nước Văn Lang bằng đường biển, ngài thấy huyết trụ của đất tú khí linh thiêng nên cho dựng đền thờ thánh mẫu Thượng Ngàn là mẹ nuôi của ngài. Trước lúc ra trận, ngài thấp hương khấn mẹ nuôi là thánh mẫu Thượng Ngàn “Mẹ đợi con chiến thắng trở về”, khi ngài chiến thắng trở về, nhân dân mừng vui đón ngài. Vua Hùng sắc phong cho hai mẹ con ngài và sắc phong đền là Chính Từ, đền Mẫu Đợi có tên như vậy từ đó.



là Quý Minh Đại Vương chức Khâm Thiên giám sát; phong cho mẫu thân của ngài là Quốc mẫu và sắc phong đền Mẫu Đợi là Chính Từ, được liệt vào hàng “Xuân Thu quốc tế” nghĩa là một năm hai lần mở hội vào mùa xuân (tháng 4 âm lịch hàng năm) và mùa thu (tháng tám âm lịch) theo nghi lễ quốc gia.

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương cùng các thiên thần như Tản Viên Sơn thánh Quý Minh Đại Vương... của nhân dân làng Dụ Đại, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ là một điển hình khẳng định trời đất (non sông) hun đúc lên tú khí sông núi mà sông núi nước Việt là của người Việt, nước có giặc xâm lăng thì thiên thần cũng như nhân thần hiển hóa cùng đồng lòng sát cánh với nhân dân đánh giặc, giữ nước. Nhân dân kính thờ các vị thần cũng chính là kính thờ giang sơn gấm vóc của mình.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Không biết ông đuổi khéo để Cụ khỏi thấy vết nhọ trên mũi, bà quay mắt lại phía Cụ, đon đả:

- Cậu xoi nước cho nóng.
- Uống nước xong, Cụ lai ông Chính đi. Đường gỗ ghê, Cụ đạp chầm chậm. Đến đoạn đường vắng, Cụ chợt nhớ ra một chuyện, liền tí tê:

- Huyện đội kiểm tra, xếp loại xã ta thế nào ông?
- Khá! Vào loại khá nhất! - Ông Chính hỉ há trả lời.

- Đánh giá các ngành giới ra sao?
- Quân Dân Chính, Thanh Nông Phụ được biểu dương tất!

- Thấy nói xã đội được khen hơn cả!
- Tại nó đứng trách nhiệm chính. Đắp lũy rào làng, luyện tập dân quân, nó phải làm cả - Ông Chính nói như giải thích.

Cụ cảm chắc tay lái cho chiếc xe khỏi loạng choạng. Đoạn đường nhiều ổ gà, bánh xe trườn lên lao xuống, trệch trẹo...

- Nghe đâu... huyện đội khen chính trị viên Nguyễn Xá ghê lắm!

- Khen gì?
- Khen về chỉ đạo làng kháng chiến.
- Làng kháng chiến cả chi ủy, ủy ban chỉ đạo, riêng gì chính trị viên - Ông Chính lẩm bẩm như nói cho riêng mình nghe.

Cụ cười mỉm xoay sang ý khác:
- Nhưng công tác tư tưởng thì bị phê là chủ quan, coi thường địch. Phê ráo riết cơ đấy. Vì cả cán bộ chủ chốt cũng chủ quan.

- Sao anh biết? - Ông Chính nhìn vào gáy Cụ.

- Tôi nghe loáng thoáng hôm đi họp huyện.

Ông Chính nghĩ ngay đến Tuyên. Cậu ấy đi họp huyện đội hôm xưa. Ưu khuyết thế nào cậu ấy báo cáo cả. Cán bộ chủ chốt chủ quan. Đúng là nói mình rồi. Mình tranh luận với cậu ấy việc giặc có đánh Thái Bình hay không. Việc đã qua, cậu ấy vẫn báo cáo. Hừ, phải xét động cơ cậu ấy thế nào... Cậu ấy được cất nhắc, công việc chưa quen, mình ủng hộ cậu ấy từng ly từng tí. Đã hay cậu ấy được huyện ủy quan tâm diu dặt đào tạo, nhưng công tác mọi mặt ở xã này, cậu ấy phải trông nhiều vào sự cáng đáng của mình. Cái việc làng kháng chiến, cậu ấy đi họp về, viết mãi không nổi bản kế hoạch, mình phải viết hộ. Đến việc chỉ đạo thực hiện, cả chi ủy, ủy ban phải lao vào; rồi thanh niên, phụ nữ, mỗi người góp một phần. Mình cậu ấy có mà làm ăn... Được, cứ để xem thế nào? Cậu ấy đừng có hạ uy tín của mình.

Thấy ông Chính lặng yên hồi lâu, Cụ đoán chắc là ông khó chịu với Tuyên. Tuyên báo cáo việc ông Chính chủ quan là để huyện biết thực chất tư tưởng cán bộ mà uốn nắn; chẳng phải Tuyên muốn hạ thấp ông Chính. Cụ biết vậy, nhưng Cụ vẫn muốn ông Chính hiểu sai về Tuyên. Việc Tuyên định gạt Cụ khỏi ủy ban, Cụ còn tức đấy ruột. Cậu ta ăn nhả bát nhả đĩa nhà Cụ bao nhiêu năm. Bây giờ vợ con cậu ta sống bằng ruộng đất nhà Cụ, cậu ta không biết điều. Phải để ông Chính mở mắt cho cậu ta, chứ đừng tưởng đã nhiều tài nhiều đức, thiên hạ đã phải phục lăn cậu ta. Xã này, ông Chính mà lên huyện, phong trào lại không bằng bong bóng xì hơi. Cậu ta cuống cã kê chứ bỡn à?...

- Ông ạ! - Cụ ra giọng khách quan - Từ khi đồng chí Thế lên huyện, xã ta có nhiều mặt nổi đấy chứ. Làng kháng chiến khá nhất này. Dân quân khá này. Du kích đi đường 5 cũng khá này... Hối đồng chí Thế sắp đi, nhiều người cứ lo anh Tuyên... Thế mà lại giỏi.

- Nghe Cụ nói xong, ông Chính lặng thinh. Tự nhiên rôm đốt ở lưng ông, ông phải luồn tay vào gãi. Một lúc sau, ông nói trũng trắng:

- Xã khá là thành tích tập thể. Cá nhân quyết định thế nào được!

Ông định nói thêm, rằng lúc Tuyên mới nhận việc làm lụng chả ra gì, đồng chí Thế phải về vực như vực nghe. Gân đây đã

quen quen, nhưng ối việc chính ông phải đúng tay vào đỡ đỡ. Nghĩ cái tình đồng chí già phải giúp đồng chí trẻ, ông chỉ làm mà không kể công. Chả biết cậu ta có hiểu điều ấy không. Không hiểu mà lại ra về ta đây giỏi giang thì rồi đây đừng có hồng... Định nói thế, nhưng ông nghĩ: Mình nói ra những điều ấy không tiện.

Đã đến phố huyện, Cụ bóp phanh kít... kít đứng soạng một chân cho xe nghiêng đi. Ông Chính nhẹ nhàng bước xuống tươi tỉnh chào mấy ông chủ tịch xã bạn đi bộ hời hả vừa tới. Chợt trông thấy đồng chí chính trị viên huyện đội, ông Chính bước nhanh lại bắt tay. Đồng chí bảo ông: "Trưa nay, tranh thủ gặp ông một lúc nhé! Một lúc thôi!" - Đồng chí nói rồi gơ tay chào theo kiểu quân sự, đi nhanh vào khu huyện đội... "Có việc gì mà tranh thủ buổi trưa nhỉ - Ông Chính băn khoăn - những việc về chính trị tư tưởng, ông ấy gặp Tuyên, sao lại gặp mình? À... hay là ông ấy gở mình về tội chủ quan?". Ông lặng lẽ vào phòng họp. Cụ cấp cạp dắt xe đi sau.

*
* *

Họp đến trưa, cơm nước xong, ông Chính hời hả sang huyện đội.

Trụ sở huyện đội vắng ngắt. Máy đồng chí trong ban chỉ huy và anh em cán sự xuống xã hết. Ba gian nhà rộng. Ghế đứt gọng vào găm bàn. Mặt bàn láng một lớp

bụi mỏng. Ba bốn hôm nay không ai ngồi bên bàn.

Trên tường nhà, một tấm bản đồ đồng bằng Bắc Bộ, phóng to vào tờ giấy khổ rộng. Cạnh đó, một dây treo hai cặp báo. Tờ Cứu Quốc in giấy bồi, đôi chỗ còn hằn những gân rơm, gân nứa. Tờ Đại Đoàn Kết in trên mặt đá, chữ to bằng hạt gạo. Ngay đầu trang có khẩu hiệu chữ đậm: Kiên quyết chống phá âm mưu giặc tàn ác, bình định Đồng Bằng. Góc tờ báo có tin: Nguyễn Xá, Phong Châu, Chương Dương ra sức chuẩn bị giết giặc. Ông Chính đeo kính đọc kỹ mấy dòng tin. Việc của xã mình cả tỉnh đã biết. Được đăng báo là sự không thường. Xã làm ăn thế mà chủ tịch bị phê là chủ quan thì có ra cái cóc khô. Mình rõ đại, tình hình nắm chắc vững lại đi tranh luận, để lòi cái bệnh chủ quan. Mà cái cậu Tuyên mới hấp, chuyện có thể đồng của báo nhau, can gì phải báo cáo huyện.

- A, chào chủ tịch. Y hện nhỉ! - Đồng chí chính trị viên huyện đội nói oang oang từ ngoài hè.

Ông Chính quay lại:
- Huyện đội ra lệnh phải đến chứ ạ!
- Chết thật, nhà cửa lòi thôi quá. Tôi vừa ở Phong Châu về. Hào lũy bên ấy cũng khá. Không thua Nguyễn đầu nhà!

Chính trị viên kéo ghế mời ông Chính. Anh tìm cái khăn ở ngăn kéo, lau vội mặt bàn, mắt nhìn ra cổng:

- Kia rồi! Chủ tịch Phong Châu, Chương Dương. Đi xe cẳng hải nhanh thế!

Chủ liên lạc huyện đội bung về chiếc điều. Thoáng một cái chú chạy biến đi, đem thêm về tích nước và bốn cái chén bạch định.

- Chiến sự đến nơi rồi. Các đồng chí thông cảm. Uống nước hút thuốc rồi ta tranh thủ. Tôi nói các đồng chí nghe một ít tình hình.

- Chính trị viên cầm cái que chỉ vào bản đồ, nói chậm:

- Nào, ta bắt đầu! Đây là vùng đồng bằng Bắc Bộ. Khoảnh này là Thái Bình ta. Các đồng chí xem, tháng mười vừa qua giặc mở chiến dịch gọi là Ấng-tơ-ra-xít, chiếm sáu huyện miền nam Nam Định, chỗ này, áp sườn trái tỉnh ta. Mấy hôm nay, chúng nó đánh nốt phần đất còn lại của Hưng Yên, Hải Dương, áp sát sườn phải tỉnh ta. Tức là giặc tạo thế vây ép ta cả ba mặt. Mặt nữa là bể đông, chúng còn tạm thời bỏ ngõ.



Ảnh minh họa

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh, gồm: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Cao Bá Khoát (Vũ Thu); Nguyễn Công Liêm (thành phố Thái Bình); Trúc Lãnh (Đài TTH Hưng Hà), Vũ Đông (Đài TTH Kiến Xương), Lê Trung, Hà Thanh (Đài TTH Vũ Thu), Đỗ Hà, Trần Hiến, Tô Thám (Đài TTH Tiên Hải); Thành Đô, Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Văn Cương (Bộ đội Biên phòng tỉnh)... Các cộng tác viên: Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Khánh Duy (Cần Thơ); Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa); Nguyễn Bích Nhân (Phú Yên); Phan Thành Minh (Đà Lạt); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Trần Kỳ Duyên (Kiên Giang)... dù ở xa nhưng vẫn tích cực gửi bài cộng tác.

Trong dòng chảy cảm xúc giao mùa tháng tư, một cơn gió nhẹ cũng làm ta xao động tâm hồn. Có người đã thốt lên: "Cảm xúc giao mùa khẽ lùa vào từng kẽ tóc, khẽ rung động nơi trái tim làm đọng đầy những suy nghĩ trong tâm trí và giữ chặt những ước mơ về một điều bí ẩn. Ta nhẹ nhàng thả rong đôi mắt, hàng mi rợp bóng, hứng trọn những giọt sương còn sót lại, lạc lối, đóng khung một khoảnh khắc còn vương vấn giấc mơ qua. Chút nắng, chút gió như vô tình nhẹ nhàng vuốt ve

lên tóc mây, tinh nghịch âu yếm bờ vai nhỏ bé...". Lĩnh vực văn học, nghệ thuật được bạn đọc xa gần quan tâm cộng tác, tòa soạn tiếp tục nhận được nhiều thơ, truyện ngắn, tản văn... của các cộng tác viên gửi về, trong đó có các cộng tác viên ở cực Nam của đất nước như Nguyễn Thị Bình (Tây Ninh) nhờ câu thơ nhắn nhủ về quê mẹ nỗi lòng "Chiều quê mẹ" với cảm xúc: "Nhật cộng khói làm hành trang ấp ủ/Neo hôn ta cuối bãi đầu ghềnh/Lạc lờng phố để lòng còn ấm lại/Bếp quê nghèo dáng mẹ - quê hương...". Với bạn Trần Xuân Thụy (Khánh Hòa), dù xa quê nhưng nỗi nhớ quê vẫn luôn da diết trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Bài "Dưới bóng tre xanh" là nỗi lòng tha hương khắc khoải: "Trong ký ức của mình, tôi chưa bao giờ quên con đường ngoằn ngoèo, thăm thẳm đổ đến sông mà hai bên đường là những hàng tre xanh rì, cao tít tắp. Bên sông mát rượi vì những cây tre tỏa bóng trên mặt nước. Đi hết bãi cát phía bên bồi lại gặp một hàng tre cao vút nằm thoải hình cánh cung, ôm trọn bờ cát. Sau này lớn lên, nghĩ về tre, tôi nhớ ngay những ngôi nhà giữa đồng đó, và tôi nghĩ, nhờ tre mà người làng tôi bớt cô đơn"...

Tin tức hoạt động trong tỉnh đáng chú ý có bài phản ánh hoạt động xây dựng nông thôn mới nâng cao của cộng tác viên

Hà Thanh (Đài TTH Vũ Thu) nhan đề: Minh Quang - xây dựng nông thôn mới nâng cao từ xuất phát điểm thấp. Bằng góc nhìn từ phía người dân làm chủ, bài viết khá quát chủ trương quyết tâm xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao của Đảng bộ, chính quyền và người dân Minh Quang (Vũ Thu): Minh chứng cho quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và người dân Minh Quang để về đích nông thôn mới nâng cao chính là các bước lộ trình, kế hoạch chi tiết từng tiểu mục, đối tượng thực hiện, nguồn lực ở đâu, khi nào hoàn thành... của địa phương.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, cộng tác viên Đỗ Hà (Đài TTH Tiên Hải) đưa tin: Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Tiên Hải phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức buổi giao lưu văn hóa đọc với sự tham gia của diễn giả là nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm. Buổi giao lưu với chủ đề "Trang sách - Cuộc đời; Từ nhà trường đến chiến trường" đã thu hút gần 500 giáo viên, học sinh Trường THCS 14/10, Trường THCS Nguyễn Công Trứ và nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn tham gia. Với cách nói chuyện gần gũi, lời cuốn, nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã dẫn dắt người nghe đến với những tấm gương yêu sách, thích đọc sách như Bác Hồ, nhà thơ Trần Đăng Khoa, liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc...

Cộng tác viên Vũ Đông (Đài TTH Kiến Xương) đưa tin: Đảng bộ xã Quang Bình (Kiến Xương) tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày

thành lập (19/4/1949 - 19/4/2019). Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành với 44 lần đại hội và kiện toàn, Đảng bộ xã Quang Bình đã giành được những kết quả quan trọng tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, tốc độ tăng trưởng hàng năm của xã Quang Bình đạt trên 11,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm. 9/9 thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể từ xã đến thôn được quan tâm chỉ đạo.

Ngoài những tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi về tòa soạn đã được sử dụng, số còn lại vẫn đang được nghiên cứu, sử dụng cho các chuyên mục, chuyên trang khác. Tòa soạn đề nghị các đồng chí cộng tác viên đài TTH các huyện, thành phố tiếp tục đưa tin, viết bài về lĩnh vực kinh tế, đầu tư...

Các đồng chí cộng tác viên và bạn đọc có tin, bài gửi về tòa soạn cần có ảnh minh họa gửi kèm (từ 3 - 5 ảnh) theo nội dung để tòa soạn tiện xác minh thông tin và sử dụng cho quá trình biên tập. Rất mong nhận được nhiều tin, bài, ảnh cộng tác của các đồng chí và các bạn qua địa chỉ email: toasoan@baothaibinh.com.vn hoặc gửi trực tiếp qua địa chỉ: Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình.

Trần trọng!

ĐƯỢC NẤU THEO
LUẬT BIA TINH DÒNG
CỦA ĐỨC NĂM 1516

3 KHÔNG
ĐƯỜNG HÓA HỌC
CHẤT BẢO QUẢN
MÀU TỔNG HỢP

Biba Bibô
Sữa gạo

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn