



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 676
Chủ nhật
Ngày 13 - 12 - 2020

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

(Xem tin trang 3 + 4)



Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Ảnh: THÀNH TÂM

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà đồng bào có đạo tỉnh Thái Bình



Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng Giáo phận Thái Bình.

Ảnh: HIỀN TRÂM

Gặp mặt đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025



Các đồng chí: Đỗ Văn Phấn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Ảnh: NGỌC LINH

Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020, chiều ngày 12/12, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thăm, chúc mừng và tặng quà bà con giáo dân Giáo xứ An Lạc (xã Trung An, huyện Vũ Thư). Cùng đi với đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;

(Xem tiếp trang 2)
TIẾN ĐẠT

Sáng ngày 12/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Văn Phấn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy,

(Xem tiếp trang 2)
ĐÀO QUYÊN

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, LÃNH ĐẠO TỈNH

Dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh



Ngày 12/12, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo tỉnh đã dâng hương

tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình). Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy

viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo tỉnh đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo tỉnh nguyện đoàn kết một lòng đi theo con đường Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; cùng nhau lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa ý chí của người dân Việt Nam, hun đúc khát vọng mạnh mẽ về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng trong mọi tầng lớp nhân dân.

P.V

ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH...

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Giáo xứ An Lạc hiện có 700 hộ giáo dân. Những năm qua, đồng bào giáo dân trong Giáo xứ luôn đoàn kết, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, thi đua phát triển kinh

tế - xã hội, nâng cao đời sống.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo cả nước nói chung, Giáo xứ An Lạc và Giáo phận Thái Bình nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống dịch Covid-19, tích cực

chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới Giáo phận Thái Bình tích cực vận động các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân trong tỉnh thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô

thị văn minh". Đồng bào Công giáo tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc đồng bào có đạo đón mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

GẶP MẶT ĐẢNG VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Thái Bình có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận là đạo Phật, đạo Công giáo và đạo Tin lành với trên 28 vạn tín đồ, chiếm gần 16% dân số trong tỉnh. Năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, trong đó có đồng bào có đạo trong tỉnh không ngừng được cải thiện, nâng cao. Các cơ sở thờ tự được sửa sang, xây dựng khang trang. Sinh hoạt tôn giáo được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn

mới và đô thị văn minh. Đồng bào các tôn giáo trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo trong sạch, vững mạnh. Nhiều chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo được tín nhiệm giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, toàn tỉnh có 158 đảng viên là người có đạo được bầu tham gia cấp ủy các cấp. Niềm tin của đồng bào có đạo với Đảng, Nhà nước, quan hệ đoàn kết lương - giáo ngày càng được củng cố và giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Phấn, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đồng chí đảng viên là người có đạo đối với sự phát triển của tỉnh thời gian qua; khẳng định các đồng chí đã phát huy tốt vai trò là

hạt nhân chính trị trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào có đạo, thực sự là cầu nối Đảng với đồng bào các tôn giáo; là lực lượng cốt cán góp phần xây dựng hệ thống chính trị vùng giáo trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tôn giáo, bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các tôn giáo. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thông qua các vị chức sắc, chức việc, đảng viên là người có đạo, giúp bà con nhận thức đúng đắn, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để thực hiện đúng quy định. Các đồng chí đảng viên là người có đạo tham gia cấp ủy các cấp thường xuyên nắm tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng

của đồng bào có đạo tới cấp ủy, chính quyền các cấp; tham mưu cấp ủy giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tôn giáo trên địa bàn; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị vùng giáo. Thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào có đạo, đặc biệt là trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và các phong trào: xây dựng "Chùa cảnh 4 gương mẫu", "Xứ họ đạo 4 gương mẫu"; phấn đấu không còn hộ nghèo trong đồng bào có đạo. Các đồng chí đảng viên là người có đạo tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó chú trọng tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đi bầu cử theo đúng quy định.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 14 đảng viên là người có đạo tiêu biểu tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

(Tiếp theo trang 1)



Đông chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại lễ khánh thành.



Đông chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khánh thành.



Đông chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành.



Đông chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khánh thành.

Tối ngày 12/12, tại Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức trong thể lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng. Về phía tỉnh có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Lào thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương cùng đồng bào các tầng lớp nhân dân.

Tại buổi lễ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo quá trình triển khai xây dựng Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, ôn lại tình cảm của Bác Hồ đối với giai cấp nông dân và lòng kính yêu của nông dân Việt Nam nói chung, nông dân Thái Bình nói riêng

đối với Bác, truyền thống lịch sử, những thành tựu tỉnh Thái Bình đạt được trong những năm qua. Trải suốt chiều dài lịch sử, thời kỳ nào, giai đoạn nào, mảnh đất và con người Thái Bình cũng có đóng góp to lớn vào các thành tựu, chiến công của dân tộc. Tinh thần kiên cường, bất khuất chống giặc ngoại xâm và cần cù, sáng tạo trong lao động của người Thái Bình đã được truyền lưu, tiếp nối qua các thế hệ. Là tỉnh nông nghiệp, phần đông dân số là nông dân song với tinh thần dũng cảm, hào hiệp, không chịu khuất phục gian khổ của những người dân nơi đầu sóng, ngọn gió, nông dân Thái Bình sớm giác ngộ cách mạng. Thái Bình là vùng quê có phong trào cách mạng của nông dân phát triển sớm nhất cả nước, là tỉnh đi đầu trong phong trào “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, đóng góp to lớn sức người, sức của cho các cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đối với Thái Bình, đặc biệt là nông dân Thái Bình. Người đã 5 lần về thăm Thái Bình, hầu hết mỗi lần về thăm Bác đều chia sẻ khó khăn và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Bác rất hài lòng trước những tiến bộ của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình. Người căn dặn: “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”. Khắc sâu lời dạy của Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, giành nhiều thắng lợi quan trọng trong các giai đoạn lịch sử.

Đông chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cũng như nông dân Việt Nam nói chung, nông dân Thái Bình nói riêng luôn dành

tình cảm kính yêu vô bờ bến đối với Bác Hồ. Xuất phát từ tình cảm đó, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nói riêng luôn ước nguyện được xây dựng một tượng đài biểu thị tình cảm của Bác Hồ với nông dân và nông dân với Bác Hồ. Thái Bình vinh dự và tự hào được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chọn là địa phương được dựng Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, công trình mang ý nghĩa chính trị và giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, ghi dấu tình cảm đặc biệt của Bác Hồ đối với nông dân Việt Nam và lòng kính yêu, tưởng nhớ của nông dân Việt Nam đối với Bác Hồ.

Với ý nghĩa và giá trị to lớn, thời gian qua, công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam luôn được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện. Sau thời gian tổ chức triển khai, công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ đề ra. Đây là công trình trọng điểm, quan trọng của tỉnh, có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt và ý nghĩa chính trị to lớn, nhằm giáo dục truyền thống, tri ân công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; lưu giữ trường tồn những tình cảm của Bác Hồ dành cho nông dân Thái Bình nói riêng, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung; thể hiện lòng kính yêu sâu sắc của nông dân cả nước đối với Bác Hồ.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương; đoàn kết, thống

nhất, quyết tâm phấn đấu xây dựng Thái Bình ổn định vững chắc về chính trị, giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, mạnh về quốc phòng, an ninh, sớm trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thảo Xuân Sùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khẳng định, lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là sự kiện đặc biệt quan trọng, một biểu tượng khắc ghi tình cảm mật thiết giữa Bác Hồ với nông dân và nông dân với Bác Hồ trong phạm vi cả nước nói chung, tỉnh Thái Bình nói riêng. Trước Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, toàn thể hội viên nông dân cùng đồng bào cả nước hứa tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thực hiện vai trò trung tâm và nòng cốt, luôn vì nông dân, dựa vào nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại...

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tình cảm đặc biệt sâu nặng với Thái Bình, nhất là đối với nông dân. Đáp lại tình cảm thiêng liêng, cao quý của Bác, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn gìn giữ và

(Xem tiếp trang 4)

LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

(Tiếp theo trang 3)



phát huy truyền thống quê hương, đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, giành được nhiều kết quả trên mọi mặt trận. Trong kháng chiến, Thái Bình đi đầu trong phong trào “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Trong giai đoạn hiện nay, Thái Bình đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới với kết quả 100% số xã trong tỉnh đã về đích nông thôn mới; 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào đầu năm 2020.

Thấu hiểu và trân trọng nguyện vọng, tình cảm và lòng mong mỏi thiết tha của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình và nhân dân cả nước, từ năm 2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đã thống nhất chủ trương cho Thái Bình xây dựng công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. Sau thời gian triển khai thực hiện, công trình đã hoàn thành với chất lượng cao về nội dung tư tưởng, kỹ thuật, mỹ thuật, như một biểu tượng cho niềm tin yêu, tình cảm kính trọng của giai cấp nông dân Việt Nam và nhân dân Thái Bình đối với Bác Hồ trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang vừa qua và mãi mãi về sau. Đây là dịp vừa để nhắc nhở, ôn lại truyền thống vừa để tiếp thêm sức mạnh để quân và dân Thái Bình phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đúng với tâm nguyện, mong mỏi của Người khi về thăm: “Bác mong các đồng chí và đồng bào đều cố gắng hơn nữa để làm cho Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, với tinh thần có Bác luôn dõi theo, toàn Đảng, toàn dân cùng nhau lan tỏa ý chí của người dân Việt Nam về một Việt Nam hùng

cường, thịnh vượng vào năm 2045 trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ: Nông dân Việt Nam chiếm hơn 1/2 dân số nước ta. Để Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 nhưng một nửa nông dân Việt Nam chưa đạt mức thu nhập cao thì chúng ta cũng mới chỉ thành công một nửa. Do đó, người nông dân phải gắng sức, chúng ta cùng gắng sức để làm cho đời sống kinh tế - xã hội của người nông dân tiến nhanh hơn cùng với cả nước. Thủ tướng đề nghị tăng cường giáo dục về lòng tự hào, biết ơn đối với người nông dân, những người luôn quật khởi đứng lên chiến đấu giữ nước, giữ làng, tần tảo, thức khuya dậy sớm để làm ra những hạt gạo nuôi sống mỗi người. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước, phải hình thành nên một lớp người nông dân mới, nông dân thời đại 4.0, có ý chí và tinh thần tự lực, tự cường, thay đổi tư duy về vị trí, vai trò của người nông dân trong xã hội; người nông dân cũng cần thay đổi tư duy về tổ chức sản xuất, áp dụng mô hình sản xuất hiện đại trên nền tảng tiếp thu kiến thức khoa học, qua đó thúc đẩy tăng năng suất và thu nhập một cách bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam nhằm ghi nhớ và lưu giữ tình cảm trường tồn của Bác Hồ với nông dân, nông dân với Bác Hồ song điều quan trọng hơn hết là mỗi người dân Việt Nam phải ghi tạc vào trong lòng những lời dạy của Bác, không ngừng học tập và làm theo Bác, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, nhân dân giàu mạnh, cơ đồ dân tộc mãi bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và thành tựu đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu xây dựng Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình thực hiện tốt công tác quản lý, giữ gìn và phát huy công trình Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, tầm gương vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng, phát huy những thành tựu 130 năm thành lập tỉnh, đặc biệt sau 35 năm đổi mới, đoàn kết, gắn bó, năng động, sáng tạo, kiên quyết khắc phục mọi khó khăn, thách thức, cố gắng, nỗ lực hoàn thành ở mức cao nhất mọi nhiệm vụ; phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình nguyện khắc ghi, nêu cao quyết tâm thực hiện lời Bác Hồ căn dặn: Xây dựng Thái Bình thành tỉnh gương mẫu về mọi mặt. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam là biểu tượng thiêng liêng, cao đẹp, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và phát huy truyền thống yêu nước của các thế hệ người dân Thái Bình hôm nay và mai sau. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh sẽ tăng cường quản lý, gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị của Tượng đài đến đông đảo nhân dân, nhất là người nông dân trong cả nước.

Tại lễ khánh thành, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam.

Kết thúc lễ khánh thành, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo tỉnh và các đại biểu cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Thái Bình đất tía danh hương” với màn sử thi “Thái Bình - miền đất cổ ngàn năm văn hiến” cùng nhiều tiết mục hát, múa ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mảnh đất và con người Thái Bình.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020

Sáng ngày 12/12, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013 - 2020. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo trung ương về PCTN... Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo (năm 2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác PCTN được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi

nhận. Giai đoạn 2013 - 2020, các cơ quan tiến hành tố tụng trung ương và các địa phương đã khởi tố, điều tra 14.300 vụ án tham nhũng kinh tế với hơn 24.400 bị can; xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ với 22.600 bị cáo về tham nhũng kinh tế, chức vụ; tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu hồi được gần 68.000 tỷ đồng. Các vụ án được xét xử nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Trong giai đoạn 2013 - 2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã thi hành kỷ luật hơn 87.000 cán bộ, đảng viên, trong đó có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ diện Trung ương quản lý. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật của Đảng, qua đó tạo sự tin tưởng và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những thuận lợi, khó khăn đồng thời nêu ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác PCTN thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tổng

Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, công tác PCTN đã đạt được đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, tuy nhiên đây là cuộc đấu tranh vô cùng khó khăn, phức tạp và lâu dài, do đó tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được ngấp ngừng, chờ đợi mà phải tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt, thường xuyên, kiên trì, liên tục với quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên phải coi công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quán triệt, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng, Nhà nước về PCTN, về sự nguy hại của tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tạo ra sự tự giác thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nêu cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên trì giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về đức tính liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn

Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và PCTN; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống, kê hở để không thể tham nhũng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để ngăn chặn có hiệu quả tệ tham nhũng; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực. Đấu tranh PCTN gắn liền với ngăn ngừa, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ đầu các hành vi sai phạm; mọi sai phạm phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, công khai. Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án tham nhũng kinh tế đã khởi tố theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng mới, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và không chịu sự tác động của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN có bản lĩnh vững vàng, thật sự liêm chính, trong sạch, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

TIẾN ĐẠT

Tạo điều kiện cho nông dân đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chiều ngày 12/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 trung ương. Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh tới dự.

10 năm qua, thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, Ban Chỉ đạo Đề án 61 trung ương và các địa phương, các cấp ủy đảng, chính quyền và hội nông dân đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm

cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, trong đó có cán bộ, hội viên, nông dân về nội dung Kết luận số 61-KL/TW và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; từ đó tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Nhờ vậy, các chỉ tiêu về thu nhập của cư dân nông thôn; hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; dịch vụ về vốn; xây dựng mô hình kinh tế tập thể; dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân; kết nạp hội viên và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Đề án đề ra. Chính phủ và các bộ, ban, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tạo điều kiện để hội nông dân tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; đặc biệt là cấp bổ sung ngân sách cho quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, bố trí mặt bằng để xây dựng các trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động... Đây là những nguồn lực to lớn, là điều kiện, phương tiện để các cấp hội tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân...; tham gia vận động, hướng dẫn nông dân phát triển các hình thức kinh tế tập thể, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng

cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 61 và các cấp hội nông dân trong 10 năm qua đồng thời chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục. Thủ tướng đề nghị trong thời gian tới Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân phục vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững, tạo điều kiện cho nông dân tham gia đóng góp và hưởng lợi nhiều hơn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 61-KL/TW. Các cấp hội nông dân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; nghiên cứu, rà soát các cơ chế, chính sách còn bất cập, liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đề xuất Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo bổ sung, sửa đổi; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tư duy sáng tạo, nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới; sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao.

ANH ĐÀO

Tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Vũ Đình Thành, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy

Sáng ngày 12/12, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức trọng thể lễ truy điệu đồng chí Vũ Đình Thành, nguyên Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, kiêm Trưởng ban Nội chính, kiêm Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Dự lễ truy điệu có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Tại lễ truy điệu, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức lễ tang đọc lời điếu, khẳng định: Sau gần nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, dù làm gì, ở đâu, trên cương vị nào, đồng chí Vũ Đình Thành luôn là tấm gương tận tụy, chiến đấu quên mình, chẳng nề hiểm nguy, được dân mến, Đảng tin, đồng chí, bạn bè thương yêu, kính trọng. Đặc biệt, với gần 10 năm hoạt động ở chiến trường, hơn 10 năm ở cương vị Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, đồng chí đã có những cống hiến quan trọng trong tiến trình phát triển của tỉnh và của đất nước. Với tầm nhìn xa, tư duy năng động, sáng tạo và nhiệt tình cống hiến, những kinh nghiệm đúc kết từ thực tiễn và lý luận của đồng chí là bài học quý, đã và đang góp phần vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, quê hương. Ghi nhận quá trình cống hiến liên tục, bền bỉ của đồng chí Vũ Đình Thành, Đảng, Nhà nước đã trao tặng đồng chí nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng II; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng III; Huy hiệu 55 năm tuổi đảng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Vinh biệt đồng chí Vũ Đình Thành, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới toàn thể tang gia, thân quyến.

Sau lễ truy điệu, thi hài đồng chí Vũ Đình Thành được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Phương Công, huyện Tiên Hải.

ĐÀO QUYÊN

BIỂN RUỘNG HOANG thành vùng dược liệu

■ XUÂN PHƯƠNG

29 tuổi, chị làm mẹ đơn thân, bỏ lại công việc ổn định chốn thành đô về gây dựng sự nghiệp tại quê nhà; năm nay 32 tuổi, chị đạt giải khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn do Trung ương Đoàn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức - chị là Bùi Thị Duyên, thôn 2 An Định, xã Thụy Văn (Thái Thụy).



Một trong những vườn dược liệu của tổ hợp tác Gò Trại.

Biển ruộng hoang thành vùng dược liệu hữu cơ

Chị Duyên kể: Ban đầu tôi trồng các loại dược liệu hữu cơ để cho con và các thành viên trong gia đình dùng. Tôi đăng các loại lá khô tẩm cho bé lên facebook, rất nhiều người ủng hộ. Dần dần, nó thành sản phẩm thương mại. Và “lá xông tẩm cho mẹ và bé” là sản phẩm đầu tiên của tôi. Vì đã từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, từng có spa làm đẹp ở Thành phố Hồ Chí Minh tôi thấy dược liệu của các nước khi xuất khẩu có giá trị rất cao. Trong khi đó nông sản, dược liệu của Việt Nam rất tốt thì bà con chưa biết cách sản xuất mà ruộng bỏ hoang thì nhiều. Cho nên, tôi càng xác định trồng cây dược liệu và phát triển những sản phẩm dược liệu hữu cơ là một mô hình phù hợp.

Chị Duyên cùng một số thanh niên bỏ phố về làng thành lập dự án mô hình giải pháp hệ sinh thái Got-a-farm. Năm 2018, chị bắt đầu trồng dược liệu trong vườn nhà mình và vườn của một số hộ trong thôn. Năm 2019, chị cùng với những cộng sự thuê lại những mảnh ruộng bỏ hoang nhiều năm, thành lập tổ hợp tác (THT) Gò Trại và vận động bà con nông dân cải tạo đất, phủ xanh ruộng hoang bằng cánh đồng dược liệu được canh tác theo hướng hữu cơ. Chị Duyên cho biết: Cây dược liệu được trồng theo phương pháp hữu cơ, áp dụng nhiều kỹ thuật xử lý vi sinh để cải tạo và bổ sung dinh dưỡng cho đất. Thay vì sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để diệt

cỏ, trừ sâu, chúng tôi làm cỏ bằng phương pháp thủ công, coi cỏ là tài nguyên bởi khả năng che phủ, giữ đất không bị thoái hóa bạc màu. Chúng tôi không dùng phân bón hóa học mà bổ sung phân chuồng ủ hoai hoặc ủ cỏ, rơm rạ với men vi sinh, tạo ra chất mùn hữu cơ cho đất.

“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai...”, chị Duyên nhắc lại lời bài hát “Đường đến ngày vinh quang” khi chia sẻ về những khó khăn của mình khi khởi nghiệp tại quê nhà. Chị kể: Con thơ dại, bố mẹ không ủng hộ, cho rằng đã ăn học đến nơi đến chốn, đi làm ở trong Nam, ngoài Bắc, nước ngoài cũng có, giờ về quê làm nông, mà lại là nông dược hữu cơ. Có ai đã làm đâu, không thể hỗ trợ, tương lai xa xôi lắm! Bố mẹ lo cũng đúng thôi. Tôi và các cộng sự không có kiến thức, kinh nghiệm nông dược, bạc hà lại là cây trồng mới mà chúng tôi lại chọn hình thức canh tác hữu cơ, cũng không ai học sản xuất. Trồng rồi mà có thời điểm không được thu vì sâu bệnh. Rồi khi thành sản phẩm mà bán được tới tay người tiêu dùng lại là câu chuyện khác. Thất bại thì không phải nhưng khó khăn thì chồng chất, nhiều lúc công việc quá tải. Nhưng đã quyết rồi, tôi gửi con cho bố mẹ, lên Hà Nội học ở các mô hình nông dược, công ty chế biến, rồi học từ các thầy ở Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ ngành bán lẻ...

Sau gần 3 năm, hệ sinh thái Got-a-farm đã thu hút 5 vườn thành viên tham



Công nghệ chế biến còn đơn giản nên tổ hợp tác Gò Trại mong được quan tâm, tạo điều kiện đầu tư để phát triển.

gia với khoảng 1,5ha, trong đó 50% diện tích để trồng cây bạc hà. Cây bạc hà cho năng suất cao, các thành viên có thể tận dụng lá để làm bột bạc hà, mật ong bạc hà; thân, lá làm lá thơm xông tắm, mỹ phẩm; rễ bán làm giống. Bà Bùi Thị Thủy, thôn Hạc Ngang, xã Dương Phúc (Thái Thụy) cho biết: Tôi làm công cho THT Gò Trại từ những ngày đầu. Ruộng hoang, cỏ ngập đến đầu người. Tôi là nông dân cũng thấy nản, vậy mà cháu Duyên lại có quyết tâm, nghị lực bám ruộng hoang, cải tạo chúng thành khu dược liệu an toàn. Chúng tôi khâm phục lắm. Mọi công đoạn trong sản xuất dược liệu an toàn đều được các cháu hướng dẫn tỉ mỉ, chúng tôi cũng khá bất ngờ, giờ lại thấy quen rồi.

Bằng uy tín, chất lượng, nguyên liệu tươi và các sản phẩm của THT như: bột bạc hà, lá thơm xông tắm, mỹ phẩm thảo dược... được nhiều doanh nghiệp, cơ sở bào chế, người tiêu dùng tìm đến. Mỗi “bước đi” của các sản phẩm đều được chị Duyên và các thành viên tính toán kỹ lưỡng để hạn chế tối đa rác thải ra môi trường, không sử dụng nilon, tận dụng các vật liệu an toàn như giấy, lọ thủy tinh... Đến nay, THT đã đầu tư khoảng 500 triệu đồng để sản xuất dược liệu hữu cơ, doanh thu trung bình từ 80 - 110 triệu đồng/tháng, giúp các thành viên nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho 10 lao động. Bà Trần Thị Sửu, thôn 2 An Định, xã Thụy Văn (Thái Thụy) cho biết: Trước kia tôi vẫn dùng phân hóa học để bón rau, còn các cây lâu năm thì ủ cỏ và rác hữu cơ vào gốc. Sau khi cháu Duyên vận động trồng cây theo phương pháp hữu cơ, tôi không còn bón phân hóa học nữa. Tôi cũng trồng dược liệu hữu cơ để cung cấp cho cháu Duyên chế biến.

Khát vọng vươn xa

Chị Duyên cho biết thêm: Vùng sản xuất dược liệu của chúng tôi nằm trong vùng đất trũng, hệ thống tưới, tiêu hạn chế. Do đó, chỉ cần gặp đợt mưa kéo dài mấy hôm, hai máy bơm chạy hết công suất nhưng thoát nước không kịp, gần 1 tấn bạc hà giống bị ngập úng, thối rữa. Hiện nay có nhiều doanh nghiệp đề xuất những đơn hàng lớn nhưng THT chưa tự tin tiếp nhận đơn hàng. Theo anh Đào Hữu Nghị, thành viên THT, do diện tích trồng vẫn còn nhỏ lẻ, vùng nguyên liệu xa khu dân cư, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, hệ thống tưới, tiêu chưa ổn định, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng dược liệu. Bên cạnh đó, công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn thô sơ, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất hàng hóa. Chúng tôi mong muốn các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương hỗ trợ về quỹ đất để phát triển, mở rộng sản xuất, tạo điều kiện để chúng tôi nâng THT lên thành hợp tác xã để việc vận hành được hiệu quả hơn và các sản phẩm có đủ cơ sở pháp lý đưa vào thị trường lớn. Chị Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, Tỉnh đoàn luôn hỗ trợ mọi phương diện cho những ý tưởng khởi nghiệp có tiềm năng và hiệu quả. Dự án của Duyên được đánh giá rất cao về ý nghĩa và tiềm năng phát triển. Chúng tôi đang kêu gọi đầu tư thêm cả về vốn, kỹ thuật, truyền thông, quảng cáo... để giúp Duyên mở rộng mô hình sản xuất.

Làm mẹ đơn thân, quay lại quê nhà khởi nghiệp không tránh khỏi những khó khăn, thách thức, vất vả. Đó là cả chục ngày xa con rờn rã, không có nhiều thời gian chăm sóc con, là sự lo âu, chưa tin tưởng của người thân, là những khi một mình gánh vác, xoay sở mọi công việc. Nhưng Bùi Thị Duyên đã vượt qua tất cả, tự tin khởi nghiệp hướng đến mục tiêu kiến tạo những khu vườn sinh thái tự nhiên bằng cách hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững từ nông dược cho người dân, để mỗi miền quê đều trở thành nơi đáng sống. Thời gian tới, chị và cộng sự tiếp tục hỗ trợ kiến tạo các khu vườn sinh thái tự nhiên, từng bước đưa sản phẩm nông dược Việt Nam tới thị trường các nước châu Á.



Chị Duyên cùng các cộng sự chăm sóc vườn dược liệu.

HƠN CẢ VÀNG MƯỜI...

■ QUANG VIỆN

Các cụ xưa từng nói: “Của rẻ rẻ không bằng nghề trong tay”. Ý thức được tầm quan trọng của nghề thủ công truyền thống sẽ giúp mình “no cơm, ấm áo”, những người nông dân Thái Bình đã tích cực phát triển nghề và làng nghề, tuy nhỏ lẻ dưới thời phong kiến nhưng đến thời kỳ đổi mới tỉnh ta đã dẫn đầu miền Bắc về giá trị xuất khẩu. Năm 2003, toàn tỉnh có 95 làng nghề, đến nay hầu như xã nào cũng có nghề; nhiều người dân được đào tạo nghề.

Từ ngàn xưa, mảnh đất “ven bờ cuối bãi” vẫn được các triều đại phong kiến gọi với cái tên nghe đã thấy “rừng rinh” tiền vàng: “Đa hương cương”. Những con người của nền văn minh sông Hồng từ miền núi cao tràn xuống chiếm lĩnh đồng bằng đem theo nhiều nghề, trong đó chủ đạo là trồng lúa nước. Chủ nhân của nền văn minh sông Hồng cũng đem theo nghề dệt nhằm bảo đảm nhu cầu mặc song song với nhu cầu ăn để sinh tồn. Khi cuộc sống no đủ đã phát sinh các nhu cầu cao hơn về ăn, mặc, ở, đi lại, vui chơi, giải trí và tín ngưỡng kéo theo các nghề truyền thống phát triển. Các tài liệu khảo cứu cho biết, với tính chất tự sản, tự tiêu gắn liền với nông nghiệp, thủ công nghiệp làng xã của tỉnh ta có vai trò rất lớn trong sự phát triển kinh tế suốt gần hai thiên niên kỷ qua. Sự nở rộ của thủ công nghiệp làng xã Thái Bình trong từng giai đoạn lịch sử đã được văn hóa dân gian ghi nhận hoặc tồn tại khách quan gồm những nghề truyền thống chủ yếu như dệt vải, tơ lụa, dệt chiếu, đúc đồng, rèn sắt, chạm bạc, mây tre đan, mộc, làm muối, đan gầu...

Theo thống kê của Viện Khoa học xã hội, bước vào thời kỳ đổi mới (năm 1986) nghề thêu, nghề dệt vải, dệt khăn... ở tỉnh ta được coi là những nghề thu hút nhiều lao động nhất. Hầu hết các huyện trong tỉnh đều có cơ sở gia công mặt hàng thêu. Mặc dù có phần mai một do nhiều cơ sở thêu nhập máy móc hiện

đại, thêu theo mẫu máy tính lập trình nhưng số lao động nghề thêu toàn tỉnh vẫn duy trì ở mức gần 10.000 người, giá trị gia công hàng năm đạt nhiều tỷ đồng, tập trung nhiều nhất ở xã Minh Lăng (Vũ Thư) với trên 90% số hộ trong xã có nghề thêu. Nghề dệt khăn, dệt vải tập trung tại xã Thái Phương (Hung Hà), thu hút lao động ở nhiều xã trong huyện, sản phẩm làm ra hàng triệu khăn ăn, khăn mặt, khăn tắm... đáp ứng nhu cầu tiêu dùng từ bình dân đến cao cấp trong nước và xuất khẩu. Nghề dệt túi phát triển mạnh ở các xã Nam Cao, Lê Lợi, Đình Phùng (Kiến Xương) sản lượng đạt vài triệu mét túi/năm. Nghề chạm bạc từ làng nghề nổi tiếng Đông Xâm (xã Hồng Thái, Kiến Xương) đã phát triển thành 4 xã nghề chạm bạc, hàng năm đạt doanh thu vài chục tỷ đồng. Nghề sơn tơ phát triển mạnh ở các xã Bách Thuận, Hồng Phong, Hồng Lý... (Vũ Thư), Phúc Khánh (thành phố Thái Bình) cũng đem lại thu nhập vài chục tỷ đồng/năm. Nghề dệt chiếu cói trước đây chỉ tập trung ở các xã Tân Lễ (Hung Hà), Đông Hà (Đông Hưng), An Vũ, An Tràng, An Dục, Đông Tiến... (Quỳnh Phụ) đã lan rộng sang nhiều xã lân cận, sản xuất hàng năm từ vài triệu lá chiếu các loại, đạt doanh thu cả trăm tỷ đồng. Nghề mây tre đan ở Thượng Hiền (Kiến Xương), Văn Cẩm (Hung Hà); nghề đan cói ở huyện Kiến Xương và huyện Thái Thụy; làm hương ở Hưng Hà, Thái Thụy, nghề làm kính ở

Lịch Động (Đông Hưng); nghề làm bánh đa ở làng Me (Hung Hà); nghề làm mộc ở làng Diệc, làng Vẽ, làng Nứa (Hung Hà); nghề làm nón ở Thụy Trình (Thái Thụy)... vẫn giữ ổn định. Người dân cũng du nhập nghề mới như nghề làm lông mi giả, nghề làm lưới câu ở huyện Quỳnh Phụ và huyện Thái Thụy. Nhìn chung, nghề truyền thống đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, chiếm hơn 1/4 lực lượng lao động trong tỉnh. Riêng khu vực làng nghề đã tạo ra giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm hơn 75% giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp của toàn tỉnh. Nhiều xã, giá trị sản xuất làng nghề đã chiếm hơn 50% tổng giá trị toàn xã, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương và vùng lân cận...

Văn hóa dân gian còn ghi lại những trung tâm dệt lụa nổi tiếng của tỉnh ta bằng những câu ca như: “Tốt lụa Bộ La, đẹp là làng Sóc” hoặc “Lụa Bộ La, là Sóc, đũi Ngọc Đường” hay “Dù ai kén lướt kén là/Không bằng mua lụa Bộ La về dùng”... Đáng tiếc thay, làng dệt Bộ La (Vũ Thư) đã mai một, chỉ còn trong ký ức những câu dân ca mà thôi. Nhiều làng nghề đang mất dần thương hiệu cũng như sản phẩm hoặc bị thu hẹp như đan võng đay, nghề chạm bạc ở làng Kim Lậu (Đông Hưng), nghề mây tre đan ở làng Cổ Rồng (Tiền Hải), nghề sơn tơ ở làng Thái Hòa (Thái Thụy)... Trước sự biến động của cơ chế thị trường chỉ còn số ít những

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Phạm Minh Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch



Ngoài ca dao, dân ca, địa danh Thái Bình cũng có những tên gọi gọi nhớ một thời nghề thủ công ở tỉnh ta phát triển khá mạnh. Ví dụ như ở làng Động Trung (nay thuộc xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương) có địa danh là Cồn Bông, tương truyền đây là khu trồng bông để cung ứng nguyên liệu cho nghề dệt.

Ông Nguyễn Văn Lục, nghệ nhân đúc đồng An Lộng, xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ



Những năm cuối thập kỷ 80 nghề đúc đồng An Lộng lâm vào cảnh khó khăn, nghệ nhân đúc đồng phải chuyển sang sản xuất hàng loạt các mặt hàng bằng nhôm như xoong, khay đựng ấm chén, vỏ phích, phin pha cà phê... và cả chân vịt tàu thủy. Một số gia đình có vốn đã mua máy cán nhôm, máy dập đúc thủy lực cỡ lớn để duy trì sản xuất.

Ông Lê Xuân Muôn, làng An Tiêm, xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy



Làng rèn An Tiêm (xã Thụy Dân, huyện Thái Thụy) phục hồi được nghề rèn là nhờ nhanh chóng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước cơ khí hóa, tăng năng suất và giảm nhọc nhằn cho người lao động. Các lò rèn đã trang bị máy mài (máy rèn), máy cán thép, máy cắt gọt kim loại, máy búa có khả năng thay thế vài trăm công lao động.

cơ sở, làng nghề làm những mặt hàng cổ truyền còn hầu hết các cơ sở, làng nghề khác đều phải làm thêm những mặt hàng mới để tăng thu nhập và tồn tại. Trong tiêu thụ sản phẩm, các nghề truyền thống có xu hướng di chuyển ra thành thị nhất là các thành phố lớn và nước ngoài bằng các hình thức đặt cơ sở sản xuất, mở đại lý bán hàng, xuất khẩu lao động... Với vai trò là “nền công nghiệp thôn xã”, từ xa xưa các nghề truyền thống

ở tỉnh ta đã đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân. Nền kinh tế nước ta chuyển dần sang cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, các nghề truyền thống vùng này đã có nhiều biến động. Nhiều nghề mới, mặt hàng mới, làng nghề mới hình thành góp phần to lớn về kinh tế - xã hội ở nông thôn và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời vẫn mang “hơi thở” nông nghiệp, nông thôn với những yếu tố tích cực và hạn chế. Sách “Đại Nam nhất thống chí” thời Nguyễn cũng cho thấy sự phong phú của các sản phẩm thủ công truyền thống ở đồng bằng sông Hồng, trong đó có Thái Bình... Vốn là “người bạn đường” gắn liền với sản xuất nông nghiệp, sinh ra từ nông nghiệp, phục vụ nông nghiệp nên “công nghiệp làng xã” ở tỉnh ta còn mang nặng tính chất gia đình. Gần như mỗi gia đình là một đơn vị sản xuất, khi “đồng vụ tứ kỳ” người thợ cầm cày, cuốc; khi “tháng ba, ngày tám” nông nhân họ lại quay về với nghề thủ công. Nghề thủ công được truyền dạy qua nhiều thế hệ và đó là cơ sở tồn tại của nghề thủ công bởi nó tận dụng mọi lứa tuổi tham gia và cũng chính điều đó đã làm cho nền kinh tế của Thái Bình phần nào chậm “thoát thai” khỏi nông nghiệp thuần túy.



Năng suất dệt chiếu làng Hải Triều, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà tăng cao bởi có máy móc thay thế sức người.

Cái tâm của nhà báo già

■ TUẤN DUNG

Miền Trung bão chống lên bão, lũ chống lên lũ, chỉ trong một thời gian ngắn hàng nghìn gia đình đã mất nhà cửa, biết bao người dân phải sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”. Hướng về miền Trung đã trở thành phương châm hành động của các cấp, các ngành và cả cộng đồng. Trong phong trào chung đó, ngọn lửa nhiệt tình lại trở dậy trong ông - nhà báo Nguyễn Công Liêm với việc làm thiết thực, đầy tình nghĩa.

Từ câu chuyện miền Trung...

Sáng sớm, nhà báo Nguyễn Công Liêm đã tìm đến nhà bà Lân Phương “từ thiện”. Câu chuyện của hai người chỉ xoay quanh chủ đề về lũ, bão đang bao phủ miền Trung và làm thế nào để mỗi người dân miền Trung đỡ khổ. Với bề dày kinh nghiệm của một người đã có gần 30 năm làm từ thiện bà Lân Phương liền đề xuất cách làm rồi hai người nhanh chóng lên đường. Điểm đến của họ chính là chùa Từ Xuyên - nơi thượng tọa Thích Thanh Định, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Thái Bình đang trụ trì. Các cụ xưa đã tổng kết: “Chí lớn thường gặp nhau tại một điểm”, trong trường hợp này cũng không phải ngoại lệ. Câu chuyện của bà Lân Phương và nhà báo Công Liêm đã được thượng tọa Thích Thanh Định nhiệt tình hưởng ứng. Thượng tọa bảo, ủng hộ miền Trung chính là phong trào mà các con nhang, Phật tử ở các chùa trong toàn tỉnh đang sôi nổi thực hiện, với đạo lý của người Việt Nam “Lá lành đùm lá rách” nên ngay sau khi phát động đã được các chùa và hàng nghìn Phật tử ủng hộ. Nếu phong trào ủng hộ miền Trung mà được các cơ quan báo chí, các nhà báo cùng vào cuộc thì chắc chắn kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Và đúng như nhận định của ông, một tuần sau đoàn từ thiện hơn 40 người thuộc bốn cơ quan là Hội Phật giáo tỉnh, Hội



Tăng ni, Phật tử chùa Từ Xuyên, thành phố Thái Bình trao quà hỗ trợ cho người dân xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Nhà báo, Báo Thái Bình và Đài PTTH Thái Bình với 5 tấn gạo và 250 triệu đồng của các tăng ni, Phật tử, đặc biệt là các mạnh thường quân đóng góp đã được đóng gói cẩn thận thành 500 suất quà để kịp lên đường vào Quảng Trị. Nhờ có sự cộng tác nhiệt tình của các cộng sự ở Hội Nhà báo và Báo Quảng Trị nên điểm đến trao quà của đoàn đã được chuẩn bị khá chu đáo gồm những cựu chiến binh đã chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, các em

học sinh ở Trường THPT Thành Cổ cùng những hộ gia đình đặc biệt khó khăn ở thị xã Quảng Trị và huyện Gio Linh.

Nhớ về những việc đã làm

Về hưu, cái tâm của người lính đã có gần 15 năm trong quân ngũ hoà trộn với cái tâm của một nhà báo có bề dày 30 năm cầm bút đã “nhào nặn” nên một nhà báo Nguyễn Công Liêm bình dị

nhưng gai góc, hiền lành nhưng chính trực, thẳng thắn. Hơn 30 năm công tác, về hưu cũng là quãng thời gian ông nổi dài nghiệp viết của mình nhưng chỉ với một mảng đề tài duy nhất là hậu chiến tranh và công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong quãng thời gian đó 72 tác phẩm gồm các phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, bài phản ánh, gương người tốt việc tốt đã được các báo, tạp chí ở Thái Bình, Quân khu 3 và các cơ quan báo chí trung ương đăng tải. Không ít bài viết đã mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho biết bao gia đình, bao con người và cả những tiếng thom cho đời. Phóng sự điều tra “Bao giờ quân nhân Vũ Trọng Thu được cấp bằng Tổ quốc ghi công”, sau hai năm đăng trên Báo Thái Bình, Thủ tướng Chính phủ đã cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Vũ Trọng Thu ở phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình. Bài viết “Nỗi day dứt hơn nửa thế kỷ” đã kết nối thông tin, tạo điều kiện cho nữ thanh niên xung phong Hoàng Thị Ngọc Diệp ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam ra Thái Bình tìm gặp gia đình người yêu là liệt sĩ Vũ Văn Thới ở xã An Ấp, huyện Quỳnh phụ. Phóng sự “Không gục ngã trước nỗi đau da cam” kể về gia đình bà Lê Thị Liên, 64 tuổi ở thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư là vợ cựu chiến binh Lê Văn Bình bị nhiễm chất độc da cam, với 10 lần sinh nở thì 6 đứa con dị dạng và 4 đứa con thiếu năng trí tuệ. Ngay sau khi bài viết được đăng trên Báo Thái Bình chị Liên đã nhận được số tiền hỗ trợ là 5 triệu đồng từ một nhà hảo tâm... Cùng với thời gian, tuổi tác sẽ ngày càng cao và đồng nghĩa với sức khỏe sẽ ngày càng suy giảm nhưng trên mặt bàn của nhà báo Nguyễn Công Liêm những tập tài liệu vẫn dày lên, nhiều chuyện vẫn đang làm ông trần trụi day dứt. Cái tâm của nhà báo già chắc chắn vẫn đeo đẳng theo ông cùng nghiệp viết đi tiếp quãng đời còn lại.



Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 12/12, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 71,5 triệu người nhiễm và hơn 1,6 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 12/12, cả nước thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước đã ghi nhận là 1.395 bệnh nhân. Hiện 1.237 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 123 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 21.000 người.

Tính đến 17 giờ 15 phút ngày 12/12, tại Thái Bình hiện còn 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, 28 trường hợp gồm 16 chuyên gia nước ngoài sang làm việc và 12 người từ nước ngoài về cũng đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và Trung đoàn 568.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19

SỐ Y TẾ:
0969.851.212
0227.3640.786

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:
0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như cộng tác viên: Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Phạm Ngọc Yên, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Đoàn Xuân Nha, Công Liêm (thành phố Thái Bình); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); Mai Hiền (Đài TTTH thành phố); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến Xương); Mạnh Tường (Đài TTTH Quỳnh Phụ); Hoàng Bình Trọng (Quảng Bình); Nguyễn Văn Thanh (Quảng Trị); Minh Chuyên, Đào Mạnh Long, Đỗ Văn Xuân (Hà Nội); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Trần Thị Thắm, Lê Hứa Huyền Trân, Trần Tấn Tuấn (Bình Định); Lê Anh Phong, Trần Văn Thiên, Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Duy Hoàn, Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); Nguyễn Doãn Việt (Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Liên Tâm (Bình Thuận); Dương Văn Mưu (Thái Nguyên); Võ Ngột (Ninh Bình); Lê Thành Văn (Đắk Lắk)...

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, cộng tác viên Lê Anh Phong có các bài thơ, câu đối: “Cung chúc tân xuân”, “Tờ lịch”, “Con trâu mới - cái cây đồng Tân Sửu”, “Trang báo tết”, “Thức lòng mình cùng với Đảng - mùa xuân”... Tác giả Khánh Hoàn có thơ “Trước thềm Tân Sửu”; tác giả Ngô Thế Lâm gửi tản văn “Viết bên thềm tháng chạp”, “Năm sủu nói chuyện trâu - Con trâu trong các giai thoại lịch sử”; tác giả Dương Văn Mưu có bài “Xa quê nhớ bánh chưng mẹ gói”, “Xuân về lại nhớ bánh gio”...

Phản ánh các hoạt động trong tỉnh, cộng tác viên Thành Đô đưa tin: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung đoàn 568 Bộ CHQS tỉnh tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 114 công dân trở về từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cộng tác viên Vũ Đông đưa tin Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương có 29 tập thể, cá nhân được khen thưởng tại hội nghị tổng kết công tác hội. Cộng tác viên Mai Hiền đưa tin: Hội Nhân nhân chất độc da cam/Đioxin thành phố Thái Bình tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Hướng tới lễ Giáng sinh, cộng tác viên Trúc Lành có bài “Tốt đời đẹp đạo ở Giáo xứ Việt Yên” viết về Giáo xứ Việt Yên, xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà có nhiều thay đổi bởi ở đó phương châm nêu cao tinh thần lương - giáo đoàn kết, tích cực sản xuất, cùng nhau sống “tốt đời đẹp đạo” là phương châm để thực hiện kính Chúa, yêu nước...

Viết về câu chuyện xúc động hậu chiến tranh, cộng tác viên Công Liêm có bài “Cổ tích làng Tống Vũ”. Bài viết cuốn hút người đọc: Mặc dù đã nhận được giấy báo tử liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc từ nhiều năm trước nhưng đến năm 1980 gia đình ông Nguyễn Đình Tám ở thôn Tống Vũ, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình lại bất ngờ được đón Nguyễn Đình Thúc trở về sau nhiều năm lưu lạc...

Tin, bài, ảnh, video clip, thơ, truyện, tản văn... của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý: Tin, bài gửi về cộng tác để nghị các bạn gửi kèm từ 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ, rõ ràng. Tin bài thời sự, đề nghị các bạn gửi trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn xin gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!