



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 824
Chủ nhật
Ngày 15 - 10 - 2023

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ

(Xem trang 2+3)



Theo một chữ tâm



Trang 5

Nhan rộng mô hình

"Công trường an toàn giao thông"



Trang 8

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 15/10

Xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ

■ ĐÀO QUYÊN

Mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” dù mới được triển khai thực hiện thí điểm ở một số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh song bước đầu đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của hệ thống chính quyền cơ sở, nhất là xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

“3 luôn”, “5 biết”, “5 không”

Tự Tân là 1 trong 2 xã của huyện Vũ Thư được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Ông Phạm Quang Tạo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Phong cách làm việc thân thiện, trọng dân, vì dân được đội ngũ cán bộ, công chức xã duy trì thực hiện từ nhiều năm nay, tuy nhiên khi được cấp trên lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình, tất cả cán bộ, công chức của xã đều xác định đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là dịp để chúng tôi hoàn thiện và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Ngoài quán triệt tới từng cán bộ, công chức thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao theo phương châm: “3 luôn” (luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ), “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi, biết cảm ơn), “5 không” (không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà; không quan liêu vô cảm, vô trách nhiệm; không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ), địa phương còn quan tâm đầu tư đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công việc. Bên cạnh đó, xã còn bố trí bàn ghế, nước uống, quạt

điện, điều hòa, trang bị các tủ sách báo, lắp đặt hệ thống mạng wifi miễn phí phục vụ người dân khi tới giao dịch. Cán bộ, công chức đeo biển tên, vị trí, chức danh để người dân dễ nắm bắt và thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Chính quyền xã thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên nhân dân.

Là một trong những người đầu tiên được nhận thư khen của UBND xã, ông Nguyễn Thế Ry, thôn Phù Sa, xã Tự Tân xúc động chia sẻ: Khi địa phương mở rộng đường giao thông nội đồng, gia đình tôi đã hiến gần 100m² đất nông nghiệp với mong muốn đường rộng để bà con cũng như các phương tiện máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp như: máy gặt, máy cấy, máy cày cỡ lớn xuống đồng thuận lợi, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất. Vừa qua, nhận được thư khen của UBND xã, gia đình tôi rất phấn khởi, thấy sự đóng góp của mình được địa phương ghi nhận và đây cũng là động lực để gia đình phấn đấu hơn nữa góp phần vào sự phát triển chung của địa phương trong thời gian tới.

Khi được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, Đảng ủy, UBND phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình)

Ông Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hưng Hà

Ngoài 2 xã Chí Hòa và Thái Hưng được lựa chọn xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Hưng Hà còn lựa chọn thêm 5 xã thực hiện xây dựng mô hình. Mỗi xã, huyện hỗ trợ 20 triệu đồng kinh phí xây dựng mô hình, đồng thời tổ chức cho các đồng chí trong ban chỉ đạo của huyện, bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND và công chức văn phòng các xã thực hiện mô hình đi học hỏi kinh nghiệm tại xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam). Ngoài ra, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong quá trình thực hiện, hướng tới đích đến của mô hình là đem lại sự hài lòng cho nhân dân.

Bà Đậu Thị Tĩnh, tổ 15, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình)

Việc thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” là rất cần thiết, từ đó góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền. Ở phường Bồ Xuyên từ trước đến nay, tinh thần, thái độ trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức rất tốt. Nhiều lần do bận công việc nên tận cuối giờ chiều tôi mới có thể đến phường để giải quyết một số TTHC và cũng sẵn sàng tâm lý chưa chắc đã làm được luôn trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, khi đến nơi tôi thấy tất cả cán bộ, công chức, lãnh đạo UBND phường đều vẫn trực rất nghiêm túc; không khí làm việc rất thân thiện; quy trình giải quyết công việc nhanh gọn. Nội dung nào chưa rõ, tôi đều được cán bộ giải thích tận tình, chu đáo. Tôi thực sự rất hài lòng.

thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ, công chức phải gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định, đúng luật nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo. Cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC của người dân luôn giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh

bạch. Theo ông Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy phường: Đảng ủy phường đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện mô hình và ban hành quy chế hoạt động trong đó phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên. UBND phường xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời căn cứ thực tiễn của phường để cụ thể hóa các tiêu chí và quán triệt tới từng cán bộ, công chức.



Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tự Tân (Vũ Thư) luôn tận tình hướng dẫn, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính cho người dân.

☛ Qua giám sát, nhìn chung tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, người dân rất hài lòng. Đặc biệt, người dân đánh giá rất cao việc phụng bố trí riêng phòng trao giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh trang trọng kèm theo tặng hoa chúc mừng cũng như có thư chia buồn tới gia đình khi có người thân qua đời, đồng thời cử cán bộ đại diện tới thăm viếng...

Xây dựng chính quyền trong dân, vì dân

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Thực tiễn hoạt động của chính quyền cơ sở thời gian qua tuy đã có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả song vẫn còn tình trạng những nhiều, tiêu cực, thiếu tôn trọng, gây phiền hà đối với nhân dân; còn biểu hiện thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân còn hạn chế... Bên cạnh đó, việc xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ là yêu cầu tất yếu đặt ra trong tiến trình đổi mới, phù hợp với xu thế hiện nay, thể hiện bản chất tốt đẹp của bộ máy nhà nước, thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” một cách thực chất, tạo sự đồng thuận và tin tưởng của nhân dân, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị tại các địa phương. Vì vậy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành đề án xây dựng thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Qua đó nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc của chính quyền cấp xã, khắc phục tệ quan liêu, hành chính, cửa quyền; đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân, hướng đến sự hài lòng của nhân dân đối với chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy lựa chọn 16 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”. Đến nay, các địa phương đều đã tổ chức ra mắt mô hình và bám sát các nội dung, tiêu chí có trong đề án và hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện; trong đó chú trọng công tác quán triệt, tuyên truyền giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, góp phần tạo sự gắn kết, gần gũi với nhân dân, chuyển từ chính quyền quản lý hành chính sang phục vụ. Song song với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã chủ động xây dựng các mẫu thư xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng, chia buồn với người dân và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc mừng, động viên nhân dân; niêm yết công khai các biểu mẫu, TTHC, các khoản phí, lệ phí và chương trình phát triển kinh tế - xã hội để nhân dân được biết. Đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu thường xuyên sâu sát cơ sở, thực hiện tốt việc tiếp dân, giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của người dân. Chú trọng mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 16 xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra, sau thí điểm có thể được triển khai rộng rãi trong toàn tỉnh.

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM 15/10

Mở rộng, gắn kết thanh niên

■ XUÂN PHƯƠNG

Để đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức hội liên hiệp thanh niên ngày càng vững mạnh, các cấp hội đã chủ động xây dựng, triển khai sâu rộng các chương trình, hoạt động nhằm bảo đảm quyền, lợi ích, giải quyết nhu cầu của thanh niên về học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kỹ năng.



Đoàn viên, thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho người dân xã Đông Hoàng (Đông Hưng).

Việc thường xuyên tổ chức các giải bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, các sân chơi văn hóa văn nghệ dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên, tổ chức đoàn thanh niên, hội liên hiệp thanh niên (LHTN) đã tạo sân chơi lành mạnh cho thanh niên cùng sở thích. Đây cũng là một trong các cách mà tổ chức hội các cấp và các đơn vị triển khai nhằm thu hút, tập hợp thanh niên. Bà Vũ Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh cho biết: Vì được tổ chức theo sở thích nên nhiều đơn vị, đoàn viên, thanh niên tham gia các cuộc thi, giao lưu rất nhiệt tình. Đây không chỉ là dịp để thanh niên thể hiện sở trường, năng khiếu nghệ thuật của mình mà qua đó còn phát hiện, bồi dưỡng các bạn trở thành hạt nhân của phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của cơ sở nói riêng, của đoàn thanh niên, hội LHTN nói chung.

Đồng hành cùng thanh niên phát triển kinh tế cũng là một trong những giải pháp mà các cơ sở đoàn, hội đã thực hiện để gắn kết thanh niên với tổ chức hội. Hơn 2 năm qua, hội LHTN các cấp đã phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 22.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên; giới thiệu việc làm cho hàng nghìn thanh niên, tổ chức hơn 50 hoạt động thăm, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tại các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của thanh niên; thành lập, duy trì hơn 100 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế các cấp. Anh Mai Đức Anh, Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp huyện Vũ Thư cho biết: Câu lạc bộ Thanh niên

khởi nghiệp của huyện được thành lập từ tháng 3/2019. Mỗi người một lĩnh vực sản xuất, kinh doanh nhưng các thành viên trong Câu lạc bộ thường xuyên trao đổi, liên kết, hỗ trợ nhau từ việc tìm nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ và vốn sản xuất, kinh doanh, giúp nhau khởi nghiệp thành công. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các thành viên còn thể hiện ở tinh thần xung kích, tình nguyện, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương thông qua việc tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh: Tại Thái Bình, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên và công tác xây dựng hội LHTN luôn là bài toán khó đặt ra cho tổ chức hội. Bởi hiện nay hầu hết thanh niên làm việc trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, đi học xa nhà, tỷ lệ thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn - hội có nơi còn ít, kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động còn hạn chế... Để thu hút, tập hợp thanh niên, các cấp bộ hội đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, nhiệt huyết của thanh niên thông qua phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng tạo cơ chế, môi trường, điều kiện cho hội viên, thanh niên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng. Tổ chức hội các cấp cũng lựa chọn, thiết kế các nội dung, giải pháp phù hợp, hiệu quả để đồng hành với các đối tượng thanh niên như: Thanh niên công nhân, thanh niên tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên yếu thế, thanh

niên tài năng... Song song với đó, phát triển đa dạng các loại hình chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp trên các địa bàn dân cư, trong các doanh nghiệp, khối cơ quan, khối trường học; kịp thời phát hiện, tuyên dương những điển hình tiêu biểu...

Cũng theo anh Thiệu Minh Quỳnh: Bên cạnh các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm mang lại những sân chơi trong sinh hoạt của đoàn, hội, còn có nhiều câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên cũng đang đóng góp sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Trong đó, nhiều hoạt động làm nên hình ảnh đẹp của thanh niên phải kể đến là hiến máu tình nguyện, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người già, hộ nghèo, gia đình chính sách. Như trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, các cấp bộ đoàn, hội đã tặng hơn 4.300 suất quà, học bổng cho các đối tượng chính sách, người nghèo, học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 15 ngôi nhà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 5.000 người, khánh thành 35km thấp sáng đường quê, 1 sân thể thao cộng đồng, 1 câu dân sinh.

Thời gian tới, các cấp bộ đoàn, hội ở Thái Bình tiếp tục duy trì tốt việc thực hiện các mô hình nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, tăng cường bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, hội viên mới...; từ đó thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng xây dựng quê hương.



PHƯƠNG LA MẸO DỆT, MẸO GIÀU

■ NGUYỄN THANH
Vũ Quý, Kiến Xương

Phương La có tên Nôm làng Mẹo, được hình thành từ một bãi bồi ven sông Hồng thuộc phía Bắc tỉnh Thái Bình. Từ năm 1977, Phương La cùng các làng Hà Nguyên, Nhân Xá, Xuân La, Trác Dương hợp thành xã Thái Phương, huyện Hưng Hà. Từ xa xưa, Phương La là một làng dệt cổ truyền, làng văn vật nổi tiếng trong tứ trấn. Những năm gần đây, Phương La từng được giới truyền thông ca ngợi là “Ngôi làng nhiều tỷ phú nhất Việt Nam”.

Tương truyền nghề dệt vải, dệt lụa ở làng Mẹo - Phương La có từ thời Trần. Hiện chưa tìm thấy tài liệu thành văn nào chép cụ thể về nghề dệt của làng này từ thời Lê trở về trước nhưng truyền thuyết và nhiều giai thoại về làng Phương La cho biết nghề trồng bông, dệt vải và nghề trồng dâu, nuôi tằm, ươm tơ, dệt lụa ở đây đã có từ nhiều trăm năm trước. Trong kho tàng ca dao tục ngữ của người Việt có những câu: “Hỡi cô thắt dải lưng xanh/Có về làng Mẹo với anh thì về/Làng Mẹo buôn bán trăm nghề/Sáng đi bán lụa, tối về mua tơ...”. Vào những thập niên đầu thế kỷ XX, đa phần các gia đình trong làng đều có khung dệt.

Sách Tiên Hưng phủ chí viết vào đầu thế kỷ XX cho biết: “Các nơi trong phủ đều có khung dệt vải, trong đó đáng kể nhất là làng Bon, xã Hậu Tái cùng các xã Thượng Hộ, Tịnh Xuyên, Đặng Xá, Thanh Nga, Do Đạo là những nơi có vải dệt đẹp được nhiều người ưa chuộng... Dân các xã Phương La, Trác Dương, Yên Nghiệp, huyện Hưng Nhân thường đi mua kén tằm đem về kéo thành tơ sợi, chia ra làm mấy loại. Loại sợi tơ mảnh đem dệt thành lụa gọi là lụa sồi. Loại sợi tơ hơi thô dệt ra thành lụa nái, rồi đem đi bán ở chợ các nơi”.

Về nghề thủ công truyền thống của huyện Hưng Nhân, tác giả sách Chú thích về tỉnh Thái Bình đã viết: “Dù rằng trong huyện không có một xưởng nào, lụa Phương La vẫn có tiếng, thường gọi là lụa Mẹo hoặc lụa Duyên Hà”.

Trải những năm kháng chiến chống Pháp, nghề dệt vải, dệt lụa bị đình đốn. Theo Lịch sử Đảng bộ huyện Hưng Hà: “Huyện Hưng Nhân có nghề dệt vải ở thôn Phương La, nổi tiếng từ lâu đời. Trong kháng chiến chống Pháp, khung cửi bị tàn phá, nhân dân không trồng dâu, nguyên liệu ngoại không nhập được, việc đi lại buôn bán bị ách tắc, do đó sản xuất bị ngưng trệ. Sau ngày hòa bình lập lại, nghề dệt vải ở Phương La được phục hồi. Cả thôn đã có 318 khung cửi, gồm 342 gia đình dệt vải cho mậu dịch (chiếm hơn 50% số hộ trong làng). Số hộ làm nghề dệt vải có thu nhập khá, đời sống ổn định”.

Từ những năm tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp đến những năm kháng chiến chống Mỹ, diện tích trồng bông, trồng dâu

của làng Phương La cũng như của cả Thái Bình ngày một thu hẹp dần nhường chỗ cho diện tích cấy lúa, trồng rau màu hoặc các loại cây công nghiệp khác. Nghề dệt lụa ở Phương La lùi dần vào dĩ vãng. Nghề dệt vải vẫn còn nhưng thảng thớm theo kế hoạch giao của Nhà nước. Tơ dệt được tổ chức thành tổ sản xuất cùng với các tổ sản xuất thủ công khác do HTX nông nghiệp kiêm quản lý.

Là một làng điển hình về đất chật người đông. Bình quân diện tích canh tác mỗi người có chừng 250m² (khoảng 0,7 sào Bắc Bộ). Nếu không có nghề dệt và các ngành nghề khác mà chỉ chuyên tâm vào nông nghiệp thì chắc chắn chuyện xóa đói giảm nghèo ở Phương La không dễ dàng gì chứ chưa nói đến chuyện trở thành tỷ phú.

Thời vận đến các ông chủ cơ sở dệt ở Phương La trở thành tỷ phú vào hạng nhất nhì trong ngành dệt của Việt Nam mà báo chí viết với tiêu đề “Ngôi làng nhiều tỷ phú nhất Việt Nam” có thể tính từ nửa cuối những năm 1980. Cái mẹo làm giàu của người Phương La thì thật khôn lường nhưng cũng có người đã cho rằng thời cơ tiếp sức cho sự bùng nổ của làng dệt Phương La bắt đầu từ phi vụ cháy kho tơ của Nhà nước ở Hải Phòng vào năm 1986. Khi đó hàng vạn tấn tơ mới được nhập vào kho ở cảng Hải Phòng bị cháy nên phải thanh lý. Các cơ sở dệt ở Phương La liền kéo nhau ra mua lại với giá rẻ như cho để đưa về tái chế. Việc dân Phương La ra mua tơ cháy ở Hải Phòng mang về tái chế là chuyện có thật. Nhưng nếu nói là do gặp được số tơ phế liệu này mà Phương La phát lên để trở thành “Ngôi làng nhiều tỷ phú nhất Việt Nam” thì chắc chắn là chưa hẳn đúng.

Gặp thời kỳ đất nước mở cửa, làng dệt Phương La đã sớm biết chớp thời cơ đầu tư vào nghề dệt vốn có danh tiếng từ truyền thống. Nhiều tổ hợp dệt tư nhân, đặc biệt là xí nghiệp dệt, nhuộm, in hoa tư nhân

Bình Minh, Hương Sen, Hồng Quân, Minh Ngọc... lần lượt ra đời và trụ vững. Các mặt hàng vải đùi, vải thổ cẩm, khăn... được dệt từ chất liệu tốt đã khiến Phương La nổi tiếng. Phương La trở thành một trung tâm dệt của tỉnh Thái Bình, được bạn hàng trong nước, ngoài nước biết tiếng, nhớ tên. Có những thời điểm, sản phẩm dệt ở Phương La hầu như không bán trong nước mà xuất sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Canada, các nước EU...

Điều đáng chú ý là người Phương La rất có sở trường về các công đoạn trong nghề dệt. Khi nghề dệt của làng này mới được khôi phục, hầu hết các cơ sở dệt đều tận dụng diện tích thổ cư của gia đình để tổ chức sản xuất. Khi xong công đoạn dệt thô phải vận chuyển đi tẩy - nhuộm ở một cơ sở khác cách xa hàng chục ki-lô-mét. Để triển khai công đoạn này đỡ phức tạp hơn, một chủ cơ sở dệt trong làng đã mày mò tìm cách đầu tư đưa công nghệ tẩy - nhuộm về làng.

Nếu không kể đến những mẹo tổ chức sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ nghề dệt vải của những ông chủ cơ sở của làng Mẹo thì khá đông người dân Phương La lại giỏi về kỹ nghệ tự chế tạo, tự lắp đặt máy dệt để gia công thuê cho doanh nghiệp ngay tại chính nhà mình. Cái giỏi của người nông dân làm nghề dệt khăn sợi bông ở Phương La là còn biết cải tiến, hoàn thiện dần máy dệt trong quá trình sản xuất. Vào những năm hưng thịnh, hầu như mỗi hộ dân trong làng đều có máy dệt, nhà ít thì 1 - 2 máy, nhà nhiều có tới 10 máy. Vào lúc cao điểm cả làng có tới trên 4.000 máy dệt và 5.000 lao động, mỗi ngày Phương La xuất xưởng chừng 60 tấn khăn dệt sợi bông đưa đi tiêu thụ ở các thị trường trong và ngoài nước.

Do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh nghề dệt, nhiều hộ đã vươn ra khỏi làng nghề Phương La lên thành phố,

ra các tỉnh thành mở công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong số này, một số đã trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành thu hút hàng vạn lao động. Đương nhiên, từ xu thế đó, nghề dệt Phương La lại có điều kiện phát triển rực rỡ hơn. Nhiều chủ doanh nghiệp trong làng kế tiếp cha anh đã hình thành và đứng vững. Xã Thái Phương đã xây dựng cụm công nghiệp làng nghề. Một số doanh nghiệp trong làng nghề có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng nghìn lao động, doanh số sản xuất mỗi năm hàng trăm tỷ đồng.

Do phát lên từ nghề dệt, những năm gần đây, hầu hết các hộ gia đình trong làng Phương La đều trở lên khá giả. Nhà cao tầng với những tiện nghi đắt tiền mọc lên san sát. Một số đại gia cỡ bự trong làng xây những ngôi biệt thự sang trọng với hàng chục tỷ đồng. Đường làng ngõ xóm láng nhựa hoặc rải bê tông thênh thang, ô tô, xe máy vào ra tấp nập. Cảnh quan làng Phương La đổi thay sâu sắc, không khác gì một thành phố nhỏ giữa làng quê. Một số con em của Phương La từ xuất phát điểm sản xuất, kinh doanh ngành dệt ở làng đến nay đang làm chủ sở hữu những tập đoàn kinh tế đa ngành với số vốn điều lệ nhiều nghìn tỷ đồng, trở thành những doanh nhân có đẳng bậc của Việt Nam...

Tuy nhiên, môi trường của “Ngôi làng nhiều tỷ phú nhất Việt Nam” này cũng đang trong tình trạng báo động vì ô nhiễm. Khi hầu hết các gia đình trong làng đều có máy dệt, khi cả làng có tới mấy nghìn máy dệt lại có cả cơ sở tẩy - nhuộm đặt ngay trong làng với lượng nguyên liệu nhập vào, hàng hóa xuất ra mỗi ngày hàng trăm tấn thì sự ô nhiễm thật khôn lường. Vào thời điểm hiện tại, Phương La là làng dệt có cụm công nghiệp trong làng nghề nổi tiếng nhất tỉnh Thái Bình nhưng đồng thời cũng là một trong những ngôi làng có tình trạng môi trường bị ô nhiễm đáng báo động. Đó là bài toán chưa dễ tìm lời giải thỏa đáng.



Ảnh tư liệu

Cô giáo Ngô Thị Hương nguyên là giáo viên dạy môn Hóa ở Trường THPT Thái Phúc nhiều năm qua được mọi người biết đến với những việc làm thiện nguyện chăm lo giúp đỡ học sinh nghèo, người tàn tật khó khăn, quyền góp công đức xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B tại tỉnh Quảng Trị. Việc làm của cô giáo Ngô Thị Hương đã lan tỏa cho nhiều người khác cùng theo một chữ tâm.

“Em đọc phóng sự “Không gục ngã trước nỗi đau da cam” và phóng sự “Da cam nỗi đau chìm trong nước mắt” đang trên Báo Thái Bình mới biết được gia cảnh của bà Bùi Thị Mậu quê ở xã Đông Quang, huyện Đông Hưng và gia cảnh chị Lê Thị Liên ở xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Em hình dung cuộc đời hai người phụ nữ sao mà bất hạnh và chịu nhiều đau khổ đến thế. Em không cầm được nước mắt khi nghĩ về thân phận bà Mậu và chị Liên. Sao bà Mậu và chị Liên lại có thể chịu đựng được những khổ đau đến như vậy để sống trong cuộc đời này... Em cũng là phụ nữ, em cũng làm vợ, làm mẹ, cũng nuôi con mới thiếu và cảm phục bà Mậu, cảm phục chị Liên vô cùng. Em và nhiều người bạn của em, các học sinh của em nữa muốn giúp đỡ hai người một chút để vơi bớt khó khăn” - đó là tâm nguyện mà cô giáo Ngô Thị Hương, giáo viên dạy môn Hóa ở Trường THPT Thái Phúc đã gọi điện và nói điều này với tôi.

Phóng sự “Không gục ngã trước nỗi đau da cam”, tôi viết về phận đời chị Lê Thị Liên, 67 tuổi, là vợ cựu chiến binh Lê Văn Bính ở thôn Hưng Nhượng, xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư. Chị Liên làm vợ, làm mẹ, nuôi con mà sẽ mãi chẳng bao giờ có thể trông cậy vào sự đỡ đỡ của con cái khi tuổi già từng ngày từng ngày ập đến. Chúng kiến cô giáo Ngô Thị Hương ôm lấy chị Liên trong nước mắt, để cùng cảm thông chia sẻ phận đời người phụ nữ bất hạnh, cuộc đời chị Liên qua mười lần vượt cạn thì sáu lần sinh ra những sinh linh “quái thai, dị dạng” các con chị ra đời rồi chúng ra đi thật nhanh, để lại cho chị Liên nỗi bất hạnh, dày vò mấy chục năm qua. Tục ngữ có câu “Trẻ cậy cha, già cậy con”, chị Liên như người thua bạc khát nước, bốn đứa con tiếp theo của chị ra đời cũng không cho chị hy vọng trông cậy vào con cái, mà cả bốn người con đều thiếu năng trí tuệ... Trước con bĩ cực cuộc đời, chị Liên đã ba lần đứng trên cầu Cọi nhìn xuống dòng sông Kiến Giang để muốn giải thoát cho riêng mình... Nhưng phận làm vợ, làm mẹ đã không cho phép chị gục ngã. Cô giáo Hương đã khóc rất nhiều khi nghe chị Liên trải lòng về phận đời.

Còn phóng sự “Da cam nỗi đau chìm trong nước mắt” tôi viết về phận đời của bà Bùi Thị Mậu, ở thôn Hưng Đạo Tây, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng. Bà Mậu là vợ của cựu chiến binh Bùi Văn Ôn (ông Ôn đã chết năm 2001). Bà Bùi Thị Mậu là mẫu người phụ nữ của phong trào ba đảm đang, thời chống Mỹ cứu nước, được kết nạp Đảng khi chưa tròn mười tám tuổi. Người dân ở thôn Hưng Đạo Tây và cả xã Đông Quang đều biết đến Bùi Thị Mậu - một phụ nữ một thời đảm đang, giỏi việc nước đảm việc nhà, một kiện tướng làm bèo hoa dâu trong những năm 1965 - 1970 và biết đến một nữ Bí thư Đoàn xã năng động, trách nhiệm thế mà cuộc đời bà Mậu với bao truân chuyên và chỉ được “hưởng” những “bất hạnh” bốn lần vượt cạn là bốn lần quận thất đau thương. Con trai đầu là Bùi Văn Anh, vừa lọt lòng có đầu to khác thường, chân tay teo tóp chỉ hơn một tháng là cháu Anh chết. Ba cháu tiếp theo gồm Bùi Văn Mạnh sinh năm 1975 bị hở hàm ếch, sức khỏe có khá hơn hiện nay làm nghề bưng bê phở thuê kiếm sống; cháu Bùi Văn Vang sinh năm 1978

Theo một chữ tâm

■ NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình



Cô giáo Ngô Thị Hương thay mặt các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trao tiền công đức xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B tại tỉnh Quảng Trị.

bị diên đại từ gần chục năm nay; cháu Bùi Thị Nguyệt thiếu năng trí tuệ không tự chủ trong cuộc sống... Ở tuổi 80, bà Bùi Thị Mậu bị đau khớp gối đi lại rất khó khăn, nhưng hàng ngày vẫn phải chăm nuôi hai người con diên đại... Cô giáo Ngô Thị Hương đã tìm đến thôn Phát Tây, xã Đông Quang, tìm đến với bà Bùi Thị Mậu trong nghẹn ngào cảm thông chia sẻ. Cô ôm bà Mậu mà rung rung nước mắt. Hôm ấy cô đến với bà Mậu chỉ còn ít ngày nữa sẽ đón xuân Tân Sửu. Cô giáo Hương cùng với cháu Nguyễn Thị Hồng quê ở xã Thái Sơn là cựu học sinh của cô đã tặng bà Bùi Thị Mậu số tiền 22.500.000 đồng. Bằng kết nối của cô giáo Hương với facebook của Minh Nga, từ tháng 1/2021, quỹ “Phước an nhiên” mỗi tháng chuyển nhờ qua tài khoản của chị Nguyễn Thị Nga là cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Đông Quang hỗ trợ bà Mậu và hai con của chị mỗi tháng 1.000.000 đồng. Ngày giáp Tết Nguyên đán giá rét cảm lạnh, căn nhà bà Mậu trở lên ấm áp. Được nhận quà của những trái tim Bồ Tát từ cô giáo Ngô Thị Hương, bà Mậu nghẹn ngào không thành tiếng cảm ơn cô Hương, cháu Hồng và những trái tim thiện nguyện.

Theo một chữ tâm và lan tỏa yêu thương

Cô giáo Ngô Thị Hương sinh ra trong một gia đình có 5 chị em gái ở thôn Bao Hàm, xã Thụy Lương nay là khu 7, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy. Hương từng là người lính công tác tại Trung đoàn 21, Quân chủng Phòng không không

quân (E221, QCPKKQ). Năm 1987, Hương ra quân và thi đỗ vào khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; tốt nghiệp đại học được về công tác ở ngành giáo dục huyện Thái Thụy. Tháng 9/1997, cô Hương về giảng dạy tại Trường THPT Thái Phúc. Với sự nghiệp trồng người, cô Hương luôn được đồng nghiệp quý mến, tin yêu, các thế hệ học trò kính trọng. Không chỉ giỏi chuyên môn mà cô có tấm lòng nhân ái, luôn quan tâm đến đồng nghiệp và những học sinh có gia cảnh khó khăn, những phận đời nghèo khó. Nhiều năm nay, cô giáo Ngô Thị Hương đã lặng lẽ kết nối thông tin, chia sẻ với đồng nghiệp, bạn bè và học sinh cũ thành đạt để gieo chữ tâm, chữ đức, lan tỏa yêu thương. Trong cuốn sổ nhỏ ghi nhật trình gieo tâm đức của mình, cô đã viết lại dòng tâm sự thấm đẫm của một học trò với cô: Em gọi tôi: “Chị ơi, hàng tuần nay mẹ em đi viện mà không có tiền, em chỉ toàn ra xin đồ từ thiện để ăn...”. Đã có lần tôi đã nhờ các bạn ở gần thành phố mang cơm cho mẹ con em ấy. Đó là hoàn cảnh mẹ con bà Nguyễn Thị Ván, sinh năm 1952 ở thôn Nam Tân, xã Hòa An, huyện Thái Thụy. Bà Ván nằm viện dài ngày được thầy thuốc chẩn đoán suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, con đau thất ngực... Cứ ngỡ mỗi ngày trôi qua của bà Ván là sự nhẹ nhàng khi đã đi trọn vẹn gần cả cuộc đời, nhưng không, bà mang trong mình “một trái tim lỗi nhịp” yếu ớt, khó nhọc, kèm theo là quá nhiều căn bệnh khác nữa... Bà Ván không còn chồng, chỉ còn

người con trai sức khỏe cũng không được tốt. Mỗi ngày trôi qua của bà Ván nặng trĩu trong nỗi lo, nỗi lo tiền thuốc men. Cô giáo Ngô Thị Hương đã cùng trĩu nặng nỗi lo cơm áo, gạo tiền với bà Nguyễn Thị Ván và từ trái tim nhân hậu, cô đã lên tiếng thế này: Em xin gieo duyên giúp bà ít đồng tiền thuốc qua ngày ạ, bà sống được ngày nào hay ngày đó. Mong mỗi anh chị, các em giúp bà 50.000 đồng, 100.000 đồng với ạ. Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều... Bằng sự sẻ chia chân thành đến các mạnh thường quân, đến các đồng nghiệp, các học trò của mình, cô giáo Ngô Thị Hương đã quyên góp được một khoản tiền nhỏ nhỏ giúp đỡ mẹ con bà Nguyễn Thị Ván vượt qua lúc khốn khó nhất.

Cô giáo Ngô Thị Hương chia tay đồng nghiệp, rời bục giảng hơn hai năm nay, cô mang “bài ca hóa trị” về tổ ấm ở thị trấn Diêm Điền và dành tâm huyết kèm cặp cho các học trò học yếu môn Hóa tìm đến với cô. Thời gian còn lại, cô dành cho công việc thiện nguyện. Cô tận tụy đi đến nhiều xã trong huyện, tìm hiểu để rõ thêm những cảnh đời khốn khó, để rõ thêm những địa chỉ gửi gắm tâm đức của mình. Hồi tháng 7/2023, cô nhận được gợi ý của Ban liên lạc Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 huyện Thái Thụy mong muốn cô tham gia quyên góp, công đức hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B tại tỉnh Quảng Trị. Và tâm đức ấy đã được Hội chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 ghi công. Bằng cách chia sẻ thông tin với các mạnh thường quân, với các học trò cũ, cô Hương chuyển thông điệp đến mọi người “Trung đoàn 64 - Sư 320B sau 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972 chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị có hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Trong đó có gần 500 người con quê hương Thái Bình và chỉ huyện Thái Thụy cũng có gần 200 người con nằm lại nơi này. Thật là thương tâm, gần 400 liệt sĩ hiện nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Em rất mong mọi người đọc được thông tin này mà giúp các cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ hoàn thành tâm nguyện của mình, hoàn thành xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Mỗi người thêm 50.000 đồng, 100.000 đồng... nửa thời là công trình sẽ hoàn thành. Mong mỗi người công đức một chút để nơi tâm linh này linh tụ vong hồn những người con của nhân dân đã vì độc lập tự do của Tổ quốc mà hy sinh. Để nơi này sớm được hoàn thành”. Cô giáo Hương đã thay mặt các mạnh thường quân, những người học trò hiếu nghĩa trao số tiền công đức 75.500.000 đồng cho Ban tổ chức xây dựng Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trung đoàn 64, Sư đoàn 320B tại tỉnh Quảng Trị.

Rời bục giảng, cô Hương chọn việc làm thiện nguyện để phát tâm cùng với các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các học trò cũ cùng chăm lo cho học sinh nghèo trước năm học mới. Mỗi suất quà nhỏ, một chiếc cặp sách, một tập vở được cô tìm đến trao tận tay hàng chục học sinh nghèo trong năm học này. Những ai đã biết về cô giáo giỏi về chuyên môn, có tấm lòng nhân hậu thiện nguyện và dõi theo trên trang cá nhân của cô giáo Ngô Thị Hương sẽ đọc được những dòng tâm đức sâu nặng tình thương: “Thứ sáu tuần này các bạn ơi! Những trái tim thiện nguyện chúng mình cùng về Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh để phát tâm bữa cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy”. Tấm lòng cô giáo Ngô Thị Hương như một bông hoa đẹp đang lan tỏa sắc hương cho cuộc đời này thêm ý nghĩa.



Cô giáo Ngô Thị Hương - người bế cháu bé trong một buổi đi trao quà thiện nguyện.

PHÙ LƯU CỔ CẢNH

■ QUANG VIỆN

Chuyện quan tri phủ Cổ Lan sinh hạ được người con gái sắc nước nghiêng thành khiến Đinh Tiên Hoàng “ngần người” quyết lập thành Hoàng hậu được ghi chép trong ngọc phả, thần tích của đền “Tĩnh Nương thánh mẫu” như sau: “Một đêm phu nhân Đỗ Thị Lan Hoa nằm mộng thấy nhật được chiếu gương vàng, sau giấc mộng ấy phu nhân có thai. Ngày 3 tháng Giêng năm Ất Mão (955) bỗng thấy hương thơm đầy nhà, khí thuy rực rỡ, phu nhân trở dạ sinh hạ một người con gái, long nhan mắt phượng, mặt như bích phấn, lên 5 tuổi đã biết âm luật nhạc, văn tự chưa giáo hóa đã biết quy mô, quan phủ cho đi học vài năm văn chương đã xuyên triệt, võ bị tinh thông, cưỡi ngựa bắn tên thể gian khó địch nổi...”



Dinh Tàu, xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng.

Làng Phù Lưu (còn gọi là làng Phù hay làng Tàu), thời nhà Trần (1226 - 1400) là trung tâm huyện lỵ Cổ Lan, sau thời nhà Trần đổi thành huyện Tây Quan cho đến thế kỷ XIX chuyển thành tổng Đông Vi, huyện Đông Quan và nay là huyện Đông Hưng. Làng Phù Lưu chia thành nhiều thôn, hiện ở thôn Bắc có miếu thờ 4 vị tướng họ Đinh (là con trai tướng công Đinh Công Đoan và là anh của Hoàng hậu Tĩnh Nương). Quan tri phủ Đinh Công Đoan, thân phụ Tĩnh Nương quê Lam Sơn, Châu Ái, Lương Giang, phủ Thiệu Thiên (Thanh Hóa) vốn là tướng văn võ toàn tài, đi theo Ngô Quyền lập được nhiều công lao, được phong chức tri phủ Cổ Lan (nay thuộc huyện Đông Hưng). Sử cũ ghi: Năm 930 vua Nam Hán sai tướng Lý Khắc Trinh bắt ngờ đem quân vây đánh thành Đại La, quân các châu, phủ không kịp tiếp viện, Khúc Thừa Mỹ mất thành, bị bắt. Năm 931 bộ tướng Khúc Thừa Mỹ là Dương Đình Nghệ đem quân đến chiếm lại thành. Vua Nam Hán sai thừa chỉ Trần Bảo sang cứu nguy song không kịp, Đại La đã được giải phóng. Lý Tiến chạy thoát, Trần Bảo bị vây, thua lớn, chết tại trận. Dương Đình Nghệ thay chủ cũ (Khúc Thừa Mỹ) trông coi việc nước. Kiều Công Tiễn phản chủ, giết Dương Đình Nghệ để tranh quyền. Con rể của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền đem quân từ Ái Châu ra Đại La, đến cửa Vàng (cửa sông Hồng với sông Trà Lý, còn gọi là Vường) hội quân với Trần Lâm, đến cửa Luộc hội quân với Phạm Phòng Ất

Theo chiết tự, chữ “Tĩnh” nghĩa là giếng nước. Trước “Quốc mẫu từ” là giếng nước cổ, các cố lão làng Phù Lưu cũng không ai biết giếng này có từ bao giờ. Giếng có cống nước vào và cống nước ra, người bình thường chui qua lọt, nước giếng lúc nào cũng trong veo.

cùng con em cửa Bồ (Kỳ Bá), Đằng Châu (bao gồm Hưng Yên và Tiên Hưng, Duyên Hà, Hưng Nhân) và đại thân Ngô Tôn Tư về Đại La giết Kiều Công Tiễn. Vua Nam Hán là Lưu Cung nghe tin nước ta có loạn liền cho con là Vạn Thắng vương Hoàng Thao làm Tĩnh Hải quân Tiết độ sứ, đối tước phong là Giao vương đem quân theo đường biển để đánh nước ta. Địch thân vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn để thanh viện, đại quân ta bầy trận địa cọc ngầm trên sông Bạch Đằng, năm 938 Hoàng Thao tử trận, quân Hán thua lớn. Mùa xuân năm 939 Ngô Quyền chính thức lên ngôi, lập vương triều, chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc mở đầu thời kỳ độc lập dân tộc.

Theo các tài liệu khảo cứu, không lâu sau khi Ngô Quyền lên ngôi vua, quan tri phủ Đinh Công Đoan và phu nhân bị

ác phong cảm, cùng chết vào mùng 10 tháng 10. Năm anh em dâng biểu tâu lên Ngô Vương Quyền, nhà vua cho 30 hốt vàng để làm lễ khâm liệm đưa về quê an táng. Cũng không lâu sau đó, đến lượt Ngô Vương Quyền mất, đất nước lâm vào cảnh loạn 12 sứ quân. Tại làng Phù Lưu năm người con của tri phủ Cổ Lan là Đinh Công Đoan nối chí cha đã đứng ra chiêu tập binh mã, xây dựng lực lượng tại Phù Lưu, dựng 3 đồn lũy, lập 1 đồn ở trang Cổ Dưng (nay là xã Đông La, huyện Đông Hưng) và một đồn ở khu Giống để chống cự với các sứ quân. Sử cũ chép: Gặp loạn 12 sứ quân, Tĩnh Nương đã cùng các anh trai tham gia lập đồn trại, chiêu dụ nhân tài đánh dẹp. Một lần thị sát vùng Kỳ Bồ, Đinh Tiên Hoàng xa giá đến vùng đất Cổ Lan viếng cố nhân tri phủ Đinh Công Đoan thấy Tĩnh Nương

nhan sắc tuyệt trần bèn lập làm Trinh Minh hoàng hậu, tước hiệu Đệ Nhị Cung Phi, vua giao cho bà cai quản nội cung... Đinh Bộ Lĩnh phong tước cho 4 anh em hào trưởng họ Đinh: Đinh Dương Xá làm Bình nhung tướng quân, giữ đạo Hải Đông; Đinh Uy Linh làm Thống chế tướng quân, giữ đạo Sơn Tây; Đinh Đại Mộc làm Đốc lĩnh tướng quân, giữ đạo Tuyên Quang; Đinh Bắc Phương làm Thái tướng quân giữ đạo Đông Châu. Các sắc phong thần và câu đối tại đền “Quốc mẫu” ở làng Phù Lưu ghi rõ: “Phù Lưu xã, phụng sự Đinh triều Hoàng hậu (hay Quốc Mẫu Từ)”. Ngọc phả cũng ghi rằng: “Cung Phi có thai, sinh cho Đinh Tiên Hoàng một Hoàng tử, sau khi sinh được trăm ngày thì Cung phi không bệnh mà chết vào ngày 12 tháng 10”. Vua bèn gia phong là: “Cung nương như đậu Tĩnh Nương đại thân đoan trang Trinh thực cần tiết nhân uyển Hoàng hậu”.

Sử cũ ghi: “Bấy giờ trong nước không có chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trưởng, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối bèn cùng với con là Liễn đến nương tựa. Minh Công thấy Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường, lại có khí lượng mới nuôi làm con, ơn ưu đãi ngày càng hậu, nhân đó giao cho coi quân”. Khi tuổi cao sức yếu Trần Lâm đã giao binh quyền cho Đinh Bộ Lĩnh. Để thử trí lực của con nuôi, Trần Lâm sai Bộ Lĩnh đắp một gò lớn ở phía Tây thành để làm đài quan sát. Đinh Bộ Lĩnh trong một đêm quật lập được một đàn lớn cao 1 trượng (4m), dân gọi là đống Bo. Theo các tài liệu khảo cứu, Đinh Bộ Lĩnh đã liên kết với 4 thổ hào họ Đinh ở Phù Lưu ban cho thao án, gươm báu, cho lập các đồn Phù Lưu, Trại Bắc (xã Đông Sơn), Cổ Dưng (xã Đông La) thành chiến lũy mạnh, che chắn cửa ngõ Châu Đằng, lại kết duyên với Đậu Tĩnh (em ruột Đinh Dương Xá) để liên kết hai nhà, thể cùng sinh tử vì đại nghĩa, thanh thế miền Đông lên hẳn. Xa hơn về phía biển, ông thu phục được các tướng Đinh Thành, Đinh Lang, xây dựng căn cứ ở 5 làng Quang Lang, hương binh các làng Vạn Xuân, Bình Lạng, Hoa Diêm, Hồ Đội đều dựng lũy, lấy Quang Lang làm chính đồn để chế ngự biển, từ đó uy danh vang dội.

Dị bản, dân gian làng Phù Lưu còn lưu truyền: Vào thời Ngô Vương Quyền, tại huyện Lương Giang, Châu Ái có cụ Đinh Công Đoan làm quan ở đất Thái Ninh (chỉ vùng Thái Ninh, Thái Bình), phu nhân là Đào Thị Rạng sinh ra được 4 tướng họ Đinh ở Phù Lưu. Đào Thị tạ thế, gà trống nuôi con khó nhọc. Bấy giờ ở làng Đọ (Đỗ) ở Phù Lưu có cụ Đỗ Công, sinh được một trai là Đỗ Thích, một gái là Lan Hoa. Đỗ Công thương Đinh Công Đoan góa vợ đem gả Lan Nương cho. Nhân ngày cưới gặp mưa gió bão bùng, cho là điềm sinh “ba đào thực nữ”, rồi có thai luôn, sau sinh hạ Đậu Tĩnh. Đậu Tĩnh mặt đẹp tựa gương vàng. Đinh Bộ Lĩnh về làm con nuôi Trần Lâm thấy Đậu Tĩnh đẹp, đón vào trường phủ (sau phong hoàng hậu), ông anh Đỗ Thích vì vậy được nhờ. Vương cho Thích làm quan ở Đông Quan, hạt Thái Ninh (sau áp đổi thành Đông Ông, nay thuộc làng Đông Hải, xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng). Đỗ Thích đêm nằm mộng thấy có ngôi sao vào miệng, nuốt được, cho rằng sẽ được làm vua. Khi Đinh Bộ Lĩnh đánh thắng 12 sứ quân, bà Đậu Tĩnh ở ngôi hoàng hậu, Đỗ Thích được theo về kinh làm thị vệ. Khi bà Đậu Nương không sinh hoàng tử, về Phù Lưu dưỡng thuốc, lâm bệnh mất ở đấy, Đinh Tiên Hoàng thương, cho chôn cất quan tài đồng, nay là đền thờ quốc mẫu làng Phù Lưu.



SUNG VÀ BỆNH SỎI THẬN, SỎI MẬT

Bài thuốc chữa sỏi từ sung

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

I/ LIÊN QUAN GIỮA SUNG VÀ SỎI

1) Rất nhiều tài liệu nói về tác dụng chữa sỏi thận, chữa sỏi mật của quả sung. Có những quảng cáo còn cho rằng quả sung là vị khắc tinh của sỏi thận, sỏi mật.

2) Thực tế sung có thể hỗ trợ điều trị bệnh sỏi nhưng không phải sung cho kết quả chữa hết sỏi vĩnh viễn và khỏi nhanh như là đồn thổi.

3) Bạn nào muốn dùng sung để chữa sỏi thì cần nhớ một điều quan trọng là: phải dùng kiên trì, thường xuyên, liên tục, đúng liều lượng và theo dõi sỏi bằng siêu âm định kỳ cứ 3 tháng một lần, thì mới đánh giá được kết quả.

4) Nếu phối hợp sung với một số vị thuốc đông y khác, sẽ cho kết quả chữa sỏi tốt hơn nhiều.

5) Dùng sung lâu dài cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ, các bạn cần lưu ý.

II/ HIỂU ĐÔI ĐIỀU VỀ SỎI THẬN VÀ SỎI MẬT

1) Sỏi thận

a- Sỏi thận (hay sạn thận) là hệ quả của sự kết tinh chất khoáng trong nước tiểu và lắng đọng lại tại thận, lâu ngày kết tụ tạo thành sỏi. Sỏi thận có thể không có triệu chứng và tự đào thải ra ngoài. Tuy nhiên sỏi to lại có nguy cơ gây tắc nghẽn, gây ra những cơn đau quặn thận.

b- Sự hình thành sỏi thận.

- Hầu hết các loại tinh thể tạo sỏi thận đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tuy nhiên, bằng cách kết hợp những phần tử nhỏ bé lại với nhau, theo thời gian, sỏi thận sẽ lớn dần lên và gây ra triệu chứng đau, điển hình là các cơn đau quặn thận dữ dội. Nếu ta làm siêu âm có thể phát hiện ra sỏi.



Ảnh minh họa

Có các loại thành phần hóa học chính cấu thành sỏi thận đó là:

Sỏi Canxi (can xi được tích tụ với chất oxalate tạo ra sỏi canxi oxalate).

Sỏi Canxi photphat (canxi được tích tụ với chất phosphat tạo ra sỏi canxi phosphat).

Sỏi Canxi cacbonate (canxi được tích tụ với chất cacbonat tạo ra sỏi canxi cacbonat).

Sỏi Struvite (sỏi này có thành phần bao gồm magie và amoniac).

Sỏi Axit uric (sỏi này có thể hình thành ở người có nồng độ axit uric trong nước tiểu cao, nhưng người bị bệnh gout.

Sỏi Systeine (một loại axit tự nhiên trong cơ thể tích tụ trong nước tiểu).

Trong các loại sỏi trên thì sỏi có thành phần hóa học là canxi oxalate là phổ biến nhất.

- Sự tích tụ các tinh thể hình thành sỏi thận dựa trên nồng độ cao lại tạo thành sỏi.

- Sỏi thận được hình thành khi lượng nước tiểu quá ít, hoặc là nồng độ các chất khoáng trong nước tiểu tăng cao, lâu ngày lắng đọng kết tụ lại, càng ngày càng lớn dần thành viên sỏi và bị giữ lại ở thận.

c- Các tinh thể tạo sỏi thận thường được đào thải ra theo dòng nước tiểu, hầu

hết các bệnh nhân đều không cảm nhận được sự hiện diện của sỏi thận vì sỏi còn quá nhỏ. Nhưng khi viên sỏi lớn dần đạt kích thước từ 4 - 5mm, thì chúng không đi qua được các đoạn hẹp của ống niệu quản, do đó các cạnh sắc trên bề mặt sỏi có thể làm chúng tắc nghẽn trong lòng niệu quản tại đoạn hẹp, trước khi dẫn vào bàng quang, sỏi kẹt lại sẽ gây ra cơn đau dữ dội và tắc đường tiểu.

d- Có đến 78% các trường hợp sỏi sẽ được thải ra ngoài một cách tự nhiên mà không cần phải can thiệp gì.

Tuy nhiên, khi sỏi to bị mắc kẹt lại trong niệu quản, cần phải đến bệnh viện thực hiện tán sỏi hoặc phẫu thuật để lấy sỏi ra ngoài.

2) Sỏi mật

- Sỏi mật là do quá trình rối loạn chuyển hóa các thành phần của mật như: Cholesterol, muối mật và sắc tố mật, làm kết tinh thành các tinh thể và tích tụ lại thành sỏi tại túi mật. Kết hợp với khả năng co bóp của túi mật giảm, làm cho sỏi bị giữ đọng lại trong túi mật.

- Sỏi bùn mật là một hỗn hợp muối canxi bilirubinát, các tinh thể cholesterol và chất nhầy tạo thành dạng bùn mật. Bùn mật có thể lắng đọng trên đường mật trong gan, lắng đọng ở ống mật chủ hoặc ở túi mật.

Nếu tồn tại lâu dài, bùn mật có thể hình thành nên sỏi (sỏi túi mật, sỏi ống mật chủ, sỏi đường mật, trong gan,...).

Tuy nhiên, bùn mật cũng có thể dẫn đến viêm đường dẫn mật, viêm túi mật ngay cả khi người bệnh không bị sỏi mật.

Tóm lại:

- Các tinh thể sỏi thận cũng như sỏi mật được hình thành liên tục và cũng được chuyển hóa, đào thải liên tục.

- Nếu quá trình tích tụ nhiều và lâu dài sẽ tạo thành viên sỏi, có nguy cơ gây biến chứng và ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Từ đó suy ra việc phòng tránh tích tụ sỏi và chữa bệnh để làm mòn viên sỏi cũng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, hàng ngày. (dùng thuốc bào mòn sỏi, lợi tiểu và uống nhiều nước để đào thải).

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình tiếp tục nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Thanh, Ngọc Tuyền (Kiến Xương); Cao Bá Khoát (Vũ Thư); Nguyễn Khúc (thành phố Thái Bình); Bình Vân (Cộng an tỉnh); Lương Thế Lộc (MTTQ tỉnh); Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Bá Mạnh (Liên đoàn Lao động tỉnh); Vũ Đông, Phạm Hằng, Thanh Huyền (Đài TTTT Kiến Xương); Tô Phương (Đài TTTT Đông Hưng); Thu Thảo, Mai Tăng, Mạnh Tường (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Hà Thanh (Đài TTTT Vũ Thư); Trần Hiền (Đài TTTT Tiên Hải); Phạm Sự, Lê Việt Hùng (Hải Phòng); Lê Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Ngọc Minh Anh, Nguyễn Lê Ái Ngọc, Trần Thanh Thoa (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Loan, Lê Thị Kết (Hà Nội); Lê Hứa Huyền Trân (Bình Định); Duy Hoàn (Khánh Hòa); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu)...

Hướng tới kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, các CTV trong và ngoài tỉnh gửi cộng tác nhiều thơ, truyện, tản văn về chủ đề này. CTV Trần Thanh Thoa có

thơ "Giấc ngủ của mẹ"; CTV Duy Hoàn có thơ "Thăm chồng ngoài đảo xa"; CTV Nguyễn Minh Thuận có thơ "Ngày thu tháng mười"; CTV Nguyễn Đình Thu có tản văn "Điều kỳ diệu bàn tay mẹ"; Trần Văn Mười có thơ "Ngày xưa", "Viết cho con gái"...

Trong tuần, Tòa soạn nhận được nhiều tin, bài thời sự phản ánh các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh, tiêu biểu CTV Tô Phương có tin: Trường THCS Hợp Hưng, Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức hội thi rung chuông vàng "Tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên" và phát động hưởng ứng ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2023; tin UBND huyện Đông Hưng tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng. CTV Trần Hiền có tin: Huyện đoàn Tiên Hải phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Hội Cựu chiến binh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức điểm giờ học ngoại khóa chủ đề: "Tự hào truyền thống quê hương cách mạng 14/10". CTV Vũ Đông, Phạm Hằng đưa tin: Ban Tuyên

giáo Huyện ủy Kiến Xương tổ chức tập huấn công tác tuyên giáo, định hướng dư luận xã hội năm 2023 cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn huyện. CTV Thanh Huyền có tin: Huyện Kiến Xương bồi dưỡng kiến thức về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và tin: Huyện đoàn Kiến Xương tổ chức lễ phát động chương trình hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023.

Lĩnh vực an ninh trật tự, tiêu biểu CTV Bình Vân có tin: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng lừa đảo chiếm tài sản qua mạng xã hội. CTV Thu Thảo, Mai Tăng có tin: Trường THPT Nguyễn Huệ phối hợp với Công an huyện Quỳnh Phụ tổ chức chuyên đề về an toàn giao thông, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh...

Lĩnh vực nhân đạo từ thiện, CTV Bá Mạnh có tin: Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; CTV Hà Thanh có tin: Hội Nông dân huyện Vũ Thư tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết cho hội viên nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; CTV Lương Thế Lộc có tin: Khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đông Tân, huyện

Đông Hưng; CTV Trần Hiền có tin: Khởi công xây dựng nhà tình thương cho người nghèo tại xã Đông Xuyên, huyện Tiên Hải...

Ngoài ra, các CTV còn gửi về cộng tác nhiều tin, bài viết về các vấn đề xã hội, trong đó CTV Nguyễn Thị Loan có bài "Phơi lúa trên đường nguy hiểm vậy sao vẫn để tràn lan?"; CTV Thạch Bích Ngọc có bài "Chế tài xử phạt chưa nghiêm, tình trạng tài xế phóng nhanh vượt ẩu vẫn diễn ra tràn lan"; CTV Lê Thị Kết có bài "Sự quan trọng của cửa và cầu thang thoát hiểm"...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên.

Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trần Trọng!

Nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

■ TRỊNH CƯỜNG

Những mô hình “Cổng trường an toàn giao thông (ATGT)”, “Tổ tự quản ATGT” thời gian qua được Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn phối hợp xây dựng, nhân rộng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, giảm các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT của học sinh và người dân, từng bước tạo chuyển biến tích cực, xây dựng văn hóa giao thông trong các nhà trường.



Ban Thanh niên Công an tỉnh tặng mũ bảo hiểm cho đội tự quản an toàn giao thông Trường THPT Đông Hưng Hà.

Trường THCS Nguyễn Công Trứ có hơn 650 cán bộ, giáo viên, học sinh. Lưu lượng phương tiện và người dân tham gia giao thông khu vực cổng trường rất đông nên trước đây vào mỗi buổi tan học, tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ ở khu vực này thường xuyên xảy ra, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Trước thực trạng trên, Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiên Hải đã tham mưu các đơn vị chức năng và nhà trường xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”, “Tổ tự quản ATGT” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, xây dựng môi trường giao thông an toàn. Thông qua mô hình đã hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về ATGT trong học sinh.

Em Vũ Phương Thảo, lớp 9A, Trường THCS Nguyễn Công Trứ chia sẻ: Hàng ngày vào giờ cao điểm, chúng em cùng các thầy cô trong “Tổ tự quản ATGT” trực tại cổng trường, nhắc nhở các bạn học sinh và phụ huynh chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT, đỗ xe đúng nơi quy định, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe gắn máy, xe đạp điện... Tổ tự quản còn thường xuyên tuyên truyền các quy định bảo đảm ATGT trong các hoạt động ngoại khóa, các hội thi tìm hiểu về ATGT. Chúng em rất vui

vì đã góp một phần nhỏ bé của mình xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Thời gian qua, Trường THPT Đông Hưng Hà thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa với chủ đề về ATGT, kết

hợp duy trì hoạt động hiệu quả mô hình “Cổng trường ATGT”, “Tổ tự quản ATGT”, qua đó giáo dục, nâng cao ý thức cho học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT. Theo ông Khiếu Minh Dũng, Hiệu trưởng

nhà trường: Thông qua các mô hình, tổ tự quản về ATGT được nhà trường xây dựng và duy trì hiệu quả góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra va quệt, tai nạn giao thông cho học sinh. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của giáo viên, học sinh, phụ huynh, tạo môi trường giáo dục an toàn, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thượng tá Giang Thị Hà, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT trong các cơ sở giáo dục, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn thành lập gần 150 mô hình “Cổng trường ATGT”. Cùng với đó, liên ngành tăng cường vận động các nguồn xã hội hóa, đầu tư nhiều trang thiết bị: mũ bảo hiểm, đèn tín hiệu, áo phản quang, biển bảng hướng dẫn ATGT... tài trợ cho các nhà trường để duy trì các mô hình tự quản. Thông qua mô hình “Cổng trường ATGT”, “Tổ tự quản ATGT”, lực lượng công an đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy vai trò, trách nhiệm của các ban, ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, từ đó xây dựng môi trường học đường thân thiện, học sinh tham gia giao thông an toàn. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân nhờ vậy được nâng lên, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.



Đội tự quản an toàn giao thông Trường Đại học Y Dược Thái Bình bảo đảm an toàn cổng trường trong giờ cao điểm.