

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI THI ĐUA “TÒA SÁNG TRƯỜNG SƠN” TỈNH THÁI BÌNH LẦN THỨ NHẤT

Sáng mãi phẩm chất bộ đội Trường Sơn



Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình tiếp nhận 100 chân ấm tình thương.

Ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” làm nhiệm vụ mở đường vận chuyển hàng quân sự vào miền Nam, tổ chức đưa đón bộ đội, chuyển công văn, tài liệu từ miền Bắc vào miền Nam và ngược lại. Để hoàn thành nhiệm vụ, Tổng Quân ủy, Bộ Quốc phòng quyết định biên chế bước đầu của Đoàn là 500 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài Đoàn bộ, Đoàn được tổ chức thành Tiểu đoàn vận tải bộ 301 và các bộ phận: Xây dựng kho, bao gói hàng, sửa chữa vũ khí, chế biến thực phẩm. Ra đi tháng 5/1959, Đoàn được mang phiên hiệu Đoàn 559. Con đường được khai sinh đúng ngày sinh của Bác Hồ kính yêu nên được mang tên đường Hồ Chí Minh.

Ngày 13/8/1959, chuyến hàng đầu tiên chính thức vượt Trường Sơn. Sau 8 ngày đêm vượt qua bao sông sâu, suối dũ, đèo cao và hệ thống đôn bốt chốt chặn của địch, ngày 20/8/1959, chuyến hàng đầu tiên trên tuyến đường gửi được bàn giao cho chiến trường Trị Thiên đã làm nức lòng cán bộ, chiến sĩ Khu 5, thể hiện quyết tâm của Đảng và tình cảm của Bác Hồ, của quân, dân miền Bắc gửi tới đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách

mạng giải phóng miền Nam đã tạo nên sự phát triển nhanh chóng của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và hệ thống đường Hồ Chí Minh, Đoàn 559 lớn mạnh không ngừng. Năm 1961, bộ đội Trường Sơn được Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ cấp sư đoàn; đến năm 1967 từ quy mô cấp sư đoàn lên quy mô cấp quân khu với những nhiệm vụ chiến lược to lớn, vô cùng khó khăn, phức tạp trên một địa bàn rộng lớn gồm 11 tỉnh Việt Nam, 7 tỉnh Lào và 4 tỉnh của Campuchia.

Những năm 1974 - 1975, lực lượng có tới 8 sư đoàn và 21 trung đoàn trực thuộc gồm: 4 sư đoàn công binh, 2 sư đoàn ô tô vận tải, 1 sư đoàn pháo phòng không, 1 sư đoàn bộ binh và các lực lượng cấp sư đoàn, lữ đoàn: giao liên, thông tin, đường ống xăng dầu cùng lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, dân vận, chuyên gia... tham gia thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

16 năm “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, bộ đội Trường Sơn làm đường vận tải ô tô trên Trường Sơn với 5 trục dọc, 21 trục ngang dài hơn 17.000km. Sử dụng trên 2.000 xe ô tô của 2 sư đoàn 471 và 571 chở 10 lượt sư đoàn sử dụng đoàn tuần mã 7.340 xe đã cơ động 10 lượt sư đoàn, 3 quân đoàn chủ lực, hệ thống 90 đoàn binh khí kỹ thuật và chở bổ sung 40 vạn quân hành quân bằng ô tô vào các chiến trường. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh đã cấp phát 4.100 tấn xăng, dầu cho các đơn vị tham gia chiến dịch. Sư đoàn Pháo phòng không 377 và các đơn vị súng máy bắn rơi 2.455 máy bay Mỹ, tiêu diệt và bắt sống nhiều giặc lái. Sư đoàn bộ binh và các tiểu đoàn trực thuộc đã chiến đấu mở rộng hành lang vận tải, tiêu diệt và bắt sống hơn 17.000 tên địch. Lực lượng giao liên bộ, cơ giới và giao liên đặc biệt đã mở hơn 3.000km đường, đưa hơn 2 triệu lượt bộ đội và đồng bào vào ra tuyến. Lực lượng thông tin đã làm và vận hành hơn 1.350km đường dây tải ba và hàng vạn ki-lô-mét đường dây đặc nhện cùng lực lượng vô tuyến đã phục vụ kịp thời, giữ bí mật tuyệt đối cho chỉ huy từ trung ương tới các đơn vị, địa phương. Lực lượng đặc biệt đường ống xăng dầu “Dòng sông mang lửa” đã vượt qua sông sâu, núi cao, từ địa đầu miền Bắc vào tới Bù Gia Mập - Bình Phước cung cấp xăng dầu cho xe vận tải, xe pháo binh, xe tăng lập công. Các lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, cán bộ dân chính Đảng, quân y, hậu cần, kho vận, chuyên gia, cố vấn,

Cựu chiến binh Phạm Thị My, Chủ tịch Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình




Trong kháng chiến, các nữ chiến sĩ đã không quản ngại hy sinh tham gia mở đường chiến lược xuyên qua núi rừng Trường Sơn hiểm trở, dưới mưa bom bão đạn của địch cùng với các lực lượng khác làm nên những con đường chiến lược nổi liền “mạch máu” giao thông, bảo đảm cho công tác vận chuyển người, vũ khí, trang thiết bị của hậu phương vào bổ sung cho chiến trường. Trở về với đời thường, nữ chiến sĩ Trường Sơn tỉnh Thái Bình nhiệt tình hưởng ứng phong trào thi đua “Tòa sáng Trường Sơn”, nêu cao phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp đỡ những hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hoạt động tình nghĩa như tặng số bảo hiểm trị giá 80 triệu đồng cho hội viên không nơi nương tựa, hỗ trợ lợn giống sinh kế cho hội viên nghèo, chăm sóc giúp đỡ hội viên ốm đau, hỗ trợ sửa chữa và làm mới được 49 căn nhà tình nghĩa, lập 26 sổ tiết kiệm tặng hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, tặng chăn ấm cho 92 hội viên, nuôi dưỡng 26 hội viên nghèo mỗi tháng 500.000 đồng... Đây là những việc làm mang nghĩa cử cao đẹp, thấm đượm nghĩa tình đồng đội mà hội viên Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình dành cho nhau.

Cựu chiến binh Phạm Tiến Thập, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư



Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Vũ Thư hiện có 1.008 hội viên sinh hoạt tại 28 xã, thị trấn. Hướng ứng phong trào thi đua “Tòa sáng Trường Sơn”, tổ chức hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những quy định của địa phương; vận động hơn 300 triệu đồng ủng hộ quỹ vì người nghèo, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ các cấp phát động; hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa với tổng trị giá 200 triệu đồng; tặng chăn ấm tình nghĩa cho 22 hội viên với tổng số tiền hơn 8 triệu đồng. Nhiều hội viên đã tích cực vận động người thân trong gia đình ủng hộ hàng trăm triệu đồng, hiến hàng nghìn mét đất để tạo mặt bằng xây dựng các công trình nông thôn mới. Tôi mong rằng, Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh và tỉnh Thái Bình trong những năm tới sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm hơn nữa tới hội cơ sở để phong trào thi đua “Tòa sáng Trường Sơn” tiếp tục lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi trong hội viên, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cựu chiến binh Hoàng Thị Bình, Khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy



Nhiều năm qua, gia đình tôi thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã, phải ở trong căn nhà đã xuống cấp. Được sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh và huyện, tôi được các đồng đội ủng hộ, giúp đỡ 120 triệu đồng để xây dựng căn nhà rộng 80m², Hội Nữ chiến sĩ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyện Thái Thụy hỗ trợ 2 vạn gạo, ủng hộ 5 triệu đồng nên sau 2 tháng thi công, đến nay căn nhà của tôi đã hoàn thành. Từ ngày có nhà mới, cuộc sống của tôi đỡ vất vả hơn rất nhiều, tôi cảm ơn những người đồng chí, đồng đội từng chiến đấu trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đã luôn quan tâm, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn như tôi, giúp tôi và gia đình vươn lên trong cuộc sống.

TIẾN DAT

thiên tai, đã kịp thời đến các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tặng sách vở, mì tôm và 2.000 áo ấm. Khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội tích cực vận động hội viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và vận động hội viên ủng hộ 380 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn hội đã có hàng nghìn hội viên là cán bộ thôn, tổ dân phố, hàng trăm đồng chí là cán bộ các đoàn thể của xã, phường, thị trấn. Hội viên toàn tỉnh đã ủng hộ hơn 40.000m² đất để làm đường và ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng và hàng vạn ngày công xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ khi thành lập đến nay, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình đã nỗ lực vượt khó vươn lên, hoạt động hiệu quả được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận. Nhờ những đóng góp tích cực trong các hoạt động, phong

Nghĩa tình Trường Sơn

Theo dòng chảy nghĩa tình của cựu chiến binh Trường Sơn, mấy năm qua qua “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa”, tập I, tập II, tập III đã tiếp nối nhau được xuất bản. Những ấn phẩm này mang hương sắc vườn nhà với những nét riêng có của Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Thái Bình, đã được đồng bào đọc trong và ngoài tỉnh trân trọng đón nhận. Riêng “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” tập III mang ý nghĩa là một ấn phẩm trong chuỗi sự kiện chào mừng Đại hội Trường Sơn toàn quốc lần thứ ba và chào mừng Đại hội thi đua “Tòa sáng Trường Sơn” tỉnh Thái Bình lần thứ nhất.

Hơn 100 tác giả không chuyên vốn nửa thế kỷ trước là lính Trường Sơn thuộc các binh chủng: công binh, pháo binh, bộ binh, quân y, lái xe, giao liên, thông tin, đường ống xăng dầu... đã góp mặt bằng những thi phẩm, văn phẩm, nhạc phẩm, kịch phẩm với nhiều thể loại, thể tài khác nhau.

Điêu đáng nâng niu trân trọng hơn cả ở 3 tập “Chiến sĩ Trường Sơn quê

lúa” là sáng tác nào cũng chân chất, mộc mạc nhưng đều đầy ấp nghĩa tình. Đó là nghĩa tình đồng đội thuở ấy - hôm nay, là nghĩa tình của người ở lại với người đã rời đi mãi đi xa và với những người thân của họ. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ rồi nhưng ký ức một thời thanh xuân ở Trường Sơn thường vẫn không hề người ngoài với người lính. Đó là chất liệu chủ đạo để họ hóa thân trong sáng tác văn chương. Đó là những sáng tác không câu kỹ, không quá câu nệ về câu chữ mà cứ hồn nhiên, hồn hậu, thấm đậm nghĩa tình Trường Sơn. Nếu đặt riêng từng tác giả, tác phẩm sẽ dễ nhận thấy những nét riêng của mỗi người nhưng khi góp thành ấn phẩm chung thì bộ sách 3 tập “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” rất đáng được coi là một bộ sử thi về Trường Sơn huyền thoại.



So với tập I và tập II thì “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” tập III dày dặn, đồ sộ hơn, phong phú về thể loại, đa dạng về chủ đề hơn và có khá nhiều bài chau chuốt hơn. Những sáng tác theo cụm chủ đề thường nhớ đồng đội đã hy sinh thường để gieo vào lòng người đọc nghĩa tình sâu nặng của người lính Trường Sơn. Lê Trần Bách có bài “Lên rừng đón bạn” với khung cảnh: *Hành quân bộ bám vách đá cheo leo / Qua thung lũng tìm được nơi bạn ở / Bạn vẫn ngủ yên dưới rừng cây ngập cỏ / Bia đồng vào cây nay vẫn vẹn còn...* Vũ Hồng Thái có người đồng đội thì thân thiết mà anh coi như một người em, cùng nhập ngũ một ngày,

đã hy sinh ở A Lưới vào năm 1968, gần 50 năm sau anh mới có điều kiện trở lại chiến trường xưa để thấp thỏm nhìn ngắm cùng nỗi nhớ sâu nặng với đồng đội: *Quả cối giặc làm em trẻ mãi / Chẳng kịp cùng anh xuống Huế mộng mơ / Trường Sĩ Thỏa oai Mãi đến bây giờ / Anh mới viếng mộ em yêu quý...* Bài “Về với mẹ đi con”, Nguyễn Hữu Bản đã khắc họa nỗi lòng mong ngóng của người mẹ chưa tìm thấy nơi con ngã xuống: *Con hãy về với mẹ, con ơi! / Hãy bảo mẹ nơi con nằm yên nghỉ? / Đợi cánh rừng của Trường Sơn hùng vĩ / Hay ở nghĩa trang những liệt sĩ vô danh?* Nghĩa tình Trường Sơn cứ lắng đọng, cứ thấm sâu trong tâm can của mỗi cựu chiến binh, nhưng nghĩa tình thiêng liêng cao quý ấy lại thường trở dậy, thường da diết hơn trong những chuyến thăm lại chiến trường xưa và dường như ai ai cũng có chung một cảm xúc: *Bối hồi thăm lại chiến trường / Càng đi, càng nhớ, càng thương bạn bè / (Thăm chiến trường xưa - Lê Thị Chất)*

Trong 16 năm bom cày, đạn xối, trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại đã có sự tham gia của hơn 2 vạn người con của Thái Bình, gồm bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và hơn 10 năm qua “lại có một Trường Sơn tình nghĩa giữa Thái Bình” để “thấp sáng thêm nghĩa tình đồng đội” như Chu Công Đào đã viết trong bài “Có một Thái Bình trên đỉnh Trường Sơn”: *Mười sáu ngàn người kết thành một Hội / Xóa đói giảm nghèo xây dựng tương lai / Truyền thống Trường Sơn dấu ấn trường đời / Thành ngọn lửa thiêng giữa Thái Bình sáng mãi / Sau chiến tranh, từ Trường Sơn trở về hậu phương, mỗi người mỗi ngã, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng họ thường vẫn tìm đến với nhau và cùng giữ trọn nghĩa tình Trường Sơn: Nghĩa tình bền chặt trước sau/Trường Sơn vẫn mãi khắc sâu trong lòng (Thắm tình đồng đội - Nguyễn Thị Lan); Nhớ anh tôi nhớ đôi diều/ Trường Sơn còn đó còn nhiều nhớ thương (Bom thù - Phạm Thị Liễu); Ai về thưa với quê mình/ Hội tôi đậm nét nghĩa tình Trường Sơn (Hội lính Trường Sơn - Nguyễn Thị Lý); Trường Sơn biết mấy yêu thương/*

Nay về tóc bạc pha sương cả rồi/Gặp nhau vẫn nở nụ cười/Cùng nhau giữ trọn một đời Trường Sơn (Nhớ Trường Sơn - Khương Đình Nhận); *Câu thơ còn nặng ân tình/Trường Sơn như bóng với hình trong ta (Nhớ Trường Sơn - Mai Nhuận); Vượt qua biết mấy thăng trầm/Trường Sơn ý chí mạch ngầm trong em (Em là cô gái Trường Sơn - Nguyễn Thị Hồng Phấn); Trường Sơn Đông, nặng nghĩa tình/Trường Sơn Tây, mãi lung linh sắc màu/ Thủy chung vẹn nghĩa bên nhau/Trường Sơn cánh võng lẳng sâu trong lòng (Nhớ - Lại Ngọc Thu); Trường Sơn nay đã xanh màu/Có ai còn nhớ, nặng sâu ân tình (Trường Sơn ai nhớ ai quên - Nguyễn Văn Tuấn); Dù cho sông cạn đá mòn/Trường Sơn - người lính mãi còn bên nhau (Bộ đội Trường Sơn - Phạm Hữu Tuấn); Nhắc nhau vẹn nghĩa trọn tình/Chúng ta là một gia đình Trường Sơn (Tình đồng đội - Nguyễn Đình Tự)...*

“Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” tập III. Trong lời tựa sách “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” tập III, nhà văn Minh Chuyên đã có một nhận xét khá sắc sảo và xác đáng: “Các tác phẩm văn, thơ có mặt trong “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” được rung lên từ tiếng lòng tác giả, một hiện thực thật đáng yêu. Bút pháp thể hiện không câu kỹ, không làm duyên con chữ, không lấy sự ám ảnh của hình ảnh để miêu tả. Cái bi hùng, cái chết choc trần trụi của một thời ở Trường Sơn được hiện lên trần trụi qua mỗi ngòi bút. Bàng hời ực và cảm tác, người viết đã thổi hồn vào hiện thực, làm sống lại những kỷ niệm nhớ đời. Những kỷ niệm về đồng đội, về các anh hùng liệt sĩ đã quen thân, dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho con đường Trường Sơn huyền thoại...”. Hồn là, bộ sách 3 tập “Chiến sĩ Trường Sơn quê lúa” không chỉ “làm sống lại những kỷ niệm nhớ đời” cho riêng các cựu chiến binh Trường Sơn mà còn có sức lan tỏa để các thế hệ hôm nay và mai sau hiểu về hai câu thơ: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai” sống động hơn.

THANH NGUYỄN
(Kiến Xương)