

Đối với trẻ em, tết Trung thu luôn là một trong những ngày hội được mong chờ nhất trong năm, đó là ngày các em cảm nhận rõ sự yêu thương của gia đình, xã hội qua những món quà, đồ chơi, không gian vui chơi sinh động, đầm ấm. Điều này không chỉ mang tới cho các em một mùa trung thu thật ý nghĩa mà các em còn có những trải nghiệm, hồi ức đẹp về những mùa trung thu đã qua của riêng mình. Em Vũ Thị Thu Hà, học sinh mô côi cha, có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Lê Danh Phương (Hưng Hà) cho biết: Em đang sống cùng ông bà nên khi được tham gia hội trại trung thu, đêm hội Vầng trăng yêu thương của Tỉnh đoàn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, được nhận quà của các bác lãnh đạo tỉnh em rất vui. Em cảm ơn các bác, các anh chị. Em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mong đợi của mọi người.

Mang đến các em mùa trung thu ý nghĩa

Để mang đến mọi trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật, mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không khí vui tươi của ngày hội trăng rằm, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương... tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.



Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ trong đêm hội "Vầng trăng yêu thương".

Hội trại trung thu là một trong những chương trình do Tỉnh đoàn phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh tổ chức không chỉ động viên tinh thần các em nhỏ, đặc biệt là các em khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn mà còn là dịp để kết nối những vòng tay nhân

ái, đem lại niềm vui và thấp sáng những hy vọng vào tương lai cho các em. Anh Nguyễn Minh Hồng,

Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Bên cạnh tổ chức hội trại trung thu, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn còn phối hợp với

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cấp bộ đoàn, đội, phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố triển

khai các nội dung tổ chức tết Trung thu cho các em thiếu nhi. Cùng với việc tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, bổ ích, giáo dục cho thiếu nhi về giá trị truyền thống của ngày tết Trung thu, giúp các em biết yêu quê hương, đất nước, phong tục, tập quán của dân tộc, đây cũng là dịp để tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Chúng tôi đặc biệt quan tâm, phối hợp vận động, tổ chức cho các em đón tết Trung thu thật đầy đủ, đầm ấm và hạnh phúc, trong đó quan tâm đến các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, con cháu các gia đình chính sách tại địa phương, các em đang điều trị tại các trung tâm, bệnh viện, làng trẻ em SOS... để em nào cũng cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng.

Anh Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội đồng Đội thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) cho biết: Để chuẩn bị cho tết Trung thu năm nay, thị trấn đã sớm thành lập ban chỉ đạo, triển khai kế hoạch xuống các khu dân cư, bí thư chi đoàn, huy động lực lượng nông cốt

là đoàn viên thanh niên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Các tiết mục văn nghệ, làm trại tham gia thi tài trong ngày hội cũng đang được tích cực chuẩn bị, tạo không khí vui tươi, rộn ràng cho toàn thị trấn. Trung thu được tổ chức trong hai ngày 14 - 15/8 (âm lịch). Theo đó, ngày 14/8, thị trấn tổ chức thi cắm trại, tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ với chủ đề "Vầng trăng yêu thương". Ngày 15/8, các em sẽ thi múa hát, nghi thức đội, chuyển trại về các khu dân cư, nhận quà và tiếp tục tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Ban Chỉ đạo tết Trung thu của thị trấn đã vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho các em nhỏ thiếu may mắn, các em có hoàn cảnh khó khăn giúp trẻ em được sống trong không khí của ngày tết Trung thu đầm ấm, đầy đủ hơn.

Cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự quan tâm, chăm lo và tình yêu thương, sự sẻ chia của các cấp bộ đoàn, đội lãnh đạo trẻ em, không chỉ mỗi dịp trung thu mà bất cứ dịp nào trong năm, các em nhỏ sẽ lớn lên trong niềm vui, tiếng cười và ngập tràn hạnh phúc.

KUÂN PHƯƠNG

Hội thảo về kỹ thuật thực hiện stent trên những sang thương mạch vành tắc nghẽn mãn tính

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức hội thảo chuyên đề "Kỹ thuật thực hiện stent trên những sang thương mạch vành tắc nghẽn mãn tính" và thực hành kỹ thuật can thiệp trên bệnh nhân tại trung tâm can thiệp, Khoa Nội tim mạch. Dự hội thảo có đại diện Sở Y tế, các bác sĩ chuyên ngành tim mạch đến từ Bệnh viện Sakurabashi Watanabe (Nhật Bản) và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh mạch vành xuất hiện khi có một hoặc nhiều nhánh của động mạch vành bị hẹp hoặc tắc, làm giảm sự tưới máu cơ tim, có thể gây đột quỵ nguy hiểm tính mạng người bệnh. Kỹ thuật đặt stent trong can thiệp tim mạch khắc phục bệnh tắc nghẽn mạch vành là kỹ thuật cao song đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai áp dụng thường quy 2 năm nay. Tuy nhiên, trong các bệnh nhân cần đặt stent có nhiều bệnh nhân mạch vành bị sang thương tắc nghẽn nặng, trong đó có lý do bị vôi hóa dày, đòi hỏi bác sĩ phải có kỹ thuật chuyên môn cao trong phát hiện, xử lý trước khi thực hiện các thủ thuật can thiệp khác. Tại hội thảo, bác sĩ Nagai Hiroyuki đến từ Bệnh viện Sakurabashi Watanabe đã có bài thuyết trình về sử dụng các kỹ thuật mới trong phát hiện, xử lý mạch máu bị xơ vữa tổn thương nặng; kỹ thuật đặt stent và chia sẻ những kinh nghiệm can thiệp khó đã thực hiện thành công tại Bệnh viện Sakurabashi Watanabe. Các bác sĩ cũng cùng xem phim chụp động mạch vành để đánh giá sang thương trên một số trường hợp chuẩn bị can thiệp; đưa ra nhiều câu hỏi tình huống gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện can thiệp tim mạch và cùng thảo luận, giải đáp.

Sau chương trình thảo luận tại hội trường, tại trung tâm can thiệp, Khoa Nội tim mạch, các bác sĩ đến từ Nhật Bản và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hành kỹ thuật đặt stent trên những sang thương mạch vành tắc nghẽn mãn tính trên bệnh nhân, trực tiếp chuyển giao, tiếp nhận kiến thức, kỹ thuật mới đã trao đổi tại hội thảo.

HA DUNG

Hơn 61% phụ nữ tôn giáo tham gia tổ chức hội phụ nữ

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình thu hút phụ nữ tôn giáo tham gia sinh hoạt hội.

Các cấp hội đã quan tâm tới những cơ sở có đồng đồng bào tôn giáo và tổ chức các hoạt động phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của chị em. Trong các kỳ sinh hoạt hội viên, đội ngũ cán bộ chỉ hội và hội viên nông cốt đã vận động, bố trí sinh hoạt vào thời gian thích hợp để chị em dự đông đủ. Các cấp hội đã vận động phụ nữ tôn giáo chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, sống tốt đời đẹp đạo; đồng thời, xây dựng các mô hình thu hút phụ nữ tôn giáo vào tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 81.100 phụ nữ tôn giáo tham gia tổ chức hội phụ nữ (chiếm 61,8% tổng số phụ nữ tôn giáo), trong đó hội viên phụ nữ Công giáo hơn 15.900 người; hội viên phụ nữ Phật giáo hơn 65.110 người; hội viên phụ nữ Tin lành 37 người.

PHƯƠNG CHI

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN VŨ THƯ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH "VUI TẾT TRUNG THU VỚI TRẺ EM NGHÈO"

Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư vừa tổ chức chương trình "Vui tết Trung thu với trẻ em nghèo" năm 2019 tại xã Trung An.

Tại chương trình, các em nhỏ và người dân địa phương được xem những tiết mục múa lân, văn nghệ, ảo thuật hấp dẫn và tham gia những trò chơi lý thú, bổ ích. Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng 42 suất quà cho trẻ em nghèo xã Trung An, mỗi suất trị giá 300.000 đồng.

Đây là hoạt động nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư tổ chức hàng năm, giúp trẻ em nghèo có một mùa trung thu vui tươi, ấm áp.

THU TRANG

Cái mà lũ trẻ quê tôi ngày ấy háo hức và thích nhất khi trung thu về là được vào đội múa của làng. Ngày ấy, trẻ con ở làng đồng lắm nhưng đội múa chỉ cần 40 - 50 đứa con nít cả trai lẫn gái. Chúng tôi, đứa nào cũng thích được vào đội múa nhưng lại ngượng ngùng nên cứ khi các anh chị thanh niên khua trống báo hiệu giờ tập múa là đứa nào đứa nấy thi nhau chạy nhào nhào ra "trình diễn", rồi lại chạy biến về nhà nấp, đợi các anh chị vào tận nhà, cầm cổ áo lôi xềnh xệch ra sân kho, ấn vào đội múa. Tôi vẫn nhớ các anh chị ấy ai cũng cười mắt mờ mờ, còn chúng tôi với vẻ mặt đau khổ vì bị ép đứng vào hàng múa, kỷ thực trong lòng đứa nào cũng sung sướng và tự hào vì được "tôm". Chỉ là tập văn nghệ và nghi thức đội để ngày rằm trung thu biểu diễn thôi nhưng tôi nhớ cũng gian khổ lắm, tập ròng rã mấy tháng liền. Càng gần đến ngày biểu diễn đứa nào cũng hồi hộp, lo lắng, còn có nghe tiếng, đi "rình" xem đội múa của các làng khác có tập đẹp hơn đội mình không. Cái sân kho xưa là nơi tập múa hát chẳng phẳng lì bề tông như bây giờ mà chỉ là sân đất, có chỗ xếp gạch lồi lõm, thế nhưng mùa trung thu về sân kho ngày nào cũng chật kín, người lớn xách ghế ngồi xem, trẻ con lằng xằng tập hoặc xem múa hát, khua trống, múa lân, rộn ràng suốt cả mùa hè.

Trung thu trong ký ức tôi

Chiều nay qua phố, đi qua không gian rực rỡ của những cửa hàng bán lồng đèn, đồ chơi, bánh trung thu chợt thấy lòng mình có gì đó chộn rộn, xốn xang. Ký ức ùa về những kỷ niệm của một thời trẻ thơ, được tận hưởng những mùa trung thu hồn nhiên, trong sáng, vô cùng háo hức, rộn ràng.



Người dân Song An (Vũ Thư) có phong tục làm bánh nếp cho trẻ em mỗi dịp trung thu.

Những buổi tối, khi đi ra sân kho chơi, các anh chị lớn hơn hay mang dây hạt bưởi khô cháy xèo xèo và phát sáng nhẹ. Bọn trẻ con thấy thế cũng cố học đòi làm theo, ăn buổi xong nhất lấy hạt, phơi khô rồi xâu vào cái dây thép nhỏ để đốt. Thấy các bạn làm đèn kéo quân bằng giấy, bên trong để được cái nến nhỏ có thể đốt cháy, tôi cũng hí hụi vót tre, cắt giấy để làm, nhưng rồi nó méo mó và chẳng bao giờ thành chiếc

đèn. Có lẽ vì vậy những đồ chơi đơn giản như chiếc đèn giấy, đèn ông sao, dây hạt bưởi khô cháy sáng tự làm vẫn luôn là khao khát, ước ao của tôi cho đến tận bây giờ.

Làng tôi có mấy "nghệ nhân" làm đầu lân, sư tử. Nói là "nghệ nhân" cho oai chứ thật ra đều là các ông, các chú ngày đi xây hay lợp ruộng, tối về lại hi hụi chẻ tre, dán giấy, phết keo rồi về về, cẩn thận sáo cho con lân nhìn oai phong nhất có

thể. Người có kinh nghiệm thì đảm nhiệm việc chính, còn lại mọi người hào hứng phụ giúp việc làm đầu lân, rồng rã cả tháng trời mới xong và được giữ gìn đến gần ngày rằm tháng tám mới cho sử dụng đầu lân múa. Mỗi lần anh thanh niên vạm vỡ nào vác lân của làng lên biểu diễn, từ người già đến con trẻ trong làng ai cũng hớn hờ, rộn ràng, nức nở khen đầu lân của làng mình năm nay đẹp quá! Chiều ngày rằm tháng

tám, xã tổ chức thi múa lân giữa các thôn làng, bà con mang trống phách, vung nổi ra cổ vũ nào nhiệt, nếu đội lân làng mình thắng thì tự hào, phấn khích lắm, chẳng may lân múa bị thua ai cũng tiếc nuối và đợi năm sau "phục thù".

Trung thu xưa hiếm hoi kẹo bánh, trẻ con chúng tôi phải đợi đến tận chiều hôm rằm mới được phát bánh kẹo. Mỗi suất bánh kẹo của một đứa trẻ chỉ gồm có 1 cái bánh nướng hoặc bánh dẻo nhỏ xíu trong lòng bàn tay, có năm bánh còn bị cắt ra làm đôi, làm tư và mấy cái kẹo gói xanh đỏ. Ở ôi thế nhưng đêm trẻ con háo hức gọi nhau ối khắp làng, rủ nhau đến tận nhà ông trưởng thôn để nhận phần. Có đứa thêm quá, vừa nhận xong đã mau mãi ăn hết phần của mình rồi lại nhìn đứa khác ăn với ánh mắt thèm thuồng. Khi đã trưởng thành, sống trong cuộc sống đầy đủ hơn, gặp lại lũ bạn xưa mới biết đứa nào cũng ước ao được tìm lại cảm giác ngon miệng của phần quà trung thu thuở nhỏ.

Ngày ấy, các bà, các mẹ trong làng thường lũ trẻ thiếu thốn nên cứ trước rằm tháng tám lại rủ nhau mỗi nhà làm một chõ bánh nếp. Gạo nếp do nhà làm ra, bơ đồ xanh bà con xối lòi cho nhau để làm nhân bánh, lá chuối tươi thì ngoài vườn chẳng thiếu, cộng rơm khô để buộc, vậy là đủ. Chiều mười tư, khi lũ trẻ lằng xằng, rộn ràng với trống phách, múa hát ngoài sân kho và sân vận động xã,

các bà, các mẹ lặng lẽ ngồi gói từng tấm bánh nếp cho con. Chúng tôi nô đùa về đôi, hôn nhiên cầm những chiếc bánh nếp dẻo thơm ấy ăn ngon lành. Nhớ khi xưa, có một năm, mẹ chị em tôi kéo nhau đi xem hội diễn trăng rằm ở xã buổi tối, khi về cũng đã khá khuya, vẫn thấy mẹ ngồi bên bếp củi mọ gây chõ bánh nếp, tôi hỏi "Sao mẹ không đi xem, vui lắm", mẹ chỉ cười rồi bóc những chiếc bánh nếp nóng hổi, dẻo quẹo cho mấy chị em. Mãi sau này lớn lên tôi mới hiểu đó là tình yêu, sự hy sinh thầm lặng của mẹ. Đến bây giờ, dù chúng tôi đã lớn, bánh nếp ở chợ bày bán hàng ngày nhưng mỗi dịp trung thu về mẹ tôi vẫn làm những chiếc bánh nếp cho các con, các cháu. Những chiếc bánh nếp mẹ làm luôn có vị đậm đà, khác hẳn bánh mua ngoài chợ. Chị em tôi rất thích bánh nếp mẹ làm, không chỉ bởi nó ngon mà còn chứa đựng tình yêu thương giản dị nhưng bao la mẹ dành cho chúng tôi.

Tôi chợt thấy mình thật may mắn khi được sinh ra ở một làng quê tuy nghèo nhưng bà con sống chan hòa tình cảm, được tận hưởng những mùa trung thu tuy vật chất thiếu thốn nhưng vô cùng trọn vẹn về tinh thần, để rồi mấy chục năm qua đi, trải bao buồn vui cuộc sống tôi vẫn luôn khát khao được một lần sống lại những ngày tháng ấy.

HÀ PHƯƠNG

Chúng tôi về Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng vào thời điểm thầy và trò nhà trường đang chuẩn bị đón chào năm học 2019 - 2020. Tuy công việc rất bận mải nhưng thầy giáo Trần Văn Hưng vẫn dành cho chúng tôi chút thời gian nói về sự nghiệp "trồng người" cũng như niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật của mình. Tốt nghiệp Trường Sư phạm năm 1988, thầy Hưng về giảng dạy tại Trường PTCS Hồng Lý (Vũ Thư), đến năm 1995 được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng, năm 2001 được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Tiểu học. Tháng 1/2019, thực hiện chủ trương sáp nhập trường học, thầy Hưng được xếp làm Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng. Dù ở vị trí công việc nào thầy Hưng cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiệt tình với các hoạt động của trường và

Thầy Hưng đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật

Không chỉ làm tốt công tác quản lý, thầy giáo Trần Văn Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng (Vũ Thư) còn rất đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật áp dụng vào công tác giảng dạy. Trong đó, sáng kiến "Hệ điều hành trực ban tự động trong Trường Tiểu học Việt Hùng" đã đạt giải khuyến khích hội thi sáng tạo khoa học - công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ VII, năm 2016 - 2017, được ứng dụng trong nhiều trường học, đạt hiệu quả thiết thực.

các em học sinh, luôn đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nói về sáng kiến hệ điều hành trực ban tự động, thầy Hưng cho biết: Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đã phổ biến trong quản lý và giảng dạy ở các nhà trường, bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt. CNTT với ưu thế đặc biệt làm khâu đột phá để

đổi mới phương pháp quản lý và phương pháp giáo dục theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo. Ứng dụng CNTT làm cho công tác quản lý nhẹ nhàng và đồng bộ, tạo ra tính thống nhất, chuyên nghiệp, đạt hiệu quả cao.

Với những ứng dụng hết sức tiện lợi của CNTT và các hệ điều kiện đang có

sẵn trong các nhà trường, thầy Hưng đã tiến hành nghiên cứu và đưa vào ứng dụng hệ điều hành trực ban tự động hàng ngày. Khi triển khai thực hiện, thầy Hưng đã khai thác triệt để những thiết bị của nhà trường gồm máy tính, âm ly, loa đài. Bằng kiến thức đã học cộng với sự tìm tòi học hỏi, thầy Hưng đã nghiên cứu thành

công hệ thống máy tự động tắt mở theo giờ gồm: đánh trống báo, ra vào lớp, ra chơi, tập thể dục buổi sáng, giữa giờ, lời nhắc học sinh về an toàn giao thông, nhắc tắt điện trước khi về, lời nhắc rửa chân tay và một số hoạt động ngoại khóa...

Cô giáo Trần Thị Yến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Song An (Vũ Thư) cho biết: Trường Tiểu học và THCS Song An đang sử dụng hệ điều hành trực ban tự động của thầy giáo Trần Văn Hưng. Qua 2 năm vận hành cho thấy đây là sáng kiến đem lại hiệu quả cao, tạo ra cho cán bộ, giáo viên và học sinh những thói quen tích cực và tự giác. Trước đây, việc phân công trực ban đánh trống theo buổi học, ngày học được nhà trường áp dụng theo các hình thức khác nhau như phân công các thầy cô giáo hoặc hợp đồng với bảo vệ theo dõi thời gian và đánh trống từ khi trống

báo, trống chuyển tiết và đến khi tan học. Từ khi áp dụng hệ điều hành trực ban tự động đã tạo ra quy chuẩn rất chính xác và không tốn nhân lực.

Đồng chí Vũ Minh Quyết, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện luôn khuyến khích các thầy cô giáo có sáng kiến khoa học áp dụng vào công tác quản lý, công tác giảng dạy. Trong đó, sáng kiến "Hệ điều hành trực ban tự động trong Trường Tiểu học Việt Hùng" đã mang lại hiệu quả thiết thực, hiện nhiều trường học trên địa bàn huyện đã áp dụng.

Thầy giáo Nguyễn Phú Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Việt Hùng nhận xét: Thầy giáo Trần Văn Hưng luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành, của trường, trong đó nổi

bật là niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, góp phần truyền lửa cho các em học sinh và đưa phong trào nghiên cứu khoa học của nhà trường đạt được nhiều thành tích.

VŨ TIẾN



Thầy giáo Trần Văn Hưng nghiên cứu ứng dụng mới.