



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 635
Chủ nhật
Ngày 1 - 3 - 2020

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020)
VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

Nông dân phấn khởi vì rau xanh được giá

(Xem trang 5)



Hành trình mở đất, dựng nghiệp

(Xem trang 2)



PHI CÔNG VŨ ĐÌNH RẠNG - RẠNG DANH QUÊ LÚA

Trang 3

DIỄN BIẾN MỚI, GIẢI PHÁP MỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trang 4

THIÊN HOA THẦN NỮ

Trang 6



ĐẤT THÁI BÌNH - NGƯỜI THÁI BÌNH

Hành trình mở đất, dựng nghiệp

(Tiếp theo và hết)

■ NHÓM PHÓNG VIÊN

KỶ 7: 20 NĂM ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Bước sang thế kỷ XXI, trong điều kiện thuận lợi ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, cùng với cả nước, Đảng bộ, nhân dân Thái Bình có điều kiện tập trung phát triển kinh tế. 20 năm qua, Thái Bình đã tạo nên những bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo từ nông thôn đến thành thị đổi thay từng ngày, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.



Thành phố Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Phát triển toàn diện nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 - 2010 của Đảng xác định: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trên cơ sở đường lối, quan điểm, mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và tình hình thực tiễn, tỉnh Thái Bình đã đặt ra phương hướng, mục tiêu những năm đầu thế kỷ XXI: Phát huy nội lực, tăng cường hợp tác đầu tư, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững... Phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, coi trọng và phát huy nhân tố con người, chăm lo giải quyết các vấn đề bức xúc xã hội và giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. 5 trọng tâm cụ thể nhằm tạo bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế đã được các cấp, các ngành bám sát, chỉ đạo triển khai thực hiện. Sản xuất nông nghiệp được chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa. Việc xây dựng "cánh đồng 50 triệu đồng" được triển khai ở nhiều địa phương. Đến cuối năm 2005, đã có 251 xã, phường, thị trấn xây dựng được 1.138 cánh đồng đạt giá trị sản xuất 50 triệu đồng trở lên/ha/năm. Kinh tế biển được ưu tiên phát triển. Nghề và làng nghề được chú trọng đầu tư chiều sâu với 100% xã có nghề. Đã có 5 khu, 8 cụm công nghiệp được quy hoạch và xây dựng. Nhờ thế, giai đoạn 2001 - 2005, tổng sản phẩm tăng bình quân hàng năm 7,21%; năm 2005, tổng sản phẩm trong tỉnh đạt 6.455 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, thương mại,

dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo... có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ thất nghiệp giảm; tỷ lệ hộ nghèo năm 2005 còn 5,3% (giảm gần 4% so với năm 2000).

Giai đoạn 2006 - 2010, với mục tiêu tổng quát: đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp... phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, sớm đưa Thái Bình thoát khỏi tình nghèo và chậm phát triển, Thái Bình đã tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ và giải pháp phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn; vừa phát triển công nghiệp tập trung, vừa đẩy mạnh phát triển làng nghề. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế đem đến sự phát triển ngoạn mục. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2006 - 2010 đạt 12,02%. Đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể, số hộ giàu, hộ khá tăng, hộ nghèo giảm, y tế phát triển, giáo dục luôn nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước.

Tạo đột phá chiến lược để tăng trưởng kinh tế

Giai đoạn 2011 - 2020, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng lòng, chung sức, huy động mọi nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là giai đoạn diễn ra cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông thôn, trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau gần 10 năm, với sự huy động tổng lực từ nhân dân, thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, đến năm 2019, toàn tỉnh có 263/263 xã; 7/7 huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Diện mạo nông thôn Thái Bình "thay da đổi thịt". Đây cũng là giai đoạn đột phá của tỉnh trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Từ một tỉnh thuần nông, cơ bản trắng về công nghiệp tập trung, Thái Bình đã thành lập 7 khu công nghiệp; đặc biệt là hình thành Khu kinh tế Thái Bình với quy mô 30.583ha, quy hoạch dự án khu công nghiệp chuyên phục vụ nông nghiệp gần 200ha. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối giữa các trục giao thông đầu mối trong tỉnh và kết nối với các trung tâm kinh tế vùng của quốc gia được hình thành. Tuyến đường bộ ven biển kết nối khu vực ven biển của tỉnh Thái Bình với các tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Bắc Bộ được khởi công vào đầu năm 2019 không chỉ có ý nghĩa to lớn với tỉnh Thái Bình mà còn có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng đồng bằng Bắc Bộ.

Nhờ những giải pháp đột phá toàn diện trên các lĩnh vực, năm 2019, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 56.000 tỷ đồng (tăng gấp gần 12 lần so với năm 2000). Kinh tế của tỉnh liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số và là một trong số ít tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Đời sống nhân dân ngày càng no ấm, số hộ giàu, hộ khá tăng, hộ nghèo giảm, y tế phát triển, giáo dục luôn nằm trong tốp dẫn đầu của cả nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; khối đoàn kết toàn dân được củng cố và phát huy. Đây cũng chính là giai đoạn ổn định và phát triển toàn diện, mạnh mẽ nhất về kinh tế, chính trị, xã hội, Thái Bình cùng cả nước sẵn sàng bước vào giai đoạn hội nhập toàn cầu.

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Thái Bình đã đổi thay với diện mạo sáng, xanh, sạch, đẹp; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Sản xuất nông nghiệp đã hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung với cùng loại sản phẩm; nhiều giống cây, con mới có năng suất, chất lượng sản phẩm cao được nghiên cứu, khảo nghiệm, đưa vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Đến nay, 100% số xã trong tỉnh đạt chuẩn NTM, 7/7 huyện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM. Thái Bình đang hoàn thiện để được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong tháng 3/2020.

Ông Lê Tiến Ninh, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ



Những năm qua, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở tất cả các lĩnh vực như: nông nghiệp, nông thôn, chăn nuôi, công nghiệp dịch vụ, y tế, bảo vệ môi trường đều đạt nhiều kết quả. Trong nông nghiệp, thủy sản, hàng trăm giống lúa, ngô, khoai tây, cá... mới đã được khảo nghiệm, du nhập, đưa vào sản xuất. Trong công nghiệp, các doanh nghiệp, đơn vị tích cực nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến, áp dụng khoa học kỹ thuật tạo ra những sản phẩm có giá trị. Khoa học và công nghệ cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, giáo dục, quốc phòng, an ninh... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội



Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh quan tâm. Đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi ngày một nâng lên. Các chương trình đào tạo nghề, tạo việc làm mới, hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho người nghèo được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động mỗi năm. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm dần qua từng năm. Điều đó góp phần ổn định vững chắc xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh.



Ảnh minh họa

Phi công Vũ Đình Rạng - rạng danh quê lúa

■ NGUYỄN CÔNG LIÊM
Thành phố Thái Bình

“Nếu hôm đó ông Rạng bắn rơi chúng tôi tại chỗ, thì hôm nay tôi không còn được ở đây nói chuyện cùng ông về chuyện ngày xưa nữa. Tôi và tổ bay 6 người trên B52 mỗi người nợ ông một cuộc đời”. Đó là phát biểu của cựu phi công Mỹ David Robert Volker, người trong kíp 6 phi công lái chiếc máy bay B52 của Mỹ bị phi công Vũ Đình Rạng lái máy bay Mig 21 thuộc Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân đội nhân dân Việt Nam bắn hạ vào đêm 20/11/1971.

Về thăm và nói chuyện với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và các huyện, thành phố tỉnh Thái Bình, Đại tá phi công Vũ Đình Rạng đã khiêm nhường không cho rằng mình là phi công lái máy bay Mig 21 đầu tiên trên thế giới và của Không quân nhân dân Việt Nam tiếp cận và bắn rơi máy bay B52 (pháo đài bay B52 bất khả xâm phạm của quân đội Mỹ). Ông khiêm tốn tự nhận rằng đêm 20/11/1971, ông đã nhận và hoàn thành nhiệm vụ trong việc tiếp cận và bắn trúng máy bay B52 của đế quốc Mỹ. Ông kể lại: Năm 1971, đế quốc Mỹ tăng cường cho pháo đài bay B52 đánh phá các tuyến đường khu 4 của ta nhằm ngăn chặn chi viện sức người và trang bị kỹ thuật của miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Lực lượng không quân được tăng cường vào trực chiến ở các sân bay dã chiến khu 4. Cứ mỗi buổi chiều các phi công lái máy bay Mig 21 thay nhau bay chuyển sân bay bí mật vào các sân bay tiền tiêu khu 4 trực sẵn sàng chiến đấu. Khi phát hiện có máy bay B52 Mỹ bay vào là xuất kích đánh chặn, sau đó quay về hạ cánh ở sân bay phía Bắc. Phía Mỹ cũng nhận định được quy luật này và cho rằng Không quân nhân dân Việt Nam chỉ có một máy bay Mig 21 trực ở một trong các sân bay dã chiến sau khi cất cánh săn B52 không được thì quay ra Bắc hạ cánh. Không quân nhân dân Việt Nam đã tạo được một cái bẫy lừa B52 của Mỹ. Đêm 20/11/1971, phi công Vũ Đình Rạng cùng máy bay trực chiến tại sân bay Anh Sơn, Nghệ An và đồng đội Hoàng Biểu trực chiến tại sân bay Vinh. 19 giờ 40 phút, có tín hiệu máy bay B52, Sở chỉ huy đã lệnh cho phi công Hoàng Biểu cất cánh lên đánh chặn rồi quay ra hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Dự đoán ta không còn máy bay trực chặn đánh B52 nên lúc 20 giờ 40 phút, B52 đã bay vào. Lúc đó, máy bay B52 của địch chủ quan mở cả đèn vào đánh phá các mục tiêu quan trọng của ta. Phi công Vũ Đình Rạng được lệnh cất cánh đánh chặn B52. Để tiếp tục đánh lừa địch và hệ thống cảnh báo của lực lượng hải

quân Mỹ ngoài biển, anh Rạng đã không bật máy liên lạc với Sở chỉ huy. Khi anh đang bay ở độ cao 2.000m địa phận huyện Đô Lương, Nghệ An thì máy bay bắt được tín hiệu B52. Sở chỉ huy ra lệnh Vũ Đình Rạng lên độ cao 9.000m và cho phép tiếp cận B52. Suốt quá trình tiếp cận B52, Vũ Đình Rạng nghe trung tâm chỉ huy thông báo mục tiêu phía trước 40km, 30km, 15km và khi cách mục tiêu B52 chỉ còn 10km, Vũ Đình Rạng bật ra đũa và nhìn trên màn hình xuất hiện 3 chiếc B52 của địch, anh tập trung mọi sự chú ý tiếp cận mục tiêu B52 với vận tốc siêu âm 1.400km/giờ. Cách mục tiêu 2km, Vũ Đình Rạng phóng quả tên lửa tầm nhiệt lao vào mục tiêu B52 và nhìn rõ một vết nổ, đồng thời lập tức điều khiển máy bay lên cao và nhìn thấy một chiếc B52 khác, anh chúc xuống phóng tiếp quả tên lửa thứ hai về phía mục tiêu rồi thoát ly đưa máy bay về hạ cánh an toàn tại sân bay Anh Sơn. Khi hạ cánh, anh đã cho tắt hết đèn để không lộ mục tiêu trong khi phía sau là ù ù tiếng máy bay F4 của Mỹ đang truy tìm đối thủ Mig 21 của Không quân nhân dân Việt Nam. Về số phận chiếc máy bay B52 của Mỹ bị phi công Vũ Đình Rạng bắn trúng đêm 20/11/1971 không bị rơi tại chỗ mà phải mãi đến cuối năm 1999 chúng ta mới biết rõ được qua Thiểu tá phi công Mỹ Ralph Wetterhahn lái chiếc B52 bị trúng đạn và lết về sân bay Nakhon - Phanom, toàn bộ kíp lái 6 người trên chiếc máy bay B52 thoát chết. Cựu phi công David Robert Volker, là một trong 6 phi công thoát chết khi máy bay B52 bị Vũ Đình Rạng bắn trúng, khẳng định đó là lần đầu tiên trên thế giới B52 của Hoa Kỳ bị phi công Mig 21 của Không quân nhân dân Việt Nam tiếp cận và bắn trúng. Với Hoa Kỳ, đó là cơn chấn động. Chúng tôi từng tuyên bố B52 là bất khả xâm phạm, không có vũ khí nào có thể tấn công được. Nhưng giờ đây B52 đã bị Không quân nhân dân Việt Nam bắn trúng. Cơn chấn động đêm 20/11/1971 khiến B52 của Mỹ phải dừng bay trong 4 tháng để nghiên cứu cách chống lại các

phi công và máy bay Mig 21 của Không quân nhân dân Việt Nam. Trong cuốn “Ký ức trời đêm” của tác giả Nguyễn Công Huy mô tả những trận đánh đêm của Không quân nhân dân Việt Nam có đoạn khi sau này phỏng vấn Trung tướng Trần Hanh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về trận đánh đêm 20/11/1971 của phi công Vũ Đình Rạng, Trung tướng Trần Hanh đã nói: Đây là lần đầu tiên Mig 21 của Không quân nhân dân Việt Nam tiếp cận B52 và khẳng định Mig 21 hoàn toàn có thể đánh được B52. Qua trận đánh này, tuy không bắn hạ B52 rơi tại chỗ nhưng cũng rút ra được cách đánh, chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến dịch 12 ngày đêm sau này. Còn Đại tá Nguyễn Chuyên, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người đã dẫn đường chính cho phi công Vũ Đình Rạng trong trận đánh B52 đêm 20/11/1971 thì nhận định: Trận đánh này có tác dụng rất lớn cho chiến dịch Quảng Trị, giúp cho ta có thời gian dài vận chuyển vũ khí, khí tài và chuyển quân cho chiến trường Quảng Trị. Sau trận xuất kích đánh máy bay B52 trên bầu trời khu 4 đêm 20/11/1971, phi công Vũ Đình Rạng còn tham gia nhiều trận đánh đối mặt với không quân Hoa Kỳ trên bầu trời Hà Nội và tham gia chiến đấu trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 12 ngày đêm năm 1972. Ông Vũ Đình Rạng cho biết thêm: Đêm 13/4/1972, tôi trực chiến đấu ở sân bay Đa Phúc, trời mưa tầm tã, màn mây thấp xệ hẳn xuống, tầm nhìn rất hạn chế. Khi ấy hệ thống radar phát hiện tốp B52 đang bay từ Thái Lan qua Savanakheth (Lào) vào Việt Nam. Sở chỉ huy lệnh cho tôi xuất kích săn lùng B52 nhưng vì B52 gây nhiễu quá mạnh và dày đặc nên Sở chỉ huy dẫn đường nhưng tôi không thể phát hiện mục tiêu. Tôi phải đưa máy bay về hạ cánh trong điều kiện hết dầu, thời tiết xấu, Sở chỉ huy cho phép rời bỏ máy bay và nhảy dù. Tôi nhảy dù trong trời mưa, khi rơi xuống tiếp đất gần một bờ ruộng. Lúc đó, trời vẫn mưa xối xả, lại trong đêm tối, tôi đã quần dù kín người



Đại tá phi công Vũ Đình Rạng.

nằm thiếp bên bờ ruộng. Sáng đó có bà nông dân đi chợ phát hiện ra phi công rơi liền hô hoán dân quân, du kích. Cùng lúc đó, tốp tìm kiếm tôi của Quân chủng cũng vừa có mặt. Tôi được đưa lên xe về bệnh viện Đan Phượng trong tình trạng gần như kiệt sức.

Vũ Đình Rạng, người con của quê hương xã Nam Thắng, huyện Tiên Hải, sinh năm 1945, nhập ngũ năm 1963 thuộc Lữ đoàn dù 305. Theo yêu cầu của Quân đội, năm 1964 Vũ Đình Rạng được tuyển chọn sang Quân chủng Không quân, năm 1965 được tuyển chọn sang Liên Xô học lái máy bay Mig 21 và là một trong 34 phi công đạt thành tích xuất sắc trong quá trình học tập tại Liên Xô. Năm 1968, Vũ Đình Rạng tốt nghiệp khóa huấn luyện về nước tham gia chiến đấu trong đội hình Trung đoàn 921, Sư đoàn 371. Tại Sư đoàn 371, Vũ Đình Rạng tiếp tục được trau dồi kiến thức bay đêm và chuyên trực chiến săn B52. Ông đã lái máy bay Mig 21 tham gia nhiều trận chặn đánh B52 trên bầu trời Thủ đô Hà Nội và các tỉnh khu 4.

47 năm sau, năm 2018, viên phi công David Robert Volker, một trong 6 phi công thoát chết khi lái máy bay B52 khi gặp lại Vũ Đình Rạng đã phải cảm phục: Nếu hôm đó ông Rạng bắn rơi chúng tôi tại chỗ, thì hôm nay tôi không còn được ở đây nói chuyện cùng ông về chuyện ngày xưa nữa. Tôi và tổ bay 6 người trên B52 mỗi người nợ ông một cuộc đời.

Năm 2000, ông Vũ Đình Rạng được Quân đội cho nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, hiện ông đang sống ở số nhà 126 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.


Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

Diễn biến mới, giải pháp mới phòng, chống dịch Covid-19

■ HOÀNG LANH

Trên thế giới, số người nhiễm và tử vong do Covid-19 chưa có dấu hiệu dừng lại. Một số nơi xa tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) như châu Phi, châu Mỹ cũng đã ghi nhận các trường hợp dương tính với Covid-19. Trước những diễn biến mới, phức tạp, cùng với các cấp, ngành, địa phương trong cả nước, Thái Bình đã chủ động triển khai nhiều giải pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch.



Nhiều du học sinh, lao động từ Hàn Quốc về Thái Bình đã được cách ly, theo dõi tại Trường Quân sự tỉnh.

Diễn biến mới, phức tạp

Cùng với Trung Quốc, các nước như Hàn Quốc, Iran, Italya, Nhật Bản... đang là những quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao và tăng nhanh. Tại Thái Bình hiện nay, số lao động là người Hàn Quốc, Trung Quốc đông. Bên cạnh đó, số lượng người Thái Bình đang lao động, học tập tại tỉnh Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang của Hàn Quốc (những tỉnh có dịch Covid-19) là hàng nghìn người. Nhiều người có thể trở về nghỉ đông và tránh dịch nên đây sẽ là nguy cơ cao Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Hiện nay, việc giám sát người từ vùng dịch Hàn Quốc về còn một số khó khăn. Bên cạnh nhiều người đã có ý thức chủ động liên hệ với ngành Y tế để thực hiện cách ly khi về tới sân bay thì vẫn có trường hợp về địa phương, sau đó mới tới bệnh viện cách ly. Tuy nhiên, việc cách ly phải được thực hiện ngay sau khi người từ vùng dịch về Việt Nam. Vì thế, người dân trở về từ vùng dịch cần nâng cao ý thức, trách nhiệm vì cộng đồng, chủ động báo với các ngành, đơn vị, địa phương để được cách ly ngay.

Cả hệ thống chính trị vào cuộc, quần dân đồng lòng chống dịch

Chưa bao giờ công tác phòng, chống dịch được triển khai đồng bộ, quyết liệt từ

trung ương tới địa phương như hiện nay. Cả hệ thống chính trị đang cùng vào cuộc, quần dân đồng lòng chung sức chống dịch Covid-19. Dù chưa có dịch trên địa bàn tỉnh nhưng công tác phòng, chống dịch đã được thực hiện như tình huống có dịch, theo phương châm của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương trên cả nước: “Ngăn chặn triệt để; phát hiện

và phát hiện sớm nhất; cách ly và cách ly ngay lập tức; khoanh vùng và khoanh thật gọn; dập tắt và dập tắt triệt để”. Nhận định tình hình dịch bệnh sẽ rất phức tạp trong thời gian tới, ngày 25/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức họp khẩn để triển khai các giải pháp cấp bách, chủ động phòng, chống dịch. UBND tỉnh cũng đã ra chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Khu vực cách ly tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên được phun khử trùng.

Theo đó, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân để mỗi người dân phải là người ở tuyến đầu trong phòng, chống dịch, việc quản lý, kiểm soát nguồn lây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải có biện pháp sàng lọc, cách ly cần thiết, tổ chức cách ly tập trung, không thực hiện cách ly tại gia đình; khẩn trương nắm bắt diễn biến động về nhân khẩu, hộ khẩu; quản lý, giám sát, cách ly những người đến từ vùng có dịch. Ngành Công an quản lý tốt nhân khẩu, hộ khẩu, nhất là đối với người nước ngoài, người tỉnh ngoài; phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đưa số người từ vùng có dịch về nơi cách ly tập trung. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp quản lý, giám sát lao động người nước ngoài đến Thái Bình làm việc, nhất là những người từ vùng có dịch về; rà soát, nắm bắt và chủ động thông báo với các địa phương những người ở nước ngoài về Thái Bình; tạm dừng cấp phép cho lao động người nước ngoài vào Thái Bình làm việc, nhất là người đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch; trường hợp đặc biệt phải thực hiện cách ly theo quy định.

Khu vực cách ly tập trung cũng đã được thiết lập, sẵn sàng tiếp nhận những người từ vùng dịch về. Theo chỉ đạo của tỉnh, đối với cấp tỉnh, khu vực cách ly phải bảo đảm cơ sở vật chất cách ly cho khoảng 1.000 - 1.200 người, trong đó Trường Quân sự tỉnh, xã Đông Phong (Đông Hưng) và Trung đoàn 568 được lựa chọn là nơi thực hiện cách ly tập trung những người đi về từ vùng dịch; cấp huyện cũng phải chuẩn bị địa điểm thu dung, cách ly người từ vùng dịch về. Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt tại Trường Quân sự tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Những trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh được chuyển xuống Trường để cách ly tập trung, chỉ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 mới được chuyển tới các cơ sở y tế để theo dõi, điều trị. Cùng với Trường Quân sự tỉnh, ngành Y tế cũng đã bố trí nhân lực làm nhiệm vụ chăm sóc người cách ly, đồng thời chuyển cơ sở thuốc, khẩu trang, trang thiết bị, hóa chất, vật dụng y tế cần thiết để phục vụ cho việc cách ly. Cán bộ ngành Y tế sẽ thực hiện kiểm tra, theo dõi các trường hợp cách ly hàng ngày.

Cùng với các giải pháp đã thực hiện, các giải pháp trước những diễn biến mới của dịch đã được bổ sung. Công tác triển khai phòng, chống dịch Covid-19 đang được thực hiện với tinh thần quyết liệt ở các cấp, ngành, địa phương. Trận chiến chống Covid-19 có thể mất nhiều thời gian song nếu có sự đồng lòng, vào cuộc của người dân thì dịch bệnh sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi bởi “khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Nông dân phấn khởi vì rau xanh được giá

■ NGÂN HUYỀN

Gần một tháng qua, giá nhiều loại rau xanh duy trì ở mức cao gấp 2 - 3 lần so với cùng kỳ năm trước, nông dân trồng rau phấn khởi vì giá bán cao, mang lại thu nhập khá.

Thuê lại hơn 1 mẫu ruộng thuộc diện tích đất 5% của xã để trồng rau theo vụ, với kinh nghiệm gần 5 năm, anh Trần Văn Mạnh, thôn Bắc Dũng, xã An Đông (Quỳnh Phụ) thường lựa thời điểm gieo trồng để thu hoạch rau vào đầu vụ hoặc cuối vụ. Anh Mạnh cho biết: Hơn 1 mẫu rau của gia đình tôi được các thương lái xã Quỳnh Hải sang thu mua. Lâu lắm rồi sau tết rau mới được giá như năm nay. Tại thời điểm này của năm trước, giá rau bán rất thấp thì năm nay, giá rau tăng gấp đôi, gấp ba, đặc biệt là các loại rau xanh sử dụng hàng ngày như bắp cải, su hào...

Về vùng chuyên canh rau màu xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) thời điểm này, không khí lao động hết sức rộn ràng, bà con ra đồng rất đông. Trên những ruộng rau được thu hoạch, nông dân đang tất bật đóng gói để kịp những chuyến xe của thương lái đến thu mua. Rau xanh đang được giá, lãi lớn, nông dân phấn khởi, đầu tư, chăm chút nhiều hơn cho cây trồng. Trồng 1 mẫu su hào phục vụ dịp trước và sau tết Nguyên đán, gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, thôn An Phú 1 có nguồn thu không nhỏ nhờ trồng rau. “Dịp này, các loại rau bán rất chạy mà giá lại tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường, thậm chí cao hơn cả tết. Đây là điều hiếm thấy với người trồng rau xưa nay. Hiện mỗi bịch su hào (20 củ) thương lái thu mua với giá 130.000 đồng. Với mức giá này, trừ mọi chi phí, mỗi sào

tôi thu lãi khoảng 10 triệu đồng, trong thời gian chưa đầy 2 tháng. Đây có lẽ là khoản thu nhập lớn nhất mà tôi có được từ trồng rau, bù lại cho khoảng thời gian giá rẻ trước đó” - Anh Dũng phấn khởi chia sẻ.

Cũng như gia đình anh Dũng, gia đình bà Nguyễn Thị Vân, thôn An Phú 1 đang có 3 sào su hào đến kỳ thu hoạch. Bà Vân cho biết: Nghề trồng rau bắp bênh lắm, vừa sợ sâu bệnh lại lo về thời tiết, giá cả.



Giá rau, củ năm nay tăng cao, không chỉ su hào, hành (mùa), rau gia vị cũng được giá nên nông dân chúng tôi rất phấn khởi. Điều làm bà con mừng nhất là giá rau từ đầu năm đến nay đang ở mức cao và “neo” lại khá lâu.

Ông Phạm Văn Liên, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Quỳnh Hải cho biết: Nhờ áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật chăm bón hết sức tỉ mỉ như làm vòm, phủ nilon,

sử dụng cây con được gieo bằng khay giá thể... nên năng suất rau màu của Quỳnh Hải được duy trì ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Giá rau tăng cao là do nguồn cung ứng tại nhiều nơi bị sụt giảm do nhiều diện tích trồng rau vụ đông bà con đã thu hoạch để chuyển sang cấy lúa và trồng các loại cây màu khác, dẫn đến nguồn cung thấp hơn cầu nên giá cả tăng cao. Trong khi rau, củ của Trung Quốc không thể nhập về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lượng rau thị trường vì thế không dồi dào như mọi năm đã đẩy giá rau xanh tăng mạnh. Không chỉ riêng rau, giá bán hành, tỏi năm nay cũng duy trì ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Toàn xã có khoảng 170ha chuyên canh rau màu, mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng chục tấn rau xanh, rau gia vị các loại. Bên cạnh việc duy trì và nhân rộng sản xuất rau an toàn, HTX tăng cường tuyên truyền, giám sát bà con nông dân tuân thủ theo đúng quy trình, quy định nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm cung ứng cho người dùng nguồn rau an toàn trong điều kiện giá rau ở mức cao như hiện nay.

Thời điểm này, song song với việc hoàn thành gieo cấy, chăm sóc lúa bảo đảm thời vụ tốt nhất, nông dân cần tập trung trồng, chăm sóc rau vụ xuân để duy trì nguồn cung trên thị trường nhưng cần tránh tình trạng gieo trồng ô ạt dẫn tới rớt giá do cung vượt cầu.



Thu mua nông sản tại xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ).



Nông dân trồng rau phấn khởi vì giá bán cao, duy trì trong thời gian dài.

THIÊN HOA THẦN NỮ

■ QUANG VIỆN

Trong kho tàng thần tích về “Nữ thần Thánh mẫu” ở Thái Bình có “thần nữ” tuổi mới độ “trắng tròn” ở làng Bương Hạ, tổng Đông Trục, huyện Quỳnh Côi, nay thuộc xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ vì nghĩa nước non mà giữ tròn đạo trung hiếu, mới “thập tứ niên” đã dũng cảm lấy tấm thân trắng trong ngăn “hòn tên, mũi giáo” hận thù của cuộc nội chiến tương tàn, dòng máu trung trinh nhuộm đỏ dải đất phù sa làng Hạ Phán đến Bương Hạ được triều đình nhà Lê trung hưng ban quốc tính họ Lê, tấn phong “Trắng non công chúa”, sắc phong “Thiên Hoa Thần nữ” liệt hàng “Đệ Bát Đại vương” thờ ở đình, đền làng Bương Hạ...



Làng mộ và đền thờ Thiên Hoa thần nữ mới được tôn tạo phần hậu cung.

Thiên Hoa thần nữ Đệ Bát Đại vương là đệ hiệu của bà Vũ Thị Thiên Hoa con gái ông Vũ Phúc Thịnh và bà Nguyễn Thị Đường, tương truyền là con cháu dòng họ Tiến sĩ Vũ Hựu triều đại Lê - Mạc ở làng Dũng Quyết, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương từng nối đời hưởng lộc nhà Lê. Khi Mạc Đăng Dung tiếm ngôi nhà Lê, để tránh hậu họa, một “chi càn” họ Vũ đã rời bỏ quê hương chạy sang tổng Đông Trục, huyện A Côi (Quỳnh Côi), nay là xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ sinh ra bà Vũ Thị Thiên Hoa. Sử cũ ghi chép về bà Vũ Thị Thiên Hoa nổi bật ở câu ca: “Sinh ư tính Vũ, thác ư tính Lê” và “Sinh ư triều Mạc, thác ư triều Lê” nghĩa là sinh ra mang dòng họ Vũ, khi chết mang quốc tính họ Lê hay sinh ra trong thời nhà Mạc mà chết vì triều Lê là vậy.

Theo các nguồn khảo luận, đầu thế kỷ XVI, nhà Lê sơ sau một thời gian phát triển cực thịnh dưới thời vua Lê Thánh Tông đã bắt đầu suy thoái và kịch điểm của lịch sử đã phải thừa nhận một thực tế tàn khốc khi một triều đại liên tục có đến 5 vị vua bị giết nhằm chiếm đoạt ngôi báu, hai vị tiếm ngôi xưng vương, nhiều phe phái trong triều Lê tiêu diệt lẫn nhau khiến sức lực quốc gia suy tàn, nhân tài cạn kiệt, dân tình khổ cực, binh sĩ nhiều người bỏ thân nơi chiến địa không vì lợi ích quốc gia. Các sử gia thời nhà Lê cũng đã phải thừa nhận: “Từ vua Lê Uy Mục trở đi, cơ nghiệp nhà Lê mỗi ngày một suy dần, không có vua nào làm được việc nhân chính lại thường say đắm tửu sắc làm những điều tàn ác gây thành sự giặc giã, thoán đoạt”. Mạc Đăng Dung thời trai trẻ con nhà nghèo, làm nghề chài lưới nhưng được luyện võ thuật từ bé nên Mạc Đăng Dung có sức khỏe phi thường, ông từng thi đỗ Đô lực sĩ, được nhà Lê trung dụng làm Đô chỉ huy sứ triều Lê Uy Mục, đến triều vua Lê Tương Dực được phong “Vũ Xuyên bá”, sau vua Lê Chiêu Tông lại

phong “Vũ Xuyên hầu”. Sự giằng co giữa các thế lực, mỗi thế lực có người đại diện của mình và đều là nhằm giành ngôi nhà Lê đang suy tàn, bất lực. Nhưng sau khi loại trừ lẫn nhau, cuộc “chung kết” chỉ còn lại có hai đối thủ là Nguyễn Hoàng Dụ và Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung đã thắng và tiếm ngôi vua nhà Lê. Sử cũ chép, tháng 11 năm Nhâm Thìn, niên hiệu Quang Hưng thứ 10, Mạc Hồng Ninh thứ 2 (1592) đời vua Mạc Thế Tông, Tiết chế Trịnh Tùng nhân danh phục Lê diệt Mạc kéo quân đánh Thăng Long. Trước đó vào khoảng tháng 8 năm đó đúng ngày mùng 1 (Mậu Tý) trên trời thành Thăng Long đang nắng đẹp bỗng dưng tối sầm, mây đen kìn kìn kéo đến che kín trời, quần thần nhà Mạc hết hoảng ngược nhìn lên thấy quang sao sa màu đỏ dài tới 5 trượng (khoảng 20m) cháy rực trời rồi lao xuống đất, tiếng nổ vang rền như sấm. Vũ tiên sinh (Vũ Hựu) liền cho gọi thân quyến đến mà truyền rằng: “Năm Giáp Tý, vua Hồng Ninh đế hiệu Mậu Hợp trùng ngày Mậu Tý có sao sa trên trời ta dự đoán điềm xấu sắp xảy ra với nhà Mạc, nhà Lê sắp hoàn thành việc trung hưng, các con cần mài giáo nhọn để nghênh đón đại quân”. Nghe lời tiên sinh, con cháu nhà họ Vũ liền gom tiền sắm vũ khí. Quả nhiên trận chiến cuối năm ấy, Trịnh Tùng thắng trận, cha con Mạc Mậu Hợp, Mạc Toàn đại bại phải tháo chạy lên Cao Bằng. Nhà Lê đã lấy lại được kinh thành Thăng Long. Thừa thắng, Trịnh Tùng tiếp tục đưa quân truy quét nhà Mạc ở Hải Dương, quân của Trịnh Tùng với khẩu hiệu “phù Lê diệt Mạc” đi đến đâu cũng thu nạp thêm quân. Đến Phù Cừ (Hưng Yên nay), Trịnh Tùng sai tướng Nguyễn Tất Lý, Bùi Văn Khuê, Trần Bách Niên lấy 300 chiến thuyền qua sông Luộc đến Ninh Giang để tắt qua đường Vĩnh Lại bao vây nhà Mạc. Khi đoàn quân phù Lê đến đoạn sông Luộc địa phận Đông Trục bị

quân nhà Mạc ẩn nấp trong bụi lau lách rậm rạp bên sông cạnh miếu Rậm, làng Hạ Phán (nay thuộc xã Quỳnh Hoàng, huyện Quỳnh Phụ) phục kích đánh úp. Bị đánh bất ngờ, quân của Trịnh Tùng lúng túng chống đỡ. Lúc ấy, Thiên Hoa đang chăn trâu ở cánh đồng nhìn thấy quân nhà Mạc tiến đánh quân nhà Lê, tình huống nguy cấp, nhớ lời dặn Vũ tiên sinh, Thiên Hoa liền cởi áo làm cờ, lấy roi trâu làm cán chạy lên trước đoàn quân phù Lê, dẫn đại quân tiến sâu vào miếu Rậm truy quét tàn quân Mạc. Quân nhà Mạc nhìn thấy Thiên Hoa phát cờ dẫn đại quân liền bắn chết bà, nhưng đại quân cũng kịp thời đánh tan đám tàn quân nhà Mạc, bắt được quốc mẫu vua Mạc. Ký vụ nhà Lê đem gương liệt nữ Thiên Hoa ghi chép vào sổ bạ rồi kịp cùng đại quân trở về kinh thành Thăng Long. Đầu năm Quý Tỵ (1593), vua Mạc sai Kiến quốc công, Nghĩa quốc công kéo quân đánh chiếm lại ba phủ Tân Hưng, Thái Bình, Kiến Xương, đắp lũy, xây thành ở huyện Quỳnh Côi, quyết tâm chiếm lại trấn Sơn Nam. Lúc này có kẻ xiểm nịnh tướng nhà Mạc rằng “con gái họ Vũ theo giặc...”, tướng nhà Mạc liền sai người tìm giết cả nhà họ Vũ. Vũ tiên sinh phải trốn biệt, rồi nhà họ Vũ phải đổi thành họ Lê. Quân Mạc mãi đắp thành, xây lũy và chống trả quân nhà Lê nên cũng không truy sát nhà họ Vũ. Tháng 5 năm Quý Tỵ (1593), Thái úy đoàn quốc công Nguyễn Hoàng đem quân bình định nhà Mạc. Vua Lê Thế Tông vô tình nghe được câu chuyện về Thiên Hoa cởi áo làm cờ, lấy roi trâu làm cán dẫn đại quân đánh tan quân Mạc ở Đông Trục, cảm kích bởi tấm gương liệt nữ tuổi trắng tròn, vua Lê liền xuống chiếu cho làng Bương Hạ 3 mẫu ruộng để xây phần mộ cho bà, sắc phong Thiên Hoa thần nữ làm tôn thần, ban cho làng Bương Hạ nhiều tiền, vàng, ruộng hương hỏa thờ cúng. Dân gian truy tôn Thiên Hoa làm Thánh

Ông Vũ Trung Mai, trưởng ban quản lý di tích đền, đình Thánh mẫu Thiên Hoa thần nữ, thôn Bương Hạ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ



Năm 2004, ngôi đền thờ Thánh mẫu Thiên Hoa Đệ Bát Đại vương xuống cấp nghiêm trọng. Nhân dân thôn Bương Hạ chúng tôi quyền góp rồi kêu gọi công đức của nhân

dân thập phương quy hoạch, tôn tạo và xây lại đền thờ bà. Hiện nay, phần mộ Chúa Bà và hậu cung đền thờ Thánh mẫu đã được xây dựng mới, tuy nhiên khuôn viên thờ tự còn quá nhỏ bé so với công lao của Chúa Bà, nhân dân chúng tôi kính đề nghị UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét duyệt hồ sơ di tích, công nhận đền Chúa Bà thờ Thánh mẫu Thần nữ Lê Thị Thiên Hoa (thời Lê trung hưng) là di tích lịch sử, văn hóa, được đăng ký bảo vệ.

Ông Phan Tiến Sự, thôn Bương Hạ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ



Do địa bàn giáp sông Luộc thuận lợi cho phòng tuyến quân sự nên làng Bương Hạ vốn được các vương triều phong kiến sử dụng làm cát cứ, đặc biệt là cuộc chiến tranh nam,

bắc triều thời Lê - Mạc thế kỷ XVI, chính nơi này đã góp phần giúp nhà Lê hoàn tất công cuộc trung hưng của mình, xây dựng lại vương triều thịnh trị.

Ông Phạm Thế Tuyền, thôn Bương Hạ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ



Bương Hạ là làng giáp ranh giữa Thái Bình với Hưng Yên nên du khách tìm đến di tích để thăm viếng rất khó khăn. Chúng tôi mong các cấp chính quyền quản lý văn hóa nên có biển báo chỉ dẫn đến di tích để phát huy giá trị lịch sử và văn hóa của quê hương.



Mẫu. Đời Vĩnh Thịnh (1705 - 1729) vua Lê xét công bách thân, thiên hạ, cảm động trước tấm gương liệt nữ trẻ tuổi Vũ Thị Thiên Hoa liền ban sắc phong mang quốc tính họ Lê. Phong Lê Thị Thiên Hoa là “trắng non công chúa”. Tới triều Nguyễn, vua Duy Tân sắc phong bà là bậc trung đẳng thần. Đời vua Khải Định ân phong bà lên “Thượng đẳng thần”.

Ngày nay, người dân làng Hạ Phán, xã Quỳnh Hoàng và Bương Hạ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ vẫn truyền nhau câu ca: “Sinh ư tính Vũ, thác ư tính Lê” và “Sinh ư triều Mạc, thác ư triều Lê, thập tứ tuế huệ, hy sinh hiến thánh” nghĩa là lúc sinh ra mang dòng họ Vũ, lúc chết lại mang dòng họ Lê, 14 tuổi mang tấm thân trinh trắng dẫn đại quân nhà Lê đánh tan quân nhà Mạc, được các triều đại phong Thánh mẫu để ngợi ca công đức của Thánh bà Lê Thị Thiên Hoa. Đền thờ bà ở làng Bương Hạ hàng năm mở hội vào ngày 27 tháng Một theo lịch âm, người dân quen gọi đền Chúa Bà.



PHÁO ĐÀI ĐỒNG BẰNG

■ BÚT NGŨ
Thành phố Thái Bình

Vậy thì đúng rồi! - The đập nhẹ bàn tay vào vai Dâu - Đúng là ông ấy. Nghe nói ông ấy định làm to, đưa ra chỉ ủy kiểm điểm. Nhưng anh Duyệt bảo chuyên chưa có gì, báo qua anh Tuyên để rút kinh nghiệm!

Dâu cúi đầu lắng nghe. Thì ra Cụ định làm thế. Gấp lửa bỏ tay người ta mà được à? Còn có người này người kia nữa chứ... Nhưng mà như thế thì anh Tuyên chịu làm sao được. Gánh nặng đường xa mà có kẻ cứ cầm quang giật cho lệch... Dâu lẩm bẩm:

- Cái nhà anh Cụ thế mà ác!

The ghé tai Dâu nói đủ nghe:

- Ông ấy kinh với anh Tuyên lâu rồi. Từ cái đạo ông ấy bị hạ bệ phó chủ tịch cơ. Nay, ông ấy cứ đổ diệt cho anh Tuyên hại ông ấy.

Dâu lặng im, cố nén một cái thở dài. Chuyện ôi ác thế này biết ai đập đi cho. Mình còn dám lộ mặt ra ngoài nữa không... Sao mình sinh ra trên đời này lại chịu lắm nỗi cực nhục đến vậy. Bố mẹ mình ăn hiền ở lành, suốt đời chỉ làm quen với chày gạo, cối thóc, kiếm bát tằm nuôi con, bát cám nuôi gà. Mình thì đòn gánh trên vai, hết theo bố đi đong thóc lại theo mẹ đi bán gạo. Lớn lên, lấy chồng chưa được nửa năm trời, chồng chết đói. Cái đói năm Ất Dậu giết của làng này hơn một nghìn người, nó cướp cả anh ấy đi. Con giai hơn hai chục tuổi đầu, sức dài vai rộng thể mà lăn ra chết. Khổ, anh ấy chết vào đúng lúc mình ngoác ngoài. Không biết làm sao ngày ấy mình lại sống sót. Sao không chết quách đi cho rồi...

Nước mắt Dâu lại tràn ra. Dâu gục đầu vào lưng The nức nở...

22

Cuộc họp đại biểu Quân Dân Chính xã Nguyễn Xá mở ở đình Thượng. Ông Chính được huyện cử về truyền đạt nhiệm vụ mới.

Xa làng Nguyễn mới có vài tháng, ông Chính trở về làng cũng thấy nao nao. Từ cánh đồng Tăng nhìn về, ông thấy khóm tre nhà mình hôm nào bị bom, đã bật lên mấy ngọn măng thẳng vút. Mấy cây tre cụt cũng đã nảy vôi. Những cái vôi vươn dài, phát phơ chùm lá tươi non.

Đi mươi bước nữa, đến chỗ Trù ngã xuống hôm xưa, ông Chính dừng chân. Ông nhìn bờ ngòi, chỗ nông nước kia. Ông nhớ như in, hôm ấy Trù đứng vươn bộ ngực rộng, nắng chiếu hắt vào loang

loáng mờ hôi. Anh đưa chiếc kèn lên môi. Tiếng kèn vang vang mấy làng nghe rõ. Nhưng tiếng kèn tắt nửa chừng. Một băng trung liên của giặc từ bờ tre làng Tăng nhăm vào ngực anh. Anh ngã xuống ngay cạnh nông nước...

Mắt ông Chính nhòe đi. Một lớp nước phủ màng, ông chớp chớp mắt... Trù vừa bằng tuổi Chuyển, con ông. Hai đứa thân nhau như vợ chồng. Ông không ngờ chính mình đã chủ quan khiến cho Trù chết. Cũng là tại mình ít kinh nghiệm chỉ huy. Tại thằng giặc nó thâm hiểm. Làm chủ tịch suốt mấy năm trời, anh em thường phê bình chủ quan, mình không chịu nghe. Thời bình, bệnh chủ quan có làm hỏng việc còn sửa được. Thời chiến, chủ quan là làm chết người... Giá hôm ấy cứ như vậy mà đánh. Sao mình lại khờ đến thế. Cái bệnh chủ quan, coi thường ý kiến anh em, quá tin vào sự từng trải của mình, ngấm cho cùng là bệnh làm hỏng việc, chết người. Thì ra lúc nào anh tự cho mình là thông minh nhất thì đấy là lúc anh ngu muội nhất.

Rời mảnh đất thấm máu đồng chí của mình, ông Chính chậm chạp bước đi. Chốc chốc ông ngoảnh lại cái nông nước đầy ắp, nhớ dáng ngả của Trù. Anh nằm ngửa, đầu gối bờ nông, đôi chân cắm chắc dưới lòng ngòi, chiếc kèn vắt ngang trên ngực. Nắng chiếu thẳng tằm rải đầy lên

thân hình anh. Những khóm lúa mùa rử lá vuốt ve mái tóc đen dày trẻ trung của anh... Anh chết nhưng đồng đội của anh hôm ấy, một mũi từ chùa Sông, một mũi từ cổng Bắc, phối hợp kịp thời cùng làng Khuốc mở đợt phản công, bắt giặc rút lui vào bốn giờ chiều.

Ông Chính vẫn chậm bước. Ông không ngờ hôm nay mình thực sự thành cán bộ huyện. Đã mấy lần có chuyện va chạm với anh em, ông dọa đối công tác lên huyện. Dọa thế thôi, chứ lên huyện ông không đủ tiêu chuẩn vào huyện ủy, ủy ban, cũng chưa đủ năng lực uy tín để đứng trưởng một ngành. Khá lắm là đứng chân phó, không chỉ là anh cán bộ thường... Dọa thế mà nay hóa thật. Ông lên huyện phân vì sức yếu, tuổi nhiều, không gánh vác được công việc chính quyền một xã sát nách giặc, phân vì ông có sai lầm trong trận Trù hy sinh. Ông không từ chối. Ông chỉ hối hận.

Qua cổng Tây, ông Chính bước nhanh cho quên những điều đang nghĩ. Đến cổng đình Thượng, ông thấy những người họp đứng tùm nập năm tụm ba trên sân rộng.

- Ông Chính! Ông Chính đã về!

Có tiếng ai nói như reo lên. Mọi người quay ra. Ông Chính tươi cười bước vội lại. Tuyên chạy đến trước, đưa cả hai bàn tay nắm lấy cánh tay ông. Duyệt, ông Soạn cũng chạy lại, người đỡ cái nón, người đỡ cho ông cái ba lô. Cụ Nghệ ngồi ở ngưỡng cửa đình, phe phẩy chiếc quạt to bằng nửa vành nón, thuận tay quạt cho ông mấy cái khi ông ở sân đình bước lên:



Ảnh minh họa

- Ôi giời! Ăn cơm Chính phủ có khác. Lên huyện có mấy tháng béo trắng ra thế này.

- Vàng, đem cân cũng lên được vài lạng - Ông Chính vui vẻ đáp.

- Không, nói thật đấy. Hôm ở nhà, mắt ông sâu như cái chén... Ông về chắc có nhiều tin mới - Cụ Nghệ cầm tay ông Chính kéo xuống bên mình - Ông nói anh em nghe rồi vào họp.

Mọi người xúm quanh ông Chính như đón người nhà đi xa về. Có mấy tin mới định vào họp nói cho trang trọng, nhưng mọi người muốn nghe ngay, ông Chính liền ngừng cao đầu:

- Xin... a... báo cáo với các cụ, các đồng chí mấy tin mới nhất trong tỉnh. Thứ nhất, dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám vừa qua, tỉnh ta tổng phá tề. Những nơi có điều kiện đều tổ chức phá. Trống mõ thanh la đại náo, du kích vũ trang tuần hành khắp địa phận từng xã. Kết quả toàn tỉnh phá tan bốn phần năm tổng số ban tề...

Những người nghe ào ào vỗ tay nhất loạt.

- ...riêng huyện nhà và hai huyện Duyên Hà, Hưng Nhân phá được nhiều nhất, trừ những nơi có bốt vệ sĩ, có đồn liên hiệp đóng, còn lại đều hót sạch tề, hót nhẵn nhụi.

Lại vỗ tay.

- ...hồi đầu tháng sáu, bên Thư Trì, ta hạ hai đồn Thanh Hương, Ô Mễ; tháng tám hạ thêm hai đồn nữa: Trục Nội, Thanh Nga.

Cụ Nghệ quay ra nói với mọi người:

- Trục Nội thì ta đã biết. Đánh khó lắm đấy. Đánh hẳn ngay Tây có khi lại dễ. Đánh cái bọn tề ác trong làng là rất khó. Chúng nó biết mọi luồng lạch góc ngách. Bộ đội không quen địa hình địa vật, nguy với chúng nó có ngày... Vàng, ông cứ nói tiếp ạ!

- Vàng... Còn cái hôm 19 tháng 8, làng Nguyễn ta liên hoàn chiến với Khuốc, giặc tướng có nhiều bộ đội. Đêm hôm ấy, đồn trưởng đồn phó Đông Các nhảy xe gíp chuẩn ráo lên thị xã, phao là đi họp. Chính là các cậu sợ... Hôm sau vội vã gọi máy bay về thả bom.

Cụ Nghệ gạt gù, chòm râu bạc rung rung:

- À ra vậy! Đồn trưởng đồn phó Đông Các là Tây cả đấy. Chúng nó khiếp bộ đội!... Còn gì nữa ông. Toàn tin hay cả, nhời!

(còn nữa)

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các cộng tác viên: Đắc Hà (Đài TTTT Kiến Xương); Vũ Tiến Thắng, Thanh Tâm, Đỗ Dương An (thành phố Thái Bình); Vũ Quang Tú (Kiến Xương); Đỗ Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Đào Mạnh Long (Hà Nội); Nguyễn Tuyết Quyên (Bạc Liêu); Nguyễn Thị Thu Hiền (Đà Nẵng); Trần Thùy Linh (Sóc Trăng); Huỳnh Kim Cương, Nguyễn Chí Ngoan (Kiên Giang); Phạm Ngọc Triển (Lào Cai); Lê Minh Hải (Vĩnh Phúc)...

Để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tác giả Văn Dũng đưa tin Đảng bộ Quân sự thành phố Thái Bình được Quân khu 3 chọn

là đơn vị tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quân khu, dự kiến thời gian tổ chức đại hội diễn ra từ ngày 11 - 12/3/2020. Ngày 27/2, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra Quân khu 3 về kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố Thái Bình...

Kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh Thái Bình, tòa soạn nhận được nhiều tin, bài, thơ, tản văn, truyện về các chủ đề này. Cộng tác viên Thanh Tâm gửi bài "Bùi Văn Quyết người y sĩ trong trái tim người bệnh" viết về tấm gương y sĩ Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình được nhiều bệnh nhân yêu mến. Các cộng tác viên: Nguyễn Dương An gửi cộng tác bài "Hạt

thóc Thái Bình thời kháng chiến chống thực dân Pháp"; Nguyễn Thanh gửi bài "Người Pháp viết về Thái Bình và tình lý Thái Bình khi mới thành lập tỉnh"; Lê Trọng gửi bài "Ông Vy nhớ ân nghĩa Cụ Hồ"; Vũ Quang Tú có bài: "Du kích làng Nê đánh trận Cầu Cam". Đặc biệt, cộng tác viên Đặng Ngọc Triển có bài: "Bức ảnh quý chụp 4 người anh hùng nổi tiếng của tỉnh Thái Bình". Đó là các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Chiên, Phạm Tuân, Bùi Quang Thận và Tạ Quốc Luật... Ngoài ra, tác giả Vũ Tiến Thắng có bài viết giới thiệu về một nữ doanh nhân trẻ thành đạt là chị Vũ Thị Liễu, thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, Hội nữ Doanh nhân tỉnh Thái Bình, Giám đốc Công ty TNHH In Thành Trung...

Tiếp tục phản ánh về các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, tác giả Thành Đô, Hoài Thương đưa tin Quỳnh Phụ chuẩn bị khu vực cách ly phòng, chống dịch Covid-19; tác giả Đắc Hà đưa tin Kiến Xương cấp phát hơn 1.800 lít hóa chất cho công tác tiêu độc, khử trùng; Bệnh viện Đa khoa

Kiến Xương tích cực phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, để phòng, chống dịch bệnh, huyện Kiến Xương đã cấp cho các xã 1.800 lít hóa chất tiêu độc, khử trùng. Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương đã triển khai hàng loạt các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn trong công tác khám chữa bệnh, giúp người bệnh luôn cảm giác yên tâm khi có nhu cầu thăm khám và điều trị tại Bệnh viện.

Tin, bài, ảnh, thơ, video, clip, truyện ngắn,... cộng tác của các bạn đã, đang được biên tập chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo giấy. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Lưu ý mỗi tin, bài gửi về cộng tác, để nghị các bạn gửi kèm 1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Địa chỉ tiếp nhận tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: toasoan@baothaibinh.com.vn.

Trân trọng!

3 KHÔNG ĐƯỜNG HÓA HỌC, CHẤT BẢO QUẢN, MÀU TỔNG HỢP

Biba Bibô
Sữa Gạo

Rice MILK

Dinh dưỡng từ thiên nhiên

www.huongsen.com.vn



CÔNG TY TNHH TM & SX NỘI THẤT GIANG NGỌC

45 TRẦN THỦ ĐỘ, PHƯỜNG TIẾN PHONG, THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273.842.149 - Hotline: 0913.530.946



Tuyển dụng nhân viên kinh doanh nữ bán lẻ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.



Nội thất Giang Ngọc
bùng sáng không gian của bạn