

Tiếng gọi Tây Bắc

KỶ 2: BÀI CA CÂY LÚA Ở VÙNG CAO MƯỜNG KHƯƠNG

Những người con sinh ra từ quê lúa Thái Bình lên Lào Cai theo tiếng gọi của Đảng luôn phát huy truyền thống cần cù, chịu khổ, tinh thần sáng tạo, vươn lên. Họ yêu quê hương thứ hai Lào Cai cũng như quê hương Thái Bình và đang ngày đêm góp sức để mảnh đất biên cương giàu đẹp.



Nông thôn mới Ban Xen.

Trên quê hương mới

Mang trong mình vết thương từ chiến tranh biên giới, bản thân phải trải qua nhiều biến cố, cuộc sống gia đình vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ông Trần Mạnh Hải, thôn 5, Na Phả, Bản Xen chưa bao giờ ân hận về quyết định rời quê hương Thái Bình lên Lào Cai theo tiếng gọi xây dựng kinh tế mới của Đảng.

Mùa thu năm 1975, sau khi đất nước thống nhất,

anh bộ đội Trần Mạnh Hải trở về từ chiến trường miền Nam với dự định tiếp tục những công việc còn dang dở trước ngày nhập ngũ. Nhưng chỉ chưa đầy một tháng sau, khi xã Vũ Đông (Kiến Xương, nay thuộc thành phố Thái Bình) vận động các hộ dân đăng ký lên xây dựng kinh tế mới tại Lào Cai, anh lại là một trong những người xung phong đầu tiên. "Biết là sẽ khó khăn, gian khổ nhưng ngày ấy không chỉ mình

tôi mà chẳng ai suy nghĩ giành lấy việc nhẹ nhàng về mình cả" - ông Hải nhớ lại quyết định đăng ký vào đội hình đi xây dựng kinh tế mới.

Chuyến xe khách do huyện Kiến Xương chuẩn bị đã đưa gia đình ông Hải và 23 hộ dân khác xuất phát từ sáng sớm. Vùng đồng bằng với những cánh đồng trù phú cứ xa dần trong ánh mắt những người con quê lúa thay vào đó là

đường uốn lượn. Trời vừa chập tối thì chiếc xe cũng vừa đặt chân đến Bản Xen, đồng bào người Tây, người Dao đã biết tin từ trước nên hồ hởi ra đón như chào đón những người thân của mình.

Bắt đầu cuộc sống mới ở nơi xa lạ bao giờ cũng khó khăn, một số hộ này sinh tư tưởng chán nản có ý định trở về quê cũ. Giữa lúc ấy, 3 đảng viên Trần Mạnh Hải, Nguyễn Văn Úc, Lê Tư vào lo sản xuất, chạy lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ đi khai hoang vừa động viên từng hộ dần quyết tâm bám trụ lại mảnh đất biên giới này. Phát huy truyền thống cần cù, chăm chỉ, vươn lên trong phong ba, bão táp, nhưng người con quê lúa bắt tay vào khai khẩn đất hoang, cải tạo đầm lầy, xây dựng hệ thống thủy lợi, biến cả một vùng đất toàn lau sậy thành những cánh đồng màu mỡ, những ao hồ nuôi thủy sản. Người Thái Bình còn mang cả nghề làm miến gạo từ miền xuôi lên hướng dẫn cho những đồng bào người Tây, người Dao để có thêm thu nhập. Chiến sự biên giới nổ ra, anh Trần Mạnh Hải và những thanh niên quê lúa lên xây dựng kinh tế mới lại đứng trong đội hình dân quân xã, đứng lên bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, trong đó có những người đã mãi mãi nằm lại nơi rừng xanh, núi thẳm.

Khi tiếng súng đạn lùi xa, lại tiếp tục có những chuyến xe đưa người Thái Bình lên Bản Xen khai hoang. Từ 24 hộ ở Na Phả, nay có thêm nhiều hộ khác định cư ở Cốc Múi, Na Nổi.

Những người con quê lúa trước kia đôi chỗ mới, xương máu trên quê hương mới thì nay những thế hệ sau lại tiếp tục xây dựng cuộc sống mới.

Ba thuyền trưởng họ Đỗ

Lần theo những chuyến xe năm xưa đưa đồng bào Thái Bình lên xây dựng kinh tế mới tại Mường Khương, chúng tôi bất ngờ nhận ra một điều trùng hợp ở ba xã nông thôn mới đầu tiên của Mường Khương là Bản Lầu, Bản Xen, Lũng Vai, trong những giai đoạn khó khăn nhất triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đều có bàn tay chèo lái của những người con Thái Bình. Đó là ông Đỗ Ngọc Đan, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Lũng Vai, ông Đỗ Duy Phiến, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu và Đỗ Quý Văn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Bản Xen.

Ông Đỗ Ngọc Đan sinh ra và lớn lên ở xã Hiệp Hòa (Vũ Thư) bên dòng sông Trà Lý. Tháng 12/1975, gia đình ông cùng hơn 40 hộ dân xã Hiệp Hòa đặt chân lên mảnh đất Lũng Vai. Nơi mà nhiều hộ dân khi xưa vẫn nghi hoặc chắc không thể sống nổi thì nay đã trở thành những cánh đồng màu mỡ, đôi chèo xanh ngát. Đó chính là thôn Tảo Giàng - điểm tập kết của những hộ dân khi mới đặt lên Lũng Vai. Những người Thái Bình lên xây dựng kinh tế mới được bố trí ở xen ghép với các hộ người Nùng, Dáy, Dao, Pá Dí, Tu Dí ở Lũng Vai và hình thành nên các đội sản xuất, các hợp tác xã nông nghiệp Tảo Giàng, Bồ Lũng, Đông Cầm... Mang theo những kỹ thuật làm thủy lợi, thâm canh, tăng năng suất lúa lên vùng cao,

những người con Thái Bình góp phần quan trọng làm thay đổi tư duy sản xuất trong đồng bào dân tộc thiểu số và một không khí xây dựng xã hội chủ nghĩa đầy sức sống trong các hợp tác xã. Trải qua nhiều vị trí công tác, ông Đỗ Ngọc Đan được tin nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy xã Lũng Vai từ năm 2001 - 2015. Bài học từ những ngày lên khai hoang khiến ông luôn tâm niệm xây dựng nông thôn mới trước hết làm cho người dân biết tự tổ chức cuộc sống của mình, biết liên kết để phát triển kinh tế bền vững, nhờ đó sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến nay, Lũng Vai luôn được đánh giá là một trong những xã duy trì các tiêu chí bền vững nhất của tỉnh.

Ông Đỗ Duy Phiến cũng ở huyện Vũ Thư nhưng thuộc xã Song Lãng. Chuyến xe đưa gia đình ông Phiến và 31 hộ dân khác rời mảnh đất quê lúa vào tháng 10/1975. Trước đó, huyện Mường Khương và Vũ Thư đã tổ chức kết nghĩa, một đoàn cán bộ ở Bản Lầu cũng đã về tận Song Lãng để gặp gỡ những người dân chuẩn bị lên khai hoang. Mỗi hồi, công sự của những người lên xây dựng kinh tế mới năm xưa nay vẫn còn in đậm trên những công trình thủy lợi như đập Nam Mạ, Na Lin... Từ ngày có đồng bào miền xuôi lên khai hoang, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Bản Lầu đã thay đổi phương thức sản xuất từ độc canh cây lúa sang đa dạng các loại cây trồng, biết áp dụng kỹ thuật mới, giống mới vào sản xuất. Sau khi chủ trương khoán hộ ra đời, các hình

thức phát triển thương mại, dịch vụ ở miền xuôi cũng nhanh chóng xuất hiện ở Bản Lầu, nhờ vậy mảnh đất đầu lưu này sậy như khoác lên mình chiếc áo mới trở thành phố núi đông vui nhộn nhịp. Thời kỳ Bản Lầu thực hiện chủ trương giãn dân ra biên giới, tiếp nhận đồng bào vùng cao Tả Gia Khâu, Dìn Chín đến sinh sống, ông Phiến đã vận dụng kinh nghiệm từ những năm tháng được chứng kiến thế hệ cha anh mình tổ chức bà con đi xây dựng kinh tế mới. Nhờ đó, vành đai trắng Na Lốc, Cốc Phương ngày càng thay da đổi thịt, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của tỉnh. Nhận nhiệm vụ làm Bí thư Đảng ủy xã từ năm 2013 đến 2015, sau gần 2 khóa làm Chủ tịch UBND xã, ông Đỗ Duy Phiến đã góp phần đưa Bản Lầu trở thành một trong những xã về đích nông thôn mới sớm nhất của tỉnh. Đặc biệt với những tiêu chí mà nhiều xã phải rất vất vả để hoàn thành như hộ nghèo, thu nhập thì Bản Lầu lại dễ dàng đạt được nhờ phát triển thương mại, dịch vụ, các vùng sản xuất hàng hóa hình thành rõ nét, người dân năng động trong áp dụng những cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất.

Như một cơ duyên để ba người con Thái Bình ấy có chung một điểm hội tụ, ông Đỗ Quý Văn, nguyên Bí thư Đảng ủy đã góp phần đưa Bản Xen cùng với Bản Lầu, Lũng Vai trở thành "tam giác nông thôn mới" ở vùng hạ huyện Mường Khương. Quê ở xã Vũ Đông (Kiến Xương, nay thuộc thành phố Thái Bình), ông Văn là một trong những hộ lên Bản Xen, Mường Khương trong đợt đưa dân

lên xây dựng kinh tế mới cuối cùng. Lần lộn từ những ngày làm hợp tác xã nông nghiệp, ông Văn được tin nhiệm giao nhiều nhiệm vụ công tác tại UBND xã sau này, trải qua nhiều cương vị khác nhau, ông được bầu làm Bí thư Đảng ủy xã, ông cũng là một trong những người đứng đầu Đảng ủy xã lâu nhất ở Bản Xen, từ năm 1997 đến năm 2015. Những năm ông Văn giữ cương vị Bí thư Đảng ủy xã cũng là thời gian phong trào xây dựng nông thôn mới ở Bản Xen đang lên cao nhất và gặp nhiều khó khăn nhất. Bản lĩnh của người con quê lúa giúp ông sẵn sàng đổi mới với những thách thức ấy, vững vàng cùng tập thể Đảng ủy xã đưa Bản Xen về đích đúng hạn. Đến Bản Xen hôm nay, có thể cảm nhận rõ hình ảnh nông thôn mới với những tuyến đường liên thôn khang trang, sạch đẹp, những căn nhà văn hóa rộng rãi được xây dựng bằng sức dân.

Quá trình những người con Thái Bình cũng như đồng bào các tỉnh miền xuôi bất chấp gian khổ, mồ hôi, khai hoang, lập nên xóm làng là quá trình đồng bào đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu, vì vậy còn rất nhiều điều mà trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chưa thể nói hết. Đến nay, hàng vạn người con miền xuôi đã và đang sinh sống, làm việc tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, luôn sát cánh, đồng lòng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Lào Cai. Sự đóng góp công sức, trí tuệ ấy đã và đang góp phần to lớn vào tình đoàn kết giữa tỉnh Lào Cai và các tỉnh miền xuôi.

(còn nữa)

MANH DUNG - PHAM KHANH
(Báo Lào Cai)

VŨ THƯ

Để có dòng điện an toàn mùa nắng nóng

Thời điểm này đang là đợt cao điểm nắng nóng của mùa hè, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ chập điện, cháy, nổ, quá tải đường dây. Mặc dù vậy, Điện lực thành phố Thái Bình đã chủ động triển khai sớm các giải pháp nâng cấp hệ thống lưới điện, trạm biến áp nhờ đó bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn huyện Vũ Thư.

Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện Vũ Thư hiện có 1 trạm biến áp trung gian công suất 10.300kVA; 290.536km đường dây và 2.950 cột điện trung thế; 1.105.812km đường dây và 22.857 cột điện hạ thế; 346 trạm biến áp phân phối 35/0,4kV và 395 trạm biến áp phân phối 10/0,4kV; tổng dung lượng 113.490kVA. Điện lực thành phố hiện quản lý vận hành, kinh doanh mua bán điện tại 27/30 xã, thị trấn thuộc huyện Vũ Thư với tổng số công tơ bán điện gồm 75.443 khách hàng, trong đó 90,8% khách hàng dùng điện sinh hoạt, còn lại điện phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh. Qua khảo sát, từ tháng 4 - 6/2019, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn huyện Vũ Thư (ngoại trừ 3 xã sử dụng điện của Điện lực Kiến Xương) tăng bình quân 25% so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt một số ngày nắng nóng, phụ tải cực đại tăng đột biến.

Ông Đào Quốc Thuận, Phó Giám đốc Điện lực thành phố cho biết: Để bảo đảm cung cấp điện ổn định cho doanh nghiệp, người dân sinh hoạt và sản xuất trong mùa nắng nóng, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, xử lý triệt để, ngăn



Điện lực thành phố Thái Bình tổ chức kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống đường dây hạ thế khu vực thị trấn Vũ Thư.

ngừa sự cố ở hệ thống đường dây trung thế. Đơn vị phối hợp với các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình lớn như sửa chữa đường dây 110kV, nâng cấp trạm trung gian 2, công trình xuất tuyến 35kV trạm Vũ Thư... 6 tháng đầu năm 2019, Điện lực thành phố tổ chức cắt 6 trạm biến áp chống quá tải lưới điện ở các xã Vũ Đoài, Song An, Đông Thanh, Xuân Hòa; luân chuyển nội bộ một số trạm biến áp chống quá tải cục bộ. Đối với đường dây hạ áp, đơn vị đã tổ chức thay thế toàn bộ đường dây không bảo đảm tiêu chuẩn, xử lý sớm các khiếm khuyết trên đường dây hạ áp; thường xuyên đo công suất phụ tải, tổ chức cân đảo pha, bổ sung dây dẫn ở những vị trí xung yếu, quá tải; tổ chức san tải, kết cấu lại lưới điện hạ thế, giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn.

Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, đơn vị chỉ đạo, tăng cường bổ sung lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật trực, khẩn trương xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra. Vào giờ cao điểm và ban đêm những ngày nắng nóng, đơn vị huy động lực lượng trực kiểm tra thường xuyên; phát hiện kịp thời và xử lý ngay các điểm nguy cơ gây sự cố cao như các mối nối, điểm tiếp xúc, hành lang tuyến đối với hệ thống lưới điện hạ thế để cấp điện an toàn, ổn định cho khu vực. Cùng với các giải pháp về kỹ thuật, Điện lực thành phố cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, có hành động thiết thực tiết kiệm điện để giảm phụ tải trong thời gian cao điểm nắng nóng. Điện lực thành phố chủ động triển khai các giải pháp này không chỉ với mục tiêu bảo đảm an toàn cấp điện trong thời tiết nắng nóng mà đồng thời chủ động các giải pháp để cấp điện ổn định trong mùa mưa bão, ứng phó với điều kiện thời tiết xấu, các sự cố, tình huống để xảy ra trong mùa mưa bão, mục tiêu cao nhất là bảo đảm đủ điện năng, cấp điện an toàn phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vũ Thư.

QUYNH LƯU

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước, số vụ tai nạn cũng như sự người tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia diễn biến hết sức phức tạp. Từ thực tế trên, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đưa ra ý tưởng dán đề can mang thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" lên các phương tiện để nhắc nhở các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác khi tham gia giao thông.

Để giảm thiểu tai nạn giao thông, từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Qua đó xây dựng văn hóa giao thông trong mọi tầng lớp nhân dân là với đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hành khách, người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện...

Ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Ban An toàn giao thông tỉnh đã đưa ra ý tưởng dán đề can mang thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" lên các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, ô tô tải, ô tô con, ô tô kéo sơ mi ri môóc... Để triển khai kế hoạch trên, ngay trong tháng 6, Ban An toàn giao thông tỉnh đã in 600 băng rôn và 3.500 đề can dán lên các phương tiện để tuyên truyền, nhắc nhở chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Đến nay, toàn bộ số băng rôn, đề can trên đã được Ban An toàn giao thông tỉnh phát cho Phòng

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

Lan tỏa thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe"

Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Hội Lái xe tình Thái Bình, Trường Trung cấp Nghề giao thông vận tải Thái Bình và các doanh nghiệp vận tải hành khách lớn trên địa bàn thành phố Thái Bình như Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phiệt Học... Những tấm đề can này sau đó sẽ được các lực lượng chức năng và doanh nghiệp phát cho chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện dán lên những vị trí dễ quan sát trên xe để các lái xe thường xuyên nhìn thấy, luôn luôn được nhắc nhở đã uống rượu, bia thì không lái xe.

Là một trong những lái xe đầu tiên được nhận đề can mang thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" từ các cán bộ, chiến sĩ Đội Tuần tra, dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), ông Tô Mạnh Kiên, ở phường Bồ Xuyên (thành phố

Thái Bình) cho biết: Đây là một việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Mỗi người điều khiển phương tiện khi lên xe thấy tấm đề can trên như lời nhắc nhở để thay đổi nhận thức "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Bên cạnh đó, mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách cương quyết từ chối ngồi lên mô tô, ô tô mà người điều khiển phương tiện đã sử dụng rượu, bia, chất kích thích...

Trung tá Phạm Văn Kiểm, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Cùng với tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên tuyên truyền

để người dân nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông đã đề xuất Ban An toàn giao thông tỉnh in ấn các tấm đề can mang thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Việc làm trên bước đầu đã nhận được sự đồng tình ủng hộ từ phía người tham gia giao thông. Trong dịp này, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo phát các tấm đề can mang thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" tại nơi đăng ký phương tiện và các đội, trạm tuần tra kiểm soát. Mục đích của việc làm trên nhằm giúp người lái xe hàng ngày mỗi khi lên xe, mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái luôn tự nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về nồng độ cồn...

PHẠM HÙNG



Người dân dán đề can mang thông điệp "Đã uống rượu, bia - không lái xe" lên phương tiện.