



Thái Bình

Chủ nhật

SỐ 794
Chủ nhật
Ngày 19 - 3 - 2023

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
13 LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
ĐT: 0227.3731.308 - 0227.3733.958 - 0227.3735.544
BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính

(Xem trang 2)



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trải nghiệm hái dâu tằm ở Hồng Phong



Trang 3

Dịu dàng màu nắng tháng ba



Trang 5

Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính

■ ĐÀO QUYÊN

Bám sát tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm bản lề 2023, ngay từ những tháng đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), coi đây là nền tảng và động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.



Người dân lấy số khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình.

Mỗi khi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Thái Bình giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), ông Hà Minh Xá, thôn Tú Linh, xã Tân Bình cũng như nhiều người dân khác đều chủ động đến quầy lấy số tự động để lấy số thứ tự; những người chưa biết sẽ được bảo vệ hoặc cán bộ ở đây hướng dẫn. Việc lấy số giúp người dân biết được thứ tự của mình, tránh tình trạng chen lấn khi cùng lúc có đông người đến giải quyết TTHC. Ông Xá chia sẻ: Tôi đến giải quyết một số vướng mắc liên quan đến đất đai, được cán bộ hướng dẫn tận tình, giải thích cặn kẽ và còn hướng dẫn tôi để lại số điện thoại để tiện liên lạc trong quá trình giải quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Hưng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thành phố Thái Bình: Với quyết tâm giữ vững vị trí số 1 và nâng cao điểm trên bảng xếp hạng chỉ số CCHC và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI), cùng với tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người

dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, năm 2023, Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND thành phố tập trung chỉ đạo cải cách các TTHC liên quan đến lĩnh vực đất đai, đầu tư, cấp phép xây dựng, tài chính... Thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với số hóa hồ sơ, giấy tờ; tăng tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến. Chủ động kiểm tra công tác CCHC ở các địa phương, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế; từ đó nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp của các cơ quan nhà nước góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đồng chí Phạm Thị Thủy, Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ cho biết: Năm 2023, công tác CCHC tiếp tục được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó đã triển khai kịp thời tới các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức về nội dung, chương trình công tác CCHC; tuyên truyền trên các

phương tiện thông tin đại chúng để cán bộ, nhân dân nhận thức rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ cũng như lợi ích của việc CCHC. Thành lập Ban Chỉ đạo CCHC của tỉnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, lần đầu tiên UBND tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí là trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương của một số cơ quan, địa phương, đơn vị. Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ ra những vấn đề nổi cộm, khó khăn, vướng mắc ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương ảnh hưởng đến công tác CCHC và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; từ đó lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng nhận thức được những tồn tại, hạn chế ở cơ quan mình để thẳng thắn rút kinh nghiệm, khắc phục. Đồng thời, đồng viên khơi dậy sự phát triển, đổi mới tư duy của mỗi cá nhân từ đó tạo sự chuyển biến tích cực nêu cao ý thức, cộng đồng trách nhiệm, phối hợp, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, tháo gỡ một cách thực chất những điểm nghẽn, nút thắt vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh.

Cùng với UBND tỉnh, thời gian qua, nhiều địa phương, đơn vị cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại, trao đổi, từ đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Đỗ Hồng Nam, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh cũng như chi cục thuế các huyện, thành phố, chi cục thuế khu vực thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp và phổ biến một số chính sách mới về thuế đối với người nộp thuế. Qua các buổi đối thoại giúp chúng tôi nắm bắt những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thuế của các doanh nghiệp, kịp thời giải đáp cho doanh nghiệp, từ đó hạn chế những rủi ro, sai sót liên quan đến thuế trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra còn tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nắm rõ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trong giải quyết TTHC, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời công bố, công khai và cập nhật TTHC trên cổng dịch vụ công, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và tại bộ phận một cửa các cấp. Tổ chức thực hiện tốt việc giải quyết hồ sơ TTHC, hướng đến giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hạn, giảm thời gian đi lại và nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Theo đồng chí Nguyễn Việt Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Với quyết tâm đẩy mạnh CCHC, hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, năm 2023, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, triển khai các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tiễn. Hiện nay, Trung tâm vẫn đang triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, đặc biệt là quy trình giải quyết TTHC theo phương án "5 tại chỗ", qua đó góp phần minh bạch quá trình và rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Trong tổng số trên 16.700 hồ sơ đã giải quyết của Trung tâm từ đầu năm đến ngày 13/3, số hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 83,5%, đúng hạn đạt 16,35%, tỷ lệ hồ sơ quá hạn chỉ chiếm 0,15%. Ngoài ra, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân thực hiện giải quyết TTHC qua các dịch vụ công trực tuyến đã được cung cấp nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tăng cường các hoạt động giám sát và giải quyết khiếu nại đối với việc giải quyết TTHC tại Trung tâm. Triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.



Cán bộ, công chức Cục Thuế tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trải nghiệm hái dâu tằm ở Hồng Phong

■ QUỲNH LƯU

Cuối xuân, khi tia nắng ấm áp chiếu rọi, dải đất bãi ven sông Hồng ở xã Hồng Phong (Vũ Thư) trải dài màu xanh ngút ngàn của lá dâu tằm và cũng là mùa quả dâu chín rộ. Đặc biệt, với lòng hiếu khách của nông dân địa phương, du khách có thể thoải mái len lỏi giữa những luống dâu, tự tay bứt và thưởng thức những trái dâu bé xíu, căng mọng, ngọt lịm.

Bưởi chiều chủ nhật, cánh đồng dâu tằm thôn Tiên Phong, xã Hồng Phong rộn rã tiếng cười nói. Thấp thoáng sau những luống dâu xanh mướt là những người nông dân chăm sóc cây dâu và du khách đến trải nghiệm hái quả dâu. Em Đỗ Thảo Ly, học sinh lớp 7A1, Trường THCS thị trấn Vũ Thư cho biết: Qua bạn bè giới thiệu, em được biết, hiện nay quả dâu tằm đang chín rộ. Tranh thủ ngày nghỉ, em rủ các bạn đạp xe xuống xã Hồng Phong để hái quả dâu. Các bác nông dân rất nhiệt tình chỉ dẫn chúng em cách hái dâu. Quả dâu chín ngọt tuyệt vời, chúng em vừa thưởng thức quả dâu tại ruộng vừa hái mang về cho bố mẹ, bạn bè. Vào ruộng dâu rồi, bạn nào cũng mê mẩn hái quả, không muốn về nữa.

Ở một góc cánh đồng dâu thôn Phan Xá, gia đình anh Trần Văn Đăng, thành phố Thái Bình đang có một cuộc dã ngoại cùng bạn bè. Anh Đăng chia sẻ, anh là người con quê hương Hồng Phong, hàng năm, cứ mùa dâu tằm chín, anh thường đưa gia đình và mời bạn bè về quê trải nghiệm hái quả dâu tại chính ruộng dâu tằm của bố mẹ mình. Anh tổ chức cho các bạn nhỏ hái quả dâu, kết hợp mang 1 chiếc bếp nhỏ để nướng ngô, khoai, sắn, đồ ăn giữa cánh đồng dâu.

Xã Hồng Phong hiện có 257ha cây dâu phục vụ nghề nuôi tằm truyền thống. Hàng năm, vào tiết Đông Chí, khi hết mùa lá dâu, nông dân thường đốn cây sát gốc, để xuân đến, cây dâu ra chồi, tạo thành khóm dâu mới, sản xuất lá dâu trong suốt 1 năm nuôi con tằm. Ở những cây dâu mới đốn này, gốc cây vẫn có quả, nhưng số lượng ít hơn. Tuy nhiên, có những ruộng dâu, bà con giữ lại không đốn dịp cuối năm, vì muốn tranh thủ một vài lứa lá dâu đầu xuân, rồi mới đốn, những cây dâu này, thường sẽ cho rất nhiều quả. Thời điểm quả dâu chín rộ là giữa tháng 2 âm lịch, khi vụ lá dâu xuân đầu tiên bắt đầu cho thu hoạch, kéo dài trong khoảng 2 - 3 tuần là kết thúc. Giống dâu ở Hồng Phong là giống dâu lấy lá,

phục vụ nuôi tằm là chính, vì vậy quả không to, không sai, cứng quá như nhiều giống dâu khác, mà quả nhỏ, mềm nhưng quả chín cho vị ngọt lịm hơn hẳn. Một nét đặc biệt là, quả dâu ở Hồng Phong rất an toàn, vì bà con cẩn giữ lá dâu sạch 100% để nuôi tằm. Vào mùa dâu chín, một số nông dân địa phương hái quả dâu bán kiếm thêm chút thu nhập, người có kinh nghiệm có thể hái 5 - 10kg quả/ngày, giá bán từ 25.000 - 30.000 đồng/kg tại ruộng. Nhiều hộ nhận hái, làm sạch và ngâm ướp dâu vào bình, phục vụ khách làm siro dâu, ngâm rượu dâu... Tuy nhiên, bà con tập trung vào nuôi tằm nên hầu hết các ruộng dâu không có người bứt quả, quả tự chín rụng xuống làm phân bón cho cây. Mấy năm gần đây, vào mùa dâu chín rộ, con em Hồng Phong hoặc du khách quanh vùng thường tìm về để được trải nghiệm hái dâu tại ruộng. Nông dân nơi đây rất nhiệt tình, cho phép các vị khách tự do hái dâu ở các thửa ruộng mà không cần phải trả bất cứ chi phí nào.

Cùng bạn bè và các con của mình xuống ruộng hái quả dâu, chị Bùi Thị Liễu, thôn Ngô Xá, xã Nguyên Xá (Vũ Thư) chia sẻ: Tham gia hoạt động hái quả dâu tại ruộng, giúp tôi và các con có cơ hội gắn gũi với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, giảm căng thẳng sau giờ học tập, lao động. Chúng tôi biết ơn những người nông dân đã trồng, chăm sóc những cây dâu thật tốt, cho những quả dâu ngọt lành. Tôi cũng nhắc nhở bạn bè và các con khi vào ruộng hái dâu, phải nâng cao ý thức, khéo léo, nhẹ nhàng, tránh làm gãy, hỏng cây dâu và giẫm nát cây ngô, cây lạc mà bà con trồng xen cạnh cây dâu.

Năm nay, mùa dâu chín rộ tập trung trong khoảng từ ngày 10 - 20/3. Nếu có dịp, mời bạn hãy ghé thăm Hồng Phong, ngắm những cánh đồng dâu xanh ngút ngàn, thơ mộng và thử một lần trải nghiệm hái, thưởng thức quả dâu tằm tím mọng, ngọt lành - một "sản vật" được tạo nên từ dải đất phù sa màu mỡ của sông Hồng thân thương.



Vừa hái vừa được thưởng thức dâu là trải nghiệm tuyệt vời với các bạn nhỏ.



Quả dâu ở Hồng Phong kích thước nhỏ, quả mềm, dễ bị dập nhưng cho vị ngọt sắc.



Những quả dâu nhỏ xíu, đòi hỏi người hái phải có tính kiên trì.



Các em học sinh không ngại đường xa, đạp xe về xã Hồng Phong để được trải nghiệm hái dâu tằm.





Anh hùng Phạm Quốc Sắc - ngôi sao sáng của Côn Đảo

■ NGUYỄN THANH

Các thế hệ tù chính trị Côn Đảo thời kỳ chống Mỹ đã tôn vinh “5 ngôi sao sáng của Côn Đảo” gồm: Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quốc Sắc, Phan Trọng Bình, Nguyễn Minh và Lê Văn Một bởi ý chí đặc biệt kiên trung của các ông đối với Đảng. 5 ngôi sao sáng này đều đã được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND).

Phạm Quốc Sắc sinh ngày 10/10/1918 tại làng Phương Trạch, nay thuộc xã Phương Công, huyện Tiên Hải. Đến tuổi trưởng thành, ông rời quê đi làm phu hỏa xa để kiếm sống và sớm tham gia hoạt động cách mạng ở Sài Gòn. Đầu năm 1945, Phạm Quốc Sắc hoạt động trong phong trào thanh niên, làm trưởng đoàn thanh niên ga xe lửa Sài Gòn. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia quân đội và hoạt động trong ngành quân báo tại Sài Gòn - Chợ Lớn. Tháng 4/1946, bị địch bắt giam tại bốt Catina và khám lớn Sài Gòn. Vì không khai thác được gì nên đến tháng 12/1947, ông được thả tự do. Sau khi ra tù, Phạm Quốc Sắc lại tiếp tục hoạt động trong ngành quân báo. Tháng 7/1948, ông được kết nạp vào Đảng. Tháng 8/1954, được cử làm Phó Ban binh vận Sài Gòn - Chợ Lớn. Cuối năm 1955, bị địch bắt và lần lượt đưa vào giam tại các nhà tù ở Chợ Lớn, Ty Đặc cảnh miền Đông, Trung tâm cải huấn Tân Hiệp (Biên Hòa). Tháng 1/1957, Phạm Quốc Sắc bị đày ra nhà tù Côn Đảo đợt đầu tiên cùng với 360 tù chính trị, mở đầu cho việc thực hiện chế độ nhà tù của Mỹ - ngụy ở Côn Đảo.

Thực hiện âm mưu phân hóa tù chính trị Côn Đảo, kẻ thù đã tiến hành khủng bố, tra tấn, gây sức ép hòng khuất phục tư tưởng chính trị bằng mọi thủ đoạn dã man, hiểm độc, đồng thời với việc lập ra lao 1 để giam giữ những “phần tử cứng đầu” không chịu ký giấy ly khai Đảng Cộng sản, lao 2 nhốt những tù nhân chịu ký giấy ly khai. Đầu năm 1957, có hàng trăm tù chính trị bị đưa vào giam ở lao 1, trong đó có các đồng chí kiên trung, là hạt nhân lãnh đạo phong trào đấu tranh chống ly khai như Nguyễn Đức Thuận, Lưu Chí Hiếu, Phạm Quốc Sắc, Phan Trọng Bình...

Phong trào chống ly khai Đảng Cộng sản của tù chính trị Côn Đảo diễn ra quyết liệt và kéo dài từ năm 1957 đến năm 1964. Trong quãng thời gian đó, hàng trăm đồng chí trung kiên đã hy sinh vì các cực hình tra tấn tàn bạo của kẻ thù. Đầu tháng 4/1960, địch đưa hơn 1.300 tù chính trị ra

khỏi phòng giam, giải ra Bãi Dương, nhà hát Côn Đảo và Lò Vôi đánh đập, phơi nắng, phơi mưa suốt mấy ngày liền nhằm bắt mọi người ký giấy ly khai. Đợt khủng bố man rợ này đã khiến mấy trăm tù nhân hy sinh. Còn lại 59 chiến sĩ không chịu khuất phục đã bị tống vào Chuồng Cọp, trong đó có ông Phạm Quốc Sắc. Đến tháng 3/1961, số tù chống ly khai Đảng Cộng sản bị nhốt ở Chuồng Cọp chỉ còn lại 18 người. Do một lòng một dạ kiên trung, không chịu ký giấy ly khai nên 18 chiến sĩ này đã bị các nhục hình tra tấn ngày thêm man rợ. Sức lực của họ ngày càng kiệt quệ và lần lượt hy sinh. Đến giữa năm 1964 chỉ còn lại 5 người, gồm: Nguyễn Đức Thuận, Phạm Quốc Sắc, Phan Trọng Bình, Nguyễn Minh và Lê Văn Một. Các thế hệ tù chính trị ở Côn Đảo đã tôn vinh các ông là “5 ngôi sao sáng của Côn Đảo”.

Giữa năm 1964, sau khi chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm bị đảo chính, do sức ép của dư luận, chính quyền Sài Gòn đã chủ trương “phóng thích” một số tù chính trị cách mạng nhưng với điều kiện phải có người ở Sài Gòn đứng ra bảo lãnh. “5 ngôi sao sáng của Côn Đảo” đã được tổ chức bố trí sắp xếp để bảo lãnh và đưa về căn cứ Trung ương Cục.

Vào thời điểm ấy, một chiến sĩ biệt động là Trần Văn Lai quê xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình đang hoạt động trong “võ bộc” Mai Hồng Quế - Năm U.Som - ông chủ thầu khoán trong dinh Độc Lập và vợ là nữ biệt động Phạm Thị Chinh (Phạm Thị Phan Chính) đang có sạp hàng vải lớn ở chợ Tân Định lại là cháu của hai ông chủ tiệm vàng Phú Xuân và Vinh Xuân nổi danh ở Sài Gòn đã được tổ chức giao nhiệm vụ đứng ra bảo lãnh 2 trong 5 “ngôi sao sáng” này là Phan Trọng Bình và Phạm Quốc Sắc. Bà Chinh đứng đơn bảo lãnh với danh nghĩa nhận Phạm Quốc Sắc là chú và Phan Trọng Bình là cậu. Ít lâu sau, ông Lai đã đưa hai cán bộ này từ nội thành ra khu căn cứ an toàn. Khi chính quyền Sài Gòn phát hiện thấy 2 “ngôi sao” này mất tích đã bắt giam bà Chinh. Sau mấy

tháng giam cầm, mặc dù kẻ địch đã vận dụng đủ mọi cực hình tra tấn dã man nhưng vẫn không khai thác được gì ở bà nên buộc phải thả. Khi ra tù, bà Chinh bị kiệt quệ sức sống vì những đòn tra tấn, làm bệnh lao phổi cộng với nhiều sự tổn thương nặng nề khác trên thân thể nên đã qua đời vào ngày 30/10/1964.

Sau ngày giải phóng miền Nam, đồng chí Phạm Quốc Sắc được phân công về Ban Tổ chức Trung ương làm Thường trực Tiểu ban bảo vệ Đảng Trung ương, đến năm 1979 về nghỉ hưu tại Thành phố Hồ Chí Minh và qua đời năm 1991. Đồng chí Phan Trọng Bình sau là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa.

Trong “5 ngôi sao sáng của Côn Đảo”, ông Nguyễn Đức Thuận được truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND tháng 2/2008. Ngày 26/7/2012, Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho ông Phan Trọng Bình và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho các ông Phạm Quốc Sắc, Nguyễn Minh, Lê Văn Một.

Cho đến nay, tại thành phố Vũng Tàu và một số địa phương khác đã có đường phố mang tên Phạm Quốc Sắc. Hẳn là rồi đây, khi thành phố Thái Bình được mở rộng sẽ có một đường phố xứng tầm mang tên ông - một ngôi sao sáng của Côn Đảo, sinh ra từ đồng đất Thái Bình.

Nếu như Phạm Quốc Sắc từng được tôn vinh là một trong “5 ngôi sao sáng của Côn Đảo” thì cũng có thể xếp ông cùng với 4 nhà tình báo tài ba đồng hương thành “5 ngôi sao sáng của Thái Bình” trong làng tình báo Việt Nam, đó là: Anh hùng Nguyễn Đình Chính (1924 - 1949), quê làng Nguyễn, nay thuộc xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng; Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ (1928 - 2002), quê làng Cọi, nay là xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư; Anh hùng Trần Văn Lai (1920 - 2002), quê làng Đông Trĩ, nay thuộc xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình và Vũ Hữu Duật (1923 - 2004), quê làng Cau, nay thuộc xã Minh Châu, huyện Đông Hưng, nhà tình báo nổi danh, từng làm việc trong Tổng nha Cảnh sát chính quyền Sài Gòn.

Từ một trong “5 ngôi sao sáng của Côn Đảo” đến “5 ngôi sao sáng của Thái Bình” trong làng tình báo Việt Nam lại càng thấy rõ thêm một điều: Người Thái Bình thành danh, ở đâu cũng có và thời nào cũng có.



Diện mạo nông thôn mới xã Phương Công (Tiên Hải).

Ảnh internet

Dịu dàng màu nắng tháng ba

■ NGÔ THẾ LÂM
Nha Trang, Khánh Hòa

Rồi những ngày xuân chậm rãi lùi dần, hoa cỏ đã khoác lên mình màu áo dầy thì non mơn, đang vào độ đượm nồng của hương sắc. Và nắng, những tia nắng óng vàng, mỏng manh như tơ lụa cứ mơn man, tung tẩy trước hiên nhà, dịu dàng giăng mắc xuống khu vườn đầy đà sức sống...

Màu nắng tháng ba đung đưa dịu nhẹ trong gió xuân như một lời tình tự. Không oi ả, gay gắt như nắng hè, không khô khốc như nắng thu hanh gầy heo may, nắng tháng ba trong trẻo, đồng đánh như thiếu nữ tuổi xuân thì. Ấy là những sợi nắng mềm mại, hãy hãy nhặt vàng quuyến rừ.

Khu vườn cuối xuân đợi nắng về để đẩy đưa, mời gọi bướm ong dập dìu trẩy hội. Đây là hoa bí vàng tươi, hoa cà tím tím, bên thêm giếng đá điểm li ti những chùm hoa khế, mỗi sớm chiu chút tiếng chim sâu rung rinh trong từng kẽ lá. Màu nắng thanh tân thêu thùa trong khu vườn tháng ba, lá lướt trên từng bông bưởi trắng muốt đã vào độ đầy hương, nhuận sắc, thi thoảng nhờ cơn gió mang vào tận phòng, cứ thế dịu dàng bung hương.

Những chiếc áo bông, áo len, chăn nệm qua những ngày rét giêng hai đã được mang ra phơi phóng trong màu nắng mới thơm tho để xua đi ẩm mốc. Tôi thích cái cách mà xưa mẹ thường đặt cho màu nắng vào độ này, ấy là nắng non. Bởi thế, tôi cũng thường hay ví von: nắng non nên mùa rất trẻ. Cái non trẻ ấy là hiện thân của sự tươi mới, khỏe khoắn để ta gửi vào đó biết bao hy vọng, coi nói nghĩ suy để càng thêm mền yêu cuộc sống này và dưỡng nuôi sự lạc quan, tích cực.

Qua rồi những ngày dài rét muốt, cần mẫn cầm bàn tay buốt giá xuống đồng cây mạ. Tháng ba về, mùa trả ơn cho người sau bao vất vả cuộc bầm cày sâu bằng những cánh đồng lúa xanh ngút mắt,

đội ngày làm đồng trong một màu nắng thanh bình mà đầy kiêu hãnh. Người nông dân xưa nay thường quan niệm “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” cho mỗi mùa gieo cấy mà dường như quên đi sự hiện diện của nắng, phải chăng họ cho rằng mưa nắng là quy luật tự nhiên của đất trời nên không thể can thiệp? Nhưng chắc chắn rằng, nắng là một phần không thể thiếu cho thành quả của mỗi vụ mùa.

Đi trong màu nắng tháng ba, bất chợt nhớ đến câu ca dao xưa “Bao giờ cho đến tháng ba/Hoa gạo rụng xuống, bà già cắt chân”. Ở chốn đồng quê chiêm trũng, tháng ba đã thấp lửa nồng nàn trên những chùm hoa gạo. Từng cánh hoa au đỏ vắt ngang vòm trời què đây xao xuyên. Loài hoa mộc mạc nhưng không kém phần khuê các khi sở hữu nhiều tên gọi mỹ miều khác như mộc miên, porlang như một cách để người ta tán dương vẻ đẹp của một loài hoa đa cảm. Nhiều nơi, trong tâm tưởng hồn người, cây gạo còn linh thiêng như một mảnh hồn làng, cư mang bao nỗi nhớ thương quay quắt của những đứa con xa mỗi khi nghĩ về quê xứ. Nhắc đến tháng ba, có thể nào quên hoa gạo, làm sao không gọi nhớ đến một màu hoa trĩu tình, thắm đậm hồn quê, điển hình cho tính cách người quê...

Ngồi với phố hôm nay, chậm chậm bên ly cà phê mỗi sáng, ngắm mây sè nhỏ thoát thoát ùa về nhạt nắng bên hiên, bỗng thấy lòng bình yên đến lạ. Nắng gọi những chùm hoa thức dậy đây cánh, nắng tình nghịch nhảy nhót trên vai, nắng thơm vào tà áo ai dập dìu qua lại... cứ thế băng khuâng rớt xuống một giai điệu thật dịu dàng.

Yêu sao màu nắng óng ả, mượt mền trong hương sắc tháng ba!



Ảnh minh họa

Hương lúa

■ LÊ THỊ NGỌC NỮ
Thành phố Hồ Chí Minh

*Tôi đưa tay hứng nắng vàng
Thấy lòng mình ấm chứa chan ân tình
Hiên hòa châu thổ quê mình
Đông xuân vụ lúa kết tinh đồng đồng*

*Theo hương ngâm sữa thong dong
Gió vờn xao xuyên từng bông trĩu oằn
Cỏ may nín bước dung dăng
Thanh âm vọng lại mùa trăng năm nào*

*Mùi thơm bình dị nao nao
Hoa đồng cỏ nội ngọt ngào luyến xuân
Hồn thơ cảm xúc bàng khuâng
Mượt mà sóng lúa trong ngần khiết thanh*

*Sánh đôi nhẹ bước bên anh
Động nơi mái tóc quện lành rạ rom
Tôi thương từ luống mạ thơm
Đến đồng vàng chín, dẻo com đầu mùa*

*Xa quê nhớ lắm ngày xưa
Làm cô thôn nữ nắng mưa tảo tần
Vui cùng cấy gặt bao lần
Cội nguồn vẫn đó vạn phần yêu thương.*



Ảnh minh họa

Hoa bưởi

■ NGÂN HẬU
Đông Hưng

*Vườn quê chùm bưởi bung hoa
Vẹn nguyên sắc trắng ngọc ngà ngày xưa*

*Gió vờn khe khẽ đong đưa
Hương thơm ngan ngát cũng thùa xôn xao
Tình khời đến độ cồn cào
Hồn quê lắng đọng dạt dào trong ai*

*Thắm thương mái tóc hoa cài
Bồi hồi vạt nắng giêng hai dầy thì
Nhìn nhau chẳng nói điều chi
Ngượng ngùng em gửi nhu mì vào xuân.*



Ảnh minh họa



Chuyện vui sức khỏe

TÌM THUỐC BỔ DƯƠng - TĂNG CƯỜNG TIẾNG GÁY

(Tiếp theo và hết)

■ **Bác sĩ BÙI VŨ KHÚC**

C/ Bài thuốc bổ dưỡng đặc hiệu

1) Không ai phủ nhận được những bài thuốc cổ phương cực hay như: Minh Mạng thang, Bồ thận tráng dương hoàn, Vũ thị dương nuy phương, Lâm thị tráng chí thang, Trương thị cường dương hoàn, Đoàn thị bổ thận trợ dương thang, Thập toàn đại bổ thang...

Bài thuốc Thập toàn đại bổ gồm các vị sau: Đương quy 12g, xuyên khung 12g, thực địa 20g, bạch thược 12g, nhân sâm 12g, bạch linh 12g, bạch truật 12g, cam thảo 10g, hoàng kỳ 10g, nhục quế 6g.

(Tuy nhiên, nếu chỉ dùng đơn phương một trong những bài thuốc trên thì cũng chưa chắc đã mang lại hiệu quả khác biệt)

Ngày nay với sự phát triển của khoa học y dược, người ta đã chế ra những sản phẩm thuốc và thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ động thực vật nhằm tăng cường sinh lý rất phong phú như: Viganam, Xtraman, Bồ thận hoàn, Cố tinh hoàn...

2) Xin giới thiệu kết quả nghiên cứu về sự phối kết hợp các vị thuốc để tạo ra sản phẩm Thần Khúc dương dương tửu, mang lại hiệu quả khác biệt như sau:

a- Lấy nền của bài thuốc cổ phương: Thập toàn đại bổ (có gia giảm theo kinh nghiệm gia truyền, phối kết hợp thêm nhiều vị bổ thận tráng dương), đem chưng cất thành cao đặc, gọi là Cao đại bổ TK.

b- Dùng nhung hươu tươi và tắc kè nghiền thành bột, chế gừng rồi ngâm với rượu nếp, ủ kỹ đủ bách nhật (100 ngày).

c- Đem Cao đại bổ TK đầu đều vào với rượu nhung hươu tắc kè, cho ra một loại rượu cao bổ dưỡng mang tên là Thần Khúc dương dương tửu.

3) Hướng dẫn công thức bào chế (các bạn tự chế lấy thì sẽ yên tâm hơn)

- Mua 500g nhung hươu tươi đem hơ qua bếp ga cho cháy hết lông tơ bên ngoài. Mua 10 con tắc kè to còn sống đem dội qua nước sôi cho toát hết lớp màng mỏng ngoài da rồi mổ bỏ hết ruột. 100g gừng tươi cạo vỏ. Tất cả rửa sạch bằng rượu trắng rồi đem nghiền nhuyễn và cho vào bình thủy tinh, đổ vào 20 lít rượu nếp, đậy kín nắp để vào phòng tối, ngâm đủ 100 ngày.

- Cán 5 thang thuốc thập toàn đại bổ, đem sắc lấy nước thuốc rồi cô đặc thành cao.

- Đầu đều cao thập toàn đại bổ vào với rượu nhung hươu tắc kè sẽ cho ra sản phẩm Thần Khúc dương dương tửu.

- Liều dùng: mỗi tối uống 1 - 2 ly nhỏ (50 - 100ml).

- Tác dụng: bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, "gáy" đống đặc hơn.

- Nếu không còn khả năng "gáy" mà dùng rượu cao này rất có giá trị cho sức khỏe.



Lưu ý:

- Đơn thuốc này dùng cho 1 người trong cả năm.
- Nam nữ cùng dùng đều tốt.

- Những người có bệnh gout và béo phì thì hạn chế dùng.

Chúc các bạn nâng cao sức khỏe và tìm lại được nguồn cảm xúc bản thân.

HỘP THƯ BẠN ĐỌC



Tuần qua, Tòa soạn Báo Thái Bình nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng tác viên (CTV) trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như các CTV: Nguyễn Thanh (Kiến Xương); Nguyễn Tường Thuật (Thái Thụy); Đặng Văn Toán (Đông Hưng); Tạ Xuân Sinh (Hưng Hà); Nguyễn Công Liêm, Thúy Mai, Đỗ Lâm Hà (thành phố Thái Bình); Lại Hợp Khánh (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Thành Đô (Bộ CHQS tỉnh); Phạm Đông (Ban CHQS huyện Tiên Hải); Mai Hiền, Đào Hạnh (Đài TTTT thành phố Thái Bình); Thu Thảo (Đài TTTT Quỳnh Phụ); Nguyễn Hoàng (Đài TTTT Tiên Hải); Đức Chung (Đài TTTT Đông Hưng); Hà Thanh (Đài TTTT Vũ Thư); Vũ Đăng Bút (Hà Giang); Đỗ Văn Xuân, Trịnh Việt Hiệp, Lê Thị Kết (Hà Nội); Hồng Cờ (Hải Dương); Nguyễn Gia Long, Lê Thị Ngọc Nữ, Nguyễn Ngọc Minh Anh, Trần Văn Thiên (Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Minh Thuận (Bạc Liêu); Ngô Thế Lâm (Khánh Hòa); Nguyễn Ngọc Hưng (Quảng Ngãi)...

Tháng ba về với nắng mới tươi hồng ấm áp, tháng ba cũng là tháng thanh niên với sức sống, nhiệt huyết

của tuổi trẻ. Cảm tác trước tháng ba, nhiều CTV đã có thơ, tản văn, tùy bút về chủ đề này. Tiêu biểu CTV Đặng Văn Toán có thơ "Nắng đông bằng", "Tháng ba"; CTV Nguyễn Minh Thuận có thơ "Hương bưởi nhà ngoại"; Nguyễn Gia Long có tạp bút "Nhớ nội khi trái gòn vào mùa trở bông"; CTV Trần Văn Thiên có tản văn "Rung cảm tháng ba"; CTV Ngô Thế Lâm có tản văn "Dịu dàng màu nắng tháng ba"... Hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, CTV Nguyễn Tường Thuật có thơ "Nước Việt Nam mình nhớ mãi tháng tư". Bài thơ nhắc nhớ một thời cả dân tộc hào hùng dồn sức cho chiến dịch giải phóng miền Nam: "Không thể nào quên kỷ niệm tháng tư/Chân dếp lớp băng rừng đuối giặc/Từ Đà Nẵng, Phan Rang, Tây Nguyên... quân tràn qua Xuân Lộc/Từ Kiên Giang, Bạc Liêu, An Giang... quân nhằm hướng Sài Gòn/Năm cánh quân điệp điệp trùng trùng/Dại bác, xe tăng, bộ binh... cùng hiệp đồng chiến đấu/Vì độc lập, tự do..." chẳng tiếc gì xương máu/"Tiến về Sài Gòn..." lòng phơi phơi niềm tin"...

Trong tuần, các CTV trong tỉnh cũng đã sâu sát cơ sở, cộng tác nhiều

tin, bài thời sự ở nhiều lĩnh vực, tiêu biểu CTV Hà Thanh có tin Điện lực Vũ Thư lắp đặt công tơ điện tử, nâng cao chất lượng công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Theo tin, đến nay Điện lực Vũ Thư đã thay thế, lắp đặt được 72.929 công tơ điện tử đo xa trên tổng số 79.360 công tơ toàn huyện. CTV Lại Hợp Khánh đưa tin Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật. CTV Phạm Đông đưa tin Ban CHQS huyện Tiên Hải tổ chức huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu...

Guang điển hình tiên tiến, CTV Tạ Xuân Sinh có bài viết về cựu chiến binh Đào Văn Hiến, sinh năm 1963, ở thôn Hà Khê, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà là cựu chiến binh tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Năm 2016, ông Đào Văn Hiến mạnh dạn vay vốn ngân hàng và đầu tư lại gần 3ha đất bãi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đến nay, trang trại của ông đã cho thu hoạch đều và tạo việc làm cho khoảng 10 lao động, thu nhập bình quân 4,5 - 5 triệu đồng/người/tháng... CTV Nguyễn Công Liêm có bài viết về gương một chủ tịch hội nạn nhân chất độc da cam tận tụy và năng động, hết lòng vì công tác hội và hội viên, đó là bà Trần Thị Minh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Đioxin huyện Vũ Thư...

Chuyên mục người Thái Bình - đất Thái Bình, CTV Nguyễn Thanh có bài "Thư của người lính tử tù gửi Bác Hồ". Bài viết về một người con ưu tú

của Thái Bình là Nguyễn Đình Chính (biệt danh Chín Heo) tên khai sinh là Nguyễn Đình Giai, sinh ngày 28/8/1924 trong một gia đình có truyền thống Nho học tại làng Nguyễn, nay là xã Nguyễn Xá, huyện Đông Hưng. Nguyễn Đình Chính là Anh hùng Lực lượng vũ trang đã hai lần bị thực dân Pháp kết án tử hình. Và điều đặc biệt hơn là ba ngày sau khi bị kết án tử hình, Nguyễn Đình Chính đã viết tâm thư gửi kèm tám ảnh đang bị tìm chân gửi tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh coi là Cha. Giặc Pháp đã xử bắn Nguyễn Đình Chính tại khám Chí Hòa ngày 9/2/1949...

Tin, bài của các bạn gửi về cộng tác đã, đang được biên tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo in Báo Thái Bình. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng tác thường xuyên. Tin, bài gửi về cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Mỗi tin, bài gửi về cộng tác, đề nghị gửi kèm 1 - 3 ảnh cùng nội dung, có chú thích đầy đủ. Tin, bài thời sự, đề nghị các bạn gửi kịp thời trong ngày để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

Tin, bài, ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: Tòa soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: tsbaothaibinh@gmail.com.

Trân trọng!

Ngược dòng lịch sử, đất đai, cương vực tỉnh Thái Bình được hình thành cả nghìn năm trước nhưng thời đó chưa được đặt tên gọi chính thức, chỉ biết rằng sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, Ngô Vương Quyền bỏ chức “Tiết độ sứ” do phong kiến phương Bắc ban để xưng vương, lập triều đình, đặt chế định triều nghi với hai hàng văn, võ đã coi vùng đất này (Hải khẩu) là trọng yếu của “Tĩnh Hải quân”. Quốc gia phong kiến phương Nam được thành lập với những chiến công hiển hách của dân tộc Việt sau hơn 1 nghìn năm đấu tranh chống ách đô hộ của phong kiến phương Bắc, giành quyền tự chủ. Đất nước ca khúc khải hoàn không lâu thì Ngô Vương Quyền mất, nhân cơ hội đó thế lực cát cứ khắp nơi nổi lên lập giang sơn riêng, giành quyền lợi gây nên “loạn 12 sứ quân” báo hiệu sự sụp đổ của một thể chế phong kiến tự chủ mới phục dựng trước sự xâm lăng của ngoại bang và địa thế của Kỳ Bó Hải khẩu lại được chọn làm điểm dựa, tựa đẹp yên cát cứ.

Sử cũ chép: “Đình Tiên Hoàng dựa vào vùng Kỳ Bó Hải khẩu đứng lên dẹp yên nước, nổi tiếng anh hùng Vạn Thắng vương, gom được cả đất đai 12 sứ quân. Nước bị chia sẻ đã lâu nay thành thống nhất”. Các sử gia bình luận: Có được chiến công oai hùng đó không thể chỉ dựa vào “chí khí lớn” của Đình Bộ Lĩnh cùng tướng sĩ mà là nguyện vọng khát khao tự do của cả một dân tộc cùng khổ dưới ách ngoại bang cùng địa thế thuận lợi giúp vương chủ tiến hành các cuộc chinh phạt thành công, đó là đất đai của Thái Bình ngày nay, cứ địa quân sự trọng yếu với những “giang môn yếu hải”. Sách “Việt sử thông giám cương mục” chép: “... bị chú ruột đui phạt vì giết trâu khao lữ trẻ mục đồng đánh trận giả, Bộ Lĩnh chạy sang Giao Thủy (Nam Định) trốn theo những người đánh cá kiếm ăn, Bộ Lĩnh vô tình mò được Ngọc Khuê dưới sông. Năm 21 tuổi, nghe tin Minh Công đức độ lại không có con, đang dấy binh khởi nghĩa, Bộ Lĩnh tìm đến Kỳ Bó tìm Minh Công dâng biểu Ngọc Khuê và nương nhờ. Trần Lâm đã nhận Bộ Lĩnh làm con nuôi, giao cho quản quân và sai đi dẹp cát cứ. Phía Đình Bộ Lĩnh đã sớm chọn Trần Lâm cùng với Kỳ Bó Hải khẩu để nương tựa và mượn sức mạnh để nhằm chí lớn của mình. Các sử gia cho rằng, Trần Minh Công (Trần Lâm), một thủ lĩnh, một con người mà dân gian cùng sử sách ca ngợi là “tài năng, thông minh hơn người, dũng lược nhất đời” thì mới được Đình Bộ Lĩnh cất công, lặn lội tìm đến để quy thuận và mưu khởi nghiệp ắt hẳn không phải là một việc ngẫu hứng hoặc chỉ riêng vì mến mộ vì sứ quân họ Trần “có đức” và có lòng “ăn dung, đãi sĩ”.

Sử cũ cũng ghi nhận, đất đai Thái Bình màu mỡ cộng với những con người cần cù, dũng cảm, quật cường và không kém phần “vật vã” như mảnh đất đầy sóng gió bên bờ Biển Đông này, ban đầu Trần Minh Công (Trần Lâm) là sứ quân vây vùng, cát cứ một phương. Sử cũ cho biết, thân phụ Trần Lâm là Trần Đức vốn là một hào phú được nhiều dân tình nể trọng, còn Trần Lâm tuy vậy vùng ngang dọc nhưng vẫn dưới trướng của Dương Diên Nghệ và Ngô Quyền. Mặc dù làm chủ cả một vùng đất trù phú, giàu nhân lực nhưng Trần Lâm vẫn ra sức chiêu mộ dân khắp nơi về khai phá đất hoang, xây dựng làng xóm, tạo thêm lực lượng. Thân phụ đình Kỳ Bá còn ghi: “Gia tư tích lũy có tới hàng vạn, dưới trướng có mấy nghìn người vào ra...”. Sử cũ chép: Khi Dương Tam Kha cướp ngôi nhà Ngô, thổ hào các nơi đua nhau nổi dậy. Trần Lâm cát cứ vùng Kỳ Bó xưng Minh Công và trở thành một trong sứ quân mạnh nhất. Một thời gian sau, Đình Bộ Lĩnh kế tục binh

TỰA, DỰA ĐẸP CÁT CỨ

■ QUANG VIỆN

Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” chép: “Đình Bộ Lĩnh nghe thấy Trần Minh Công (Trần Lâm) là người có đức mà không có con trai bèn cùng với con là Liễu đến Kỳ Bó Hải khẩu nương dựa. Minh Công thấy Đình Bộ Lĩnh dáng mạo khôi ngô lạ thường lại có khí chất độ lượng mới nhận làm con nuôi, đối đãi càng ngày càng hậu rồi giao cho coi quân, sai đi đánh các hùng trưởng khác đều được cả...”. Kỳ Bó Hải khẩu có nghĩa là cửa biển Kỳ Bá, dân gian còn lưu truyền câu ca: “Thái Bình vô địa, Kỳ Bó hữu thiên”, tương truyền phường Kỳ Bá nay, xưa kia còn là cửa biển có sóng gió dữ tợn, một cửa vụng lúi sâu vào đất liền có tên gọi là bến Cát Hộ, hiểm hóc, nơi trú ngụ của nhiều loại giao long, thúồng luồng, rắn rết...



Nhà Trần thế kỷ XIII coi trọng Long Hưng bởi đây là đất hưng nghiệp, phát tích của họ tộc, lễ hội đền Trần vẫn được tổ chức hàng năm vào ngày 15 tháng Giêng.

Sử cũ ghi: Năm 971 (Kỳ Bó Hải khẩu là một đạo), nổi lên một lực lượng chống đối, người cầm đầu lực lượng này là Ngô Văn Kháng, con trai Ngô Văn Chấn, trưởng hạ của sứ quân Trần Lâm khi trước. Theo các nguồn khảo luận, là thuộc hạ của sứ quân Trần Lâm nên binh khí của Kháng rất mạnh. Lực lượng của Đình Bộ Lĩnh được điều đến đánh dẹp nhưng đều thất bại. Bấy giờ, Anh Dực tướng quân được xưng chức Điện Tiền đô chỉ huy sứ Bùi Quang Dũng (quê ấp Hàm Châu, nay thuộc xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình), được Đình Bộ Lĩnh tin cậy giao cầm quân đánh dẹp. Ông không vội giao chiến mà cho quân đóng ở làng Lương Lai (nay thuộc Đại Lai, Phú Xuân, thành phố Thái Bình), gần Kỳ Bó. Sau khi nắm bắt tâm tư của Kháng luyện ái chúa cũ là Trần Lâm, Bùi Quang Dũng tổ chức lễ bái yết tướng công Trần Lâm tại đền thờ Minh Công. Thấy vậy, Ngô Văn Kháng hết sức cảm kích, xin gặp Anh Dực tướng quân, đồng thời quy hàng. Anh Dực tướng quân cho dân chúng khai khẩn đất hoang, mở mang việc nông tang, khôi phục lễ nghi, mở rộng các làng Lương Lai (nay là Đại Lai), Nhân Khê, Tri Lai, Linh Sa... (nay thuộc xã Phú Xuân và phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình).

quyên của Trần Lâm, ông dẫn quân về miền rừng núi Hoa Lư (Ninh Bình) củng cố thêm sức mạnh, gây thanh thế rồi kéo quân dẹp loạn. Sử cũ ghi: Khi Minh Công mất, ngài sẵn có quân ấy, giữ luôn Hoa Lư, chiêu mộ, thu dung hào kiệt, thủ hiểm một nơi. Hai vua Nam Tấn và Thiên Sách nhà Ngô đánh mãi không được, kịp khi nhà Ngô mất, ngài hàng phục được Phạm Phòng Ất, phá được Đỗ Động, hạ thành, đánh ấp, đánh đầu thắng đầy được tôn gọi là Vạn Thắng vương, dẹp tan 12 sứ quân, xưng danh Hoàng đế.

Thái Bình thời thế kỷ X, miền đất sinh lầy, lau lác, đầu sóng, ngọn gió và hẻo lánh, hoang dã bởi ba mặt sông, một mặt biển nhưng lại có vai trò hết sức quan trọng trong quân sự. Nhiều bậc hào kiệt chọn đây làm nơi dấy binh, khởi nghĩa, tựu trung đó là những đóng góp vô cùng lớn của ý thức quật cường đấu tranh chống ngoại xâm, gìn giữ nền độc lập. Không chỉ vùng Kỳ Bó Hải khẩu, cả một vùng rộng lớn thuộc hương Đa cương (nay là Hưng Hà và một phần huyện Quỳnh Phụ) có khá nhiều thổ hào nổi dậy, đóng đồn binh cửa Triệu, Kiên Kinh, cửa Chùa (nay thuộc xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà), đồn trại Khả (nay thuộc Duyên Hải, huyện Hưng Hà và một phần xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ) thuộc vùng kiểm soát của Lê Hoàng Phúc. Các thổ hào này chiêu mộ dân chúng, tuyển chọn binh sĩ nổi lên chiếm giữ cả một khoảng đất rộng bao la sau rồi đều tự quy hồi giúp rập Đình Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.

HỘI THẢO “AI VÀ QUẢN TRỊ SÁNG TẠO NỘI DUNG TRONG TÒA SOẠN” Những vấn đề “nóng” của báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số

(nhandan.vn) Được tổ chức trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2023, Hội thảo “AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn” là cơ hội cho các nhà báo, các cơ quan báo chí cùng nhận diện xu hướng trên thế giới, thảo luận về những câu hỏi hóc búa mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra, từ đó định hướng sáng tạo và quản trị sáng tạo cho từng nhà báo và mỗi cơ quan báo chí.

Với chủ đề “Đoàn kết - Chuyên nghiệp - Văn hóa - Sáng tạo”, Hội báo toàn quốc 2023 diễn ra trong 3 ngày từ 17/3 đến 19/3 tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chủ đề được Ban Tổ chức lựa chọn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, trong bối cảnh báo chí đang phải đương đầu, nỗ lực vượt qua thách thức, chủ động đổi mới, sáng tạo trong cách thức làm báo hiện đại, đồng thời gắn với lương tâm, trách nhiệm, văn hóa và đạo đức của người làm báo.

Bên cạnh các sự kiện văn hóa, nghệ thuật sôi nổi, hấp dẫn, nét đặc sắc của Hội báo năm nay là những hoạt động nghiệp vụ có chất lượng cao, có tính thời sự, trong đó điểm nhấn là hội thảo “AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn”.

Hội thảo thu hút sự quan tâm lớn của giới báo chí và công chúng, nhất là khi thời gian qua chuyển đổi số báo chí đang diễn ra mạnh mẽ, kèm theo đó là sự bùng nổ của công nghệ trí tuệ nhân tạo, cụ thể là ứng dụng chatbot AI ChatGPT.

Định hướng sáng tạo và quản trị sáng tạo cho từng nhà báo và mỗi cơ quan báo chí

Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, hội thảo đề cập đến vấn đề “nóng” của báo chí số. Đây là cơ hội cho các nhà báo, các cơ quan báo chí cùng nhận diện xu hướng trên thế giới, thảo luận về những câu hỏi hóc búa mà trí tuệ nhân tạo đang đặt ra, từ đó định hướng sáng tạo và quản trị sáng tạo cho từng nhà báo và mỗi cơ quan báo chí.

Kéo dài trong khoảng 3 giờ đồng hồ (từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30) ngày 18/3, hội thảo có sự tham gia của ít nhất của 10 chuyên gia, các tổng biên tập và những người làm báo, trao đổi về việc ứng dụng sáng tạo nội dung thử nghiệm



Hội thảo “AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn” là điểm nhấn trong chuỗi sự kiện tại Hội báo toàn quốc năm nay.

thực hiện sử dụng AI như các trợ lý ảo hỗ trợ cho những hoạt động tổ chức và quản lý sáng tạo nội dung trong tòa soạn.

Thông tin về sự kiện này, PGS, TS Đỗ Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: “Ý tưởng của Hội báo năm nay là phải đề cập tới những vấn đề nóng nhất mà báo giới Việt Nam đang phải đối mặt, đó là sự phát triển mạnh mẽ của các ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là ứng dụng AI, vừa qua do cơn sốt về ChatGPT đã có tác động rất mạnh đến nền báo chí thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng”.

Chính vì vậy, điểm nhấn của mảng nghiệp vụ năm nay là mảng chuyển đổi số trong báo chí - truyền thông, trong đó Hội thảo “AI và quản trị sáng tạo nội dung trong tòa soạn” là hội thảo lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc. PGS, TS Đỗ Thu Hằng cho biết, công tác chuẩn bị hội thảo đã được tiến hành một cách khẩn trương, nghiêm túc, với sự nỗ lực cao. Theo đó, chỉ trong một thời gian ngắn, Hội Nhà báo Việt Nam đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị về nội

dung như xác định được các nhóm chủ đề, tiếp cận với các chuyên gia để mời tham luận. “Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 20 tham luận từ các thính giả, các nhà báo, nhà khoa học, chuyên gia gửi đến hội thảo. Điều này cho thấy chủ đề mà hội thảo đưa ra là vấn đề rất nóng, thu hút sự quan tâm rất lớn của các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan báo chí” - Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đã phối hợp với Báo Tuyên Quang tổ chức một cuộc

hội thảo tại Báo Tuyên Quang với chủ đề: “ChatGPT với báo chí truyền thông - cơ hội và thách thức” kéo dài trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Với sự tham gia của 5 chuyên gia và nhiều nhà báo, được livestream trên fanpage của Báo Tuyên Quang, hội thảo là bước khởi đầu để đánh giá nhu cầu, khai mở các vấn đề quan tâm của các giới báo chí, đồng thời làm rõ các vấn đề đặt ra với báo chí - truyền thông hiện nay trước cơn lốc ChatGPT cũng như các công nghệ AI khác.

Đổi mặt thách thức và tận dụng cơ hội mà trí tuệ nhân tạo mang lại

Trong bối cảnh sự xuất hiện của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT đặt ra những thách thức và yêu cầu mới đối với báo chí - truyền thông, việc nhận diện xu hướng, cách tiếp cận và ứng dụng các công cụ AI như thế nào là những nội dung được nhiều cơ quan báo chí và nhà báo rất quan tâm. PGS, TS Đỗ Thu Hằng cho biết, đặc thù của tin tức là chúng ta phải chạy đua với thời gian để đưa tin. Nếu chúng ta không biết cách tận dụng sức mạnh của các ứng dụng AI thì khi những lực lượng khác trong nước và thế giới sử dụng chúng với tốc độ chóng mặt như thế, chúng ta sẽ không thể làm tốt vai trò của báo chí là điều hướng dư luận xã hội. “Chúng ta phải đổi mới và học cách sử dụng những công cụ này. Tận dụng những cơ hội và phân tích những vấn đề đặt ra để từng bước, sớm nhất có thể để xử lý những vấn đề đó” - PGS, TS Đỗ Thu Hằng chia sẻ.

Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết phải có cơ chế, môi trường pháp lý, khung chuẩn mực đạo đức cũng như hệ thống văn hóa bảo đảm cho việc sử dụng và ứng dụng công nghệ AI trong môi trường truyền thông số nói chung và cho báo chí của Việt Nam nói riêng trong quá trình chuyển đổi số.

PGS, TS Đỗ Thu Hằng cho biết, trong khuôn khổ hội thảo sẽ có ít nhất 2 - 3 cơ quan báo chí trình bày chi tiết việc ứng dụng AI trong quá trình sáng tạo nội dung, tổ chức sản xuất, cũng như quản trị nội dung trong tòa soạn. Những quá trình thử nghiệm này bước đầu giúp chúng ta có căn cứ để thảo luận, phân tích xu hướng trên thế giới và định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí - truyền thông ở Việt Nam.



Sự xuất hiện của các công cụ AI như ChatGPT đang đặt ra thách thức lớn đối với giới báo chí - truyền thông.