

Sáng mãi truyền thống Bộ đội Cụ Hồ

Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thiết thực hiệu quả, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Hội và của địa phương.



Các thương binh, bệnh binh ở Hưng Hà luôn tiên phong trong phát triển kinh tế.

Để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hàng năm các cấp hội đã xây dựng kế hoạch xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung và các biện pháp thực hiện, phù hợp với từng cơ sở. Trong đó, các hoạt động thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm vụ công tác Hội. Việc tổ chức được thực hiện chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, kiểm tra uốn nắn kịp thời, chú trọng việc tuyên truyền vận động, động viên cán bộ, hội viên. Tổ chức hoạt động sinh hoạt của Hội với các phong trào, hoạt động của địa phương, của cơ quan, đơn vị trên địa bàn, do đó đã tạo ra các hình thức hoạt động mới, hiệu quả.

Xác định việc tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, 5 năm qua các cấp hội trong huyện đã tổ chức nghiêm túc học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong tổ chức Hội và hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Các cấp hội đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 5.000 lượt hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh với số tiền 49,4 tỷ đồng ở 76 tổ tiết kiệm và vay vốn. Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm

kinh tế giỏi 5 năm qua đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hiện nay, toàn huyện có 15 doanh nghiệp, 96 trang trại, 716 gia trại, 1.025 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, 2.500 gia đình CCB sản xuất trong các khu vực làng nghề, sản xuất, kinh doanh hiệu quả tốt.

Công tác hoạt động tình nghĩa được các cấp hội rất quan tâm. Các cấp hội đã vận động hội viên quyền góp hỗ trợ giúp đỡ gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi tặng quà động viên đối tượng chính sách, phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp CCB, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các cấp hội còn vận động cán bộ, hội viên tuyên truyền đổi mới công cuộc đổi mới do Đảng lãnh

đạo. Đồng thời đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động chống phá cách mạng.

Trong công tác xây dựng Hội vững mạnh, Hội đã thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng tập huấn nâng cao lý luận chính trị, kiến thức công tác hội cho cán bộ hội các cấp. Trong 5 năm qua, đã tổ chức và tham gia 186 lớp tập huấn bồi dưỡng cán bộ các cấp, trong đó phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức ở cấp huyện 6 lớp, cấp cơ sở 172 lớp, tham gia tập huấn Tỉnh hội tổ chức 8 lớp, tỷ lệ cán bộ tham gia tập huấn bồi dưỡng đạt 86%. Việc sinh hoạt trong các cấp hội được duy trì ngày càng nề nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt có nhiều đổi mới thường xuyên đạt 80% hội viên tham gia. Công tác quản lý giáo dục, rèn luyện hội viên khá chặt chẽ. Việc bình xét phân loại tổ chức hội và hội viên hàng năm được gắn với chỉ tiêu thi đua của Hội và phong trào thi đua ở địa phương và từng cơ quan, đơn vị. Từ đó, chất lượng tổ chức hội và hội viên ngày càng được nâng cao. Hàng năm, 100% tổ chức hội cơ sở giữ vững đạt trong sạch, vững mạnh. Số cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc tăng từ 25% lên 55%; hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu tăng từ 95% lên 96,5% so với đầu nhiệm kỳ.

Đạt được những hiệu quả thiết thực trong hoạt động, Hội CCB huyện Hưng Hà đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, đồng thời xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Hưng Hà đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2013); 3 năm (2012 - 2014 - 2016) được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc và năm 2015 được tặng bằng khen; 2 năm 2012 và 2016 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

NGUYỄN DUY LẬP
(Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà)

Tiên phong trên trận tuyến mới

Anh dũng nơi chiến trường đầy bom đạn, trở về đời thường luôn tiên phong trong mọi hoạt động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Họ chính là những cựu chiến binh (CCB) đầy ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống ở huyện Hưng Hà.

Năm 1982, CCB Nguyễn Văn xuất ngũ về ở xã Diệp Nông (Hưng Hà). Trước cuộc sống khó khăn, với ý chí của Bộ đội Cụ Hồ, năm 2003, ông bàn với gia đình thành lập Công ty Vạn tải sông biển Quang Văn. Ngày đầu thành lập Công ty chỉ có một con tàu chuyên chở than từ Quảng Ninh về Hưng Hà và một ô tô chở khách. Nỗ lực phấn đấu, cuối năm 2014, Công ty đã đầu tư thêm được 8 tàu chở hàng, 12 xe chở khách, xây dựng 4 bến chứa than, vật liệu xây dựng và 1 cửa hàng bán xăng dầu. Đến nay, Công ty đã tạo việc làm cho 150 lao động, thu nhập từ 3 - 3,5 triệu đồng/người/tháng. Không chỉ phát triển kinh tế, CCB Nguyễn Văn còn tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa. Trong 5 năm gần đây, ông đã ủng hộ trên 4,2 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, ủng hộ các quỹ và các hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Văn phòng UBND huyện Đông Hưng. Năm 1990, ông chuyển về sinh sống tại huyện Hưng Hà. Hàng ngày đi ra đường và chúng kiến tận mắt nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm xung quanh khu vực cống Rút đã khiến ông quyết tâm xóa "điểm đen" này. Ban đầu chỉ có một mình ông Hòe đứng ra đảm nhiệm công việc. Sau đó, qua đề xuất của ông, một tổ tự quản với sự tham gia của 5 CCB đã được thành lập. Tổ tự quản phân công từng người đảm nhiệm trên từng đoạn đường để bảo đảm an toàn giao thông cho mọi người qua lại. Với sự đóng góp công sức của ông Hòe và các thành viên tổ tự quản, người dân, nhất là các bậc phụ huynh và học sinh không còn lo lắng khi tham gia giao thông tại khu vực này.

Đến xã Cộng Hòa hội CCB Lê Văn Hữu rất nhiều người biết bởi ông khá "nổi tiếng" trong phát triển kinh tế tại địa phương. Nhập ngũ năm 1976, năm 1977 ông Hữu cùng đồng đội sang làm nhiệm vụ ở nước bạn Campuchia. Sau 3 năm phục vụ bên nước bạn, ông Hữu trở về quê. Để phát triển kinh tế gia đình, bên cạnh trồng lúa, nuôi lợn, gà, ông còn tìm tòi, nghiên cứu trồng thử nghiệm các giống cây ăn quả như cam, bưởi... Song do ít kinh nghiệm, đất lại thấp trũng nên cây trồng thường bị chết hoặc phát triển kém, ra ít quả. Khó khăn không nản lòng, ông Hữu khẩn gởi sang Hưng Yên tìm hiểu về giống nhãn Hương Chi. Năm 2007 ông mạnh dạn đầu tư 8,5ha đất trồng lúa kém hiệu quả của địa phương để trồng 120 cây nhãn giống Hương Chi. Bên cạnh đó, ông còn trồng các loại hoa như hoa cúc, hoa hồng... phục vụ nhu cầu của nhân dân

quanh vùng; nuôi gần 30 con lợn thịt, lợn nái và 6 con bò. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình ông ước đạt 500 triệu đồng. Được biết, riêng vụ nhãn năm nay, vườn nhãn của gia đình ông Hữu cho doanh thu gần 100 triệu đồng.

Với ước mong làm giàu cho bản thân, cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương, CCB Nguyễn Duy Bảy ở xã Diệp Nông đã mạnh dạn phát triển kinh tế theo hướng sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng. Ông Bảy cho biết: Nhập ngũ năm 1979, năm 1983 tôi xuất ngũ về làm việc tại HTX Sứ Việt Hưng. Sau khi HTX giải thể, tôi rời qua quê nhà như thường lệ, nhưng thấy nhu cầu về vật liệu xây dựng ngày càng cao, năm 2007 tôi xây dựng cơ sở sản xuất gạch. Ban đầu sản xuất gạch thủ công bằng lò đứng, năm 2012, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh tôi chuyển sang sản xuất gạch không nung. Hiện nay, cơ sở sản xuất của ông Nguyễn Duy Bảy tạo việc làm cho 15 lao động. Doanh thu bình quân hàng năm đạt 500 - 700 triệu đồng. Hướng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, ông hỗ trợ địa phương xây dựng 6 nhà văn hóa và cung cấp vật liệu xây dựng hàng nghìn mét vuông kênh mương cấp I và làm 7km đường giao thông nội đồng.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế cũng như tham gia các hoạt động xã hội, các CCB Hưng Hà thực sự là những tấm gương sáng, xứng đáng với niềm tin của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

NGỌC MAI

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà



Thời gian tới, Hội CCB huyện Hưng Hà tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm "hướng mạnh các hoạt động về cơ sở". Thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cựu chiến binh Nguyễn Quốc Thăng, xã Tân Lễ (Hưng Hà)



Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững, chung sức xây dựng nông thôn mới... và các hoạt động thăm đượm tình nghĩa của Hội đã động viên chúng tôi nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Tôi và các CCB luôn ý thức phải nêu cao ý chí tự lực tự cường, mạnh dạn phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình và giúp đỡ đồng đội, phấn đấu trở thành tấm gương tiêu biểu trên mặt trận kinh tế.

Ông Tạ Minh Ngọc, Chủ tịch Hội CCB xã Cộng Hòa (Hưng Hà)



Các hội viên Hội CCB xã Cộng Hòa luôn gương mẫu trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân. Để Hội ngày càng phát triển vững mạnh, cán bộ, hội viên Hội CCB xã Cộng Hòa sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phát triển kinh tế và tham gia tích cực các hoạt động tại địa phương, đóng góp sức mình xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương.

NGỌC HÂN



Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng của cựu chiến binh Nguyễn Duy Bảy.

Vươn lên giữa đời thường



Mô hình nuôi bò của thương binh Cao Đăng Khiệu.

Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song ý chí và nghị lực vươn lên của nhiều thương binh, bệnh binh ở Hưng Hà đã giúp họ nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Thương binh hạng 2/4 Cao Đăng Khiệu, xã Cộng Hòa là một trong những người như thế.

Tháng 5/1971, thanh niên Cao Đăng Khiệu lên đường nhập ngũ biên chế vào Trung đoàn 64, Sư đoàn 302 tham gia chiến đấu tại mặt trận Đăk Tô Tân Cảnh. Đêm ngày 6/12/1972, trong khi ông cùng đồng đội đang gỡ mìn thì một quả mìn còn sót lại đã phát nổ. Ông Khiệu nhớ lại: Khi đó tôi chỉ nghe thấy âm một tiếng rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại thấy mình đang nằm cấp cứu tại bệnh viện dã chiến với 21 mảnh đạn găm vào người, trong đó

nặng nhất là vết thương sọ não và gãy xương chân trái.

Sau thời gian điều trị, ông Khiệu được chuyển về Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng ở xã Quang Trung (Kiến Xương). Điều trị ổn định, ông theo học nghề may ở huyện Đông Hưng. Thành nghề, ông vào làm việc tại cơ sở sản xuất của thương binh ở thị trấn Quỳnh Côi (Quỳnh Phụ). Năm 1985, ông về nghỉ mất sức, tham gia lao động tại địa phương. Cuộc sống khó khăn, ông và vợ làm đủ nghề để nuôi 3 con nhỏ ăn học. Làm gì để bảo đảm cuộc sống là câu hỏi luôn trăn trở trong ông. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thương binh tàn nhưng không phế", ngoài làm ruộng ông còn nuôi lợn, gà để có thêm thu nhập. Song mùa màng có lúc thất bát,

lợn gà làm khi mắc dịch bệnh nên đời sống gia đình vẫn không ổn định.

Trước sự thách đố, ông chuyển sang nuôi bò. Ban đầu ít vốn ông chỉ nuôi vài con nhưng kinh nghiệm ít cộng với thị trường bấp bênh nên thu nhập thấp. Năm 2015, nhận thấy vùng đất bãi ven sông trồng ngô kém hiệu quả có tiềm năng cho phát triển chăn nuôi, ông mạnh dạn đầu tư gần 13 mẫu đất, đầu tư gần 2 tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi bò sinh sản. Ông dành hơn 1 mẫu làm chuồng trại và hơn 7 mẫu đất để trồng cỏ làm thức ăn cho bò. Vừa nuôi bò sinh sản vừa vỗ béo bò đực để bán thịt, nhờ có đất rộng trồng cỏ làm thức ăn cho bò và bổ sung thức ăn công nghiệp nên bò thịt của gia đình ông nhanh được bán,

tạo vốn để tiếp tục phát triển đàn bò sinh sản. Ông Khiệu chia sẻ: Ngoài việc lựa chọn bò giống tốt, gia đình luôn chú trọng thực hiện tốt kỹ thuật trong chăn nuôi; thường xuyên vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng chống dịch bệnh cho bò theo định kỳ.

Ngoài ra, ông còn tận dụng nguồn phân bò vừa để bán vừa để phục vụ chăm bón đồng cỏ tạo nguồn thức ăn ổn định cho bò. Những ngày đầu khó khăn vất vả, cả ngày ông cùng con trai lăn lộn trồng cây, trồng cỏ giờ đã bắt đầu có "quả ngọt". Từ 36 con bò cái ban đầu, đến nay, trang trại của ông đã có hơn 80 con cái. Sau một năm làm trang trại, năm 2016, ông bán được 9 con bò đực, thu về hơn 200 triệu đồng. Theo

ông tính toán, đến tháng 10/2017 trang trại sẽ xuất bán khoảng 20 con bò đực, ước thu về 500 triệu đồng. Từ nay đến tết Nguyễn đán 2017 đàn bò của ông sẽ cho ra đời khoảng 60 con bê. Đến hết năm 2018 sẽ thu hồi toàn bộ vốn và tiếp tục đầu tư nhân rộng đàn bò. Bên cạnh nuôi bò sinh sản, năm 2015 ông còn trồng 1.500 cây lấy gỗ. Ước tính doanh thu sau 10 năm trồng cây đạt hơn 5 tỷ đồng.

Hiện nay, trang trại của ông Khiệu còn tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên và hàng chục lao động mùa vụ. Quyết tâm và nghị lực vươn lên trong cuộc sống đời thường của thương binh Cao Đăng Khiệu trở thành tấm gương cho nhiều người học tập.

MAI THƯ