

# THÀNH PHỐ Vươn tầm đô thị loại I

Năm 2004, thành phố Thái Bình được thành lập theo Nghị định số 117/2004/NĐ-CP của Chính phủ và năm 2013 trở thành đô thị loại II. Với những bước chuyển mình mạnh mẽ, thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, vươn tầm đô thị loại I trong thời gian tới.



Người lao động có việc làm ổn định trong các doanh nghiệp. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty Cổ phần Sợi Trà Lý.

## Hướng đến đô thị văn minh, hiện đại

Là đô thị hạt nhân có vai trò tập sự liên kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những năm qua, thành phố đã tập trung quy hoạch, chỉnh trang đô thị, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị. Điều dễ dàng nhận thấy sau những nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền là kết cấu hạ tầng kinh tế thành phố phát triển ngày càng phát triển, hiện đại; không gian đô thị được mở rộng; nhiều khu đô thị, công trình kiến trúc khang trang, ấn tượng đã làm thay đổi diện mạo thành phố. Ông Phạm Đức Học, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thành phố đã tập trung làm tốt công tác quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch chi tiết các phường, xã; các khu, cụm công nghiệp với quy mô trên 500ha; hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, chợ và hệ thống trường học, trạm y tế trên địa bàn thành phố... 5 năm qua, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản được bố trí từ ngân sách nhà nước do thành phố quản lý và thực hiện ước đạt trên 2.349 tỷ đồng cho 215 công trình, hoàn thành đưa vào sử dụng 170 công trình. Trong đó đã hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm như đường vành đai phía Nam, cầu vượt sông Trà Lý, Quảng trường Thái Bình, Đền thờ Bác Hồ, đường Võ Nguyên Giáp kéo dài, cầu qua sông 3/2, trên tuyến đường Kỳ Đồng kéo dài, nạo vét, khơi thông dòng chảy và kè chống xói lở sông 3/2, các khu dân cư, tái định cư... Các dự án

## Nâng cao đời sống nhân dân

Từ một đô thị nhỏ, chưa được quy hoạch, hạ tầng thiếu thốn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn khó khăn nhưng bằng những nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức, thành phố Thái Bình liên tục phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Kinh tế thành phố luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 5 năm đạt trên 13%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

Một ngày cuối tháng 7, hơn 100 bà con ngư dân xã biển Nam Thịnh (Tiền Hải) và làng chài Cao Bình, xã Hồng Tiến (Kiến Xương) vui mừng khi nhận được những món quà ý nghĩa từ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình trong chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển". Lão ngư Đặng Văn Vị, thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh đã tròn 45 năm "ăn sóng, nói gió", quen với mùi biển cả. Ngay khi đón nhận lá cờ Tổ quốc, ông và các thuyền viên vội treo ngay lên cột tàu, chuẩn bị cho chuyến vươn khơi ngày mai. Ông Vị chia sẻ: Lá cờ Tổ quốc phải treo nơi trang trọng nhất cũng chính là nơi cao nhất của tàu. Khi đi biển, giữa mênh mông sóng nước, những con tàu nhấp nhô với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió mà càng thấy gần bờ với biển, gần bờ với nghề. Thấy cờ Tổ quốc là thấy quê hương, xóm làng.

Với mỗi ngư dân, vươn khơi, bám biển chính là cuộc sống, nếu rời biển cũng đồng nghĩa với việc bị cái nghèo đeo bám. Những ngư dân miền biển đã quen với tay lưới, tay chài, điểm mắt từng loại cá, tôm như người dân canh tác nông nghiệp quen với

# Điểm tựa cho những con tàu vươn khơi

Trong những chuyến ra khơi của bà con ngư dân, lá cờ Tổ quốc là biểu tượng thiêng liêng, cổ vũ, động viên bà con vươn khơi bám biển, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.



Ngư dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải) vui mừng khi được nhận cờ Tổ quốc.

mỗi giống lúa, ngô, khoai, sắn. Đời nổi đời, họ tiếp nối nghề truyền thống của cha ông để khai thác hải sản, nâng cao đời sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Với những người dân vùng biển, biển đẹp nhất là khi đoàn tàu nối đuôi nhau rẽ sóng ra khơi. Bởi sau mỗi chuyến vươn khơi "thuan buồm, vươn gió" mang theo

dân chúng tôi đều phải treo cờ Tổ quốc. Treo cờ là thể hiện sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam. Khi hoàn nạn cũng như lúc khó khăn, lá cờ còn là tín hiệu để các phương tiện khác đến hỗ trợ nhau" - ngư dân Vũ Văn Đức, thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh tâm sự. Giờ đây, mỗi chuyến vươn khơi của mỗi con



Treo cờ Tổ quốc là thể hiện sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên vùng biển Việt Nam.

## Đại tá Trần Xuân Văn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân



Chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển" do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân phát động nhằm hiện thực hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển bền vững kinh tế biển gắn với quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm, nghĩa tình của cán bộ, chiến sĩ hải quân cùng đồng hành, gần gũi với ngư dân. Chương trình được triển khai trong phạm vi toàn quốc, đã và đang nhận được sự chung tay, góp sức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương cũng như các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Ở Thái Bình, đơn vị kết hợp tăng cường, phổ biến pháp luật và tư vấn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân.

## Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Để tạo điều kiện cho ngư dân bám biển, vươn khơi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực phối hợp với các lực lượng như Bộ đội Biên phòng tỉnh, hải quân, kiểm ngư, hải quan, cảnh sát biển... tổ chức tuyên truyền cho ngư dân khai thác hải sản an toàn, đúng luật gắn với xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân trên biển. Để hiện đại hóa ngành thủy sản vào năm 2030, Thái Bình tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, sản xuất và khai thác hiệu quả trên vùng biển xa bờ; đồng thời tổ chức lại sản xuất trong khai thác thủy sản theo hướng giảm số lượng tàu khai thác gần bờ, tăng số lượng tàu khai thác xa bờ; nhân rộng các mô hình tổ, đội đoàn kết, hỗ trợ nhau trên biển, khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản...

## Ngư dân Nguyễn Văn Vang, thôn Đông Lạc, xã Nam Thịnh (Tiền Hải)



Chúng tôi rất trân quý lá cờ Tổ quốc. Mỗi tàu đều có vài lá cờ để thay thế khi bị rách, sơn màu do tác động của thời tiết trên biển. Được nhận lá cờ từ Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân cũng như các món quà thiết thực từ các cơ quan, đơn vị, chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã tiếp thêm động lực và luôn là điểm tựa của ngư dân trên mỗi hải trình. Là những người được sinh ra và lớn lên ở miền biển, hưởng lợi từ biển, với chúng tôi, bám biển, giữ biển là trách nhiệm với Tổ quốc, với tổ tiên của mình.

MINH NGUYỆT

TẮT ĐẠT

# Đã thành thông lệ, vào dịp lễ Vu Lan hàng năm, chùa Sơn, xã Minh Hưng (Kiến Xương) đều tổ chức cho các tín đồ Phật tử tụng kinh cầu phúc cho cha mẹ hiện tiền, cầu siêu tế độ cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ hội hoa hồng cài áo nhằm nhắc nhở những người làm con phải sống hiếu nghĩa với cha mẹ; đặc biệt đối với những người còn cha, còn mẹ càng phải biết trân trọng những tháng ngày được ở bên cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ hội hoa hồng cài áo nhằm nhắc nhở những người làm con phải sống hiếu nghĩa với cha mẹ; đặc biệt đối với những người còn cha, còn mẹ càng phải biết trân trọng những tháng ngày được ở bên cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất. Năm nay, nhà chùa tổ chức lễ hội hoa hồng cài áo nhằm nhắc nhở những người làm con phải sống hiếu nghĩa với cha mẹ; đặc biệt đối với những người còn cha, còn mẹ càng phải biết trân trọng những tháng ngày được ở bên cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất.

## Mùa hiếu hạnh

Vào dịp lễ Vu Lan, các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh đều tổ chức cho các tín đồ Phật tử tụng kinh, cầu siêu tế độ, nguyện cho cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, cha mẹ quá vãng được thác hóa siêu thăng. Một số cơ sở tự viện còn tổ chức lễ hội hoa hồng cài áo nhằm nhắc nhở những người làm con sống hiếu nghĩa với cha mẹ.

cho mẹ ông. Làm theo lời Phật, mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên được giải thoát. Phật cũng dạy rằng chúng sinh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này. Từ đó, ngày lễ Vu Lan ra đời, trở thành ngày tri ân, báo hiếu của đạo Phật. Mặc dù ngày lễ Vu Lan chính thức là ngày 15/7 âm lịch song tùy theo điều kiện mà mỗi chùa sẽ lựa chọn thời gian tổ chức lễ Vu Lan cho phù hợp bắt đầu từ đầu tháng 7 cho đến ngày 15/7 âm lịch để mọi người có cơ hội cùng thành tâm hướng nguyện về cha mẹ, nhớ tới công ơn sinh

trung chừa huyền tải, các cháu sẽ hiếu học về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có cha mẹ ở bên. Từ đó, cháu sẽ chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, trở thành công dân có ích. Tham dự buổi lễ hoa hồng cài áo của chùa Sơn, bên cạnh các tăng ni, tín đồ Phật tử lớn tuổi và phụ huynh còn rất nhiều em nhỏ. Khi nghe các thầy giảng pháp, nói về đạo làm con, về công ơn lớn lao của cha mẹ, nhiều em đã xúc động bật khóc. Hòa cùng những giọt nước mắt biết

ơn là những giọt nước mắt ăn hận vì đã trở có lần cãi lời cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn để rồi tự dằn mình tự nay phải cố gắng chăm ngoan để cha mẹ vui lòng. Sau khi dự lễ hoa hồng cài áo của chùa Sơn, em Trịnh Ngọc Khánh, xã Xuân Tân, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định chia sẻ: Em rất hạnh phúc khi được cài lên ngực áo hoa hồng đỏ thắm, tượng trưng cho niềm hạnh phúc vô biên vì vẫn còn bố mẹ. Em sợ nhất sau này, mùa Vu Lan mình phải cài dải hoa hồng trắng lên ngực. Tuy rằng điều đó trước sau gì cũng tới nên em càng thấy trân trọng những tháng ngày được ở bên bố mẹ nhiều hơn. Em dặn mình phải học tập thật tốt để bố mẹ vui lòng. Ngoài ra, em sẽ chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn từ những việc nhỏ nhất như làm việc nhà. Cùng với chùa Sơn, hàng năm, chùa Pháp Quang, thôn Thuận Điện,

Với ý nghĩa nhân văn cao đẹp, Vu Lan từ một ngày lễ riêng của Phật giáo nay đã phổ biến rộng rãi trong nhân dân, là dịp để mỗi người con hướng lòng thành kính về đấng sinh thành, nhắc nhở chúng ta sống chậm lại, tạm gác lại những xô bồ, hối hả trong cuộc sống, dành thời gian để suy ngẫm, hành động và yêu thương cha mẹ nhiều hơn, để mỗi ngày đều là ngày Vu Lan báo hiếu.

ĐÀO QUYÊN



Nghi thức hoa hồng cài áo tại lễ Vu Lan.