

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TÂM VÓC LỊCH SỬ nghìn năm dựng nước và giữ nước

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang như Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chiến dịch Điện Biên Phủ là một trong những chiến dịch được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm. Chiến dịch Điện Biên Phủ là nơi Người dành trọn tâm trí, kể từ khi chiến dịch hình thành đến khi chiến dịch kết thúc. Chiến thắng Điện Biên Phủ đặt dấu chấm hết cho chế độ thực dân Pháp trên đất nước ta và trên toàn bán đảo Đông Dương. Nếu không có chiến thắng Điện Biên Phủ thì không thể có Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thắng lợi của 9 năm kháng chiến trường kỳ, đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần to lớn bảo vệ và phát triển những thành quả của Cách mạng Tháng Tám, trở thành tiếng kèn xung trận, là niềm tự hào của các dân tộc thuộc địa.



Lực lượng dân công hỏa tuyến vận chuyển lương thực vào chiến trường. Ảnh tư liệu

người, được trang bị hiện đại, được tiếp tế đầy đủ... đã bị tiêu diệt, bị bắt sống và phải đầu hàng. Đây là kết quả của cuộc kháng chiến lâu dài, bền bỉ, không cân sức của một dân tộc "nhược thế" đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới hơn 80 năm chống lại một trong những đế quốc hùng mạnh nhất, có nền kinh tế phát triển cao và nhiều kinh nghiệm tiến hành chiến tranh xâm lược.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố nhưng trước hết đó là sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến thắng của nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh, nghệ thuật quân sự Việt Nam; là chiến thắng của sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi của đường lối "kháng chiến toàn dân, toàn diện, dựa vào sức mình là chính". Cùng với nhân dân cả nước, Quân đội nhân dân Việt Nam đã vượt qua vô vàn gian nan, thử thách, chiến đấu kiên cường, bền bỉ, sáng tạo, góp phần quyết

định làm nên chiến thắng. Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa và tác động mang tính thời đại sâu sắc. Chính từ đây, cái tên Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của một dân tộc quyết cường và bất khuất, thông minh và sáng tạo, trở thành niềm tin, là sự cổ vũ, động viên các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do. Điện Biên Phủ là minh chứng rực rỡ của tinh thần tự lực tự cường, độc lập tự chủ. Với tinh thần "thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ", cả dân tộc ta đã đứng lên triệu người như một, từng bước vượt qua những khó khăn, hiểm nghèo. Đường lối kháng chiến đúng đắn, độc lập tự chủ đã động viên và phát huy nội lực của toàn dân tộc và là nhân tố quyết định làm nên chiến thắng. Bên cạnh đó, đất nước ta cũng nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cả về vũ khí, phương tiện và kinh nghiệm chiến tranh quý báu. Chiến

thắng Điện Biên Phủ tạo ra các tiền đề, điều kiện để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục giành nhiều thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử; tinh thần Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng về ý chí quyết chiến quyết thắng, về quyền được sống trong độc lập, tự do và là nguồn động viên tinh thần to lớn để nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thời gian trôi qua nhưng ý nghĩa và bài học to lớn của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn ngày càng tỏa sáng. 63 năm trước, chiến công chói lọi của nhân dân Việt Nam làm chấn động toàn thế giới. Chấn động nhất là một dân tộc nghèo nàn và ốm yếu đã đánh bại hoàn toàn một đội quân viễn chinh thiện chiến của một trong những cường quốc thực dân lớn nhất thế giới.

Chiến tranh đã lùi xa song đất nước hôm nay vẫn đầy đủ mặt với những "kẻ thù", như lời Đại tướng

Võ Nguyên Giáp: "Kẻ thù lớn nhất của nước ta hiện nay là nghèo nàn, lạc hậu" (trong thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cuối tháng 4/2010).

Trong công cuộc đổi mới, đất nước ta từng đối mặt với những thử thách ngặt nghèo. Thách thức lớn nhất trước đây là ngoại xâm thì ngày nay là làm sao sớm trở thành quốc gia giàu mạnh. Ý chí quyết chiến đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ; nuôi dưỡng, hun đúc ý chí ấy, dân tộc chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống nghèo nàn, lạc hậu.

Kỷ niệm 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, tự hào về Đảng ta và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Sự đổi thay kỳ diệu của đất nước trong hòa bình, đặc biệt trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế nhắc nhở mọi người phải ra sức phấn đấu để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ cha anh. Dù phía trước còn nhiều nguy cơ, thách thức song tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, truyền thống quyết chiến quyết thắng sẽ không ngừng được phát huy. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tâm nhất trí phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng ta thật sự vững vàng về chính trị và tư tưởng, thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống, chặt chẽ về tổ chức, đủ sức lãnh đạo, đưa đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại mãi mãi xứng đáng với tâm vóc lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

NGUYỄN THANH HOÀNG
(Thành phố Cần Thơ)

Lớp học không giáo án

Không chỉ là hành trình tìm đến con chữ, lớp học tiên hòa nhập còn mang lại niềm vui, sự tự tin trong giao tiếp cho nhiều học sinh khiếm thị. Với các em, đây chính là bước đệm để mở ra cánh cửa tri thức, hòa nhập cộng đồng.

Lớp học tiên hòa nhập thuộc Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề Hội Người mù tỉnh vừa được mở ra trong sự hân hoan của cô, trò khiếm thị. 10 học sinh tham gia lớp học là 10 cá tính, độ tuổi, trình độ nhận thức và hoàn cảnh khác nhau song các em đều có điểm chung là mong muốn được khám phá con chữ. Không giấy trắng, bìa đen, ở lớp học tiên hòa nhập chỉ có tiếng gõ lạch cách từ bằng tính cảm duy và những ô chữ trên giấy nổi. Giáo viên của lớp học cũng là người khiếm thị. Ngoài chức năng giảng dạy, cô giáo còn là người mẹ thứ hai giúp các em khắc phục những khiếm khuyết của đôi mắt, có thể tự ăn uống, vệ sinh, định hướng đi chuyển, giao lưu với bạn bè, xóa đi mặc cảm, tự ti. Sau khi tham gia lớp học tiên hòa nhập, các học sinh khiếm thị có thể theo học hòa nhập tại các trường học như những bạn sáng mắt.

Đòi hỏi sự kiên trì của giáo viên. Do các em không nhìn thấy ánh sáng nên phải chỉ tận tay các ô chữ. Mỗi ô chữ có 6 chấm, mỗi chấm là 1 chữ cái hoặc con số nên đòi hỏi các em phải có trí nhớ tốt. Dù vất vả, khó khăn song sự hồn nhiên, vô tư của con trẻ chính là động lực để tôi vượt qua khó khăn, giúp các em được vui chơi, học tập, phát triển tương lai.

Sau gần 2 tháng học tập, các em đã có sự tiến bộ vượt bậc cả về cách sinh hoạt, giao tiếp lẫn học chữ. Nếu những ngày đầu, em còn biết đọc và đếm số từ 1 đến 10 thành thạo. Em Phạm Hữu Lộc, xã Đông Các (Đông Hưng) là một trong số những em có sự tiến bộ vượt bậc. Kém may mắn hơn các bạn khi vừa học tới lớp 4 mất Lộ vừa học tới lớp 4 mất Lộ vừa học tới lớp 4 mất Lộ...

Cô giáo Nguyễn Hoài Thương, chủ nhiệm lớp học tiên hòa nhập cho biết: Lớp học tiên hòa nhập được tổ chức trong khoảng thời gian 9 tháng. Trong quá trình học, các em được hỗ trợ hoàn toàn chi phí sinh hoạt, học tập. Học sinh của lớp đa dạng về độ tuổi, nhận thức. Em nhỏ nhất mới chỉ 5 tuổi, lớn nhất là 16 tuổi, mỗi em có trình độ nhận thức khác nhau do vậy không có giáo án nào phù hợp chỉ bằng kinh nghiệm thực tiễn để giảng dạy từng em sao cho hiệu quả nhất. Sau 1 tháng học tập, rèn luyện tác phong, lớp sẽ ra soát, phân loại học sinh. Những em còn khả năng nhìn thấy ánh sáng sẽ được học chữ như các bạn sáng mắt còn các em mất hoàn toàn thị lực thì học chữ Braille. Việc giảng dạy học sinh

khiếm thị rất vất vả, đòi hỏi sự kiên trì của giáo viên. Do các em không nhìn thấy ánh sáng nên phải chỉ tận tay các ô chữ. Mỗi ô chữ có 6 chấm, mỗi chấm là 1 chữ cái hoặc con số nên đòi hỏi các em phải có trí nhớ tốt. Dù vất vả, khó khăn song sự hồn nhiên, vô tư của con trẻ chính là động lực để tôi vượt qua khó khăn, giúp các em được vui chơi, học tập, phát triển tương lai.

Sau gần 2 tháng học tập, các em đã có sự tiến bộ vượt bậc cả về cách sinh hoạt, giao tiếp lẫn học chữ. Nếu những ngày đầu, em còn biết đọc và đếm số từ 1 đến 10 thành thạo. Em Phạm Hữu Lộc, xã Đông Các (Đông Hưng) là một trong số những em có sự tiến bộ vượt bậc. Kém may mắn hơn các bạn khi vừa học tới lớp 4 mất Lộ vừa học tới lớp 4 mất Lộ vừa học tới lớp 4 mất Lộ...

Ông Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Nhằm giúp các em khiếm thị có cơ hội học tập, sớm hòa nhập cộng đồng, Trung tâm Hướng nghiệp và dạy nghề Hội Người mù tỉnh đã tổ chức gần 20 lớp học tiên hòa nhập. Qua các khóa học, các em đã biết chữ, định hướng đi chuyển, sinh hoạt. Nhiều em đã nỗ lực vươn lên và đỗ đạt vào Trường Cao đẳng Khoa học Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, tiêu biểu như Vũ Hồng Ngọc, Khổng Thị Thủy... Tuy nhiên, để có thể mở

NHƯ HOÀNG

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Anh Đức, Chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ nhiếp ảnh, Hội Văn học nghệ thuật Sơn La

Ngoài cao nguyên Mộc Châu - Vân Hồ, di tích lịch sử quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, lòng hồ thủy điện..., Sơn La còn nhiều điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn du khách khác, ví như xã vùng cao Tà Xùa (Bắc Yên) nằm ở độ cao trung bình hơn 2.500m so với mực nước biển, không chỉ nổi tiếng với chè Shan tuyết, quả sơn tra mà còn đẹp đào bởi những "biển mây" bồng bồng, đẹp đến kỳ, hút hồn du khách. Tuy không phải "đàn phượng" chuyên nghiệp nhưng tôi cũng thường xuyên lên vùng cao Tà Xùa qua những chuyến đi thực tế sáng tác và lần nào cũng đi hết ngõ ngàng này đến bất ngờ khác trước "biển mây" quán tụ, ào ạt di chuyển suốt từ bình minh cho tới lúc hoàng hôn buông xuống.

Anh Lương Đình Dũng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Phong tục tập quán đa dạng với lễ hội của người Mông, nét văn hóa người Mường và nếp sống của đồng bào Thái nơi đây luôn hấp dẫn tôi đến với Sơn La nhất là dịp ngày hội văn hóa các dân tộc ở cao nguyên Mộc Châu. Sự đa dạng, phong phú về văn hóa cùng sự hòa đồng giữa thiên nhiên với con người chính là thế mạnh của du lịch vùng cao nguyên nơi đây.

Chị Nguyễn Hà Trang, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Tôi tìm đến vùng cao Sơn La để du lịch vì tôi muốn khám phá những nét văn hóa, những phong tục, tập quán truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, Mường... được sống và trải nghiệm cùng đồng bào dân tộc chủ loanh quanh mãi với những con đường trải nhựa phẳng lì, những khu phố sầm uất hàng hóa ngoại nhập rồi những dịch vụ hiện đại thì Hải Phòng có thiếu gì đâu.

Trông non xanh Ngẫm về biển cả



Khách du lịch trải nghiệm tại Mộc Châu.

Hành công của tỉnh Sơn La trong phát triển loại hình du lịch cộng đồng đã chứng minh rằng điểm quan trọng nhất làm nên sức hấp dẫn của loại hình du lịch này chính là bản sắc văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc miền Tây Bắc. Du khách đến với Sơn La đều muốn được trải nghiệm, được khám phá những gì thuộc về văn hóa truyền thống trong sinh hoạt đời thường, trong lao động sản xuất của người dân. Đất và tình người Sơn La níu giữ du khách cho họ trải nghiệm du lịch cộng đồng chính là sự độc đáo của văn hóa vùng miền, là nét riêng có của mỗi địa phương chứ không phải là những công trình xây dựng hiện đại, sang trọng hay những dịch vụ đắt đỏ đi kèm.

Đêm Tây Bắc về khuya yên ả, sương xuống ướt lạnh đôi vai, câu chuyện về phát triển du lịch nhất là du lịch cộng đồng là một thành công đã được khẳng định ở Sơn La giữa tôi và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Vũ Quốc Khánh càng thêm rôm rả trong dịp đầu xuân Tây Bắc. Anh Khánh cho biết: Để có được thành quả như hôm nay, HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV đã ban hành Nghị quyết thông qua để án khai thác tiềm năng và làm rõ thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực. Để án góp phần đánh giá và làm rõ thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực. Để án góp phần đánh giá và làm rõ thực trạng phát triển các ngành, lĩnh vực cho phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh trong giai

đoạn tới, đồng thời là cơ sở để các cấp, các ngành của tỉnh Sơn La cụ thể hóa thành kế hoạch, có chế chính sách thu hút, hỗ trợ nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng hồ phát triển trong đó khai thác tiềm năng du lịch là một trong những nội dung quan trọng. Để khám phá du lịch cộng đồng và trải nghiệm,

chúng tôi đến Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tìm về Home Stay Hoa cảnh cao nguyên. Đây là khu nghỉ dưỡng dành cho mọi du khách thích cảm giác thư giãn, thường ngoạn về đẹp các loài hoa, thưởng thức đầu tây Mộc Châu và ẩm thực dân tộc vùng Tây Bắc. Phải đi một đoạn đường quanh co trải bề tổng rộng chừng 2m dài khoảng 6 - 7km mà cũng chỉ đủ cho một đầu xe ra hoặc vào nhưng lúc nào cũng đông đúc. Được đồng nghiệp Báo Sơn La đi cùng giúp đỡ nên chúng tôi có ngay một phòng ngủ cộng đồng. Một đêm trải nghiệm du lịch cộng đồng giữa thiên nhiên hoang sơ cho chúng tôi nhiều kỷ niệm khó quên. Nhà báo Nguyễn Tuấn, Trưởng phòng Xây dựng Đảng - Nội chính Báo Sơn La cùng trải nghiệm với chúng tôi cho biết dòng sông Đà chảy trên địa bàn tỉnh Sơn La qua 329 bản, 46 xã của 8 huyện, với gần 110.000 người dân sinh sống lâu đời gần bờ. Hai công trình thủy điện Hòa Bình và thủy điện Sơn La có cùng hồ nhân tạo với diện tích rộng gần 21.000ha đem lại tiềm năng rất lớn để phát triển các lĩnh vực thủy sản, lâm nghiệp, giao thông vận tải, du lịch và thương mại. Điểm mạnh để phát triển du lịch, đó là cảnh quan lòng hồ với mặt nước mênh mông trong xanh, thiên nhiên hùng vĩ với những cánh rừng, dãy núi đá vôi hùng vĩ, đặc biệt có các đảo, bán đảo

nhỏ liên tiếp nối liền nhau trên mặt nước và các bản làng dân tộc với nét truyền thống tạo nên vùng cảnh quan đặc sắc, nguyên sơ, yên bình của vùng núi. Trên vùng hồ thủy điện còn có hệ sinh thái tự nhiên phong phú, như khu vực huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Mường La và Quỳnh Nhai có diện tích rừng khá lớn, với quần thể sinh học đa dạng, các loài thực vật quý hiếm như ngải, lát, tre, cây dược liệu; hệ động vật có các loài linh trưởng, bò sát có giá trị phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Huyện mới Vân Hồ đã quy hoạch xây dựng tuyến du lịch Mộc Châu - Vân Hồ - Chiềng Yên, lòng hồ sông Đà, thác Chiềng Khoa, đặc biệt du lịch sinh thái rừng đặc dụng Xuân Nha, khu rừng có diện tích hơn 43.000ha trong đó 16.000ha vùng lõi với nhiều loài thực vật ghi trong sách đỏ thế giới như Pơ mu, đỉnh tùng, bách xanh, thông 5 lá, động vật hoang dã như gấu, khỉ mặt đỏ, gà mặt vàng... Ngoài ra, lòng hồ thủy điện Sơn La có các loài thủy sinh phong phú với hàng trăm loài cá sinh sống có giá trị kinh tế, ẩm thực địa phương. Văn hóa các dân tộc thiểu số trên vùng hồ cũng là điểm nhấn, với cộng đồng nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống: Thái, Kinh, Mường, H'Mông, Khơ Mú, La Ha, Kháng. Nhiều nét đẹp về lễ hội, phong tục đặc trưng của các dân tộc còn lưu giữ. Mỗi đây, nhiều khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ

và các sản phẩm dịch vụ du lịch được đầu tư mới; đổi mới phong cách phục vụ, mở các quầy bán hàng lưu niệm phục vụ du khách. Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đưa trang trại du lịch bò sữa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu du lịch trải nghiệm, du khách có thể làm công nhân vắt sữa, chăn bò... Nhà hàng Suối Hẹn đang đầu tư hoàn thiện khu trung tâm tổ chức các sự kiện... tạo thành chuỗi liên kết cùng nhau phát triển du lịch, thu hút khách du lịch, thu hút nhiều điểm đang thu hút đông khách du lịch như: khu du lịch rừng thông bản Áng, xã Đông Sang; khu thác Dải Yếm, xã Mường Sang; khu cửa khẩu Lóng Sập, xã Lóng Sập; khu du lịch Ngũ động bản Ôn ở thị trấn lòng trường Mộc Châu, cùng một hệ thống các điểm du lịch vệ tinh khác...

Ngược trông non xanh mà ngẫm về biển cả, rừng đã là vàng nên trong tiến trình phát triển du lịch những nhà hoạch định chiến lược của Sơn La đang biến cao nguyên Mộc Châu - Vân Hồ thành một thiên đường du lịch, thu hút du khách bởi những mùa hoa, những trải nghiệm du lịch nông nghiệp khai thác hiệu quả cả bốn mùa để du khách đến với cao nguyên Mộc Châu - Vân Hồ luôn cảm nhận được những cảm xúc mới lạ.

QUANG VIÊN