

# PHỤ NỮ THÀNH PHỐ Học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ thành phố Thái Bình đã lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động của hội. Đến nay, học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp hội, có sức lan tỏa rất lớn.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình cho biết: Hội đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 theo phương châm học đi đôi với làm theo; chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, lồng ghép với phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", 2 cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang". Các việc làm theo Bác chủ yếu tập trung vào: tiết kiệm chi tiêu tập thể, chi tiêu cá nhân và sinh hoạt gia đình, rèn luyện tác phong,



Góc học tập của em Bùi Ngọc Ánh, học sinh Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) do Hội LHPN phường Kỳ Bá trao tặng.

phương pháp làm việc khoa học, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác nhân đạo, từ thiện... Chuyển từ học tập sang làm theo gương Bác, đội ngũ cán bộ hội nêu cao tinh thần trách

nhiệm, gương mẫu đi đầu, tự giác thay đổi lối lối, tác phong làm việc, gắn bó với hội viên; đồng thời luôn sát sạt cơ sở để nắm bắt tình hình tư tưởng, những khó khăn của hội viên, phụ nữ,

từ đó có biện pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, phụ nữ.

Các cấp hội đã xây dựng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác với hơn 38.500 thành viên tham gia, tiết kiệm được 18,485 tỷ đồng, giúp hơn 2.600 chị vay vốn phát triển kinh tế với lãi suất thấp, hỗ trợ phụ nữ có khó khăn đột xuất, trẻ em nghèo vươn lên trong học tập. Chị Bùi Thị Tuyết Chi, Chủ tịch Hội LHPN phường Bồ Xuyên cho biết: Phường Bồ Xuyên có 47 hòm tiết kiệm "Vi phụ nữ và trẻ em nghèo" với hơn 158 triệu đồng. Hơn 3.000 hội viên tham gia tiết kiệm 10.000 đồng/tháng, được 170 triệu đồng. Số tiền này được các chi hội, tổ tiết kiệm cho

các chị có khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, tặng quà, hỗ trợ phụ nữ cao tuổi nghèo, phụ nữ khuyết tật, sức khỏe yếu và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện phong trào "Không để ai bị bỏ lại phía sau", các cấp hội luôn chăm lo những đối tượng là phụ nữ đơn thân, hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; học sinh khuyết tật, bị ảnh hưởng chất độc da cam, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp hội đã vận động xã hội hóa từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trao tặng hàng nghìn suất quà với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cấp hội đã kêu gọi sự ủng hộ, trao tiền mặt và quà với tổng giá trị hơn 373 triệu đồng cho người dân. Em Bùi Ngọc Ánh, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Kỳ Bá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; bố bị ung thư máu, suy tim đã mất cách đây gần 1 năm. Từ khi bố ốm mẹ em phải nghỉ làm để chăm sóc bố, không có thu nhập. Rối ảnh hưởng của dịch Covid-19, khó khăn lại càng khó khăn hơn. Gia đình em đã được các cấp hội phụ nữ quan tâm, hỗ trợ. Riêng em được Hội LHPN phường tặng 1 bộ bàn ghế học tập. Em Ánh cho biết: Có lúc giường, kệ bếp gas



Phụ nữ xã Vũ Chính (thành phố Thái Bình) chăm sóc hoa, cây cảnh.

là bàn học của em. Em luôn ước có góc học tập, có bàn ghế, có giá sách. Được các bác, các cô tặng bàn ghế em rất vui. Đợt nghỉ học vì dịch Covid-19, em ngồi học trực tuyến rất thoải mái.

Còn cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" cũng luôn được hội viên ủng hộ và tích cực tham gia. Không chỉ dọn dẹp khu vực nhà mình mà ở những nơi công cộng chị em cũng tích cực dọn dẹp và làm vệ sinh sạch sẽ. Từ cuộc vận động này đã xuất

hiện nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, sinh hoạt: mô hình phân loại rác thải đầu nguồn; mô hình sử dụng làn nhựa đi chợ để bảo vệ môi trường đã thu hút hàng nghìn lượt chị em tham gia và hưởng ứng với những việc làm thiết thực.

Chị Nguyễn Thị An cho biết thêm: Trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05, các cơ sở hội đã lựa chọn, xây dựng 186 mô hình học và làm theo Bác với hơn 10.200 thành viên tham

gia; đã có gần 200 tập thể, cá nhân phụ nữ được biểu dương, khen thưởng. Việc học và làm theo Bác đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, khơi dậy tinh thần hàng say lao động, thực hành tiết kiệm trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, tổ chức hội ngày càng nâng cao uy tín và trở thành chỗ dựa tin cậy, thu hút chị em tham gia sinh hoạt.

KUẬN PHƯƠNG

## Nữ trưởng đài cơ sở



Chị Vũ Thị Lý, Trưởng đài Truyền thanh xã Trạng Quan (Đông Hưng) trong công việc hàng ngày.

Những người làm ở đài truyền thanh cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều công việc, đi sớm về khuya nhưng phụ cấp lại thấp. Đặc biệt khi những trưởng đài là nữ giới nỗi nhọc nhằn lại nhân lên gấp bội, song với niềm đam mê nghề các nữ "nhà báo làng" vẫn nỗ lực vượt qua khó khăn, đưa thông tin kịp thời đến từng người dân.

Trời nắng nóng nhưng để âm thanh không bị nhiễu, chị Mai Thị Thùy, Trưởng đài Truyền thanh xã Đông La, huyện Đông Hưng vẫn phải đóng kín cửa phòng, không bật quạt. Mồ hôi chảy ướt đầm áo song chị Thùy vẫn miệt mài đọc chương trình phát thanh. Bên duyên với truyền thanh xã từ năm 2011, nhiều lúc cũng ngại với nghề bởi trang thiết bị thiếu thốn, mức phụ cấp thấp nhưng mỗi lần được bà con động viên, hỏi thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, những cơ chế, chính sách liên quan đến người dân, tình hình dịch bệnh... chị lại nhiệt tình trao đổi. Sự quan tâm, cần thông tin của người dân đã tiếp thêm động lực cho chị tiếp tục làm tốt công việc của mình. Chị Thùy cho biết: Công việc của người làm truyền thanh cơ sở vất vả lắm, tối với cuộc họp, mọi người hỏi hã ra về thì những "nhà báo làng" chúng tôi phải ở lại cầm cụi viết tin, bài phản ánh chân thực, kịp thời để đưa thông tin đến người dân.

ít nhất ngày 2 lần và đảm nhận luôn phân kỹ thuật. Đợt dịch Covid-19, mỗi ngày Đài phát nhiều bản tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng, chống, phản ánh tình hình thực hiện của bà con... chúng tôi phải căng mình để làm. Khó khăn, vất vả là thế nhưng chúng tôi vẫn luôn cố gắng sắp xếp thời gian, công việc gia đình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chỉ mong truyền tải nhiều thông tin hữu ích, kịp thời đến người nghe.

16 năm qua, người dân xã Đông Các, huyện Đông Hưng đã quá quen thuộc với giọng đọc của chị Vũ Thị Nga, Trưởng đài Truyền thanh xã. Năm 2004, chị Nga bắt đầu công việc này và chị đã chuyển tải đến các tầng lớp nhân dân rất nhiều thông tin thiết thực, bổ ích. Bên chức bản làm việc cũ kỹ là biết bao kỷ niệm đáng nhớ trong nghề. Hàng ngày, khi mọi người vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì chị Vũ Thị Nga đã có mặt tại phòng làm việc để chuẩn bị cho chương trình tiếp âm và phát thanh buổi sáng. Bất kể trời nóng hay lạnh, bão gió, ngày nào chị Nga cũng thức dậy từ rất sớm và về nhà khi trời đã tối. Chị Vũ Thị Nga cho biết: Sau mỗi cuộc họp, mọi người hỏi hã ra về thì những "nhà báo làng" chúng tôi phải ở lại cầm cụi viết tin, bài phản ánh chân thực, kịp thời để đưa thông tin đến người dân.

THU HIỀN

## Cây bút không chuyên có duyên với giải thưởng

Tròn 10 năm từ ngày nghỉ hưu, tài sản quý giá nhất của thương binh hạng 2/4 Nguyễn Chính Quy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Tân Bình (thành phố Thái Bình) là hàng trăm đầu sách, báo mà ông dày công sưu tầm cùng nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, ngành trao tặng. Với ông, sách, báo là món ăn tinh thần quý giá và đó cũng là bí quyết để ông đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi.



Đù tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Chính Quy vẫn tâm huyết với các cuộc thi do các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phát động. Ông vẫn giữ thói quen đọc, sưu tầm sách, báo, tạp chí suốt mấy chục năm qua.

### Đam mê viết, sưu tầm sách, báo Đảng

Là lứa trai gác bút nghiên xung phong lên đường đánh Mỹ năm 1968 khi đang học tại Trường THPT Nam Thư Trì, Nguyễn Chính Quy được biên chế về Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 152, Sư đoàn 308, trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị. Năm 1972, ông Quy bị thương nặng, được chuyển ra Bắc đi học tại Trường cán bộ Tòa án Trung ương. Sau 3 năm học tập, đến năm 1975, ông về công tác tại ngành Tòa án huyện Vũ Thư. Cũng từ đó, cái "máu" viết lách vận vào ông cho đến tận bây giờ.

Ông Quy tâm sự: Làm công tác chuyên môn, có điều kiện đi cơ sở chứng kiến, giải quyết nhiều vụ án nên tôi bắt đầu viết tin cộng tác với Báo Thái Bình và một số tờ báo trung ương như: Báo Pháp luật, Báo Nhân Dân, Báo Tiền phong... Ngoài ra, tôi còn viết các bài về gương người tốt, việc tốt. Tôi còn nhớ, bài báo đầu tiên của tôi là bài "Ăn cơm nhà, vác tù có tính cần trọng nên ông Quy đã bình tĩnh xử lý vụ việc. Mọi bằng chứng ông thu thập được ở cơ sở về việc người vợ bị bạo hành được ông đưa ra. Thấy đuối lý với những bằng chứng không thể chối cãi, người chồng ấy cũng

địa phương, khai thác thêm thông tin để viết...

Mỗi bài báo được đăng, báo biểu gửi về là một lần ông Quy thấy có động lực để viết tiếp. Cũng như người thợ được rèn giữa trong nghề, cây bút không chuyên Nguyễn Chính Quy dần được mọi người biết đến. Với ông, viết báo là một nghề đòi hỏi sự nhạy bén, chính xác, đặc biệt là cần trọng trong từng câu chữ, con số. Người làm báo chuyên nghiệp đã khó, những người không chuyên như ông Quy còn khó hơn. Ông nhớ mãi một kỷ niệm đặc biệt cũng là "tai nạn" hy hữu với cái nghề "tay trái" của mình. Bài viết về người phụ nữ ở một địa phương của huyện Vũ Thư bị chống bạo hành đáng trên Báo Thái Bình, sau khi bài báo được in ấn, phát hành, người chống của chị phụ nữ kia đã lên tòa soạn kiện tác giả bắt viết. Không ai khác, tác giả là ông Nguyễn Chính Quy. Vốn là người có nhiều năm công tác rồi đảm nhiệm vai trò "đầu tàu" trong ngành Tòa án, Tư pháp của huyện lại có tính cần trọng nên ông Quy đã bình tĩnh xử lý vụ việc. Mọi bằng chứng ông thu thập được ở cơ sở về việc người vợ bị bạo hành được ông đưa ra. Thấy đuối lý với những bằng chứng không thể chối cãi, người chồng ấy cũng

phải xin lỗi tác giả và hứa với chính quyền sẽ không giở thói vũ phu nữa...

Hơn 45 năm qua, ông Quy không nhớ mình đã viết bao nhiêu tin, bài cộng tác với các báo từ địa phương đến trung ương nhưng với ông, công việc này đã cho ông một niềm đam mê bất tận là đọc báo Đảng, sưu tầm sách, báo Đảng. Có thời điểm, ông còn dành cả tiền nhuận bút và một phần tiền lương để đặt mua hàng chục tờ Báo Đảng, sách và tạp chí. Ông đọc báo không chỉ để cập nhật tin tức thời sự trong tỉnh, trong nước và trên thế giới mà còn sưu tầm những bài viết hay, hình ảnh đẹp lưu lại cho công việc sau này. Có lẽ không ai hiểu ông bằng chính người hơn 45 năm "đầu ấp, vai kề" với ông. Bà Khiếu Thị Miên - vợ ông Quy chia sẻ: Hàng ngày ông ấy dành thời gian đọc báo rồi lại cầm mẩu giấy ghi lại các nội dung ông ấy cũng xem thời sự, nghe đài, đọc báo rồi lại ngồi nghĩ mẩu ghi chép các con số thống kê theo ngày. Mấy chục năm nay ông ấy vẫn làm thế và đã trở thành thói quen khó bỏ...

### "Vua" giải thưởng các cuộc thi

Cái "nghề" viết lách nó bám lấy ông rồi "bắt" ông phải "nghiện" như người ta nghiện uống trà. Trong căn phòng nhỏ, ông lưu giữ rất nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận đạt giải từ các cuộc thi. Bạn bè, đồng nghiệp còn phong cho ông Quy cái biệt danh "vua" giải thưởng, bởi lẽ bất kể cuộc thi viết nào phát động, ông đều tham gia mà khi đã tham gia là có giải.

Gần 35 năm công tác và 10 năm về với đời thường, ở cái tuổi ngoại thất thập, hơn 50 năm tuổi đảng, ông Quy vẫn giữ cho mình phong cách giản dị. Ông vẫn hay nói với vợ là tài sản quý giá nhất của tôi chính là mấy chồng sách, báo với mấy chồng bằng khen, giấy khen... Với ông Quy đó là "vàng mười", là công sức, tâm huyết của ông trong mấy chục năm qua. "Vài năm trở lại đây khi sức đã yếu hơn lại thường xuyên bị vết thương cũ tái phát nên tôi đành "gác bút" viết báo cộng tác mà dành nhiều thời gian chuyên tâm cho nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia huyện Vũ Thư, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy kiêm báo cáo viên Đảng bộ xã Tân Bình và đầu tư các bài

dự thi cuộc thi viết do các ngành, địa phương phát động... Từ cuộc thi tìm hiểu về lĩnh vực xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh, y tế, giáo dục, công đoàn... đến các cuộc thi tìm hiểu pháp luật... tôi đều tham gia và dành tâm huyết cho "đứa con" tinh thần của mình..." - ông Quy chia sẻ.

Bí quyết chinh phục giải thưởng tại các cuộc thi viết của mình một phần ở cái tâm huyết, đam mê. Cũng như sáng tạo một tác phẩm báo chí, người viết bài dự thi cũng phải xác định rõ viết cho ai, viết cái gì, viết để làm gì cho nên mỗi tác phẩm dự thi ông Quy đều dành nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu, xây dựng bố cục nội dung cho tác phẩm đó. Để có thêm nhiều tư liệu, ngoài việc thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, chính trị trên báo, đài, internet, ông còn trực tiếp đi cơ sở để tìm hiểu thực tế, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử... Tuy nhiên, nếu trong thời đại công nghệ 4.0 hiện nay, các bài thi khác đều sử dụng đồ họa, chữ đánh máy để thể hiện tác phẩm thì ông Quy vẫn chọn cho mình lối viết tay giản dị và sử dụng hình ảnh sưu tầm từ báo in để minh họa.

Theo ông Quy: Điều quan trọng nhất của tác phẩm dự thi chính là phải viết theo đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phải vào tác phẩm ấy một cái nhìn mới mang đậm hơi thở của cuộc sống thì tác phẩm dự thi mới có sức hút và thành công. Còn sức khỏe và còn minh mẫn, tôi vẫn sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi...

Tham dự cuộc thi "Bác Hồ với Thái Bình, Thái Bình thực hiện Di chúc của Bác" do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức vừa qua, tác phẩm dự thi của ông Nguyễn Chính Quy dành giải Nhất. Hai tập tác phẩm với gần 1.000 trang viết tay là công trình tâm huyết nhất thể hiện tình cảm, sự kính trọng với Bác kính yêu. Cũng như nhiều tác phẩm dự thi khác, ngoài những tư liệu có sẵn, ông còn trực tiếp đi cơ sở tìm hiểu các địa danh mà Bác Hồ từng đến thăm, làm việc trong 5 lần Bác về Thái Bình...

Đù tuổi cao, mất 63% sức khỏe do di chứng của chiến tranh nhưng ông Nguyễn Chính Quy vẫn như con ong chăm chỉ đang ngày ngày "say" trong con chữ.

TẮT ĐẠT