

Sẵn sàng cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI

Sau khi tổ chức thành công đại hội hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, Hội Nông dân tỉnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.



Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm mô hình chăn nuôi gà của ông Phạm Văn Trang, xã Vũ Đoài (Vũ Thu).

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Đại hội sẽ được tổ chức trong hai ngày 8 - 9/8/2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp hội và hội viên, nông dân toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023; đồng thời, xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thông qua Đại hội sẽ nâng cao nhận thức, tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của cán bộ, hội viên; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức của hội, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Để tổ chức thành công Đại hội, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, ban hành các văn bản hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức

Đại hội, trong đó chú trọng xây dựng các văn kiện trình Đại hội và thực hiện tốt quy trình công tác nhân sự bảo đảm dân chủ, khách quan, bám sát Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam, hướng dẫn của Trung ương Hội và chỉ đạo của tỉnh. Nhân sự tham gia ứng cử Ban Chấp hành Hội khóa mới có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng kỹ lưỡng, công phu, đánh giá đúng thực trạng, tình hình công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua; nêu bật cách làm, kết quả của các phong trào, hoạt động, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ trọng tâm công tác hội trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, chú trọng các giải pháp củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình tiêu biểu hướng đến mục tiêu hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nâng cao thu nhập.

Ông Phạm Đức Tuyền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đông Hưng cho biết: Cùng với việc tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028, chúng tôi phát động sâu rộng phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ XI. Chúng tôi kỳ vọng nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên về mọi mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực chuyển đổi số giúp nông dân bắt nhịp với khoa học công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Còn ông Lê Văn Nga, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thủy Liên (Thái Thụy) chia sẻ: Cán bộ, hội viên nông dân toàn xã đang rất kỳ vọng, phấn khởi sẽ có bước đột phá trong nhiệm kỳ mới. Chúng tôi mong muốn sẽ có nhiều nông dân được tổ chức hội hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật để vươn lên làm giàu tại địa phương với những mô hình có giá trị kinh tế cao.

Cùng với làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội, Hội Nông dân tỉnh phát động các đợt thi đua chào mừng Đại hội đến các cấp hội với những công trình, phần việc cụ thể như xây dựng hàng rào an ninh dân, nhà nghĩa tình nông dân, tổ chức vệ sinh môi trường, đoạn đường nông dân tự quản, thi đua xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; phát triển mạnh mẽ các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã. Đặc biệt, Hội

Nông dân tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuẩn bị sản phẩm trưng bày tại các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản, cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển du lịch trong tỉnh gắn với các sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu địa phương tại nơi diễn ra Đại hội. Trưng bày các pa nô ảnh, giới thiệu phóng sự về hoạt động của hội và phong trào nông dân, những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, xây dựng công trình chào mừng Đại hội. Ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thái Thụy đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên chuẩn bị và lựa chọn 6 sản phẩm OCOP, nông sản tiêu biểu của địa phương để tham gia trưng bày. Đây cũng là cơ hội rất tốt để người nông dân quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc thù có chất lượng tốt đến người tiêu dùng.

Ông Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết thêm: Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển", nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp hội nông dân trong tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện những mục tiêu trọng tâm, đột phá trong công tác hội và phong trào nông dân; đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động; thúc đẩy liên kết, hợp tác trong sản xuất theo chuỗi giá trị; quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm của quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

NGUYỄN TRIỀU



Với tình yêu dành cho nghề truyền thống, nhiều nông dân luôn nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị, tinh hoa của làng nghề. Tuy nhiên, ở nhiều làng nghề đang gặp khó khăn.

Thời hưng thịnh

Sống cạnh chợ Hương Tân từ khi còn nhỏ, ông Phạm Văn Bích, xã Nam Hà (Tiền Hải) vẫn nhớ như in về thời hưng thịnh của làng nón lá có tuổi đời hàng trăm năm. Bây giờ, khi đã trở thành Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Bích vẫn không khỏi tiếc nuối khi kể về chuyện xưa. Ông chia sẻ: Trước đây, khoảng 3 - 4 giờ sáng chợ Hương Tân luôn tấp nập người mua bán, thương lái từ khắp nơi đổ về chợ chỉ mong mua được nón lá Nam Hà. Ngày ấy nón làm ra không đủ bán, nhiều người đến muộn phải ra về tay không. Cả làng ai cũng làm nón, không kể già hay trẻ, nhiều người phát lên từ nghề này.

Nếu như trước đây nghề làm nón lá giúp người nông dân phát triển kinh tế thì bây giờ lại giúp những người cao tuổi có thêm thu nhập. Bà Đỗ Thị Nhân, thôn Hướng Tân năm nay đã 70 tuổi nhưng vẫn cùng một người trong xóm ngồi đan nón. "Ngày trước, đi quanh làng đầu trâu cũng thấy người ngồi làm nón, không mấy ai phải đi làm ăn xa. Những phụ nữ về làm dâu ở đây cũng dần học nghề và làm đến tận bây giờ. Khi ấy có nghề làm nón trong tay thì không lo đói" - bà Nhân chia sẻ.

Cũng sinh ra và lớn lên ở làng nghề truyền thống, anh Nguyễn Quang Lễ,

thôn Quân Bắc Đông, xã Văn Trường (Tiền Hải) đã gắn bó với công việc thu mua sản phẩm mây tre đan cho người dân địa phương suốt 33 năm. Hiện tại, mỗi tháng anh giúp 100 hộ trong xã tiêu thụ khoảng 1.000 sản phẩm gồm đóm, dó, thúng, nia..., thu lãi khoảng 90 triệu đồng/năm. Thế nhưng số lượng hàng hóa cung cấp cho thị trường chỉ bằng 1/50 so với trước; thậm chí thu nhập 1 tháng hiện tại chỉ bằng thu nhập 1 ngày ở thời hưng thịnh của làng nghề.

Khó khăn của làng nghề

Bà Đoàn Thị Quế, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Trường cho biết: Làng nghề mây tre đan truyền thống của xã đã có cách đây hàng trăm năm và được công nhận làng nghề từ năm 2003. Tuy nhiên, theo thống kê của địa phương, chỉ sau 20 năm số hộ làm nghề đã giảm chỉ còn một nửa. Hiện toàn xã chỉ còn khoảng 100 hộ sản xuất nhỏ lẻ. Sự "lạnh nhạt" của những người trẻ cũng là một phần nguyên nhân khiến làng nghề khó phát triển và có nguy cơ mai một; họ thường chọn đi làm tại các xí nghiệp, nhà máy với mức lương cao hơn. Chỉ còn lại những người từ 50 tuổi trở lên gắn bó với nghề truyền thống, chủ yếu là tận dụng thời gian nông nhàn. Anh Lễ cho biết thêm: Với sự xuất hiện của các phương tiện đường sắt hiện đại và xu hướng sử dụng đồ nhựa "lên ngôi" khiến nhiều người không còn mặn mà với đồ mây tre đan. Còn với nông dân, các công đoạn làm ra một sản phẩm thủ công rất tốn thời gian và công sức. Hầu hết các hộ đều

nguyên vật liệu, thu nhập chỉ khoảng 50.000 - 70.000 đồng/sản phẩm nên nhiều người đành bỏ nghề. Bên cạnh đó, nhiều làng nghề chưa đầu tư để thay đổi mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm nên không chiếm được vị trí trên thị trường. Các hộ sản xuất, doanh nghiệp còn gặp khó trong tiếp cận vốn vay cho sản xuất và thay đổi công nghệ. Cùng với đó là những khó khăn về giá điện, giá nguyên liệu tăng cao trong khi giá sản phẩm không tăng.

"Giữ lửa" làng nghề

Ông Phạm Văn Bích, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nam Hà cho biết: Để duy trì và phát triển làng nghề nón lá, Hội Nông dân xã đã giao cho 1 cán bộ khuyến nông hỗ trợ người dân bao tiêu sản phẩm và phát triển sản xuất. Hoạt động hỗ trợ vốn để các hộ đầu tư mở rộng sản xuất cũng sẽ được đẩy mạnh. Cùng với đó, địa phương hỗ trợ thương lái đến chợ mua bán nón lá không phải chịu thuế nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại. Với vị trí trung tâm trong khu vực, giao thông thuận tiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đang từng bước hướng tới phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch sinh thái, qua đó tạo hướng đi mới cho làng nghề phát triển và giúp các hộ sản xuất có thêm động lực gắn bó với nghề.

Trong khi nhiều làng nghề loay hoay "giữ lửa" thì làng nghề mây tre đan truyền thống xã Thượng Hiền (Kiến Xương) lại đang phát triển tốt và mang lại thu nhập cao cho người dân. Hầu hết các hộ đều

lựa chọn nghề của ông cha để phát triển kinh tế. Đi một vòng quanh xã đầu trâu cũng thấy người dân tất bật phơi sợi, đan lát, tạo nên không khí làng nghề vô cùng sôi động. Các hộ tham gia sản xuất theo từng công đoạn cụ thể. Một số hộ tập trung chiết xuất sợi để cung cấp cho người dân trong xã và tỉnh ngoài. Các hộ còn lại chủ yếu làm công việc đan lát để đáp ứng số lượng hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng. Việc tiêu thụ sản phẩm của làng nghề cũng được các doanh nghiệp đảm nhiệm. Nhiều hộ còn mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ để gia tăng số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Chị Phạm Ngọc Mai, chủ cơ sở sản xuất mây tre đan Đình Doanh cho biết: Gia đình tôi đã đầu tư trên 1 tỷ đồng để xây dựng nhà xưởng, mua máy móc hiện đại, kho để lưu trữ để đảm bảo sản xuất ổn định. Mỗi năm chúng tôi xuất ra thị trường nước ngoài hàng trăm nghìn sản phẩm mây tre đan các loại, đạt doanh thu khoảng 20 tỷ đồng.

Hy vọng trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm hơn đến việc giữ gìn và phát huy nghề truyền thống; chú trọng công tác định hướng, đào tạo nghề cho thế hệ trẻ; có cơ chế phù hợp hỗ trợ các hộ làm nghề mở rộng sản xuất, đầu tư máy móc nhằm giảm bớt sức lao động và đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ đó các làng nghề sẽ tìm được cơ hội mới góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

NGUYỄN QUANG

ĐÔNG TÂN

Nhiều giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Tân (Đông Hưng) đã triển khai đồng bộ các giải pháp để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, phần đầu về đích nông thôn mới (NTM) nâng cao vào cuối năm 2023.

Gia đình chị Nguyễn Thị Luyến là 1 trong 10 hộ tiên phong ra vùng chăn nuôi tập trung của xã ở thôn Song Lan đã mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình VAC. Trên diện tích 1,3 mẫu, chị Luyến cùng chồng đầu tư 2 ao thả cá truyền thống, xây chuồng nuôi lợn, gà, làm thúng nuôi ong lấy mật và trồng các cây có giá trị kinh tế cao trên vườn... Chị Luyến cho biết: Tôi nuôi 80 - 100 con lợn thịt, 8 con lợn nái, trung bình mỗi năm xuất khoảng 2 lứa khoảng 20 tấn lợn hơi; thả hàng chục con gà để

trứng; mỗi lần xuất bán trên 1 tấn cá thương phẩm, mỗi năm bán hàng chục lít mật ong. Ngoài ra tôi còn cấy 1 mẫu lúa, làm dịch vụ xay xát gạo phục vụ bà con. Mỗi năm gia đình tôi thu 100 - 150 triệu đồng từ mô hình này.

Là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Song Lan, chị Luyến không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân cùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chị cũng tích cực trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, vật nuôi, giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn vay đầu tư vào sản xuất để cùng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Đông Tân đến nay cơ bản vẫn sản xuất nông nghiệp là chủ yếu; vì vậy, để nâng cao thu nhập

cho người dân, xã đã quy vùng chăn nuôi tập trung từ chuyển đổi những diện tích cây lúa kém hiệu quả ở thôn Song Lan, khuyến khích bà con đưa cây, con có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển chăn nuôi theo mô hình VAC. Từ năm 2001 đến nay, các hộ ở vùng chăn nuôi tập trung đều tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thu nhập của các hộ đều gấp 5 - 6 lần cây lúa. Bên cạnh đó, xã còn quy vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 5ha, sử dụng giống lúa ST25. Tham gia mô hình nông dân được hỗ trợ 100% giống, 50% phân vì sinh, được tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, bón phân đúng quy trình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Dù mới triển khai 1 vụ nhưng đã khẳng định được giá

trị mà vùng sản xuất này mang lại. Ông Nguyễn Duy Luân, thôn Tây Thượng Liệt chia sẻ: Gia đình tôi cấy 5ha Đai Thơm 8 và ST25, vụ xuân năm 2023 được HTX DVNN xã cho vào vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP trên 1 mẫu tôi rất phấn khởi. Tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật từ làm đất, gieo mạ, cấy, chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh, thu hoạch... Năng suất cây trong vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tăng so với cấy lúa truyền thống khoảng 20%, được HTX thu mua thóc tươi với giá cao. Sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP giúp chúng tôi giảm chi phí, tăng năng suất, chất lượng và thu nhập, góp phần bảo vệ môi trường.

Là xã có giống lúa cho

gạo dẻo, thơm ngon, thường gọi là gạo làng Giãng - xưa dùng để tiến vua, nay được người tiêu dùng ưa chuộng, do đó xã đã quy vùng 70ha sản xuất chuyên giống lúa truyền thống này, thu hút trên 100 hộ tham gia để cung cấp cho HTX SXKD gạo chất lượng cao xã Đông Tân chế biến phục vụ thị trường trong và ngoài tỉnh. Gạo làng Giãng đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Ông Lại Khắc An, Giám đốc HTX DVNN, kiêm Giám đốc HTX SXKD gạo chất lượng cao xã Đông Tân cho biết: Từ khi xã triển khai quy vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP (2023) và lúa theo tiêu chuẩn OCOP (2021) đã mang lại rất nhiều lợi ích cho nông dân. HTX và thương lái thu mua giá lúa tươi ở các cánh đồng này thường cao hơn giá thị trường 15 - 20%. Vì đem lại hiệu quả cao nên các hộ nông dân trong toàn xã đã chủ động chuyển cấy tới 90% diện tích lúa Đai thơm, 10ha lúa ST25. Mỗi năm HTX thu mua cho bà con khoảng 400 tấn để xay xát thành gạo OCOP 3 sao cung cấp cho thị trường, ngoài ra còn thu mua hàng trăm tấn thóc cung cấp cho các công ty nông sản trong và ngoài tỉnh.

Không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân từ lĩnh vực nông nghiệp, Đông Tân còn khuyến khích các hộ du nhập nghề về địa phương, thu hút doanh nghiệp vào địa bàn tổ chức sản xuất, đẩy mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Hiện trên địa bàn xã có một số cơ sở may, làm giày và nghề truyền thống... giải quyết việc làm cho trên 1.000 lao động. Nhiều lao động trẻ đi làm ở các công

ty trong huyện, khoảng 10% lao động trong độ tuổi chọn đi xuất khẩu lao động. Là một trong những người mạnh dạn đầu tư nghề may về quê, anh Đặng Thành Nam, thôn Đông Thượng Liệt cho biết: Tôi mở cơ sở may gia công từ năm 2017, giải quyết việc làm cho trên 10 lao động địa phương, chủ yếu là các bà, các chị không đi làm xa được với mức lương bình quân 4 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm cơ sở sản xuất 15.000 sản

phẩm. Nghề may đã giúp gia đình tôi thoát nghèo, đồng thời cũng giúp một số gia đình có nguồn thu nhập ổn định. Để về đích NTM nâng cao trong năm nay, bình quân thu nhập đầu người của Đông Tân phải đạt 68 triệu đồng trở lên. Với những giải pháp cụ thể trên, hy vọng sẽ hoàn thành cả 19 tiêu chí để về đích đúng lộ trình.

HIẾU HIỀN



Cơ sở may gia công của anh Đặng Thành Nam không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương.