

**CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIẾN XƯƠNG**

# Thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nâng cao

**P**hát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua, cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương luôn gương mẫu thi đua lao động sản xuất, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ để làm giàu cho gia đình, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.



Mô hình trang trại của cựu chiến binh Vũ Minh Lập (người bên trái), thôn Đô Lương, xã Vũ An (Kiến Xương).

Ông Nguyễn Doãn Hạo là một trong những người tiên phong trong phong trào xây dựng trang trại, gia trại và phát triển con giống gia cầm ở xã Vũ Trung. Ông Hạo cho biết: Với khao khát làm giàu trên mảnh đất quê hương, năm 2000 tôi đã đầu tư hơn 4 mẫu đất trồng cấy lúa kém hiệu quả để xây dựng chuồng trại, mua con giống gia cầm về nuôi thử nghiệm. Tới khi có thêm kinh nghiệm, hàng năm tôi duy trì nuôi khoảng 2.000 - 3.000 con gia cầm các loại, đầu tư 6 máy ấp trứng, cung cấp cho thị trường hàng chục vạn con giống chất lượng cao như ngan, gà ri lai, vịt bầu... Ngoài ra, tôi còn trồng các loại cây xanh, cây cảnh, cây được lựa và các loại cây ăn quả

nhằm tạo cảnh quan, bóng mát và tăng thu nhập cho gia đình. Từ năm 2020 đến nay mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá thức ăn tăng cao, giá thành sản phẩm thấp song tôi vẫn duy trì nuôi 1.000 con gia cầm các loại, xuất bán khoảng 30.000 con giống/năm, trừ chi phí mỗi năm thu lãi hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, tôi còn tích cực tham gia

các hoạt động xã hội ở địa phương; sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và hỗ trợ cây, con giống cho bà con nông dân. Ở xã Vũ An, cựu chiến binh Vũ Minh Lập, thôn Đô Lương cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu phát triển kinh tế. Sau khi xuất ngũ trở về tham gia công tác tại địa phương,

ông đã cống hiến hết mình cho công việc được giao. Đến khi được nghỉ chế độ, ông không dừng lại mà tiếp tục làm kinh tế. Năm 1993, ông thành lập Xi nghiệp Xây lắp Vũ An, sau đó phát triển lên thành công ty, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Trước đây công ty chuyên thi công các công trình dân dụng trên địa bàn tỉnh, bình quân mỗi năm

đảm nhận hàng chục dự án, công trình. Do tuổi cao sức yếu đến nay ông bàn giao công ty lại cho thế hệ sau, tập trung đầu tư vào trang trại diện tích hơn 2ha với 300 gốc bưởi, 60 gốc mít, hơn 5.000 gốc đinh lăng, 15 thùng nuôi ong lấy mật và 2 ao cá truyền thống. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí ông Lập thu về trên 100 triệu đồng từ trang trại.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế, thời gian qua Hội CCB huyện Kiến Xương đã động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển ngành nghề, mở rộng mặt bằng, kiến thức trong sản xuất, kinh doanh. Duy trì các tổ tiết kiệm và vay vốn cho 427 hộ hội viên vay vốn với số dư hàng chục tỷ đồng. Phối hợp với các phòng, ban tổ chức cho các hội viên tham gia 22 lớp tập huấn nuôi trồng thủy sản, 69 lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, 34 lớp tập huấn nghiệp vụ vay vốn. Do đó đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi, toàn huyện có 34 doanh nghiệp, 15 HTX, 79 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tăng thu nhập cho gia đình. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong hội chỉ còn 0,58%, hộ cận nghèo còn 0,9%.

Bên cạnh đó, Hội CCB huyện Kiến Xương tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2022, cán bộ, hội viên đã ủng hộ gần 2,3 tỷ đồng, hiến 3.145m<sup>2</sup> đất, đóng góp 4.791 ngày công để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương. Ông Bùi Văn Bình, Chủ tịch Hội CCB xã Bình Định cho biết: Điểm nổi bật nhất trong năm qua là Hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hiến đất mở đường để thực hiện các dự án trọng điểm địa phương. Đã có 7 gia đình hiến 191m<sup>2</sup> đất, tháo dỡ cổng đầu để mở rộng đường từ UBND xã đến cầu Đò Mèn, nhiều hội viên hiến toàn bộ diện tích đất để làm tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Thái Bình. Ngoài ra, các hội viên còn gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp tiền, ngày công để củng cố hệ thống đèn điện thấp sáng đường quê, giúp bà con đi lại thuận tiện, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể thấy, khi trở về với cuộc sống đời thường, những CCB trên địa bàn huyện Kiến Xương vẫn luôn gương mẫu, trở thành những tấm gương sáng trên mọi mặt trận, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương, tạo nên những thành công chung trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

**THU THUY**

## CÁC CẤP HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG Xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hơn 8,3 tỷ đồng



Các tập thể nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong.

Sáng ngày 28/12, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, các cấp hội cựu TNXP trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, phối hợp để nghị giải quyết chế độ, chính sách cho hội viên bảo đảm đúng quy định; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nghĩa tình đồng đội. Các cấp hội đã vận động và tiếp nhận quà, tiền mặt, sổ tiết kiệm để tặng hàng nghìn hội viên khó khăn, tiêu biểu. Các cơ sở hội đã xây được nguồn quỹ “Nghĩa tình đồng đội” với hơn 8,3 tỷ đồng. Toàn tỉnh có hơn 200 gia đình hội viên có mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội, các địa phương phát động. Các phong trào, hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các cựu TNXP.

Năm 2023, các cấp hội cựu TNXP tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức vận động hội viên thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào của hội để tổ chức hội luôn là mái nhà chung của cựu TNXP.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác hội năm 2022 được biểu dương, khen thưởng.

**XUÂN PHƯƠNG**

# Già rau tăng, nông dân An Châu hưởng lợi

**T**hời gian gần đây, giá các loại rau xanh tăng đã đem niềm vui đến cho nông dân xã An Châu (Đông Hưng). Vì thế, bà con tích cực ra đồng chăm sóc và thu hoạch rau để kịp bán cho thương lái. Có mặt trên cánh đồng rau lớn nhất xã An Châu ở thôn Kim Châu 2, chúng tôi bị cuốn hút bởi một màu xanh ngút ngàn của rất nhiều loại rau ưa lạnh đang vào mùa thu hoạch. Dưới cái nắng dịu nhẹ, bà con nông dân vừa thu hoạch rau vừa chuyện trò rôm rả về một vụ rau thắng lợi. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Kim Châu 2 cho biết: Lúc trồng rau trời mưa nhiều phải bơm nước suốt, vất vả nhưng bù lại giờ rau bán giá cao, bà con vui lắm. Cũng lâu rồi chúng tôi mới được hưởng trọn vẹn niềm vui rau được mùa, được giá. Vụ này nhà tôi trồng 4 sào chủ lực là bắp cải, su hào, súp lơ. Bán tại ruộng 8.000 đồng/súp lơ trắng, 10.000 đồng/súp lơ xanh, cao gấp 2 lần vụ trước. Dù giá cao nhưng việc tiêu thụ rất thuận lợi, thương lái tới tận ruộng mua, mình không phải đi chợ như các vụ trước. Mỗi sào rau thu được 8 - 10 triệu đồng.

Lực lượng lao động trẻ, khỏe ở các vùng nông thôn phân lớn đi làm công ty, sản xuất nông nghiệp hiện do các ông bà già đảm nhận là chủ yếu. Do vậy, nhiều địa phương sau thu hoạch thì để ruộng không, còn ở một số xã như An Châu, Đông Xá, Trọng Quan... dù tuổi cao nhưng các ông, các bà vẫn rất tích cực với phong trào trồng cây vụ đông để tăng thu nhập cho gia đình. Ông Nguyễn Văn Phóng, thôn Kim Châu 2 chia sẻ: Con cháu đi làm, đi học, nhà chỉ còn vợ chồng già nhưng chúng tôi chưa bỏ trồng vụ đông nào, vì cây vụ đông thời gian trồng ngắn, hạt giống được tình hỗ trợ hoặc gia đình tự để, làm đất đã có máy móc, HTX DVNN xã cung cấp kịp thời nước tưới, phân bón bảo đảm chất lượng. Đặc biệt, trồng cây vụ đông nếu được mùa thì lãi gấp 2 - 3 lần cây lúa, còn nếu giá bán thấp thì vẫn có thu nhập, còn hơn để ruộng không. Năm nào vợ chồng tôi cũng trồng 3 sào cây vụ đông, cây ưa ẩm thì trồng hành, dưa cải, cây ưa lạnh thì trồng su hào, bắp cải, súp lơ. Lúc trồng vất vả vì mùa nhiều song chúng tôi chăm sóc áp dụng đúng

theo quy trình kỹ thuật do cơ quan chuyên môn hướng dẫn nên rau sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, ít bị chuột phá. Năm ngoài thương lái chỉ chọn cây to, đẹp để mua còn cây nhỏ vợ tôi phải mang ra chợ bán nhưng năm nay họ không kén chọn mà mua hết, giá cao gấp 1,5 - 2 lần năm trước. Vụ này gia đình tôi ước thu được trên 30 triệu đồng, gấp đôi năm trước. Với nguồn thu này nhà tôi năm nay ăn tết to.

Nếu thôn Kim Châu 1 và thôn Kim Châu 2 của xã An Châu nông dân chủ yếu trồng su hào, cải bắp, súp lơ... thì ở thôn An Nạp bà con lại chuyên trồng bí. Đến giờ vụ bí đã kết thúc song niềm vui được mùa thì vẫn vẹn nguyên. Ông Bùi Đức Thản, thôn An Nạp phần khởi cho biết: Đầu mùa thời tiết bất thuận bí ngập nước mấy lần tưởng vụ này thất thu; nhưng nhờ HTX tích cực khơi thông dòng chảy kịp thời cứu bí, hướng dẫn bà con cách chăm sóc sau ngập úng, vì vậy bí lại lên xanh, vẫn sai quả. Niềm vui nhân đôi khi bí được cả mùa lẫn giá. Nhà tôi trồng gần 2 mẫu bí, giá bán 10.000 - 12.000 đồng/kg, chỉ trong vòng 3 tháng



Mô hình trồng quýt của ông Nguyễn Thế Phong cho thu nhập hơn 600 triệu đồng/năm.

## Làm giàu từ quýt thế

**T**ruớc nhu cầu ngày càng cao của thị trường, ông Nguyễn Thế Phong, thôn Trần Phú, xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) đã thành tâm chuyển đổi từ trồng sang chum truyền thống sang trồng các loại hoa, cây cảnh, cây quýt thế nhằm thu hút người mua, mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình.

Với hơn 3 mẫu đất được chuyển đổi từ diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, năm 2005, ông Phong đã lựa chọn cây quýt thế để trồng, thương lái từ nhiều tỉnh, thành tìm đến mua nên dần ra luôn ổn định. Ông thuê máy xúc, đào ao để tích trữ nước tưới, đầu tư hơn 50 triệu đồng mua cây quýt giống đem về trồng. Vốn có niềm đam mê với sinh vật cảnh, mỗi gốc quýt chum được ông cắt tỉa, tạo dáng cẩn thận nên ngay từ tết Nguyên đán năm 2006, ông xuất bán 50 gốc quýt chum thu về hơn 100 triệu đồng. Ông Phong cho biết: Thời điểm gia đình trồng quýt cũng gặp nhiều khó khăn bởi đất chua, tôi phải mua đất ở các nơi khác về trồng và thuê kỹ sư nông nghiệp về xử lý chất đất. Nhờ mạnh dạn áp dụng

khoa học kỹ thuật ngay vụ trồng quýt đầu cộng thêm kinh nghiệm của bản thân từ thú chơi sinh vật cảnh đã giúp tôi thành công ngay vụ đầu tiên. Có vốn trong tay, tôi quyết định đi học hỏi cách làm quýt của các nhà vườn lớn ở miền Bắc. Ông Phong đã chú ý động sang các tỉnh Nam Định, Hải Dương, thành phố Hải Phòng để học hỏi cách tạo dáng cho cây. Từ thực tế học được, ông dần sáng tạo cho cây quýt có hình dáng, thể độc đáo. Từ dáng hoành, dáng trực và dáng huyền, ông đã nghĩ ra cách cắt ghép các cành quýt lại với nhau để tạo ra các dáng, thế cây quýt độc đáo. “Tự tay mày mà, cắt ghép và uốn các cành quýt đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận đến từng chi tiết, bởi chỉ cần hơi mạnh tay cũng có thể gãy cành khiến cả một cây quýt đẹp phải mang bỏ. Bản thân tôi mỗi lần tạo dáng cây cũng hết sức cẩn thận, những ngày đầu làm thủ cũng có thất bại, nhưng từ thất bại đó mà mình cố gắng hoàn thiện, chăm chút cho từng tác phẩm sẽ giúp cho tay nghề của mình ngày càng tốt lên. Bên cạnh việc học cách tạo dáng cho cây, tôi cố gắng tìm hiểu, học hỏi những người đi trước cách đặt tên cho tác phẩm cây

quýt thế của mình sao cho hay và phù hợp với từng dáng, thế của cây. Có như vậy mới nâng tầm được giá trị của cây, “biến” cây quýt thành một tác phẩm nghệ thuật” - ông Phong chia sẻ. Hiện mô hình của ông Phong có hơn 500 gốc quýt cảnh, quýt bonsai, cây tùng và các loại hoa. Trong đó, ông tập trung cắt tỉa, tạo dáng cho hơn 50 gốc cây quýt thế có chiều cao 2 - 3m bởi theo ông những gốc quýt to này đã có người đặt thuê từ đầu năm, đến cuối năm “bò túi” từ 8 - 10 triệu đồng/cây nên chỉ với 50 gốc quýt này cũng thu về từ 400 - 500 triệu đồng/năm. Sau khi trừ chi phí đầu tư, ông thu về hơn 600 triệu đồng/năm.

Nghề trồng quýt ở Đông Thọ từ lâu đã giúp cuộc sống của nhiều người dân trở nên ấm no, đủ đầy, nhân dân có điều kiện cho con cái học hành, xây nhà, mua sắm thiết bị tiện nghi phục vụ cuộc sống. Theo chia sẻ của ông Phong, năm nay giá bán và cho thuê quýt, đào dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có thể tăng nhẹ so với mọi năm bởi nguồn cung ứng cây chơi tết sụt giảm, các gia đình có điều kiện hiện nay cũng sắm từ 2 - 3 cây quýt, cây đào với đủ kích thước khác nhau để trưng bày nên nguồn cung sẽ thiếu. Với những nhà vườn trồng quýt thế, có những cây to như gia đình ông Phong phải luôn chủ động nguồn hàng, thời gian trước tết Nguyên đán 1 tháng phải cắt tỉa lá già, những cành thừa và tạo dáng cây về đúng thế cây, có như vậy thì khách đến xem mới có nhiều lựa chọn, giá bán mới cao. Ông Phạm Ngọc Linh, Chủ tịch Hội Làm vườn xã Đông Thọ cho biết: Hội viên làm vườn của xã hiện có 95 người với hơn 36ha là trồng quýt, đào và các loại hoa, cây cảnh. Trong đó, hội viên Nguyễn Thế Phong là một trong những người tích cực tham gia hoạt động của Hội, có nhiều tác phẩm cây cảnh nghệ thuật đẹp và mang tính thẩm mỹ cao. Với 3 mẫu đất chuyển đổi, ông Phong đã phát triển thành công mô hình trồng cây quýt thế, quýt bonsai cho thu nhập cao, tạo việc làm cho 3 lao động thường xuyên. Đây cũng là một trong những mô hình điển hình làm kinh tế giỏi của Hội Làm vườn xã Đông Thọ, nhiều năm liền được Hội Làm vườn tỉnh, UBND xã khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác hội.

**HỒNG QUÂN**



Nông dân xã An Châu phấn khởi thu hoạch rau.

**HIẾU NGHĨA**